

EVEN BI'JPRAOTEN

Het Contactorgaan van Boijl

A central graphic for an Easter egg hunt. It features a large, friendly-looking orange Easter bunny sitting in a field of green grass and yellow flowers. Several colorful, decorated Easter eggs are scattered around the bunny. One egg is blue with the word 'TRINITY' written on it. The background is a soft, light-colored wash.

**Paaseieren
Speurtocht**

1e Paasdag

Paaseieren Speurtocht voor alle kinderen t/m 8 jaar
Word jij de vinder van het speciale Trinitas-Paasei?
Aanvang 11.00 uur, Sportpark Boijl

NR. 1 – 2026

Even Bi'jpraoten

Is een tweemaandelijks uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp Boijl en wordt financieel gedragen door o.a. Protestantse Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerven, Dalton basisschool "de Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Met dank aan velen voor het helpen bij het drukken en verspreiden van de krant. Even Bi'jpraoten wordt als papieren- en onlineversie aangeboden. Een jaarabonnement kost €10 (excl. portokosten voor abonneehouders buitenaf). De onlineversie is gratis te lezen. Voor meer informatie www.evenbijpraoten.nl

Banknummer NL18 RABO 0363781935 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.

Redactie:

Henneke Velzeboer
Jacoba de Vries-Veldmeijer

Financieel/Webbeheer:

Anne Slot

Coördinatie-Bezorging:

AHB Boijl

Bezorgers:

N. Bastiaans
E. Blaauwbroek
R. Boelen
H. Roeles
G. Jorritsma
Y. Gutterswijk
A. Thalen
A. Marks
L. Bokkers

Medewerkers buurtschappen:

Brink	Marian Thijs en Sjoukje Hazeloop
Bezembuurt	Marian Jager en Griet Slot
Daaken/Boschoordweg	Juup Bosma
Alteveer	Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Snels Hutte	Liane Russchen
Boijl Oost	Polien Hoogeveen en Helga de Vries
De Wissel	Jeannette Kat
Boijl Centrum	Anne-Marie van der Geest en Lucie Gorter
Bi'j Harmke	Annie en Anne Marks
Boekelte	Wilma Bouman
Rijsberkamp/Meuleveld	Rudy Klesman en Djoeke Greaves Lord
Kerkweg	Gerrit Dekker
Klokkeweg	Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk
Bekhof	

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van e-mailadres: kopij@evenbijpraoten.nl
U kunt uw kopij ook inleveren bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2C of online versturen via de website www.evenbijpraoten.nl

Bij de voorplaat: Paaseieren Speurtocht 1e Paasdag, organisatie vv Trinitas

Op de achterkant: Kennismakingslunch nieuwe inwoners Boijl, organisatie Dorpsbelang



Het is voorjaar, heerlijk! We laten een winter achter ons met vorst, sneeuw en ijzel en met griep!



Jan Mailly en Mieke waren bijna drie weken geveld door de griep. Dat is normaal al niet fijn, maar zeker niet als je net aan je rug bent geopereerd, zoals Mieke. Van oefenen met lopen en fietsen kwam nu niet veel. Hopelijk knappen jullie nu snel weer op!

Na een intensieve periode van bouwen en door bikkelen, kunnen Jeffrey en Mike nu binnenkort toch echt hun intrek nemen in hun zelfgebouwde huizen voor aan de weg. Wie kan dat zeggen op die leeftijd, echt geweldig gedaan!

Tijdens de benefietveiling voor De Tille hebben zes dorpsgenoten een waardebon voor vijf **pioenplanten** gekocht. Deze kunnen inmiddels op Boijlerweg 51 opgehaald worden. Voor de liefhebbers...ik heb er nog meer te koop voor € 5,- per stuk of drie voor € 12,50. Voor een bos pioenrozen voor op de vaas nog even geduld. Die verwacht ik weer rond eind mei te kunnen snijden.



Anne-Marie van der Geest

De Stille Boekenclub

Beste dorpsgenoten,

Ik las deze week in de krant een artikel over de door het land verspreide Stille Boekenclubs. Iedereen kent waarschijnlijk wel de gewone boekenclubs waarin je hetzelfde boek leest en je het er samen over hebt.

De Stille Boekenclub ziet er zo uit: Iedereen neemt zijn of haar eigen boek mee, je zit bij elkaar en leest een uur lang in je boek, met koffie en thee. Daarna kun je elkaar inspireren door iets te vertellen over het boek dat je leest.

Mij lijkt het heel leuk en ik ben benieuwd of er dorpsgenoten zijn die dat ook vinden. Ik hoor het graag!

Els de Niet
tel. 06 30817054

Het is lente, de stinzenplanten bloeien één voor één, de heesters en fruitbomen botten uit en de eerste uiver is geland. Niet voor Ruben, of een van zijn dochters, maar om een broertje te brengen voor Indy.



“Zondagochtend was hij er ineens! Thuis geboren om 04:40 uur. Moeder, ZOON en grote zus Indy maken het goed. We hebben hem Sam Boekhoudt genoemd.”

Eind vorig jaar zagen we vaak een schildersbusje van Smit uit Appelscha staan bij het oude huis van Marietje. Daar werd grondig gewit. Bij nader inzien bleek het de schilder zelf te zijn die op nummer 62 kwam te wonen. Johannes en Jannie stellen zich zelf even voor.

“ Johannes is geboren in Noordwolde en ikzelf in Appelscha. De binding met deze streek was er dus altijd al, en het voelde dan ook vertrouwd om hier in de buurt te blijven zoeken. We hebben samen een schildersbedrijf, dat actief blijft in Appelscha en omstreken. Daar zijn we nog regelmatig te vinden voor ons werk; Johannes voor het schilderwerk en ik als interieurvormgever.

Hoewel Appelscha natuurlijk een prachtige plek is, merkten we dat het er vooral in de zomer behoorlijk druk kan zijn door het toerisme. We waren toe aan wat meer rust en gemoedelijkheid. Die hebben we hier in Boijl zeker gevonden. We genieten volop van de mooie, rustige omgeving en voelen ons hier nu al welkom.

Samen hebben we vijf kinderen. Vier zijn inmiddels uitgevlogen en onze jongste zoon Sander studeert in Utrecht, maar is nog vaak thuis te vinden in Boijl. Zo blijft het huis gezellig levendig en voelen we ons hier als gezin helemaal op onze plek.

Groeten, Johannes Smit en Jannie Posthumus. ”

Via deze weg danken wij allen voor de getoonde betrokkenheid op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in De Menning en na het overlijden van onze moeder en oma Annie Winters.

Zij heeft de trouwe bezoeken, telefoontjes en kaartjes uit Boijl erg gewaardeerd.

Ook deze dorpskrant werd tot voor kort met interesse gelezen.

Kinderen en kleinkinderen





Hallo dorpsgenoten,

Deze keer niet vergeten, de tijd gaat ook heel snel, zeker bij ons thuis. 'Ons' is Wim en Yvonne. De dagen vliegen hier voorbij, vooral nu we weer in de tuin kunnen werken. Rondom je heen vliegen de narcissen uit de grond, moest er gehakseld worden en met die snippers het bospad weer opfrissen. En ja dan ziet het er weer heel mooi uit. Helaas kan Wim er niet meer langs lopen, hij zit nu in de rolstoel als hij naar buiten gaat, en die is niet te rijden over het bospad. Maar gelukkig is het terras bereikbaar en heeft hij al menig zonnestraaltje over zich heen gehad. Terwijl de dementie gestaag door gaat, geniet hij ook volop van zijn dagen bij de Vinkenhoeve, wat mij weer wat ruimte geeft om mijn hobby (naast tuinieren) het weven weer mooi kan oppakken, en ben ik al weer bezig om een set mooie theedoeken te weven. Verder komen de kleinkinderen (die naast ons wonen) af en toe langs om nieuwtjes te vertellen zoals Wytse die met zijn klas druk bezig is voor de eindmusical, zijn groene band gehaald heeft bij de judo, en nog steeds ijverig viool speelt. Na de zomervakantie gaat hij naar Oosterwolde, en kan hij misschien met zijn zus mee fietsen naar het Stellingwerf college. We zullen het allemaal meemaken hier in huize Gutterswijk.

Dan een vrolijk reisverhaal van Liesbeth en Reinder.

Onze reis naar Bali feb. 2026

De oudste zus van Liesbeth zou 80 jaar worden en dat wilde ze vieren met de hele familie op Bali. Dus nodigde ze ons allen uit en daar ging het hele stel naar Bali, de jongste 11 jaar de oudste 82 jaar. Na wat kleine probleempjes bij de douane op Schiphol (schaarstje in een knutseldoos en deodorant in de handtas, wat dus ingeleverd moest worden) kon de reis beginnen. Via Singapore naar Denpasar, dan nog anderhalf uur met de bus naar Sanur, waar ons hotel met zwembad was, waar we gelijk gebruik van maakten voor een frisse duik, als begin van een prachtige reis. Mooi land, dag en nacht 28 graden, ook wanneer het regent, en regenen kan het !!! Auto's en scooters rijden gewoon door, tot aan het chassis in het water. Winkels onder water, maar de verkoop gaat gewoon door, dan maar met de laarzen aan! Aan onze uitgaven moesten we wennen, € 20,- voor een maaltijd met 8 mensen, heerlijk manicuren, kapper, pedicure, massages, alles beneden de € 5,-, een liter benzine € 0,30. Alleen er is geen AOW en de vrouwen blijven doorwerken, verdeling: mannen 20 %, vrouwen 80%. Het wegennet is overvol, maar iedereen: gewoon wachten. Heel bijzonder. Ben je slecht ter been, heb je een probleem, losse tegels, helemaal geen stoep of een van 30 cm hoog. Er was geen rollator of rolstoel te zien. Maarna al deze praktische ervaringen, vonden wij het toch een prachtig land, met zijn rijstvelden, watervallen, bloeiende bomen, heerlijke dadels, bananen, kokosnoten en niet te vergeten de tempels. Al met al hadden we een fantastische reis met elkaar, het was genieten! Wel heel ver weg! Maar om nooit te vergeten!!!!

Liesbeth en Reinder.

Dan hebben we nieuwe buurtbewoners gekregen, Aad en Afke Kester op Boijlerweg 21 en de familie De Kruijff op Boijlerweg 31.

Hierbij stellen Aad en Afke zich voor:

Wat mij nu overkwam.... Ik ben Chairo, de afgelopen 13 jaar heb ik heerlijk gewoond op een boerderij in Noordwolde Zuid. Lekker tussen de koeien en de kalfjes. Maar plotseling moest ik in zo'n enge rijdende machine (die ik alleen maar ken van bezoeken aan de dierenarts) en kwam ik in een vreemd huis. Gelukkig waren mijn baasjes daar ook. De belangrijkste is absoluut Aad want hij geeft mij elke dag eten. Het andere baasje heet Afke, zij foetert vooral op mij, o.a. omdat ik verhaar. Tja, ik ben een hond, kan ik daar wat aan doen? Er zijn nog 4 baasjes, maar die wonen niet meer in mijn huis. Eentje woont blijkbaar wel in de buurt want die komt geregeld langs en laat mij dan heel veel van de omgeving zien. Zoveel nieuwe luchtjes, ik houd niet op met snuffelen, heerlijk! Mijn baasje Afke, houdt ook erg van wandelen, maar jammer genoeg niet met mij, omdat ik dus te vaak stilsta. Maar zeg nou zelf; je moet toch genieten van al het moois wat hier is in Boijl? Trouwens, Chairo betekent gewoon bruin. Sinds een van mijn jongere baasjes Japans heeft geleerd, kregen alle huisdieren een Japanse naam,

vandaar. Er is nog meer vreemds aan de hand. Sinds vorige week hoor ik de woorden: pake en beppe. Geen idee wat het betekent maar mijn baasjes worden er erg vrolijk van. Als labrador ben ik gek op mensen; op de boerderij waar mijn baasjes 42 jaar hebben gewoond kwamen er elke dag wel mensen langs. Voor hen is het nu wel erg stil hoor. Kom dus gerust langs op Boijlerweg 21. Al zal mijn dalmatiër bloed wel zorgen dat ik je komst aankondig: ik kan heel hard blaffen. En, heel flauw, ik ben gek op alles wat voedsel is, maar van mijn baasjes mag je mij niks geven. Ik schijn uit enthousiasme jouw hand dan namelijk op te eten. Raar toch? Van mij mag het wel hoor! Dus: ook namens mijn baasjes Aad en Afke Kester, welkom op Boijlerweg 21.

En de familie de Kruijf: Nieuw op de Boijlerweg 31! Wij zijn Dennis en Charlotte, 27 jaar en wonen sinds begin dit jaar op de Boijlerweg 31. Dennis werkt in de IT en Charlotte is hondentrimster aan huis. Samen met onze dochter Bente (1) en zoon Lucas (2,5) hopen we ons snel thuis te voelen in het dorp. Lucas en Bente zullen binnenkort ook op de opvang of school te vinden zijn, dus we zien jullie vast wel verschijnen! We kijken ernaar uit om iedereen te leren kennen.

Dan is er bij de familie Van Het Klooster de nieuwe melkstal in gebruik genomen!! Nu maar hopen dat de koeien het daar ook naar hun zin hebben en zorgen voor een lekker glas verse melk. Bij de gebroeders Elsinga schiet het bouwproject al aardig op en verdwijnen er steeds meer grote en zware hulpmiddelen die bij het bouwen nodig waren. Zo is ook de grote hijskraan met veel passen en meten verhuist en dat geeft toch meer ruimte om de woningen, kortom de verhuizing komt steeds dichterbij. Veel sterkte met de laatste loodjes! Dit was het dan weer voor deze keer, we wensen een ieder een vrolijk lente gevoel en geniet van de komende zonnige dagen!

Yvonne Gutterwijk



Met het zonnetje buiten tikkend aan een stukje voor de krant, komen er koude plaatjes voorbij van de sneeuwpret.

De kinderen uit de buurt hebben met een beetje hulp een Iglo gemaakt, wat een plezier, toen er nog veel meer sneeuw viel kon er ook een helling worden gemaakt, hier kon in volle vaart naar beneden gegleden worden.



Na alle sneeuwpret is de lente aangebroken, her en der wordt er druk geklust aan de tuin in de buurt, of aan de bus, Bart maakt er een heuse mini camper van.

Herman is gestart als beheerder van de Tille dit jaar, daar zijn wij super trots op, wij wensen hem veel succes. Koos heeft Boijl tijdelijk ingewisseld voor Casa Geertje, er wordt samen volop genoten van het zonnetje op Curaçao



Bij Saskia en Rik zijn er puppy's geboren, een mandje vol, ze zijn inmiddels 5 weken. Nog meer geboorte geluk in de buurt, Marjan en Robert zijn Opa en Oma geworden van kleinzoon Bram.

Helaas is onze ziekenboeg ook nog vertegenwoordigd, wij wensen jullie veel beterschap toe.

Dan was er ook heel verdrietig nieuws, Marjan en Robert en hun familie moesten onverwachts afscheid nemen van hun zus Geertje, veel sterkte toegewenst met dit verlies.



Griet Slot-de Jong



Protestantse
Kerk

Doe Kerk Makkinga – Palmpasen & Paasescaperoom

Iedereen is van harte welkom!

Op zondag **29 maart** is er in de kerk van Makkinga weer een **Doe Kerk** voor jong en oud. Samen gaan we aan de slag met het versieren van een **palmpasenstok** en beleven we het verhaal van Palmpasen.

Kinderen, ouders, opa's, oma's en andere dorpsgenoten zijn van harte welkom om mee te doen. Het wordt een gezellige en creatieve bijeenkomst waarin je je eigen palmpasenstok kunt versieren. **Neem je eigen stok mee**, dan maken we er samen iets moois van!

Daarnaast is er een spannende **Paasescaperoom**.

Wie weet uit de kerk te ontsnappen door de aanwijzingen te ontdekken?

Programma:

- 10:30 uur – Escaperoom ronde 1
- 11:00 uur – Escaperoom ronde 2
- 11:30 uur – Viering
- 12:00 uur – Soep en een broodje

Meer info en opgave:

Maaïke Diever – 06 55144690

Annieke Otten – 06 30043796

Kijk ook op: www.frieslandsend.nl/doekerk



Om alvast te noteren:

Zondag 29 maart om 10:30 – 12:30 uur kerk Makkinga, Doe-Kerk

Donderdagavond 2 april gaan we samen naar The Passion in Dwingeloo, diegene die zich aangemeld hebben, krijgen persoonlijk bericht, waar en hoe laat we vertrekken.

Goede vrijdag 3 april om 19:30 uur kerk Boijl, voorganger Dieneke Grit

Paaszondag 5 april om 10:00 uur kerk Boijl, voorganger Dieneke Grit

Zondag 12 april om 10:00 uur kerk Makkinga, voorganger mevr. de Boer-Lodewijks

Zondag 26 april om 10:00 uur kerk Boijl, Ds. van Ool.

Hartelijke groet, vanuit de kerkenraad

Arend Notenbomer, Anneke Knoppers, Catrien Visser,

Gonny de Winkel, Tjeerd Oenema, Dieneke Grit en Annie van der Zijl.



Diaconiereis naar Pantropica – Dinsdag 23 juni

Vanuit Friesland's End organiseren wij een gezellig diaconiereisje naar **Pantropica in Luttelgeest**. Er is een rolstoellift aan boord.
Gaaf u / jij ook mee?

Vertrektijden:

- **09.30 uur** – Kerk, Boijl
- **09.45 uur** – 't Anker, Elsloo
- **10.00 uur** – Bushalte Wemeweg, Makkinga

Bezoek aan:

Jungle, Spiegelzaal, Museum en Winkel

Inclusief:

- ☕ 2x koffie/thee met gebak
- Lunch: koffietafel met kroket + drankje
- Verrassing mee naar huis

**We verwachten rond 18:00 uur in Makkinga terug te zijn.
Eigen bijdrage € 35,00 per persoon**

Opgave vóór 1 juni bij:

- **Tjeerd Oenema – 0516 426098**
- **Sierd Dolstra – 0561 421512 / 06 20491692**
- **Annie van der Zijl – 06 23424189**

Nieuw in Boijl: Zelfoogsttuin De Zwibben

Misschien hebben sommigen er al wat over gehoord: aan de rand van Boijl zijn we druk bezig met het opzetten van Zelfoogsttuin De Zwibben.

Het idee is simpel en vooral heel leuk: in plaats van groenten kopen in de winkel, kom je naar de tuin en oogst je zelf wat er op dat moment groeit. Denk aan sla, wortelen, bieten, kool en kruiden – gewoon vers van het land.

Ook komen er aardbeien, bloemen en fruit, dus er valt straks genoeg te plukken!

Voor het komende seizoen is er plek voor ongeveer 30 à 40 abonnementen. Dat is bedoeld voor huishoudens van zo'n 2 tot 4 personen. Je kunt dan gedurende het seizoen (ongeveer vanaf mei t/m november) wekelijks komen oogsten wat er beschikbaar is.

Omdat dit het eerste jaar is, zien we het vooral als een opstartjaar. Dat betekent dat we nog volop aan het ontdekken en leren zijn. Misschien loopt niet alles meteen perfect, maar juist dat hoort erbij. We bouwen de tuin stap voor stap op, en het is mooi als mensen daar vanaf het begin bij betrokken zijn.

We hopen er een plek van te maken waar je niet alleen groenten haalt, maar ook even buiten bent, rondkijkt en misschien nog iemand tegenkomt uit het dorp.

We proberen de ontwikkelingen van de tuin ook zoveel mogelijk te delen via Instagram. Leuk om te volgen als je benieuwd bent hoe alles groeit en wat er speelt in de tuin!

 Volg ons op Instagram: @dezwbibben

Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je meer weten?

Stuur gerust een e-mail naar info@mtsvanzanden.nl of een DM via Instagram!

Zelfoogsttuin De Zwibben – samen oogsten uit de tuin 



Ladies Only Bingo – Boijl

Op 27 augustus organiseert **Bingo Events** een gezellige **Ladies Only Bingo** in Dorpshuis De Tille.

Maak kans op sieraden, cadeaubonnen en andere mooie prijzen.

Meld u snel aan, vol = vol !!

Aanmelden:



bingoevents@icloud.com



06 11866924

Immy Slot

Kranten - Nietgroep uitje

Onze dorpskrant kreeg zijn huidige vorm in 1980. Daarvoor waren het kleine gestencilde blaadjes, een dubbel gevouwen A4.

Mét de nieuwe vorm kwam er een stencil- en nietgroep.

Op woensdagmorgen en middag werd de krant gestencild door twee keer twee vrouwen.

's Avonds werd met extra hulp een voorblad gesneden, alle pagina's op nummer samengevoegd, nietjes erin en de krant was 'bezorg' klaar.

425 stuks!

Zes keer per jaar werd deze klus samen geklaard en er ontstond door de loop der jaren een hechte groep van 10 – 12 vrouwen.



Tijden veranderen en zo'n 20 jaar geleden werd de krant door derden gedrukt. Bleef over, de nietgroep die de krant op de woensdagavond in elkaar zette.



Er ontstond een traditie om met elkaar als groep een dagje uit te gaan. Ook nadat de drukker de krant helemaal zelf samenstelde en de nietgroep zichzelf ophief.

Ja..... en toen kwam Corona en werd het stil, totdat iemand van de groep vorig herfst aan de bel trok. Iedereen was meteen enthousiast, hoogste tijd om dit samen weer op te pakken.

We zochten het dicht bij huis. Eind januari samen een lunch bij de Tramhalte en 's middags onder leiding (en met hulp van!) Evert en Marie aan de knutsel met pitriet. We maakten allemaal een mooi pitrietten potje.

En... dit 'niet uitje' is zeker voor herhaling vatbaar.

Jellie M.

Voortgang project Boschoordweg

Op 15 februari j.l. zijn vrijwel alle koopovereenkomsten getekend. Na een zorgvuldige voorbereiding samen met de nieuwe bewoners kon de koopovereenkomst worden getekend. Het kopen van een kavel aan de Boschoordweg is niet zomaar iets, omdat het uiteindelijk je nieuwe woonplek wordt. De kavel moet nog bouwrijp worden gemaakt, zodat er vervolgens een nieuw huis op gebouwd kan worden. Werkzaamheden die de komende maanden plaats gaan vinden.



Bewoners 'de Oorsprong'

De verwachting is dat het plan in 2027 afgerond wordt, inclusief de 4 huurwoningen die de woningstichting Weststellingwerf gaat bouwen.

Niet zomaar iets dus. Het bestuur van de coöperatie Boijl Foto 1: Bewoners 'de Oorsprong' Energie Neutraal (BEN) vond dan ook dat het tekenen van de koopovereenkomst feestelijk moest worden omkleed. Er werd gezorgd voor een hapje en een drankje. In een korte speech werden de aanwezigen meegenomen in de totstandkoming van het project en vervolgens kon er getekend worden. Ook de toekomstige buurtkinderen van het wijkje "de oorsprong" waren aanwezig. In het gerenoveerde Brinkhuus vond het feestelijke gedeelte plaats, maar natuurlijk moest hieraan voorafgaand een foto worden gemaakt van de toekomstige bewoners op de plek waar ze gaan wonen. Ook van het tekenmoment zelf zijn foto's gemaakt, een herinnering aan het officiële startmoment van het een nieuwe woonwijkje in Boijl. Een woonwijkje met een landelijk en duurzaam karakter.

Jaren aan voorbereiding zijn hieraan vooraf gegaan. Het idee om grond aan te kopen van de Woningstichting ontstond in 2021. In de jaren daarna is het idee verder uitgewerkt door het voormalig bestuur, bestaande uit Ben Lubberdink, Marein Boekhoudt en Anja van Loon. Nadat Ben halverwege 2024 is verhuisd en Marein werd geconfronteerd met een ernstige ziekte is het huidige bestuur verder gegaan met het project. Want wat een werk heeft het voormalige bestuur verzet! Voor de financiering van het project moesten financiers worden gezocht, wat ook gelukt is met huidige en voormalige bewoners van Boijl. Gesprekken zijn gevoerd met aangrenzende bewoners, de Gemeente, de Woningstichting en de notaris om maar eens een paar te noemen. En niet te vergeten het opstellen van diverse overeenkomsten. Het huidige bestuur heeft hier grote waardering voor en dat is ook uitgesproken in de speech op 15 februari.

Maar halverwege 2024 was alles nog niet in kannen en kruiken. Met enthousiasme is het huidige bestuur aan de slag gegaan. Niet makkelijk, want je springt op een spreekwoordelijke rijdende trein. Alleen al het doornemen van de vele documenten vereiste de nodige aandacht. We zijn dan ook blij dat met het ondertekenen van de koopovereenkomsten een mooie stap richting het nieuwe woonwijkje. Eén van de doelen was dat de nieuwe bewoners sociaal en/of economisch verbonden moesten zijn met ons dorp. Dat doel is behaald.

De nieuwe bewoners, verenigd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) hebben sinds 2021 ook het nodige werk verzet. Het doel van de coöperatie was de grond aan de Boschoordweg aan te kopen en te verkopen aan bewoners met een connectie met Boijl. Nu is het aan de nieuwe bewoners de grond bouwrijp te maken, zodat er een nieuw huis gebouwd kan worden. Er komen 6 vrijstaande woningen en 1 twee-onder-één kap. Nadat de grond bouwrijp is gemaakt sluit de Woningstichting aan door 4 huurwoningen te bouwen. Alle woningen worden energieneutraal opgeleverd.

Ook nadat de huizen zijn opgeleverd blijven de bewoners verbonden aan elkaar. Niet alleen omdat ze burens van elkaar zijn, maar ook omdat de gemeenschappelijke delen gezamenlijk moeten worden onderhouden. Het bestuur van de coöperatie heeft hier alle vertrouwen in, ook omdat de leden van de CPO al intensief met elkaar hebben samengewerkt. Dit alles vindt plaats op de 1ste hectare.



Bewoners en bestuur B.E.N. proosten op de toekomst

Op de 2e hectare zal een parkachtige omgeving verrijzen, die voor iedereen toegankelijk is. Een werkgroep is druk doende om dit te verwezenlijken en ook het bestuur zal hierin meedenken.

Het bestuur van de coöperatie B.E.N. Sigrig Dassen (secretaris), Carla Siebenga (aantredend penningmeester), Anja van Loon (aftredend penningmeester), Richard Drent (voorzitter), Jan Schlepers (adviseur)

Frisse energie in dorpshuis De Tille

Van buiten lijkt er misschien niet zoveel veranderd aan dorpshuis De Tille. Maar wie binnenkomt, merkt meteen dat er het afgelopen jaar veel is gebeurd. Als dorp hebben we samen gewerkt aan een vernieuwd dorpshuis, met een flinke opknaphbeurt, verduurzaming en een frisse uitstraling.

Afgelopen zomer is er flink doorgepakkt met veel vrijwilligers en commissies. Er zijn avonden besteed aan schuren en schilderen, leidingwerk en achter de schermen is veel tijd gestoken in bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies en het organiseren van de benefietveiling. Dankzij al die inzet staat er nu een dorpshuis dat weer klaar is voor de toekomst.

Ook het Brinkhuis heeft een mooie update gekregen, mede door de inzet van de OJP. Het is uitgegroeid tot een gezellige ruimte die een deel van het gemis van het dorpscafé opvangt. Inmiddels wordt er al volop gebruik van gemaakt.

Naast de vernieuwing van het gebouw is er sinds afgelopen najaar ook een nieuw bestuur actief. Het bestuur bestaat uit voorzitter Geranda Goetsch-Bijker, penningmeester Sanne de Groot, Manon Klijnman en Annet Jongman die samen het secretariswerk doen, Ramon Ouwerkerk als algemeen lid en verbinding met de OJP, en Herman Vermeeren als nieuwe beheerder van het dorpshuis.

Wat niet verandert, is dat De Tille draait op vrijwilligers. Ook nu, na de renovatie, blijven mensen nodig voor bijvoorbeeld schoonmaak en bardiensten. Om de vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten hebben ze deze maand, namens het nieuwe bestuur, een lekker kleinigheidje ontvangen!

Met elkaar zorgen we ervoor dat het dorpshuis een plek blijft waar het dorp samenkomt. Voor het biljart, het koor, koersbal en toneel. Voor de kinderkledingbeurs, bijeenkomsten en feestelijke momenten zoals verjaardagen. Sterker nog: de eerste verjaardagen staan alweer op de planning.

Samen maken we De Tille weer tot een warm en levendig dorpshuis voor Boijl.

Namens Dorpshuisbestuur,
Annet Jongman





Geslaagde editie kleding- en speelgoedbeurs in Boijl

Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart vond in Dorpshuis De Tille in Boijl opnieuw de tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats. Met meer dan 125 bezoekers en ruim vijftig verkopers kijken we als organisatie terug op een zeer geslaagde editie.



Tijdens de beurs stond de zaal vol met rekken kinderkleding, speelgoed, boekjes en babyspullen. Alle items waren overzichtelijk gesorteerd op maat en geslacht, waardoor bezoekers gemakkelijk konden snuffelen tussen het grote aanbod. Bezoekers kwamen niet alleen uit Boijl, maar ook uit verschillende omliggende dorpen, van Appelscha tot Wolvega.

Veel ouders, grootouders en andere geïnteresseerden maakten van de gelegenheid gebruik om voor een klein prijsje mooie tweedehands items te kopen.

Voor de verkopers betekende de beurs niet alleen een opgeruimde kast, maar ook een mooie opbrengst. Tegelijkertijd kregen veel kledingstukken en speelgoed een tweede leven, wat goed past bij het duurzame karakter van de beurs.

Als organisatie kijken we met veel plezier terug op de gezellige en goedbezochte editie en wil alle bezoekers, verkopers en vrijwilligers bedanken. Zonder hun enthousiasme was dit succes niet mogelijk geweest.



Wie op de hoogte wil blijven van een volgende editie kan Kledingbeurs Boijl volgen via Facebook en Instagram.

Groeten, Anja, Djoeke, Geertje, Manon en Wendy

Pop-up Koffie Café op Koningsdag in Boijl

Op maandag **27 april** is er weer een gezellig **Pop-up Koffie Café** op het **Brinkplein naast het Dorpshuis**. Tussen **10.00 en 12.00 uur** ben je van harte welkom om langs te komen.

- **Heerlijke taarten** gebakken door onze eigen dorpsbaktalenten
- **Verse koffie, thee of cappuccino**
- **Gratis ranja** voor de kinderen
- Een vrolijk **springkussen** voor de kleintjes



Kom langs, ontmoet dorpsgenoten en geniet samen van een sfeervolle Koningsdagmorgen op het plein. We zien je graag op maandag 27 april! Dorpsbelang Boijl.



BLIK OP BOIJL e.o.

Boze boeren
bezetten
zuivelfabriek

Fabrieksbestuur
te Oldeberkoop
f. 3000 afgeperst

'GEZWICHT VOOR TERREUR'

directeur gijzelen

„Desnoods snijden we de directeur een oor af”



Reltrappers **Oldeberkoop**
oneens met dagvaarding

Wat is hier aan de hand?
Lees het hele verhaal op
www.dorpsarchiefboijl.nl

Rubriek “Blik op Boijl”
Titel: “Boze boeren”

Namens Werkgroep Dorpsarchief Boijl, Sjoukje Schlepers-Bergsma

Toneelvereniging
NUT en GENOEGEN
 Boijl

Het is alweer even geleden, maar we kunnen nog steeds nagenieten van de uitvoering afgelopen december. Waar we het als vereniging wat spannend vonden om dit stuk te gaan spelen, kijken we terug op een geslaagde uitvoeringsdag!

Zowel 's middags als 's avonds was de zaal goed gevuld, hadden we weer een leuke verloting waar we onze sponsoren ontzettend dankbaar voor zijn, en Anne van der Helm sloot de avond gezellig af met zijn muziek!

Afgelopen jaar speelden we het stuk 'De Schoonmaaksters'. Een stuk waar we in eerdere seizoenen niet mee aan de slag wilden gaan en waar de meningen over verdeeld waren vanuit de leescommissie, bleek voor dit seizoen uiterst geschikt! Niet al te veel decor, niet te veel poespas, wat voor de repetities goed uitkwam omdat De Tille verbouwd werd. Maar was dit stuk ook grappig genoeg voor het publiek uit Boijl en omstreken? Dat is natuurlijk uw mening, maar wat we na afloop te horen kregen, is dat het ons weer gelukt is om een geslaagd middag- of avondje uit te bieden! We willen vaak leuk gevonden worden; er moet gelachen worden. Maar wat is grappig? Vaak lacht het publiek op de momenten waarop je het juist niet verwacht... of wanneer we onze tekst vergeten.



De Schoonmaaksters is geschreven door Marcel Kragt.

Een intrigerend toneelstuk dat zich afspeelt op de afdeling Huishouding van een onderwijsinstelling. Vier vrouwen keren na de zomervakantie terug naar hun werk, maar de sfeer slaat al snel om wanneer ze ontdekken dat hun collega Anita niet is komen opdagen. De schok is groot wanneer ze Anita dood aantreffen op het toilet.

Een komisch en mysterieus toneelstuk waar we de waarheid ontdekten achter Anita's dood.



Na afloop was er nog een extra applaus voor Karin Dassen. Karin was afgelopen jaar alweer 40 jaar lid van onze vereniging. We hebben haar verrast met bloemen en een leuke bon. Karin, bedankt voor jouw inzet: in het bestuur, in de regie of op het podium. Je bent onmisbaar!

Inmiddels hebben we de jaarvergadering alweer achter de rug en mochten we maar liefst twee nieuwe leden verwelkomen. Dat is ontzettend leuk; wie weet zien jullie hen komend seizoen wel op de planken! We zijn blij dat zowel jong als oud ons weet te vinden. We staan immers voor samen plezier maken, gezelligheid en het neerzetten van iets moois in de regio.

Achter de schermen wordt er alweer hard gewerkt. De leescommissie is inmiddels gestart met het lezen van nieuwe stukken. Hierna volgt de rolverdeling en vanaf september zullen de repetities weer van start gaan.

Natuurlijk kunnen we dit niet alleen. We willen nogmaals onze sponsors bedanken, maar ook Camping de Hertenweide en Basisschool de Oosterbrink voor het beschikbaar stellen van hun ruimtes voor het rollezen en onze repetities afgelopen jaar. En natuurlijk niet te vergeten, ons trouwe publiek en donateurs. We hopen jullie dan ook allemaal weer terug te zien in december 2026!

Namens Toneelvereniging Nut en Genoegen,
Silvia Beun



BILJARTVERENIGING 'T ZWAANTJE

Afgelopen zaterdag 17 januari hadden we onze biljartdag. Omdat de vorige bijdrage van afgelopen september was nu een wat kortere bijdrage. Traditioneel wordt aan het eind van de biljartdag de winnaar van de competitie bekend gemaakt.

Ook dit jaar weer een verrassende winnaar, niemand had Klaas Bruursema op 1 gedacht maar de wisselbokaal siert dit jaar de huiskamer van de familie Bruursema in Zorgvlied.

Er was ook nog een prijs voor de hoogste serie van de competitie en deze ging, ook dit jaar naar Kees Elsinga.

Einduitslag van de competitie

1. Klaas Bruursema	263 pts
2. Albert-Jan Veenig	253 pts
3. Remco Hulzinga	241,1 pts
4. Ruben Blum	241,0 pts
5. Roy Ouwerkerk	240 pts
6. Jaap Ouwerkerk	236 pts
7. Enno Russchen	230,9 pts
8. Albert Sijbesma	230,6 pts
9. Marcel Griffioen	222 pts
10. Ep Blaauwbroek	210 pts
11. Kees Elsinga	205 pts
12. Roelof Groen	186 pts
12. Lars Boekelder	183 pts



Er is ook weer gestreden om de Café 't Zwaantje wisselbeker. Dit jaar is er tussen 12 mannen gestreden om de beker met 3 voorrondes op donderdag-, dinsdag- en donderdagavond voorafgaande aan het toernooi. Het leek Roelof te vermoeiend en was op alle avonden en de zaterdag vaste supporter, maar volgend jaar is hij weer van de partij, want een hele dag zitten is ook vermoeiend. Zaterdag zijn we gestart om 8.00 uur met de Jägermeister en drumstick van Ep. Later op de ochtend koffie met een Staphorster rol.

Tussen de middag was er snert met roggebrood met spek door Enno en 's avonds saté stokjes en hamburgers door Albert en voor de liefhebbers bloedworst gebakken door Ruben. Al met al was het inwendige voor de mens goed verzorgd. 😊

Nog voor het avondeten konden de halve finales gespeeld worden. De eerste ging tussen Kees Elsinga en Lars Boekelder, de andere halve finale ging tussen Albert Sijbesma en Jaap Ouwerkerk.

Uiteindelijk speelden Albert en Kees de finale, die door Albert werd gewonnen. De strijd om de derde plaats werd gewonnen door Jaap.

De uitslag was: 1. Albert Sijbesma
2. Kees Elsinga
3. Jaap Ouwerkerk
4. Lars Boekelder

Na de prijsuitreikingen met vleespakketten hebben we afscheid genomen van Ep Blaauwbroek.

Ep had aan het begin van het seizoen al aangegeven dat het z'n laatste seizoen zou hij. Door Jaap werd hij bedankt voor zijn bijdrage, gezelligheid en verhalen. Dit werd onderstreept met een pakket die met Ep z'n bezigheden verband hielden tijdens de biljartavonden.

Aansteken van de kaarsen op tafel, taart snijden als dat aan de orde was, op tafel zetten van de hapjes, de kaarsen afsnijden als ze teveel waren ingebrand en het verzorgen van koffie en drankjes.

Ep hartelijk dank hiervoor!



Elektrische laadpalen voor Boijl

Help mee een aanvraag te doen 🚗💡

Dorpsbelang Boijl en het Dorpshuis willen graag één of meerdere **elektrische laadpalen op het Brinkplein** realiseren. Dat is goed nieuws voor Boijl: zo kunnen buurtbewoners en bezoekers makkelijker duurzaam laden met hun elektrische auto!

Maar... een laadpaal komt er niet zomaar. Volgens de regels van de **gemeente Weststellingwerf** kunnen inwoners een openbare laadpaal aanvragen — *gratis* — **als aan een paar voorwaarden wordt voldaan.**

◆ Wat staat er in de regels?

Je kunt een openbare laadpaal aanvragen als je:

- in de gemeente Weststellingwerf **woont of werkt**;
- aantoonbaar een elektrische auto hebt of deze binnenkort krijgt (via koop- of leasecontract);
- **geen eigen oprit hebt** of **privélaadplek**.



◆ Hoe werkt de aanvraag?

Na het invullen van het aanvraagformulier wordt je aanvraag gecontroleerd. Als alles klopt, wordt samen met de gemeente gezocht naar een geschikte plek voor de laadpaal. Het Brinkplein bijvoorbeeld! Het hele traject — van aanvraag tot plaatsing — kan ongeveer **acht maanden duren**.

👉 **Onze oproep aan jou:** meld je aan als aanvrager!

Hoe meer inwoners van het dorpscentrum zich aanmelden, hoe groter de kans dat er een laadpaal bij het **Brinkplein** komt te staan. Ga naar het aanvraagformulier en:

- ◆ klik op de aanmeldknop
- ◆ vul je gegevens in
- ◆ **schrijf bij de opmerkingen als suggestie voor de locatie: Brinkplein (De Brink 2).**

Uiteraard betaalt iedereen die bij zo'n laadpaal laadt zelf de 'getankte' elektriciteit. De gemeente werkt hiervoor samen met het bedrijf TotalEnergies.



Kinderdagverblijf de Bosmuizen

De eerste weken van het nieuwe jaar sneeuwde het vaak, dit hebben we dan ook doorgetrokken in ons thema 'winter'. In onze ski pakken kropen en liepen we door de sneeuw, zelfs de slee trokken we uit de schuur! Ook namen we de sneeuw mee naar binnen, knutselden we sneeuwpoppen en beplakten onze eigen handschoenen. Als kers op de taart hadden we ook een pak van Olaf om aan te trekken, wat een pret!

Nu hebben we thema eten en drinken. We hebben een supermarkt gemaakt, hier kun je alles kopen waar je maar zin in hebt, lezen we het boekje 'rupsje nooit genoeg' en in de lege pan plakken we zelf verschillende soorten pasta. Ook Keikus, de mascotte van De Kinderkei kwam nog langs om met ons te spelen!



Peuteropvang de Boskabouters

De boskabouters openden het jaar met het thema winter. Dit paste perfect bij het winterse weer! Het hoofdonderwerp van thema winter is natuurlijk sneeuw. En hoe leuk is het dat je dit dan ook echt kunt beleven? En dat hebben we gedaan. Lekker op de slee over het plein. Op onze buik van de sneeuw glijbaan. En op het voetbalveld konden we sneeuwpoppen maken.

We oefenen tegenwoordig ook gebaren. Dit vinden peuters reuze interessant. We zetten er vaak een paar centraal. Dit thema waren dat schaatsen, sneeuw en wanten. In de kring oefenen we hoe de gebaren moeten en doen we ze samen na.

Nu zitten we alweer in ons nieuwe thema. Thema eten en drinken. Hierbij hebben we onze eigen jumbo supermarkt gemaakt.



BSO de Bosuilen & Bosarend

En dan de vakantie.. die is inmiddels alweer voorbij maar, wat was het weer enorm gezellig! Een weekje waarin veel mag, niks moet en we vooral plezier hebben. Met dit keer het thema: kunst. We waanden we ons in een gezellige oase van klei, verf, vormen en materialen.

We hebben samen letters gemaakt van bouwschuim. Eerst schreef je je eigen letter op en samen hebben we deze opgespoten. Na een paar uurtjes drogen was het tijd om ze te schilderen!



Ook maakten we een levend schilderij. Nu zul je denken hoe dan... Maar, de bosarend kinderen zijn helemaal los gegaan op een groot stuk karton. Zij hebben een aantal kinderen over getrokken en daarna alles uit de kast gehaald om er een mega schilderij van te maken. Met stift, potlood, wasco en verf hebben we een middag geknutseld. En het resultaat.. is fantastisch! De hoofdjes zijn eruit gesneden en zo kan iedereen er even doorheen kijken. Met wel 6 kinderen tegelijk en een lol dat je dan kunt hebben.



Ook deden we mee met bakken voor KIKA! We maakten samen de heerlijkste koekjes, cakejes en kniepertjes om daarna te verkopen. En dit was een groot succes. We haalden bijna 1000 euro op!!! Voor jong en oud was dit niet alleen een super leuke ervaring. Maar ook een groot leerproces! En voor iedereen uit het dorp die ook eens kwam buurten op De Kinderkei, ontzettend bedankt en leuk dat jullie er waren!

De cadeautjes van de OJP die we mochten uitzoeken afgelopen december. Zijn door de kinderen goed ontvangen!

Voor het kinderdagverblijf en de peuters hebben we nieuwe puzzels gekregen. Daarnaast hebben we voetballen gekregen, wat altijd een groot succes is. Maar ook bouw materiaal, waar al super leuke creaties mee worden gemaakt.

OJP Bedankt!! 😊 Wordt zeer gewaardeerd.



Vrolijke groetjes vanuit De Kinderkei uit Boijl





Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het **samen** wel kan!

Lente!

Na een winter die wel een eeuwigheid leek te duren, konden we gelukkig ook genieten van prachtige sneeuwpret. Het schoolplein en het dorp kleurden wit, en wat hebben de kinderen en leerkrachten daarvan genoten! Toch bracht het winterweer ook de nodige uitdagingen met zich mee. Zo moesten we meerdere dagen thuisblijven door ijzel en spekgladde wegen.

We willen alle ouders bedanken voor jullie flexibiliteit in deze hectische periode. Het is ontzettend fijn dat jullie steeds opvang hebben kunnen regelen wanneer de school toch dicht moest. Gelukkig kunnen we inmiddels weer gewoon naar school; niets werkt zo fijn als weer ritme opbouwen met elkaar.

Terug in het ritme

De eerste volledige schoolweek van het nieuwe jaar zit er inmiddels op. Na alle festiviteiten van december hebben we het ritme en de structuur weer stevig neergezet in de groepen. We kijken terug op fijne weken met de kinderen, waarin iedereen weer even moest wennen, maar waarbij het enthousiasme snel terug was.

Welkom terug, juf Anique!

Voor groep 5/6 begon het jaar extra bijzonder: juf Anique is na de kerstvakantie weer gestart! We zijn ontzettend blij dat ze er weer is. En ja, met alle toetsen en winterse drukte viel ze meteen met haar neus in de boter.

Schaatsplezier en pannenkoeken

Gelukkig is er niet alleen hard gewerkt. De afgelopen weken volgden de groepen 5 t/m 8 op vrijdagochtend schaatslessen bij de Sven Kramer Academie in Thialf. Een mooie afwisseling én een heerlijke manier om energie kwijt te kunnen.

Afgelopen vrijdag was onze jaarlijkse pannenkoekendag. Wat een enorm succes was het weer. Deze keer hadden we gevraagd of we in De Tille mochten eten. Dat was geen overbodige luxe, want er waren zoveel aanmeldingen dat het niet in de school had gepast. Alle ouders die hierbij geholpen hebben om te organiseren en te bakken, willen we dan ook hartelijk bedanken. Zonder jullie hulp was het niet zo'n succes geworden!

Voorjaar in de lucht

Inmiddels is de lente overal volop begonnen. Overal steken de voorjaarsbolletjes hun kopjes boven de grond, en met het eerste zonnetje erbij voelt het alsof we een zware, winterse jas kunnen afgooien. We gaan de komende weken met frisse energie verder, vol plannen, activiteiten en mooie momenten samen.

Hartelijke groeten namens team Dalton obs De Oosterbrink
Eefke Eising-Verleg

Groep 1 en 2

Buiten en binnen spelen en werken wij! Een foto impressie.





Groep 3 en 4



Happy Spring



Schoolschaatsen groep 5/6

Met rode wangen van de kou (en misschien ook een beetje van de spanning) stapten ze de ijsbaan op. Voor sommigen was het de allereerste keer op echte schaatsen, anderen gleden al rond alsof ze voor de Elfstedentocht aan het trainen waren.

Na een paar wiebelige eerste meters kreeg iedereen de slag te pakken. Er werd **hand-in-hand geschaatst** en natuurlijk waren er ook spectaculaire – maar meestal zachte – valpartijen. Gelukkig kon er vooral heel hard gelachen worden.

De instructeurs leerden ons hoe je kunt remmen, bochten maken en... hoe je weer opstaat als je omgaat (ook heel belangrijk!). Aan het eind van alle lessen hebben we een Elfstedentocht geschaatst met mega veel rondjes!

Het waren supergezellige en sportieve 4 lessen! We zijn trots op iedereen die het geprobeerd heeft, doorgezet heeft en bovenal: **heel veel plezier heeft gehad**.



Groep 7/8

Het huidige thema bij taal gaat over buitenissige dieren. De leerlingen van groep 7/8 hebben allen een verhaal over een buitenissig dier vanuit het ik-perspectief geschreven! In dit verhaal zijn ook woorden dikgedrukt. Dit zijn de woorden van de week bij dit thema en op die manier laten zij zien dat ze de betekenis goed begrijpen van deze - soms - lastige woorden. Veel leesplezier!

Kraaghagedis

Hallo, ik ben de [kraaghagedis](#). Ik zou mezelf wel even voorstellen en hoe ik eruit zie. Zou ik daar eerst maar even mee beginnen. Ik heb een grote huidflap rond mijn nek die ik kan uitklappen als een paraplu. Die klap ik uit als er vijanden op me afkomen. Dit doe ik trouwens om groter en gevaarlijker te [lijken](#). [En](#) ik heb nog een leuk trucje en ik doe mijn bek wijd open en laat mijn felgekleurde binnenkant zien. WACHT EEN INDRINGER! eerst mijn trucjes proberen. Ik vertel straks wel verder we staan nu als kemphanen tegenover elkaar. Het werkt niet! Dan maar het **hazenpad** [kiezen](#). ik ben in een **handomdraai** weg omdat ik me kan **camoufleren**. Nou daar zijn we vanaf waar was ik gebleven. O'Ja hoe ik eruit zie. Nou toen ik jong was was ik 15 tot 25 cm en dan weeg ik ook nog extreem weinig namelijk 3 tot 5 gram. En ik ben nu volwassen en ben nu 60 tot 90 centimeter. Een mannetjes kraaghagedis weegt zo 870 tot 900 gram en een vrouwtjes kraaghagedis is iets van 400 tot 450 gram. Nou, ik zou wel wat meer willen vertellen maar ik ben erg moe dus ehheh doe!



Jildau, groep 7

Fluithaas

Ik ben een fluithaas, ook wel een pika genoemd. Mensen herkennen mij als pikachu. Ik kan 15 tot 25 centimeter worden en 120 tot 250 gram. En ik eet alles wat groen is. Wat ik het liefste doe is **alledaags rondstruinen** in de zon. De **leefomgeving** waar we in leven is in Azië en Noord-Amerika lekker liggen te zonnen in de berggebieden. En ik ben heel bang voor roofdieren zoals die ene adelaar die hier de laatste tijd heeft rondgevlogen. Ik mag hem niet. Aaaaah help, hij komt weer RENNEN! Gelukkig heeft hij me niet gepakt. Ik zit gelukkig weer in mijn hol. Met sommige dieren heb ik gewoon geen **sympathie**. Zoals de beren en vossen. En ik heb ook niet zo veel sympathie met de havik. We communiceren door te fluiten. Ik heb een hele mooie fluit. En dit is een foto van mezelf niet met mijn beste hoek maar ja.



Annemijn, groep 7

Bidsprinkhaankreeft

Ik ben een Bidsprinkhaankreeft en ik leef in de zee waar er ondiepe plekken zijn. Je kunt mij vooral vinden in de stille oceaan. Ik hou erg graag van jagen. Ik **rondstruin** ook om mijn prooi te vangen. Ik leef in koraalriffen en soms graaf ik ingewikkelde holen in zeebodem. Als ik een **indringer** zie, bijt ik hem meteen, want mijn bijt doet erg pijn. Ik eet wat kleiner is dan mijzelf zoals kleinere kreeftjes, visjes, schelpdiertjes en slakken. Ik heb vele kleuren en heb **patronen** in het groen, oranje, blauw en rood. Ik ben niet super groot, meestal 20 cm tot 40 cm, maar onderschat mij niet, ik kan heel snel gaan en ik kan heel goed jagen. Ik kan wel 108 km per uur slaan tegen mijn prooi.

Annemarijn, groep 7

Gordeldier

Ik heb net als normale dieren: vier poten. Ik ben vaak bruin. Ik ga vaak **rondstruinen**, want dat vind ik leuk. Maar de dingen die ik toch het leukst vind zijn: activiteiten met eten en uiteraard rondstruinen ik hou van insecten. Ik ga op pad en ik ga eten zoeken voor mij en mijn familie maar zo plotsling zie ik een vogel zo snel als dat ik kan ga ik rennen en dan voel ik langzaam klouwen langs mijn buik gaan. Ik verstopt mij in mijn schild als ik bang ben doe ik dat altijd maar niet altijd, gaat het zo soms gaat het ook weer we goed en heb ik gewoon eten voor mij en mijn familie.



Ik kan ook zonder schild leven. Dat betekent dus dat ik absoluut een **buitenissig** dier ben.

Michèle, groep 7

Amazonekroontiran

Hoi, ik ben een amazon kroontiran. Ik kan maar tussen de 5 en 10 jaar worden. Ik kan maar tussen de 15 tot 17 cm worden. Ik ben bang voor grotere vogels, het mannetje kan meestal van kleur rood-blauw zijn en het vrouwtje die is meestal geel-blauw van kleur. Als ik bang ben kan ik me goed verstoppen vanwege mijn bruine kleur. Ik ben een **buitenissig** dier. Mijn **leefgebied** is in regenwoud Zuid-Amerika. Wat ik leuk vind om te doen is overleven in de bossen. Wat ik graag eet, ik eet gras wat in water groeit verder lust ik niet zo veel.

Elisa, groep 8

De alligatorschildpad

Hallo, ik ben de alligatorschildpad. Ik woon in Noord-Amerika, en eet vooral vissen en vogels. In het dagelijkse leven lig ik vooral stil en ben ik aan het zonnen. Ik sta hoog in de **voedselketen**, en heb geen natuurlijke vijanden. Alleen als ik klein ben kan ik door mijn grotere soortgenoten opgegeten worden. Als ik groot ben, ben ik bang voor de mens, want jullie maken mijn leefgebied veel kleiner. Ik ben totaal niet **aaibaar**. Mijn schild is rond de 90 centimeter, maar met mijn staart erbij ben ik 150 centimeter lang. Ik kan wel 100 kilo wegen! Daarmee ben ik de grootste zoetwaterschildpad en ook de zwaarste. Ik heb een enorme bijtkracht van wel 1000 psi (Pound-force per Square Inch. Daarmee meten ze de druk). Dat is evenveel als een volwassen leeuw!



Wytse, groep 8

Quokka

Ik ben een quokka en ik kom voor in de bossen van Australië. Ik ben alleen actief in de nacht want overdag rust ik uit. We hebben ook wel een beetje een **gelijkenis** met de kangoeroe want de vrouwtjes dragen een buidel. 's nachts ga ik alleen eten zoeken zoals: gras, bladeren, planten en soms bessen of bloemen. Alleen dat doe ik alleen, voor de rest leef ik samen. We kunnen wel 40 tot 45 centimeter lang worden. Mijn vijanden zijn vossen, katten en honden. Om de vijanden te ontsnappen kunnen we deze dingen doen: snel wegspringen, ons verstoppen en stil blijven zodat roofdieren ons niet zien. Ik ben **excentriek**, omdat ik het gelukkigste dier ter wereld wordt genoemd en door mijn valse glimlach.

Isolde, groep 7

Aardvarken

Hoi ik ben de Aardvarken, Ik kan tot en met 23 jaar oud worden en ik kan 1,30 worden en mijn staart 70 cm. Vaak zit ik 's avonds te **rondstruinen** voor eten en ik eet termieten en mieren, want dat vind ik super lekker! Mijn **leefomgeving** is in een grote verscheidenheid aan habitats: Afrika ten zuiden van de Sahara, En kan welleens agressief worden als grote dieren mij bedreigen. Helaas jagen mensen ook voor mijn vlees, Ik ben nu volwassen en dan heet ik Aardvarken maar als baby heet ik Dobby En als ik drachtig ben heet het zeug. Esmee, groep 7



Paradijsvogel

Ik ben een paradijsvogel. Ik hou heel erg veel van vliegen en daarna ga ik op vrouwtjes jagen. Ik versier ze met grote veren met mijn kleuren blauw en zwart. Ik dans voor ze om indruk te maken want dat kan ik goed. Ik draai rondjes om haar heen dat vind ze zo mooi en dan gaan ze paren. Soms ben ik zo moe maar dan kan ik toch weer door daarom ben ik altijd uitgerust ik ga in mijn vrije tijd even **rondstruinen** in het bos. Mijn **lichaamsbouw** is klein maar wel stevig maar ik hou niet van aaien dat je dat bij mij niet doet laat mij altijd alleen dan voel ik mij beter en hou ik van de rust. Maar waar leef ik nou vragen mensen zich af: Waigeo en Wolukken, daar voel ik mij thuis.



Milan, groep 8

Bergduivel

Ik ben een bergduivel, ik heb stekels die heel scherp zijn. Ik leef in Amerika in de woestijn. Ik eet veel wormen en andere insecten die ik lekker vind. Ik word 8 tot 15 centimeter lang. Ik doe veel eten en als ik ga eten graaf ik me in, want anders word ik door **indringers** zoals parasieten, rondwormen. In dat gat slaap ik ook. Mijn naam kan je ook zeggen als een **buitenissig** dier.

Dave, groep 7

Springspitsmuis

Ik ben een spring spitsmuis. Ik kom voor in Afrikaanse gebieden droge rotsachtige plekken. Waarom ben ik een **buitenissig** dier? Vanwegen mijn unieke evolutionaire kenmerken. Zoals de naam het al zegt, met mijn achterpoten kan ik wel 1 tot 2 meter verspringen. Je kan me herkennen aan mijn puntneus ook wel een soort slurf, daarmee sla ik insecten uit het gras of hooi. Ik ben vaak **gecamoufleerd** met de kleuren van lichtbruin tot donkerbruin en mijn buikje is vaak de kleur crème of beige. Wat ik doe ik **rondstruinen** kijken als ik iets te eten zie.



Fenne, groep 7

Neusaap

Hallo ik ben een neusaap. Ik woon op het eiland Borneo(Zuid-Azië). Ik eet graag termieten, bladeren, zaden en soms insecten. Als er een **indringer** is dan klim ik in een boom van 15 meter dan maak ik een bommetje duik 20 meter diep en dan gaat de indringer weg. Ik kan wel 66-79 centimeter worden (zonder staart). Ik ben de enige aap met zwemvliezen. Dus ik ben **buitenissig** in mijn soort. In mijn vrije tijd ga ik zwemmen. Ik weeg gemiddeld 20-22 kilogram. Maar ik ga weer zwemmen nu, doe!



Thomas, groep 8

Zoutwaterkrokodil

Ik ben de zoutwaterkrokodil en ik ben het gevaarlijkste reptiel ter wereld. Ik ben 1000 kilo en wordt 7 meter. Ik eet zeearenden, vissen en de grootste vis die ik eet is de arapaima, andere krokodillen, piranha's en slangen. Mijn **leefomgeving** is in Noord-Australië in de rivier, ik word 70 tot 80 jaar oud. Ik ben heel agressief, als er op mij wordt gejaagd ga ik eerst stil liggen en daarna als ik denk dat ik vrij kan komen gaat al mijn energie er uit. Ik kan iemand zijn been er in één keer eraf bijten of sleuren. Mijn familie en ik zijn er goed **gecamoufleerd**. Mijn aartsvijand is de mens ze jagen op mij voor mijn vlees. Mijn routine voor de dag is zwemmen, jagen en luieren het liefst lig ik op zand of bladeren. Doei ik ga weer jagen, ik heb veel honger.

Bram, groep 8

Muskusos

Ik zit vandaag lekker in mijn vacht en voel me goed als muskusos. In mijn **leefomgeving** is het best wel koud, het wordt soms wel min 15 graden. Maar toen zag ik een roedel wolven :´o nee: dacht ik toen, Ik riep tegen me soortgenoten: ´jongens ga in een kring om onze kalfjes staan: ik zie wolven. We gaan in een kring staan met onze hoorns naar voren, dat is **afschrikwekkend** voor de wolven en ze rennen weg, :´Mooi dacht ik en we leefden nog lang en gelukkig.



Jasper, groep 8

Blauwe draak

Mijn naam is de blauwe draak (Glaucus atlanticus). Ik leef in de tropische zee. Ik ben een **buitenissig** dier. Ik ben super giftig, nog giftiger dan een Portugees oorlogsschip, ik eet zelfs Portugees oorlogsschepen. Ik kan heel goed **camoufleren** op de oppervlakte van het water als ik op de oppervlakte lig van het water ziet niemand mij. Ik ben dodelijk voor dieren en mensen, ik sta niet in de top 10 giftigste dieren, maar ik ben wel giftiger dan de meeste dieren zoals: Portugees oorlogsschepen. Ik eet ook giftige vissen en zee diertjes. Ik kan 3cm worden. Mijn vijanden zijn wormen, krabben en vissen. Ik ben even groot als een vingertopje van een mens. Ik jaag op dieren en ik drijf heel graag, dat doe ik het meeste in de zee. Ik zwem nooit op de bodem van de zee. Ik ben even gevaarlijk en giftig als een vrouw, maargoed ik ga weer jagen en drijven, doei!



Liam, groep 7

De harpij

Ik ben een beetje **buitenissig**, zeggen mensen. Maar mijn soort vind van niet. Ik ben ongeveer net zo lang als een volwassen man/vrouw. Ik eet rare dingen: een aap, een beer en andere vogels en slangen en een luiaard. Ik ben de grootste vogel met de grootste klauwen. Ik jaag graag vanuit de boomtoppen. Ik heb lange vleugels en een kromme snavel. Sommigen vinden mij een beetje **afschrikwekkend**. Maar waar ik bang voor ben, is ontbossing en de mens. En ik ben bijzonder.



Eden, groep 7

Bergduivel

Ik ben een bergduivel en ik kom veel voor in Australië. En ik ben uiteraard niet **aaibaar** en dat komt door mijn **lichaamsbouw**. En door mijn stekels ben ik heel **merkwaardig**. Ik ben nu in de woestijn, het is nu niet veilig, daarom zit ik nu in de bosjes te schuilen. Het is heel warm, wel 35 graden, natuurlijk ben ik weer mieren aan het eten. Hè, ik kom iemand tegen! Het is een roofvogel, rennen! Pffff het zweet loopt me van het hoofd! Ik ben nu weer in het bosje. Het begint te schemeren en ik ga gauw naar mijn warme holletje dat ik vanochtend heb gegraven...Alleen wel opletten, de slangen kunnen 's nachts actief zijn dus pas op! Nou ik ga lekker slapen nu...

Ilse, groep 8

Jerboa

Hoi ik ben een jerboa, ik ben een **buitenissig** dier. Mijn **leefgebied** is in Noord-Oost Afrika. Ik ben best wel groot, jullie zouden het niet denken maar ik kan 130cm worden! Ik ben bang voor slangen, vossen en roofvogels. Mijn hobby is hollengraven. Ik lijk op een muis met lange poten. Ik heb ook hele grote achterpoten. Ik hou van de zon, daarom leef ik ook het meest in de woestijn. Ik hoef ook geen drinken te hebben, ik kan er gewoon zonder en dat is super bijzonder aan mezelf! Nou, doe! doe! ik ga lekker slapen.



Reza, groep 8

Atretochoana eiselti

Ik ben een Atretochoana eiselti. Ik eet wormen, kreeftachtigen, hele kleine visjes en insectenlarven. Ik zou vandaag maar eens op zoek gaan naar wat kleine visjes, daar heb ik wel zin in. Oh nee! een roofdier PAS OP! Ik ben net op tijd. Ik ben een Amfibie, maar heel veel mensen denken dat ik een slang ben. Ik kan heel groot worden, wel 70 tot 100 centimeter. Ik ben blij dat ik niet in dat koude Nederland woon, ik vind het prima in het Amazonegebied in Brazilië. Het bijzondere aan mij is dat ik geen longen heb, ik adem via mijn huid, ik leef in rivieren en wetenschappers hebben maar een paar exemplaren gevonden dus er zijn nog veel dingen wat de wetenschappers nog niet over mij weten. Oh nee, een **indringer**! Ik ga me snel **camoufleren**, waar is mijn **camouflage**? Oh natuurlijk, ik ben van mezelf al gecamoufleerd. Mijn bijnaam is trouwens penislang. Ik ga weer naar de rivier, doe!



Tess, groep 7

Jerboa

Ik ben klein en ik ben 5 tot 20 cm groot. Mijn **leefomgeving** is in de droge woestijn, alleen daar kom ik voor. Nergens anders alleen, want je mag mij niet als huisdier houden, dat is verboden. Als je me ziet ben ik wel heel klein en harig. Ik kan goed en hoog springen, wel 1 tot 3 meter hoog maar ik ben **buitenissig**, het is geen bedreigde diersoort maar het is ook een gevaarlijk dier omdat ik over alles heen kan springen.

Maar ik kan wel heel lief zijn hoor, jullie kunnen mij ook niet kopen. Ik kom ook niet in Nederland voor dus jullie zullen mij niet vaak zien. Ik heb ook grote oren maar daardoor kan ik niet ver horen, dat vind ik wel jammer.

Niek, groep 8

Vrolijk Pasen



	<p style="text-align: center;">AGENDA</p> <p style="text-align: center;">APRIL – MEI – JUNI</p>	
5 april	Paaseieren Speurtocht vv Trinitas – aanvang 11.00 Sportpark Boijl	
11 april	Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink Vóór 08.00 uur aan de weg	
24 april	Prijsklaverjassen (zomerstop tot 25 september) 't Brinkhuus, aanvang 20.00 uur. Inleg €5	
27 april	Pop-up Koffie Café op Koningsdag Boijl Bloeit - Brinkplein, van 10.00 – 12.00 uur	
9 mei	Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink Vóór 08.00 uur aan de weg	
9 mei	Kennismakingslunch nieuwe inwoners Boijl Dorpsbelang Boijl (zie flyer op de achterkant)	
13 juni	Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink Vóór 08.00 uur aan de weg	
23 juni	Pantropica in Luttelgeest Diaconiereisje vanuit Friesland's End	



Kopij volgende uitgave inleveren
vóór vrijdag 12 juni
 (kopij@evenbijpraoten.nl)

lunch?

Welkom in het dorp!

Ben je in het afgelopen jaar in ons dorp komen wonen? Dan nodigen we je van harte uit voor een lunch op:

Zaterdag 9 mei

 **12.00 tot 15.00 uur**

 Picknickbank bij het dorpshuis



Aanmelden vóór 6 mei via dorpsbelang@boijl.com of een appje 06-34263877.

Tot ziens op 9 mei!

Met vriendelijke groet,
Jos, Femke, Mirjam en Katja
Vereniging Dorpsbelang Boijl