

Molenroute

een historische wandeling waar vroeger molens stonden. afstand ± 8.5 km



Het gebied rondom Boijl was vroeger vrij arm, daarom werd er destijds een kerk gebouwd zonder toren. De klok werd ondergebracht in een klokkenstoel. De klok is van het jaar 1399 en is gerestaureerd in 2014.

De wandelroute begint bij de NH kerk waar u rechts van de kerk de Kerkweg volgt. Nèt voor het Kerkebosje gaat u rechtsaf langs de wetering en het doorgaande pad volgen door het bos waarna u weer uit komt op de Kerkweg. Hier rechts af en de Meuleveldweg kruisen. Even verder is rechts de Meulepolle. (doodlopende weg) Hier stond vroeger een wind- of

graanmolen op een grafheuvel. Een gedenksteen van deze molen is bij de herbouw aangebracht in de gevel van de woning op nr. 4. (dit is particulier terrein)

Overledenen van het gebied Meulepolle werden vroeger via de Lijkweg en Kerkweg naar de kerk in Boijl gebracht. (Deze Lijkweg is verval- len in de 60er jaren met de ruilverkave- ling Linde Zuid) Heel vroeger was hier de z.g.n. Franse weg. Een verbindings- route via Rijsberkamp naar de kruising bij de zuivelfabriek 'de Drie Gemeen- ten'

De Meulepolle loopt nu dood. Terug naar de Kerkweg en hier rechtsaf.

Rechts van het pad ziet u een kleine zwerfkei die de plek markeert waar vroeger een tweede molen stond. Een volmolen (in de volksmond een – stinkmeule-)

Hier werd de wol verwerkt van de schapen die destijds de heide bevolk- ten.

Er werd urine verzameld die in kuipen ging met de verhouding één deel urine en twee delen water. Daar ging de wol bij en dit stond een nacht te weken. Daarna werd het geheel verwarmd tot 50° en werd de wol gewassen. De – stinkmeule- deed zijn naam eer aan!

Als je daarna de gekaarde wol kruis- lings in lagen op elkaar legt en alsmaar kneedt met water en zeep ontstaat er vilt. Zo ontstond de eerste stof voor kleding enz. voordat er weefgetouwen en spinnerijen waren. (dit week proces werd ook gebruikt voor de te verwerken wol.)

De wandelroute volgt verder de Kerkweg. Aan het einde hiervan rechtsaf Boekelterweg volgen. Eerste weg rechts de Rijsberkamperweg naar de hele oude buurtschap Rijsberkamp. Daarna pas- seert u links de Riesen De naam verwijst naar een burcht die hier in de middeleeuwen stond. De weg uitlopen tot de Boijlerweg en rechtsaf terug richting kerk.

