

EVEN BI'J PRAOTEN



nr. 3 - 2014

COLOFON

“EVEN BI'JPRAOTEN”

Is een tweemaandelijks uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Protestantse Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerven, Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Redactie:

Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

Bezorgers:

H. Bijkerk
E. Blaauwbroek
R. Boelen
H. Roeles
A. Bootsma-de Boer
Y. Gutterswijk
A. Thalen
A. Marks
L. Bokkers

Medewerkers buurtschappen:

Brink	Abelien Thalen en Ilse van Daatselaars
Bezembuurt	?
Daaken/Boschoordweg	Thea Mooij en Rina Kremer
Alteveer	Juup Bosma
Snels Hutte	Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Boijl Oost	Liane Russchen
De Wissel	Helga de Vries en Polien Hoogeveen
Boijl Centrum	Annie Winters
Bi'j Harmke	Anne-Marie van der Geest en Lucie Gorter
Boekelte	Annie en Anne Marks
Rijsberkamp/Meuleveld	Wilma Bouman
Kerkweg	Rudy Klesman en Corrie de Vries
Klokkeweg	?
Bekhof	Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk

Banknummer 3102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van ons E-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl of u kunt uw kopij inleveren bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2c.

Bij de voorplaat

Kampioenen E1 en D2 op de wagen door de dorpen!
Het vlaggenschip van vvTrinitas promoveert naar de 3^e klasse

Even Buurten

Bi'j Harmke



Vooruitlopend op hun 50 jarig huwelijksfeest, hebben Rob en Marije Schwier een mooie reis naar Azië gemaakt, samen met kinderen en kleinkinderen. Fijn om op die leeftijd nog zo vitaal te zijn dat je dit met elkaar kunt beleven.

We kunnen Daniël Derks feliciteren met het behalen van zijn zwemdiploma A. Volgens zeggen is hij daar erg blij mee en oefent hij al weer volop voor het B diploma. Gefeliciteerd Daniël, en veel succes met oefenen.

Ook nieuws van het 'opa en oma front' deze keer. Op 9 mei werden Wim en Anne-Marie van der Geest opnieuw opa en oma van een kleindochter, Evelien. Zij is de tweede dochter van Maaïke en Anne. Jan Maily is zo trots als een pauw op zijn kleinzoon Floris Jan, die naar hem vernoemd werd door Herman en Marieke. Floris Jan werd op 2 juni geboren en is het broertje van Hannah.

Nog meer feest bij de familie Van der Geest: op 6 juni trouwde Kim met Bram van Koppen uit Vledder. Het was een prachtige dag met een stralend bruidspaar. Dank aan de burens die, heel feestelijk, ook de vlag uit staken. Veel geluk samen!

Met vijf buurvrouwen, drie uit onze buurt en twee van de Bekhofbuurt, komen we jaarlijks vijf keer bij elkaar op de koffie, zo rond onze verjaardagen. Eens per jaar gaan we een dag op stap, naar de Keukenhof, de Floriade, Paleis Het Loo, het Spoorwegmuseum, varen in Giethoorn etc. Een paar weken geleden werd een culturele dag gepland naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Met Anne-Marie als chauffeur reden Marrie, Geertje, Yvonne en Janny naar de Arena, waar de auto geparkeerd moest worden en we verder gingen met de metro en de tram. De details over onze parkeerperikelen zal ik jullie besparen, maar eer dat wij de juiste ingang van de Arena en de P+R hadden gevonden, de OV kaartjes hadden gekocht en vervolgens het metro avontuur aangingen met in- en uitchecken, hadden wij de tranen al over de wangen lopen van het lachen! We waren echt vijf provinciaaltjes in de 'grote stad'.

Het Rijksmuseum was een belevenis op zich. Het begon al bij de koffie met gebak.....koffie kostte € 3,50 en het stukje taart zelfs € 5,25.....maar het was lekker, dat wel. Daarna natuurlijk naar de Nachtwacht, het Melkmeisje en alle andere bekende en minder bekende werken. Het was niet erg druk, dus we konden alles rustig bekijken.



Na het Rijksmuseum lopend via het Leidse Plein en de Kalverstraat naar de Dam en haar welbekende duiven. Koffiedrinken op een terrasje, waar we bijna bedwelmd raakten van de wietlucht. We vielen haast op omdat wij niet zo'n vreemd sigaretje doorgaven aan elkaar.

Lekker gegeten bij een enthousiaste Argentijn en daarna, langs het Sexmuseum, weer terug naar het drukke metrostation. De terugreis verliep voorspoedig en toen Yvonne uitstapte in Boijl was het eerste wat ze zei: "Wat ruikt het hier lekker!"

Allemaal een mooie zomer gewenst.
Anne-Marie van der Geest.

Bekhof



Beste dorpsgenoten,



Om te beginnen hebben we een gezellige buurt - bbq gehad. Het was weer grandioos geregeld, het eten, de t.v. door Reinder geregeld, want er was n.l. voetballen (Ned. Spanje) kortom met elkaar, naar zo'n wedstrijd kijken raakt iedereen enthousiast. En het weer werkte dit keer natuurlijk ook in ons voordeel, laatste zonnestrallen en een volle maan, alhoewel ik niet weet of iedereen die gezien heeft. In ieder geval bedankt organisators, het was weer prima geregeld

Hoera, er is weer gezins(buurt) uitbreiding!

Bij Mariska, Peter en Max is er een klein meisje bijgekomen. Haar naam is Ilse en is geboren op 16 mei, dus alweer goed een maand oud.

We hebben een jarige job die 60 is geworden!

En we hebben een kampioen in onze buurt, namelijk Mike, hij is met zijn voetbalteam D1 kampioen geworden, daarnaast iets heel anders heeft hij ook zijn typediploma gehaald. Hij slaagde met een 8, toppie hoor Mike, voor ons ben je dubbel kampioen.

Dan hebben we nog een sportieve winnaar op onze buurt, namelijk Jarno en hij heeft zijn 1ste beker gewonnen, hij werd 3de tijdens een DMX- cross wedstrijd in Delfzijl.



Allen van harte gefeliciteerd namens de buurtjes!



Dan nog nieuws van onze jongsten uit ons buurtje:

Nynke gaat haar eerste schoolreis mee maken, lekker spelen in de overdekte speeltuin in Wolvega.

En in september wordt Emma 4 jaar en gaat ze naar de basisschool hier in Boijl, Succes en veel plezier in de nieuwe klas.

Haar broer Luca is minder fortuinlijk, hij heeft helaas voor de 4e keer oorontsteking en moet naar de KNO arts in het ziekenhuis voor onderzoek, worden het buisjes en/of de amandelen er uit??? Daarna dan maar hopen dat het beter met hem gaat.

Verder is er een nieuwe Facebook groep op gericht, namelijk de Bekhofbuurt.

Ten slotte even melden dat we een flink aantal wandelaars in ons buurtje hebben, want vanaf deze zomer wandelen er wel zo'n 5 mensen alleen al uit de Bekhofbuurt mee met de wekelijkse 60+ avondwandeling op de woensdagavond, en gezellig dat het is!!!!!! Heerlijk.

Dit was het dan weer deze keer, we wensen iedereen een fijne zomer met veel zonneschijn!

Yvonne en Gerrie.



In de afgelopen periode heeft Matt een ingreep aan zijn voet ondergaan, hij gaat nu door het leven met een teentje minder. Gelukkig loopt hij weer (bijna) normaal nu hij zijn schoenen weer aan kan.

Op het moment dat dit stukje geschreven wordt is Krista nr. 9 aan het verhuizen naar Klokkeweg 16. We hopen dat ze daar met veel plezier zal wonen.

Alweer een halve eeuweling in onze straat. Tineke Veening werd 19 juni 50. Dat dit geen geheim was mag duidelijk zijn, gezien de meer dan levensgrootte afbeelding op het voorraam van nr. 5. Namens de bewoners van de Kerkweg alsnog de hartelijke felicitaties.



GEVONDEN

Eind mei is door een bewoner van de Kerkweg enkele bankbiljetten gevonden dicht bij de Klokkenstoel. De eerlijke vinder wil dit graag aan de rechtmatige eigenaar teruggeven. Ben jij die eigenaar, bel dan het verloren bedrag door op nummer **421713**

Als dat klopt hoor je wel waar het opgehaald kan worden.

Voor iedereen een mooie zomer gewenst!

Rudy en Corrie



De Daaken Boschoordweg

- Op 17 mei is Marnix Drent ballenjongen geweest tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Equador in de Arena te Amsterdam. Dit was een erg mooie ervaring voor hem.
- Op 24 mei hebben we gebowld in Wolvega. Dit was erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.
- Examentijd op de Daaken:
 - Monique Drent is geslaagd voor de Mavo en gaat nu verder studeren voor verpleegkundige aan de Noorderpoort te Assen.
 - Rick Dumoulin is geslaagd voor MBO 1 techniek breed. en gaat naar MBO 2 elektrotechniek aan het Friesland College te Heerenveen.
 - Jenno Kremer is geslaagd voor basis beroepsonderwijs en gaat nu verder voor medewerker teelt niveau 2/3 aan het Groenhorst College te Emmeloord.
 - José de Vries is geslaagd voor MBO verpleegkundige en gaat verder studeren voor HBO verpleegkundige te Groningen.
 - Sander de Vries heeft niveau 2 Timmerman afgerond en gaat verder voor Allround Timmerman niveau 3.

Allemaal gefeliciteerd en succes met jullie vervolgopleiding!!



- Onze jaarlijks terugkerende barbecue is door allerlei omstandigheden verplaatst naar 13 september. Zet het vast in je agenda!
- Na een kleine metamorfose aan de Daaken3 gaan Yntze de Vries en Annet Boers daar samenwonen. Annet, welkom op de buurt.
- Verder hebben we nog een nieuwe bewoner die wij welkom willen heten. We zullen vragen of deze zich in de volgende krant wil voorstellen.
- Griet Slot is nu klaar met de chemo kuren, binnenkort gaat ze starten met het volgende traject. Griet, zet 'm op, geniet eerst van de komende vakantie.
- Natuurlijk willen wij iedereen een mooie en zonnige vakantie toe wensen.

Groetjes Rina & Thea



Brinknieuws



Hallo allemaal,

Wij willen Albert Jager beterschap wensen na zijn bezoek in het ziekenhuis. Hij is gedotterd en heeft omléidingen gehad. Ook willen we Alex van Daatselaar beterschap wensen, die heeft zijn kuitbeen gebroken, met daarbij nog het begin van trombose.

Ashley Mooy en Ilse van Daatselaar hebben beide hun diploma behaald, van harte gefeliciteerd! ! Damian de Vries ook gefeliciteerd! Die gaat weer een groep hoger, heel veel succes aankomend schooljaar.

Ook hebben we weer een nieuwe bewoonster op De Brink, haar naam is Anja Schönveld, wij hopen dat zij zich het volgende krantje even aan jullie wil voorstellen. Veel woonplezier op de brink.

Voor iedereen alvast een hele fijne vakantie!

Tot de volgende keer.

Groetjes Abelien en Ilse



Dorpsgenoten,

Midden in het oranje WK-toernooi willen wij nog even een paar geslaagden vermelden: Peter Eijbergen is geslaagd voor zijn Mavodiploma en gaat na de vakantie naar MBO Groenhorst in Emmeloord en Jouk Dam heeft zijn Havodiploma behaald en gaat bij Windesheim in Zwolle bedrijfseconomie studeren. Ook Stijn Dam is geslaagd en heeft zijn Mavo-diploma behaald, hij gaat na de vakantie een opleiding richting Transport & Logistiek volgen op het Deltion College in Zwolle.

Dominique Sijbesma-Ramaekers is trouwens geslaagd voor B L jury in de paardensport, dus als iemand een jurylid nodig heeft?

Sjoukje Bergsma is geslaagd voor VCA, sociale hygiëne. Sjoukje, succes met je nieuwe uitdaging, het runnen van ons aller dorps huis.

Dan nog ander nieuws, Tineke en Wim van der Walle zijn verhuisd. Ze hebben hun huis verkocht aan Peter van Nieuwenhoven. We hopen dat hij zich in de volgende krant zal voorstellen.

Groeten, Helga en Polien



PROTESTANTSE GEMEENTE

Contact met de boom

Lopen loutert
alsof er iemand met je meeloopt,
die fluistert: 'Wees nu eens stil'.
Lopen loutert
alsof er iemand met je meeloopt,
die vraagt: 'Zou het ook zó kunnen zijn?'
Lopen loutert
alsof er iemand met je meeloopt,
die je opnieuw de ogen opent.

Ga dàn,
gelouterd,
weer terug
om in je leven uit te dragen
wat je hebt ont-dekt
wat tevoorschijn is gekomen,
zodat het vrucht kan dragen! *Liesbeth Dercksen*

De bedrijfsarts ziet mijn verblijf in onze Franse huis als een goede plek voor herstel. Daar ben ik hem dankbaar voor, half augustus ga ik weer langzaam aan dingen oppakken.

Bovenstaand gedicht ging mee naar Frankrijk. Voor mij is het heuvellandschap in de lage Vogezen een prachtige plek om te wandelen. Het mooie van lopen is dat je niet weet wat er op je pad komt. En hoe opener je zintuigen zijn, des te meer een mens ervaart. En dan gebeurt het dat je thuis gekomen een ervaring op papier wilt zetten. Dit schreef ik op 27 mei 2014.

Lopend in des Hauts du Val de Saône verdwaal ik bijna. Het pad dat ooit bewegwijzerd was voor wandelaars, is nu alleen begaanbaar voor de houtkap. Geen bordjes voor randonnées, maar bordjes die verwijzen naar bomen die wachten op de motorzaag. Het gat dat in het bos ontstaat, zal in enkele jaren gevuld zijn met opschot.

Het bos is donker door alle bladeren die elkaar overal raken. De grond van löss is spekglad. Regelmatig kan ik niet verder. Wat een pad leek, stopt abrupt. Geen ramp want net als altijd in het leven is de terugweg altijd anders dan de heenreis. Dat heen en weer geloop is een mooie oefening in anders kijken. Hoewel, mijn aandacht is wel erg op de grond gericht. Ik besluit om stil te staan en om heen te kijken. Waar blijft mijn aandacht hangen? Welke boom roept me?

Even verderop links van me komt vanaf de diepte een dikke stam naar boven. Die wil ik wel voelen. Onmogelijk. Ik kan er niet bij. De helling is te schuin en te diep. En mijn armen zijn geen drie meter lang. Het blijft bij kijken. Zo'n dikke stam zie je niet vaak. Hoe oud zou die boom zijn? Wordt hij ook gekapt? Ik vermoed van niet. Daar komt geen mens bij.

Er is een niet te overbruggen afstand door een kloof tussen twee levende wezens. Hoewel verbonden in materie, energie en levenskracht kunnen we elkaar niet bereiken. Ik raak ontroerd, voel me niet prettig als observator.

Hoe vaak ben ik de vrouw die van een afstand de dingen beoordeelt? Veel te vaak.
Dank je boom voor je wijsheid. Ik buig mijn hoofd en loop verder.

Dan zie ik rechts van me nog een boom die mij roept. Het is iets lichter hier. Mijn ogen volgen de lange rechte stam. Boven de bladeren van de buurbomen zie ik dat de stam een V-teken maakt. Twee takken die hun weg naar het licht zoeken. Waar zijn hun bladeren? Ergens boven de bladeren van de omringende bomen. Ik kan ze niet goed zien. Te hoog. Ik lach, de bladeren van deze boom vangen het meeste licht. Licht waar ik op dit moment zo'n behoefte aan heb. Onder aan de voet, vermoed je slechts het licht. Licht dat getransformeerd is in het jonge groen. Transformatie van licht levert prachtige dingen op. Dat geldt niet alleen voor jonge groene blaadjes.

In stilte vraag ik de boom toestemming om haar aan te raken. Verbazingwekkend is wat ik voel. Een schors zó broos en los. Er is verwarring en herkenning. Mijn ogen zien een boom zo kaarsrecht en zo immens hoog en mijn handen voelen broosheid en breekbaarheid.

Hoe kan dat? De boom is in het verleden gebruikt is door klimop. Oude sporen van de aanhechtingen zijn overal zichtbaar met hier en daar een groen takje. Aan een kant mist een groot stuk schors. Voorzichtig leg ik mijn handen op die plek. Het voelt heel zacht. Het woord eerbied komt in me op. In de zachtheid verbergt zich een enorme kracht. Ik kijk omhoog en zie dat waar de schors nog losjes tegen de boom hangt een vogelnest zit. Wat een prachtige plek om nieuw leven te doen ontkiemen. Verlies geeft nieuw leven.

Een levensboom die plek geeft om te groeien aan anderen, maar daar zelf kwetsuren van oploopt. Zo gaat dat ook in het leven van mensen. Wat schenk je de ander aan veiligheid en bescherming en waar laat je je gebruiken?

De toegankelijkheid van de boom is op de plek waar de oude bast ontbreekt.

Wat wil ik loslaten, zodat zachtheid en openheid zichtbaar worden?

En zit dat wat me vasthoudt, al niet lang los?

Via mijn handen mocht ik de kwetsbaarheid in kracht ervaren of is het de kracht in de kwetsbaarheid?

*Erica Plomp-den Uijl,
pastor Streekgemeente Friesland's End*

FAMILIECONCERT IN DE KERK VAN MAKKINGA

Op **zaterdag 30 augustus 2014 om 15.00 - 16.30** uur geeft onze familie een gevarieerd concert in de kerk van Makkinga. Het is een herhaling van het concert dat we op 2 mei dit jaar in Frankrijk gaven. Het programma wordt uitgevoerd door 12 muzikanten die muziek spelen van Bach, Schubert, Saint Saëns en anderen met daarnaast eigentijdse liederen. De jongste 2 deelnemers zijn 6 jaar, de oudste 10 keer zo oud. Met daartussen tieners, twintigers en dertigers en een veertiger.

We hebben er ontzettend zin in. Nooit eerder hebben wij samen een optreden verzorgd, wel zijn er een aantal muzikanten die maandelijks een of meerde optredens hebben. Het idee ontstond op het dorpsfeest tijdens een gesprek met de burgemeester. Hij wilde graag meer cultuur. Nu daar wilde wij aan mee werken.

En zo gingen we met 22 familieleden naar Frankrijk. We waren ons er wel goed van bewust dat het goed moest zijn. Want wil je iets opbouwen op cultureel gebied, dan moet de start indruk maken. Nu dat is gebeurd. Op dit moment liggen er in 31 omringende kerken het kerkblad met foto's en een verslag van ons concert. Gek om jezelf te zien met 5 kleinkinderen. En er wordt me gevraagd of we een cd of DVD hebben van het concert. Nee, dat hebben we niet. Volgend jaar mogen we terug komen. Het dorp wil graag een traditie opbouwen. Die uitdaging nemen we aan.

Maar eerst komen we naar de kerk van Makkinga. Het is voor ons een feest om het programma van afgelopen mei te kunnen herhalen en elkaar weer te ontmoeten. Of dit ook een begin van een traditie wordt, is nu nog niet aan de orde. Daarvoor hebben we ook voldoende publiek nodig.

Tot slot nog een mooi verhaal. De bisschop bezoekt elke 5 jaar de 31 dorpen. Niet dat hij al die dorpen afgaat, maar hij praat met afgevaardigden over de activiteiten van het dorp. De afgevaardigde van 'ons' dorp had wat te vertellen. Iets waar hij trots op was: ons familieconcert.

We laten u graag meegenieten. Weet u van harte welkom en net als in Regnévelle heffen we geen toegang. En mocht u na afloop iets in de hoed willen stoppen, dan gebruiken we dat voor het kopen van nieuw bladmuziek.

Muzikanten

Annemarie Laseur, *zang, piano en hobo*; Hugo Laseur, *hoorn*; Coen Laseur, *trompet en klokken*; Floris Laseur, *zang en harp*; Johan Laseur, *trompet en percussie*; Lucas Plomp, *trombone en zang*; Hannah Plomp, *piano en zang*; Jasper Plomp, *claves en zang*; Liselotte Meijer, *zang en gitaar*; Hannelore Meijer, *zang en gitaar*; Thijs Veltman, *piano*; Erica Plomp-den Uijl, *harp* (tevens organisatie tel. 06 22759553)



DE KLOK UIT DE KLOKKENSTOEL

De luidklok bij de kerk waarin op de tekstband staat:

GAADE SIIT BEQUAEME MARTINUS KLOCKE IS MIIN NAME
INT JAER ONS HEREN MCCC XC IX

is 18 maart door Toine Dealmans uit Helmond uit de klokkenstoel getakeld. Daarna is hij vervoerd naar Lachenmeyer te Nördingen in Duitsland. De klok had na ruim 600 jaar luiden schade opgelopen, aan de ene kant had de klok slagschade van 10%. Ook de klepel sloeg niet meer recht. Dit is allemaal weer gerestaureerd, 27 mei is de luidklok weer teruggeplaatst. Er is een nieuw elektronische luidapparaat geplaatst met bijbehorende kettingen, kettingspanners etc.

Lammert Diever, zoals te zien is op de foto, heeft de klok nog extra geïnspecteerd.

Nu hangt alles weer recht en we hopen dat de klok nog jaren zijn geluid mag laten horen in Boijl.

Hendri Derks, kerkrentmeester.

Reisje van de Hervormde vrouwenvereniging Elsloo in samenwerking met de Streekdiaconie van Friesland's End

Op dinsdag 26 augustus 2014 staat het jaarlijkse reisje gepland. We gaan met Brinkzicht Reizen naar Urk. Hier ligt een rondvaartboot klaar en beginnen we met koffie en appelgebak.

Rond 12.00 uur is er, ook aan boord, een verzorgde koffietafel.

Na een vaartocht van een drie uren komen we terug aan wal waarna we in het oude Raadhuis van Urk een rondleiding krijgen. Daarna is er nog gelegenheid voor een wandeling door Urk of om te winkelen.

De opstaptijden bij de kerken zijn als volgt:

Boijl	8.10 uur
Elsloo	8.20 uur
Makkinga	8.30 uur

Rond 17.15 uur hopen we weer terug te zijn in de dorpen.

De kosten voor deze reis zijn € 20.00 per persoon.

Voor meer informatie en voor opgave kunt u tot 18 augustus bij een contactpersoon in uw dorp terecht:

Afke Bos	0561-421498
Alie van Weperen	0561-421865
Anneke Knoppers	0516-441355
Sierd Dolstra	0561-421512

Preekrooster 3e kwartaal 2014

Attentie!

Graag Frieslands End voor of achter de plaatsnaam vermelden i.v.m. het feit dat het diensten van een streekgemeente betreffen.

Kerkdiensten PKN

Datum	Plaats	Tijd	Voorganger	Bijz. diensten
6-jul	Frieslands End / Elsloo	10.00 uur	Ds. P.A. Crom	H.A.
13-jul	Frieslands End / Boyl	10.00 uur	Da. Rooseboom	
20-jul	Frieslands End / Makkinga	10.00 uur	Hr.Koops	
27-jul	Frieslands End / Elsloo	10.00 uur	Da. Crossen	
3-aug	Frieslands End / Boyl	10.00 uur	Hr.Koops	
10-aug	Frieslands End / Makkinga	10.00 uur	Ds. Pastoor	
17-aug	Frieslands End / Elsloo	10.00 uur	Mw. H.M. Plomp- den Uijl	Poëziedienst??
24-aug	Frieslands End / Boyl	10.00 uur	Mw. H.M. Plomp- den Uijl	Openluchtdienst
31-aug	Frieslands End / Makkinga	10.00 uur	Mw. H.M. Plomp- den Uijl	
7-sep	Frieslands End / Elsloo	10.00 uur	Ds.Crom	
14-sep	Frieslands End / Boyl	10.00 uur	Hr.Harten	
21-sep	Frieslands End / Makkinga	10.00 uur	Mw. H.M. Plomp- den Uijl	Zangdienst m.m.v. A. Doornhein
28-sep	Frieslands End / Elsloo	10.00 uur	Mw. H.M. Plomp- den Uijl	Startdienst

Met vriendelijke groet,

Protestantse Streekgemeente Frieslands End

Mevr. T. Driehuyzen - Bloem (scriba)
Bercoperweg 58
8423 TT Makkinga
Tel./fax: 0516.441205

DORPSNIEUWS



Beste dorpsgenoten,

Na een tijdlang gespeculeerd te hebben, hebben we besloten om te proberen om BOIJL weer op de kaart te zetten. In februari zijn we begonnen met daden bij onze woorden te voegen. Veel overleggen en organiseren hebben het mogelijk gemaakt dat we bij deze jullie dus kunnen uitnodigen voor ons eigen tentfeest!

We hebben een uitgebreid programma, voor jong en oud en hier hoort natuurlijk ook goede muziek, een drankje en een broodje gitaar bij!

Het tentfeest word gehouden op het weiland naast het zandpad, (locatie carbid schieten) er is genoeg parkeergelegenheid bij de feestlocatie.

Vrijdag 5 september 2014:

13.00 tot 16.00 uur

Jeugdactiviteit op de locatie van het tentfeest.

21.00 tot 01.00 uur Entree: € 5,-

Optreden van lokale bandjes, afgewisseld en gevolgd door een DJ.

Zaterdag 6 september 2014:

13.00 tot 16.30 uur

Beachvolleybal op de locatie van het tentfeest.

(opgave kan via bijgevoegd formulier, in teams van twee personen)

21.00 tot 02.00 uur Entree: € 10,-

Optreden van de band "Alice Springs", afgewisseld en gevolgd door een DJ.

Zondag 7 september 2014:

11.00 uur *Start "Nuttert van der Heide-rit".*

16.00 uur *Prijsuitreiking "Nuttert van der Heide-rit".*

21.00 tot 00.00 uur Entree: GRATIS

Muziek wordt verzorgd door een DJ, met als special guests: "de Slokkie-Boys"!!

We hopen en verwachten dat jullie ons komen vergezellen op het mooie tentfeest BOIJL!!!!!!

TOT DAN,

de Tentfeestorganisatie

**OPGAVE BEACHVOLLEYBAL
TENTFEEST¹² BOIJL 2014**

De opgave voor het beachvolleybal kan via dit formulier, wat ingeleverd kan worden bij AHB Boijl, of via onderstaand emailadres. De teams moeten bestaan uit twee personen met een minimale leeftijd van 12 jaar.

Bij opgave via email graag de namen van de teamleden en ook een teamnaam doorgeven.

Emailadres: opgavetentfeest@hotmail.com



Opgaveformulier Beachv



Teamnaam:

Naam persoon 1:

Naam persoon 2:

INGEZONDEN



Gezocht Gezocht Gezocht :

ODIS – korfbal uit Elsloo is op zoek naar heren voor onze sportieve dames.

Ons junioren team moet volgend jaar in de senioren spelen vanwege enkele te oude spelers. Bij de senioren kunnen dames niet meer voor heer spelen en daarom zoeken wij dus nog een paar enthousiaste heren in de leeftijd van ongeveer 18 tot 30 die het team komen versterken zodat het huidige junioren team als team kan blijven bestaan.

Het team bestaat nu uit 2 heren en 6 dames in de leeftijd van gemiddeld 19 jaar.

Lijkt het je wat of weet je iemand in de buurt die we zouden kunnen vragen dan horen wij dat graag.

Als tegenprestatie bieden wij elk nieuw lid een leuk enthousiast team en als extraatje een waardebon die je overal kan besteden.

Voor vragen en inlichtingen:
J.Siedsma,
tel. 0561-421243





WERKGROEP ARCHIEF

Blik op Boijl

Jacobus Franciscus de Ruyter de Wildt 1800 – 1870 *een koloniaal*

Wie een bezoek brengt aan het kerkhof van Boijl ziet direct achter de klokkenstoel een dubbel graf met een grote deksteen. Het is de laatste rustplaats van:

Jacobus Franciscus de Ruyter de Wildt.

De naam de Ruyter, onze vaderlandse zeeheld kennen we allemaal en een kleine zoektocht levert op dat deze Jacobus de Wildt inderdaad afstamt van de Michiel de Ruyter (1607 – 1676) die trouwens geboren werd met de naam Michiel Adriaan's zoon.

Als 11 jarige (waarschijnlijk een ietwat onhandelbare puber) gaat deze Michiel in 1618 als bootsjongen naar zee, wordt door de Spanjaarden gevangen genomen, ontsnapt en loopt met enige maten terug naar huis...(!) In 1622 komt hij als 15 jarige onder de hoede van zijn oom die 'ruiter' is in het leger van Prins Maurits. In 1636 kiest Michiel, dan 29 jaar oud en die 'redelijk kan lezen en schrijven' 'de Ruyter' als achternaam. (De spelling wijkt soms iets af). Hij heeft naast dochters ook een zoon Engel die echter kinderloos overlijdt.



Michiel is zeeman én handelaar. In 1676 bij een zeeslag bij Aosta (Italië) wordt zijn been en ook een voet verbrijzeld. Hij sterft 69 jaar oud, na enige weken aan wondkoorts en wordt later begraven in Amsterdam. Zijn standbeeld staat in z'n geboorteplaats Vlissingen



De naam 'de Ruyter' loopt na zijn 3 huwelijken verder via de vrouwelijke lijn van zijn 3 kleindochters. Een van die nazaten is dus de in Boijl begraven **Jacobus Franciscus de Ruyter de Wildt**

Zoon van: Jacobus de Wildt 1770 - 1828 (een gewezen priester, wijnkoper en burgemeester van Nieuw Amstel) en Jacoba Maria Parker. Vader Jacobus is via Neeltje Engels, de tweede echtgenote van Michiel de Ruyter, een nazaat van hem.

In een brief van 17 april 1817 meldt Jacobus Sr. aan de gouverneur van den Haag van Limburg Stierum, dat hij portretten bezit van Michiel, zijn zoon Engel en de Spaanse koning.

Van Limburg Stierum meldt dat deze zaken niet naar hem gestuurd moeten worden want 'hij heeft er geen plaats voor' 3 dagen later op 22 april is er een bedankbrief van koning Willem 1 aan de Wildt waarin deze bedankt voor de ontvangen portretten.....

Jacobus Sr. staat schijnbaar goed aangeschreven bij de koning want een half jaar later op 23 september 1817 wordt bij Koninklijk besluit van Willem 1 toestemming verleend om 'de Ruyter' toe te voegen aan de familienaam 'de Wildt' 28 oktober in dat zelfde jaar wordt dit bekend gemaakt in de Staatscourant.

'Onze' Jacobus (Franciscus) Jr. wordt geboren te 'Nieuwer Amstel' (Amsterdam) op 20 december 1800 en groeit daar op met zijn jongere broer Johannes. Nederland is dan nog een deel van Frankrijk en Napoleon is er tot 1813 de baas.

6 jaar na zijn vaders dood rond 1834, vertrekt Jacobus Jr. 34 jaar oud, naar Ned. Indië. Hij woont en werkt er 20 jaar als assistent resident in de binnenlanden van Java tot 1854 en leert daar ook zijn vrouw kennen: Jonkvrouw Henriëtte, Ottoline, Clara, Elisabeth Holmberg de Beckfelt geboren in Serang Ned. Indië.

Ze trouwen 26/01 – 1837 en krijgen 3 zonen. 1838 Jacobus Nicolaas, 1839 Willem Jan en 1841 Alexander, die later burge-meester van Smilde is. (overleden in 1913 te Arnhem)

Na 20 jaar Ned. Indië vestigt het gezin zich in 1854 weer in Amsterdam tot 1862.

Jacobus de Ruyter de Wildt koopt 860 bunder land in 'klein Wateren' van de door Generaal van de Bosch gestichte 'Maatschappij van Weldadigheid' die geldzorgen heeft. Ook generaal van de Bosch werkte een tijd in Ned. Indië, mogelijk kenden ze elkaar daarvan.

Op de nieuw aangekochte grond laat de Ruyter de Wildt een herenhuis bouwen wat de naam 'Zorgvlied' krijgt, in de volksmond 'het kasteel' genoemd. (Het huis stond aan het begin van de Keukenlaan in Zorgvlied)

In 1862 betreft de familie het nieuwe huis. Dat wordt slechts 8 jaar door hem bewoond want 25/11 – 1870 overlijdt de Ruyter volgens de grafsteen 'te Diever' bijna 70 jaar oud. Zijn weduwe verhuist kort na de dood van haar man naar Arnhem en overlijdt daar 16 jaar later in 1886. Het huis in Zorgvlied verpaupert en wordt later afgebroken.

Rijst de vraag: 'waarom is Jacobus in Boijl begraven' want zijn woonplaats viel onder de gemeente Diever. Ging hij misschien ter kerk in Boijl?

De grafsteen heeft onder de gegevens van Jacobus Franciscus een lege ruimte en het graf bevat één kist. Was zijn jonkvrouw misschien niet zo gelukkig met de bouw van hun huis en de verhuizing van Amsterdam naar Zorgvlied?

Ook dát is een open vraag.....

Heeren Aannemers.

De Ondergeteekende, Eigenaar der **GRONDEN** te **KLEIN WATEREN** (Provincie **DRENTHE**), vroeger toebehoord hebbende aan de **MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID**, wenscht in de onmiddellijke nabijheid van het aldaar bestaande voormalige Gesticht te doen **BOUWEN**:

Een **HEERENHUIS**, en dien bouw in massa onderhands uit te Besteden, met bijlevering van alle daartoe benoodigde Materialen en Arbeidsloonen, Transportkosten, enz.

Noodigt bij deze alle **HEEREN AANNEMERS**, die genoemden Bouw wel op zich zouden willen nemen, beleefdelijk uit, zich aan hem Ondergeteekende zoo spoedig mogelijk schriftelijk te willen aanmelden, ten einde Hun Ed. later het Bestek en de Voorwaarden waarop genoemde Uitbesteding zal plaats hebben kunnen worden toegezonden. (610)

AMSTERDAM, 10 Januarij 1861.

J. F. DE RUITER DE WILDT.

Dorpsgenoten: 'over - in - en - onder de tram'

De tram die per dag meerdere keren ons dorp passeerde hoorde bij het dagelijks leven, net als het rangeren bij de wissels. Hij reed in het dorp niet echt hard maar denderde wél door en als je van west naar oost fietste, was hij best wel dichtbij!

De rails die bij de meelfabriek twee keer schuin de weg kruisten, waren voor fietsers ronduit gevaarlijk. Ze lagen zo ongeveer vlak met het wegdek en wanneer je er gewoon rechtuit over fietste, zeker bij nat weer, ging je op de gladde rails geheid onderuit. Menig fietser hield hier een litteken aan over. Als kinderen kregen we steevast de boodschap mee: -de rails schuin oversteken- !



Jan Mulder: Wanneer je met paard en wagen onderweg was langs de Boilerweg 'seinde' de tram altijd even. Als de machinist in de verte een paard en wagen aan zag komen, trok hij kort aan de fluit een -let op-! Dan had je nog even tijd een wat veilige plek te zoeken en kon je de paarden evt. los koppelen van de wagen. De tramlijn liep op sommige plekken gevaarlijk dicht

langs de straatweg en paarden hadden een bloedhekel aan de tram!

Ook tijdens paarden beslaan bij de smid voor en naast de smederij was het oppassen als de tram voorbij kwam want dan waren ze heel onrustig.



Pier de Jong: Ging zo rond 1954 op weg met paard en wagen om kalk te gaan strooien op een stuk land van hun aan de Doldersumsestraat. Eigenlijk hielden ze altijd rekening met de rij tijden van de tram maar om de een of andere reden liep dat die keer anders. Zo op de grens van Oosterstreek en Boijl ging het mis.

Een harde Noordoosten wind en opeens was de tram al achter en naast hem. De paarden schrokken hevig. En wat eigenlijk nooit gebeurde, hij was die dag vergeten de extra lijn aan te brengen die de beide paarden bij elkaar hield. Ze sprongen weg, struikelden en beide paarden ondersteboven op de rug voor de wagen!

Pier had een mes op zak en sneed als de bliksem langs de maaiende paardenhoeven de touwen van het tuig door. Het liep gelukkig allemaal goed af.

Hendrik en Sijgje Oosterkamp reden rond 1950 regelmatig op hun motor. Op een avond kwamen ze laat thuis in een flinke regenbui. Rails glad, het achterwiel gleed weg en ze maakten een flinke schuiver die onzacht (met gehavende kleding) eindigde in de meidoornheg van Jan Russen.

Anne de Vries verspeelde een dikke ijsco door de tram. Hij was bij zijn grootouders (Schipper) op bezoek en mocht bij café van Riesen een ijsco halen. Anne helemaal in de ban van zijn lekkernij vertrok weer op zijn fiets maar reed nét iets te dicht langs de op dat moment passerende tram. De treeplank raakte hem en hij sloeg tegen de straat. Zijn ijsco ook.....

Het kon ook véél slechter aflopen! In de dertiger jaren ging Martinus Bult lopend vanuit het dorp naar zijn huis even voorbij halte Rijsberkamp. Borreltje op, misschien in gedachten en hij was zich niet bewust van de hem achterop komende tram. Hij stak vlak vóór de tram de rails over naar zijn huis. De botsing werd hem fataal en hij overleed aan zijn verwondingen.



Bert Diever: (Van origine net Als Pier een 'Streeker' maar sinds jaar en dag ook Boijliger), vroeg zich als 11 jarige met zijn vriendjes al lang af: 'waar die tram nou toch wel heen ging'..... Op een woensdagmiddag 1957 – 1958, een uur of 3, zagen 6 jongens de tram rijden (die al op de terug weg was) en begonnen hem te volgen richting Noordwolde. Tussen de huizen hielden ze het gemakkelijk bij maar op de rechte eind niet! In Frederiksoord moesten wagons aan- en afgekoppeld en ze haalden hem weer in. De machinist had er ook wel plezier in! Door Nijensleek en Eesveen konden ze het ook nog wel bijhouden maar het rechte eind naar Steenwijk de tram weer op volle snelheid, verdween in de verte.

Bij het 'betondorp' voor Steenwijk (nu snelweg) hielden ze beraad. 'Gaan we verder of niet' Eén van de bewoners kwam naar de jongens toe en gaf zó uit het niets, één van hen een flinke draai om de oren..... Ja.... wat toen...., toch maar weer verder. Ze volgden de rails tot ze bij het station in Steenwijk kwamen en daar zagen ze de locomotief staan bij - het eindpunt. Ouders flink ongerust want ze moesten ook nog weer terug fietsen en het werd later en later..... Al met al een tocht van zo'n 35 km.



Immie Slot: (toen nog Jager) Ging in de winter 1942/1943 samen met een paar meisjes uit Elsloo dagelijks naar de Huishoudschool in Noordwolde. Het was bar koud en slecht weer en haar moeder stelde voor om voor een keertje met de tram te gaan. De halte Rijsberkamperweg hadden ze bijna naast de

deur.

Op de terugweg zat de overbuurvrouw Hiltje van Lammert Slager ook in de tram. Toen ze de halte naderden ging buurvrouw vast staan en tegen Immie: 'Kom we moeten er uit' Maar de tram stond nog niet stil, het was koud en Immie bleef nog even zitten. Buurvrouw was druk, ging vast naar het tussen balkon en stapte uit de tram, die nog steeds niet helemaal stil stond! Zette haar voet op de rails, waar vervolgens de tram overheen reed! Een gil en een platte schoen van Hiltje..... Ze werd naar haar huis gebracht en een dokter er bij gehaald. De tenen zagen er niet goed uit, dus naar het ziekenhuis in Heerenveen.

Hiltje haar tenen waren kennelijk nog verdoofd en die zei: 'Ja, maar ik wil eerst nog wat eten'. Na een paar boterhammen, toch maar naar Heerenveen waar haar tenen wél geamputeerd moesten worden!



namens de 'werkgroep Archief'
Jellie Menger.

VERENIGINGSLEVEN



Wijziging samenstelling Bestuur Dorpsbelang

Dorpsgenoten,

Zoals u in de laatste uitgave van onze dorpskrant EVEN B'IJ PRAOTEN nummer 2, 2014 heeft kunnen lezen, is op de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2014, door Geert Pijlman aangegeven, dat hij na een periode van ruim 30 jaar de functie van voorzitter van Dorpsbelang te hebben vervuld, die te willen overdragen aan een ander huidig bestuurslid. Zoals toen is aangegeven, zou dit worden besproken in de volgende reguliere bestuursvergadering. Inmiddels heeft die vergadering plaatsgevonden op 6 mei jl. en hebben over deze wijziging van samenstelling gesproken.

Het bestuur van dorpsbelang laat u hierbij weten, dat met ingang van 6 mei 2014, zij het voorlopig voor een periode van 1 jaar Lucie Gorter de functie van voorzitter van dorpsbelang op zich zal nemen. Tevens heeft Geert Pijlman aangegeven in het bestuur te willen blijven, zij het met andere taken. Voor de volledigheid, hierbij de samenstelling van het bestuur, en de functies van alle overige bestuursleden, met ingang van 6 mei 2014.

Voorzitter:	Lucie Gorter.
1 ^o Secretaris:	Ben Lubberdink.
Penningmeester:	Karel Kaptein
2 ^o Secretaris:	Jelly Oosterveld
Algemeen lid:	Geert Pijlman
Algemeen lid:	Wim van de Hoef

Publicatiebord

Het bestuur van dorpsbelang wil u er hierbij nogmaals aan herinneren, dat wij in ons dorp beschikken over een publicatiebord (geplaatst voor het grasveldje naast het café) waarop verenigingen, organisaties, e.d. evenementen en activiteiten kunnen publiceren die van belang zijn voor alle dorpsbewoners.

Over de kosten voor het beletteren en het aanbrengen van een publicatiepaneel kunt u contact opnemen met Wim van de Hoef, De Daaken 50.

Telefoonnummer 0561-850817 of 06-83142796

E-mailadres w.vandehoef@home.nl

Nogmaals, meld het ons, als u een evenement hebt aan te kondigen.



Het Bestuur

Dorpsvisie Boijl 2015 - 2020 (Een vitaal dorp voor jong en oud)

Hierbij een korte samenvatting van de stand van zaken tot nu toe (1 juni 2014) omtrent de dorpsvisie 2015-2020.

Inmiddels zijn alle brainstormsessies met de sleutelfiguren en de werkgroep leden achter de rug. De laatste bijeenkomsten waren op 26- respectievelijk 28 mei 2014.

Door alle groepen zijn inmiddels de belangrijkste zaken in kaart gebracht, waar het bestuur van dorpsbelang en alle inwoners van Boijl zich de komende jaren mee bezig kunnen houden.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het schrijven van een concept dorpsvisie wat, naar wij hopen, eind juni 2014 gereed zal zijn.

Het is de bedoeling dat dit concept in eerste instantie door het bestuur van dorpsbelang zal worden besproken en beoordeeld, waar nodig zal worden aangepast, en als zodanig als een uitgewerkt stuk zal worden besproken met de sleutelfiguren en de werkgroep leden van alle groepen.

Dit alles moet resulteren in een document (dorpsvisie 2015-2020) dat bruikbaar en van belang is voor alle inwoners van Boijl.

Als slot willen we een bijeenkomst gaan organiseren voor alle inwoners van Boijl, het Gemeentebestuur van Weststellingwerf e.d. om de dorpsvisie Boijl 2015-2020 in z'n geheel te presenteren.

Wij verwachten eind november 2014.

Nadere berichten hieromtrent zullen u tijdig bereiken.

Namens het Bestuur van Dorpsbelang,
de commissieleden dorpsvisie,
Geert Pijlman
Ben Lubberdink
Wim van de Hoef

Commissie Dorpshuis de Tille

"Beheerster van het eerste uur stopt"



Tineke van der Walle, die vanaf het eerste uur van de "verzelfstandiging" van het beheer van Dorpshuis De Tille als beheerster heeft opgetreden, heeft op dinsdag 20 mei jl. haar functie neergelegd.

Tegenover de beheercommissie verklaarde ze meer tijd te willen besteden aan echtgenoot Wim, kleinkind en de aanstaande verhuizing. Tineke heeft de afgelopen maanden -samen met de beheercommissie- veel energie gestoken in het op een "professioneler peil" organiseren van het beheer van De Tille. Daartoe heeft zij ook de twee nieuwe beheerders Sjoukje Bergsma en Albert Jager ingewerkt en delen van haar takenpakket overgedragen. Haar inzet, enthousiasme en creativiteit

konden we recent aanschouwen met de eerste hobby- en brocantebeurs die veel deelnemers en ook ruime belangstelling van bezoekers heeft opgeleverd.

Het vertrek van Tineke als beheerster betekent dat we haar (herkenbare en kleurrijke) fiets niet meer dagelijks zullen zien bij De Tille... maar, soms nog wel want Tineke blijft als vrijwilliger wel bij een enkele activiteit betrokken. Klaas Tolman heeft als voorzitter namens de commissie Tineke met een dikke bos bloemen bedankt voor haar inzet en inbreng.

Marein Boekhoudt



Toneelvereniging "Nut en Genoegen"

----- OPROEP ----- OPROEP ----- OPROEP -----

JEUGDTONEEL

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we het 100-jarig bestaan vierden van onze toneelvereniging, maar er zijn inmiddels al weer 10 jaar verstreken.

Dit jaar bestaat Nut en Genoegen dus 110 jaar, als we kijken naar het grote aantal jonge talenten dat zich de laatste jaren aangemeld heeft, dan kunnen we de toekomst met een gerust hart tegemoet zien.

Ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan, willen we aankomend winter naast het volwassenentoneel ook met de jeugd proberen een toneelstuk op de planken te brengen.

We zijn maar een klein dorp en we hebben geen flauw idee hoe groot de belangstelling is voor jeugdtoneel (en of er sowieso belangstelling is) en daarom is het lastig om precies een leeftijd te bepalen. Zelf denken we aan jeugd van ongeveer 10 tot ongeveer 16 jaar, maar ben je een beetje ouder of een beetje jonger, dan ben je wat ons betreft ook welkom. Het gaat er om dat je enthousiast bent en dat je je prettig voelt in de groep en dat we een gezellige club bij elkaar krijgen, die het leuk vindt om met elkaar toneel te spelen. Ook als je in de omgeving van Boijl woont, ben je welkom om mee te doen.

We zijn van plan om in september van start te gaan en dan eerst tot en met december allerlei toneelworkshops te geven (Silvia Beun en Tamara Slot volgen zelf een toneelopleiding en hebben daar hele leuke ideeën over) en vanaf januari te gaan oefenen voor een toneelstuk dat we in het voorjaar van 2015 op de planken willen gaan brengen. Dus mocht je twijfelen, dan kun je de eerste periode tot januari 2015 gewoon lekker uitproberen of het iets voor je is. Pas dan hoeft je te beslissen of je ook mee wilt doen met de uitvoering.

Op welke avond/middag we gaan oefenen en wat de kosten zijn (wat ons betreft zo laag mogelijk), is nog niet bekend, maar dat hoor je zo spoedig mogelijk.

Het gaat ons er nu in eerste instantie om wie er belangstelling heeft, dus..... geef je op bij een van onderstaande personen of stuur ons een mailtje en hou onze facebookpagina in de gaten voor meer informatie en het laatste nieuws.



Groetjes

Silvia Beun (06 – 57739179)
Tamara Slot (06 – 27170070)
Karin Dassen (06 – 83054208)

Email: toneeljeugd@hotmail.com

SPORT

Tennis

TENNISVERENIGING BOIJL



Enkele foto's van het openingstoernooi



Op vrijdagavond 2 mei jl. was er voor de leden van de Tennisvereniging Boijl het jaarlijks terugkerende toernooi voor de opening van het nieuwe tenniseizoen. Deze keer trotseerden 8 leden het toch wel vrij koude, winderige weer. Maar de organiserende leden hadden er voor gezorgd dat er onder genot van een hapje en drankje in de beschutte ruimte gezellig kon worden bijgepraat.

Natuurlijk werd er ook volop getennist. In wisselende samenstelling stonden er gedurende 20 minuten steeds twee gemengd dubbel teams tegen elkaar te spelen. Tijdens dit toernooi stond niet het resultaat, maar vooral het tennislezier voorop.

Voor leden die wat meer competitie willen, hanteren we de zogenaamde laddercompetitie, waarbij leden elkaar uitdagen. Verder nemen we deel aan de dorpencompetitie. Hierbij spelen we met tennisteams uit 5 regiodorpen een onderlinge competitie.

Voor meer informatie neem contact op met: Hester Jippes tel. 0561- 475435
Gerard Prins tel. 0561-421743
Geert Pijlman tel. 0561-421729

Ben je (aantoonbaar) lid van een Boijliger sportvereniging (Voetbal, Volleybal) dan kun je voor € 35,- in de maanden mei t/m augustus 2014 komen tennissen op de tennisbaan in Boijl. Aanmelden bij Gerard Prins, Boijlerweg 71, tel. 0561-421743

Volleybal

VOLLEYBALVERENIGING SDO DAMES OOK BEKERKAMPIOEN!

Vrijdagavond 9 mei reisde het damesteam af naar Oldeberkoop om de finale in de bekercompetitie te spelen tegen Steggerda 2; de kampioen in de 5e klasse tegen de kampioen in de 4e klasse. Zo objectief bekeken, zou je zeggen dat Steggerda de grote favoriet is, maar de SDO dames hebben in het bekertraject al laten zien dat er gewonnen kan worden van goede 4e klassers. Alles is dus mogelijk.



Er was vooraf al een gezonde concurrentiestrijd tussen de twee teams en hun coaches. Jeroel is trainer van beide teams en coachte deze avond SDO, terwijl

Steggerda Matt Platje ingeschakeld had. De tribune stroomde vol met publiek tijdens de warming up van de dames. SDO en Steggerda begonnen de eerste set goed, vervolgens bouwde Steggerda de voorsprong uit en ging deze set met 25-14 naar Steggerda. De tweede set was spannend. Wij stonden de gehele set een aantal punten voor maar lieten Steggerda terug komen, ze stonden met 23-22 voor (bij winst in set was de beker voor Steggerda) maar maakten zelf foutjes zodat SDO de set won met 23-25. De derde set moest beslissing brengen. Door een ijzersterk begin van SDO kwamen de dames van Steggerda er niet meer aan te pas en wonnen wij met 15-09. Wat een feest!! Stiekem hadden we er toch niet echt rekening mee gehouden dat we zouden winnen. Daarom was het extra mooi om winnaar van de bekercompetitie te worden! De grote wisselbeker werd door de Nevobo uitgereikt, alle dames kregen een medaille en van het bestuur en van de tegenstander kregen de dames een mooie roos.

Namens alle dames kan ik wel zeggen dat we een geweldige avond hebben gehad. Volgend seizoen zullen we onze titel zeker proberen te verdedigen!

Inge van der Geest

www.vv-sdo.nl



Motorsport

48^e NUTTERT VAN DER HEIDE RIT

Zondag 7 september a.s. zullen er in Boijl weer talloze motorfietsen uit het begin van de vorige eeuw en bromfietsen uit het midden van deze eeuw op het Sportpark en op de Brink bij de Tille te bewonderen zijn. Op deze datum wordt namelijk alweer voor de 48^e maal de Nuttert van de Heide rit verreden.

Voor de deelnemende motoren geldt dat zij gebouwd moeten zijn voor 1941. Ondanks de hoge leeftijd blijken in de praktijk de meeste motoren toch prima in staat de rit van ongeveer 80 km probleemloos af te leggen. Mocht dit niet lukken dan is er natuurlijk altijd nog de bezemwagen.

Het programma voor de Nuttert van der Heide rit ziet er als volgt uit:

- Vrijdagmiddag en in de loop van zaterdag slaan de deelnemers hun tenten op in Boijl op het Sportpark.
- Zaterdagavond kunnen zij in de kantine hun startpapieren ophalen. Wilt u dan een kijkje nemen en in alle rust de motoren bekijken en met de eigenaren informatie uitwisselen dan is daartoe alle gelegenheid.
- Zondagmorgen arriveren de laatste deelnemers op het sportpark.
- Tussen 10.30 en 11.00 uur starten de bromfietsen
- Vanaf 11.00 uur vertrekken vervolgens de eerste drie deelnemers, die een minuut later gevolgd worden door de volgende drie, enz., enz.
- Om 16.00 uur zal in Dorpshuis De Tille de prijsuitreiking plaats vinden.

Meer informatie over deze jubileumrit leest u ongetwijfeld eind augustus in de regionale kranten. Voor meer informatie vooraf kan er ook contact opgenomen worden met:

Peet Veldhuizen tel.421895 en/of de bestuursleden van de Stichting Sportcentrum Boijl



SCHOOLNIEUWS

Vandaag is het dinsdag 17 juni, nog 2 weken en de zomervakantie begint. Maar de laatste paar weken van een schooljaar zijn altijd hectisch. Er moet nog van alles gebeuren.

Deze week hebben we rapportgesprekken voor de ouders van groep 1 tm groep 7.

Vrijdag 20 juni heeft groep 7&8 hun musical NIZNO, dat wordt een spektakel!

Groep 6 gaat nog op schoolreis naar de Natuurschool op woensdag 25 juni. Groep 7&8 gaan op kamp naar Witterzomer in Assen van maandag 23 juni tm woensdag 25 juni.

Groep 7&8 gaan het afscheid van groep 8 vieren op de boot van Mani Algra haar ouders. Samen met de leerkrachten, kinderen en ouders gaan we van zaterdag 28 juni tm zondag 29 juni met de boot van Harlingen naar Makkum en weer terug.

Juf Janneke en Juf Herma vieren hun verjaardag op vrijdag 27 juni in groep ½, Juf José viert haar verjaardag op dinsdag 1 juli met groep 5/6 en ze gaan naar Giethoorn met zijn allen.

Juf Nynke, Juf Ingrid en Meester Rik vieren hun verjaardag ook op dinsdag 1 juli en gaan naar Spokeplas en naar de Dobbe.

Daarna organiseert groep 8 een afscheidsochtend op woensdag 2 juli. En we vieren met zijn allen de laatste schooldag op donderdag 3 juli. Een heleboel leuke activiteiten dus.

De afgelopen periode hebben we een ouderavond gehad met het thema "educatief ouderschap" Er waren zo'n 45 ouders op school om te praten over allerlei zaken, van begeleiding van schoolreizen tot lezen met kinderen. Het was een plezierige en prettige avond waar we met zijn allen op een ongedwongen manier konden praten. Want dat vindt iedereen belangrijk op school, goed onderwijs maak je met zijn allen! Ouders, school en leerling zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling en voor een goede sfeer op school. Gelukkig vinden de ouders op onze school dat ook en dat doet ons als team erg goed.

We hebben ook meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi (april) en het schoolkorfbaltoernooi (mei)(zie onderstaande foto).



Met het schoolvoetbaltoernooi deden we mee met een jongens zevental en een meisjes zevental. Het jongens zevental werd 1^e in de poule (alles gewonnen) en verloor de halve finale en de troostfinale met penalty's. Dus vierde van Weststellingwerf. De meisjes werden helaas 2^e in de poule (ook ongeslagen) en alleen de nummer 1 ging door naar de kruisfinales. Toch goed gedaan meiden!

Met het schoolkorfbaltoernooi deden we mee met 2 teams uit groep 7/8, 2 teams uit groep 5/6 en 1 team uit groep 4. We hadden wel geoefend maar het bleek toch lastiger dan we dachten om te scoren op de korf. We vielen niet in de prijzen, maar we hebben wel wedstrijden gewonnen. Volgend jaar gaan we voor de prijzen.

Aan de avondvierdaagse deden ook veel leerlingen mee en we troffen het met het weer, geen spatje. Het is erg mooi om te zien hoe gezellig het is om met elkaar samen te lopen. De kinderen hadden hun bloemetje dan ook meer dan verdiend. De begeleiding natuurlijk ook!

We hebben van de Stichting Kring Bercoop een prijs ontvangen van € 1172 om te besteden aan de kinderen. We hebben de helft dit jaar besteed aan allerlei projecten en de andere helft gaan we volgend schooljaar besteden aan projecten of aankleding van de school.

De onderwijsinspectie is maandag 26 mei bij ons op bezoek geweest. Ze hebben een les geobserveerd in de groep 7 (begrijpend lezen) en groep 5 (rekenen). Ook zijn ze in de andere groepen wezen kijken. Ze waren erg tevreden over de sfeer, de manier van lesgeven, de uitdaging aan (meer)begaafde leerlingen en de opbrengsten en gaven onze school het predicaat groen! Dit betekent dat we in het basisarrangement vallen en over 4 jaar weer bezoek krijgen. Hier zijn we erg blij mee!

Groep ½ is dit schooljaar op schoolreis naar de Naturije in Drachten geweest, het is een soort kinderboerderij/dierentuintje/speeltuin. Voor de leerlingen van groep ½ en de begeleiding was het gelukkig een droge dag. Verder hebben de leerlingen erg genoten.



Groep ¾ is gisteren (maandag 16 juni) op schoolreis geweest naar Duinenzathe in Appelscha, ze zouden eerst naar het verkeerspark in Assen, maar dat was failliet gegaan. De kinderen hebben ontzettend genoten van de uitdagende attracties in Duinenzathe.

Dit schooljaar zijn we ontzettend gegroeid qua leerlingenaantallen. We zijn gegroeid van 71 leerlingen op teldatum (1 oktober 2013) naar 90 leerlingen op teldatum 1 oktober 2014. Cas Peters was 10 juni onze 80^e leerling van dit schooljaar. De groei heeft te maken met de overstap van veel leerlingen van Vledderveen naar onze school (8 leerlingen), een aantal zij-instromers in groep 5/6 (4 leerlingen) en een instroom in groep 1 (17 leerlingen).

Maar zouden deze formatie (aantal uren waar je leerkrachten voor kunt inhuren) pas krijgen in het schooljaar 2015-2016. Want je krijgt formatie op basis van het leerlingenaantal van het jaar ervoor. Eigenlijk zijn we van 1 oktober 2012 (78 leerlingen) gedaald naar 71 leerlingen (1 oktober 2013), dus zouden we groepen moeten gaan combineren. Bijvoorbeeld groep 3/4/5 bij elkaar en groep 6/7/8 bij elkaar.

Gelukkig ziet Comperio, de stichting waar de Oosterbrink onder valt, dit ook en we krijgen in het schooljaar 2014-2015 en het schooljaar 2015-2016 formatie voor 90 leerlingen. En dat vinden we geweldig!! Zo kunnen we 2 groepencombinaties houden.

Juf Anneke (groep 5/6) is het hele schooljaar al afwezig vanwege ziekte en heeft afgelopen week besloten om het onderwijs voorgoed te verlaten. Dit betekent dat we op de laatste schooldag afscheid van haar gaan nemen. We vinden dit erg jammer, maar we begrijpen haar keuze wel.

Juf Nynke Rijpma, is een kleuterjuf en komt van OBS Buttinga uit Oosterwolde, komt volgend schooljaar bij ons werken. Ze is 34 jaar en woont in Wolvega.

Dan wordt het plaatje als volgt:

Groep ½ (18 leerlingen in hetbegin en loopt door tot 29 leerlingen)

Juf Herma (maandag tm woensdag) en

Juf Nynke Rijpma (dinsdag tm vrijdag)

Dit betekent dat groep 1 en 2 gesplitst worden op dinsdag en woensdag.

Groep ¾ (18 leerlingen)

Juf Geesje hele week

Groep 5/6 (20 leerlingen)

Juf Janneke (maandag tm donderdag)

Meester Rik (vrijdag)

Groep 7&8 (29 leerlingen)

Juf Nynke van der Heide (maandag tm woensdag) Juf José (donderdag en vrijdag)

IB (zorg)

Juf Petra Boonstra (vervanger van Juf Marieke, die is met zwangerschapsverlof en komt 28 oktober weer terug) woensdag (1 keer in de 2 weken) en donderdag

Directie

Meester Rik (maandag tm woensdag, donderdag vrij)



Volgend schooljaar gaan we bezig met de invoering van onze nieuwe begrijpend lezen methode (Tekstverwerken) en het schrijven van een Taal/Leesbeleidsplan. Het taalbeleidsplan is klaar en volgend schooljaar gaat juf Janneke het Leesbeleidsplan erin verwerken. Hierin staan al onze afspraken m.b.t. taal en lezen. Verder gaan we ons certificeren in Dalton, juf Nynke van der Heide wordt onze Daltoncoördinator en iedereen gaat zijn papieren (opnieuw) halen. Ook gaat iedereen voor zijn BHV diploma. Volgend schooljaar gaan we een schoolpleincommissie oprichten, dat wordt een groep mensen die zich bezig houdt met de inrichting, onderhoud en andere werkzaamheden. Ook wordt er een verkeerscommissie opgericht die zich bezig houdt met het parkeren, de veiligheid, enz.

Vanaf hier wens ik iedereen een prettige zomervakantie en groep 8 heel veel succes op het voortgezet onderwijs volgend schooljaar. En de rest van de leerlingen zien we graag terug op 18 augustus 2014!

Tot ziens en als u vragen of opmerkingen heeft, dan bent u altijd welkom.

Groeten,
Rik van Galen.

Groep 1/2

Groep 2 (en één kind van groep 1) heeft samen met kinderen van groep 8 een verhaaltje op de computer gemaakt.



Ik ben Dorian en ik ben met het schoolreisje in de glijbaan gegaan en ik ben op de trampoline geweest.

En ik heb in de ballenbak gespeeld. En we hebben met zijn allen patat gegeten.

Ik ben Silke en we zijn op schoolreis geweest. Ik vond de ballenbak leuk. Ook waren er auto's waar je in kon rijden, een hele grote Jeep. Daar mocht ik in.

Ik ben Demi en met schoolreis zijn we naar de kinderboerderij gegaan. Ik heb op de trampoline gespeeld en ik heb in een ijzeren auto gezeten van de kinderboerderij. En ik ben in de ballenbak geweest. Groet Demi

Ik ben op schoolreisje geweest.
We gingen naar Naturij.
Ik heb gespeeld in de speeltuin.
Ik ben van de brandweerpaal afgegleden.
Daar waren ook nog dieren.
Jeffrey.

Ik ben Sven en wij zijn op schoolreis geweest naar de kinderboerderij. Ik heb op de trampoline geweest. En wij zijn nog met de paardenkar geweest hebben we een ritje gemaakt.

Hallo mijn naam is Isa.
Ik ben 5 jaar zit in groep 2 een we hebben thuis een kleine puppy en de puppy heet diesel

Gister ben ik naar het koepelbos geweest voor een lekker chocolade en aardbeien ijsje op een hoorntje.

Zou ik je een geheimpje vertellen daar in het bos zitten een hele kabouter familie.

Ik heb kabouter ploep gezien en kabouter klus en kabouter kwebbel en kabouter lui en dat was de familie en er lopen hertjes.

En de plas van regen is hun zwembad van regen.

En vandaag op school waren Wesley, Mike en Mani.

En ik wil ook nog een hond en die noem ik dan waffie

Papa en Talitha hebben de puppy op gehaald.

En ik wil roos typen gr Isa en Wesley

Tot de volgende keer maar weer.

Ik heb papa geholpen met grasmaaien en drijfzand weggehaald.

Mama en ik zijn naar de Campina boerderij.

We zijn naar opa en oma geweest daar heb ik gelogeed.

Daar heb ook nog in de tuin geholpen.

Met papa heb ik stukje tractor gereden. Groeten van bowie



Ik ben Julia.

Ik ben 5 jaar. En heb een hele lieve hond Eline.

Gister (1 juli) zijn er 2 puppy's geboren en ze heten Sasja en Tessa. Toen de puppy's geboren waren was ik nog naar de speeltuin met de puppy's en ik heb onder een Fontijn gespeeld. Het was super leuk !

Gr :julia

Ik ben laura. Ik fiets graag ik speel vaak met andere kinderen. Met isa, demi, jeffrey, veerle. Op school speel ik graag buiten. Volgend jaar ga ik naar groep 3.

Groeten van laura



Deze keer niet van alle kinderen een stukje. Maar wel een hele mooie groepsfoto van ons schoolreisje.

Inmiddels is onze groep een stukje groter geworden. Jurre Mulder, Veerle Huisman, Isa Russchen, Cas Peters, Dean Lodewijk en Ilan Meurs zijn ook nog bij ons in de klas gekomen. Hier zullen jullie volgend schooljaar vast meer over lezen.

VERJAARDAGEN

AUGUSTUS

8 Sven Heegen
11 Lieneke Meyer
23 Jisse Groen

SEPTEMBER

9 Mani Algra
12 Damian de Vries
13 Dominique Bijsterbosch
16 Jeffrey Betten
18 Sumeyra Yalci
18 Velhe Veenstra
21 Jesse Swildens
29 Marret van der Wijk
29 Wouter Zuil



Schoolreis groep 3 en 4

Wist u dat.....

-De kinderen van groep 3 en 4 maandag 16 juni op schoolreis naar attractiepark Duinzathe te Appelscha zijn geweest.
-Zij zich daar uitstekend vermaakt hebben.
-Het spookhuis door de meeste kinderen meerdere malen is bezocht.
-De "Golfbaan" ook heel favoriet was maar dat sommige kinderen en ook begeleiding dit zweeftoestel te eng vonden en met beide voeten op de grond bleven staan.
-De goochelshow erg leuk was om naar te kijken.
-Veel kinderen de "Vulkaan" hebben beklommen.
-Alle kinderen als afsluiting in een bootje op de waterglijbaan zijn geweest en sommige kinderen daardoor kleddernat thuiskwamen.
-Zij op deze en de volgende pagina vertellen wat zij het leukste van de schoolreis vonden.
-U op de website van de Oosterbrink een uitgebreid verslag kunt lezen en kleurrijke foto's van deze schoolreis kunt bewonderen.



- Eva: Ik ben met Ilse, Lieke en Sasja in het spookhuis geweest. De golfbaan en de rups vond ik erg leuk. De vulkaan beklimmen was ook leuk.
- Niels: Ik ben met Juan in het spookhuis geweest. Op de waterglijbaan ben ik niet nat geworden. Ik vond de botsauto's erg leuk.
- Fennick: In het spookhuis vond ik de dinosaurus leuk en het was erg grappig dat sommige kastjes open gingen. De glijbaan met de matten vond ik ook erg leuk en de golfbaan was niet eng. De goochelaar was grappig.
- Juan: Alles was leuk maar de waterglijbaan was het allerleukste!
- Noëlla: De waterglijbaan en de golfbaan waren leuk maar de vliegtuigjes waren heel erg grappig.

- Mirre: Ik vond de golfbaan, botsauto's, de waterglijbaan en de goochelaar leuk.
- Ilse: Ik ben met Eva en Lieke in het spookhuis geweest. De golfbaan was heel leuk en de waterglijbaan ook.
- Lieke: Ik ben met Eva, Ilse en Wouter in het spookhuis geweest en ik heb de vulkaan beklommen. De waterglijbaan was leuk maar ik ben wel kleddernat geworden.
- Wouter: Ik ben met Eline en Bram in het spookhuis geweest. De vulkaan was best steil en je kon er ook vanaf glijden. Op de waterglijbaan zat ik met mama in een bootje en we zijn allebei nat geworden.
- Sasja: De golfbaan was heel leuk. We hebben ook lekker gegeten. Er waren heel veel klimtoestellen.
- Eline G: De vlinderzweefmolen ging erg hoog. Ik vond dat wel leuk. Het spookhuis was ook leuk.
- Beau: De golfbaan was leuk. Ik vond de goochelaar heel erg grappig. De waterglijbaan was heel erg leuk.
- Eline S: Ik vond het spookhuis eng. De vlinders waren erg leuk en de rups vond ik ook leuk. Ik heb de vulkaan ook beklommen en de golfbaan vond ik wel leuk en niet eng.
- Julia: De vlinders waren leuk en de rups ook. Het spookhuis was eng maar wel erg leuk.
- Armando: De dinosaurus in het spookhuis, de rups, de vlinders en de golfbaan vond ik heel erg leuk.



Groep 5/6

De cito toetsen zijn afgelopen !

Er waren moeilijke toetsen bij. Maar de meesten waren ook makkelijk.

Ik hoop dat ik goede scores heb behaald, dat zou mooi zijn .We hebben al rekenen , woordenscha t ,studievaardigheid en spelling. Spelling vond ik het moeilijkste .

Groetjes Julius Veenstra

Hai ik ben Yaslin en ik zit op school de Oosterbrink, Afgelopen maanden waren er muziek lessen .Ik had les van meester Thijs . Hij leerde ons heel veel en het was erg leuk. We hadden ook een groot concert in Noordwolde. De liedjes waren onder anderen: ik kan niet kiezen en hé word eens wakker .

Dat was het alweer

Groetjes Yaslin Westerlaan

Hoi ik ben Tessa , er is de afgelopen week de tachtigste leerling op school gekomen. Daar ben ik heel blij mee. Rarara wie het is.... het is een jongetje. Het begint met en c weet je het al ?

Groetjes Tessa

80 kinderen op school .

We hebben nu tachtig kinderen op school.

Daar voor moesten we op de foto .

We hadden met de hele school de cijfers 80 gemaakt . Cas was het tachtigste kind op school.

Groetjes Elke



Hallo ik ben Lotte en ga jullie wat vertellen over het muziek concert. We moesten allerlei

liedjes doen en ik noem er nu een paar:

muziek maken is cool , let swing , power rock en rolling in the deep . Power rock en let swing moesten sommige op de jambe.

Zelf speel ik de saxofoon het was super leuk ik hoop dat jullie genoten hebben .

Bedankt voor het lezen tot de volgende keer.

Groetjes Lotte Kamphorst

Het was zaterdag 7 juni druk in de Duker. Het was enorm leuk. Er was een groot orkest met kinderen van scholen en met de Woudklank. Het verhaal ging over Wieger (Brent) die de saxofoon speelde. Kortom, het was een spectaculair optreden.

Groetjes Jesse van der Wijk

Hallo ik ben Talitha en dit is mijn verhaal voor in de dorpskrant: We hebben laatst een concert gehad van de woud klank.

Iedereen speelde op een instrument ,ik zelf speelde op de saxofoon. Jammer genoeg kwam niet iedereen .Ik hoop dat er volgend jaar weer een concert wordt gehouden.

Groetjes Talitha Blum

Hallo allemaal ik ga het hebben over cito.

We hebben weer cito gehad . Het was twee weken stil in onze klas .Groep 5 maar ook groep 6 hadden goede scores .

Zelf heb ik een heel goede score op rekenen het is een A+ .Het was leuk maar af en toe ook saai want dan is het helemaal stil in de klas .

Groetjes Damian de Vries

Zaterdag 7 juni was het orkest .

Het was een kinderorkest een echt orkest

Brent was Wieger dat is een hoofdrol.

Ik mocht op de jambe . De instrumenten

waren saxofoon , trompet en trombone.

We hebben in het totaal 5 liedjes gespeeld en 2 gezongen .

Groetjes van Annemiek Jager

80 kinderen

Er zijn veel nieuwe kinderen op de Oosterbrink. Ik ga er een paar opnoemen.

Dat zijn Lotte, Roos, Elke en Nine. Dat zijn de nieuwe kinderen uit groep 5/6. Maar Kast is de tachtigste leerling van de school. Hij is het broertje van Beau uit groep 4. Daarom hebben we een schoolfoto gemaakt. Het ziet er ongeveer van boven zo uit: 80.

Thijs Tolman

Hallo ik ga vertellen over de leuke en fantastische muziek concert van afgelopen zaterdag 7 juni . Het was super leuk met liedjes zoals : ik kan niet kiezen , word eens wakker , muziek maken is cool en the cupsong en nog veel meer . We deden ook met instrumenten zoals: trombone , saxofoon en trompet en we mochten ook op de jambe .We hadden live muziek van de woudklank. HO... niet te vergeten Arjan Bosma was er ook met zijn grote xylofoon . Groetjes Roos kamphorst.

De school

Op deze school kunnen de kinderen leren. Zo kunnen de kinderen leren lezen, rekenen en leuk met de groep werken. En wees maar gerust, de school heeft groen. Ja, er is nog genoeg ruimte. Er zijn nog maar 80 leerlingen. De directeur is meester Rik. De juf van groep 5/6 is juf José de Graaf en de juf van 3/4 is juf Geesje Harsevoort. En bij groep 7 en 8 zijn Meester Rik, juf Nynke en juf Ingrid.

En ik? Ik ben Ellart Jongedijk

Cito toetsen.

De cito toetsen, we zijn er door!
Ik noem ze op :woordeschat ,rekenen , spelling ,dmt lezen, avi lezen en tempo rekenen. En dat was erg makkelijk.
Groetjes Gidion Verboom

De nieuwe kinderen

Er zijn dit jaar heel veel kinderen bijgekomen. Dat zijn Nine, Lotte, Roos, Elke van groep /6.Er zijn ook een paar kleuters bijgekomen.

En daardoor zijn er op onze school nu tachtig kinderen.

Brent Groen

Cito en Vaderdag

De Cito toetsen zijn geweest. De moeilijkste vond ik spelling en rekenen. Ook waren er gewone toetsen bijvoorbeeld van Geschiedenis. Vaderdag is ook geweest. Dit was erg spannend voor de vaders, want wat krijgen ze wel.....en wat niet!

Groetjes van José Visser

Schoolfoto

De tachtigste leerling- foto. We gingen naar buiten en maakten een acht. Klik, foto, klaar.
Van Sam Slot



Zomervakantie

Hallo allemaal! Ik ben Jamy en ik schrijf even iets in de dorpskrant. Het is alweer bijna zomervakantie. Ik heb er superveel zin in! Maar school is ook wel leuk hoor ;) We hebben net de laatste Cito-toetsen gehad, dit was niet zo leuk.

Groetjes Jamy Verboom

4 nieuwe kinderen op school.

Er komen nieuwe kinderen op school. Ze heten Brit , Amber , Bas , en Max. Amber zit nu in groep 6 . Brit , Max komen in groep 6.en zitten nu in groep 5. Max houdt van motercross en voetbal.

Bas houdt van voetbal. Amber houdt van paardrijden en tennis. Britt houdt van paardrijden en tennis. Britt is 9 jaar. Bas is 10 jaar. Amber is 9 jaar. Max is 9 jaar.

Groetjes Lieke Jager

Schoolreis

Woensdag 25 juni gaan we naar Lauwersoog. Dat is wel ver rijden. Het wordt vast wel leuk. Ik ben er nog nooit geweest.

Groetjes van Adrian Pajok

We gaan 1 juli punteren in Giethoorn.

Het zal wel leuk worden, maar als het niet mooi weer wordt dan kunnen we niet zwemmen. En als het mooi weer wordt dan gaan we leuke dingen doen. Volgend schooljaar krijgen we 5 nieuwe kinderen op school. Ze heten Britt Amber ,Bas ,Max en Kim ze zijn al een keertje op school geweest.

Groetjes Jesse Swildens

Hoi we gaan op schoolreis naar natuurschool Lauwersoog. We gaan langs een meer waar het eb is. Het wordt vast leuk en groep 8 heeft de musical ☺;)

Groetjes Chris Dumoulin -*

De cito toetsen zijn al geweest er waren best veel citotoesen. We hebben spelling, rekenen, taal, begrijpendlezen en woordenschat.

Gelukkig zijn de Cito-toetsen nu voor bij

Groetjes Nynke

Noorwegen

Ik ben bij mijn opa geweest. En daar lag allemaal sneeuw op de bergen. Ik was in een lift geweest in de bergen. IK moest daar een soort lichtgevend ding op mijn hoofd.

Maar het leek niet op een grot maar de maan. Ik ging ook hardlopen. En ik was in een boot. Ik moes heel veel kleren aan.

Ik heb drie baby walvissen gezien en ook een paar zee arende. Het coolste wat ik heb gedaan is dat ik in de snelste stroming heb gezeten.

Groetjes Nine

Er zijn tachtig kinderen op school.

Cas was het tachtigste kind op school.

Er zijn dit jaar 4 nieuwe kinderen in groep 5 en 6gekomen. En volgend jaar komen er weer vier nieuwe kinderen op school.

Ambet, Brit, Bas en Max.

Ze hebben al een beetje mee gedaan.

Groetjes Madelief

80 leerlingen

op de school Oosterbrink hebben we alweer tachtig kinderen. En daar zijn we blij mee.

Cas was het tachtigste kind,

maar we hebben nu al eenentachtig kinderen op school. Ik vind het heel leuk dat we zoveel kinderen op school hebben.

Groetjes Thomas



Groep 7 & 8

Groep 7&8 zijn weer bezig met de Cito's. Begrijpend lezen, woordenschat en spelling komen weer aan de orde. Wereldoriëntatie is afgeschaft. Voor ons een toets minder! Na deze cito's hebben we nog de musical, en daarna is het alweer schoolreis! Drie dagen Witterzomer, daarna twee dagen vrij, en dan wéér op schoolreis. Maar dan van twee dagen. Slapen op de boot die over het IJsselmeer gaat. De tijd gaat snel, want de zomervakantie is ook al naderbij! En dan ga ik naar groep 8!
Jonas

We zijn nu druk bezig met de musical ook hebben we vrijdagavond een filmavond die Mani en Yinka organiseren. En we hebben ook nog 2x schoolreis heb er zin innn!
Merle Marit

Wij hadden schoolvoetbaltoernooi. En we hebben een beker gewonnen. We hebben alles gewonnen in de poule. Toen moesten we de halve finale spelen. We hadden toen 3-3 gespeeld. Toen moesten we penalty's nemen. We hadden verloren met de penalty's. Toen moesten we nog tegen een andere school die ook had verloren in de halve finale, want er waren 4 scholen nog over. En toen hadden we tegen hun 1-1 gespeeld. En toen ook weer penalty's. En toen hadden we weer verloren. We zijn 4^{de} geworden.
Isil

We hebben een musical een ik ben de baas van licht en geluid en ook voetballer, best leuk maar we hebben ook nog een filmavond. Met school reis gaan we naar assen dat lijkt me leuk. Op camping witterzommer. Er is ook een heel groot zwembad. en in de zomer ga ik naar Duitsland op een camping.
RYAN ☺☺

Het word heel leuk we gaan met schoolreis naar witte zomer. We gaan ook nog met de boot van mani dat word heel leuk. Ik heb er nu al zin Tiemo☺

Wij zijn aan het oefenen met de musical. Ik ben max directeur van top tv. We moeten heel hard werken en het is best zwaar. We oefenen steeds liedjes. *De niso prijs het blijft voorlopig gissen maar we kunnen niet verklappen dat we het allemaal niet snappen want dan vinden ze ons ongetwijfeld dom.* Dat was een liedje nu moet ik gaan toedeledoki.
Velthe007

We hebben weer cito 's dat is niet leuk! En we hebben op 20 juni de musical die nizo heet dat is natuurlijk wel leuk! ☺. We oefenen best vaak. Met juf Ingrid doen we de liedjes en juf Nynke oefenen we de musical. Vanavond (6 juni) is de filmavond die Yinka en Mani organiseren. Maar jammer genoeg kan ik niet komen...
X Fen Yi

Wij zijn weer aan het oefenen met de musical als jullie dit lezen is de musical al geweest maar het is heel leuk ik ben jooop vis de concurrent van max dat is velthe en ik ben ook een voetballer met isil die is johan en ryan is ook een voetballer en tiemo is de coach en de musical is heel leuk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danny.

Hoi,
De musical is op 20 juni! Het is een super leuke musical het heet niso !!! En er zijn ook weer cito' s. Dat is wel lastig maar ik ben wel omhoog gegaan!!!!
Vanavond (6 juni) is er op school een filmavond. Dat is wel leuk!(hoop ik).
Xx loes

Ik heb heel erg zin in de musical en mijn rol heet Ronnie Brand. We zijn erg veel aan het oefenen en de musical word heel leuk. Met het korfbal toernooi zijn we derde geworden.
Tristan

We zijn alweer aan het oefenen voor de musical. Het wordt een hele leuke musical. Ik speel de rol van een verslaggever. Ik heb best een leuke rol. De musical is op 20 juni in de Tille in Boijl. En je moet in gala kleding.
Jildou

Ik heb meegedaan aan het schoolkorfbal. Het was heel leuk en meester heeft ons getrakteerd op een ijsje. De eerste ronde hebben we verloren en de tweede ronde ook maar meester had ons aangemoedigd en toen lukte het in een keer. Hij zei als jullie winnen trakteer ik jullie op een ijsje al hadden we al een ijsje gehad. En toen ging het heel goed met ons team.

Groetjes Lieneke

Vrijdag hadden we de filmavond. We keken de film de Toscaanse bruiloft. De film was leuk. En we hadden ook nog een paar pauzes er tussen en toen gingen we blikspuit doen.
Groeten Sven

Hallo
Ik heb het meest zin in schoolkamp en vakantie. We krijgen een super leuk schoolkamp het lijkt me daar heel erg leuk. We gaan daar ook zwemmen en heb een leuk schooljaar gehad!
Rens

We hebben op 20 juni onze musical. Ik ben Cindy. Het wordt heel erg leuk!
Ik ga volgend jaar naar het Stellingwerfcollege, naar havo/vwo.
Eline

Wij zijn heel druk met de musical bezig. Hij is op 20 juni in de Tille te zien. Ik speel Gina in de musical. En die rol past best wel goed bij mij! Ik ken de tekst al bijna helemaal uit mijn hoofd. We gaan hem ook al een keer in de Tille oefenen. Super vet!. En ik ben de gastvrouw samen met Jilou.
Groetjes Dominique

6 juni 2014 is de filmavond. Het wordt vast super! Ik (Mani) heb het georganiseerd samen met Yinka. We gaan de film Toscaanse bruiloft kijken. Iedereen neemt wat te eten of te drinken mee. Het begint om half 7 en eindigt tussen half 10 en 10 uur. Eerst gaan we film kijken en dan komt er nog een verrassing maar dat is nog geheim. Het wordt vast een vet leuke avond.
Gr. Mani Algra en Yinka Kremer

Wij houden op 20 juni onze musical, het wordt leuk! Ik speel Hessa, dat is de regisseur van TOP-TV. Verder ga ik nog niks vertellen. Je kunt het allemaal zien in de Tille.
Ik ga volgend jaar naar het Stellingwerf College met het niveau VWO+. Ik heb er erg zin in! ☺ Maar ik ga mijn vriendinnen wel missen. ☹
Groetjes Marret

Op 06/06/14 houden we een filmavond op school het gaat waarschijnlijk heel erg leuk worden. Bijna de hele klas gaat er naartoe. Ik weet nog niet welke film het gaat worden, maar ik weet bijna zeker dat het een leuke film gaat worden. Iedereen die mee wil moet wat eten/drinken meenemen. Zelf neem ik cola mee.
Jellis Groen

Hallo !!
Wij zijn Wesley en Mike. Wij hebben zin in vakantie en schoolreisje. Dan dat weekend na school reis gaan we op de boot van Mani haar ouders. We gaan zwemmen en we hebben een leuk schooljaar gehad.
De groeten van Wesley en Mike.

We zijn heel druk bezig met de musical. Ik speel Mona en Thea. En we hebben vanavond nog film avond. En we gaan bijna op schoolreisje.
Sumeyra

AGENDA

5 augustus
2 september
5/6/7 september
7 september

Oud Papier
Oud Papier
Tentfeest Boijl
Nuttert van der Heide-rally



LEG DEZE DATUM VAST

(nog even onder voorbehoud)

Herfstvakantie	11-10	19-10
Kerstavakantie	20-12	04-01
Voorjaarsvakantie	21-02	01-03
Paasvakantie	18-04	21-04
Meivakantie	02-05	10-05
Hemelvaart	14-05	17-05
Pinkstervakantie	23-05	25-05
Zomervakantie	04-07	16-08



Deelnemers avondvierdaagse



Deelnemers schoolvoetbal



Doomijn is onderdeel
van Travers

Peuterspeelzaal Boijlerweg
Boijl
Tel. 0561-421926

Nieuws van de peuterspeelzaal.

Spelen en ontwikkelen op de peuterspeelzaal.

Binnen de peuterspeelzaal staat het naast het samen spelen het stimuleren en begeleiden van de ontwikkeling van peuters centraal zodat ze goed voorbereid aan de basisschool kunnen beginnen.

Wij doen dit met het gebruik van het voorschoolse programma van Piramide. Door het jaar heen komen verschillende thema's aanbod die dicht bij de belevingswereld van de peuter staat. Hierdoor bieden wij elke keer opnieuw nieuwe uitdagingen en stimuleren kinderen om te ontdekken.

Samenwerking met de school > laatste schooldag

Als u dit bericht leest hebben we de laatste schooldag al achter de rug.

Op moment van dit schrijven is het nog een verrassing want de organisatie ligt in handen van de kinderen van groep 8!

Samenwerking met de kinderopvang: Kinderen die op de kinderopvang zitten en al twee jaar zijn mogen met het programma van de peuterspeelzaal meedoen. Op deze manier profiteren alle peuters van een rijk aanbod van spel.

Inschrijven:

Wilt u uw kind inschrijven voor de peuterspeelzaal? Dat kan op de volgende manieren:

- Via de klantenservice van Doomijn met het telefoonnummer 038-4214521
- Via de website: www.doomijn.nl
- Via de peuterspeelzaal: U bent van harte welkom om even bij ons binnen te lopen om een inschrijfformulier op te halen. Dat kan tijdens de openingsdagen op maandag-woensdag- en vrijdagmorgen..

Namens het team en management Doomijn peuterspeelzalen en kinderopvang wensen wij u alvast een fijne en zonnige vakantie toe.

Met vriendelijke groet,

Jannie de Jong en Anneke de Reus



Henk de Vries

*gaat graag
met u in
gesprek.*

De negen Rabo ambassadeurs zijn er voor u

Henk de Vries is samen met acht anderen Rabo ambassadeur. U kunt de Rabo ambassadeurs tegenkomen op bijeenkomsten en bij activiteiten in uw eigen dorp of regio. Ze gaan graag met u in gesprek op de 'Rabobank'.

www.rabobank.nl/heerenveen

Samen sterker



Rabobank