

# EVEN BI'JPRAOTEN

IN BOIJL



Jaargang 27 NR. 3 Juli 2006

# COLOFON

## “EVEN BI'JPRAOTEN”

Is een twee-maandelijks uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerven, Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

**Redactie:** Geert Pijlman  
Henneke Velzeboer  
Alletta de Weert-de Vries  
Jacoba de Vries-Veldmeijer  
Ria Hoffman  
Sabine Dam-Segaar

### Medewerkers:

Lida Bokkers- Ossendrijver  
Marrie Marks-de Wit  
Tineke Brinkman-Koopmans  
Annie Marks-Oenema  
Hennie de Vries-Groen  
Jelly Menger-Oosterkamp  
Klaasje Punter-Hofstee  
Lammie Jongbloed-Bolding

### Bezorgers:

H. Bijkerk  
E. Blaauwbroek  
W. Boelen  
R. Akkerman  
J. Veenhouwer  
D. Jager  
G. Bovenkamp  
A. Bootsma-de Boer

### Medewerkers buurtschappen:

Brink  
Bezembuurt  
Daoken/Boschoordweg  
Alteveer  
Snels Hutte  
Boijl Oost  
De Wissel  
Boijl Centrum  
Bi'j Harmke  
Boekelte  
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.  
Kerkweg  
Klokkeweg  
Bekhof  
Westhoek

Ely van Bennekom en Jannette de Vries  
Corien Krist  
Thea Mooij en Rina Kremer  
Jupp Bosma  
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven  
Liane Russchen  
Helga de Vries en Sabine Dam  
Annie Winters  
Jantje de Vries en Anne-Marie van der Geest  
Annie en Anne Marks  
Ed Wennink  
Immy Slot en Margriet van der Zee  
Gré Bovenkamp  
Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk  
.....

Banknummer 31.02.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.

Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van ons E-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl of u kunt bij Henneke Velzeboer, of op De Oosterbrink terecht.

# EVEN BUURTEN



## Bi'j Harmke

De oplettende dorpskrantlezer heeft in de vorige editie vast het nieuws uit onze buurt gemist. Niet dat er niets gebeurd was, maar soms gaat de tijd zo snel dat je zomaar de inleverdatum van kopie hebt gemist! Hier komt dus het oude en nieuwste nieuws (voor zover wij ervan op de hoogte zijn):

**Jantinus Bos** is altijd druk met knutselen, timmeren en zagen en doet dat normaal gesproken uiterst voorzichtig. Een ongeluk zit echter zoals altijd in een klein hoekje en in een onbewaakt ogenblik kwam Jantinus met zijn hand in de cirkelzaag. Na deze blessure is hij nogal in de lappenmand geraakt en op dit moment zijn er nog steeds onderzoeken gaande wat hem nu precies mankeert. Gelukkig knapt hij wel al weer wat op en wij wensen hem natuurlijk van harte beterschap.

Voor **Lucie** Gorter was het in februari tijdens de wintersportvakantie al snel duidelijk wat ze mankeerde. Een onhandige manoeuvre in de sneeuw en het hele onderbeen in de kreukels. Na een operatie, zes weken rolstoel, revalidatie en hinkpoten is ze inmiddels al weer aardig hersteld en kan ze zich weer uitleven met verven in het nieuwe woongedeelte van de boerderij.

*Lieve mensen, BEDANKT!*

*Ik wil jullie graag bedanken voor alle aandacht, in welke vorm dan ook, die ik heb gekregen tijdens "mijn verblijf" in de rolstoel en "het gekruk" daarna. Het is hartverwarmend dat jullie de tijd vrij hebben gemaakt om het mij, en mijn gezin, zo aangenaam mogelijk te maken!!*

*Zoals jullie wellicht gezien hebben, ren ik alweer rond en gaat het revalideren zeer voorspoedig.*

*Nogmaals hartstikke bedankt!!*

Lucie Gorter-Nolles

De **bonte avond** was een groot succes voor onze buurt. Mieke Veldkamp won samen met Alletta de Weert de eerste prijs. Met twaalf enthousiaste buurtgenoten werd Bij Harmke met het lied 'One day fly' verdienstelijk tweede. Een aanrader voor andere buurten om ook eens met een hele groep mee te doen.

In maart heeft **Lianne** Derks onze buurt verlaten om samen te gaan wonen met **Marco** Goetsch op de boerderij aan de Verwersweg. We wensen hen daar veel geluk!

**Arnold en Carla** Derks komen met Chantal en Twan na een verblijf van een jaar in Duitsland weer terug naar Boijl. Zij trekken in het huis van **Wilbert en Anouk** Derks want die gaan een jaar avonturieren en werken in Nieuw-Zeeland. Je kan zeggen wat je wil, maar saai is het niet bij de familie Derks!

De afzet van bossen **pioenrozen en pioenplanten** bij de familie Van der Geest gaat steeds beter lopen. Zelfs na de oogst ging de vraag gewoon door en moesten potentiële klanten teleurgesteld worden. Let u volgend jaar dus weer op de borden aan de weg en bedenk: op is op!

Op 1 juli werd onder zomerse omstandigheden bij de familie Mailly onze jaarlijkse **buurtbarbecue** gehouden. De plannen waren van te voren groots: een vracht zand in de tuin, een groot 'strobalemet kuilplasticzwembad', parasols en strandstoelen en we zouden een heuse beachparty hebben. Het werd echter gewoon weer barbecuen achter het huis bij Jan en Mieke. Ook heel gezellig natuurlijk met zo'n grote groep buurtgenoten.

We wensen iedereen een zonnige zomer!

Jantje en Anne-Marie



## Boekelte

Op 19 mei jongstleden hebben Dirk Peters en Marianne Edelijn een zoon gekregen. Van harte gefeliciteerd. Zijn naam is Anne Beau Dilhan.  
We wensen hen veel geluk met zijn drietjes.

groetjes Anne en Annie

## Klokkeweg

Het is weer tijd voor de krant en daarom ook weer wat nieuwtjes van de Klokkeweg.

Jacob Veldmeijer is geslaagd voor zijn Havo examen aan het Stellingwerfcollege in Oosterwolde. Wij willen hem van harte feliciteren met zijn diploma en hem veel succes toewensen bij zijn verdere studie en zoals het nu lijkt wordt dat Chemie in Groningen.

De nieuwe bewoner van Klokkeweg 11 stelt zichzelf even aan u voor. Wij wensen hem een prettig verblijf toe in Boijl.

Gré Bovenkamp

### *Even voorstellen*

*Ik ben Stef van Kesteren en woon sinds april van dit jaar aan de Klokkeweg in Boijl.*

*Het bevalt me erg goed hier, het is lekker rustig en de omgeving is prachtig en de mensen zijn vriendelijk.*

*Oorspronkelijk kom ik van het westen uit de omgeving van Leiden, maar de randstad werd mij wel erg vol, dus ben ik zo'n 7 jaar geleden naar Deventer verhuisd en daarna heb ik nog 3 jaar in Ierland gewoond en heb dat land goed leren kennen, ook het Noorden daar en wie weet keer ik nog wel eens terug.*

*Hier in Boijl wil ik ook wel weer eens wat voetballen en ik hoorde dat het 3<sup>e</sup> team nog wel iemand kan gebruiken.*

*Ik doe ook aan schaken en ga spelen voor het team van Wolvega Wes.*

*Verder doe ik hierbij de groeten aan alle inwoner van Boijl.*

## Boijl Centrum



Hier zijn weer wat nieuwtjes uit onze buurt. Allereerst een bericht dat onze buurt is uitgebreid met de geboorte van een jonge zoon die Pijke wordt genoemd. Op 7 juni 2006 aanschouwde hij het eerste levenslicht. De gelukkige ouders zijn Karen Wisselaar en Jasper Noordam. Hartelijk gefeliciteerd en dat de nieuwe wereldburger voorspoedig op mag groeien. Hier volgt even een berichtje van hun zelf:

"Graag willen we iedereen bedanken  
voor alle lieve felicitaties.  
We zijn erg gelukkig met Pijke."

Jasper en Karen, Boijlerweg 89

Buurman Anne Menger is enige tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis in verband met een ernstige longontsteking. Hij is inmiddels weer thuis en het gaat gelukkig weer goed. Iedere dag weer een beetje beter en zo af en toe is hij al weer bezig in de moestuin. Houwen zo!

Na een relatie van 20 jaar samen, vonden Arend Groen en Lolita Smit het wel leuk om daar een feestje van te geven. Samen met familie en vrienden werd het heuglijke feit herdacht en het was heel gezellig. Er werd zelfs nog "getouwd". Zou dit misschien de generale geweest zijn voor het officiële papiertje? We wachten af.



Bij de familie Terpstra hing de vlag uit met een lege schooltas er aan. René is namelijk geslaagd voor het Havo diploma. Na de vakantie gaat hij naar de Zeevaartschool op Terschelling. Gefeliciteerd en veel succes met je nieuwe opleiding.

Kees en Baukje Dijkstra hebben na anderhalf jaar Boijl weer verlaten. Het café is verkocht en zij zijn naar Twijzel verhuisd.

Als ik dit schrijf zijn de nieuwe eigenaren nog niet gearriveerd. Daar zullen we later wel meer over horen.

André Kuik en zijn vriendin zijn de nieuwe bewoners van Boijlerweg 78. Misschien willen zij zich in de volgende dorpskrant nog wel even voorstellen. Dat zien we dan wel.

Ziezo dit was het dan weer, een prettige vakantie en tot de volgende keer.

Annie



## RIJSBERKAMP/MEULEVELDWEG

Ruim acht jaar hebben Cor en ik met veel plezier gewoond aan de Kerkweg in Boijl. We hebben genoten van de prachtige omgeving, de rust, de ruimte, het vele groen en de fijne burens om ons heen. Een tijdje terug schreef ik over mijn ziekte en het herstel en gaat het gelukkig goed met me. We gaan ervan uit dat alles weg is en ik ben al weer gedeeltelijk aan het werk in de kinderopvang.

Helaas kreeg mijn man steeds meer gezondheidsklachten die wijzen op de schilderziekte O.P.S. Na jaren in de scheepsbouw te hebben gewerkt met sterke lakken, verf, epoxie, tinner etc. kan hij niet meer tegen deze stoffen. We zijn nog bezig met onderzoeken maar het wijst duidelijk die richting uit. De artsen adviseren hem om niet meer met oplosmiddelen en andere giftige stoffen te werken en om veel in de frisse lucht te gaan. Dat betekent ook niet meer terug naar zijn werk als sloopstimmerman. Na veel gepraat hebben we besloten om hier ons huis te verkopen en in Frankrijk hebben we in de Bourgogne een boerderijtje gekocht met een stuk grond dat geschikt is om eventueel een minicamping te beginnen. Veel schone lucht en een goed klimaat om veel buiten te kunnen zijn! We hopen dat Katja, Ronnie en hun twee zoontjes hier met net zo veel plezier zullen wonen als wij hebben gedaan!

Verder wensen we jullie allemaal een heel fijne zomer toe met véél zon!

Hartelijke groeten van Cor en Niesje Rozema.

Jan van Zanden is op 9 mei 2006 overleden.

Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte in de toekomst toe.

Helaas mocht hij niet meer meemaken dat zijn kleindochter Ilse is geslaagd voor haar opleiding Horeca.

Ilse, van harte!

Jan Kea heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen en is nu herstellende thuis.

Wij hopen dat Jan weer vlug ter been is.

Na 22 jaar plezierig geboerd te hebben, op Meuleveldweg 8, hebben wij, familie Buitenhuis, besloten om te stoppen omdat er geen opvolger is. Na een periode van verbouwing op Meuleveldweg 11 is het nu eindelijk klaar. We zitten hier nu tevreden van onze rust te genieten. Na al die jaren van hard werken hebben we nu eindelijk tijd om met het hele gezin op vakantie te gaan. We gaan 3 weken naar Canada, waarvan een aantal dagen op bezoek bij de familie Marks.

De nieuwe bewoners van nr. 8 zijn de familie Verboom.

Nu nog een bericht van onze Maaïke.

Ze is net terug van 3 maanden stage in Kaapstad. Ze liep stage in een ziekenhuis.

Na 2,5 maand stage gelopen te hebben plakte ze er nog een kleine vakantie van twee weken aan vast om door Zuid Afrika te trekken. Ze heeft het er erg naar haar zin gehad en veel spannende dingen meegemaakt onder andere: surfen, duiken tussen de haaien, paintball, bergen beklimmen en skydive.

Groetjes van familie Buitenhuis



Feest aan de Kerkweg! Pieter Benders is namelijk geslaagd voor zijn VMBO diploma. Van harte proficiat hiermee. Hij gaat zijn studie nu voortzetten in Zwolle.  
Wij wensen Pieter veel succes met zijn vervolgstudie.

De heer Dudock was met zijn zuster op vakantie in Noorwegen. Tijdens deze vakantie is zijn zuster onwel geworden. Vervolgens is mevrouw Dudock met het vliegtuig naar huis gekomen. Momenteel verblijft zij in Lindestede.  
We wensen haar van harte beterschap toe en hopen dat zij spoedig weer arriveert op de Kerkweg.

Tot slot willen wij iedereen een heerlijke vakantie met héél véél zonnige dagen toewensen!

Immy en Margriet



## Daoken Boschoordweg

Vrijdag 12 mei zijn we gezellig met z'n allen wezen Pitch en Putten in Koekange. We begonnen met koffie en een muffin, heerlijk buiten op het terras. Voor de meeste was dit de eerste keer, dus de spelregels werden eerst aan ons uitgelegd. Daarna werden we in groepjes verdeeld en konden we gaan Pitch en Putten. De ballen werden flink geraakt zowel op als buiten de baan. De winnaars werden uiteindelijk: Ben Lubberdink, Griet Slot, Herman Vermeeren en Rina Kremer met een "ongelooflijke" score volgens onze kenner Frans Mooij. Daarna hebben we nog wat gegeten en gedronken, zodat de avond zeer geslaagd was.

Zondag 11 juni, snikheet, eerste wedstrijd van het Nederlandse team. Partytenten, parasols, t.v., stoelen hapjes en drankjes werden naar het veldje gesleept en zo hebben we met elkaar genoten van de eerste voetbalwedstrijd. Na de wedstrijd: emmers patat, frikadellen en kroketten opgehaald en met elkaar heerlijk gedineerd!!



Zaterdag 1 juli werd onze jaarlijkse buurtbarbecue gehouden. 30°C, heerlijk vlees, salades: we hebben het ons heerlijk laten smaken.

Dan nu nog een paar felicitaties.

Rick Dam gefeliciteerd met het behalen van je VMBO-diploma en Marnix Drent met het behalen van het zwemdiploma A. Goed gedaan!

De familie Dekker en de familie Jong, beide gefeliciteerd met jullie 12½ jarig Huwelijk.

Wij wensen iedereen een zonnige zomer en een prettige vakantie toe.

Thea en Rina



**Brinknieuwttjes**



Als we temperaturen voelen, mogen we aannemen dat de zomer weer is begonnen. Dan is het natuurlijk heerlijk dat je kunt zwemmen. Savannah Mooy heeft haar 2<sup>e</sup> zwemdiploma dan ook gehaald, nu maar lekker poedelen kleine waterrat!

Mieke Kissing en haar twee honden Beau en Taxi vertrekken uit de straat en gaan een heel nieuw leven tegemoet met de bijbehorende uitdagingen. Wij wensen haar alle geluk van de wereld toe en hopen dat haar dromen waar worden gemaakt!

Zodra de nieuwe bewoners hun intrek hebben genomen in het huis met nummer 36 zullen wij vragen of zij zichzelf even voor willen stellen. Wij heten ze in ieder geval al heel erg welkom en hopen dat ze het hier naar hun zin zullen krijgen.

Wat minder vrolijk nieuws is dat Jeffrey Mieras is gebeten door een hond en al een tijdje weer rondloopt met een verbonden arm. Wij hebben gehoord dat het gelukkig weer beter met hem gaat en wensen hem dan ook een goed herstel toe.

Helaas hebben we definitief afscheid moeten nemen van de heer Bos sr. Wij wensen de familie dan ook alle sterkte toe in deze moeilijke tijd en hopen dan ook als buurtbewoners voor de familie klaar te kunnen staan als dit nodig is.

De zomervakantie staat nu voor deur en wij wensen iedereen die op vakantie gaat een goede reis en een behouden terugkomst toe!

Elly en Jannette



Ook van ons toch nog twee nieuwtjes: Peter Eijbergen zwemt flink door, hij heeft onlangs Zwaardvis-zilver behaald en Ramon Ouwerkerk heeft zwemdiploma A behaald, ga zo door! En Rheate Wormgoor is trotse bezitter geworden van het atheneum-diploma, met wel twee 6en, negen 7ens en twee 8en! Van harte gefeliciteerd, beiden! Nu maar lekker van jullie vakantie genieten, dat gaan wij ook doen!

groetjes van Helga en Sabine



# PROTESTANTSE KERK



## In en rond de kerk...



### ISRAEL/JORDANIE

Volgend jaar organiseer ik van 16-30 april een rondreis door Jordanië en Israël. In september vertel ik u het programma. Om me goed voor te bereiden ben ik afgelopen juni wezen kijken. In het vliegtuig las ik een boek van Amos Oz. Hij is de grootste Israëliër schrijver en men noemt hem wel het geweten van Israël. Zijn ouders zijn Holocaust-overlevenden. Hij kent het fanatisme aan beide zijden. Al decennia draagt hij de ideeën van Vrede Nu uit. Al in de tachtiger jaren sprak hij in Groningen met minister Joop den Uijl over het verlangen naar vrede van Israël's en Palestijnen. Ondanks zijn oproep naar elkaar te luisteren, herhaalt hij keer op keer dat Israël voor velen het einde van een lange reis is. Israël bestaat en er is geen weg terug.

Tijdens mijn verblijf heb ik gesproken met mensen uit verschillende bevolkingsgroepen. Allemaal hadden ze maar een wens: vrede. Israël is een klein land. De oppervlakte is 2/3 van Nederland. Het grootste gedeelte is woestijn en daar woont bijna niemand. Er wordt dicht op elkaar geleefd. Veel dorpen zijn ontstaan na 1948. Soms begon een dorp met één familie die een stuk land kreeg. Nu wonen er enkele honderden mensen. Het noordelijkste puntje is maar 18 km breed. Tijdens de Syrische bezetting was het een tijdje slechts 4 km. Men noemde het de vinger van de Golan. De man die ik sprak op het busstation vertelde dat de grootte van het land niet het belangrijkste was. Als je maar kon leven zonder angst voor de vernietiging die Israël steeds weer aangezegd krijgt.

In Bethlehem is sprak ik met een christelijke Palestijn. Hij behoort tot een kleine minderheidsgroep in het overwegend islamitische dorp. In 2000 bleven de toeristen massaal weg. Sinds 2005 is het weer veilig om als toerist de heilige plaatsen te bezoeken. Maar op dit moment ontvangt Bethlehem slechts enkele bussen toeristen per dag. In het verleden leefden juist de christenen van het toerisme. Een derde van christenen heeft het land verlaten vanwege de armoede. Ze gingen naar Amerika om een nieuw bestaan op te bouwen, omdat ze geen toekomst meer zien in Palestina. Beschietingen, zelfmoordaanslagen en vergeldingsacties en twee intifada's hebben hun vertrouwen in een goede toekomst op eigen bodem kapot gemaakt. Vier jaar lang werd het dagelijks leven verlamd. De toeristen met interesse voor het Heilige land gingen naar Egypte en Jordanië. Winkels en bedrijven sloten één voor één vanwege het voortdurende geweld. Veel families zijn ontwricht vanwege de emigratie naar Amerika. De man die me rondleidt wil niet naar Amerika. Hij voelt zich Palestijn.

Dat ik er met een groep kan komen is te danken aan de hoge muren die Israël rondom Bethlehem heeft geplaatst. Voor mijn reis walgde ik van die muur. Het herinnert me teveel aan de muur in Berlijn die een stad en een land in tweeën splitste. Tot mijn verbazing hoorde ik zowel van Palestijnen en Joden dat ondanks de kritiek op die muur ze het toch ook als een zegen ervaren. Voor Bethlehem betekent het dat er weer restaurants en winkels open gaan voor de toeristen die wél komen. Het aantal beschietingen en sluipmoorden is gestopt. Eindelijk voelen ze weer rust. Er kan weer geleefd worden. Tenminste als je geld hebt en er toeristen komen. Geld hebben veel Palestijnen niet. Er is geen werk en als er werk is worden ze niet betaald. Men vroeg mij met tranen in de ogen om geld om eten voor de kinderen.



Ik heb geen mens gesproken die niet verlangde naar vrede. Haat gold niet de moslim, de Jood of Palestijn. Misschien dat het in de Gazastrook anders is, dat is geen goede plek voor toeristen en ik ben er niet geweest. Het is te gevaarlijk in verband met oude granaten.

Een bekende voorstander om samen met Joden in vrede te leven is de Palestijnse vader, Ismail Khatib uit Jenin. In november 2005 overleed zijn zoon Ahmed bij rellen tussen Palestijnen en het Israëliëse leger. Jongeren gooiden stenen, sluipschutters schoten op Israëliëse militairen en het leger schoot gericht terug. Bij de schotenwisseling zag men het speelgoedgeweer van een kind voor een echt geweer aan. Ahmed komt terecht in een Israëliësch ziekenhuis en overlijdt. De rouwende ouders stellen dan een daad en staan de organen van hun zoon af om aan wie dan ook leven te geven. Zes Israëliëse kinderen werden met Ahmed's organen gered.

Er is bewondering en verbazing. Waarom wilde Ahmed's vader geen wraak? Wat wilde hij bereiken? Ahmed Khatib leeft nu voort in zes Israël's. Zijn vader hoopt dat deze kinderen opgroeien met een goede opleiding en ooit leiders worden, die in de sfeer van Ahmed naar vrede zoeken. Samen met Amoz Oz draagt Ismail Khatib de vrede nu uit. Een vrede waar wij op verzoek van hen met wie ik sprak voor kunnen bidden.

### DE JONGERENBIJBEL IS VERSCHENEN

De Jongerenbijbel is een unieke trendy uitgave van de bijbel, kleurrijk vormgegeven en prachtig geïllustreerd. Voor velen een aansprekend exemplaar, maar speciaal bedoeld voor jongeren van ca. 12 tot 24 jaar. De tekst is die van de Nieuwe Bijbelvertaling, maar de Jongerenbijbel biedt veel extra's. Zo wordt er per bijbelboek een thema besproken dat enerzijds aansluit bij de belevingswereld van jongeren en anderzijds bij de inhoud van het betreffende bijbelboek. Zo is er is een themapagina over Godsbeelden bij Exodus en een pagina over liefde en seksualiteit bij Hooglied. Daarnaast komen in de hele jongerenbijbel vier extra rubrieken telkens terug tussen de bijbelteksten door, die aanzetten tot nadenken, waar opdrachjes instaan en die bijteksten uitleggen. De Jongerenbijbel is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap en EO-Ronduit, waaraan door de Protestantse Kerk in Nederland een actieve bijdrage is geleverd door het schrijven van teksten en meewerken aan de eindredactie. De Jongerenbijbel is vanaf 17 juni in de handel en kost € 39,50.



### 138.000 HANDTEKENINGEN TEGEN HET UITZETTEN VAN KINDEREN

Ineke Bakker, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, overhandigde woensdagmiddag 21 juni 2006 onder grote belangstelling van de media ruim 138.000 handtekeningen aan leden van de Tweede Kamer in Den Haag. Doel van de handtekeningenactie is om de aandacht te vestigen op het opsluiten van de kinderen van asielzoekers. Ineke Bakker werd geassisteerd door tientallen kinderen die haar symbolisch sleutels voor de vrijlating van kinderen overhandigden.

"Deze sleutels leggen we nu in handen van leden van de Tweede Kamer. U kunt iets doen, ja, alle mensen achter de handtekeningen vinden dat u iets moet doen", zo liet Ineke Bakker de kamerleden weten. "Doe alles wat in uw vermogen ligt om te zorgen dat kinderen die nu opgesloten zitten, vrijgelaten worden en dat er vanaf morgen geen nieuwe kinderen meer in de cel komen. Zoek met al uw creativiteit naar andere oplossingen. In ons laatste manifest staan daar concrete voorbeelden voor. Zo moeilijk en ingewikkeld is het ook allemaal niet. Doe het, voor de kinderen en hun ouders. Doe het, voor al die mensen die zich bij hen betrokken weten. Doe het, voor uw eigen geweten en het welzijn van onze samenleving. Hier zijn de sleutels! Hier zijn de handtekeningen!"



De handtekeningenactie "Geen kind in de cel" is in januari gelanceerd door de Raad van Kerken en Kerkinactie. De afgelopen maanden heeft een groot aantal maatschappelijke organisaties zich bij de actie aangesloten, waaronder Amnesty International en Unicef. Ook veel gemeenten uit de Protestantse Kerk verzamelden handtekeningen.

### KERK

De kerk, die midden in het dorp staat, heeft de eeuwen door mensen de gelegenheid geven God, elkaar en zichzelf te vinden. Ze wil ook vandaag mensen bemoedigen bij die zoektocht. Kerken doen dat al eeuwen lang. Met woorden en zang. Met beelden en met geuren vertellen zij het verhaal van God en mens. Daarom ligt er op de tafel in de kerk een boek met verhalen en gedichten.

Het zijn woorden ter bezinning. Woorden uit de Joodse en christelijke traditie. Woorden om te lezen. Woorden om stil bij te worden. Loop op zaterdag gerust maar eens de kerk binnen om te kijken, te lezen en stil te worden. We noemen de kerk een huis van God, maar het is evengoed een huis van mensen. Een huis om even op adem te komen. Een plek ter bezinning dichtbij huis. Wie wil kan bij mij de tekst van een verhaal of gedicht opvragen.

### OUDSTE CHRISTELIJKE GEBEDSHUIS

Op het terrein van een gevangenis in Israël bij Megiddo zijn vorig jaar de resten ontdekt van misschien wel het oudste christelijke gebedshuis ter wereld. Bij de opgraving vonden archeologen een mozaïekvloer van 6 bij 9 meter met afbeeldingen en met drie oud-Griekse inscripties. De eerste inscriptie meldt dat een officier met de naam Gaianos, de aanleg van de vloer betaalde. De tweede noemt vier vrouwen Primilia, Kiriaka, Dorothea en Karasta. De derde gaat over een zekere Akeptos, die deze tafel heeft geschonken ter gedachtenis aan God (de Heer) Jezus Christus. Jezus wordt hier "theos" (God) genoemd. Het is de oudste belijdenis in steen dat we in Jezus met God zelf te maken hebben.

De woorden en de letterstijl duiden erop dat het gebouw dateert uit de derde of vierde eeuw. Als het de derde eeuw is, is het een schuilkerk of een particuliere woning omdat pas in de vierde eeuw vrijheid van godsdienst kwam. Er zijn uit die tijd wel veel christelijke geschriften bewaard gebleven, maar religieuze bouwwerken uit die tijd komen hoogst zelden voor en zeker niet met de naam van Jezus Christus in mozaïek.

Interessant is de tekst aan de westzijde van het mozaïek. Er staat: Akeptos heeft deze tafel geschonken ter gedachtenis aan God de Heer Jezus Christus. Het woord 'tafel' is opmerkelijk, omdat in inscripties van later datum steeds sprake is van een 'altaar'.



Misschien dat de vroegste christenen het laatste avondmaal herdachten in de vorm van een gezamenlijke maaltijd en niet geconcentreerd rond een altaar. Bij een altaar wordt altijd aan een offer gedacht en bij een tafel niet. De rooms-katholieken hebben in hun eredienst vooral de liturgie van de tempel overgenomen (offers en schitterende gewaden) en de protestanten hebben de wortels van hun eredienst in de synagoge gevonden waar niet het offer, maar de lezing uit de Schriften centraal stond.



In het centrum van deze zeldzame mozaïekvloer zien we een korf met twee vissen. De letters van het Griekse woord voor vis "ichthus" vormen de beginletters van de Griekse woorden Jezus Christus, Gods Zoon, Zaligmaker. Een ander bekend symbool uit deze periode is het christogram. Daarin zijn de initialen van Christus de X(chi) en de P (rho) in elkaar gevlochten. Een ander bekend symbool vormen de Griekse letters alfa en omega (het begin en het einde). Het symbool van het kruis duikt pas op in de vijfde eeuw toen de kruisiging als straf voor halsmisdrijven al was afgeschaft. De vloer is een indrukwekkende herinnering aan het vroege christendom.

#### DE KRACHT VAN DE ZON

Een goede zomermaand gewenst. In het bijzonder hen die vanwege ouderdom of ziekte aan huis gebonden zijn. Dat de zon u kracht om te leven mag geven. Wie wil doorpraten of een gesprekspartner zoekt, kan mij bellen. Tijdens mijn afwezigheid door vakantie kunt u contact opnemen met de kerkenraad.

Sjalom, Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Frieslands End;  
tel. 0516-441477; e-mail [de.pastorije@hetnet.nl](mailto:de.pastorije@hetnet.nl)

## PREEKROOSTER

Predikrooster voor Frieslands End, voor de dorpen Boijl, Elsloo en Makkinga, diensten vangen aan om 10.00 uur tenzij anders is aangegeven.

16 juli	Boijl	mevr. W. Hartholt	
23 juli	Elsloo	dhr. Harten	
30 juli	Makkinga	mevr. Dijkshoorn	
6 augustus	Boijl	mevr. Van Dijk	
13 augustus	Elsloo	mevr. W. Hartholt	
20 augustus	Makkinga	mevr. E. Plomp	
27 augustus	Boijl	mevr. E. Plomp	10.00 uur
		(dienst bij camping Te Hooi en Te Gras)	
3 september	Elsloo	mevr. E. Plomp	
10 september	Makkinga	da. Ekels	19.30 uur
		(Heilig Avondmaal)	

Kerkenraad Boijl, De Brink 17

# VERENIGINGSLEVEN

## Gemengd Koor Boijl

Verslag Theeconcert in Vledder.

Afgelopen zondag (21 mei) heeft het Gemengd Koor Boijl een afwisselend concert ten gehore gebracht in de N.H. Kerk.

Na prima verzorgde zang door het gemengd koor en de mannengroep lieten ook de solisten zich van hun beste kant horen.

De beide pianistes speelden samen een Sonatine van Diabelli .

Na de pauze werd het publiek verrast door muziek voor hoorn en orgel door Kees Ligthart en de dirigent Arian van der Mark.

De nieuw gevormde damesgroep "Femmes Vocales" maakte bij hun eerste optreden een goede start met engelse volksliederen in leuke bewerkingen.

Met het goede concert hoopt dit regiokoor nieuwe zangers enthousiast te maken om in het nieuwe seizoen mee te gaan zingen.

## Nieuws van het Gemengd Koor

Het is weer zover.

Het koorseizoen zit er weer op.

Nu eerst tijd voor voetbal, tennis, wielrennen en natuurlijk vakantie.

Maar eind augustus begint het weer te kriebelen.

Dan moeten we nodig op maandagavond weer repeteren.

In het nieuwe seizoen gaat er veel veranderen.

We starten onder leiding van een andere dirigent.

Ook gaan we werken aan een volledig nieuw repertoire.

Dus dat wordt hard werken.

We hopen alleen dat we ook wat nieuwe leden kunnen verwelkomen.

Het is nu een goed moment om bij het koor te komen, omdat nu ook voor ons alles nieuw is.

Muziekkennis of noten lezen is gemakkelijk maar absoluut niet noodzakelijk.

Ook uw leeftijd is niet belangrijk. Onze leden zijn 35 jaar en ouder, dus ook u past daarbij.

Als u van zingen en gezelligheid houdt, kom dan op maandag **10 september** naar de dorpskerk in Boijl.

We zingen van 8 tot 10 uur en drinken tussendoor een kopje koffie met elkaar.

Vooraf mannen met donkerbruine stemmen, bassen dus, zijn van harte welkom.

Maar ook alle andere stemmen zien we graag komen.

U mag een maand lang gratis repeteren voor u beslist of u lid wordt.

Om de kosten (€10.00 per maand) hoeft u het ook niet te laten.

Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden.

Of u belt mij. Anneke Kuin 0516- 512270





## DE NIEUWBOUW SOAP GAAT GEWOON VERDER

Kondigden wij in de vorige dorpskrant nog trots en blij de nieuwbouw van een basisschool, peuterspeelzaal en mogelijke ruimten voor maatschappelijke functies aan, slechts twee maanden na dit advies aan Burgemeester en Wethouders krabbelt men op het gemeentehuis alweer terug! Er is weer een nieuwe hindernis gevonden.

Er wordt gesteld dat door jarenlang gebruik te maken van onjuiste leerlingenaantalprognoses(!) men op verkeerde gronden tot het besluit voor nieuwbouw is gekomen. Of nu wel de juiste prognoses worden gehanteerd is nog maar de vraag. Er komen immers niet alleen kinderen uit Boijl naar De Oosterbrink, maar ook uit Zandhuizen, Oosterstreek en Zorgvlied. Verder zal de bouw van ruim 20 nieuwe woningen aan de Boschoordweg ongetwijfeld het kinderaantal verhogen.

*Maar los van deze nieuwe gegevens blijft het feit dat de gemeenteraad zich meerdere malen unaniem voorstander heeft getoond van een nieuw multifunctioneel schoolgebouw aan de Boschoordweg! De bouw kan ook bij vier lokalen gewoon doorgaan.*

Maar de huidige stuur- en projectgroep gaan o.l.v. de zoveelste (dit keer externe, tel uit je winst) projectleider wederom het huiswerk uit 2004..... van verschillende ambtenaren overdoen en nogmaals de voor- en nadelen van alle mogelijke varianten naast elkaar leggen. Hierbij wordt het oorspronkelijke plan waarin Woningstichting Weststellingwerf bouwer en financieel risicodragers zou zijn totaal uit het oog verloren. Om voor ons onbegrijpelijke en ondoordringelijke redenen wil de gemeente hier niet aan terwijl vanuit de Raadscommissie op 3 april duidelijk werd aangegeven dat ook die variant meegenomen moest worden in het nieuwe onderzoek. Ons inziens is dit voor de gemeente de meest eenvoudige en minst risicovolle wijze van realisatie van een prachtig nieuw gebouw waarin ook peuterspeelzaal, voor-, tussen- en naschoolse opvang en enkele maatschappelijke diensten een plaats kunnen krijgen.



**Verder vinden wij het als bestuur belangrijk om ook uw mening te horen. U als Boijliger heeft als ouder, toekomstig ouder, zorgvrager nu of in de toekomst ongetwijfeld uw eigen ideeën gevormd over de nieuwbouw of renovatie. Deze mening kunt u gerust met elkaar bespreken in de kroeg, de bus of op een verjaardag; het zou echter wel heel mooi zijn wanneer u bij gelegenheid ook met onze bestuursleden uw wensen of twijfels zou bespreken. In overleg kunnen dan uw opmerkingen worden besproken en twijfels eventueel worden weggenomen. Als bestuur hebben wij ook niet de wijsheid in pacht maar u kunt ervan overtuigd zijn dat wij altijd het belang van het dorp als geheel voorop stellen.**

Op dit moment beraadt het bestuur zich op de stappen die nu genomen moeten worden. De gemeenteraad zegt blij te zijn met initiatieven van inwoners maar in de praktijk lijkt het vooral lastig te worden gevonden. Zelfs aan inschakeling van de Nationale Ombudsman wordt nu gedacht aangezien de gemeente Weststellingwerf zich, naar de mening van DB Boijl, schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur.

### **ONDERHOUD DORPSHUIS DE TILLE**

Volgens het onderhoudsrapport van de Stichting Harten 10, de overkoepelende organisatie van dorpshuizen in Weststellingwerf, moest er nogal wat onderhoudswerk verricht worden in ons dorpshuis. Klussenbedrijf Roelof de Nekker heeft dit werk uitgevoerd en nu wordt het binnenkort tijd om te gaan schilderen. Pier de Jong en Gerard Prins zullen mensen benaderen of zij als vrijwilliger mee willen helpen om De Tille weer netjes in de verf te krijgen. U weet: vele handen maken licht werk en het is vaak nog gezellig ook!

### **PLATTEGROND BUSHOKJE**

Het glas in de lijst met de plattegrond van Boijl die in het bushokje hangt is al enige tijd geleden kapotgeslagen. Wij hebben Jan Bolle, van ons eigen glas in lood atelier Het Koepaard, bereid gevonden om dit kosteloos voor het dorp te herstellen. Jan, onze hartelijke dank daarvoor. De lijst wordt nu ook aan de buitenkant van het hokje gehangen in de hoop dat hij dan wat minder snel prooi wordt van vernielzucht.

### **CURSUS FRIES, iets voor u?**

Misschien begeef ik mij op glad ijs om in de Stellingwerfen een cursus Fries aan te prijzen, maar daar gaat-ie. Via Afuk kunt u als Fries uw schrijfvaardigheid verbeteren en als niet-Fries kunt u een beginnerscursus Fries volgen. Best handig als je verkering krijgt met een rasechte Fries, als je voor het werk met Friezen te maken hebt of als je het Fries gewoon een mooie taal vindt! Voor meer informatie: Anne-Marie van der Geest, tel 421290.



### **SANERING ONGEZUIVERDE AFVALWATERLOZINGEN**

In Boijl hebben 97 huiseigenaren in het buitengebied te maken met nieuwe eisen rondom de lozing van ongezuiverd afvalwater. Wanneer men niet is aangesloten op het riool dient men gebruik te maken van een verbeterde septictank of een IBA, individuele behandeling afvalwater. De gemeente zal alle perceelseigenaren een voorstel doen om een IBA te plaatsen met een eigen bijdrage van € 1000,-. De betrokken eigenaren krijgen persoonlijk bericht van de gemeente d.m.v. een nieuwsbrief die tot stand is gekomen i.s.m. de Vereniging Kleine Dorpen in Weststellingwerf. In juli komt de tweede nieuwsbrief uit waarin meer informatie staat over inloopmiddagen- of avonden. Heeft u te maken met ongezuiverd afvalwater en geen bericht gekregen van de gemeente neemt u dan contact op met Willem de Vries, tel 691260.



### **PIETER STUYVESANT KUIERTOCHT DOET BOIJL AAN**

Het duurt nog even maar op zaterdag 2 juni 2007 kunnen de wandelschoenen aan voor een prachtige tocht van 34 km door de Stellingwerfen, de derde editie van de Pieter Stuyvesant Kuiertocht. De tocht begint en eindigt in Noordwolde en gaat via Oosterstreek, Boijl, Zandhuizen, De Hoeve, Steggerda en Vinkega. De organisatie heeft in totaal 200 vrijwilligers nodig. In januari wordt met veel bombarie de tocht gepresenteerd en gaat de inschrijving van start. Tegen die tijd zoeken wij ook een aantal vrijwilligers voor de stempelpost en om het verkeer te regelen. Verder worden wij gevraagd de wandeling wat 'op te leuken' met een shantykoor, mondharmónica, trekzak of andere gezelligheid! In het najaar komen wij hier op terug.

Namens het bestuur Dorpsbelang Boijl wens ik u een mooie zomer en een fijne vakantie.  
Anne-Marie van der Geest



## Steunpunt Landschap Zuidoost Friesland

Het Steunpunt Landschap zet zich in nauwe samenwerking met de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Oost- en Weststellingwerf in voor het landschap van Zuidoost Friesland. Het Steunpunt Landschap functioneert als één lokaal loket voor verenigingen, organisaties en individuele burgers met vragen over het landschap van Zuidoost Friesland.

Doel van het Steunpunt Landschap is om het landschap van Zuidoost Friesland aantrekkelijk, herkenbaar en leefbaar te houden. Behoud van de variatie van open en besloten gebieden en de afwisseling van hogere zandgronden en de lagergelegen beekdalen van Tjonger, Linde en Koningsdiep. Een eigentijds landschap met ruimte voor ontwikkelingen waar mensen werken en graag willen wonen.

### Wat doet het Steunpunt Landschap?

- ondersteunen van de gemeenten bij het opstarten van projecten voor het opknappen en aanleggen van landschapselementen als houtwallen, poelen, singels en kleine bosjes
- stimuleren en begeleiden van lokale initiatieven van bijvoorbeeld Plaatselijk belang
- organiseren van excursies, presentaties en lezingen over landschap en cultuurhistorie
- stimuleren van de landschappelijke inrichting rondom (nieuwe) gebouwen. De kwaliteit van het landschap wordt namelijk niet alleen bepaald door de aanwezigheid van landschapselementen. Ook bebouwing, de dorpen, bedrijven en boerderijen zijn bepalend voor de beelden van het landschap in Zuidoost Friesland.

### Het Steunpunt kan u helpen;

Het Steunpunt Landschap denkt met u mee, bemiddelt, stelt kennis ter beschikking en probeert waar mogelijk uw initiatief te ondersteunen. Zo kan het Steunpunt Landschap u helpen:

- ideeën uit te werken of
- een project op te starten voor bijvoorbeeld het opknappen van;
  - lokale wandelpaden
  - (boeren)erven of
  - bijzondere plekken in het dorp.

### Meer weten?

Kijk voor meer informatie op [www.zuidoostfriesland.nl/steunpuntlandschap](http://www.zuidoostfriesland.nl/steunpuntlandschap) of bel Landschapsconsulent Arthur Scheper, tel. 0512-383800.



# PUZZELPAGINA

## DIT KEER EEN ZWEEDSE PUZZEL

uitvoeren		kazerne-plein	leer v.h. licht	gedorste halmen noot	ongeregeld	door en door keurig Europ. munt
spelonk		door middel van uitroep		zangspel bezetting v.e. film	saai kunststof	
deftig onzes inziens				gemakke-lijk rust		
geroosterd brood deel van een vis		scheeps-romp ongeveer			vrolijke uitroep school-onderzoek	deel v.d. mondholte
ik		papieren zakdoekje stap omhoog		lich. opvoeding indien	voorzetsel taimend	
leersoort		schaak-term soort brood			dergelijke (afk.) plaats in Drenthe	
treksluiting zwaard-walvis					druiven-plant ontste-kingskoord	voegwoord
laag, gemeen		werkwijze numero		lichtpaars soort		boom
ijverig			vrucht		desktop publishing	



# Wilde dieren

Vul met behulp van de omschrijvingen de namen van wilde dieren in het rooster in.

## Horizontaal

- 1 Ik ben de koning van de dieren.
- 5 Ik heb zwarte en witte strepen.
- 7 Ik ben het kleinste vogeltje.
- 8 Ik ben heel sterk en heb gele en bruine strepen.
- 10 Ik ben heel groot en heb een lange nek.
- 11 Ik leef in de bomen en eet graag bananen.
- 12 Ik ben de grootste vogel en kan snel lopen.

## Verticaal

- 1 Ik ben de koningin van de dieren.
- 2 Ik eet graag gras en kan heel snel lopen.
- 3 Ik ben het grootste reptiel dat in het water leeft.
- 4 Ik ben de grootste aap en ben ook heel sterk.
- 6 Ik heb een lange slurf.
- 9 Ik heb twee bulten op mijn rug.



# KLEURPLAAT



# SPORT

## Voetbal



### MIXTOERNOOI

Op zaterdag 27 mei vond wederom het voetbalmixtoernooi plaats! Hoewel de weersberichten de organisatie deed besluiten de feestelijkheden onder dak te laten plaatsvinden waren de weergoden ons dit jaar goed gezind!

De avond ving aan om 19.00 uur met een paar leuke partijtjes voetbal. Het was met récht een mix-toernooi want behalve getrainde voetballers tussen de 16 en 60 jaar en een enkele ongetrainde sportieve Boijliger, lieten ook wat (over)moedige 40+ dames zich niet onbetuigd en traptent enthousiast de bal een eind in de rondte! Kortom het was, zónder blessures (spierpijn kwam pas véél later en hoort er helaas bij?!), een heel geslaagd en sportief begin van de avond!



Rond de klok van 22.00 uur, waren de meeste voetballers weer fris gedoucht terug op het sportveld en was het tijd voor "Schiet-je-Prijs", een leuke variant op het welbekende "Schijt-je-Rijk"!! Het winnende team mocht schieten en hoewel de kavelen voor het oog onzichtbaar waren zat de spanning er toch wel in want tenslotte waren er mooie prijzen te winnen. Toen de bal, gelijk een penalty, 10x strak was genomen werd het gezellig dringen geblazen in de kantine.



Rond 11.30 uur werden de winnende loten bekend gemaakt. Trotse eigenaar van de hoofdprijs de flat-screen televisie werd Roelof de Nekker. Gelukkig vielen de meeste prijzen op verkochte loten maar helaas een drietal prijzen niet en de wijze waarop deze prijzen uiteindelijk van de hand gingen is achteraf niet helemaal de juiste gebleken al leek het de organisatie op dát moment een leuke oplossing! Al doende leert men dús de volgende keer zorgen we, mocht het nodig zijn, voor "reserve-schoten"!

Na de trekking werd er weer volop doorgefeest! Er waren hamburgers en saté's genoeg, bier in overvloed en met afwisselend goud-van-oud en hedendaagse Nederlandstalige meezingers draaide DJ Anne nog enkele uurtjes door en werd het een geslaagde en gezellige afsluiting van het voetbalseizoen!

Tot ziens!

Herman, Tineke, DJ Anne en de commissie van het Rad van Avontuur

*Als je een verloting organiseert dan doe je dit vaak met een goede reden... zo ook wij!  
Ons doel was een steentje bij te dragen aan de verbouwing c.q. het opknappen van de scheidsrechterskleedkamer. Door de inzet van vele verkopers én natuurlijk kopers hebben we met elkaar een leuk centje bij elkaar gesprokkeld! De opbrengst van de loten werd op dinsdag 20 juni onder het genot van een kopje koffie en een stukje gebak overhandigd aan het sportbestuur.  
Wij bedanken jullie, het bestuur bedankte ons en zo is iedereen blij en hopelijk straks de scheidsrechters ook!*

*Namens allen, Henneke Velzeboer*





Arrol 10000 Square Plus 1917

#### 40° NUTTERT VAN DER HEIDE-RIT

Zondag 3 september a.s. zal Boijl voor de 40° keer weer even "motorstad" zijn.

Naar verwachting zullen ook dit jaar weer meer dan 100 motoren uit begin van de "vorige eeuw" rond 11.00 uur van start gaan vanaf het sportpark.

Gezien het succes van afgelopen

jaar, waarbij de rit van de oude motoren werd gecombineerd met een eigen rit van oude tractoren, is er voor gekozen om dat dit jaar te herhalen. De tractoren zullen voorafgaand aan de motoren van start gaan. Voor zowel de motoren als voor de tractoren geldt dat bij de start een "speaker" het aanwezige publiek kort enige achtergrondinformatie zal geven over het startende voertuig en of de berijder/bestuurder.

Voor de motoren geldt dat zij gebouwd moeten zijn voor 1941. Ondanks deze hoge leeftijd zijn zij meestal toch in staat om probleemloos de Nuttert van der Heide-rit van plm. 80 kilometer af te leggen. Mocht dit laatste niet lukken dan is er natuurlijk altijd nog de bezemwagen. Rond 14.15 uur hopen we de eerste rijders weer in Boijl te mogen begroeten bij De Tille. Daar zal ook de prijsuitreiking plaats vinden. Meer details over de route en de pauzeplaats, alsmede over het deelnemersveld kunt u eind augustus weer lezen in de regionale pers.

Mocht u vooraf meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met ondergetekende en/of de bestuursleden van de Stichting Sportcentrum Boijl.

Mede namens Stichting Sportcentrum,  
Peet Veldhuizen  
Boekelterweg 22  
8392 TT Boijl  
Tel. 0561-421895  
E-mail: peet.dox@12move.nl





## Peuternieuws

Er is alweer een schooljaar achter de rug. Als eerste willen wij graag alle mama's en papa's hartelijk bedanken voor alle grote en kleine klusjes die weer binnen en buiten gedaan moesten worden. We hebben momenteel 18 peuters en ook na de zomervakantie beginnen we ongeveer met dat aantal; zelfs nog een paar meer. Dus qua aantallen gaat het prima, maar we moeten eigenlijk meer speelruimte hebben (we liggen plm. 30 m<sup>2</sup> onder de geldende norm).

Wij kijken ook uit naar de nieuwe school, waar wij dan een ruimer plekje krijgen. Hoewel het nu wel erg lang gaat duren en wij wel elk jaar de GGD op inspectie krijgen (die de speeloppervlakte te klein vindt), hopen wij toch dat er nu vlug uitsluitel komt.

Voor nu wensen wij iedereen een prachtige zonnige vakantie. Op naar een volgend jaar waarin wij ons 25-jarig bestaan gaan vieren. Dat is wel een reden voor een feestje, dachten wij!

Oudercommissie, peuters en juf Janny

### VERJAARDAGEN

Mani 9 september 4 jaar  
Velthe 19 september 4 jaar  
Chantal 21 september 4 jaar  
Marret 29 september 4 jaar  
Jonas 7 oktober 3 jaar  
Anna 15 oktober 4 jaar  
Yinka 23 oktober 4 jaar



### BRANDWEERMAMA

Onlangs hebben we een themaweek gehad, het thema was: brandweer. Een heuse brandweermama kwam op bezoek en heeft veel uitgelegd over dit beroep. Het was een geslaagde ochtend voor de peuters en langs deze weg willen we Marieke nog heel erg bedanken.

### BESTUURSWISSELING

Het bestuur heeft wat wisselingen doorgemaakt en is heden als volgt:

- Marieke van der Wijk tel. 431971
- Dominique Sijbesma tel. 421196
- Helga de Vries tel. 421854
- Corien Krist tel. 421946
- Janneke Jager tel. 431198

Tevens bedanken wij Jannie Jongedijk en Patricia Wermink voor hun inzet!

Voor aanmelding en/of andere informatie kun je terecht bij Corien Krist of bij het Speelwerk in Meppel.



### **AFSCHEID**

Enkele weken geleden maakte juf Daniëlle bekend dat ze met ingang van het nieuwe schooljaar niet meer een vaste baan in het onderwijs wil.

Reden (citaat):

"De reden hiervoor is dat ik met name de werkdruk in het onderwijs te hoog vindt. Natuurlijk heb ik het druk doordat ik ook een jong gezin thuis heb, maar dan nog vind ik dat een leerkracht veel te veel taken heeft die niet binnen redelijke werktijden gedaan kunnen worden. Een andere baan heb ik nog niet. Voorlopig wil ik eerst gaan invallen, want het werken met de kinderen vind ik nog steeds heel erg leuk. Ondertussen ga ik kijken hoe ik mijn werkervaring als leerkracht en/of als dramadocente elders goed kan inzetten.

De komende weken ga ik nog even genieten van het werk op deze school en verder zou ik willen zeggen: "Wees maar zuinig op die doorzetters die het wel vol houden."

Groeten juf Daniëlle."

Oh nee..., wat jammer..., nee toch..., sommigen vielen even stil. Enkele reacties van de collega teamleden toen Daniëlle bekend maakte dat ze m.i.v. het nieuwe schooljaar definitief stopt.

Natuurlijk wisten wij dat ze zoekende was, maar toch..., zo'n definitief besluit overvalt je dan toch.

Jammer voor de school, wel begrijpelijk (omdat heel veel onderwijsgeevenden met hetzelfde probleem te maken hebben), maar ook moedig om je baan op te geven terwijl je nog geen zekerheid op iets nieuws hebt.

Door deze ontwikkeling is onze formatie voor het volgend schooljaar nog niet rond. Komt bij dat wij, sinds kort, nog op zoek mogen gaan naar een onderwijs assistent.

We hebben goede hoop een en ander vóór de zomervakantie te hebben ingevuld.

Ter afsluiting van alweer een schooljaar wil ik graag allen (en dat zijn er nogal wat) bedanken die zich hebben ingezet voor de kinderen. Zonder die steun zouden wij als leerkrachten niet datgene kunnen bieden wat er allemaal gerealiseerd wordt.

Mede namens het Team, MR en OR wens ik een ieder die de school een warm hart toedraagt:

### **Een prettige vakantie**

Geert Pijlman.

### **SCHOOL KORFBALTOERNOOI 17 MEI 2006**

Op woensdagmiddag 17 mei heeft onze school met drie teams meegedaan aan het schoolkorfbaltoernooi. Achtentachtig teams speelden onder fraaie weersomstandigheden tegen elkaar op de velden van Leonidas. De kinderen van de Oosterbrink speelden enthousiast en deden erg goed hun best, maar de tegenstanders waren steeds net iets beter dan onze teams.

We hebben wel een aantal keren gelijkgespeeld. Er waren veel ouders op komen dagen, die naar hun kinderen kwamen kijken, dit werd erg gewaardeerd. Volgend jaar gaan we eerder oefenen en bijna iedereen wil volgend jaar weer meedoen, omdat het toch wel erg gezellig was. Na afloop was er voor alle kinderen nog een mooie tas en een pen.

### **SPORTDAG**

Onder koude weersomstandigheden werd woensdag 31 mei voor de groepen 3 t/m 8 de jaarlijkse sportdag gehouden samen met de volgende scholen uit Noordwolde: De Vensterschool, Matthijsje en De Velden.

Deze sportdag vond plaats op het korfbalveld van Leonidas aan de Elsweg te Noordwolde. Het was een geslaagde sportieve gebeurtenis.

Alle kinderen kregen na afloop een diploma.

### **AVONDVIERDAAGSE**

Ook dit jaar liepen de leerlingen weer in groepsverband de "Avondvierdaagse" in Noordwolde.

Het bestuur van wandelsportvereniging "De Blaren" had de routes uitgezet en het weer werkte ook mee. Vele ouders en leerkrachten hebben als begeleider iedere avond 10 km. gelopen!

De laatste avond stonden ouders en bekenden de groep op te wachten om iedereen bloemen te overhandigen. Met de drumband van de Woudklank ging het daarna in optocht door Noordwolde. Alle leerlingen volbrachten de Avondvierdaagse, iedereen kreeg hiervoor een medaille of speld.

Volgend schooljaar is de Avondvierdaagse van 21 t/m 24 mei.

## FEESTAVOND

Dit jaar hebben we gekozen om liedjes uit diverse musicals te dansen of te zingen. Groep 8 speelt een deel van de musical Grease. Zij hebben dit jaar het decor ontworpen en geschilderd. Ze hebben veel tekst en danspasjes zelf bedacht. De show duurt een klein uur en aansluitend is er een dansfeestje. De kinderen zullen u uitnodigen om nog even mee te dansen, maar de keuze is aan u. Wij wensen u veel plezier op vrijdag 14 juli a.s. Tot ziens in "De Tille".

## SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2006

Hert schoolvoetbaltoernooi wordt gehouden op woensdagmiddag 20 september a.s. Onze school doet mee met een jongens 11-tal en een meisjes 7-tal. Het toernooi wordt gehouden op sportpark Molenwiek te Wolvega. U komt toch ook even een kijkje nemen en onze teams aanmoedigen???

## OUD PAPIER

Hartelijk dank dat u afgelopen schooljaar het oud papier voor onze school heeft bewaard. We hopen dat u dat blijft doen. In het nieuwe schooljaar halen we oud papier op:

**zaterdag 16 september                      zaterdag 4 november                      zaterdag 16 december**

## LEGE CARTRIDGES / BATTERIJEN

De zorg voor het milieu is een onderwerp dat ook bij ons de aandacht krijgt. Naast het inzamelen van lege batterijen kunt u nu ook lege cartridges inleveren op school. Ook hiervoor staat, bij beide ingangen, een doos.

## EIGENSCHAPPENBOOM

Heeft u het al gezien, op school? In de gang? Wat groeit daar toch voor moois? Het is warempel een hele boom. Eerst voorzichtig een paar kleurtjes en nu, nu het zomer is? De boom is volledig in bloei. Maar wat doet die boom daar eigenlijk en wat voor soort boom is het? Nou, dit is een eigenschappenboom en die komt alleen tot bloei als we met zijn allen op zoek gaan naar goede eigenschappen en ze tot leven laten komen. En dat hebben we samen met de kinderen van groep 5 t/m 8 het afgelopen schooljaar gedaan. Door verhalen te vertellen, kringgesprekken te houden en eigenschappen bij onszelf en anderen te leren herkennen. Verder hebben we ontzettend gezellig geknutseld en gezongen.

Wij, Dat zijn de pioniers Van Boijl: Nico Huppes, Renata Lenstra, Vronie de Nekker, Steef Boeijenga, Karin Dassen en Ankie Asma.

*Zie foto op de voorpagina.*



*Bij deze wil ik ook namens Harmke,  
Fen ieder bedanken voor het medeleven,  
in welke vorm dan ook, tijdens mijn verblijf  
in het MCF ziekenhuis te Leeuwarden  
en bij thuiskomst.  
Dit is hartverwarmend.*

*Gantinus Bos*



## Groep 8 neemt afscheid

19 kinderen verlaten dit jaar Basisschool de Oosterbrink en gaan na de zomervakantie naar het voorgezet onderwijs. Ze hebben er hard voor gewerkt en ze hebben allemaal een plaatsje gekregen op hun school naar keuze:

### Naar het Stellingwerfcollege in Oosterwolde gaan:

Marco Asma  
Astrid Bruursema  
Jiske Dassen  
Matthijs de Jonge  
Dedmer Kraakman  
Herwin Marks  
Kimberley van Oort  
Marjolein Reinbergen  
Bastiaan Russchen  
Sabine Spijkers  
Wiljan Veening  
José de Vries



### Naar het Linde college in Wolvega gaan:

Silvia van den Berg  
Erwin Boekhoudt  
Lieke Klijsma  
Guus de Wit



### Naar het A.O.C. Terra in Wolvega gaan:

Lisa Bergsma  
Jouke de Jong



### Naar de Kampingerhof in Drachten gaat:

Remon van de Velde

## NOODKREET SO

Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van twee overblijfskrachten, namelijk Rianne de Vries en Ankie Asma. Hierdoor hebben we volgend schooljaar nieuwe overblijfskrachten nodig om de kinderen een gezellig lunchuurtje te bieden!

Wij zoeken iemand voor:      elke **maandag** of  
  
eens in de twee weken op **donderdag** (als oproepkracht) of  
  
elke **vrijdag**

Meld je aan of informeer bij ons:

### **Tussen Schoolse Opvang**

Marian Rooks, Herma Jorritsma, Miranda Spin, Albertine Spijkers, Rianne de Vries, Jolanda Niebeek, Rita Kranendonk, Jannie Kraakman, Thea Mooy, Tea de Groot, Ankie Asma, Sabine Dam, Henk Koorneef en Mirjam Cornelisse

## VERJAARDAGEN

### JULI

3 Lisa Bergsma  
6 Jackie Rooks  
14 Peter Eijbergen  
15 Lieke Klijnsma  
15 Jenno Kremer  
19 Jesse de Weert  
26 Stefan Goddijn  
26 Eline Jorritsma  
30 Stijn Dam

### AUGUSTUS

3 Julian Gorter  
6 Herwin Marks  
6 Iris Mooy  
16 Martine Kleinhoven  
16 Ruben Kleinhoven  
16 Kimberley van Oort  
19 Jan Pieter Hielkema  
20 Robin de Wolf  
22 Jouke de Jong

### SEPTEMBER

6 Roy van Oort  
14 Naomi Groen  
14 Niels Veening  
18 Ties de Wit  
24 Gijs Wesselo  
27 Josanne Nieuwenburg  
27 Melissa Nieuwenburg

## LEG DEZE DATUM VAST

Zomervakantie	24 juli	-	1 september
Herfstvakantie	23 oktober	-	27 oktober
Kerstvakantie	25 december	-	5 januari
Voorjaarsvakantie	26 februari	-	2 maart
Paasvakantie	6 april	-	9 april
Meivakantie	30 april	-	4 mei
Hemelvaart	17 mei	-	18 mei
Pinkstervakantie	28 mei		
Zomervakantie	9 juli	-	17 augustus

## Schoolreis groep 1 en 2

Wist u dat.....

- ..... De leerlingen van groep 1 en 2 op 15 juni j.l. op schoolreis zijn geweest.
- ..... We met drie huifkarren op stap zijn geweest.
- ..... De kinderen leuk gespeeld hebben in de speeltuin in Vledderveen.
- ..... We ontzettend veel pannenkoeken hebben gegeten.
- ..... Veel kinderen heel goed kunnen voetballen.
- ..... Iedereen een heerlijk "boerderij ijsje" heeft gehad.
- ..... We nu allemaal heel goed kunnen mennen.
- ..... Alle leerlingen zelf hebben verteld wat ze het leukst vonden tijdens de schoolreis.
- ..... U dat kunt lezen op deze bladzijden in de dorpskrant.



Justus: dat je alleen mocht mennen.

Thomas: pannenkoeken eten vond ik lekker.

Mandy: als het paard ging galopperen dan gingen we hobbelen in de huifkar.

Remco: de speeltuin was leuk, de draaimolen ging steeds harder draaien.

Jesse: de tunnel in de speeltuin was leuk.

Tristan Jongedijk: voetballen vond ik leuk.

Flynn: met mijn papa samen mennen.

Mike Elsinga: pannenkoeken eten was lekker.

Wesley: lekkere pannenkoeken.

Tristan Verdam: lekkere pannenkoeken.

Silvan: bij het voetballen was ik de keeper, dat vond ik leuk.

Cailean: samen met mijn papa mennen.

Guus: ik vond het leukst dat ik keeper was van het oranje-team.

Marnix: dat mijn papa met ons ging voetballen.

Richard: dat ik het paard ging sturen, mennen dus.

Jeffrey: voetballen was leuk omdat we oranje hesjes aan hadden.

Jarno: hetzelfde als Jeffrey.

Tjeerd: spelen met het nieuwe speelgoed, ook het tennissen.

Rowan: bij het voetballen was leuk dat Guus de keeper was.

Tim: ik vond het leuk dat ik keeper was, Marnix zijn papa maakte het doel steeds kleiner.

Savannah: mennen met de papa van Cailean, met het paard door het bos.

Melissa: bij de moeder van Mike op schoot zitten en de leidsels vast houden.

Josanne: zelf de leidsels vast houden bij het mennen.

Mike van Oord: het nieuwe speelgoed was mooi, vooral de grote frisbees.

Niels: mennen samen met de moeder van Mike was leuk.

Merijn: voetballen met de oranje hesjes aan was leuk.

Gijs: In de speeltuin was de draaimolen leuk.

Giverny: het paard mennen, als je een tikje gaf ging het harder.

Anna: mennen, zelf de leidsels vast houden was leuk.



## Schoolreis groep 3 en 4

Wist U dat.....

- .....De kinderen van groep 3 en 4 dinsdag 16 mei op schoolreis naar het
- .....Verkeerspark te Assen zijn geweest.
- .....Zij zich daar uitstekend vermaakt hebben.
- .....In een trapauto en in een stoere jeep hebben gereden.
- .....Zij in een bootje hebben gevaren, een ritje met de trein maakten en in een helikopter hebben gevlogen.
- .....Ook het karten op de kartbaan en het spelen in het Speelkasteel erg leuk was.
- .....De kinderen rij-examen hebben gedaan. Eerst theorie examen en vervolgens praktijkexamen.
- .....Alle kinderen van Jan van Dijk, de hoofdagent, een rijbewijs met een stempel: GESLAAGD hebben ontvangen.
- .....Zij op deze pagina's vertellen wat zij het leukste van de schoolreis vonden.



- Sietse: De trapautootjes vond ik erg leuk.
- Moniek: Ik vond de kartautootjes het leukst.
- Daniël: Het Speelkasteel en de beide speeltuinen.

- Lisanne: De kartautootjes waren erg leuk.  
 Peter: De helikopters en de trapautootjes.  
 Rob: In de helikopter vliegen met Daniël, Ruben en Niels.  
 Niels: Het kasteel, de kartautootjes en de bootjes....cool.  
 Sanne: De trapautootjes vond ik leuk.  
 Jos: Het rijden in een jeep en in een kartauto.  
 Esmeé: Het rijden in een kartautootje was erg leuk.  
 Jenno: De kartautootjes en de trein.  
 Marco: Ik vond de kartautootjes ook erg leuk.  
 Ruben: Ik vond de trapautootjes erg leuk.  
 Jesper: De kartautootjes en de bootjes en de trein.



- Vincent: De trein en het Speelkasteel vond ik erg gaaf.  
 Daisy: De trapautootjes en het varen in de bootjes.  
 Rick: Ik vond de kartautootjes, de boten en de trapautootjes heel erg leuk.  
 Julian: Het rijden in de trapautootjes was heel erg gaaf. De agent was ook heel grappig.  
 Martine: De kartautootjes, de bootjes en de jeeps.  
 Ruben : De trapautootjes vond ik heel erg leuk.  
 Deamen: De trapautootjes, de helikopters en spelen in het kasteel.  
 Ramon: Ik vond de bootjes, het kasteel en de jeeps erg leuk.  
 Leonie: De helikopters en de trapautootjes.  
 Jackie: De bootjes, de trapautootjes, de karts en spelen in het speelkasteel.  
 Eigenlijk vond ik alles wel heel erg leuk.

# Schoolreis groep 5 tot en met 8

Aan de hand van de foto's geven we u een impressie van onze schoolreis. We verbleven van 6 juni tot en met 9 juni 2006 in Nes op Ameland.



De vrachtwagen bracht de fietsen en de bagage.

## Ons verblijf

"De Boekenier" was onze kampeerboerderij.

Er waren een eetzaal, douches, wc's en een keuken en slaapkamers.. Groep 5,6 sliep gescheiden van groep 7,8.

We sliepen in stapelbedden en gingen laat naar bed.

En achter het huisje was een speeltuin en een kabelbaan.

Het lag een beetje in de duinen



bekeken.

## De heenreis!

We gingen met de auto naar de boot.

We moesten even wachten op de boot.

En we gingen toen nog afscheid nemen van onze ouders, als die er waren.

Toen de boot er was, mochten we op de boot vrij rondlopen. Het was een luxe boot. We

moesten 3 kwartier op de boot naar Ameland.

We gingen lopend naar de kampeerboerderij.

## Fietsen op het eiland.

Met de fietstochten ging het goed.

Er waren 3 lekke banden.

Op het fietspad door de duinen ging het heuveltje op en heel snel ... heuveltje af.

Je moest wel goed uitkijken, want er waren ook tegenliggers.

Met de fietsen ging het niet zo goed want er was een fiets gestolen.

Groep 5/6 is naar de vuurtoren gefietst.

Groep 7/8 is naar het hoogste punt van Ameland geweest, zo hebben ze het hele eiland



7 juni 2006 Een fietsdag voor groep 5 en 6

**Het Abraham Fock Museum**

In het museum vertelde een meneer over de reddingsboot en de 8 verdrinken paarden. We hebben een film gezien over de geschiedenis van de reddingsboot ook mochten we nog in het museum rond kijken daarna mochten we op de reddingsboot kijken s'middags gingen we nog langs het paardengraf.



**De vuurtoren**

We gingen in de vuurtoren kijken en klommen helemaal omhoog. Je kon heel ver kijken. Toen zag je de zee. Op de etages kon je dingen bekijken. Toen gingen we weer naar beneden. Daarna gingen we wat eten en daarna gingen we weer een klein stukje op de fiets.



We stopten en liepen naar het strand. We mochten bij de zee kijken en we mochten ook een klein stukje in zee. Er waren ook veel krabben. Het was eb. We gingen ook schelpen zoeken. Daarna gingen we weer op de fiets. We gingen naar het paardengraf. Toen gingen we weer op de fiets. In Ballum kregen we een ijsje.



Om 4 uur waren we weer terug in de kampeerboerderij.



### Korren aan het strand

Woensdag ochtend 7 juni maakten wij ons klaar voor het korren.

Korren gaat zo: je hebt een groot net die in de zee ligt.

Het plankje aan het net houdt het net dan goed in het midden.

Je loopt aan de rand van de zee, en probeert zoveel mogelijk diertjes te vangen. Een gids van het Natuurcentrum vertelde van allerlei wetenswaardigheden over de vangst.

Op de foto zie je de vangst en we hadden ook kwalen gevangen zoals je kunt zien [ die blauwe .]

7 juni 2006

Ook een fietsdag  
voor groep 7 en 8



### Het hoogste punt van Ameland

Later op de dag, gingen we op de fiets naar het hoogste punt van Ameland.

Dat was  $\pm 15$  km heen en 15 km terug.

Sommige kinderen waren daar niet zo blij mee, en waren toen ook doodop..!

Daar bleven we toen ongeveer een half uur om uit te rusten.

Veel kinderen waren toen verbrand door de zon.



### Midgetgolf

Toen we terug kwamen van het hoogste punt van Ameland gingen we midget golfen.

We waren toen in groepjes verdeeld.

We moesten toen allemaal een goeie stick pakken. En om de beurt moesten we proberen om in zo min mogelijk keer de bal in het gaatje te slaan.



### Bospelen

Op schoolreisje hebben we een paar bosspelen gedaan  
 Eén daar van was het douane spel (zie foto van de uitleg van het douane spel)  
 voor de rest hebben we blikspuit gespeeld.  
 Het douanespel was een erg spannend spel want je moest geld naar de andere kant brengen maar er waren ook tikkers (de douane)  
 Zij konden je tikken en dan moest je het geld aan de douane geven.

### Spelochtend

We moesten van negen uur tot half twaalf spelletjes doen.  
 Een spelletje daarvan was foto's raden van de juffen en er waren twaalf spelletjes.  
 De spelletjes waren bedacht door Marian en Lolita.  
 's Avonds werd de uitslag bekend gemaakt.  
 Groep 1 heeft gewonnen en ze kregen een reep chocola.



### Naar zee

Groep 5 t/m 8 gingen naar de zee om lekker te zwemmen en te bakken.  
 Er hing een rode vlag dus we mochten niet ver in het water. Dus na een kwartiertje, gingen we lekker zonnebaden en spelen toen we gingen op ruimen vonden we een hele grote krab.  
 We keken naar de schepen die zandbanken voor de de zeehonden maakten.  
 Toen gingen we weer terug naar de kampeerboerderij..



### De kabelbaan

Bij de kampeerboerderij was een vijver met een kabelbaan er overheen.  
 We mochten alleen naar de vijver met begeleiding.  
 Het was lekker warm op Ameland.



Op de warmste dag gingen we lekker over de kabelbaan,

en in de vijver zwemmen. Er was niet alleen een kabelbaan over de vijver, maar er waren ook 2 bruggen: 1 touwbrug en 1 houten wiebelbrug. Het was in één woord, super leuk!



### De bonte avond

De bonte avond was erg leuk en vooral gezellig.

Dit jaar waren er veel quizzes van: Romana en Aäron enz...

Er waren ook veel playbackacts: rappen met Sander en Arnold en Bastiaan; Jiske José en Lieke deden een luier op hun hoofd!

Tot slot deed groep 8 een soort dancing with the stars.

Met als winnaars... Jiske en Jouke.

De bedoeling was een dans verzinnen op het lied : Mexico. Het was een groot succes.



De presentatie was in handen van: Tooske



### Afscheid van onze kokkin, Rianne.

Zij was voor de laatste keer mee, omdat ze gaat verhuizen



### Strandwandeling

Alle kinderen die van school af gaan hebben een strandwandeling gemaakt Het was donker een beetje eng, maar reuze gezellig

In het donker zag je het licht van de boten en de vuurtorens. Dat zag er heel mooi uit.

We gingen een heel eind wandelen en toen we weer terug waren gingen we met meester , de juffen en de begeleiding nog lekkere hapjes eten.



### Corvee

Als je de tafels moest dekken moest je vroeger opstaan. Het ontbijt was gezellig al zaten we er steeds slaperiger bij. Afwassen duurde lang.

Jan en Rianne hielpen. 's Ochtends aten we brood.

We moesten 's ochtends ook vaak een lunchpakketje maken voor de middag als we weg waren. Alle groepen hadden corvee.

Als je corvee had moest je de tafels dekken of afwassen.

### Menu:

*Dinsdag: Hoofdgerecht: Macaroni*

*Toetje: IJs*

*Woensdag: Hoofdgerecht: gebakken aardappeltjes met doperwtjes, wortels en een gehaktbal*

*Toetje: Vla Flip*

*Donderdag: Hoofdgerecht: Nasi met Saté*

*Toetje: Aardbeien yoghurt*



*Alles is klaargemaakt door onze  
Chef-koks: Jan & Rianne*



### De terugreis – 9 juni

Peter Wijntjes kwam weer naar de boerderij en laadde de fietsen en de bagage in.

We kregen voordat we weg gingen naar de boot drinken en knakworst. Toen liepen we naar de boot en toen we bij de haven in Holwerd kwamen, stonden de moeders en vaders op ons te wachten. Om 4 uur waren we terug in Boijl.



**Tekst: alle leerlingen van groep 5 tot en met 8**  
**Typewerk: alle leerlingen van groep 7**

# AGENDA

- ▶ 27 Augustus      Openlucht Kerkdienst  
Camping "Te Hooi en Te Gras", 10.00 uur
  
- ▶ 3 September      Nuttert van der Heide rally
  
- ▶ 10 September    "Open" oefenavond Gemengd Koor  
in de kerk. Aanvang 20.00 uur
  
- ▶ 16 September    Oud papier – School Oosterbrink
  
- ▶ 20 September    School voetbaltoernooi – Wolvega

**Kopij inleveren**

**15 September**



## Het is tijd voor een goede buur.

Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou eenmaal bij u in de straat, om de hoek, in de wijk. Daarom sponsort de Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen we graag. Het is tenslotte ook onze buurt.

***Het is tijd voor de Rabobank.***



**Rabobank**