

EVEN BI'J PRAOTEN

IN BOIJL



nr. 3 - 2008

COLOFON

“EVEN BI'JPRAOTEN”

Is een tweemaandelijks uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerfen, Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Redactie:

Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

Medewerkers:

Lida Bokkers-Ossendrijver
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee
Lammie Jongbloed-Bolding

Bezorgers:

H. Bijkerk
E. Blaauwbroek
W. Boelen
R. Roeles
A. Bootsma-de Boer
Y. Gutterswijk
H. van Schaijck
A. Marks
L. Bokkers

Medewerkers buurtschappen:

Brink
Bezembuurt
Daaken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boijl Centrum
Bi'j Harmke
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.
Kerkweg
Klokkeweg
Bekhof
Westhoek

Elly van Bennekom en Jannette de Vries
Corien Krist
Thea Mooij en Rina Kremer
Juup Bosma
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Liane Russchen
Helga de Vries en Sabine Dam
Annie Winters
Jantje de Vries en Anne-Marie van der Geest
Annie en Anne Marks
Ed Wennink
Rudy Klesman en Corrie de Vries
Nettie van Schaijck
Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk
.....

Banknummer 3102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bijproaten te Boijl.

Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van ons E-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl of u kunt bij Henneke Velzeboer, of op De Oosterbrink terecht.

EVEN BUURTEN



Bi'j Harmke

Bij Rene Russchen en Tamara Kors werd op 28 mei een zoon geboren genaamd Xander Max. Namens de hele buurt van harte gefeliciteerd met de kleine man en heel veel geluk en gezondheid gewenst!

Onze buurtvertegenwoordigster Mieke Veldkamp heeft op 19 mei Sara gezien. Haar 50^e verjaardag werd met een gezellige barbecue gevierd met familie, vrienden en naaste burens.

We hebben alweer enkele weken een aantal extra bewoners in onze buurt. Doordat hun tijdelijke visum in Amerika afliep, moesten Arnold en Carla Derks met hun kinderen Amerika verlaten en hun melkveebedrijf daar achterlaten. Intussen is Arnold weer terugggegaan en wachten Carla en de kinderen bij Hendry en Jannie Derks op hun definitieve visum. Hopelijk kunnen jullie snel weer herenigd worden, sterkte!

Op 20 juni is onze jaarlijkse buurtbarbecue gepland. Onder het genot van een sateetje en een biertje moeten we nog serieus aan de slag; Wat gaan we doen aan de versiering in onze buurt als Boijl China goes?? Hoe later de avond hoe driester de plannen wellicht. Ook de voorgenomen veiling voor het goede doel komt aan de orde. Er wordt door de commissie gezocht naar leuke voorwerpen, cadeaus of bijvoorbeeld zelfgebakken taarten om per opbod te verkopen in het dorps huis, ten bate van de weeskinderen in China. Er kan ook geboden worden op mensen die diensten aanbieden zoals grasmaaien, ramen of auto wassen, een dag schilderen etc.

Dit was het nieuws dat ons ter ore is gekomen. Buurtjes, hebben jullie wat te melden, laat ons dat dan even weten!
Allemaal een fijne vakantie gewenst.

Jantje en Anne-Marie

Boschoordweg De Daaken



De familie Boersma heeft gezinsuitbreiding gekregen. Op 28 april is er een dochter geboren, haar naam is Laura. Veel geluk met de kleine meid.

Henk Hoogeveen heeft de pech gehad om een tijd in het ziekenhuis te moeten doorbrengen, inmiddels is hij alweer een tijdje thuis en gaat het weer wat beter met hem.

Ook in onze buurt zijn er twee die geslaagd zijn voor hun opleiding. Robin Dam is geslaagd voor het VMBO diploma, op het Linde College en Thea Mooy heeft op het Drenthe College het diploma Secretaresse behaald. Alle twee proficiat en succes voor de toekomst.

Sander en Iris gaan volgend jaar naar het voortgezet onderwijs. Ze gaan allebei een kant op. Iris gaat naar het Lindecollege in Wolvega en Sander naar het Stellingwerfcollege in Oosterwolde. Ook Lisanne gaat de Oosterbrink verlaten, zij gaat naar de Kampingerhof in Oosterwolde. We wensen jullie veel plezier en succes op jullie nieuwe school.

Verder willen we een ieder een fijne vakantie wensen.
Groeten Rina en Thea



Langs deze weg wil ik iedereen die mij door middel van een kaartje, een bloemetje of op welke manier dan ook heeft laten weten, met mij mee te leven in deze moeilijke tijd hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groet,
D. Hoogeveen.



Wij willen iedereen bedanken voor de kaartjes en de cadeautjes die wij hebben mogen ontvangen voor de geboorte van onze dochter en zusje "Laura"

Hielke, Wendy, Niels & Laura Boersma



Het is heel rustig op de buurt, ik heb geen berichten in de brievenbus gehad of toch wel...

Annemarie van Stee is geslaagd voor haar masteropleiding in Cognitive Neuroscience aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze deed daarvoor onderzoek naar hoe het geven van namen aan nieuwe objecten, het leren onderscheiden van die objecten kan beïnvloeden. Een hele prestatie, Proficiat!

Op de Boijlerweg 149 hing de vlag met een schooltas aan de stok. Gefeliciteerd, Jentje met je VMBO diploma! Na de vakantie begint hij met de opleiding uniform beroepen, beveiliging en instroom politie bij ROC de Friese Poort in Leeuwarden.

Deborah Roelofsen heeft ook een groot bord in de voortuin! Ook zij is geslaagd voor haar VMBO diploma. Van harte gefeliciteerd en nu op naar de volgende stap.

We wensen hen veel plezier en succes met hun vervolgopleidingen.

Enno was in mei tien dagen in Korea voor de militaire wereldkampioenschappen Taekwondo. Er waren 36 landen vertegenwoordigd. Het Nederlandse team kwam met een bronzen medaille thuis.

Dit was het van Boijl Oost. Ik wens jullie allemaal een mooie zomer, weinig zonnebrand en geen Muggenbulten.

De groetjes
Liane

Even voorstellen.

In de vorige dorpskrant werden de nieuwe bewoners van de Reeweg 14 genoemd. Wij dachten: misschien leuk om ook te weten wie dat zijn. In augustus 2007 zijn wij, Angèle en Karel Bakx, in het huis aan de Reeweg 14 komen wonen. Van oorsprong zijn wij Brabanders en hebben de laatste 25 jaar in Breukelen gewoond. Onze liefde voor de natuur, rust en Friesland bracht ons naar deze contreien. We hebben het ontzettend naar de zin op dit mooie plekje.

Wij hebben 2 zoons die beiden het huis uit zijn en in midden Nederland wonen.

Op dit moment hebben we beiden nog een werkzaam leven. Karel is partner bij Rubato mediators in Utrecht en Angèle werkt in de gezondheidszorg.

We hebben ook nog iets bijzonders. Karel's broer verbouwt wijn in Frankrijk die door ons wordt geïmporteerd. Dus zoekt je één of meerdere flesjes van een Nederlandse wijnbouwer, om bijvoorbeeld iets bijzonders cadeau te geven dan kunt je bij ons terecht.

Met een hartelijke groet,
Karel en Angèle Bakx.



Op 22 mei hebben we er een buurtbewonertje bij gekregen, zijn naam is Justin Veenstra en hij is het zoonkje van Patrick en Moniek (zie kaartje). Welkom Justin, we hopen dat je met veel plezier mag opgroeien aan de Kerkweg. Patrick en Moniek van harte gefeliciteerd en veel geluk met jullie ventje.



Edwin Veening heeft onlangs zijn typediploma behaald, gefeliciteerd Edwin. Wie weet word jij wel de toekomstige reporter van deze krant!

Tineke Veening verbleef korte tijd in het Ziekenhuis en gaat nu verder door het leven zonder galblaas. Tineke sterkte met het verder herstel.

Bij de familie Benders hangt wederom de vlag en schooltas aan het huis. Joëlla, namens de Kerkwegbewoners van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma.



Boekelte

Op 25 mei 2008 is onze buurtgenoot Willem Ramaekers overleden, wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte met dit verlies.

Verder is er in het weekend van 20, 21 en 22 juni een vertelweekend geweest bij camping de Bekhofschans.

De groetjes en een prettige zomervakantie
Anne en Annie



Boijl Centrum

Hier weer enige nieuwtjes uit onze buurt.

Jan de Vrij senior heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Hij had klachten maar kon helaas niet geopereerd worden, dat risico was te groot. Hij is nu opgenomen in het verpleeghuis in Wolvega. Als ik dit schrijf gaat het iets beter met hem.

Hennie Graves Lord kwam zo ongelukkig te vallen dat ze geblesseerd raakte aan haar knie. De meniscus is de boosdoener.

Allemaal heel vervelend en pijnlijk. Wij wensen hen veel sterkte en beterschap.

Nu nog een plezierig berichtje.

Mark Platje is geslaagd aan het Linde College voor het VMBO diploma timmeren.

Van harte gefeliciteerd.

Ziezo dit was het dan weer. Een prettige zomervakantie en tot de volgende keer.

Annie



Bezembuurt

Vanuit de bezembuurt hebben wij helaas deze keer slechts een triest bericht, namelijk het overlijden van oud bezembuurt bewoner Willem Kraakman op 14 mei 2008.

Willem was lange tijd een vertrouwd gezicht in onze buurt. De laatste jaren van zijn leven heeft hij in de Menning gewoond.

Willem heeft zijn lichaam aan de wetenschap geschonken. Er heeft een kerkdienst plaatsgevonden. Namens de buurt wensen wij de nabestaanden van Willem veel sterkte.

Corien

Hallo,

Mogen wij ons even voorstellen?

Wij zijn Kees en Marian Thijs, geboren en opgegroeid in Enkhuizen. Vanwege studie zijn we uit dit mooie stadje vertrokken.

In Delft hebben we lange tijd gewoond. Kees werkte aan de Technische universiteit en Marian had een baan in het onderwijs. In Delft waren volop monumenten en ja, in de omgeving ook wel stukjes natuur, maar toch een grote stad in de randstad.

We kregen er drie kinderen. Onze jongens waren fanatieke judoka's en met de judoclub werd er redelijk fanatiek hardgelopen. En, hoe gaat dat, als ouders doe je dan ook mee.

Af en toe huurden we een zeilboot op de Kaag, in Friesland of op het IJsselmeer.

Kees was actief als scriba in de (toen nog) Ned. Hervormde Kerk.

De kinderen groeiden groot en vlogen uit om te studeren. Kees verlegde zijn werkzaamheden naar Apeldoorn en Marian volgde enkele jaren later om als directeur te gaan werken in het basisonderwijs.

Een van onze kinderen is dierenarts, met als specialisatie paarden. Door hem is Kees enthousiast menner geworden. Door deze hobby zijn we op zoek gegaan naar een plek met ruimte om het huis en uitrij mogelijkheden.

We hebben lang gezocht en zijn uiteindelijk op de Oostvierdeparten in Boijl terecht gekomen. Een mooi huis op een heerlijke locatie in een leuk dorp.

We zijn tot nu toe druk geweest het huis en de tuin op orde te krijgen, maar we hopen in de toekomst met velen van u kennis te maken.

Een hartelijke groet van ons van de Oostvierdeparten!



Klokkeweg

Ja natuurlijk is er nu nieuws van de Klokkeweg, maar geen erg leuk nieuws.

Er is ondertussen al genoeg ophef over geweest, want op donderdag 31 mei is de garage bij Douwe en Geertje afgebrand. Je zal maar net binnenkort gaan verhuizen, ben je zelfs al bezig geweest spullen in te pakken en tijdelijk op te slaan in de garage, gebeurt er zoiets.

Weg alle gereedschappen enz. enz. en weg garage. Gelukkig geen mensen of beesten getroffen, alleen een hoop materiële schade, zowel bij Douwe en Geertje als bij alle omwonenden.

Doordat het dak asbest bevatte, is de nasleep eigenlijk het meest ergerlijke. Voordat een gespecialiseerd bedrijf ging opruimen, zaten er toch een paar dagen tussen.

Mensen let op hoe je verzekerd bent !!!!!!!

Hettie

Even voorstellen: Mijn naam is Henk Hendriksen.

Sinds mei woon ik op nummer 11 van de Klokkeweg. Voorheen woonde ik in Zwolle in een flat, waar de drukte van de stad mij teveel werd. Ik ben een alleenstaande man.

Het huis en de tuin heb ik zelf helemaal opgeknapt en ingericht. Dat is onder andere ook een van mijn hobby's. Lekker bezig zijn met klusjes, tuin, muziek maken en schilderen (op doek) zijn zo de dingen die mij bezighouden.

Een flinke fietstocht maken, liefst samen met vrienden, daar houd ik ook wel van en de rust in deze mooie omgeving is daarvoor zeer aantrekkelijk. Ik hoop hier nog lang van de mogen genieten.



De Bekhof

Hallo dorpsgenoten,

Onze bijdrage deze keer gaat onder andere over een stoere crosser namelijk Jarno.

Hij heeft meegedaan aan een heuse crosswedstrijd voor de jeugd. Het was een clubrace in Marum. De jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar, rijden dan op motoren van 50 of 65 cc.

Jarno (van 8 jaar) rijdt hier zijn eerste wedstrijd en eindigt op de 6^{de} plaats.

Wie weet volgt hij zijn vader wel in de voetsporen en eindigt hij ook eens als kampioen,

We zullen vast nog meer van deze jonge crosser horen en we wensen hem dan ook veel plezier en succes verder. Hierbij een actiefoto tijdens de wedstrijd.



Dan hebben we nog een ondeugende bezoeker in ons buurtje.



Het is bruin met een mooie lange staart, nieuwsgierig, razend snel, u raad het al, een eekhoorn.

Een lange tijd geleden was er al een gezien bij Karin en Kees. Maar nu is hij er weer en via de tuin van Yvonne en Wim (snoepend van een appel) is hij dus nu gezien bij Miranda.

Zij had gelukkig haar fotoestel bij de hand en ziedaar een pracht van een foto van onze vrolijke bezoeker. Genieten toch van de natuur zo dichtbij.

Dat was het dan voor deze keer, volgende keer meer nieuws!

Gerrie en Yvonne.

PROTESTANTE GEMEENTE

In en rond de kerk...

DE LAATSTE SCHAKEL?

Een paar jaar geleden schreef ik een column met als titel 'de middelste schakel'. Die schakel was ik. Er waren twee generaties onder en twee boven mij. Het gaf me een rijk gevoel om me in het midden van die generaties te weten.

Vandaag ben ik de laatste schakel. De vrouwen die mij het leven doorgaven en leerden zijn overgegaan naar een wereld die ik niet ken. De naast elkaar liggende grafstenen markeren de plaats waar we hun lichamen aan de aarde hebben toevertrouwd. Van hun geest leeft iets in mij voort. En hun ziel, bijbels gezegd hun levensadem, is terugkeert naar God die het bij de geboorte inblies.



Vandaag staat er 'de laatste schakel' boven mijn column. Mijn kleinzonen weten dat oude mensen dood gaan en vragen regelmatig 'ben jij oud?' Het antwoord laat zich raden. Nee, ik geef geen antwoord en vraag hen hoe je kan zien dat iemand oud is. Over het antwoord hoeft niet nagedacht te worden. Het is als je rimpels in je gezicht hebt. Voor mij is die uitkomst gunstig, maar ook voor hen. Dankzij Yves Rocher blijf ik nog wel even hier.

De jongens van zeven en drie zijn veel met de dood bezig. Toen Lucas vorige week op de kraamafdeling zijn moeder en nieuwe broertje ging opzoeken was het eerste wat hij zei 'in dat bed lag oma Den Uyl'. Ja, en toen die naar huis mocht, ging ze dood. Het ziekenbezoek aan zijn overgrootmoeder in een andere plaats was meer dan een half jaar geleden. Daarna was hij niet meer in een ziekenhuis geweest. En nu ligt zijn moeder daar met de nieuwe baby. Op zo'n moment is het niet genoeg stil te staan bij het nieuwe leven.

Hugo van zeven is sinds de oma van zijn vriendje is verongelukt, weer helemaal vol van mijn vader die ook een ongeluk kreeg en overleed. Dat het 2,5 jaar geleden is, maakt niet uit. Hij vertelt dat opa Klaas hem elke dag uit de hemel ziet. Later relativeert hij dat. Elke dag is wel erg vaak. Want hij zag opa ook niet dagelijks, zelfs niet wekelijks. Het wordt nu een paar keer per week. Hugo weet ook hoe opa hem kan zien. Niet met zijn ogen, wel met zijn hart.

Als ik die jongens zo hoor, voel ik me weer midden in de generaties staan. Ook al ben ik de laatste, in de herinneringen blijf ik de middelste. Maar voor de kleinzonen die dit voorjaar geboren zijn, ben ik de laatste. En dat blijf ik graag nog lang, met of zonder rimpels.

INTERNETPROJECT IKON PASTORAAT "HET ONZE VADER"

Of het uit de Statenvertaling, de Willibrordvertaling of uit de Nieuwe Bijbelvertaling komt: het gebed dat Jezus leerde is nog steeds van nu, een gebed zonder eind. Het IKON Pastoraat biedt een website aan die bij elke afzonderlijke bede van het "Onze Vader" stilstaat. Met gedichten, foto's, You Tube-filmpjes en teksten van de IKON-pastores uit het maandblad "Mensen" biedt de site materiaal om individueel of in groepsverband nieuwe kanten van het oeroude gebed te ontdekken. Kijk op www.ikon.nl/onzevader.

THESEN ACADEMIE VAN HOVO-WINDESHEIM

HOVO-Windesheim (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle start in september 2008 met de THESEN Academie in Utrecht. De Academie biedt 50-plussers een twee- en driejarig onderwijsprogramma aan op het gebied van theologische vraagstukken. Cursisten kunnen het onderwijsprogramma in zijn geheel volgen of desgewenst intekenen op afzonderlijke modulen. De Academie wil aan de hand van actuele theologische vraagstukken

aantonen wat de relevantie is van de verschillende theologische disciplines. In het eerste leerjaar komen disciplines aan bod als bijbelwetenschappen, godsdienstfilosofie, kerkgeschiedenis, dogmatiek, godsdienstwetenschappen en godsdienstfilosofie. Een speciale brochure met het volledige programma is vanaf eind mei beschikbaar via het Windesheim Informatiecentrum, tel.: (038) 469 96 99, e-mail: info@windesheim.nl. Meer informatie is te vinden op www.windesheim.nl.

STATENVERTALING OP INTERNET DANKZIJ VRIJWILLIGERS 18e-eeuwse statenbijbel (Collectie Bibliotheek VU)



Er reageerden 350 mensen op een oproep, bijna een jaar geleden, om mee te werken om de statenbijbel op internet te zetten. Taalkundige Nicoline van der Sijs had 'slechts' 135 vrijwilligers nodig voor haar initiatief om de Statenbijbel uit 1637 te digitaliseren. Zonder deze Utrechtse taalkundige en het door haar in gang gezette grootste letterkundige vrijwilligersproject in Nederland tot nu toe, was deze digitale versie van de Statenvertaling er trouwens nooit gekomen.

Voor zij aan dit project begon, waren allerlei instanties benaderd met het verzoek om steun bij het digitaliseren van de oorspronkelijke editie van de Statenvertaling. Iedereen zag er het belang wel van in, zo bleek, maar niemand voelde zich geroepen: te veel werk, te duur of andere prioriteiten. Toen besloot ze tot een opmerkelijk initiatief. Vorig jaar juni deed ze een oproep in Trouw. Ze zocht vrijwilligers die bereid waren ieder tien pagina's van de Statenvertaling uit te tikken. Op dat idee was nog nooit niemand gekomen; 2,7 miljoen woorden

uittikken is een 'heidens' karwei. Door de tekst in kleinere porties te verdelen, 272 porties van tien bladzijden, wilden er genoeg mensen mee doen.

De respons was overweldigend. Uit de 350 aanmeldingen werden uiteindelijk 135 mensen geselecteerd, op foutloos kunnen werken en ook de tijd hebben om het werk te doen. Dankzij de gezamenlijke inspanningen is binnen één jaar de complete tekst van de Statenvertaling overgetikt, gecorrigeerd en op internet geplaatst.

Eerdere pogingen om de Statenbijbel op internet te zetten, waren op de hoge kosten stuk gelopen. Van der Sijs pakte het dus anders aan. Ze moest zelfs mensen teleur stellen. Wie zich het eerste melde, mocht meewerken. Niet alleen taalkundigen en theologen deden mee, maar mensen uit alle mogelijke beroepsgroepen en uit werelddelen, van Ivoorkust tot Finland en van een gepensioneerde dominee tot een jonge student.

Het is geweldig dat 'het boek der boeken' online toegankelijk is, zowel vanwege de culturele waarde van de Schrift als voor wetenschappelijk onderzoek.

De Statenvertaling 1637 is vanaf 23 mei te raadplegen op drie websites: die van het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelsdigitaal.nl), van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org) en van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (www.inl.nl). Vormgeving en zoekmogelijkheden verschillen per website.

HET ONTSTAAN VAN DE STATENVERTALING 1637

De Nationale Synode der Gereformeerde Kerken, die in 1618 en 1619 in Dordrecht werd gehouden, besloot tot de vervaardiging van een nieuwe protestantse bijbelvertaling. Het moest een vertaling zijn uit de grondtekst. Van de bij gereformeerden in gebruik zijnde Deux-Aesbijbel ging alleen het Nieuwe Testament terug op de grondtekst. Het Oude Testament in deze bijbel was vertaald uit de Lutherbijbel. Maar Luthers vertaalmethode achtte men te vrij. De synode wilde een bijbelvertaling die 'het spreken van God' zo dicht mogelijk benaderde. Bovendien wilde men in de nog jonge staat één bijbelvertaling, om zich op te beroepen in de strijd tegen de katholieken.



De vertalers kregen de opdracht heldere gangbare taal te gebruiken, met zo weinig mogelijk leenwoorden. De vertaling werd betaald door de Staten-Generaal. In de naam van de bijbel klinkt de naam van de geldschieder; Statenbijbel. Het is de eerste officiële bijbelvertaling die rechtstreeks uit de oorspronkelijke talen Hebreeuws, Aramees en koinè-Grieks naar het Nederlands werd vertaald. In veel orthodox-protestantse kerken wordt de vertaling nog gebruikt. De vertaling heeft een grote rol gespeeld bij in onze Nederlandse taal.

AARTSMOEDERS

In augustus preek ik weer drie zondagen achter elkaar. In de zomer maanden neem ik de vrijheid van het oecumenische leesrooster af te wijken. Voorgaande jaren stonden Esther, engelen en Handelingen centraal. Nu wil ik het levensverhaal van drie **aartsmoeders** uitdiepen.

17 augustus om 10.00 uur in Makkinga staat Sarai centraal. U vindt haar verhalen in Genesis 11 t/m 21. Ze is lang de onbelangrijke onvruchtbare echtgenote van een belangrijk man. Zij de vrouw van Abram, maar moet in Egypte voor zijn zus door gaan.

24 augustus om 10.00 uur in Elsloo horen we de verhalen over Hagar. Haar leven speelt zich af in de marge. Ze is als slavin een vrouw die deel uitmaakt van het bezit van een ander. Maar zij wordt gehoord en gezien door God. Hagar komt voor in Genesis 16 en 21.

31 augustus om 10.00 uur in Boijl laten we ons inspireren door deze dienst wordt gehouden op de **camping Te Hooi en te Gras**. Het verhaal van Rebekka gaat over een dubbele moraal. Ze is moeder van twee zonen en bemoeit zich met de erfopvolging. Haar verhaal leest u in Genesis 25-27.

TSJERKEPAAD 2008

Tsjerkepaad is in 2004 begonnen met de openstelling van 25 kerken in Z.W. Friesland. Vorig jaar deden 100 kerken mee en dit jaar hebben zich maar liefst 200 kerken in heel Friesland aangemeld. Zij gaan open op de zaterdagmiddagen vanaf 5 juli tot en met 13 september, van 13.30 tot 17.00 uur. Ook Makkinga doet mee en zet zelfs al in juni haar kerkdeuren al open. De kerken nodigen uit tot rust en bezinning in een onrustige wereld. Ze zijn ook vaak zeer bezienswaardig. In de Tsjerkepaadgids worden de deelnemende kerken beschreven. Zij liggen voor een euro in de kerken en bij de VVV 's. In toenemende mate worden in de kerken extra activiteiten gehouden, zoals exposities, concerten, of voordrachten.

Het kerkbezoek is voor de mens van betekenis omdat zij/hij er kan genieten van het vakmanschap en de vrome toewijding van de vroegere generaties. Hoewel je alles thuis op Internet kunt opsporen, is de ervaring tijdens het kerkbezoek anders. Je kunt in de gewijde rust van een kerk tot jezelf komen. De bijzondere sfeer van een kerk vind je in onze jachtige wereld verder nauwelijks. Het kunnen heel goed seculiere gedachten zijn die dan opkomen, maar kerken nodigen wel uit tot andere overpeinzingen.

De regio 's van Tsjerkepaad vallen vanaf dit jaar samen met de knooppuntengebieden van de ANWB. Fietsers, wandelaars, maar ook automobilisten kunnen zelf een route bepalen en dan op een middag een paar Tsjerkepaadkerken bezoeken. In dit jaar van het religieuze erfgoed worden duizenden bezoekers verwacht. Zie www.tsjerkepaad.nl

VAKANTIE

Gert en ik zijn vanaf 14 juli t/m 8 augustus op vakantie. Tijdens mijn afwezigheid kunt u terecht bij uw kerkenraad. In het boek van Jan de Jongh: 'Fragmenten en Bouwstenen, Liturgie' staat een mooie tekst. Het is de tekst om te bidden bij het aansteken van een kaarsje in een vreemde kerk als je op reis bent of thuis in je eigen woonkamer.

Eeuwige, laat deze brandende kaars
een LICHT zijn,
waarmee u mij zicht geeft
op mijn keuzen en problemen.

Laat hij een VUUR zijn,
waarmee u in mij verbrandt
alles wat niet goed is.
Laat hij een VLAM zijn
waarmee u mijn hart verwarmt
en helpt om lief te hebben.

Eeuwige, ik kan niet zo lang hier blijven.
Deze brandende kaars laat ik achter
als een stukje van mij zelf,
dat naar u verlangt; als een teken van een mens
die ik u in herinnering breng.
Laat mijn verlangen niet verloren gaan
in de drukte van deze dag.

OP VERZOEK OP BEZOEK

Deze maanden heb ik het wat rustiger. De gespreksgroepen hebben een zomerstop. Avondvergaderingen zijn minder. Dat betekent tijd om eens ergens binnen te lopen voor een praatje. Als u het fijn vindt dat ik ook bij u op bezoek kom, dan kunt u mij dat doorgeven. Ben ik niet thuis als u belt, dan kunt u uw naam inspreken op mijn voicemail. Ik bel u dan terug. Dat geldt óók voor niet-kerkleden. Een goede zomer gewenst.

Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Frieslands End
tel 0516-441477; e-mail de.pastorije@hetnet.nl

Als u een gesprek met de ouderling van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Boijl wilt, dan kunt u haar onder tel.nr. 0561-421750 bereiken.

Met vriendelijke groet,
Liane Russchen, ouderling

PREEKROOSTER FRIESLANDS END

IN DE DORPEN BOIJL, ELSLOO EN MAKKINGA
DIENSTEN VANGEN AAN OM 10.00 TENZIJ ANDERS IS AANGEGEVEN

22 JUNI	ELSLOO	DS. E.J. STRUIF	H.A.
29 JUNI	BOIJL	MW. E. PLOMP	
6 JULI	MAKKINGA	MW. E. PLOMP	
13 JULI	ELSLOO	DS. P.A. CROM	
20 JULI	BOIJL	MW. H. KNOL	
27 JULI	MAKKINGA	DS. A.K.W. DOUMA	FRYSKE TSJINST
3 AUG.	ELSLOO	MW. W. HARTHOLT	
10 AUG.	BOIJL	DHR. J. KOOPS	
17 AUG.	MAKKINGA	MEVR. E. PLOMP	
24 AUG.	ELSLOO	MEVR. E. PLOMP	
31 AUG.	BOIJL	MEVR. E. PLOMP	CAMPINGDIENST BIJ TE HOOI EN TE GRAS

KERKENRAAD PROTESTANTSE GEMEENTE BOIJL

INGEZONDEN

Zomeravondvertelfestival 2008

Al voor de veertiende keer wordt in het Openluchttheater Niels Holgersson in Oosterstreek het Zomeravondvertelfestival gehouden.

In het openluchttheater, aan de rand van een natuurgebied in wording, worden er bij het vallen van de avond verhalen verteld. Tijdens de vertelling brandt een vuur op de vertellersheuvel.

Na de pauze wordt het donker en zorgt de toneelverlichting voor een intieme sfeer.

Het zijn familievoorstellingen. Van 5 tot 99 jaar.

Alle avonden beginnen om half negen en zijn rond half elf afgelopen. In de pauze krijgen de toeschouwers een drankje aangeboden.

Heerlijke zomeravonden met allerlei verschillende verhalen verteld door verteller Peter van Pagée.

Naast twee bekende voorstellingen zijn er dit jaar weer nieuwe voorstellingen.

PROGRAMMA 2008

Op de rug van een gans: verhalen uit Niels Holgersson - 21 juli – 20.30 uur

Het is een akelig joch, die Niels. Hij pest alle dieren van de boerderij en doet lelijk tegen zijn vader en moeder. Als hij een keer alleen thuis is, krijgt hij een bijzondere ontmoeting met de huiskabouter. Als klein mannetje moet hij verder. De wereld is nu groot en gevaarlijk. Wanneer Maarten, de witte tamme gans er vandoor wil gaan, probeert Niels hem tegen te houden.

Maar zo'n klein mannetje gaat dan wel de lucht in ...

Een prachtig verhaal naar het boek van Selma Lagerlöf.

Een verhaal over een jongen die van de reis met de wilde ganzen leert wat het betekent om een echt mens te zijn.

Het vrouwtje van Stavoren en andere friese verhalen – 25 juli – 20.30 uur

Ze is erg gelukkig. Ze is schatrijk. het gaat zo goed met haar! Ze geeft één van haar schippers de opdracht om het mooiste van de wereld mee naar Stavoren te nemen. Ze zal nu wel helemaal gelukkig worden. Toch?

En nog wat andere friese verhalen MAAR WEL IN HET NEDERLANDS !!!!

Reinaert de Vos - 28 juli – 20.30 uur

De koning van de dieren, Nobel de Leeuw krijgt steeds meer klachten over de lelijke streken die Reinaert de Vos uithaalt.

De wolf klaagt dat Reinaert hem bestolen heeft, de haas zegt dat Reinaert hem gebeten heeft en de haan vertelt dat één van zijn kuikens door Reinaert is opgegeten.

De koning wordt boos en beveelt dat Reinaert bij hem moet komen. Maar dat is niet zo eenvoudig.

Wie durft Reinaert te gaan halen? Het is een heerlijk verhaal over dieren die zich gedragen als mensen. Het lukt Reinaert om al hun zwakheden genadeloos bloot te leggen. Dieren die soms wel erg op mensen lijken. . .

Een verhaal met veel herkenning voor groot en klein.

Prins Pieter Pech en andere sprookjes - 02 augustus – 20.30 uur

O wat heerlijk!!!!

Je zal als klein jong prinsje ter wereld komen en er worden boven je wieg door feeën allemaal mooie wensen gedaan.

Mooie wensen? Er wordt ook een vreselijke wens gedaan.

IK wens dat dit prinsje door pech zal worden achtervolgd !

Pech, pech, zeg .. heeft hij pech.....?

Hoe moet deze prins verder?

Of komt de lelijke pechwens niet uit?

Iedereen is bang van wel!

Ach, een prins die altijd pech heeft. Hoe gaat het met hem?

Chinese verhalen -7 augustus – 20.30 uur

De Olympische spelen gaan morgen beginnen. In China. Het is te hopen dat de zon daar opkomt. Want er is een chinees dorp waar de zon niet schijnt. Hoe moeten de mensen dat oplossen? Gaat dat lukken? En nog meer Chinese verhalen!
China heeft ook prachtige verhalen MAAR WEL IN HET NEDERLANDS !!!!

Bij slecht weer vinden de voorstellingen plaats in de theaterzaal van Het Vlechtwerk in Noordwolde (5 minuten van het openluchttheater)

Reserveren: 0561-432669. of via verteltheater@nielsholgersson.nl

BEDANKT

*Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
die alarm sloeg omdat er brand was.
Alsook de mensen die onze dieren gered hebben,
daar zijn geen woorden voor.
De steun van vrienden is formidabel,
wat die mensen allemaal voor je doen in nood.*

*Bedankt
Douwe en Geertje*

DORPSNIEUWS

BOIJL GOES CHINA

11 - 30 augustus 2008

Spectaculaire Chinese leeuwendans in Boijl!

'Boijl goes China' start op donderdag 26 juni 2008

Boijl staat in augustus drie weken lang in het teken van China en de Olympische Spelen. Onder de noemer 'Boijl goes China' zamelt het dorp dan met diverse activiteiten geld in voor de opvang van Chinese vondelingen. De aftrap van de festiviteiten is al op 26 juni. Op het sportveld van het dorp vindt dan een bijzonder 'openingspektakel' plaats.

Donderdag 26 juni is de laatste schooldag voor de kinderen van OBS De Oosterbrink. Ter gelegenheid hiervan vindt van 10.00 tot 13.00 uur op het sportveld van Boijl een spel- en sportdag plaats die in het teken staat van China en de Olympische Spelen. Met het hijsen van de Chinese vlag en het ontsteken van de 'olympische' vlam gaat 'Boijl goes China' om 9.30 uur officieel van start. Daarna zijn er demonstraties van traditionele Chinese vechtkunst. Uiteraard krijgen de kinderen volop de gelegenheid om zelf mee te doen. Om 13.00 uur wordt het festijn afgesloten met een spectaculaire Chinese leeuwendans. Deze dans verjaagt de boze geesten en brengt geluk en voorspoed.

Van 11 tot en met 30 augustus vinden vele activiteiten plaats. Klap op de vuurpijl is een daverend slotfeest met een Chinese maaltijd voor alle inwoners. 'Boijl goes China' belooft een opvallend en spetterend geheel te worden. Bovendien steunt het dorp met alle activiteiten de opvang van gehandicapte vondelingen in de Chinese stad Xining. Dit project kreeg landelijke bekendheid door een uitzending van KRO's Spoorloos en een artikel in Trouw.

'Boijl goes China' is een initiatief van OBS De Oosterbrink, in samenwerking met vele partijen in het dorp. Veel ondernemers uit de regio sponsoren het initiatief. Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt.



VERENIGINGSLEVEN



Defibrillator

Wij hebben onze wensen wat betreft de aanschaf van een defibrillator ondertussen besproken met de dorpencoördinator. Hij wil dit graag "gemeentebreed" uit gaan zetten en gaat dit daarom met de Vereniging van Kleine Dorpen (VKD) bespreken.

Daarna zal gekeken worden hoe de gemeente hierin een steentje bij kan dragen. Wij houden u op de hoogte.

Definitieve bestrating Kerkweg

Onlangs heeft u in de Westwijzer van de Gemeente kunnen lezen dat de Kerkweg in Boijl opgenomen is in de planning om nog dit jaar herstraat te worden. Navraag bij de gemeente leert ons echter dat een en ander afhankelijk is van de aanleg van de nieuwe riooloverstort in het zandpad. Het laatste deel van de riolering moet daar eerst op aangesloten worden. Omdat de voorbereidingen voor de overstort vanuit het Waterschap moeizaam verlopen en er nog geen zicht is op wanneer men daarmee van start kan gaan, kan de gemeente niet aangeven wanneer de Kerkweg herstraat kan worden. Dit kan best nog wel een poosje duren.



Ommetjes

Landschapsbeheer Nederland is bezig om in het hele land mensen te activeren om zogenaamde dorpsommetjes aan te leggen. Soms al bestaande paden die niet goed toegankelijk zijn of in de loop der jaren een beetje vergeten. In dit kader is men in Friesland ook bezig met herstel van oude paden onder de noemer Oude Paden, Nieuwe Wegen. Zie daarvoor www.oudepadennieuwewegen.nl. Landschapsbeheer heeft een boekje uitgegeven met handreikingen om een succesvol ommetje aan te leggen.

Een leuk ommetje rond Boijl zou het Petgatenommetje kunnen zijn: Vanuit de Tille > Boijlerweg > bij Lammert Knorren richting het petgat > Doldersumsestraat, voorbij Snels hutte > langs de scheidingsloot > bij Auke de Vries de Boschoordweg op > richting de Tille. Dit ommetje beslaat zo'n 7 kilometer.

Om het ommetje wat officiëler te maken moeten er route aanduidingen en informatiepanelen komen.

Wie vindt het leuk om zich er voor in te spannen dat het ommetje er daadwerkelijk komt??

U kunt zich melden bij het bestuur.

Overleg met verenigingen

Dorpshuis:

Op 5 juni j.l. heeft het bestuur van Dorpsbelang overleg gehad met vertegenwoordigers van een groot aantal verenigingen in Boijl. Nu de bouw van een multifunctioneel gebouw aan de Boschoordweg definitief niet doorgaat kunnen we eindelijk aan de slag met de renovatie van het dorpshuis. De verenigingen waren het eens met de reeds eerder geopperde plannen om een scheidingswand te plaatsen, het plafond te verlagen en radiatoren te plaatsen voor betere verwarming.

De dorpshuiswerkgroep gaat de plannen verder uitwerken en fondsen proberen te werven.

Website:

Per 1 mei is onze website in de lucht (www.boijl.com). De start is gemaakt maar aan de verenigingen is gevraagd mee te werken door regelmatig nieuwe informatie aan te leveren. Ook moet er een redactie samengesteld worden. U kunt zich daarvoor aanmelden!!!

Heeft u leuke informatie of foto's voor de site: info@boijl.com



Evenementen en vergaderingen kunnen worden vermeld op de dorpsagenda.

Gezamenlijk een vergunning aanvragen bespaart vele euro's aan legeskosten.

Doe er uw voordeel mee en meldt uw evenement aan het begin van het seizoen aan Dorpsbelang.

Boijl goes China

De verenigingen werden op deze avond ook op de hoogte gebracht van de plannen van de werkgroep Boijl goes China. Op een enthousiaste manier werd verteld over het doel van de actie namelijk geld inzamelen om (gehandicapte) vondelingetjes uit een weeshuis in Xining in China te plaatsen in pleeggezinnen in de stad. Deze kinderen zijn uiterst moeilijk te plaatsen in adoptiegezinnen.

De vraag aan de verenigingen was of zij kans zien mee te werken aan het project door iets leuks te organiseren waarmee geld ingezameld kan worden. Ook de buurtvertegenwoordigers zal gevraagd worden om mee te doen door met elkaar de buurt te versieren in Chinees/Olympische sferen.

We hopen dat Boijl laat zien waarin een klein dorp groot kan zijn! (voor meer info zie elders in deze krant)

Tot slot wens ik u, mede namens het bestuur, een mooie, zonnige zomer toe.

Anne-Marie van der Geest.

Tel. 421290

SAMENZIJN

*Club voor 55 plussers
Boijl*

Vorig jaar oktober hebben 5 dames de hoofden bij elkaar gestoken en het initiatief genomen om een 55+ club op te richten in Boijl. Op het eerste seizoen kijken wij tevreden terug. Een vaste groep mensen bezoekt de bijeenkomsten trouw en daarom heen wisselt het wel eens wat. Voor het nieuwe seizoen hebben wij al een globaal programma opgesteld.

We beginnen op **woensdagmiddag 24 september om 14:00 uur in café/tussenzaal 't Zwaantje**.

Als vanouds kunt u dan kaarten, biljarten, sjoelen, rummikub en een rondje bingo spelen. Verder staan onder andere een bezoek aan de Koloniehof en het kookmuseum in Appelscha op het programma, workshops, een muziek- en een filmmiddag.

Iedereen boven de 55 jaar is welkom op elke 1^e en 3^e woensdagmiddag van de maand. U hoeft geen lid te worden maar kunt vrijblijvend binnen lopen wanneer u zin heeft en het u schikt. De kosten per keer bedragen slechts € 1,-.

Een fijne zomer gewenst en graag tot 24 september.

Corine, Jannie, Tineke, Marietje en Anne-Marie.



OPROEP

KOERSBAL

OPROEP

KOERSBAL

Door hier en daar aan de bel te trekken voor subsidie komen wij binnenkort in het bezit van een complete koersbal set! Een mat, ballen, meetlint, stok, en niet onbelangrijk, een instructie video en spelregelboekje. Een aantal Boijligers is al aanwezig geweest bij de demonstratie die de koersbalvereniging uit Elsloo in de Tille heeft gegeven.

Veel van hen waren zo enthousiast dat wij zijn gaan zoeken naar de mogelijkheden om zelf ook zo'n mat aan te schaffen. En dat is dus gelukt.

Nu is het natuurlijk wel de bedoeling dat een groepje enthousiastelingen uit Boijl ook daadwerkelijk aan de slag gaat met de koersballen! Het is absoluut niet alleen bedoeld voor 55+ ers.

Iedereen, die het leuk lijkt, kan zich melden bij Corine Platje, tel 420989. Het is daarna de bedoeling dat er een zelfstandige koersbalvereniging van de grond komt.

SPORT

Tennis

Hallo,

Het tennis seizoen is weer geopend op vrijdag 16 mei met een gezellig openingstoernooi voor alle leden. Er was een goede opkomst en we mochten ook een aantal nieuwe leden verwelkomen! Helaas was de jeugd bijna allemaal op schoolreis en voor hun is er op vrijdag 31 mei een toernooi georganiseerd. Een zeer geslaagde avond, zeker voor herhaling vatbaar. We hebben partijtjes gespeeld en er werd voor drinken en wat lekkers gezorgd.

De tennislessen zijn ook al een aantal weken bezig. Iedereen is erg enthousiast! Voor de jeugd waren er in eerste instantie maar 4 lessen gepland maar gelukkig konden daar tot aan de zomervakantie nog een paar lessen bij komen. Na de zomervakantie worden er nog 8 lessen gegeven tot aan de herfstvakantie. Lijkt het je leuk om ook te komen tennissen bel dan voor meer informatie of aanmelden:

jacob.reina@home.nl of bellen 06-53610233 (na 17.00 uur)
Of bij Wil Douma via mail wildouma@wanadoo.nl
of bellen 0521-388149 (na 17.00 uur)



Gevonden.....

Een gouden trouwring!!

Op de rommelmarkt in Boijl is een gouden trouwring gevonden met inscriptie 2-3-1941 & initialen.

Bent u op die datum in het huwelijksbootje gestapt en tot uw groot verdriet uw ring verloren dan kunt u contact opnemen met de redactie!

PUZZELPAGINA

Kruiswoordraadsel

horizontaal

1 Italiaans pastagerecht 7 sociale voorziening
 9 deel van Afrika 15 oude lengtemaat 16 uit Drenthe 18 inwoner van Suriname 20 muziekterm 21 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 23 echtgenoot 25 palm 26 kippenloop 27 niet even 29 kaars die op paaszaterdag wordt aangestoken 32 bevel 33 actief koolpoeder 36 Zuid-Afrikaanse partij 37 voor 38 uitreis- of toelatingsvergunning 40 gepofte mais 41 beet 43 in zandgrond gevonden kei 44 voegwoord 45 zozeer 46 fotografische term 47 ogenblik 49 plaats in Gelderland 51 handvat 52 viervoeter 54 veel, zeer 56 medische specialisatie 57 plaats in Portugal 58 zogenaamd (afk.) 59 Engels café 61 tamelijk 63 afslagplaats bij golf 64 slang 65 straat (afk.) 67 Verenigde Staten van Amerika 69 tijd tussen licht en donker 70 mannetjeshond 72 groep aanhangers 74 Spaanse uitroep 75 verstandig beleid 77 luifel 78 rivier (Spaans) 80 ontkenning 82 land 83 voegwoord 84 lasso 87 muzieknoot 88 razend 90 halfaap 91 kelner 93 naar aanleiding van 95 eerwaarde heer 96 handvat van een degen 98 zure kers 100 noot 101 werkschema 102 voorloper van de euro 103 uitgeknipt bericht.

verticaal

1 regenbak 2 wier 3 hetzelfde 4 vreemde munt 5 slim 6 met ingang van 7 verlaagde toon 8 toilet 9 lasteraar 10 lichte bedwelming 11 elektrisch geladen deeltje 12 ten laatste 13 plaats in Gelderland 14 verzwakking 17 bruingele verfstof 19 vreemd 22 drempel 24 wereldkampioenschap 26 huisdier van zuiver ras 28 plaats in Frankrijk 30 berg oud ijzerwerk 31 woonruimte 32 reisbegeleider 34 onderofficier 35 roofvogel 38 linnen garen 39 uitwendig gebruik 42 zonder zedelijke normen 48 Europese Tolunie 50 schraal 53 windrichting 55 een weinig 59 zekere slang 60 bos van samengebonden voorwerpen 62 vaartuig 64 kweekbak 65 oosterse titel 66 weersverschijnsel 68 soort röntgenfoto 71 bijwoord 73 voltooid 76 uitroep van verrassing 79 bloem 81 bijwoord 84 golfbeweging 85 sciencefiction 86 het binnenste 89 uitroep van vrolijkheid 90 gehakt varkensvlees 92 kordans 94 biersoort 96 Gedeputeerde Staten 97 voorzetsel 98 uitroep van pijn 99 soort grammofoonplaat.

1	2		3	4	5	6		7		8		9	10	11	12		13	14					
15			16					17			18	19						20					
21		22		23						24		25					26						
		27	28		29				30		31					32							
33	34			35		36					37					38		39					
40										41	42					43							
		44						45								46							
47	48			49	50						51				52	53		54	55				
				56							57					58							
59		60		61		62					63					64		65	66				
		67	68					69									70	71					
72	73										74					75			76				
77											78	79				80	81		82				
				83							84					85			86	87			
88	89					90											91		92		93	94	
95						96											97		98		99		100
101																							

Wilde dieren

Met de letters in elk rooster kun je telkens een woord vormen dat voldoet aan de omschrijving die erbij staat. Vind jij de woorden?

O	R	A
G	N	E
O	K	E

Ik spring en woon vooral in Australië.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D	C	S
I	D	P
H	A	L

Ik ben een reptiel met een schild.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A	U	L
A	N	R
T	A	T

Ik ben een grote, gevaarlijke spin.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Verbind **STRUISVOGEL** en **ZEBRA** in dit rooster via woorden die verband houden met een van deze twee dieren.

STRUIS- VOGEL	VOGEL	AUTO	DRAAD	TRAC- TOR	FRUIT	ZETEL
TAPIJT	GLAS	PLUI- MEN	RIJP	HAND	RIT	NACHT
BAOBAB	VLEU- GELS	BOEK	TAFEL	GALOP	DAS	MANEN
ZON	SCHIJF	VLEI- GEN	SNEL- HEID	BOOM	STRE- PEN	VIS
GAZON	ASBAK	PEER	BLAD	SCHOEN	LICHT	ZEBRA

KLEURPLAAT



FIJNE ZOMERVAKANTIE!!!

Dalton basisschool



FORMATIE

Voor het schooljaar 2008 / 2009 kunnen we rekenen op een kleine uitbreiding van het personeelsbestand ten opzichte van het afgelopen jaar. Dit, ondanks het feit dat we in leerlingenaantal de laatste jaren een geringe terugval hebben. Op 1 oktober 2007, de teldatum voor de formatie van 2008/2009, waren er 93 kinderen op school. Op 1 okt. 2006 waren dat er 97.

Dezelfde leerkrachten blijven aan school werken. Juf Anneke Kromhout komt weer volledig op de Oosterbrink. Dus ook op de dinsdag. Daarnaast heeft juf Albertina Spijkers ook nog een kleine uitbreiding van haar werktijdenvomvang.

VER- NIEUWBOUW

Dat het Openbaar Schoolbestuur, met goedkeuring van de gemeenteraad, ervoor gekozen heeft om op de huidige locatie iets met het gebouw voor het onderwijs in Boijl te gaan doen, zal u inmiddels bekend zijn. Een keuze voor of verbouw van het huidige gebouw, dan wel nieuwbouw (beide inclusief peuterspeelzaal) zal in de komende periode worden gemaakt. Een duidelijk tijdspad is nog niet afgesproken. Er is een gemeentelijke projectgroep gevormd, waarin vanuit de verschillende disciplines vanuit het bestuur en het management Openbaar Onderwijs mensen zitting hebben. Op lokaal niveau is er ook een werkgroep gevormd. Daarin zitten vertegenwoordigers van de MR, OR en Team. Deze laatste groep stelt zich ten doel om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeentelijke projectgroep. Inmiddels is er een concept Plan van Eisen opgesteld. In een dergelijke plan worden de voorwaarden voor de indeling van de nieuwe situatie vastgelegd. Zodra de gemeentelijke projectgroep dit plan heeft vastgesteld kan de architect, met die voorwaarden, aan de slag om een zo efficiënt mogelijk gebouw te ontwerpen.

EINDE SCHOOLJAAR

Op het moment dat deze krant bij u in de bus valt, is er al weer een schooljaar voorbij. Een jaar dat weer vol stond van allerlei activiteiten in en rond school. Te veel om op te noemen en trouwens ik zou in herhaling vallen, want van de meeste activiteiten hebt u de verslagen in de afgelopen dorpskranten kunnen lezen. Ronduit fantastisch is het om bij al die gelegenheden zoveel medewerking van velen te krijgen. Door dit enthousiasme lukt het ons om de school iets meer te laten zijn dan alleen een (noodzakelijk) leerinstituut, hoewel de overheid steeds meer focust op dat laatste.

Graag wil ik allen bedanken voor de inzet voor de kinderen, want daar doen we het allemaal voor. Zonder die steun, die medewerking kunnen wij als leerkrachten niet.

Mede namens team, MR en OR wens ik een ieder die de school een warm hart toedraagt:

Een prettige vakantie

UNICEF SPONSORLOOP



Zoals u al in de vorige dorpskrant hebt kunnen lezen hebben onze leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 op 14 april mee gedaan met de Unicef Sponsorloop van de afdeling Weststellingwerf. Onze leerlingen hebben met elkaar maar liefst €1664,05 bij elkaar gelopen! Onze school was niet de enige die meedeed. Ook de andere scholen uit onze gemeente hebben meegelopen. En samen hebben alle scholen € 23.000,-- bij elkaar gelopen.

De opbrengst gaat naar de campagne NOOIT MEER BANG van Unicef.

Bij deze willen wij u nog heel hartelijk bedanken voor uw gulle medewerking!

SPORTDAG

Onder ideale weersomstandigheden hielden we samen met de scholen uit Noordwolde op woensdag 28 mei onze jaarlijkse sportdag voor de groepen 3 tot en met 8.

Het sportgebeuren vond plaats op het korfbalveld van Leonidas in Noordwolde.

De kinderen hebben enthousiast hardgelopen, gesprongen en diverse balspelen gespeeld. Alle kinderen hebben naderhand een diploma ontvangen.

AVOND4DAAGSE

Vier dagen wandelen, zingen en plezier maken. Dat is de avond4daagse. Bijna iedere Nederlander kent dit fenomeen. En dat blijkt: ook de leerlingen van onze school deden dit jaar weer mee met de avond4daagse. Onder begeleiding van ouderraadsleden en ouders volbracht iedereen de tocht en kon een medaille in ontvangst nemen.



SCHOOLKORFBALTOERNOOI

Op woensdag 21 mei hebben we weer mee gedaan aan het schoolkorfbaltoernooi op de velden van Leonidas. Onze school deed mee met vier teams. De scholen van Weststellingwerf hadden allemaal veel teams op de been gebracht en mede hierdoor werd het een gezellige middag. Tijdens prachtige weersomstandigheden werd er enthousiast en met veel inzet door onze kinderen gespeeld. Door de vakantie en het schoolreisje hadden we dit jaar minder getraind dan andere jaren, maar daar heeft het spelplezier niet onder geleden. Helaas vielen we niet in de prijzen, maar meedoen is belangrijker dan winnen.

AFSCHEID GROEP 8

De 16 leerlingen van groep 8 nemen op 26 juni afscheid van "De Oosterbrink" 's Ochtends nemen ze afscheid van de andere leerlingen en 's avonds spelen ze slagbal tegen het team aangevuld met ouderraadsleden. Wilt u kijken nemen? Dat kan. We starten om 19.00 uur. Na het slagballen is er in school een kort samenzijn met de ouders en de kinderen. Daarna gaan de ouders naar huis en gaan de kinderen met de leerkrachten gourmetten.....en dan VAKANTIEdááááág basisschool scholen van voortgezet onderwijs tot in augustus wij komen eraan.

HET PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN GROEP 8

Maandagmiddag, 19 mei j.l. zijn de kinderen van groep 8 samen met Jolanda Hinsenveld, Ellen Limburg en juf Gerri naar Noordwolde gefietst om de te route voor het examen te verkennen.



Terug op school werd zowel de uitslag het theoretisch als het praktisch verkeersexamen bekend gemaakt. Luid gejuich klonk, want iedereen was geslaagd.

Alle leerlingen van groep 8 gefeliciteerd met het behalen van je verkeersdiploma.

Op donderdagochtend 22 mei was het dan zover... Spannend?..... Best wel, want nu moest je in je eentje met een nummer op je rug, de bordjes met pijlen volgen en dan maar laten zien, dat je weet hoe je je moet gedragen in het verkeer. Onderweg waren allemaal controleposten. Namens onze school waren Lolita Smit en Tea de Groot controlepost.



Veel succes in het verkeer!

SCHOOLVOETBAL 2008

Het verheugt ons u te kunnen mededelen, dat het schoolvoetbaltoernooi voor de komende drie jaar een sponsor heeft gevonden in Woningstichting Weststellingwerf. Dit betekent, dat dit toernooi de komende drie jaar onder de naam "**Woningstichting Weststellingwerf Schoolvoetbaltoernooi**" door de schoolvoetbalcommissie zal worden georganiseerd.

Het eerste Woningstichting Weststellingwerf Schoolvoetbaltoernooi wordt gehouden op **woensdag 17 september a.s.** op sportpark De Molenwiek te Wolvega. We hebben een jongenselftal en een meisjes zevental opgegeven. Schrijf deze datum in uw agenda, zodat u ook even kijken kunt komen nemen.



BATTERIJEN EN INKTCARTRIDGES.

Al enige jaren verzamelen we op school lege batterijen en inktcartridges. Hiervoor krijgen we inzamelpunten/geld. Dit komt allemaal ten goede van de leerlingen. De inzameltonnen staan bij de ingangen van de basisschool, tijdens de schooluren kunnen alle inwoners van Boijl hiervan gebruik maken.

OUD PAPIER

Op de volgende data wordt er oud papier gehaald, 5 augustus 2 september.

ONDERNEMENDE KIDS IN BIZZ IN BOIJL

Boijl - Ondernemerschap kun je niet vroeg genoeg leren. Het ondernemersspel Kids in Bizz is speciaal ontwikkeld voor de hoogste groepen van de basisschool. Op Dalton basisschool De Oosterbrink in Boijl hebben de kinderen van groep 8 een eigen bedrijfje gerund onder begeleiding van juf Gerri Zijlstra en zakelijk begeleidster Eelkje van der Meer, account manager bij ABN AMRO te Heerenveen.

Kids in Bizz is een leuk en leerzaam spel waarin kinderen op eenvoudige wijze kennis maken met financiële en economische begrippen. De leerlingen van groep 8 werden verdeeld in 3 groepen (bedrijven). Iedere leerling kreeg een functie binnen het bedrijf, zoals directeur, inkoop leider, productie leider, verkoop leider, administratief medewerker en marketing medewerker. Elk bedrijf bedacht zijn eigen naam: OP = OP Voordeelshop, The Customer King (TCK) en Magic Discount.

Net als in een echt bedrijf werd een bedrijfsplan gemaakt, marktonderzoek gedaan, een reclame campagne opgezet en een verlies- en winstkening gemaakt. De leerlingen van De Oosterbrink hebben enthousiast aan het project gewerkt. Uit het marktonderzoek kwam dat er dromenvangers, koffie en honing verkocht moest worden. Vol overgave stortten zij zich op hoe de verkoop van de producten van Fair Trade Original, de importeur voor Wereldwinkels, het beste zou kunnen.

Op zaterdag 7 juni verkochten ze tijdens de rommelmarkt hun producten. De kinderen werkten dus met echte producten en echt geld. De opbrengst komt ten goede aan een zelf gekozen goed doel. De leerlingen van groep 8 van De Oosterbrink kozen voor KIKA (Kinderen Kankervrij).

Maandag, 9 juni jl. kwam Sonja de Jong, vrijwilligster van KIKA, meer vertellen over KIKA en zij nam symbolisch een waardecheque ter waarde van € 222,19 in ontvangst.

Tijdens het project Kids in Bizz moeten de kinderen samenwerken en als team opereren. Op deze manier wordt er geoefend in ondernemerschap. Ondernemen is de basis van een succesvolle economie. Dit project werkt stimulerend en laat zien dat ondernemen inspirerend, uitdagend en leuk is.



De verkoopdag



De drie directeuren hebben de waardecheque overhandigd.

Naar het voortgezet Onderwijs

Dit schooljaar verlaten 16 leerlingen "De Oosterbrink".
Hieronder kunt u zien waar ze naar toe gaan:



Bastiaan de Groot



Jouk Dam



Julia de Jonge



Dennis Rooks



Lisa van der Ploeg

st_{||}ingwerf
colle_{||}ge in Oosterwolde



Robin de Vries



Jesse de Groot



Robin de Wolf



Dominique Veenstra



Sander de Vries



Iris Mooy



Jense Bergsma



Stefan
Goddijn

AOC Terra
in
Wolvega



Manuela Groen



Joyce van der Helm



Chiel Platje



ROMMELMARKT 2008 SUCCES

Traditiegetrouw werd ook dit jaar in Boijl onze gezellige rommelmarkt gevierd bij het sportveld naast de basisschool in Boijl.

Naast de verkoop van tweedehands spullen en bijzondere snuisterijen draaide het rad van fortuin weer op volle toeren, waren er weer prachtige prijzen te winnen, en zorgde de spectaculaire verloting voor veel tevreden bezoekers!

Op het zonovergoten terras werd er volop genoten van de overheerlijk, versgebakken "knieperties" en andere zelfgebakken lekkernijen!

Voor de kinderen waren er ook dit jaar weer een aantal leuke attracties, waaronder hun eigen kinderrommelmarkt, waarbij de opbrengst voor de kinderen zelf was.

Ook hebben de kinderen van groep 8 vanuit het project "kids in Bizz", honing, koffie en dromenvangers van Fair trade Original verkocht, waarvan de winst van deze producten naar KIKA is gegaan! Met veel zorg en aandacht hebben de kinderen van groep 8 zich ingezet voor hun bedrijfjes!

Natuurlijk komt de fantastische opbrengst van maar liefst 3800,00 euro ten goede van Dalton basisschool "de Oosterbrink" en peuterspeelzaal "t Speulhokkien".

Wij willen alle bezoekers en medewerkers van de rommelmarkt hartelijk bedanken voor hun inbreng en hopen jullie volgend jaar weer te zien op onze onovertroffen rommelmarkt in Boijl!

Rommelmarktcommissie Boijl

LEG DEZE DATUM VAST

Zomervakantie 30 juni 2008 - 8 augustus 2008

*** SCHOOLJAAR 2008 – 2009 ***

Herfstvakantie	18 oktober 2008	-	26 oktober 2008
Kerstvakantie	20 december 2008	-	4 januari 2009
Voorjaarsvakantie	14 februari 2008	-	22 februari 2009
Goede Vrijdag en Pasen	10 april 2009	-	13 april 2009
Meivakantie	25 april 2009	-	5 mei 2009
Hemelvaartvakantie	21 mei 2009	-	24 mei 2009
Pinkstervakantie	30 mei 2009	-	1 juni 2009
Zomervakantie	4 juli 2009	-	16 augustus 2009

VERJAARDAGEN

AUGUSTUS

3 Julian Gorter
6 Iris Mooy
16 Martine Kleinhoven
16 Ruben Kleinhoven
20 Robin de Wolf

SEPTEMBER

1 Gijs Slot
9 Mani Algra
14 Naomi Groen
14 Niels Veening
18 Velthe Veenstra
18 Ties de Wit
21 Chantal de Vries
27 Josanne Nieuwenburg
27 Melissa Nieuwenburg
29 Marret van der Wijk

Tien vragen aan Inez Perin uit Wolvega

Wat is jouw taak op de Daltonbasisschool 'de Oosterbrink'?

Ik ben op dit moment aan het invullen in groep 1/2 als ondersteuning voor Geke de Wit.

Op welke scholen heb je zelf gezeten?

Ik heb zelf op drie verschillende basisscholen gezeten, dit in verband met enkele verhuizingen toentertijd. Ik ben mijn basisschoolperiode begonnen op de Zaaier in Nieuwolda(Groningen), daarna ben ik verhuisd naar Steenwijk en heb daar op de Beatrixschool gezeten. Om na een jaar weer te verhuizen naar Wolvega en daar verder te gaan op de Dorpsschool. Na de basisschool ben ik naar het Linde College in Wolvega gegaan. Na daar 6 jaar te hebben gezeten ben ik doorgestroomd naar de Pabo. Daar kom ik nou eigenlijk nog maar net vandaan, want ik ben op 19 maart jl. afgestudeerd. Een heerlijk gevoel. En nu ben ik lekker aan het werk op de Oosterbrink in Boijl.

Heb je ook broertjes of zusjes?

Ik heb twee zusjes. Een ouder en een jonger zusje(25 en 21). En ook heb ik twee broertjes, zij zijn allebei jonger dan dat ik ben(19 en 12).Alleen mijn jongste broertje woont nog bij mij in huis. De rest woont allemaal al op zichzelf. Mijn zusjes hebben allebei een zootje. Een gezellige boel dus...

Heb je een relatie/kinderen?

Ja, ik heb een vriend. Hij heet Danny en woont in Blesdijke. De bedoeling is om op korte termijn te gaan samenwonen in Wolvega of de Blesse. Nu alleen nog even wachten op een huisje. We hebben nog geen kinderen.

Wat zijn je hobby's?



Mijn hobby is vooral volleyballen. Ik speel bij vereniging de Griffioen in Wolvega. Ook toneelspelen vind ik erg leuk om te doen.

Hou je van sport?

Zoals ik in de vraag hiervoor al vertelde, zit ik zelf op volleybal. Ik mag dus wel graag sporten. Ook doe ik wel graag andere sporten. Ik moet wel zeggen dat ik liever zelf sport, dan dat ik er naar kijk op de televisie. Wel ga ik af en toe met mijn vriend mee naar een ijshockeywedstrijd van de Flyers in Heerenveen.

Wat is je favoriete zelfgemaakte recept?

Ik hou erg van lasagne. Ik maak dit meestal zelf en omdat ik vegetariër ben, maak ik dit met vegetarisch gehakt in plaats van gewoon gehakt. Erg lekker!

Welk boek heeft een onvergetelijke indruk op je gemaakt?

Ik weet nog dat ik het allereerste boek van Harry Potter heb gelezen. Harry Potter was toen nog helemaal niet bekend, maar ik hoopte altijd wel dat er een vervolg op kwam. Gelukkig zijn er daarna nog 6 boeken verschenen in deze reeks.



Welke film heeft je voorkeur?

Ik mag wel graag naar een film kijken. En zoals ik hiervoor ook al heb geschreven, blijft Harry Potter toch favoriet. Ik mag dan ook graag naar een film van Harry Potter kijken en kijk dan ook uit naar de nieuwe film aan het einde van dit jaar. Toch geldt voor mij nog wel dat het boek lezen, mooier blijft dan de film.

Welke gebeurtenis op 'de Oosterbrink' is je erg bijgebleven?

Dat een van de jongens uit mijn klas zo uit het niets zei: 'Juf, jij bent wel heel erg lief he.'

Vaderdag in groep 1 en 2

In het kader van vaderdag hebben we de kinderen van groep 1 en 2 de vraag gesteld: Wat vind ik leuk om met mijn vader te doen?

Jamy: Met papa naar buiten de koeien en de paarden voeren.

Julus: Papa helpen met buisjes en hout zagen en helpen met timmeren.

Sam: Samen autorijden en samen naar Herman gaan, op de fiets of lopend.

Talitha: Kijken naar de nieuwe schuur en samen ijsjes eten.

Denny K.: Samen knutselen en fietsen. En als papa uit het werk komt en mij op bed brengt.

Chris: Met papa computeren. Ik vind het leuk om samen in bed te slapen en samen te eten.

Jesse: Als papa mij duwt op de schommel, helpen met de hakselaar en als papa kijkt hoe ik op het klimrek speel.

Fen Yi: Op de rug bij papa, met papa spelen en samen op bed slapen.

Rens: Voetballen, boefje spelen als papa de boef is, samen in een jeep scheuren, maar het leukste vind ik auto's ombouwen samen met papa.

Jonas: Met de lego spelen, samen naar het strand gaan en een ijsje kopen.

Isil: Trekker rijden, hakselen en kieper rijden, eigenlijk alles wat we op het land doen.

Danny S.: Met papa een sneeuwpop maken in de winter. De bak met de trekker slepen, in de sloot bosmaaien en grasmaaien.

Loes: Boodschappen doen met papa, meehelpen met pannenkoeken bakken en tekeningen maken op papa's werk.

Jildou: Samen fietsen en op de trekker rijden, dan mag ik ook wel eens rijden.

Ryan: Samen spelen, samen auto's maken en samen knutselen.

Tiemo: Werken in de tuin en samen zwemmen in het zwembad.

Velthe: Samen liedjes zingen, samen boeken opruimen en boeken over dinosaurussen en piraten lezen samen met papa.



Vaderdag in groep 1 en 2

Anna: Ik vind het heel leuk als ik met papa nieuwe kleren ga kopen en mee de vrachtwagen ophalen.

Mani: Winkelen, dan kopen we iets leuks, een cadeautje voor iemand. En naar het bos gaan.

Yinka: Met papa stoeien, soms is het leuk als ik mee naar voetbal mag.

Mike: Het huis verbouwen en motorcrossen.

Sandrijn: Samen fietsen naar Boijl en Noordwolde en weer naar huis. En samen voetballen.

Wesley: Op de trampoline, naar het zwembad en motorcrossen.

Tristan: Met de bestuurbare auto met afstandsbediening te spelen en met de motortjes.

Chantal: Samen fietsen naar een pad toe en samen in de tuin te werken. En als papa jarig is een tekening maken.

Marret: Samen koeien melken, stoeien, ballen in de lucht gooien; papa kan wel over de deur gooien!

Eline: Uit fietsen naar het bos en voorlezen en knuffelen met papa.

In school hebben de kinderen allemaal een prachtig cadeau gemaakt.
De papa's worden dus weer goed verwend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Schoolreis naar het Verkeerspark in Assen

Op 20 mei j.l. gingen de leerlingen van groep 3 en 4 op schoolreis naar het verkeerspark in Assen. De kinderen van groep 3 hebben verteld over deze dag.

Justus: Ik vond de schoolreis leuk, dat er ook kart-auto's waren waar ik hard mee scheurde-plankgas.

Er was ook een trein, daar gingen we mee rijden door het park. We zaten met de moeder van Mandy in een snelle kart en we kwamen in de slip en toen duwde een andere auto ons er uit.

Gijs: Ik vond de auto's leuk. Het waren trapauto's, ik heb rondjes gereden en ook op de stoep gereden.

Er was ook een helikopter, hij zat aan een paal, daar heb ik ook in gezeten. Ik zat in de auto bij Remco, Tristan en Jarno.

Tristan: In de auto's was leuk, ik heb wel een paar regels overtreden maar dat was niet erg. Ik heb wel een rijbewijs gekregen, het is niet een echte! Ik zat in de auto bij Jannie Bosma. Ik vond het een leuke dag.

Josanne: Ik vond alles leuk, dat we in de auto's gingen, we moesten wel trappen. Toen ik eruit ging was mijn haar een beetje nat (gezweten) We gingen ook iets drinken, klimmen en glijden. Ik heb ook een rijbewijs gehaald, er staan stempels in. Het is niet een echt rijbewijs.

Thomas: Ik vond het leuk, de ziekenauto vond ik leuk. De politieman gooide de borden achter zich neer. De speeltuin was ook leuk. Ik ging rijden in een gewone auto en in de helikopter. We kregen ook een nep-rijbewijs. Mijn papa en mama hebben een echt rijbewijs.

Remco: Ik zat in de auto bij Jannie Bosma. We gingen naar het verkeerspark in Assen. We gingen eerst in de auto's, dat vond ik hartstikke leuk. Daarna gingen we in de bootjes, we gingen varen dat was ook heel leuk. We gingen ook in een speelkasteel. We gingen eten: patat met een frikadel en ook drinken, dat was heerlijk. Ik vond het een hele leuke dag.

Jesse: Leuk. Karten, in de trapauto's, helikopters, watertrapauto's, speelkasteel, in een treintje, rijexamen, met de bootjes, speeltuin, grote kart-auto's, springkussen.

Mandy: Ik vond het wel leuk en grappig. In het speelkasteel was het vetgeinig, eerst was ik bang. De eerste keer ging ik door een drakenmond heen, dat zag er vies uit, het was van plastic. Er was ook een springkussen en de patatjes waren erg lekker.



Sportdag

Op woensdag 28 mei hielden we onze jaarlijkse sportdag samen met de scholen uit Noordwolde.

Enkele kinderen van groep 4 hebben verteld over deze dag.

Marnix: De sportdag was leuk. Met pittenzak gooien heb ik 21 meter gegooid en met bal gooien 18 meter. Met het spel: De tikker is de tovenaard hebben Merijn en ik iedereen getikt.

Jeffrey: We hebben allemaal leuke spelletjes gedaan. Ik heb me ook nog pijn gedaan bij het stappen. Ik kwam met mijn voet langs een scherp randje. We hebben ook nog een lekker ijsje gehad.

Silvan: Met bal gooien heb ik 22 meter gegooid en met pittenzak gooien 15 meter. We hebben ook een verkleedrace gehouden.

Jarno: Er was ook een spel waarbij je een band moest pakken en die moest je dan over een wipwap rollen. Het ging op tijd en het was een leuk spel.

Savannah: De verkleedrace was erg leuk. Poorttikkertje was ook grappig. Melissa en ik waren tikker. Er waren twee kinderen heel snel.

Tjeerd: Met blikgooien heb ik 16 blikken omgegooid. Ik hoorde bij de groep Paarden. Het was een leuke sportdag en we hebben een lekker ijsje gehad.

Mike: Blikgooien was erg leuk. We hebben de speleidster geholpen met spullen terugzetten. Met kledingrace verloor ik. Met pittenzak gooien had ik veel punten.

Guus: Het was leuk. Met blikgooien had ik de hoogste score van ons groepje. Met tovenaartikkertje werd ik vaak getikt.



Avondvierdaagse

Veel kinderen van groep 3 en 4 hebben de Avondvierdaagse gelopen. De volgende kinderen van groep 4 vertellen over hun ervaringen.

Tim: Nou het was erg leuk. De eerste avond was spannend want ik liep toen voor de eerste keer mee. De laatste avond gingen we allemaal samenlopen.

Merijn: Ik vond het ook leuk. Ik heb vier avonden 5 kilometer gelopen. We liepen over de weg, door het bos en ook langs een heideveld. Ik heb een medaille gekregen.

Melissa: Het was leuk. Mama ging ook alle avonden mee en papa heeft twee avonden meegelopen. De laatste avond kregen we bloemen. Er stonden heel veel mensen langs de kant van de weg.

Anna: Ik vond het wandelen wel leuk. We liepen over wegen en door bossen. We kwamen ook langs de Spokeplas en langs een heideveld. Ik zei tegen mijn moeder: "Het ziet er hier net zo uit als bij ons thuis".

Niels: Ik vond het leuk om met de Avondvierdaagse mee te doen. We kregen ook elke avond iets lekkers zoals een ijsje en een appel. Ik heb ook een mooie medaille gekregen.



Feestmiddag

Op maandagmiddag 16 juni waren alle klassen in feeststemming want alle juffen vierden die middag hun verjaardag.

Een paar kinderen doen hiervan verslag.

Lin: Ik vond de juffenmiddag wel leuk. We hebben op het schoolplein voor de juffen gezongen. In de klas hebben we de film van de Berenpicknick gezien. We hebben ook een woordspel gedaan en ik was ook een keer de speleidster.

Rowan: We hebben een hele leuke film van de Berenpicknick gezien. Juf vond de bloemen en de cadeautjes erg mooi en haar katten werden ook verwend met kattenspeelgoed en snoepjes. Ze kregen ook nepmuizen.

Giverny: Ik ging samen met Mike, Stefan, Mandy en Mandy en Stefans moeder cadeautjes kopen voor juf Geesje. Ik vind het wel jammer dat het de laatste juffenmiddag in groep 4 is. Het was een hele gezellige middag.



spel op het terrein en bingo

Richard: we zijn met schoolreisje naar Ameland geweest.
Ik vond het spel op het terrein heel leuk wij hadden alles gewonnen.
Onze team leider was Rik.
Lijnbal vond ik het leukst.



Lisanne: woensdagavond hadden we spelletjes gedaan op het terrein.
Met het opslaan bij het slagbal gleed je heel makkelijk uit.

Jesper: we hebben spellen op het terrein gedaan zoals slagbal lijnbal en ren je rot.
En het team waar ik bij zat had verloren met ren je rot en gewonnen met slagbal en lijnbal.
Remo was onze begeleider.

Edwin: het bingo was heel erg leuk.
Ik had bijna bingo ik hoefde er nog maar 1. we hadden 2 rondes bingo gespeeld.

Lisa: we speelden een spel op het terrein.
Je weet nu vast wel wat voor'n spellen.
Het was erg leuk en ik had een leuk team bij Rik onze leider.
Daarna had groep 7 en 8 een bingo.
Groep 5\6 moesten naar hun kamers. Dat werd vast geen slapen.

Jense: we hebben met groep 7 en 8 bingo gespeeld.
Ashley had 2 keer bingo.
En Sander en Bastiaan ook 1 keer.
En ik had natuurlijk weer een valse Bingo.





Midgetgolfen

Om 11.30 waren groep 7 en 8 aan het midgetgolfen.
We zijn met de fiets naar Buren geweest om te mitgetgolfen.



Bij het mitgetgolfen waren 18 banen per tweetal kreeg je een puntenschema en een stick met een bal in groepje zijn we alle banen langs geweest en degene die de minste punten had, had gewonnen daarna zijn we weer terug naar de kampeerboerderij gaan en hebben daar een broodje worst gegeten en daarna klaargemaakt voor het wadlopen.

Korren

We gingen met groep 5-6 naar de noordzee om te gaan korren.
De gids vertelde wat we moesten doen: we moesten naar het einde van het touw toegaan. daar aan gekomen moesten we er aan trekken.
Later vertelde gids heel veel over de vissen krabben en nog anderen dieren iets.

Wadlopen

Donderdag om half 1 heeft groep 7 en 8 zich klaargemaakt voor het wadlopen.

Toen we daar aankwamen duurde het nog even tot dat de gids er was we zijn daarna het wad opgegaan daar hebben we veel dieren gevonden en er is volgens mij hoop geleerd een tip om dat nog een keer te doen.

Daarna hebben we ons omgekleed en zijn vervolgens weer teruggedaan en hebben we daar ons klaargemaakt voor de bonte avond.

Geschreven door: Arnold Vincent en Robin de wolf

Verder degene die hebben meegeholpen: Esmeé ramon

Dank aan: Robin de wolf, Arnold, Vincent, Esmeé en ramon



Het natuurmuseum en het Juttersmuseum

Het Juttersmuseum

In het begin werden eerst de groepen 5 en 6 in 2 groepen verdeeld.
De ene groep ging televisie kijken en de andere groep ging door het museum kijken.
Ze hadden een vragenblad die ze moesten beantwoorden en de antwoorden
Kon je vinden in het museum.
Ze hebben oude munten bekeken die aangespoeld zijn.
Ze hebben ook sportschoenen gezien die aangespoeld waren van een vrachtwagen.
Ze hebben ook zeehonden bekeken die aangespoeld waren.
En ze hebben pillen gezien die ook aangespoeld waren.
Een vrouw had hun nog verhaal verteld van haar zoon die
Op een schip was en die verdronken is .
Ze zijn ook nog naar het hoogste punt gefietst en hebben daar lekker gegeten.

groep
5 en 6



Het Natuurmuseum

Groep 7 en 8 gingen naar het natuurmuseum.
Ze gingen eerst in een soort van bioscoop een film kijken
Over het natuurmuseum en alles wat je kon doen .
Daarna kregen ze een vragen blad en die vragen moest je dus beantwoorden.
Zoals bij groep 5 en 6 kon je de antwoorden vinden in het museum.
Ze hebben heel veel dingen gezien en je kon de binnen kant van een potvis bekijken.
Dat zag er heel raar uit.
Ze kwamen in een ruimte met allemaal aquariums met hele aparte vissen erin.
En je kwam heel veel te weten van het wad en de dieren die er leven.
En die er geleefd hebben.

groep
7/8

Gemaakt door : Sander, Ashley, Moniek, Niels, Ruben kleinhoven.



Blikspuit

De eerste avond van het schoolreisje, gingen wij op de fiets naar het bos. Wij hadden geen idee wat we gingen doen maar toen we eenmaal in het bos waren zeiden de juffen en meesters dat we blikspuit gingen doen.

Dat vonden we allemaal wel leuk.

Eerst werden er wat spelregels uitgelegd zoals:

Er is één iemand die is de zoeker, die probeert alle kinderen te zoeken die verstopt zitten.

En de kinderen die verstopt zitten proberen de bal waar de zoeker bij moet buten weg te schoppen.

Als de zoeker iemand heeft gevonden rent ie naar de bal en zet zijn voet erop en zegt buut (en dat die gene zijn naam).

En als de bal dan weg is geschopt mogen alle kinderen weer verstopten en moet de zoeker over nieuw beginnen.

Dat deden we dus een paar keer achterelkaar en daarna gingen we weer op de fiets naar de kampeerboerderij.

Gemaakt door: Joyce, Jörny, Rob, Peter en Martine.



Het winkelen in Nes

Met de groepen 5/8 gingen we met zijn allen winkelen in Nes op dinsdag 13 mei. Eerst gingen we met de fiets vanaf de kampeerboerderij naar Nes, waar we de fietsen gingen parkeren.

Daarna mocht iedereen zelf Nes in om leuke souveniertjes te kopen of een kaart versturen.

Wat veel kinderen kochten was snoep bij de DA of een kaartje voor thuis bij de boekhandel weg.

Ook een klein souveniertje viel wel in de smaak.

Op het laatst toen we weer weg gingen uit Nes kreeg iedereen een ijsje van Meester Pijlman.

Je kon kiezen uit slush puppie of een softijsje met nootjes spikkels chocolade spikkels discodip of gewoon helemaal niks erop.



Groetjes : Dominique, Stefan, Stijn, Leonie en Jos





De Bonte avond begon om 8 uur.
De eerste act was goochelen.
Daar deden mee Jesse, Chiel, Sander, Naomi, Sanne.
De tweede act was zingen en dansen.
Daar deden mee Jense en Lisa.
De derde act was zingen en dansen.
Daar deden mee Dominique en Esmee.
De vierde act was jumpen.
Daar deden mee Chiel en Sander.
Gelijk daarna was Robin de V met shufflestyle.
De zesde act was het afscheid van Martin de Groot.
De leiders gingen in het roze.
Voor Martin want, die gaat uit de ouderraad.
En daarna kwam groep8
Het afscheid van het schoolreisje.
Het was hartstikke leuk.
We kregen nog drinken en kaas,worst.
Daarna moesten we een estafette doen waarmee je
Dingen moest tekenen.
Toen gingen groep 5 en 6 naar bed.
En 7/8 gingen nog een strandwandeling maken.
Toen ze thuis kwamen ging groep 7 naar bed en groep 8 nog een klein party houden.



Daisy , Julian , Nancy

Strandwandeling

We gingen op de fiets naar het strand van Buren.
We zagen plankton in het strand en ze gaven licht,we liepen
Trouwens over de bodem want,het was eb.
En van het strand zagen we de vuurtoren van Ameland.
Oja en die van Schiermonnikoog.
En we zagen een booreiland en hij gaf licht.

Robin de Vries

De afterpartij

Na de strandwandeling niet op bed maar met groep8
En de juffen en meesters en begeleiding.
sinas en cola en ranja water toosje en brie en kruidenboter.
Allemaal was het van de partij.

Jesse

Vertrek naar Ameland op dinsdag 13 mei

Groep 5,6,7 en 8 moesten om 9.00 uur met fiets en bagage op het sportpark zijn. We gingen de spullen inladen in de veewagen van Theo Wijntjes, toen alle spullen ingeladen waren vertrokken we om 9.30 uur richting Holwerd. De veewagen werd bestuurd door: Ace Dumoulin, de rijder was de schoonvader van Ace. De boot vertrok om 11.30 uur, en waren ongeveer om 12.30 uur in Nes en daar vandaan liepen we naar de Kampeerboerderij. De fietsen en bagage werden bij de kampeerboerderij uitgeladen.

Drie dagen later.....

Terug naar Boyl op vrijdag 16 mei

We vertrokken terug rond 11.00 uur ook weer lopend vanaf de kampeerboerderij naar de boot in Nes, die om 12.30 vertrok. Om ons weer naar Boyl te brengen. Zo rond 15.00 uur zouden we weer bij het Sportpark aankomen waar iedereen ons op stond te wachten.

Onze veewagen met onze bagage er in werd weer bestuurd door: Ace Dumoulin, dit keer was zijn rijder zijn zontje: Chris.

Gemaakt door: Julia, Ties, Daniël, Ruben en Manuela.



high chaparral

Dit is High Chaparral.

(de kampeerboerderij)



In de kampeerboerderij waren 66 bedden en we waren met 65 mensen.

Er waren ook speeltoestellen zoals: een voetbalveld, volleybalveldje, schommels, glijbaan, duikelstangen, tafeltennistafel en een renpaal.

Buiten stonden ook picknickbanken.

Dennis, Sanne, Sietse, Rick en Helen



Woensdagochtend op Ameland hebben we spelletjes gedaan die Lolita georganiseerd had.

Spelletjes op de kampeerboerderij High Chapperal

We noemen een paar spelletjes op zoals:

- **Zoek de verschillen**
- **Boeklopen**
- **Ruiken**
- **Proeven**
- **Onthouden**
- **Letters puzzelen**

Later toen alle spelletjes afgelopen waren, werden de punten bij elkaar opgeteld en wie de meeste punten hadden, had gewonnen en wie gewonnen had kreeg een zak met lolly's en het groepje van Manuela had gewonnen.

Wat houden de spelletjes in:

1 Zoek de verschillen (15) er stonden twee tafels op de één lag de goeie en de andere de fouten je zo moest je blijven lopen en zoeken naar de verschillen.

2 boeklopen je moest een boek op je hoofd vijf meter lopen t/m de streep.

3 je moest spullen ruiken (spelbegeleider: Remo) zoals wijn, ketjap enz.

4 je moest proeven en het was soms lekker en soms vies (spelbegeleider: Rik) zoals poedersuiker, honing enz.

5 er lagen 30 spullen onder een kleed en die moest je onthouden er lag een knijper een sluitspeld enz.

6 je had letters die moest je puzzelen tot een woord. Het woord was strandwandeling

Gemaakt door Naomi, Chiel, Bastiaan, Daemen en Selma



De maaltijden



's Ochtends:

De koks (Jan Dam en Jannie Bosma) bereiden alle maaltijden voor.

's Ochtends hadden we thee, brood en de ene laatste dag op Ameland een gekookt ei.

's Middags:

's Middags had groep 7/8 in de kampeerboerderij geluncht ze

Kregen een heerlijk worstenbroodje groep 5/6 ging picknicken.

De rest van de dagen hadden we tussen de middag gewoon brood met beleg.

's Avonds:

's Avonds hadden we vaak **KOUDE** eten dat kwam niet door de koks maar vaak doordat kinderen niet

Wouden komen of ze maakten te veel lawaai waardoor het allemaal langer duurde.

Het eten vloog bij iedereen als straaljagers naar binnen. De toetjes waren lekker!!!

De koks:

De koks stonden 's ochtends vroeg tot 's avonds laat voor ons en het eten klaar.

Heel erg bedankt koks.

☺ Iris, Kevin, Jouk, Jenno en Jackie ☺



Agenda

- 5 augustus oud papier
11 t/m 30 augustus festiviteiten Boijl Goes China
26 augustus jaarvergadering Dorpsgemeenschap
2 september oud papier
7 september oude motoren VMC-rally
17 september schoolvoetbaltoernooi in Wolvega
24 september start seizoen Club voor 55Plusers

De redactieleden

wensen u

een fijne zonnige vakantie!

Kopij inleveren

12 september

e-mail adres: dorpskrant@deoosterbrink.nl

of in de bus bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2C te Boijl



Het is tijd voor een goede buur.

Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou eenmaal bij u in de straat, om de hoek, in de wijk. Daarom sponsort de Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen we graag. Het is tenslotte ook onze buurt.

Het is tijd voor de Rabobank.



Rabobank