

Even Buurten



Brinknieuwjtjes



Hallo Buurtgenoten,

Ten eerste willen we de familie Bennekom nog feliciteren met hun 50e verjaardag, hun 25 jarig huwelijk en Thomas zijn twaalfde verjaardag. We wensen hem veel succes op het AOC Terra in Wolvega.



Het weekend van 7 t/m 9 juni hadden we dorpsfeest. Vrijdagavond hebben we met onze straat de quiz gespeeld. Met als eind resultaat de tweede plaats. Zaterdagochtend was de rondrit van de versierde wagens. We hebben daar geen prijs mee gewonnen, maar wel het nieuws van RTV-Noord gehaald.

Zaterdagmiddag hebben we met zijn allen een goed geslaagde picknick op het sportveld, met prachtig mooi weer, genuttigd. Na de picknick hadden we een soort klootschieten, in de vorm van wc borstel gooien.

Zaterdagavond was er in het dorps huis nog een gezellige avond met een goed stukje muziek van de band "De Moeflons".

Ter afsluiting was er zondagmiddag nog een fietspuzzeltocht en 's avonds de prijsuitreikingen.

Op vrijdag 21 juni zijn Adrie Veldmeijer en Warittha Kanjanumporn getrouwd. Hij gaat het dorp verlaten en in Dokkum wonen. We wensen hun heel veel geluk samen.



Als afsluiting hebben we nog een geslaagde in ons midden en wel Stefan Godijn. Hij heeft zijn diploma behaald van het Stellingwerf College en gaat verder studeren in Zwolle voor cameraman.

Groetjes van Ilse en Abelien

Beste buurtgenoten,

Op 25 mei jl. hadden wij een geweldig feest. Mede dankzij jullie was dit mogelijk. Het kon voor wat overlast zorgen zoals wat hardere muziek en parkeerproblemen. Niemand heeft geklaagd en we mochten ook nog een paar burens verwelkomen die ook nog even hebben genoten van ons feestje.

Ook willen we de buurt bedanken voor het lenen van de partytent en statafels. Nogmaals bedankt, het was voor ons onvergetelijk!!

Familie Bennekom

Bekhof



Beste dorpsgenoten,

Terwijl dit krantje gemaakt wordt, hebben we al weer de langste dag gehad en gaan we al weer terug tellen.

Dat betekent ook dat de jeugd vakantie krijgt, scholen dicht en een ieder hoopt op een mooie zomer met eventuele vakantie.

Dan even terug kijkend, wat hebben we geboft met ons dorpsfeest, het was stralend weer, een beetje wind, maar dat mag de pret niet drukken.

En wat een vreugde, was er in onze buurt, na het behalen van 2 wisselbekers en het nuttigen van 2 taarten. Het kan niet op.

Maar het moet wel gezegd worden, ons buurtje heeft er wel weer flink wat tijd in gestoken. Er werd hard gewerkt, gelachen en koffie gedronken en heel belangrijk, veel fantasie gebruikt en zo ontstond er een mooie versierde wagen.

Ook de andere onderdelen vielen in de smaak, zoals de picknick, de stratenquiz, de fietstocht, de avondwandeling, de feestavond. Alleen het klootschieten viel erg tegen.

Al met al danken wij als buurt de organisatie van het dorpsfeest!

Dat was eigenlijk al het nieuws deze keer, wij wensen iedereen een mooie zomer toe!

Tot de volgende keer.

Gerry en Yvonne.



Robin de Vries heeft zijn VMBO diploma elektrotechniek gehaald op het Stellingwerfcollege.

Van harte gefeliciteerd Robin.

Lisa Bergsma is voor haar Autorijbewijs geslaagd.

Lisa gefeliciteerd en heel veel rijplezier.

De Daaken Boschoordweg

Hoi allemaal,
We hebben weer nieuwtjes in de aanbieding!
Wist u dat:

- We het dorpsfeest hebben gehad?
- We met de buurt gezellige avonden hebben beleefd en zo toch een leuke versierde wagen hebben gemaakt?
- We met de versierde wagens de 3^{de} prijs hebben gewonnen?
- Met de stratenquiz 9^{de} zijn geworden? En dat wij dat niet hadden verwacht?
- Wendy Boersma een paar dagen in het ziekenhuis heeft gelegen en nu weer aan de beterende hand is?
- Wendy en Hielke toch mee hebben gedaan aan de stratenquiz? En ze thuis een prima tekenopdracht van de stratenquiz hebben vervuld?
- Iris Mooy geslaagd is voor haar HAVO diploma? GEFELICITEERD!!! Ze gaat studeren voor sociaal juridische dienstverlening op de Hanze Hogeschool in Groningen.
- Iris Mooy nog een kamer zoekt in Groningen?
- Anne, Griet en Sam Slot zijn afgereisd naar de Alpes'duzes? Om een aantal vrienden flink aan te moedigen.
- Trijn en Arie onze buurt gaan verlaten? Wij wensen ze veel woonplezier toe in Diever.
- Esmée Dam haar Sweet Sixteen heeft gehouden? Nog gefeliciteerd!
- We op 6 juli weer de jaarlijkse buurtbq hebben?
- Wij iedereen een prettig en zonnige vakantie toewensen?



Groetjes Thea en Rina.

Hallo Boijligers,

Er is een tijd van kome en er is een tijd van gaan en die tijd is voor Trijn en voor mij gekomen.

Voor Trijn na 57 jaar Boijl en voor mij na 15 jaar.

We hebben allebei met veel plezier in Boijl gewoond en zijn lid geweest en deelnemer aan allerlei clubs, zoals koersbal, biljarten, kaarten, fietsen, de reisvereniging en nog vele andere activiteiten. Helaas worden we ouder en wordt alles moeilijker, de trap, de tuin, de grootte van het huis, dus we gaan verhuizen naar Diever. We gaan naar een aanleunwoning in de Deinenhof, alles gelijkvloers, nog alle winkels in de buurt, hulp aanwezig indien nodig, dus alles is geregeld. We kijken er naar uit, maar zullen Boijl wel missen, maar we zullen nog wel eens in de buurt komen bij vrienden, vriendinnen en kennissen.

Rest ons nog u allen een goede toekomst toe te wensen, hartelijk dank voor al de vriendschap, medeleven en alle contacten.

Ons nieuwe adres met ingang van 15 juni is:

De Wijert 97

7981 AH Diever

Tel: 0521-345146

Bij deze bedanken wij voor alle lidmaatschappen en donateurschappen in Boijl.

Hartelijke groeten aan allen en tot ziens.

Trijn Brouwer-Dekker en Arie van der Sel

Meuleveldweg



Rijsberkamp

Nienke van Zanden heeft deelgenomen aan het eindexamen Atheneum, conform het profiel natuur en gezondheid, aan het Deltioncollege te Zwolle en ze is geslaagd.. van harte gefeliciteerd....

Rens Aberson heeft in Zwitserland meegedaan aan de Europacup Inline Hockey, het was een mooie ervaring. Ook gaat Rens het komende seizoen voetballen bij SC Heerenveen in het E 1 team, we wensen Rens daar veel succes.

Jaimy Verboom gaat vaak met haar pony op concours, ze heeft al veel winstpunten in de B klasse gehaald, laatst was ze voor het eerst in de klasse L 1 gestart in Gorredijk en ze won meteen al de eerste prijs, dat was erg goed van haar. Proficiat.

Justus Aberson voetbalt in de KNVB selectie en gaat van de D 2 naar de D 1, hij gaat nu hoofdklasse spelen in Steenwijk bij de Olde Veste.

Eva Aberson gaat op hockey in Steenwijk.

Gea van Zanden staat nog steeds onder controle van de artsen , laatst moest ze weer voor een punctie... brr ... dat was even schrikken..alle beren van slag... maar het was gelukkig allemaal goed en ze gaat nu met haar familie een feest geven op 29 juni

Wilma Bouwman

Bi'j Harmke



DORPSFEEST

Vanaf eind april zijn we met de buurt aan de slag gegaan met de opdracht een versierde wagen te maken in het teken van Drenthe. En waar denk je dan als eerste aan....inderdaad aan hunebedden.



Onze ouwe trouwe wagen uit de schuur van Geertje gehaald, banden opgepompt en aan het papier maché geslagen. Stapels kranten hebben we om het frame van gaas geplakt, en nog maar een laag en nog maar één...Toen de juiste verkleur bepaald, samen met Henk van de Formido, tijdens een gezellig Pinksteruitje met de buurvrouw. (vroeg vogelkorting van 25%, je moet er wat voor over hebben!) Verven maar, rietmatten om de wagen, zand en biezen erop, vlag en bloemstuk eraan, hunebedbouwers erop en rijden maar. Dat klinkt heel eenvoudig, maar het was best nog een heel gedoe, met een beperkt aantal buurtgenoten.

Maar al met al was het een leuke optocht met verrassend mooie wagens!

Bij de quiz zaten we, zoals altijd wel in de voorhoede, maar werden we toch weer net geen eerste op 3,5 punt van de beste. Volgende keer maar nog preciezere antwoorden proberen te geven! Ons provinciale hapje was wel heel snel binnen, na 11,5 minuut al afgeleverd bij Henneke en Alletta.

MARKTPLAATS

Wat moet je na afloop met die hunebedstenen? Op Marktplaats dan maar, wie weet. En ja hoor, na één dag al belangstelling uit Havelte. En Jan Maily, handelaar als hij is, verkocht de hele boel grif voor € 100,-!

SCHOOLZAKEN

Dominique Veenstra is geslaagd voor de Havo en gaat verder studeren in Zwolle. Gefeliciteerd en veel succes daar.

Op het moment dat ik dit schrijf wacht Helen Gorter nog vol spanning op de uitslag van haar herexamen van het VMBO. We duimen voor je!

Myron Visser verruult de basisschool voor een nieuwe uitdaging op het AOC Terra. Veel plezier in Wolvega.

Sarah Derks staat nog maar aan het begin van haar schoolcarrière en gaat na de vakantie naar groep 1 in Diever. Succes meid!

KAMPIOENSKEURING



Gefeliciteerd!

KWPN Select Sale feliciteert de fokkers en eigenaren van verrichtingstopper Flying Dream, Fire, Farfan M en veilingtopper Ferdinand met de goedkeuring van deze hengsten. Dit viertal werd geveild tijdens de KWPN Select Sale editie 2013.

Farfan M
(Cantos x Luig)
Fokker: J.C. Maily uit Boijl
Gerengistreeide: Stal Zegwaard uit Delft

Als fokker gebeurt het niet zo vaak dat je in de prijzen valt en je paard wordt na een strenge selectie goedgekeurd. 1 juni in Ermelo waren Jan en Chris Maily de gelukkige fokkers van de goedgekeurde hengst Farfan M. Hij heeft een selectie doorlopen van 325 hengsten en is uiteindelijk in de kampioenskeuring als 6e geplaatst. Daarna een verrichtingsonderzoek doorlopen van 10 weken en werd uiteindelijk als 4e geplaatst als goedgekeurde dekhengst. Farfan M is al enige tijd bij z'n nieuwe eigenaar in Delft en staat ter dekking.

Lucie en Anne-Marie.

Nu ik dit stukje schrijf, is zowat de langste dag van het jaar begonnen. Op 21 juni begint de zomertijd en in Zweden viert men "Midzomar". Altijd een gekleurd feest en er valt van alles te beleven.

Hier in Boijl hebben we ons eigen dorpsfeest alweer achter de rug. Van de buurt was een kleine harde kern elke woensdag bij Ko en Riet in de schuur fanatiek met het bouwen van de wagen bezig. Flipje uit de Betuwe, Gelderland, was het thema. Het resultaat konden we met de optocht bewonderen. Op de wagen stond een reuze jampot met een prachtig mooi geschilderde banderol, een jonge dame was gestoken in het pak van Flipje en twee andere jonge dames, fruitig verkleed deelden beschuit met jam aan de toeschouwers uit. Ook al zit men uren te bouwen en te knutselen, als je dan het resultaat met de optocht van de versierde wagens ziet, is het toch mooi om mee te doen.

De stratenquiz werd bij Paul en Katja gehouden. Zij hadden voor lekkere drankjes en hapjes gezorgd. Namens de buurt nog heel hartelijk dank voor jullie gastvrijheid. Boijl Oost was daar ruim vertegenwoordigd en de A4tjes werden dan ook driftig van hand naar hand gereikt. Het tijdperk van de laptop was wel erg overheersend en sommige vragen, hoe moet ik het noemen... Menig een van de aanwezigen haalde herinneringen van vroegere stratenquizen op en vond die tijd toch wel leuker.

Jos en Henny van Boijlerweg 147 hebben de buurt een poosje onrustig gemaakt met het geluid van schuur- en boormachines. Bij navraag bleek dat ze druk zijn om het atelier van Henny om te bouwen in een heus leslokaal. Henny geeft al 3 jaar tekenles op de schildersclub en breidt dat nu uit. Vanaf september gaat ze, onder de naam De Tekenjuf, tekenlessen en themacursussen geven. De website www.detekenjuf.nl is nog niet klaar, maar voor belangstellenden is daar al wel wat informatie te vinden. Haar gewoon benaderen kan natuurlijk ook.

Jan Edema is met zijn stalen ros de route Zoetermeer- Vaalserberg bij het Drielandenpunt, heen en terug gefietst. Dat waren 600 km in kleine 36 uur. Eind juli maakt hij Engeland onveilig, de route daar is 1400 km.

Zet hem op, Jan!

De buurt barbecue is vorig jaar zo goed bevallen dat er binnenkort een vervolg op komt. Buurtjes, jullie horen nog hoe en waar.

Nu iets voor de paardenliefhebbers onder ons:

Op zaterdag, 3 augustus is de aftrap van het eerste Men Event Boijl op de terreinen van hengstenhouder Harm-Jan Veenstra. Er wordt een dressuur- en vaardigheidswedstrijd georganiseerd. Bovendien is die dag de selectiewedstrijd van de Talentencompetitie voor jonge menpaarden en pony's voor de regio Noord Nederland. MenEvent Boijl wordt door de Friese Aanspanning georganiseerd en er zijn plannen om in 2014 naast de huidige opzet ook een tweedaagse samengestelde menwedstrijd te organiseren. Noteren jullie 3 augustus alvast in de kalender.



Jentje Russchen is geslaagd voor de opleiding management beveiliging. Intussen staat hij al te beveiligen op verschillende evenementen in Amsterdam, Nijmegen en zoals laatst bij het bezoek aan Leeuwarden door het Koningspaar. In september wil hij een vervolgopleiding doen.

Bij familie Russchen is het de volgende weken koken in de caravan op eigen erf. Enno heeft daadwerkelijk de vooroorlogse keuken gesloopt en wil voor zijn lief eigenhandig een nieuwe keuken plaatsen. Ik zou zeggen, voorspoedig werken, want als de keuken klaar is, kan er weer heerlijk gekookt worden!

Over mij heb ik niet veel te berichten, de bijwerkingen van de immuun therapie en hormoonkuur zijn de ene dag beter te verdragen dan de andere dag. Het haar boven op mijn hoofd staat alle kanten uit en het heeft een 'peper en zout' kleur. Maar ja, de kleur heeft volgens mij alles met de leeftijd te maken, toch? Ben al lang blij dat het groeit, dus de tijd van de muts is passé.

Ik wens jullie allemaal een mooie en goede zomer.

Mensen van de buurt, als jullie nieuwtjes hebben voor de dorpskrant, dan hoor ik dat graag via lianerusschen@hotmail.com of 421750.

Groetjes Liane



We hebben de langste dag weer gehad, de schoolvakantie staat voor de deur en hopelijk kan de echte zomer nu beginnen.

In onze straat zijn weer een aantal geslaagden te noemen.

* Edwin Veening is geslaagd voor de VMBO kaderopleiding. En bovendien ook zijn tractor rijbewijs behaald. Een dubbele felicitatie voor Edwin! En omdat hij graag automonteur wil worden gaat hij hiervoor een opleiding volgen.

* Mark Platje heeft het diploma schildersgezel behaald.

* Femke Platje heeft haar diploma verpleegkunde behaald.

Jongelui, namens de bewoners van de Kerkweg van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten en veel succes met verdere opleidingen.

* Chiel Platje is begonnen met rijles, veel succes.

Corrie de Vries is opgenomen geweest in Heerenveen voor een ingreep. Gelukkig was ze binnen een week weer terug op het honk.

Mat Platje zet de komende weken zijn behandeltraject voort in Groningen. Mat heel veel sterkte, we duimen met zijn allen voor een positief resultaat.

Nr. 9. Steven heeft de Kerkweg verlaten en Krista is weer op ons buurtje komen wonen. Welkom Krista!

Een aantal bewoners van de Kerkweg hebben zich enthousiast ingezet om de bijdrage van de Kerkweg aan de optocht tijdens het dorpsfeest te doen slagen. Geweldig gedaan. Hierover staat ongetwijfeld elders in dit blad een verslag van de feestcommissie. Uw reporter vertoefde op dat moment samen met Wiebo op Vlieland alwaar laatstgenoemde *in het geheim* Abraham ontmoette.

Allemaal een fijne zomer gewenst namens

Corrie en Rudy

Bedankje

*Hierbij wil ik iedereen bedanken
voor de kaarten en bloemen
en de mooie fruitmand van de buurt
die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.*

Groeten van Corrie de Vries

PROTESTANTSE GEMEENTE



In en rond de kerk...

De zomer heeft haar hoogtepunt in de langste dag. Toch voelen velen in het dorp waar ik woon weinig vreugde. Het drama in de meststalo te Makkinga waarbij drie mannen stierven en een man in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt, doet elk blij zomers gevoel wegvloeien. Wat blijft is een mistlaag van verwarring en onbegrip.

Vragen als 'waarom' en 'dit is zo oneerlijk' worden terecht gesteld.

Toekomst ligt aan flarden nu het leven van 4 families zo veranderd is.

Wie zijn man of vriend; vader of kind moet loslaten, laat een lief uniek en kostbaar mensenleven los. Tegelijk blijf je eeuwig met elkaar verweven.

Drie dagen was de kerk open om een kaarsje te branden, even stil te zijn of juiste te praten of wat te schrijven, b.v over licht.

*Als je wilt dat er licht is, ontsteek het dan zelf.
Je hebt lucifers om het 't ontbranden.
Een mens heeft zoveel,
zo heel veel liefs in beide handen...*

*Als je wilt dat er warmte is, maak dan een hoog vuur.
Je hebt woorden om kilte te doven.
Een mens heeft zoveel,
zo heel veel kracht om in te geloven...*

*Als je wilt dat er liefde is, geef iets van jezelf
in troosten, een veilig omarmen.
Een mens heeft zoveel,
zo heel veel steun om anderen te warmen...*

*Als je wilt dat er licht is, ontsteek dan jouw lamp
in luisteren, beschermend meeleven.
Een mens heeft zoveel,
zo heel veel groots om weg te geven...
zichzelf...*



AVONDWANDELING

6 Juni was er een avondwandeling door Boijl. In de kerk mochten we 50 mensen ontvangen. Een aantal heeft ervaren hoe het was om op de preekstoel te staan. Wie weet komen zij nog eens om een langer verhaal te houden. De kerk staat er voor open.

Ook elders in het land kennen we de *preek van de leek*. En dan blijkt dat christenen en humanisten veel waarden en normen delen met elkaar, maar ook met andere gelovigen. Alleen is de inspiratiebron verschillend. Maar dat maakt gesprekken over en weer juist zo boeiend. Er is een nieuw informatieboekje gemaakt over de geschiedenis van de kerk een een folder over de kerk van vandaag. Deze konden mee genomen worden.

SLAVERNIJ

Op 1 juli 2013 is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij in Suriname en op de Antillen heeft afgeschaft. Het besluit tot afschaffing werd al in 1848 was genomen maar het duurde nog jaren voordat de wet hiertoe werd aangenomen. Hiermee behoorde Nederland tot een van de laatste landen waar de slavernij officieel werd beëindigd. Het effect van de afschaffing bleef echter beperkt omdat de voormalige slaven verplicht waren om na hun vrijmaking nog minstens tien jaar op contractbasis op de plantages te blijven werken. Want méér dan met de slaven was men in Nederland begaan met de slaveneigenaars.

In het Nederlandse parlement werd jaren gesteggeld over de schadevergoeding die de plantagebezitters moesten krijgen voor het verlies van hun 'eigendom'. De eigenaren kregen voor elke vrijgemaakte slaaf 300 gulden uit de staatskas.

Op de VN-conferentie tegen racisme in Durban (2001) verklaarde de VN, slavernij tot een van de misdaden tegen menselijkheid. Desondanks blijft slavernij nog steeds de dagelijkse praktijk onder grote delen van de wereldbevolking.

DEEL VAN HET SCHULDIG VERLEDEN

Op 12 juni presenteerde de Raad van Kerken de *Verklaring over het slavernijverleden*. De slavernij is een deel van onze collectieve nationale geschiedenis en als Protestantse Kerk maken we daar deel van uit.

Zeker, er zijn vanuit de kerken kritische stemmen geweest, die op de onwaardigheid van de slavernij hebben gewezen. Dat neemt niet weg dat door christenen in deze vaak is gezwegen en dat de kerken, om wat voor reden dan ook, niet tijdig een duidelijk 'nee' hebben laten horen tegen de slavenhandel en de slavernij.

Ook moet helaas worden vastgesteld dat door velen, waaronder leden van de kerk, is meegeprofiteerd aan de winst die gemaakt is met de slavenhandel, hetzij direct, hetzij indirect. Met spijt en schaamte moet worden uitgesproken dat dit alles deel is van ons verleden als kerken.

Veel nazaten van mensen die als slaven werden verhandeld en als slaven moesten leven, maar ook anderen die onderdeel zijn geweest van een cultuur van slavernij, dragen de pijn mee zich tweederangs mensen te voelen. Zij hebben ook binnen de christelijke gemeente vaak het gevoel gekregen dat er geen volwaardige plaats is voor hun eigen taal, cultuur en gewoonten.

Expliciet of impliciet is hen te verstaan gegeven zich te moeten aanpassen aan de taal, cultuur en gewoonten van de 'blanke' christenen. Dat heeft hen soms op afstand gezet van God, die zozeer 'wit' werd voorgesteld, dat een intiem contact werd bemoeilijkt.

Dat alles gaat in tegen het evangelie en kan de toets van het christelijk geloof niet doorstaan. We zijn immers leden van het wereldwijde lichaam van Christus, in wie wij elkaar begroeten als broeders en zusters in Jezus' naam.

10 JAAR TSJERKEPAAD / OPENKERKENROUTE

In dit jubileumjaar 2013 zijn van 6 juli tot en met 14 september ongeveer 250 kerken open. Het Friese landschap wordt gekenmerkt door de vele kerken, vaak van monumentaal karakter. Soms hangt er een bordje: de sleutel is af te halen bij..... maar helaas is vaker nog de deur gewoon op slot. Dit is erg jammer want vaak is het kerkinterieur de moeite van het bekijken waard.

In 2004 is op initiatief van de Raad van Kerken Friesland gestart met het openstellen van een 25 tal kerken in de zomermaanden op de zaterdagmiddag. In 2012 is het uitgegroeid tot de openstelling van meer dan 250 kerken in geheel Friesland; incl. de Friese Waddeneilanden met wel 40.000 bezoekers.

De meeste kerken zijn in de zomermaanden wekelijks op de zaterdagmiddag geopend van 13.30 tot 17.00 uur. Vrijwilligers staan klaar om als gastheer of gastvrouw iets over de geschiedenis van de kerk te vertellen en er is veelal zelfs koffie of thee. Als extra worden er vaak neven activiteiten georganiseerd zoals exposities, concerten of speciale fietsroutes. Maar de kerken of kerkjes kunnen u ook uitnodigen tot rust en bezinning.

Op de website treft u aan een overzicht van de kerken die open zijn en de extra activiteiten die georganiseerd worden in ons jubileum jaar. *De kerk in Makkinga* is open op 13, 27 juli; 17, 31 augustus en 14 september.

DODE ZEE-ROLLEN IN ASSEN

De expositie over de Dode Zee-rollen is naar het Drents Museum gehaald. Half juli is de expositie te zien, maar daarvoor werd de tentoonstelling eerst in Jeruzalem bekeken.

Het was een hele klus om de Dode Zee rollen naar Assen te halen. Door hun ouderdom zijn de teksten heel kwetsbaar. Ze mogen alleen worden tentoongesteld in speciale klimaatkasten, onder gedimd licht. Bovendien mogen ze niet langer dan drie maanden achter elkaar aan licht worden blootgesteld.

DE GROTTEN BIJ QUMRAN.

Een oeroude nederzetting in de woestijn van Judea aan de oever van de Dode Zee. Hier werden in 1947 door bedoeïenen de Dode Zeerollen gevonden. De oudste versie van de bijbel die we kennen, en daarmee één van de belangrijkste archeologische vondsten van de vorige eeuw. Een aantal van die teksten is deze zomer in het Drents Museum te zien.

Behalve de Dode Zeerollen zelf zijn er op de tentoonstelling in het Drents Museum ook allerlei andere objecten te zien. Het museum wil zo een beeld schetsen van het leven in Israël tweeduizend jaar geleden en de opstand tegen de Romeinen. Een unieke tentoonstelling.



OPENLUCHTDIENST

Zondag 25 augustus is er om **19.00 uur** de jaarlijkse openluchtdienst. Waren we jaren achtereen te gast bij Te Hooi en Te Gras. Dit jaar zijn wij te gast bij de familie Diever aan de Alteveersweg 42a in Boijl. Tijdens de dienst zal de praiseband Metrum optreden. Metrum bestaat uit 8 leden. Twee gitaristen, een drummer, vier zangeressen en een zanger. Daarnaast zijn er twee leden van VDH sound, die ons versterken.

Zij zingen voornamelijk Opwekkingsliederen, maar hebben ook enkele andere nummers van christelijke artiesten in hun repertoire opgenomen. Zij treden vooral op tijdens zang- en jeugddiensten. We zijn er blij met hun toezegging naar Boijl te komen.

Het thema van de dienst is **VLIEGER JE MEE?**

In de zomer zoeken mensen meer dan in de winter de aarde, de grond, het water en de lucht. Verlangend de meeste mensen in de winter naar warmte en beschutting van het eigen huis. In de zomer gaan mensen graag op pad met de tent en caravan of huren in een andere omgeving voor een paar weken een huisje.

Het lijkt wel alsof aan de verbondenheid met de schepping zomers meer vorm wordt gegeven. Alsof we op een zonnige dag beter de verbinding tussen hemel en aarde ervaren.

De vlieger staat in deze viering centraal voor die verbinding.

We staan met beide benen op de grond, maar aan de andere kant verlangen we ook naar meer dan de aarde. We verlangen naar vriendschap en liefde, maar ook naar verbinding met kracht van uit de hemel.



Kinderen neem je vlieger mee.

Deze dienst is bestemd voor iedereen in het dorp en omgeving.

Ik zal mijn best doen vrolijkheid en blijheid te koppelen aan diepgang en eigentijdsheid.

Kinderen mogen hun eigen vlieger meenemen en deze laten zien aan iedereen. Ik neem ook een vlieger mee met een verhaaltje.



Ballonnenwedstrijd

Aan het eind van de dienst willen ballonnen op laten waaraan een kaartje zit met het eigen adres. Degene van wie de ballon de verste reis maakt, ontvangt een prijsje.

Dus kom met je vlieger en als je die niet hebt, kom je zonder. Dan is er altijd nog die ballon voor jou die de reis tussen hemel en aarde gaat maken.

Bij slecht weer wordt de dienst in de kerk gehouden.

Graag tot ziens.

Sjalom, Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Friesland's End
tel 0516 44 14 77; e-mail de.pastorije@hetnet.nl

INGEZONDEN

47e Nuttert van der Heide rit

Zondag 1 september a.s. zullen er in Boijl weer talloze motorfietsen uit het begin van de vorige eeuw op het Sportpark en op de Brink bij de Tille te bewonderen zijn. Op deze datum wordt namelijk alweer voor de 47e maal de Nuttert van de Heide rit verreden.

Voor de deelnemende motoren geldt dat zij gebouwd moeten zijn voor 1941. Ondanks de hoge leeftijd blijken in de praktijk de meeste motoren toch prima in staat de rit van ongeveer 80 km probleemloos af te leggen. Mocht dit niet lukken dan is er natuurlijk altijd nog de bezemwagen.

Het programma voor de Nuttert van der Heide rit ziet er als volgt uit:

Vrijdagmiddag en in de loop van zaterdag slaan de deelnemers hun tenten op in Boijl op het Sportpark.

Zaterdagavond kunnen zij in de kantine hun startpapieren ophalen. Wilt u dan een kijkje nemen en in alle rust de motoren bekijken en met de eigenaren informatie uitwisselen dan is daartoe alle gelegenheid.

Zondagmorgen arriveren de laatste deelnemers op het sportpark.

- Vanaf 11.00 uur vertrekken vervolgens de eerste drie deelnemers, die een minuut later gevolgd worden door de volgende drie, enz., enz.
- Om ongeveer 15.00 uur komen na verwachting de eerste motoren weer aan bij Dorpshuis De Tille waar de finish is.
- Om 16.00 uur zal in Dorpshuis De Tille de prijsuitreiking plaats vinden.



Meer informatie over deze jubileumrit leest u ongetwijfeld eind augustus in de regionale kranten.

Voor meer informatie vooraf kan er ook contact opgenomen worden met

Peet Veldhuizen tel.421895 en/of de bestuursleden van de Stichting Sportcentrum Boijl.

DORPSNIEUWS

Dorpsfeest “Puur Hollands” 6 t/m 9 juni 2013

In een koud en wisselvallig voorjaar was het tijdens ons dorpsfeest gelukkig prachtig weer. Op woensdagavond werden traditioneel de straten versierd en werd al voorzichtig duidelijk welke provincie door welke buurt uit de envelop was getrokken in februari.

De **Openingsmiddag** op donderdag begon buiten in de zon met koffie en een lekker stukje versierde citroencake.

Daarna werden er binnen allerlei quizspelletjes gespeeld, die allemaal in het teken stonden van Puur Hollands. Woordrijgen, memory, hints en een tekenspel werden afgewisseld met Raad het plaatje op de beamer en enkele Waar of Niet waar rondes.

De meeste punten werden verzameld door het team van Jannie Prins, Lineke Diever en Jolanda Sooy.

De feestcommissie trakteerde de 12 (!) aanwezigen verder op drankjes en lekkere hapjes.



De **dorpswandeling** kende minder deelnemers dan vorig jaar, namelijk 41. En dat lag zeker niet aan de adressen waar we langs gingen om een kijkje achter de voordeur te nemen.

Vanuit De Tille ging het naar de **Hervormde Kerk**. Veel Boijligers hebben nog nooit de binnenkant van dit beeldbepalende gebouw in het dorp gezien, terwijl dat toch beslist de moeite waard is. Dominee Erica Plomp, Liane Russchen ontvingen de gasten en beantwoordden alle vragen. Minnie Diever speelde met overgave op het prachtige kerkorgel. Buiten op het kerkhof kon de nieuwe urnenmuur worden bekeken.



Daarna liepen we naar de Kerkweg nummer 18, waar **Anne de Vries** een schuur vol konijnen en krielkippen te bewonderen had. Anne fokt al 30 jaar deze mooie, makke, witte konijnen.

De route ging door naar de Doldersumsestraat waar **Columba van Geldorp** samen met haar bezoekers op de kleine harp speelde. Onder de gezellige overkapping bleek dat, met wat kleine aanwijzingen, er al snel een leuk geluid uit de harp kwam.

We moesten een beetje op tijd bij **Chris Greaves Lord** naar binnen want Chris ligt in de regel rond 21:00 uur al onder de wol! Eenmaal binnen kijk je je ogen uit naar alle muziekinstrumenten en snuisterijen die er in de winkel staan. Een nog werkende mini draaimolen was een echte blikvanger.

De route leidde ons naar De Daaken waar de **brandweer van Noordwolde** een echte brandweerwagen had geparkeerd. Marieke en Erik beantwoordden alle vragen van volwassenen, maar zeker ook van de kinderen. Die vermaakten zich sowieso opperbest met de waterslang waarmee zij kegels om mochten spuiten.

Anja Wijngaard, van **Instituut Anja**, had zich samen met haar collega Trees, opgesteld in de Tille. Op een massagetafel en een speciale stoel hebben zij daar menig onwillige spier onder handen genomen. In de Tille kon men na afloop genieten van het 'lopers arrangement', koffie of thee met eigengemaakt gebak.



De **Kinderspelen** op vrijdagmiddag waren perfect georganiseerd door een gloednieuwe commissie, bestaande uit Aukje, Wendy, Anja en Manou.

Mede door het prachtige weer, en niet op de laatste plaats door de leuke Hollandse spelletjes en het enthousiasme van zowel de kinderen als de vrijwilligers werd het een geslaagde middag, die voor herhaling vatbaar is!

Ook de kindertjes van de BSO mochten meedoen en vonden dat maar wat stoer!

De **stratenquiz** was als altijd een succes. Elders in de krant vindt u de antwoorden op alle vragen. Winnaar werd de Bekhofbuurt met 190 punten, dus voor hun was de taart en de wisselbeker. Tweede werd De Brink met 188 punten en derde Bi'j Harmke met 186,5 punt.

Zaterdagmorgen was het al vroeg druk in het dorp.

Om 9:30 uur moesten **de versierde wagens** opgesteld staan op het sportveld zodat de jury haar werk kon doen. De jury bestond deze keer uit Gerri Zijlstra, Tineke de Vries en Gerard van Eumelen. Ook uit elke buurt konden vijf formulieren ingeleverd worden met daarop de drie favoriete wagens.

Negen buurten en de OJP hadden allemaal veel aandacht besteed aan het maken van de wagens. De één heel gedetailleerd en een ander juist in één blik te vangen.

De optocht verliep zonder problemen; alle buurten hadden zich aan de maximale afmetingen gehouden zodat het passeren van de versmalling en het keren bij Bart, mede door de hulp van de verkeersregelaars, prima verliep.

Na de rondrit maakte Anne-Marie de prijzen bekend. Van de vakjury kreeg de wagen 'Noord Holland' gemaakt door de Bekhofbuurt en waarin Volendam werd uitgebeeld, de meeste punten. Tweede werd 'Overijssel' gemaakt door De Wissel en derde 'Limburg' van de Daaken. De publieksjury zette de wagen van De Wissel op de eerste plek. De prijswinnaars kregen een taart en de Bekhofbuurt ook hier de wisselbeker.



'Jantje Smit', kapitein van de VD 69



De Staphorst/Giethoornwagen van De Wissel

Hongerig na een lange ochtend bood de **picknick** op het sportveld uitkomst. Streekslagerij Huisman had de broodjes en de soep weer perfect verzorgd en, nadat de lange wachtrij was opgelost, zaten 233 Boijligers gezellig bij elkaar op de grond of op de meegebrachte stoel te genieten van de zon en het eten.

Ja, en daarna was de verwarring groot.....wat ging er gebeuren? Op de huis aan huis flyer stond vermeld dat er een minimeerkamp op het sportveld zou plaatsvinden. De zaterdagmiddagcommissie zag echter door omstandigheden geen kans om dit te organiseren en had voor '**wc borstelgooien**' gekozen, een variant op klootschieten. Men moest al gooiend een route lopen en bleef dus niet op het sportpark. Dat was voor de ouderen, die gewapend met stoel, dachten te gaan kijken naar de meerkamp natuurlijk niet leuk. Ook het spel zelf viel tegen en ontaardde in een rommelig geheel. Jammer, maar helaas...

De zaterdagavond viel gelukkig wel goed in de smaak met muziek van de **Moeflons**. Er kwamen 160 betalende bezoekers, een toch wel wat tegenvallend aantal. Het feest duurde tot in de kleine uurtjes en voor 10:00 uur 's morgens stonden de eerste mensen van de schoonmaakploeg al in de startblokken om al het glas en de sigarettenpeuken buiten op te veegen.

Ook binnen was alles na twee uurtjes poetsen weer spic en span en ingericht voor de fietstocht en de prijsuitreiking.



Arie en Wim stonden garant voor de organisatie rondom de **fietstocht** en dat verliep prima.

Ook hier goed fietsweer, een mooie tocht en slechts hier en daar wat verdwaalde groepjes fietsers (die waarschijnlijk niet goed op de kaart hadden gelet en daarom ook de pauzeplaats hadden gemist...)

Na de fietstocht werden op het grote scherm de **foto's** van het dorpsfeest getoond. Dank aan de mensen die foto's ingestuurd hadden van het maken van hun wagen en ook aan Marieke van der Wijk en Stefan Goddijn voor hun mooie foto's!

Deze foto's kunt u nog eens bekijken op onze website www.dorpsfeestboijl.nl

Bij de snackwagen kon gegeten worden en Tineke had intussen het bier en de drankjes koud staan. Voor de **prijsuitreiking** om 19:30 uur stroomde De Tille weer vol met nieuwsgierige buurtbewoners. De uitslagen staan hierboven al vermeld. Om 21:00 uur zat het werk van de feestcommissie er officieel op. Anne-Marie bedankte iedereen die meegewerkt had aan het dorpsfeest en sprak de hoop uit dat bij een volgend dorpsfeest er meer commissies gevormd kunnen worden om de verschillende activiteiten te organiseren. Op de manier waarop het dit jaar is gegaan, is niet vol te houden, zeker niet voor Tineke, die ook De Tille onder haar beheer heeft tijdens alle activiteiten.

De evaluatievergadering

Tijdens en na het dorpsfeest waren er mensen die niet tevreden waren over de muziek die gedraaid werd in het dorpshuis op vrijdag- en zondagavond. Dit is in de evaluatievergadering op 17 juni met het bestuur besproken.

Diezelfde groep voelt ook meer voor een tentfeest dan een dorpsfeest waarbij het dorpshuis centraal staat. Al deze mensen worden binnenkort uitgenodigd om met het huidige bestuur de mogelijkheden te bespreken. Anne-Marie van der Geest heeft besloten zich terug te trekken uit het bestuur.

Voor de organisatie van de zeskamp hebben zich nu al een aantal mensen aangemeld. De namen zijn genotuleerd en we hopen dat zij deze taak over twee jaar voortvarend oppakken!

Anne-Marie van der Geest.

Gezocht: de wisselbeker van de Zeskamp.

Volgens de notulen voor het laatst uitgereikt aan De Wissel.....



Stratenquiz 7 juni 2013

Na het uitdelen van de stratenquiz zaten wij gezellig aan een picknicktafel bij het café en het was weer FANTASTISCH om iedereen in auto's, op fietsen en rennend voorbij te zien komen!!

Bij de voorbereiding hebben wij al voorpret, maaaaar die twee uurtjes een heel dorp te zien zwoegen...dáár doen wij het voor 😊

Moet gezegd, die eerste vraag/opdracht, maakt het voor ons natuurlijk éxtra aangenaam en na afloop van jong & oud horen met hoeveel plezier de stratenquiz altijd wordt gemaakt, is een kroontje op ons werk!!



De eer, de taart en de wisselbeker werden dit jaar gewonnen door de Bekhof met 190 pnt. Proficiat!!

2° Brink 188 pnt / 3° Bi'j Harmke 186,5 pnt / 4° Wissel 186 pnt / 5° Kerkweg 179 pnt / 6° Rijsber/Meuleveld 178 pnt / 7° Boijl Oost 177,5 pnt / Klokkeweg 169,5 pnt / 9° Daoken 168 pnt / 10° Boijl Centrum 163 pnt / 11° Snells Hutte 157 pnt / 12° Alteveer 133,5

Graag tot over twee jaar!! Alletta & Henneke

VRAGEN OVER BOIJL

1. U heeft een provincie toegewezen gekregen voor de versierde wagen!
Serveer ons een lekker *provinciaal* drankje of hapje!!



Bi'j Harmke / Snelheid



Snells Hutte / Creativiteit



Kerkweg / Serveren

- 2a. Welke oud-Boijlig(st)er kreeg geheel onverwachts een mooie verrassing in de schoot geworpen?
 b. Hoe heet deze verrassing?
Danielle Beun / Anna Annegiëna Veldhuizen

3. Wie werden afgelopen seizoen “man van de wedstrijd” bij het vlaggenschip van Trinitas?
Douwe Jongma, Peter Worst, Wilmer Terpstra, Marc Platje en Marcel Betten



Waar is deze foto genomen en wat wordt hier met veel lolijt gemaakt?
**Dalton basisschool de Oosterbrink
 Dorpskrant Even Bi'jpraoten**



5. Wie deed dit jaar mee aan de NK voetbal onder de 14 jaar? **Leonie de Weert**

6. Wat klopt er niet aan deze afbeelding?
Het schuimkraagje van het glasbier

7. CSI Miami, CSI New York... Wie is de “CSI van Boijl”? **Jacob Veldmeijer**

8. Wie sponsoren zichtbaar de “Club van 50”?
De heule meute, Jan & Mieke, Patrick & Mhairu, J & J reclame, Yntze de Vries, René & Wendy, Spar Woudsend, Trinitas 4, Jan Knorren, Andries & Yanick, Jos & Gery, Pedicuresalon Tineke Veening, Trinitas 1, Peter & Janet, Trinitas 3, Opa Ep, Stal “Le Cheval”, Trinitas 2, Johan & Hiltje, Jorrit de Vries, Henk en Anneke, Franke & Gea, Jaap & Tjitske, Jan Riemersma, Jeroen & Geertje, Marc & Josje, Winfred & Fernanda, De Muiter, Robert & Marian, Trinitas 5, Douwe & Jacky, Barry, Dennis & Nienke, Renee & Bolke, Tony & Annigje, R. Veldhuizen

9. “Music was my first love” geldt voor velen, maar zéker hier in Boijl!!!

- a. Welke Boijliger bandjes timmeren tegenwoordig succesvol aan de weg?
Square Melons, Erase de Band, Sound of the Last Call

- b. Geef de namen van alle bandleiden! (voornamen voldoen)
**Sander, José, Giel en Hester
 Aaron, Arnold, René en Sarah
 Wiljan, Violet, Arjen, Sander en Sander**



10. Na trainen wordt op woensdag en vrijdagavond altijd nog even gezellig nagezeten in de kantine.
 Op welke *vrijdag* is deze foto genomen? **Goede Vrijdag**

11. Met veel hulp van vrijwilligers werd dorps huis “de Tille” onlangs verbouwd!

- a. Met welke openingshandeling werd het dorps huis officieel geopend?
Door het opentrekken van de toneelgordijnen.

- b. Wie verrichtten deze opening?
**Bouwcommissie Henk Roeles, Gerard Prins,
 Geert Pijlman en Anne-Marie van der Gees**



12. Waar vindt u de foto van deze stenen voetjes? **Facebook (Tineke Veening)**

13. Wie sponsorde dit seizoen de laatste competitiewedstrijd van het 1^e van Trinitas?
Spar Woudsend, Edwin Kraakman



14. Hoeveel van deze schattige lammetjes staan in 't Even Bi'jpraoten nr. 2 – 2013? **Nul**
15. Wie werd dit jaar benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau? **Anne-Marie van der Geest**
16. Wie gaan hier onder de professionele KISS-schmink schuil?



**Jesse de Weert,
Niels Veening,
Remco Jager,
Mike Elsinga,
Wesley Rooks**



17. Welke klus had deze groep vrijwilligers, voor het fotomomentje, geklaard bij "de Tille"?
Bestrating gelegd
18. Feikje van der Lei werd onlangs vorstelijk onthaald op het Paleis op de Dam. Zij ontmoette daar Koning Willem Alexander, Máxima en prinses Beatrix. Feikje, werkzaam bij ZuidOostZorgzorgcentrum in Oosterwolde, kreeg voor haar inspanningen voor een project iets uitgereikt door Máxima.
- a. Wat kreeg Feikje uitgereikt? **Het Appeltje van Oranje**
b. Wat is de naam van het project? **Gluren bij de Buren**
19. Wie waren de cheerleaders bij de nacompetitiewedstrijd Trinitas – Franeker?
Josje, Judith, Nienke en Nadine

20. In welk blad stond begin dit jaar deze foto?
Voetbal International / VI



SIGHTSEEING BOIJL

1.  Wie heeft deze mooie boogjes boven de ramen? **Renee van Zanden**
2. Aan welke weg wonen de bewoners van dit "huisnummer-aanwijpsbordje"? **Boekelterweg**



3. ← Waar staat dit bordje? **Nergens!**



Op hoek Rijsberkamp/de Riessen staat origineel bordje →
Daar worden koeien ziek van hondenpoep i.p.v. koeienpoep



4. Waar "zwemt" dit dolfijntje? **Brink 32**

5. Hoeveel huizen staan er op de Daoken te koop? **5**

6. Bij wie hangt deze paardenkop aan de schuur? **Bij Harmke Mailly**



7. Uit welk jaar stamt deze groene melkbus? **1955**

8. Hoeveel blauwe bloempotten staan er in de tuin aan de Boijlerweg 124? **6**

9. Wat heeft u op dit kampeerterrein niet nodig? **Kampeerbewijs**



10. Hij wappert op meerdere plaatsen, maar bij wie wappert deze vlag en wat is de volledige tekst? **Fam. Hazeloop**
SVR STICHTING VRIJE RECREATIE
KAMPEREN BIJ DE BOER
KREK DAT IS 'T



11. In welke buurt staat een huis aangeboden bij Jaap.nl? **Boijl-Oost**

12. Hoe heet de boerderij aan de Riessen en tel de paaltjes aan de linkerkant van het pad tót aan de boerderij?! **De Riessen, 18 paaltjes**

13. Waar staat dit gezellige picknick setje? **Doldersumsestraat 4**



14. Zoek de "Bargerblom" en ontdek wat er niet klopt op de foto! **Top van de windveer ontbreekt**



15. Hoeveel flesjes hangen er boven de picknicktafel aan de Oostvierdeparten 56? **10**

16.  Waar "vliegen" deze vlinders?
Boijlerweg 76

17. Bij wie staat dit bankje in de tuin?
Mevrouw Ramaekers



18.  Waar staat dit haantje te "kraaien"?
Boijlerweg 23

19. Welke bewoners liggen deze zomer niet in hun zwembad en waarom?
Bewoners van de Groene Zoom. Zwembad is dichtgegooid.

20. Tel de bloementjes van dit hek van de fam. Ouwkerk aan de Alteveersweg! **35**



PROVINCIEWEETJES!! Noteer om welke provincie het gaat!!



Let op Let op.....

Bij een enkele provincie wordt bijvoorbeeld een specifieke stad, wandeltocht, vaarroute etc. bedoeld.

Indien u hiervan de naam weet zijn er extra bonuspunten te verdienen!!!!

1. In onze provincie vindt u de stad van de molens en jenever! **Zuid-Holland / Schiedam**
2. In onze provincie heeft de otterhond zich vaak nuttig gemaakt! **Friesland (wetterhoun)**
3. In onze provincie stellen wij u niet te leu en waant u zich in het land van de heerlijkheden!
Gelderland / Leur / Bezoekerscentrum Land van de Heerlijkheden

4. In onze provincie zijn wij dol op peukenasbakjes! **Zeeland**
5. In onze provincie kunt u heerlijk wandelen langs de noordgrens van het oude Romeinse rijk!
Utrecht / wandelroute de Limes
6. In onze provincie kunt u vanaf morgen over het water onze provincie nóg beter leren kennen!
Drenthe / Veenvaart
7. In onze provincie breekt het voorjaar altijd eerder aan!
Limburg
8. In onze provincie kunt u al wandelend Herman Brood “tegenkomen”!
Overijssel / Zwolle / Herman Brood wandelroute
9. In onze provincie wonen velen op palen!
Noord-Holland / Amsterdam
10. In onze provincie is het straks goed toeven aan de kust en vooral op nieuw nat bedrijventerrein!
Flevoland
11. In onze provincie kunt u met de stoomtrein van ons door turf getekende landschap genieten!
Groningen / stoomtrein S.T.A.R. / rijdt langs de grens Groningen en Drenthe, de Semslinie
12. In onze provincie brouwen wij in het klooster als enige een zeer speciaal biertje!
Brabant / Berkel-Enschot / Trappistenklooster Abdij Koningshoeve / bier de Trappe



PROVINCIEVLAGGEN

Geef duidelijk de provinciegrenzen aan en teken & kleur (in de juiste kleuren) in elke provincie de provincievlag!



1. Noord-Brabant



2. Gelderland



3. Zuid-Holland



4. Noord-Holland



5. Zeeland



6. Utrecht



7. Friesland



8. Overijssel



9. Groningen



10. Drenthe



11. Limburg



12. Flevoland



KENT U ONS LANDJE?

Geef de naam van deze schitterende bouwwerken en noem de stad & provincie waar ze te vinden zijn!!!



**1. Domtoren, Utrecht
Utrecht**



**2. Waterpoort, Sneek
Friesland**



**3. Paleis op de Dam, Amsterdam
Noord-Holland**



**4. "Exposure" / "De poepende man"
Lelystad, Flevoland**



**5. Zaanse Huisjes Hotel
Zaandam, Noord-Holland**



**6. St. Pieterskerk
Oudenbosch, Brabant**



**7. Kremlin, Winkel
Noord-Holland**



**8. Kubuswoningen, Rotterdam
Zuid-Holland**

EEN PAAR KLEINE SIMPELE FLAUWE VRAAGJES



1. Hoeveel rendieren trekken de slee van de Kerstman? **8**
2. Wie zei in een sprookje "ik had zo'n merkwaardige droom"? **Alice (in Wonderland)**
3. Op welk huisnummer wonen Samson en Gert? **101**
4. Welke noten zitten in je keel? **Amandelen**
5. Wat was "papa" volgens The Temptations? **A rolling stone**
6. Hoe heet Kuifje in het Frans? **Tintin**
7. Welke actrice speelde in de clip van 'Amazing' van Aerosmith? **Alicia Silverstone**
8. Hoeveel haren heeft Lambik? **6**
9. Wie was de 'Queen of Soul'? **Aretha Franklin**
10. Hoe heet de gele Teletubbie? **Laalaa**
11. Hoeveel calorieën zitten er in één theelepel sperma? **5**
12. Wat was er zo bijzonder aan de wedstrijd Sc Heerenveen – FC Utrecht op 5 mei?
Kids van de Oosterbrink droegen het doek. (geregeld door meester Rik)

WAAR of NIET WAAR Omcirkel het juiste antwoord



1. Je krijgt meer bacteriën binnen van het aflikken van een wc bril dan bij tongzoenen?
NIET WAAR
2. Een man die al 72 ondraaglijke uren aan de hik leed, kwam in 1988 bij dokter Francis Freshmyer. Alles werd geprobeerd tegen de hik, maar niks hielp. Uiteindelijk bedacht de dokter dat een anale massage helpt bij onregelde tics van het lichaam. Hij begon de behandeling en wonder boven wonder was de man eindelijk verlost van de hik. De dokter kreeg hiervoor een Nobelprijs...
WAAR
3. Koning Willem de 1e moest in 1831 duizenden nieuw geworven soldaten van uniform voorzien. Er was geldnood, tijdsgebrek en niet genoeg op voorraad. Daarom liepen de soldaten in hoedjes van papier. Daar komt het liedje vandaan: 'Eén, twee, drie, vier, hoedje van papier'....
WAAR
4. Johanna was een vrouw die in 800 na christus rechterhand werd van Paus Leo de 4e. Toen hij stierf, nam zij de pauselijke functie over. Dit kon omdat men dacht dat het een man was. Om dit in het vervolg te voorkomen, heeft het Vaticaan een procedure in het leven geroepen: De aankomende paus zit met blote billen op een holle troon. Van onderen wordt even gevoeld of het zaakje in orde is. De verlossende woorden (vertaald uit het Latijns) 'Hij heeft testikels en ze hangen goed' moeten bevestigen dat het een gezonde man betreft.
WAAR
5. Vrouwen vinden mannen in een dure auto aantrekkelijker dan mannen in een normale auto...
WAAR
6. Schotten dragen niets onder hun kilt omdat het opsluiten van hun genitaliën slecht is voor de zaadproductie
WAAR



RARA WAAR STAAN WIJ?

Ga naar het punt waar wij stonden en maak op dezelfde plaats een foto!!
Maak deze foto met een buurtgenoot erbij op... dit als bewijs dat u niet onze foto hebt gekopieerd ☺

Print de foto uit en plak hem onder/naast ons origineel!!!



1.

Kruising Bekhofweg / Boekelte



2.

Kruising Rijsberkamp / Meuleveldweg



3.

Reeweg



REKENEN!!!

Deze vraag is komen te vervallen i.v.m. veranderingen rondom huis & tuin!



LANG LEVE DE SOCIAL MEDIA.....?!

Ga naar het schoolbosje en beantwoord de 5 gevonden vragen!



1. Facebook, Twitter, Hyves, LinkedIn en Youtube
2. For your information
3. Een bericht op twitter (vergelijkbaar als een sms) met max. 140 tekens
4. :-x shift 8
5. 2008

Lastige woordspelingen



- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Bezoek aan de markt | Kraamvisite |
| 2. Oude vrouw in het bos | Bosbes |
| 3. Matroos met bril | Briljantje |
| 4. Boeven in een koets | Rijtuig |
| 5. Garderobe juffrouw | Klere-wijf |
| 6. Graaf zonder auto | Loopgraaf |
| 7. Een olifantenstel | Oliestel |
| 8. Schoonmoeder in de tuin | Tuinslang |
| 9. Buste van een jonkvrouw | Adelborst |
| 10. Achterwerk van een rover | Rovershol |



VOOR DE JUISTE ANTWOORDEN KUNT U TERECHT OP HET SPORTVELD.....

1. Waar vind je grote Dames & kleine heren? **Kapsalon "Ideaal" Elsloo**
2. Welke apparatuur haal je bij de tapservice? **Koelapparatuur**
3. Waar wordt samen aangebouwd? **Beter wonen**
4. Wie bestaat al sinds 1903? **Installatiebedrijf Bakker**
5. Wat is de website voor alle paardenrassen? **www.veenstraboyl.nl**
6. Waar is speelgoed voor jou? **Toys2play / Novy Noordwolde**
7. Op welk bord ontbreekt de f ? **Ronald van de Berg**
8. Waar vind je (mini) kranen? **Vaart ZZ 134 Appelscha**

OMCIRKEL OP DE ONDERSTE AFBEELDING DE 10 VERSCHILLEN!!





1.

René Terpstra



2.

Jannie Bosma



3.

Henneke Velzeboer



4.

Jan Willem de Vries



5.

Ronnie Aberson



6. **Mhairu & Patrick de Jong**



7. **Arnold Dassen**



8. **Arie vd Selm, Annie Winters, Trijn Brouwer**



9. **Monica Edema**



10. **Femke Platje**



11.

Ilse Daatselaar



12.

Silvia Beun



13.

Mieke Veldkamp



14.

Jacob de Vries en Johan Ouwerkerk



15.

Jesper Kaakman

Blik op Boijl



George Hendrik Voerman - 'de stientieszuiker van Buil'

Inwoners van ons dorp die er voor 1963 woonden, hebben hem allemaal gekend. Regelmatig zag je hem op z'n fiets door het dorp gaan. Maar wat wás het voor een man en wat hield dat eigenlijk precies in dat: 'stienties zuuken' ?

Voerman, geboren in 1873 te Nieuweschans, woonde tot z'n 10^e jaar bij zijn grootouders in Havelte en later in Meppeel waar hij de HBS volgde. Hij werkte vanaf zijn 17^e bij de Spoorwegen in een administratieve functie waarvan 3 jaar in Zuid Afrika.

Na zijn pensionering in 1932 keerde hij terug naar Havelte. Zijn vrouw en dochter bleven in Amersfoort.



In de zandverstuivingen bij Havelte o.a. 'het Holtingerveld' kon hij als amateur archeoloog zijn hart ophalen. Hij zocht stevast ná regen en harde wind, die veel oude voorwerpen blootlegden. Zo vond hij door de jaren heen, diverse kampresten van rendierjagers met duizenden vuurstenen werktuigen daterend uit de oude steentijd zo'n 14.000 jaar geleden.



Tijdens WO 2 werd in Havelte vlak bij het hunebed een Duits vliegveld aangelegd. (1942) Door zijn zoektochten in het veld kwam Voerman in contact met de bevelhebber aldaar, die toevallig ook een enthousiast amateur archeoloog was.

De vrees bestond dat de Engelsen het vliegveld gingen bombarderen en dat gebeurde ook in september 1944. De vliegtuigen vlogen soms door tot de 'Linde' keerden daar en losten op de terugweg hun bommen. Het gebulder was tot in Boijl te horen. In maart 1945 was het weer raak maar de Duitsers hadden toen het hunebed (op eigen initiatief) al gedemonteerd en verborgen in een diepe kuil.

Oktober 1944 werd Voerman zijn kosthuis geraakt en hij vond het in en rond Havelte te gevaarlijk worden en vertrok. Eerst voor een half jaar naar Vledder en daarna vond hij onderdak in Boijl bij weduwe Meintje van der Walle.

Een klein vrouwtje, baakster van beroep dat bijna altijd een zwart alpino mutsje droeg. Ze woonde op nr. 98 op de hoek Boijlerweg/Doldersumsestraat. 'Meintje van et hoekien'

Ze sprak Voerman niet met z'n naam aan maar steevast met 'meneer' en het wás ook een heer. Sprak heel beschaafd Nederlands, altijd in pak, hoed op, regenjas soms met sigaar. Een aimabele man. Hij verplaatste zich op zijn zoektochten per fiets en een kleine loep had hij altijd bij de hand.

Vanuit Boijl zocht hij verder in Havelte maar breidde zijn zoekgebied ook uit dichterbij huis. Boijl kent dat nog stukjes niet ontgonnen heideveldjes met zandverstuivingen aan de Doldersumsestraat en ten noorden van het Kerkebos. Popping uit Oosterwolde had al eerder onderzoek gedaan in Rijsberkamp en de Meulepolle en daar sporen gevonden van vroegere bewoning.

Voerman stond er om bekend dat hij zijn vindplaatsen bij Havelte zeer zorgvuldig in kaart bracht. In Boijl gaf hij de vindplaatsen een naam. 'De Meulepolle', 'Schapedobbe', 'akker Willem Wever' en 'Boelens heideveldje', ze spreken voor zich. 'Circus' en 'Nieuw Circus' waren de oefenveldjes van 'de Grensrutters'.

De voorwerpen die hij vond (veel kleine) bewaarde hij zorgvuldig gedocumenteerd. Toen de laden kasten vol waren werd veel opgeslagen in allerlei kleine doosjes. Hij kon ze terugvinden in zijn schriftjes als: 'Castella' zeepdoosje onder de kachel, 'Aertox' vliegvanger idem, 'Willem 11' onder aquarium enz.

Wanneer je bij Meintje aan de achterdeur kwam was daar een soort deel met stellingen waar de vondsten van Voerman op lagen en haar huis moet overvol geweest zijn!

Voerman heeft zijn hele leven interesse gehad in de archeologie. Hij leefde zich helemaal in in de wereld en het leven van de rendierjagers.

Eens schreef hij: 'Zulke kleine gebruiksvoorwerpen gemaakt van vuursteen kunnen toch niet gemaakt zijn door grove mannenhanden maar moet wel het precisiewerk geweest zijn van vrouwen en kinderhanden'.

Door zijn werk bij de Spoorwegen verhuisde hij nog al eens en zo deed hij vondsten op diverse plaatsen in Friesland (terpen) Drenthe en de Veluwe. Hij onderhield o.a. nauwe contacten met professor van Giffen uit Groningen, correspondeerde veel en publiceerde ook. Belangrijke post voorzag hij van een rood lakzegel. Hiervoor had hij een zegelring met zijn initialen en een dito lakzegel.

19 jaar lang woonde Voerman bij Meintje tot ze in 1963 overleed.

In Haulerwijk vond hij weer een onderkomen waar hij nog 3 jaar woonde. Hij overleed er op 93 jarige leeftijd en werd er ook begraven met heel toepasselijk een kleine zwerfkei op zijn graf.



Bij zijn leven schonk Voerman veel voorwerpen aan particulieren en o.a. aan de oudheidkamers van Leeuwarden, Steenwijk en Wolvega. Zo raakten voorwerpen die op één plek gevonden waren soms verspreid. Deze zijn later voor een groot deel weer samengebracht.

Het Drents museum in Assen heeft ook een verzameling van hem en in 'het Schulte huus' in Diever aan de Brink, het archeologisch centrum van west Drenthe, loopt van april tot eind oktober 2013 een tentoonstelling over het werk van Voerman.

In de filmzaal boven, is naast een film over mammoeten, ook een film over het werk en leven van onze oud plaatsgenoot 'de stienties zuuker meneer Voerman' te zien. Hij was trouwens niet alleen geïnteresseerd in archeologie, in de winter en wanneer het weer te slecht was om het veld in te gaan, hield hij zich bezig met zijn postzegel – en munten verzameling.

In april is een boek uitgekomen (in Diever te koop) 'In het spoor van Voerman, Archeologie en landschap van het Holtingerveld' Het is breed van opzet en een groot deel gaat over Voerman. Hierin is o.a. te lezen dat het werk van hem grote archeologische waarde heeft. Hij was de eerste amateur archeoloog in het noorden die zich intens verdiepte in de tijd van de rendierjagers, exacte kaarten tekende en de gevonden voorwerpen uitstekend documenteerde.

Misschien dat zijn werk destijds door zijn dorpsgenoten toch niet helemaal naar waarde geschat werd.

namens de archiefgroep Boijl, Jellie Menger.



VERENIGINGSLEVEN



Oproep bestuursleden voor oprichting van een Stichtingsbestuur Dorpshuis De Tille

Tijdens de op 16 mei goed bezochte bijeenkomst is de wens om een Stichtingsbestuur Dorpshuis op te richten, duidelijk naar voren gekomen.

Op deze avond zijn er tevens een aantal varianten omtrent de samenstelling van dit toekomstige bestuur uitgesproken.

Een aantal groepen gaf aan dat het wellicht een optie is om het bestuur samen te stellen uit vertegenwoordigers van de verenigingen/gebruikers van het Dorpshuis, maar ook andere enthousiaste dorpelingen zijn van harte welkom om zitting te nemen in dit bestuur!!

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken doen we via deze Dorpskrant een oproep om je aan te melden als kandidaat voor het Stichtingsbestuur Dorpshuis De Tille.

Aan de hand van deze aanmeldingen kunnen we een zo breed mogelijk bestuur samenstellen, welke daarna aan de slag kan om de uitwerking hiervan verder vorm te geven.

Aanmelden kan bij de bestuursleden van Dorpsbelang; Geert Pijlman, Albert Sijbesma, Jelly Oosterveld, Ben Lubberdink, Wim van de Hoef, Lucie Gorter of stuur een mail naar boyl@dorpshuizen.nl.



In goed overleg met de verenigingen die gebruik maken van ons Dorpshuis De Tille, zijn we tot de volgende indeling gekomen voor het komend seizoen 2013-2014.

Dag	Ochtend	Middag	Avond
Maandag			Vergaderingen
Dinsdag			Toneel (sept-dec)
Dinsdag			Biljart
Dinsdag			DB-vergadering (1x mnd)
Woensdag	Gym	Koersbal	Kruisboogschutters vereniging
Donderdag		Kaartclub (1 x 2 wk)	Biljart
Vrijdag			Re-Start / Zumba (tot 21.00 uur)
Vrijdag			Dorpsgemeenschap/Kinderwerk (aantal keer per seizoen)
Zaterdag			Dorpsgemeenschap/Kinderwerk (aantal keer per seizoen)
Zondag			



Feikje ontvangt appeltje van Máxima

BOIJL - Feikje van der Lei uit Boijl ontmoette donderdag koning Willem-Alexander, Máxima en prinses Beatrix in het paleis op de Dam. Máxima reikte het Appeltje van Oranje uit aan het project Giken bij de Buren in Coesterwoude. Van der Lei werkt bij stichting Zuid-OostZorgzorgcentrum en stond aan de basis van het project dat bewoners van zorgcentrum Stellinghove verbindt met leerlingen van school tussen de Singels. 'Heel bijzonder om op de Dam in Amsterdam aan de andere kant van de draaghekken te lopen en gewoon met de koninklijke familie te praten in het paleis. Dit is toch wel een kroon op het werk', aldus de enthousiaste Van der Lei (rechts op de foto).

Oranje Fonds - Bart Hoornburg

Dorpsbelang Boijl feliciteert ons voormalig bestuurslid Feikje v.d. Lei met dit geweldige succes

SPORT

Voetbal

VOETBALVERENIGING TRINITAS SLUIT EERSTE SEIZOEN SUCCESVOL AF



Op 15 juni sluit voetbalvereniging Trinitas het eerste seizoen na de fusie af met een mixtoernooi voor jong en oud. In de middag spelen de jonge spelers in gemengde teams tegen elkaar een competitie. Naast de gebruikelijke wedstrijden zijn er ook behendigheidswedstrijden met de bal zoals 'stropdas schieten': proberen in een hele grote opblaasleeuw de bal door het gat achter de stropdas te krijgen. Het geheel wordt afgesloten met een barbecue voor de jeugd.

's Avonds zijn de oudere jeugd en volwassenen aan de beurt. Tot ongeveer half tien zijn teams te zien waarin verschillende generaties uit families met en tegen elkaar hun krachten meten. Dit keer zijn de vrouwen goed vertegenwoordigd, een opmaat voor het vrouwenvoetbal dat volgend jaar gaat starten.

Na het toernooi wordt ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met een hapje (de barbecue was blijven staan) en een drankje de avond en het seizoen te evalueren. Al met al een geslaagde afsluiting met een mooi combinatie van alle leeftijden en geslachten.

Ook sportief is dit eerste seizoen een succesvol jaar. In december waren al drie jeugdteams kampioen geworden. Vanzelfsprekend hebben zij de voorjaarscompetitie in een hogere klasse gespeeld. Maar ook daar wordt het E-team opnieuw zeer overtuigend kampioen. Deze talenten-in-de-dop gaan het vast nog ver schoppen.

Het eerste elftal begon het seizoen sterk, had toen een wat mindere periode, maar komt overtuigend terug. Uiteindelijk is hun spel goed voor een tweede plaats in de competitie. Op zich al een mooie prestatie voor een team dat het eerste seizoen met elkaar speelt. Het eerste team heeft in de nacompetitie alsnog de kans om te promoveren. Dat moet in twee wedstrijden tegen Franeker. De uitwedstrijd verliezen we (onverdiend) met 1-0. Omdat Trinitas een goede kans maakt op winst op het eigen terrein wordt deze allerlaatste wedstrijd erg belangrijk. Op een zonovergoten sportpark zien ongeveer 500 mensen een felle, maar sportieve wedstrijd. De kampioenen van de E-team zijn ballenjongens, de dames zorgen voor een cheerleader-act en de drankjes en de hapjes in de kantine zijn uit-de-kunst verzorgd. Helaas levert de wedstrijd geen doelpunten op - Franeker promoveert. Maar het desondanks hebben we een drukbezochte wedstrijd die een sportief toetje is na een mooi seizoen.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al weer in volle gang. De jeugd is al ingedeeld, de seniorenteams worden binnenkort vastgesteld. De velden krijgen een opknapbeurt. En als u denkt dat het voetbal nu over is: de spelers van de selectie trainen met elkaar op vrijdagavond door. Voordat ze zelf gaan trainen, bieden ze de jeugd ook een training aan. Dat belooft wat voor het volgend seizoen...

TRINITAS E1 OOK VOORJAARSKAMPIOEN

Na het kampioenschap in het najaar van 2012 is het E1 team van Trinitas in het voorjaar opnieuw kampioen geworden. In de tweede klasse wist het team alle wedstrijden overtuigend te winnen. De laatste wedstrijd tegen Steenwijkerwold E2 werd afgesloten met een ruime overwinning. Nadat het team gehuldigd was door voorzitter Jos van Vliet werd het team op een vrachtauto door de beide dorpen gereden. Als afsluiter was er voor het gehele team nog een bigmac-menu bij Mc Donalds.



Korfbal

Hoi, afgelopen weken heb je wellicht meegedaan aan het schoolkorfbaltoernooi. We hopen dat je het leuk vond. Misschien vond je het wel zo leuk dat je wel vaker zou willen korfballen. Je bent van harte welkom bij onze korfbalvereniging ODIS in Elsloo. Je mag direct lid worden, maar je kunt eerst ook (een paar keer gratis) komen trainen en als je wilt kun je vriend(innet)je ook meenemen. Neem contact op met ODIS en zij kunnen je vertellen waar en wanneer je wedstrijden kunt spelen en trainen.

WAAROM KORFBALLEN?

- Korfbal is een leuke teamsport (je moet samenspelen om een doelpunt te maken)
- Je moet aanvallen (doelpunten maken) en verdedigen
- Jongens en meisjes spelen samen in één team
- Je kunt samen met je vriendjes en vriendinnen spelen
- Je speelt 's zomers lekker buiten en 's winters heerlijk binnen
- Het is een niet agressieve sport
- We organiseren ook nog leuke en gezellige dingen naast korfbal

Graag tot ziens bij ODIS, voor meer informatie kun je terecht bij Jan Siedsma (tel. 0561-421243) of mail naar info@odiselsloo.nl

BIJNA EEN SCHOOLJAAR VOORBIJ

Op het moment dat ik dit schrijf is het schooljaar bijna ten einde. Het was een fijn jaar met veel activiteiten. Natuurlijk de “normale” activiteiten, maar ook bijzondere excursies naar bijvoorbeeld het scheepvaartmuseum in Enkuizen, of een indrukwekkend bezoek aan Kamp Westerbork. Of een meester die opeens zegt: “Vanmiddag zwemkleden mee, dan gaan we zwemmen”. Verder had ik gehoopt u trots te kunnen mededelen dat de tafeltennistafel er eindelijk staat. Maar door tegenwerkend weer laat dat nog heel even op zich wachten. In ieder geval ligt het plein voor de tafeltennistafel nu klaar. Met dank aan Anne van der Helm, Yannick Wieldraayer en een paar mensen van onze ouderraad.



Aan het eind van het schooljaar neemt de Oosterbrink afscheid van een tweetal personeelsleden. Juf Geke, die maar liefst eenenveertig jaren op de school in Boijl heeft gewerkt, vindt dat het tijd is voor wat anders. Voor zichzelf, maar ook zoals ze zelf zegt: Dan komt er ook weer wat ruimte voor jonge mensen in het onderwijs. Juf Geke is er één van de onderwijsgeneratie die de samenvoeging van het Kleuter- en lager onderwijs tot het huidige basisonderwijs actief heeft meegemaakt. In die tijd waren de kleuterleidsters (zo werden ze toen nog genoemd) behoorlijk bezorgd over deze integratie. Zouden deze jongsten in het basisonderwijs niet helemaal ten onder gaan in de nieuwe setting???? Ik denk dat het basisonderwijs zeer gebaat is geweest bij deze bezorgdheid. De kleuterleidsters, die geen kleuterleidster meer waren maar nu leerkrachten basisonderwijs werden genoemd, hebben steeds de nuance van het jonge kind aan weten te brengen. Zo ook Geke. Toch is Geke ook meegegaan in de ontwikkelingen van het basisonderwijs. En zeker bij de huidige snelle ontwikkelingen heeft Geke steeds, op haar geheel eigen wijze, ons weten te overtuigen van de belangrijkheid van het speciale soort mens dat het jonge kind (lees kleuter) is. De Oosterbrink gaat jou missen Geke, daar ben ik van overtuigd. Maar zoals gezegd geeft dit ook weer mogelijkheden voor jonge leerkrachten. Juf Janneke, die het afgelopen schooljaar op payroll-basis op de Oosterbrink werkte heeft nu een baan voor twee dagen. In de bovenbouw doet juf Nynke van der Heide haar intrede voor drie dagen. Zo is er nu dus een mooi mix van jonge en oudere leerkrachten.



Ook voor mij persoonlijk zijn mijn laatste dagen op de Oosterbrink geteld. De viereneenhalf jaar dat ik in Boijl heb mogen werken zijn omgevlogen. In deze tijd heb ik in drie verschillende gebouwen gewerkt. In 2009 begonnen in de oude school, het schooljaar 2010-2011 doorgebracht in de noodlocatie bij de sportvelden en vanaf augustus 2011 in onze prachtige nieuwe school, samen met de Peuterspeelzaal en de kinderopvang. Ook voor mij komt er “een nieuwe”. Voor de meesten van u wellicht al bekend, maar Rik van Galen wordt de nieuwe directeur van de Oosterbrink. Rik en ik hebben het afgelopen jaar nauw samengewerkt en dit is in ieder geval mij prima bevallen. Met Rik krijgt de Oosterbrink een jonge, energieke directeur, die van plan is veel voor school te betekenen. Ik wens hem en de andere (nieuwe en huidige) collega's veel plezier en succes. Ik bedank “mijn team”, kinderen, Oudervereniging, MR, ouders en de vele andere mensen in Boijl waar ik op een of andere wijze mee heb samen mogen werken, voor het in mij gestelde vertrouwen. Vanaf deze plek een hartelijke groet en ik denk wel een keertje tot ziens.



Roel van Nijen.

NIEUWE DIRCTEUR DE OOSTERBRINK

Mijn naam is Rik van Galen en ik ben vanaf 1 augustus 2013 de nieuwe directeur op basisschool De Oosterbrink. Ik zal mij eerst even voorstellen, mijn naam is dus Rik van Galen en ik ben 35 jaar oud. Ik ben getrouwd met Liana en samen hebben we een zoon van 2 jaar, Tom. Eind augustus verwachten wij onze tweede. We wonen sinds 2007 in Oldeberkoop en daarvoor woonden we in Wollega. Mijn hobby's zijn voetbal, fietsen en nog veel meer. De afgelopen 10 jaar heb ik op de Vensterschool in Noordwolde gewerkt, vanaf schooljaar 2012-2013 werk ik op de Oosterbrink en had ik naast mijn (adunct) taken de verantwoordelijkheid voor de groepen 7 & 8. Toen bekend werd dat Roel van Nijen directeur zou worden op OBS De Boekhorst te Oosterwolde, heeft de bovenschools directeur gevraagd of ik per 1 augustus 2013 directeur wilde worden op de Oosterbrink. Aangezien ik sinds 2011 het diploma 'schoolleider' heb en het ook mijn ambitie is om directeur te worden, vond ik dit een hele mooie kans. Dus heb ik ja gezegd. Ik heb er ontzettend veel zin in om samen met leerlingen, ouders, teamleden, OV, MR en andere betrokkenen er een mooie tijd van te maken. Vanaf volgend schooljaar zal ik van maandag tm woensdag directietaken uitvoeren, op donderdag en vrijdag draai ik groep 7&8. U bent van harte welkom om eens in onze school te komen kijken en mijn deur staat altijd open! Ik wens iedereen alvast een prettige vakantie en tot ziens!

SPROOKJESOPTREDEN

De groepen 1 tot en met 4 hebben voor de ouders en opa's en oma's opgetreden op het toneel in onze multifunctionele ruimte.

Voordat we konden optreden moest er naast het oefenen ook nog een traktatie voor het publiek gemaakt worden. Onder leiding van Tineke Veening zijn alle kinderen druk bezig geweest.

Zoals u ziet hebben ze mooie en lekkere kabouters gemaakt.



Wat fijn dat er zoveel publiek was!! De zaal zat helemaal vol. De kinderen hebben een sprookjesmedley gezongen o.l.v. juf Mirjam. Kabouterdansjes, toneelstukje over Sneeuwwitje.

Al met al was het een geslaagd gebeuren. Binnenkort staan de foto's in het fotoboek op de website.

We bedanken juf Mirjam voor het instuderen en begeleiden van de liedjes, Tineke Veening voor de hulp bij het maken van de traktatie, Griet Slot voor de hulp bij de kleding en het maken van de foto's. en de dames: Aukje Jager, Jellie Oosterveld en Jolande Punter voor verzorgen van de koffie, thee en drinken voor de kinderen!



AFSCHIED MR DOOR MARCEL VERBOOM

Omstreeks februari 2011 ben ik benaderd door Jos Nieuwenburg om zijn plek in de MR over te nemen. Ik stond er ook positief tegenover en toen bij de verkiezing er geen andere kandidaten zich hadden aangemeld ben ik zitting gaan nemen in de MR.

Daar ik vanwege mijn werkzaamheden maar zelden onze kinderen breng en haal van school heb ik altijd het gevoel gehad veel dingen te missen die gaande zijn op onze school.

Ouders weten denk ik nog niet goed genoeg de MR van input te voorzien. Ik heb in 2 jaar MR slechts 3 telefoontjes gehad van ouders.

Ook heb ik de afgelopen 2 jaar diverse vergaderingen moeten missen doordat ik op dat moment in het buitenland verbleef. Al met al besepte ik steeds meer niet de juiste man op de juiste plek te zijn.

Toen onlangs, nadat Manou Mulder zich al kandidaat had gesteld, Dirk Peeters zich vrijwillig meldde voor de MR, wist ik dat het tijd was een stap opzij te doen. Ik stop als MR-lid, lopende zaken rond ik af.

Het is een hele goede zaak dat Manou en Dirk naar voren zijn gestapt om zitting te willen nemen in de MR. Dat geeft blijk van motivatie. Aarzel dan ook niet om zaken die u graag in de MR besproken ziet worden aan te kaarten bij de oudergeleding.

Vr gr. Marcel Verboom

De groepen 1 en 2 zijn een dagje met de huifkarren op stap geweest.
Wat vond je het leukste op schoolreis?



Ilse : het menen.
Wouter: het menen.
Laura: het menen. Juan: het menen. Mirre: het menen.
Silke: het menen. Fennick: het voorin zitten en het menen

Mennen vinden de kinderen toch heel leuk!

Sem: dat ik met speelgoed aan het spelen was. Eva: met al het speelgoed spelen.

Spelen met het speciale
“schoolreisspeelgoed”!



Pannenkoeken smaken ook altijd! Vooral als ze lekker warm zijn en met heel veel poedersuiker erop.

Niels: het pannenkoeken eten en het menen.



Elkaar helpen
want alleen
lukt het niet!



Demi: ijsje eten en mensen. Noëlla: ijsje eten en het mensen. Bowie: het ijsje eten en het mensen.



Dorian: in de speeltuin en het mensen.
Lieke in het speeltuintje

Isa: in de speeltuin. Sven: in het
speeltuintje spelen.

Wat hebben we een fijn schoolreisje
gehad!



Schoolreis groep 3 en 4

Wist u dat.....

.....De kinderen van groep 3 en 4 maandag 27 mei op schoolreis zijn geweest.

.....De reis onder prima weersomstandigheden naar het Sprookjeshof te Zuidlaren ging.

..... De kinderen zich deze dag uitstekend vermaakt hebben.

.....Zij op deze en de volgende pagina vertellen wat zij het leukste van de schoolreis vonden.

.....U op de website van de Oosterbrink prachtige kleurrijke foto's van deze schoolreis kunt bewonderen.

Sasja: Ik vond de kinderboerderij erg leuk. De geitjes waren echt schattig.

Eline G.: Het sprookjeskasteel vond ik heel erg mooi en in de speeltuin vond ik de vliegtuigjes heel leuk. De sprookjes waren ook mooi.

Beau: Ik vond de kabelbaan leuk en het ridderkasteel. De vliegtuigjes en de grote boot waren ook heel erg leuk.

Eline S: Het kasteel van Doornroosje vond ik het allermooist!

Julia: De kabelbaan door de jungle was heel leuk en het kasteel van Doornroosje vond ik ook heel mooi. De klimwand was ook heel leuk.

Armando: Ik vond alles heel leuk. De grote gele glijbaan was echt heel gaaf.



Brent: De kabelbaan was erg leuk en de grote boot was ook leuk. De trapautootjes in de lucht vond ik echt gaaf.

Annemiek: Ik vond de kabelbaan ook heel erg leuk en de grote boot. De pratende kabouter was grappig.



Lieke: De kabelbaan door de jungle was leuk en de grote boot ook. Het sprookje van de Gelaarsde kat vond ik ook heel erg mooi.

Ellart: Ik vond alles leuk, maar de klimwand en de grote gele glijbaan vond ik wel heel speciaal.

Tessa: De blauwe glijbaan was heel erg leuk en het kasteel van Doornroosje. Het eten was ook lekker, vooral de patat.

Thijs: Ik vond alles erg leuk. De pratende kabouter was grappig.

Nynke: De grote boot was leuk en de kabelbaan door de jungle was spannend. Het sprookje van De Gelaarsde Kat vond ik heel leuk.

Gidion: Ik vond alles leuk. Het sprookje van Pinokkio vond ik grappig.

Madelief: Ik vond alle sprookjes mooi en de speeltuin vond ik ook leuk.

Yaslin: De gele glijbaan vond ik heel erg leuk en de kabelbaan door de jungle was spannend.

Thomas: De grote boot was leuk en de kabelbaan. Ik vond de sprookjes ook leuk, vooral Robin Hood.

Verlagen van groep 5 en 6

Schoolreisje

Het was heel ver fietsen op de heenweg. 35 km. We gingen eerst naar de Koloniehof, dat vind ik niet echt leuk. Maar toen gingen we naar Lhee en daar was het best wel leuk.

Rens Aberson

We gingen op woensdag om 9.00 uur verzamelen bij school en om 9.30 vertrekken. Ik fietste het meest naast Loes. Eerst fietsten we naar de Koloniehof en daar was een doolhof. Ik ging samen met Loes, Dominique, Chantal de uitkijktoren zoeken. Later gingen we opsplitsen. Toen hadden we de uitkijktoren wel gevonden. Daarna gingen we weer verder fietsen. Toen we er waren gingen we alles uitpakken en avondeten. De dag daarna gingen we winkelen en ik heb een sjaal gekocht. En de bonte avond was ook heel leuk. Ik ging met Mani, Marret en Yinka Mainstreet na doen met het liedje Mind is Blown. Fen yi Klaassen

Eerst gingen we naar de Koloniehof. Toen kwamen we aan op de boerderij. De Hooge Haer. En ik, Danny, Isil, Rens, Bram, Jonas, Ryan en Jellis hebben op een hele luxe kamer geslapen. We hebben gewinkeld en zijn naar een speeltuin geweest. En vrijdag zijn we naar huis gegaan. Het was een erg leuke schoolreis.

Tiemo Oosterveld.



Naar Lhee geweest 3 dagen. Heb ook wat gekocht. Kauwgum en glowsticks. Op Bonte avond samen met Jonas moppen verteld. Ook hadden wij de luxe kamer met twee

banken en een televisie en om nog maar te zwijgen over de radio. Elke avond tot 12.00 uur en langer opgebleven. Jellis Groen

Wij waren naar Lhee gegaan. Het was daar super leuk. En ik was heel erg blij. En we hebben super lekker eten gehad.

Adrian Pajok

Hallo ik ben Jamy en we zijn met groep 5/6 op schoolreisje geweest. Het was leuk. Ik sliep in de kamer bij José, Talitha, Jildou en Lieneke. Jammer genoeg ging het varen niet door. En we hebben een kussengevecht gedaan met juf Herma. Maar ik vond het super super leuk, maar nu moet ik weer heel lang wachten tot we weer op schoolreisje gaan. **Jamy Verboom**



Het schoolreisje was geweldig. Bij de Hooge Haer was het heel leuk. Er was een springkussen, schommels en een volleybalveld. Ik heb op dat volleybalveld ook nog met vrienden zandkastelen gebouwd. En ik heb op de bonte avond moppen getapt met Jellis. **Jonas Russel**

Het schoolreisje was heel erg leuk. Maar we hadden wel heel erg veel gefietst. Ik sliep op de kamer met José, Jamy, Lieneke, Talitha en ik en als begeleider juf Anneke. De bonte avond was erg leuk. Ik heb samen met Lieneke een quiz gedaan over dieren. Ik was heel erg moe van al het fietsen. Maar ik was wel weer blij om thuis te zijn.

Jildou Veenhouwer

Wij zijn laatst op schoolreisje geweest. Het was daar super leuk. Ik verhuug me er al weer op om weer op schoolreisje te gaan. We deden 's avonds een kussen gevecht met ju Herma, dat was superleuk. We zijn ook naar het Koloniehof geweest. Daar was een doolhof. En we kregen ook een ijsje. Groeten José Visser

Hallo ik ben Talitha en ik ga het hebben over het schoolreisje van groep 5 en 6. Toen we aankwamen bij Lhee was iedereen doodop, maar we waren niet te moe om te spelen! Donderdagavond was de bonte avond. Het was een succes, maar jammer genoeg moeten we de volgende dag weer terug naar huis. Xxx Talitha Blum

Het was een heel leuk schoolreisje. We zijn naar Dwingeloo geweest. Ik, Tiemo, Rens, Jellis, Isil, Velthe, Ryan, Jonas en Bram als begeleider. We hadden een hele luxe kamer met banken, een tv en een radio en 's avonds was het heel laat geworden , wel 4 uur.

Danny Sijbesma

Hallo allemaal

Wij zijn met groep 5 / 6 /7 en 8 met schoolreisje naar lhee op de fiets gegaan. Half 10 gingen we weg . Ik ging naast Fen yi. Later gingen we stoppen voor eten en drinken . Daarna gingen we weer verder. .toen gingen we weer stoppen. Daarna gingen we een lange pauze houden in Frederiksoord bij een museum de koloniehof daar vond ik het niet zo leuk . daarna gingen we weer weg. Toen zagen we de boerderij waar we gaan slapen dat was mijn verhaal.

Loes slot

Musical groep 7 en 8

1/2/3/4/5/6 zijn naar de musical van groep 7 en 8 geweest vanmorgen 27 juni 8:uur het was een hele leuke musical we hebben erg gelachen en het was erg leuk.....
Sam Slot

Groep1,2,3,4,5,6 zijn naar de musical van groep 7 en 8 de musical Vermist geweest. Het was heel leuk en iedereen deed goed zijn best. Het was op 27 juni om 9.00 uur.Het was heel grappig. En de kleding was best mooi . ik vond de liedjes vooral leuk.
Julus Veenstra

De musical van groep 7 en 8 is net geweest en het was heel leuk. en iedereen heeft gelachen het was een hele mooie musical.
Jesse Sjoerd van der Wijk

Hallo ik ben Jesse. Ik zat op voetbal maar ik ga op schaatsen. De schoolreis was leuk. We begonnen op woensdag om 9 uur. We gingen naar de kampeerboerderij. We gingen op donderdag gingen we winkelen. De volgende dag gingen we naar huis. Groetjes Jesse Swildens

Hallo ik ben Damian. Ik zit op voetbal. We gingen op schoolreis naar LHEE. We vertrokken op woensdag om 9 uur. We waren er om vier uur. We kwamen vrijdag weer terug. En toen ik thuis kwam kreeg ik een spelletje voor mijn nintendo 3ds xl.

Damian de Vries

We gingen woensdag tot/met vrijdag op schoolreis naar Lhee bij Dwingeloo. Jonas en ik gingen tijdens de bonte avond moppen tappen

Jellis Groen

Ik ben dj Tony met musical dat is leuk.
Maar ik heb veel tekst dat is wel moeilijk.
Met schoolreis gingen we laat op bed gr Wesley groep 7

Ik ben bij de musical een zanger dat vind ik wel leuk.
ik moet wel twee liedjes zingen.
Maar niet veel zeggen.
Groet Sven

De musical komt eraan! We zijn druk aan het repeteren, het wordt super!!!!!!
Ik ben een zangeres in de musical. Ik moet 2 liedjes zingen, de liedjes zijn best leuk.
Het laatste liedje wordt een tranentrekker volgens meester Rik.
DUS KOM OOK KIJKEN!!! WANT ANDERS WEET JE NIET WAT JE GEMIST HEBT!!!!!!!!!!!!!! (knoop het in je oren!)
Groetjes de zangeres: Merle Marit

Ik heb 1 week om uit te rusten van school in de zomervakantie, want na een week gaan wij op vakantie naar Twente!! Lekker dichtbij, omdat we al in de voorjaarsvakantie naar Oostenrijk zijn gegaan. Ook de musical komt eraan. Die wordt echt LEUK!!!! (zoals Merle Marit al zei) KOM OOK KIJKEN!!!!!!Bye Bye Marret

De musical!!!!!!!!!!
De musical word dit jaar echt super. We hebben heel goed geoefend en heel erg ons best gedaan. Dus ik hoop dat je komt kijken. Het is 27 juni om acht uur in de Tille. Als je niet komt heb je zeker weten wat gemist!!
Gr mani Algra
Ps : kom kijken we zouden het heel leuk vinden.

Ik heb heel erg zin in de musical, het oefenen gaat heel goed
Alleen soms weet iemand zijn tekst niet helemaal maar, dat komt helemaal goed
De musical heeft hele grappige stukjes dus hij is zeker de moeite waard om te kijken
Ik ben de beveiliging de rol is super leuk wel erg veel tekst, maar vooral leuk
Er zijn super veel liedjes die zijn ook leuk.
Het decor wordt vast heel mooi!
Eline groep 7

Op school gaat het goed met de musical gaat het ook goed.
soms vergeet ik mijn tekst maar dat komt snel weer boven
ik denk dat het mooi wordt.
als het warm weer is gaan we wel eens zwemmen of naar buiten .
Mike

Het schoolreisje was heel leuk we hebben heel veel gedaan.
We gingen boogschieten en we hebben met boomstammen gegooid.
Het leukste vond ik het racen met een boomstam met tijd we moesten toen ook door een sloot.
Op het laatst ging Myron (een klasgenoot) aan een van de palen die boven de sloot hingen.
En ik ging op zijn vingers staan toen viel hij voel in de sloot!!
We hebben ook nog een gps tocht gedaan het was best wel eng.
Op het laats liet een ander groepje ons schrikken.
We hebben ook nog levend stratego gedaan, het groepje van onze meester speelde vals.
Tristan groep 7

Vrijdag 21 juni is de GGG party voor groep 7&8. GGG= Glitter,Glamour,Gangster. Alle meiden gaan in het glitter en glamour en de jongens als gangster. Kayleigh en ik organiseren het net zoals de filmavond. We hebben stelletjes gemaakt en iedereen mag stemmen op een stelletje. Maar niet op jezelf! Op het stelletje waar het meest word op gestemd, worden de Koning en Koningin van het bal!
Groetjes

Yinka uit groep 7 ☺

Ik ga volgend jaar naar het Stellingwerf college in Oosterwolde.
daar ga ik havo-mavo doen
maar ik ga ook nog op vakantie. Ik ga 2 weken naar Oostenrijk
en daarna nog een week naar Italië en dan komt mijn tante ook nog
een week en dan gaan we weer naar huis
Niels groep 8

Ik ga volgend school jaar naar het Stellingwerf college in Oosterwolde.
Ik heb er veel zin in om volgend jaar naar Oosterwolde te gaan.
Ik ga naar de mavo – havo klas.
Ik kom met drie ander in de klas waar ik ook in de groep zit.
Remco

We zijn met de hele klas +5.6 naar Lhee geweest
Daar was het erg leuk en veel gelachen bij de vuur korf gezeten
Om 12 uur dan gingen we naar binnen en dan om 4 uur naar bed.
Weinig geslapen.
De tweede dag was leuk toen gingen we kanoën.
En de avond was de bonte avond.
Dat was erg leuk en ik heb zelf ook nog iets gedaan.
Toen de tweede nacht weinig geslapen en veel grapjes uitgehaald tandpasta op iemands
wang en met een veertje dan onder de neus en dan smeerde hij zichzelf er helemaal onder.
Jesse

Ik ga naar het Linde College in Wolvega. Ik heb er erg zin in, maar ik weet nog niet bij wie ik
in zit. Ik ga naar een vwo klas. Ook het schoolreisje was leuk.
Tristan groep 8

Ik ga naar het AOC Terra. Ik heb er zin in ,maar weet nog niet bij wie ik inkom.
Ik ga nar theoretisch Het schoolreisje was leuk
Myron

Ik heb erg zin in het toneelstuk vermist. En ik ben blij dat ik van deze school af ga want ik
ben toe aan een andere school. En de school heet het AOC Terra. En ik ga daar naar toe
met Myron. Maar we gaan niet naar het zelfde niveau
Thomas

Hoi
Ik ga naar de Stellingwerf College. Remco en Niels zitten ook in mijn klas
Ik doe havo mavo. Ik heb wel zin in de musical Vermist
En ook en Vakantie !!!!
Gijs

Hey
Ik ga naar het Stellingwerf college in Oosterwolde. En ik heb er heel veel zin in.
Yinka en ik organiseren een GGG party aanstaande vrijdag. Het word vast heel gezellig
Greetz Kayleigh



*Thomas van Bennekom
Myron Visser*



*Tristan Jongedijk
Jesse de Weert*

A
F
S
C
H
E
I
D
g
r
o
e
p
8



*Kayleigh Bijsterbosch
Josanne Nieuwenburg
Mandy Goddijn
Gijs Slot
Niels Veening
Remco Jager*



Justus Aberson (RSG)

AGENDA

- | | | |
|-------------|---|--|
| 6 Augustus | - | Oud papier |
| 1 September | - | Nuttert van der Heide rally, 10.30 uur Sportpark |
| 3 September | - | Oud papier |



Kopy inleverdatum
20 September