

# EVEN BI'JPRAOTEN



NR. 4 - 2020

# COLOFON EVEN BI'JPRAOTEN

Is een tweemaandelijks uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp Boijl en wordt financieel gedragen door o.a. Protestantse Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerven, Dalton basisschool "de Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Met dank aan velen voor het helpen bij het drukken en verspreiden van de krant. Even Bi'jpraoten wordt gratis op alle adressen in Boijl bezorgd. Elke twee jaar komen we in ons verspreidingsgebied met een intekenlijst langs voor een vrijwillige bijdrage. Voor abonnementen buiten het verspreidingsgebied vragen we € 17,50 per jaar.

Banknummer NL16 RABO 03102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.

## Redactie:

Henneke Velzeboer  
Alletta de Weert-de Vries  
Jacoba de Vries-Veldmeijer  
Ria Hoffman  
Sabine Dam-Segaar

## Bezorgers:

N. Bastiaans  
E. Blaaubroek  
R. Boelen  
H. Roeles  
G. Jorritsma  
Y. Gutterwijk  
A. Thalen  
A. Marks  
L. Bokkers

## Medewerkers buurtschappen:

Brink  
Bezembuurt  
Daoken/Boschoordweg  
Alteveer  
Snels Hutte  
Boijl Oost  
De Wissel  
Boijl Centrum  
Bi'j Harmke  
Boekelte  
Rijsberkamp/Meuleveld  
Kerkweg  
Klokkeweg  
Bekhof  
Hennie de Vries en Anke Slot  
Marian Thijs en Sjoukje Hazeloop  
Marian Jager en Griet Slot  
Juup Bosma  
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven  
Liane Russchen  
Polien Hoogeveen en Helga de Vries  
Thea Pijlman  
Anne-Marie van der Geest en Lucie Gorter  
Annie en Anne Marks  
Wilma Bouman  
Rudy Klesman en Corrie de Vries  
Gerrit Dekker  
Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van e-mailadres: [dorpskrant@deoosterbrink.nl](mailto:dorpskrant@deoosterbrink.nl) of u kunt uw kopij inleveren bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2C.

**Bij de voorplaat:** Kerstengel van Boijl. Samen Sterk in 2021 !!!

# VAN DE REDACTIE

## Bedankt!

De laatste Dorpskrant van een, voor ons allen, bewogen jaar!!  
En zo rond deze jaarwisseling leek het Heintje Bijkerk een mooi moment voor een wisseling van haar taak als krantbezorger!

Na meer dan 30 jaar met veel plezier de Dorpskrant in weer & wind te hebben bezorgd, heeft Heintje aangegeven te willen stoppen als bezorgster.

Als dank voor haar tomeloze inzet heeft Heintje inmiddels een prachtige bos bloemen in ontvangst mogen nemen, maar natuurlijk willen wij haar óók langs deze weg nogmaals héél hartelijk bedanken!!!

Lang leve de buurtapp!

Via deze niet meer weg te denken vorm van communiceren, werd er gelukkig snel een vervangster gevonden voor Heintje.

Nel Bastiaans heeft spontaan aangeboden de route van Heintje over te nemen. Onze dank is groot!



## DE REDACTIE WENST U



# EVEN BUURTEN



Beste buurtjes van Boijl Oost

Het oude jaar is bijna voorbij, de kersttijd is aangebroken met vandaag de derde Advent. Nog even en dan is het Oud en Nieuw. Wat was 2020 toch een bijzonder jaar met al de Coronamaatregelen. De ouderen herinneren zich nog de oorlogsjaren met de Duitse bezetters. Wat een beperkingen werden toen opgelegd. En dat jarenlang! Geen goede tijden inderdaad voor de mensheid.

Nu met dit zeer besmettelijke virus probeert eenieder zichzelf en vooral zijn dierbaren te beschermen zo goed als het kan met de regels van onze eigen regering.

Misschien is de situatie met de oorlogsjaren toen en het Coronavirus nu niet vergelijkbaar. Ik noem dit virus wel een venijnige onzichtbare bezetter. Het maakt geen onderscheid tussen jonge, oude, arme of rijke mensen. In opstand komen helpt hier niet, alleen het gezonde verstand en de kennis en kunde van wetenschappers. Volhouden dus!

Er zijn bij mij niet zoveel berichten van jullie binnen gekomen.

Met Sint-Maarten hadden veel buurtjes op de Boijlerweg een lantarentje voor het huis gezet. Anneke en Margreet liepen met een groepje van 6 kinderen bij iedere lantaren langs en er werd uitbundig gezongen. Wat een tippel maar ook wat een pret! De kinderen waren blij met hun buit.

Mevrouw A. Bootsma de Boer gaat verhuizen naar de Kwekerije in Noordwolde. Na vele jaren in haar huisje aan de Boijlerweg, wordt het nu tijd om iets dichterbij de buurt van alle faciliteiten in Noordwolde te gaan wonen. Als het zou moeten dan wordt zij in de Kwekerije ook goed verzorgd. We wensen buurvrouw nog hele fijne jaren toe op haar nieuwe stek.

Ze schrijft het volgende:

Hallo Allemaal,

Ik ben verhuisd naar Noordwolde.

Het gaat jullie goed, ook de buurt Oost.

Eenieder is welkom voor een kopje koffie of thee, dan wel even bellen: 0561-421416

Mijn adres is

A. Bootsma de Boer  
De Kwekerije 32  
8391 LH Noordwolde

We missen allemaal een knuffel en een kus van onze dierbaren en vrienden. Misschien helpt het als je dan voor hen symbolisch een pak schokozenen en een knuffeltje koopt, mooi inpakt met een kerstlint en kerstkaart: Een zoen en een knuffel in Coronatijd, op afstand toch een beetje gezelligheid!

Het nieuwe jaar is van driehonderdvijfenzestig dagen  
Lief en leed, verdriet en licht. Stappen zetten, wegen wagen.  
Goede toekomst in het zicht?  
Mogen wij elkaar dragen op de weg die voor ons ligt.

Ik wil jullie hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2021 toewensen!

Groetjes Liane



## Snelshutte



Een globale blik op het welzijn van de straatgenoten leert dat de patiënten aan de beterende hand lijken te zijn. Nieuw in dit gelid was Bart, die aan slokdarm moest worden geopereerd, maar gelukkig zien we hem weer geregeld zijn enorme hoeveelheid peren oogsten en in het vertrouwde straffe tempo met een poststuk richting dorp wandelen. En het was natuurlijk een geweldig idee van Alletta om de buurtgenoten te inspireren haar buurman Kier met een gelukwens te verrassen ter gelegenheid van diens 60<sup>ste</sup> verjaardag.

Geen gebrek aan publiciteit deze keer. Eerst trad Klaas op in de rubriek Hea van de Friese tv, waarin hij uitgebreid mocht vertellen over het ontwerpen van zijn vele modelzeilboten, waarbij natuurlijk niet onbelicht bleef dat Klaas zulks vooral op 'gevoel' moet doen.

En even later kwam Anneke aan het woord in Stellingwerf, waarin ze – zittend in de beroemde stoel van Rik Felderhof, gemaakt door Jan des Bouvrie – als vrijwilligster van het eerste uur vertelde over haar rol bij het Nationaal Vlechtmuseum. Over het vlechten en de opvang van geïnteresseerde bezoekers – zeker ook de jeugd – vertelde Anneke met veel enthousiasme.

Op 21 september gaf de gemeente Weststellingwerf het startschot voor de herstrating van de Doldersumsestraat. Men had er maar liefst drie weken voor uitgetrokken en vroeg begrip voor het ongemak. Toen de bestraters met indrukwekkend materieel verschenen bleek de invloed van de moderne techniek: in nauwelijks een week was de hele klus geklaard. En hoe: zeker in deze herfst met veel trekkerverkeer schrokken de betrokken bewoners nooit meer wakker van het traditionele gebonk op de weg.

De leveranciers van bloembollen en plantbomen van de gemeente waren enthousiast over de bestellingen in het recente najaar aan onze straat. Dus: nog even genieten van de winter en de kerstdagen – met alle huidige beperkingen – en dan op naar de nieuwe lente van 2021. We wensen ieder daarbij het allerbeste.

Jeannette en Reimer

**Buurt**



**Boekelte**



In onze buurt hebben enige veranderingen plaats gevonden.

De familie Brouwer die op nr. 3a woonde is verhuisd naar nr. 11.

Hij heeft daar meer ruimte voor zijn dieren. Veel woonplezier op jullie nieuwe stek.

De familie Koek die op 11 woonde is naar Zandhuizen verhuisd, ook hen wensen wij veel woonplezier op hun nieuwe stek.

Verder wensen wij iedereen fijne Kerstdagen en een goed, gelukkig en vooral gezond 2021.

Anne en Annie





Alweer het laatste bericht van dit jaar, en wàt voor een jaar. Een jaar dat in het teken stond en staat van de Corona pandemie en iedereen heeft er op een bepaalde manier mee te maken.

Intussen moeten we doorgaan waarmee we bezig zijn voor zover mogelijk al dan niet aangepast aan de Corona maatregelen.

Zo waren Klaas en Corrie de Vries, Kerkweg 30 op 3 december 60 jaar getrouwd. Geen feestje natuurlijk, de kinderen kwamen afzonderlijk op bezoek, maar het huis vol bloemen was ook al een feestje op zich. Klaas en Corrie nog van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.

Nog een feestje, namelijk op Kerkweg 2 (dit is het tijdelijk onderkomen van René en Evelien).



HOERA EEN TWEELING

Op 20 oktober is Evelien bevallen van een tweeling.

Een zoon en dochter, Finn en Suus.

Hartelijk gefeliciteerd jonge ouders, namens de medebewoners van de Kerkweg. En heel veel geluk met jullie kindjes.

Kerkweg 14. Andries Wieldraaier heeft in het ziekenhuis gelegen en is herstellende.  
Heel veel beterschap Andries!

Rest ons u allen een bijzonder kerstfeest te wensen, een veilig Oud & Nieuw en wensen we dat het nieuwe jaar zo spoedig mogelijk Coronavrij zal zijn.

Corrie de Vries  
Rudy Klesman



Traditiegetrouw wordt door de burens van een pasgeboren baby een ooievaar geplaatst met in een luier een babypop. Elke buurt heeft zo'n ooievaar. Omdat er nu twee baby's zijn, is er eentje geleend van een andere buurt. Bij het opruimen van de ooievaars bleek dat er één babypop verdwenen was.

Als dit als grap bedoeld is, is het een erg flauwe grap. De pop is speciaal voor deze traditie aangeschaft. Als degene die de pop heeft meegenomen en haar bij nader inzien wil terugbrengen? Of misschien ergens gevonden heeft, het nest van ooievaar en pop is te vinden op Kerkweg 26. Voor de deur zetten mag ook.



## Boijl Centrum



Veertig jaar geleden werd het 'nieuwe' dorps huis geopend en kreeg Dorpsbelang Boijl een spiegel aangeboden door de Rabobank. De oude bank staat momenteel te koop, bouwjaar 1932, het interieur met de gele tegels kunnen we op Funda bewonderen. Vanuit de achtertuin kijk je langs het Brinkbos naar de Meuleveldweg en met kerst kun je de lichten van Zandhuizen zien.

Wederom gaat iemand Boijl Centrum verlaten, het is wel verdacht. Sinds wij hier twee jaar geleden kwamen wonen is een derde van de woningen van eigenaar veranderd. Op 64 en 78 komt ook nieuw volk, daar horen jullie in de volgende editie meer over.

Belangrijkste nieuws was natuurlijk de aankomst van twee ooievaars op nummer 91. DHL was overbelast en daarom werd gekozen voor traditioneel transport. De tweeling is alvast ingeschreven bij de Oosterbrink en Trinitas, dus daar zullen we nog wel van horen. Het huis is nog niet helemaal af, maar dat komt wel. Ronald van den Berg heeft de dakgoten bevestigd, dus het mag gaan regenen.

Verder klein nieuws. Elske is oma geworden (en Anne opa) en Wilmer werd 30 jaar. Er hingen meerdere spandoeken in het dorp maar de teksten kwamen niet door de censuur. In plaats daarvan maar een plaatje van Demi en Laura, die zwerfvuil verwijderden uit de bermen in de wijk.



## De Bekhof



Hallo dorpsgenoten,

Even wat recht zetten en excuus aan onze buurtgenoten, helaas had ik mij vergist in de inleverdatum en zodoende kwam ons stukje niet in de dorpskrant van september. Dat zal ik nu eerst even recht zetten.

Zoals het berichtje van Willem de Jong:

" Hierbij wil ik iedereen bedanken  
bij mijn ziekenhuis opname en thuiskomst."  
Het gaat prima met mij!

Groeten Willem de Jong.



En zo heeft Jeffrey voor de zomer zijn mbo3 als allround timmerman behaald en Mike heeft zijn aanhanger rijbewijs gehaald. Gefeliciteerd mannen!

En het verhaal van Marianne Gutterswijk:

Na een leuke zomervakantie gaan Wytse en Nynke weer met plezier naar school.

Ook de korfbal (Odis) is weer van start gegaan en de eerste wedstrijden zijn alweer gespeeld. Nynke zit al een poos op pianoles in Oosterwolde en Wytse bespeelt sinds kort ook een instrument: hij koos voor de viool, en studeert net zo ijverig als zijn zus.

Nu kunnen ze leuk samen muziek maken, we hebben een heus orkest thuis, waar ook opa en oma van kunnen genieten.

Op vrijdag 4 december stonden ineens 2 Pieten aan de deur bij veel kindjes van onze Bekhof buurt. Wat een feest, het waren lieve Pieten die pepernoten uitdeelden en grapjes maakten met de kinderen. Geweldig hoor. Dank je wel lieve Pieten!

Dan hebben we nieuwe bewoners gekregen in de Bekhofbuurt, namelijk Jan Schep met zijn echtgenote. Wij zullen vragen of ze in het nieuwe jaar zich willen voorstellen, via de dorpskrant, want een Nieuwjaarsbijeenkomst voor ons buurtje zit er denk ik niet in, vanwege de corona.

Verder geen nieuwtjes te schrijven, maar .... onze gedachten gaan alweer uit naar Kerstmis en Nieuwjaar. Velen zitten gebogen over de kaartenschrijverij en zijn druk met het versieren van huis en tuin met prachtige lichtjes.

De Bekhof buurt wenst al onze dorpsgenoten fijne feestdagen en een heel gezond 2021 en hopen dat we gauw weer met zijn allen de draad van het „Samen dingen Doen” kunnen oppakken!

Groeten Gerrie en Yvonne.



## Brinknieuws

Laten we beginnen met leuk nieuws. Kunt u zich herinneren dat wij in het begin van een jaar eens over Marc Goddijn schreven dat hij was begonnen met hardlopen? Helaas, is dat hardlopen geen succes geworden. Maar.... hij heeft niet stil gezeten, want in april 2021 wordt hij opnieuw vader! Marc en Maaïke, wat een prachtig nieuws. Van harte gefeliciteerd.

Helaas moeten we ook mindere berichten melden.

Jan van Beelen heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig is hij nu weer thuis. We wensen hem een spoedig herstel.

Geertje Elzinga is in de eerste week van december geopereerd aan haar bovenbenen. Van harte beterschap, Geertje.

Jannie de Jong heeft na haar herstel van borstkanker nog te maken met enorme tegenslagen. Namens de buurt heeft ze een bloemstuk ontvangen om haar een hart onder riem te steken. Dit werd door Jannie erg gewaardeerd.

De familie Kramer heeft op 1 december moeten constateren dat hun witte beeld 'een hert' uit de tuin is verdwenen. Dit zou op een ochtend uit de tuin moeten zijn gehaald. Dat zoiets is gebeurd, is al triest, maar voor Marga Kramer zit er ook nog een speciale herinnering aan het beeld.

Dus mocht u iets weten. De familie (de Brink 17) hoort het dan graag.

De familie Bennekom zorgt er altijd voor dat het jaar feestelijk wordt afgesloten aan de Brink. Er worden dan oliebollen gebakken en er worden heerlijke drankjes geschonken. Door Corona zal dit doorgang vinden in aangepaste vorm. De Brinkbewoners worden t.z.t. middels een briefje geïnformeerd.

We wensen iedereen een goede jaarwisseling.

Hennie de Vries en Anke Slot





Bi'j Harmke



Op het moment dat ik dit schrijf, wordt een strenge Lock down aangekondigd door het Corona crisisteam. Veel winkels sluiten de deuren en ook de scholen gaan dicht, het blijft een hele bijzondere tijd waarin je soms denkt 'gebeurt dit echt?' Gelukkig wonen wij hier met veel ruimte en natuur om ons heen. Met elkaar moeten we de moed erin houden en genieten van kleine dingen.

Eén van die mooie dingen is het project Kerstengel. Wat geweldig om op de Facebooksite van Boijl te zien wie er allemaal verrast worden met wat licht in deze donkere dagen.

Ook Jantje de Vries werd al twee keer stiekem bezocht door de Kerstengel en wil graag haar dank overbrengen langs deze weg!

Bij Jan en Mieke is het momenteel chaos over de vloer, daar scharrelen 5 kleine teckel puppy's rond. Voor de kerst gaan er twee naar hun nieuwe baasjes, na de kerst de andere drie. Dan keert de rust in huize Mailly weer terug.



In januari wordt het nog rustiger, dan verlaat Barry het ouderlijk nest en onze buurt. Hij blijft wel in Boijl want hij gaat samen met Patricia wonen op de Kerkweg 10. We zullen Barry en Patricia gaan missen op onze buurtbarbecue of met de Stratenquiz. Veel geluk daar met z'n tweeën namens ons allemaal!



De gemiddelde leeftijd in onze buurt schiet intussen omhoog want ook Helen Gorter heeft een nieuw eigen plekje gevonden in Boijl namelijk aan de Klokkeweg. Er is flink geklust, geverfd en gesausd, dus nu lekker genieten. We wensen je een mooie tijd en veel geluk in je nieuwe buurt, Helen!

Omdat er verder geen nieuws uit onze buurt bij mij is binnen gekomen, rest mij jullie allemaal hele fijne feestdagen te wensen. Geen vuurwerk van de OJP in de Nieuwjaarsnacht, ook dat zal heel vreemd zijn. Hopelijk komen er volgend jaar nieuwe kansen.... een heel gezond, gelukkig en liefdevol 2021 gewenst!

Anne-Marie van der Geest



# PROTESTANTSE KERK

## TERUGBLIK LICHTJESDAGEN 2020

De organisatie van de lichtjesdagen kijkt met een tevreden gevoel terug op het weekend begin november. We zijn blij dat we, in een tijd waarin zoveel activiteiten niet door kunnen gaan, toch een goed alternatief hebben gevonden voor de geplande lichtjesavond. De hal van de kerk was 4 dagen open om daar een kaarsje op te halen.



*Buitenkant van de nieuwe gedenkplek*



*Binnenkant, achterin is ruimte voor kaarsen*

## BLIJVENDE GEDENKPLEK OP HET KERKHOF

In 2019 was in Boijl de 1<sup>e</sup> lichtjesavond. Bij de evaluatie spraken we destijds de wens uit om een blijvende algemene gedenkplek op het kerkhof te realiseren. In het afgelopen jaar hebben we daar verder over nagedacht, zijn er tekeningen gemaakt en vrijwilligers gezocht om zo'n gedenkplek te timmeren.

Dit proces liep door Corona natuurlijk vertraging op. Daarom moesten we voor dit jaar naar een alternatieve plek zoeken. Die werd gevonden in het voormalig baarhuisje achter de kerk. Vroeger werden hier de overledenen opgebaard. Nu werd het al heel wat jaren gebruikt als opslagplek voor andere dingen.

Het was redelijk eenvoudig om het huisje leeg te halen en er een tafel in te plaatsen voor de kaarsen. We merkten hierdoor dat we eigenlijk helemaal geen nieuw bouwwerk nodig hebben en hebben besloten om van dit voormalige baarhuisje een blijvende algemene gedenkplek te maken.

U/jij bent daar nu het hele jaar welkom om een kaarsje te branden om even stil te staan bij een geliefde.

De gedenkplek is dus altijd open. Ook staan er kaarsen.  
U bent vrij om hier een kaars van te nemen en aan te steken.

Hartelijke groet namens de organisatie,  
Hendry Derks en Dienneke Grit

# DORPSNIEUWS

Hallo Dorpsgenoten,

Wij willen iedereen hele fijne feestdagen wensen en een gezond en gelukkig 2021 wensen.

Laten we met z'n allen hopen dat 2021 een ander jaar wordt. Weer met z'n allen, gezellig in het dorpshuis of 't Brinkhuus samen komen.

➤ 2020 is een 'bijzonder' jaar voor iedereen geweest. Wat een prachtig jaar moest worden met allemaal activiteiten van Boijl 700 jaar zijn er helaas maar een paar activiteiten doorgegaan. Maar wat in het vat zit, verzuurd niet.

➤ Ook als dorpshuis hebben we dit nog niet eerder meegemaakt. Dat het dorpshuis zolang dicht moet.

Gesloten dorpshuis betekend ook geen inkomsten. Het jaar is zo anders verlopen dan dat we hadden gehoopt.



Lijkt het je leuk om in het bestuur te komen van het dorpshuis, dan zijn wij op zoek naar JOUW!!  
Meld je aan bij 1 van de bestuursleden.

Wat houdt het precies in:

- Het reilen en zeilen van het dorpshuis.
- 1 keer per maand vergaderen.
- Na de tijd even een gezellige borrel.

➤ Zie je het niet zitten om in het bestuur van het Dorpshuis te komen maar lijkt het je wel leuk om een activiteit te organiseren?

Informeer naar de mogelijkheden:

Bijvoorbeeld: Een bingo, een quiz, markt, feestavond o.i.d. Laat uw creatieve brein kraken en kom met ideeën naar 1 van de bestuursleden.

Dorpse groet,

Anja van Loon  
Jan Schlepers  
Helen Gorter  
Erica Harmsen  
Geertje Hoekstra



# INGEZONDEN

## Fietsze - Race en ATB

De meeste lezers zullen zich nu afvragen wat is dit? En hebben wij dit ook in Boijl? Het antwoord hierop is ja én nee.



Daarom stellen wij ons, als Fietsze, hieronder graag even kort aan u voor. Fietsze is een in 2018 opgerichte fietsclub met als doelstelling het gezamenlijk doen beoefenen alsmede het bevorderen van de wielersport in al zijn verschijningsvormen. Met uitzondering van de wedstrijdsport. Denk hierbij aan recreatieve wielersport op de racefiets, en het off the road rijden op de mountainbike in het zand en ruwe terrein.



*Fietsze is een regionale vereniging, de leden komen uit Vledder, Frederiksoord, Wilhelminaoord Nijensleek, Oosterstreek, Noordwolde, Boijl, Doldersum, Zorgvlied, Vledderveen en daar omheen.*

Momenteel hebben wij omstreeks de zeventig leden, waarvan ook een redelijk aantal uit Boijl. Vandaar het antwoord ja en nee op de vraag of wij dit ook in Boijl hebben.

Wij horen eigenlijk bij alle dorpen en ook weer nergens bij. Zelf zijn wij van mening dat wij overal bij horen. Zo hadden wij voor Boijl 700 een Mountainbike clinic op het programma staan, dit zou in oktober plaats hebben gevonden. Het doel van deze clinic is om een ieder ongeacht de leeftijd op een leuke en eenvoudige wijze kennis te laten maken met de mountainbike sport.

Binnen de club hebben wij personen die dit uitstekend kunnen verzorgen.

Maar wat in het vat zit verzuurt niet, hopelijk kan het nu bij Boijl 701.

Hetzelfde geldt voor de wandeltocht Boijl 700, ook daarbij hebben wij toegezegd te zullen helpen met uitzetten en weer ophalen bebording en dergelijke.

Op een mountainbike kun je je in het terrein redelijk snel verplaatsen, wat handig kan zijn bij een wandelevenement. Ook dit wordt hopelijk Boijl 701, ook dan zijn wij van de partij.

Ook hebben wij een in oktober geplande clubtocht vanuit Boijl vanwege Corona afgelast.

Zo hebben wij plannen klaar voor meerdere activiteiten in de regio die ik nu allemaal niet zal noemen, maar vanwege corona loopt dit nu allemaal anders.

### **Vaste Mountainbikeroute.**

Vanaf 2018 zijn wij al bezig om een vaste mountainbike route gerealiseerd te krijgen in het gebied tussen Frederiksoord en Zorgvlied. De provincie Drenthe die profileert zich als de fietsprovincie van Nederland, vandaar dat wij daar met de provincie een gezamenlijk belang hebben.

De provincie wil dat alle mountainbike routes in Drenthe gekoppeld worden, zodat men naar Drenthe kan komen en dan een dag of tien kan mountainbiken over steeds een andere route.

Zo wordt de door ons te maken route gekoppeld aan de routes van Appelscha en Diever. Nu is het zover dat er gelukkig licht aan het einde van de tunnel van vergunningen, rapporten en financiering, en de rest zal ik jullie besparen, begint te schijnen.



Wij hopen dan ook half januari 2021 te kunnen starten met de aanleg. Voor het ontwerp hebben wij ondersteuning van een hierin gespecialiseerd bedrijf, namelijk Tracks en Trails van de heer Patrick Jansen. Hij heeft in Nederland inmiddels ongeveer 40 routes gemaakt. Patrick is zelf mountainbiker, tot voor kort zelfs op behoorlijk hoog niveau. Patrick heeft naast Tracks en Trails een adviesbureau voor duurzaam bosbeheer.

Hij ontwerpt de routes vanuit ecologisch oogpunt, waardoor de routes geen kwetsbare gebieden gaan doorkruisen. En vanuit sportief oogpunt waardoor de routes ook interessant zijn voor de gebruikers. De te maken route wordt ongeveer 40 km lang, waarvan een deel van de route (15 km) vanuit Frederiksoord geschikt gemaakt wordt voor mensen met een beperking.

Op dit deel van de route zullen de paden iets breder zijn, dit om reden dat die fietsen twee wielen achter hebben. Verder worden er vanuit alle aanliggende dorpen beborde aanrijdroutes naar de route gemaakt. Voor Boijl zal dit vanaf het Brinkplein zijn. Om andere recreanten niet tot last te zijn worden er veel nieuwe smalle paadjes gemaakt. Het meeste werk wordt straks gedaan door een aannemer met een minikraantje, maar ook zullen wij zelf nog het nodige werk moeten doen.

#### **Ook graag actief in de natuur? Lees dan nog even verder...**

Al met al een heel project, maar ook een leuk project met straks veel uitdagend werk buiten in de natuur. Wat het voor ons wel lastig maakt, is dat wij door het lange voortraject van vergunningen nu niet eerder kunnen beginnen dan half januari. En 15 maart moeten wij vanwege het broedseizoen al weer stoppen en wij kunnen dan in augustus pas weer verder. Graag waren we daarom in augustus 2020 al begonnen. Dan hadden wij de route in 2021 klaar gehad. Maar het is niet anders. Het voortraject verdient uiteraard ook de nodige zorgvuldigheid. De aannemer kan wel snel schakelen met eventueel een extra machinist en kraan, maar wij moeten de kraan voor zien te blijven met het verwijderen van takken en ander snoeiwerk.

Wij gaan daarom alle dagen met een groep leden (overwegend pensionado's) bezig, en op de zaterdagen met hopelijk een hele grote groep. Maar daarmee gaan wij het nog niet redden.

**Het zou prachtig zijn als er mensen zouden zijn die ons hierbij af en toe een dag of dagdeel zouden willen helpen.** Lijkt het u wat om straks af en toe even gezellig buiten in het bos bezig te gaan met een groep enthousiaste vrijwilligers en ons hierbij te helpen dan maakt u ons heel erg blij. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Berend Slot - Brink 19 - 0627255094

Maar ook als u vragen heeft over de fietsclub of gewoon graag een aantal keren met ons mee wilt fietsen, bent u uiteraard van harte welkom.

Namens Fietsze,

Grote sportieve groet en blijf gezond.  
Berend Slot

Voor meer info zie [www.fietsze.nl](http://www.fietsze.nl)



*Fietsplezier voor iedereen!*

## TOCH NOG KERSTAVOND IN NOORDWOLDE



### Kent u deze herders nog?

Op kerstavond 24 december 2019 kwamen drie herders in sporthal "De Duker". Tijdens de kerstzangdienst, waren ze er om hun belevenissen te vertellen. De herders gingen in hun verhalen terug naar de tijd dat ze in de velden van Bethlehem op hun schapen pasten. Weet u nog het lied dat ze zongen: Lonely this Christmas?

Alleen zijn deze kerst, wat zijn deze woorden dit jaar actueel! We kunnen niet samen de kerstnacht beleven. Zeker niet op de manier van vorig jaar, met 350 mensen in de Duker. Wat een gemis. We hopen maar dat het volgend jaar anders zal zijn.

*Toch kunt u kerst beleven op kerstavond. Hoe dan?*

*Er is een speciale kerstuitzending op Radio Centraal.  
Tijdens kerstavond van 20.00 uur tot 22.00 uur is er een speciale uitzending.  
We nodigen u van harte uit mee te luisteren.*

*Zo kunnen we toch met elkaar, helaas wel op afstand, samen kerst vieren.*

Heeft u andere vragen of behoefte aan een gesprek of bezoek in deze decembermaand? Neemt u gerust contact met ons op. Dat kan via de website:



Protestantse Gemeente Lindestreek:  
[www.gemeentelindestreek.protestantsekerk.net](http://www.gemeentelindestreek.protestantsekerk.net)  
Kerkje aan de Dwarsvaartweg:  
[www.Kerknoordwolde.nl](http://www.Kerknoordwolde.nl)

# 80 jaar 'Gemengd Koor Boijl'



Decennia lang was of is er een zangvereniging in ons dorp. Een gemengd jeugdkoor, kinderkoor, dameskoor en sinds **1939** het koor van nu. Begonnen op initiatief van ds. v.d. Lecq als een Vrijzinnig Kerkkoor. Aan het eind van de preek op zondag **5 mei 1939** vraagt hij of er belangstellenden zijn om een Kerkkoor op te richten. Er melden zich meteen 18 personen en Joost de Vries tijdelijk onderwijzer hier, wordt de dirigent.

(In aantekeningen staat dat dit koor de lessenaar en de portefeuilles van 'nieuw leven' een opgeheven gemengd jeugdkoor hebben gekregen.)

Gaandeweg melden zich meer leden en een half jaar later, 27 november wordt een bestuur benoemd en een reglement opgesteld. v.d. Werff het schoolhoofd wordt voorzitter, secretaris A Benthem en mevr. Hoogeveen van Riesen beheert de financiën.

Op oudejaarsavond zingen ze voor het eerst in de kerk.

**1941** ds. v.d. Lecq stelt voor om alleen Geestelijke liederen te zingen. Voorstel verworpen. Niet alle leden zijn Kerkelijk gebonden en 25 jaar later zal dit nog heel veel discussie..... geven!



*foto 'Aanpakken'*

**1942:** het koor telt 22 leden en de dirigent krijgt f. 3.00 per repetitie. De oprichter van het koor ds. v.d. Lecq vertrekt in 1944 uit Boijl en P Hartsuiker stelt voor om hem als erelid te benoemen. In **1946** zingt het koor voor het eerst op een concours. Met Bokelman als tijdelijk dirigent, behalen ze een 1<sup>e</sup> prijs in de laagste afdeling. (Hij is ook de organist in de kerk van Boijl.)

v.d. Werff bedankt en E de Boer wordt de nieuwe voorzitter. Een functie die hij tot 1970 zal vervullen.

December **1947** wordt Wilt Post benoemd als dirigent en dat is een blijver!

Ze boeken voortgang op de concoursen en zingen na **1950** in de 2<sup>e</sup> afdeling. Behalen soms een 2<sup>e</sup> soms een 1<sup>e</sup> prijs. Op avonden van de dorpsgemeenschap Boijl treden ze regelmatig op. In **1952** zingen ze op zo'n avond het Largo van Händel en Gloria Deo.

**1953:** een groot tentfeest in Boijl. dames Zuil-Hoekstra en Oosterkamp-Zuil zingen o.a. een jodellied. Hier wordt een plaatopname van gemaakt. (waar zou die gebleven zijn...?) Het koor is wisselend wel of niet aangesloten bij de Friese Bond. **1960:** het ledenaantal neemt flink toe. Het dameskoor Levenslust uit Boijl en Cresendo uit Oosterstreek worden opgeheven. (Post was ook dirigent van deze 2 koren.)

**1963:** Ze zingen in de 1<sup>e</sup> afdeling later zelfs in de afdeling uitmuntendheid. Jeugd treedt toe en er zijn 39 leden. Het koor richt zich op operette muziek en zingt er selecties uit. Die Lustige Witwe en Der Zigeuner Baron zijn de eersten. Ze oogsten hiermee veel lof mede door mooie solo's gezongen door eigen koorleden én dirigent. Veel jury rapporten zijn bewaard. (met dank aan fam. Bijl) Naast kritische aanmerkingen, altijd opbouwende kritiek. In Stiens laat het jury rapport op een enkele zeven na, alleen achten en negens zien.

 Concours 1949 - Bakkeveen

Koor: *Herkhaar (Boijl)*  
Afdeling: *III*

**PUNTENLIJSTJE**

	I	II
Uitspraak . . . . .	<i>22</i>	<i>21</i>
Voordracht en opvatting	<i>22</i>	<i>21</i>
Onderlinge zuiverheid .	<i>20</i>	<i>20</i>
Klankgehalte . . . . .	<i>22</i>	<i>21</i>
Technische uitvoering .	<i>22</i>	<i>21</i>
	<i>116</i>	<i>114</i>

Totaal: *114* punten  
1<sup>e</sup> prijs

Datum: *26 Jun 1949* (postal officina)

In Den Helder worden ze in **1977** zelfs 'het koor van de dag'

Naast het succes van de jaren '60 breken er voor het koor ook onrustige tijden aan.

d.s. Kalma doet in **1964** zijn intrede in Boijl. Een rechtlijnig denkend man die weinig ruimte over laat voor de mening van anderen.

De koorleden komen inmiddels voor een groot deel uit de omliggende dorpen. Een klein aantal bezoekt regelmatig de kerk maar het grootste deel niet. Als ds. Kalma vanaf de kansel hierover zijn misnoegen uit met: 'Het koor is meer koor dan kerk', valt dit niet echt goed. Te meer daar meerdere koorleden ook een functie binnen zijn eigen kerk vervullen, o.a. de president kerkvoogd.....

De opvolger van Kalma, ds. v.d. Schoot vraagt in **1968** of het koor met Kerst in de kerk wil zingen. Secretaris Dirk Bijl meldt 29/8 in een schrijven: *'Het lijkt ons beter na de nu ingetreden toestand, dat die eerst meer bestendig wordt'*. Ze hopen wel op voorzetting van de goede verstandhouding zoals die vroeger was. Geestelijke liederen maken wel degelijk deel uit van het koor repertoire. Een oud kasboekje meldt uitgaven voor zangstukken in 1955, 2 Psalmen van Gaudimel f.4.90, 1956 Kerstfeestgedachten f.5.75, 1957 Heilig, heilig, heilig f. 5.00



**1990 50 jaar lid! (foto 'Aanpakken')**

Na heel veel onrust en 28 jaar na oprichting, gaat het koor in **1967** verder als **'Gemengd koor Boijl'**.

Regelmatig worden jubilea gevierd, het bestaan van het koor en ook het dirigentschap van Post. Trouwe leden worden geëerd met een bondsspeld.

De kerk wordt (de mooie akoestiek ten spijt) te klein voor een concert en ze kijken uit naar 'de Tille'. Een van de hoogtepunten is het 'draiconcert'. Dat wordt in **1997** gegeven samen met 'de Woudklank' van Noordwolde.

Een bomvolle zaal, het publiek midden in de zaal, de Woudklank op het toneel en het koor zingt aan het andere uiteinde van de zaal. Al naar gelang wie optreedt, draait het publiek de stoel.

Er worden twee keer opnames gemaakt. Een lp in **1975** en een cd in **1999**.

Dirigent Post stopt in **1991 na 44 jaar**. Als dank krijgen hij en zijn vrouw een reis naar Wenen aangeboden. Koorlid Hiltje Blumers volgt hem op en Post neemt plaats tussen de tenoren. Er passeert heel veel in ruim 80 jaar. Een mannenkoor, de vocal groep Con Amore en honderden optredens.

Het koor stemt de kleding op elkaar af. Eerst in zwart/wit, nu zwart met een rode roos voor de dames.

En uhhh het repertoire omvat nog steeds geestelijke liederen. Operette, pop, Gregoriaans, heel gevarieerd wordt stevast gezongen in een hele goede sfeer van eenheid en saamhorigheid.



**1989 50 jaar koor met meer dan 50 leden. (foto 'Aanpakken')**

'Dorpsarchief Boijl'

Jellie Menger - Oosterkamp

2020



Het wonder dat saamhorigheid vermag.

Op 8 november 1939 kwamen ze te samen  
en wilden zich in de zang bekwamen.

Ze hadden het al spoedig door

Hiervoor was nodig de oprichting van een koor

Het idee hiervoor en het eerste werk

kwam uit de gemeente van de Boijliger kerk.

De naam heeft zich al laten horen,

het Vrijzinnig Kerkkoor was geboren.

In de komende 35 jaar van het bestaan

is 't het koor zeer goed vergaan.

Wel bracht de oorlog roet in 't eten

maar dat willen we nu graag vergeten.

Ook was de strijd met Kalma en de kerk

voor het bestuur geen gemakkelijk werk.

Voor huichelaar te worden uitgemaakt,

heeft het koor heel slecht gesmaakt.

Maar het doel en streven, bleef de eenheid van het koor

en zo kwam het ook deze moeilijkheden door.

Wel kostte dit het koor haar naam,

dit werd Gemengd Koor Boijl maar zonder blaam.

Over de prestaties gesproken,

aan succes heeft het niet ontbroken.

Vooral het laatste tiental jaren,

is het koor zeer goed gevaren.

Onder Post zijn leiding, zeer bekwaam,

is dat steeds crescendo gegaan.

Zo bereikte het koor het hoogste punt

en dit bleek heus geen stunt!

Al drie jaren achtereen

bleef het koor in de 'super ere' op de been.

Een eerste prijs met het hoogste puntental,

was in 1974 nog het geval.

De hier geschetste prestatie,

kwam niet zo maar bij de gratie.

Dit is, een ieder mag het horen,

uit saamhorigheid geboren.

Dirigent en leden groot in tal,

staan voor het koor steeds pal.

En mogen er tegenslagen komen,

met deze mentaliteit worden die zeker genomen!

Dan zullen ook de leden blijven komen,

die in de buitendorpen wonen.

Bedenk, in eenvoud ligt uw kracht

en dat hebt u zelve in uw macht.

En tot besluit beste mensen,

willen wij u heden wensen,

Ga hem straks maar prima raken

en laat het eten u uitstekend smaken!



# VERENIGINGSLEVEN



## OJP t' Zwaantje



Het is u vast al opgevallen de kerstboom staat weer op zijn plek, de lampjes branden weer als vanouds. Dit betekent dat het einde van het jaar weer nadert, maar dit jaar anders als normaal.... Gezien de huidige corona maatregelen zullen wij dit jaar helaas een aantal activiteiten moeten laten schieten. Zoals jullie van ons gewend zijn zullen wij er toch nog wat van proberen te maken. Zonder nogal te veel te verklappen over onze plannen dit jaar hopen wij als oudejaarsploeg eenieder weer blij te verrassen en te enthousiasmeren met onze stunt.



### BESTUUR

Binnen het bestuur is afgelopen jaar het een en ander veranderd, Jesse de Groot heeft de voorzittersfunctie overgedragen aan Niels Veening. Via deze weg willen wij Jesse nogmaals bedanken voor zijn inzet en enthousiasme tijdens zijn voorzittersperiode en hopen wij dat we nog vele malen van zijn aanwezigheid mogen genieten tijdens de vergaderingen. Onderstaand even een overzichtje van de huidige bestuursleden.

Niels Veening (voorzitter)

Deamen Ouwerkerk (secretaris)

Ruben Kleinhoven (penningmeester)

Ramon Ouwerkerk

Remco Jager (notulist)

Voor vragen kunt u ons bereiken via email [ojpboijl@gmail.com](mailto:ojpboijl@gmail.com) of via telefoon 0616687412 (Niels)

### LIJSTLOPEN

Vanwege de huidige corona situatie hebben wij als OJP besloten om dit jaar niet langs de deuren te gaan, deze beslissing hebben wij genomen om de gezondheid van onze leden en dorpsgenoten niet onnodig te riskeren. Mocht u ons een financiële bijdrage willen schenken dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL55 RABO 0159 3509 56, of doormiddel van onderstaande QR-code te scannen. Vraagt u zich nou af waar uw financiële bijdrage voor gebruikt wordt? Deze wordt gebruikt voor de kerstboom, activiteiten, stunt en eventuele fruitmanden.

(financiële bijdrage OJP T' Zwaantje 2020)



## VERENIGINGSLEVEN

Tot ons grote spijt moeten wij u meedelen dat de cadeau aanvraag voor verenigingen dit jaar NIET de deur uit zal gaan. Ook wij vinden het zeker jammer en vragen daarvoor uw begrip, voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via [ojpboijl@gmail.com](mailto:ojpboijl@gmail.com)

## JONGEREN EN MINDER JONGEREN ACTIVITEIT

De jeugd en ouderen activiteit zullen niet hetzelfde zijn als voorgaande jaren, hiervoor hebben wij een activiteit bedacht voor het complete huishouden. Zonder al te veel te verklappen zal deze activiteit gepland worden op **29 en 30 december**, hier zal later meer over bekend gemaakt worden.

## NIEUWJAARSVIERING

De gebruikelijke vuurwerkshow en de activiteiten rondom nieuwjaarsnacht is voor dit jaar ook van de baan, wij vragen dan ook om uw begrip en NIET massaal naar het dorps huis te komen. Houd de corona regels in acht, hopelijk kunnen wij u volgend jaar weer verwelkomen tijdens oud en nieuw.

Met vriendelijke groet,

OJP t' Zwaantje

O.J.P. 't Zwaantje  
Boijl



## Het "Knalletje"

Dorpsgenoten,

Het is een zeer bewogen jaar geweest. Covid19 of Corona heeft veel stof doen opwaaien..... wilden we er met zijn allen een mooi jubileum jaar neerzetten met feesten en jaarmarkten en muziekfeesten en nog veel meer.

We hebben er niet veel van genoten.

### **Ook het jaarlijkse Carbidschieten gaat dit jaar niet door.**

Dit hadden we al besloten voor de speech van Rutte.

Helaas, deze toespraak geeft ook in 2021 niet veel reden tot optimisme.

Rest ons nog eenieder een geweldige kerst te wensen en tot ziens in het nieuwe jaar.

**Dussss..... tot 2022**



Namens de OLP, Jan Dam



Beste Boijliger,

Wie had begin dit jaar verwacht dat we elkaar zo weinig zouden zien of spreken. Wat bizar voor ons als inwoners van één van de meest actieve dorpen in Weststellingwerf. Daar waar plannen waren voor 750 jaar Boijl, daar waar de vlaggen klaar hingen aan de gevels of in de vlaggenstokken.

Daar waar meer dan een jaar voorbereiding in zat. In één woord: "bizar"

Waar heb je dit jaar gezeten? onder een steen? met je familie? in de keet? of alleen thuis? Wij zijn trots als Dorpsbelang dat op dit moment aandacht wordt gegeven aan mensen die iets betekenen voor het dorp. Mensen die aandacht nodig hebben of eenzaam zijn, die ziek zijn of zich enorm hebben ingezet. Trots zijn we op dit het project "de kerstengelen", welke tot en met januari 2021 door zal lopen. Niet omdat het moet, maar omdat we het als Dorpsbelang Boijl belangrijk vinden aandacht te geven aan mensen die het nodig hebben en verdienen. Bedankt voor deze kerstengelen dat ze uit het niets op ons dorp neerdalen.

Onze vergaderingen van het afgelopen jaar bestonden uit een aantal fysieke bijeenkomsten maar meestal via de online weg. We hebben het hoognodige behandeld en zijn in contact met de instanties die ons helpen in deze moeilijke tijd. Verder behandelen we de plannen die gemaakt zijn in 2019 en begin 2020.

Het wordt tijd om elkaar weer te zien, het wordt tijd om het glas te heffen op een gezond 2021. Op 31 december zullen wij een toast uitbrengen op onze gemeenschap hier in Boijl en onze wens uitspreken dat we medio 2021 elkaar weer in de ogen mogen kijken en elkaar de hand mogen schudden. Dit doen we ieder voor zich, met onze eigen familie of vrienden...toost u mee? gezondheid voor 2021 gewenst.

Bestuur Dorpsbelang Boijl

Anja van Loon, Aukje Jager, Marjan Zijderveld, Jan Schlepers en Pim Pera

## Dorpsarchief Boijl

wenst U allen een fijne kerst

en

een gezond 2021

Rient en Jellie Menger, Sjoukje Schlepers-Bergsma,  
Gerard Prins, Karel Kaptein en Jan Veldhuizen.



*“Voor wie het verleden niet kent, is het heden een raadsel.”  
Dat 2021 de geschiedenis in mag gaan als het jaar waarin al  
onze verenigingsactiviteiten in Boijl tot grote bloei kwamen!*



# Toneelvereniging **NUT GENOEGEN** Boijl

Zoals u in de vorige dorpskrant heeft kunnen lezen, willen wij graag overgaan tot automatische incasso van uw donateursbijdrage. Het plan was om in de maand oktober bij u aan de deur te komen met een brief en informatie over de invoering hiervan. Helaas heeft de automatisering meer tijd nodig gehad en melden wij ons wanneer de administratie rond, en volgen we de richtlijnen van het RIVM. Een raar jaar en heel vreemd dat we niet met elkaar druk aan het repeteren zijn.

Wij hopen dat de uitvoering van het openluchtspel in 2021 wel gaat lukken.  
Blijf gezond en op naar een positief 2021.

Namens Het Bestuur  
Alletta de Weert



Heeft u al op onze nieuwe website gekeken? [www.toneelboijl.nl](http://www.toneelboijl.nl)

Hallo Allen,

Helaas hebben wij moeten besluiten om de 11<sup>de</sup> editie van Wampex Boijl af te lassen. Wij verwachten niet dat wij met de geldende maatregelen een Wampex kunnen organiseren zoals wij vinden dat dit hoort.

We hopen, en gaan ervan uit dat in februari 2022 de 11<sup>de</sup> Wampex Boijl gehouden kan worden. En zullen dan ook doorgaan met de voorbereidingen.

Groeten Organisatie Wampex Boijl



# SPORT

## Voetbal

### TRADITIONELE OLIEBOLLENACTIE AFGELAST



Het zal voor niemand als een verrassing komen, maar dit jaar rond de jaarwisseling geen lekkere Boijliger olieballen!!!

Onderstaand bericht kwam binnen namens de Olieballen Commissie...

*"Voetbal Vereniging Trinitas is vanwege de Covid-19 maatregelen, genoodzaakt de Olieballen Actie af te lasten! Afstand bewaren en het dragen van mondkapjes tijdens het bakproces is onmogelijk. Tevens willen wij ook de ventvrijwilligers geen onnodig risico laten lopen.*

*Wij hopen dat eind 2021 als vanouds door de inwoners van Boijl en verre omtrek, genoten kan worden van de héérlijke olieballen van vv Trinitas!!!"*



Ik heb het nog nooit gedaan,  
dus ik denk dat ik het **samen** wel kan!



## SCHOOLNIEUWS

Hoe kan het anders, dan dat het schoolnieuws vooral in het teken staat van Corona. Als school hebben we te maken met heel veel regels en richtlijnen, dit heeft ook gevolgen voor alle activiteiten. Het lukt het ons gelukkig wel om er een positieve draai aan te geven. En soms is het ook best verfrissend om eens out-of-the-box te denken bij activiteiten die normaliter redelijk vast omlind zijn. We zijn ook enorm blij met de ouders en de kinderen van de Oosterbrink, er is rust bij de school en alle maatregelen worden keurig netjes opgevolgd. Enorm fijn!

## AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN



Regelmatig krijgen we de vraag vanaf wanneer je een leerling mag aanmelden voor de basisschool. Voor ons als school is het heel prettig om alvast vooruit te kijken voor het volgende schooljaar, zodat we weten hoeveel nieuwe leerlingen we kunnen verwachten en hoeveel formatie qua leerkrachten we nodig hebben. Dus heeft u thuis een 3-jarige zitten? Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak, we laten u graag met trots onze school zien.

## LEGE BATTERIJEN

We hebben op school een bak staan waar de lege batterijen in mogen. Speciaal voor basisscholen ontwikkelde Stibat het inzamelproject voor basisscholen. Basisscholen die meedoen, sparen voor mooie producten. Winst voor de school én voor het milieu! Deze bak staat bij de ingang aan de voorkant en is voor iedereen toegankelijk!

## SEPTEMBER – AANSCHAF GELD PLANTJESMARKT

Normaal gesproken worden de plantjes op het schoolplein opgehaald, maar vorig schooljaar zijn de plantjes thuis gebracht. We hebben veel positieve reacties ontvangen op deze manier van werken. De opbrengst zorgt voor een mooi extraatje voor school. We hebben gekozen voor nieuw buitenspeelmateriaal voor de onderbouw.



## SEPTEMBER – NIEUWE INRICHTING HAL



Onze hal is helemaal vernieuwd! Het podium wat er eerder zat was gedeeltelijk kapot en werd minimaal gebruikt. We hebben nu gekozen voor werkplekken voor zowel de bovenbouw als de onderbouw. Ook hangen er vakjes waarin we mooie kunstwerken tentoon kunnen stellen. We zijn er enorm blij mee!

## OKTOBER – KINDERPOSTZEGELS

In oktober kwamen de kinderen van groep 7/8 weer langs de deuren met de Kinderpostzegels. Dit jaar prachtig geïllustreerd met de tekeningen van bekende jeugdboeken. De opbrengst van ons als school was € 2.990,00 van in totaal 7,6 miljoen. Wat een mooie opbrengst!



## NOVEMBER – SCHOOLONTBIJT

Op dinsdag 3 november deden wij mee met het Nationaal Schoolontbijt. Elk jaar doen in heel Nederland zo'n half miljoen kinderen samen gezond en gezellig ontbijten op basisscholen, kinderdagverblijven en in brugklassen. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk het is om de dag gezond te starten.



## DECEMBER – SINTERKLAAS

Wat hebben we een leuke dag gehad op 2 december. Anders dan anders, maar ook wel weer bijzonder. Op school kwamen de pieten met de cadeaus. Sinterklaas bleef dit jaar thuis werken, maar gelukkig had hij wel tijd om via videobellen met ons te kletsen.



Neem ook eens een kijkje op onze website, daar vindt u de nieuwsbrief en andere leuke nieuwtjes van de school: [www.deoosterbrink.nl](http://www.deoosterbrink.nl)

Namens het team van de Oosterbrink wens ik u allen fijne feestdagen,

Moniek Wolters

## Groep 1 en 2



Coen: alle sintcadeautjes



Gerben: heel veel chocolaatjes



Jonk: verkleedt als piet



Ruben: is blij met cadeautjes



Annemarijn: heeft een poppenhuis gekregen

Ook Sinterklaas was weer in het land.  
Veel kinderen hebben mooie cadeautjes gehad!



Jasper: chocoladeletter



Matt: trekker met kar



Michèle: motor, vogelhuis, langnek, en nog veel meer.



Annemijn: ketting, chocoladeletter en make-up



Mason: treker en de kuilbult

Ik vond een sterretje voor de deur  
het had een glinsterende kleur.  
Ik nam het sterretje vast en zei:  
Sterretje, sterretje, schitter maar!  
Geef licht en warmte  
in het nieuwe jaar.



Marlien wenst het zonetje in huis te zijn



Nathan wenst dat iedereen blij is



Lieke wenst zon en mooi weer



Tess M wenst dat de kerstman veel cadeautjes brengt



Jonathan: wil graag nog een trekker



Tess K wenst konijntjes om voor te zorgen



Michael wenst: blije kindjes



Dave: ik wens cadeautjes voor iedereen



William wenst: blijde mensen

Amerins wenst: dat er een egeltje bij mij komt slapen



Ferry wenst: een nieuwe kindje



Esmee: lekkere pepernoten

Groep 3/4 wenst  
iedereen hele  
fijne feestdagen!

*Eva:* Een  
gelukkig  
nieuwjaar voor  
iedereen!

*Elisa:* Ik wil  
volgend jaar  
papa weer heel  
goed helpen!

*Max:* Ik wens dat de  
corona volgend jaar  
over gaat!

*Mark:* Ik hoop dat ik  
een mandarijneend  
krijg en dat ik nog  
veel met mijn  
vrienden kan spelen  
volgend jaar!

*Storm:* Ik hoop  
dat ik een 'nerf'  
krijg onder de  
kerstboom

*Thomas:* Ik hoop  
dat Storm, Wytse  
en ik altijd vrienden  
blijven

*Wytse:* Ik wens  
dat ik heel lang  
blijf leven

*Mirte:* Ik hoop dat we  
een heel gezellig  
kerstfeest krijgen!

*Jasper:* Ik wens dat  
ik op een John Deer  
trekker mag rijden

*Yannick:* Wij gaan in  
de vakantie onze  
nieuwe kerstspullen  
voor de kerstboom  
zetten

*Bram:* Ik wens dat  
ik in een wedstrijd  
heel goed kan  
voetballen



*Sil:* Ik hoop dat ik ook  
volgend jaar vrienden  
blijf met Julian, Wessel,  
Mark en Marin

*Wessel:* ik wens mijn  
vrienden een gelukkig  
nieuwjaar! Ik wil heel  
graag op ijshockeyles  
volgend jaar.

*Niek:* Ik wens dat ik in  
een wedstrijd heel  
goed kan voetballen

*Julian:* Ik zou heel  
graag met Wessel en  
Sil voetballen volgend  
jaar

*Reza:* Ik wil volgend  
jaar mijn papa weer  
heel goed kunnen  
helpen

*Lisa:* Ik hoop dat  
de corona volgend  
jaar weg is!

*Ilse:* Ik wens dat  
de kerstboom  
heel erg mooi is!

*Angelina:*  
Iedereen een  
gelukkig  
nieuwjaar!

*Sylvan:* Ik wens  
dat ik nog heel  
lang en gelukkig  
leef!

*Marin:* was op het  
moment van  
maken helaas  
ziek

*Milan:* Ik hoop dat ik nog  
lang met mijn trekkers en  
bestuurbare hakselaar  
kan spelen.

## Kerstwensen van groep 5/6



Dit ga ik doen met kerst.  
Ik ga als eerst gourmetten bij opa en oma Uja.  
Daarna gaan we weer naar huis.  
De volgende dag gaan we thuis met opa en oma Sietses kerst vieren.  
En dan is de dag dat Dean en ik de cadeaus gaan uitpakken.  
Ik wens iedereen een fijne kerstvakantie van Sofie



Ik wens iedereen fijne feestdagen  
en een gelukkig nieuw jaar.  
groetjes van Celine



hallo mensen ik wil een fijn 2021 wensen!  
van Leon



Ho ho ho merry christmas.  
en een gelukkig nieuwjaar.  
Van Sven



vrolijk kerstfeest iedereen. En een gelukkig nieuwjaar.  
Groetjes Joey



Ik wens jullie een prettig nieuwjaar in 2021.  
van Nick uit groep 6.



gelukkig nieuwjaar  
en gelukkige kerstdagen  
Storm



vrolijk kerstfeest iedereen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Groetjes van Milan

Ik wens iedereen een vrolijk kerstfeest.  
En een gelukkig nieuw jaar.  
Lars Finn



Ik wens iedereen een leuk en gelukkig nieuwjaar.  
Floor



Ik wens iedereen fijne feestdagen.  
En een gelukkig nieuwjaar.  
Van Nynke



HOHOHO! Merry christmas!  
ik hoop dat er leuk wordt.  
Gelukkig nieuwjaar en een vrolijk kerstfeest.  
Jayden groep 6 heb veel lol. XD



Ik wil jullie allemaal een prettige kerstvakantie  
wensen. En een gelukkig nieuwjaar.  
Groetjes Morres



fijne kerstdagen.  
en een gelukkig nieuw jaar in 2021  
Groetjes Laura uit groep 6



kerst

De kerst komt eraan.  
De kerstboom op gezet en versiert.  
Jammer genoeg mogen we niet bij elkaar zijn door het coronavirus.  
Maar we zijn toch altijd samen.  
Ik wens iedereen een fijn kerst feest en een gelukkig nieuw jaar.  
van Sophie de Boer





# Bucketlists van groep 7/8



## Tara:

1. graag naar een tropisch eiland gaan
2. naar New York gaan
3. een keertje naar de zee gaan

## Jurre:

1. de loterij winnen
2. een tweede puppy
3. een derde puppy

## Jorrit:

1. kampioen worden met voetballen
2. weer naar het Heerenveen stadion gaan
3. op oud en nieuw weer vuurwerk afsteken



## Veerle:

ik ga wat vertellen over mijn bucket-list van volgend jaar.

1: ik zou graag leuke dingen doorbrengen met mijn opa door het overlijden van mijn oma en omdat ik van mijn opa hou.

2: ik zou graag een shetland pony willen.

3: ik zou heeeel graag met mijn bff op vakantie willen Denise Oukes.

## Ronja:

1. een eigen motorcrossbaan
2. naar Disneyland
3. skivakantie met mijn familie

## Ilse:

1 \* naar Disneyland Parijs toe en dan als het kerst is, want dan zijn daar al die mooie lichtjes!

2\* in een musical spelen waar heel veel publiek is!

3\* in een Tesla model x rijden!

**Julian:**

Ik wil graag naar een arm land gaan, ik weet nog niet waar ik heen wil  
En ik ga erg veel dingen geven en uitdelen, bijvoorbeeld pennen, slippers en potloden e.d.

Maar dan moet ik in de toekomst erg veel geld sparen

Ik ga er heen als ik misschien 18, 19 of 20 ben.

**Bente:**

bucket list

1. alle knokkers in brawl stars hebben



**Emma:**

1. kampioen worden met voetbal.
2. een keer naar Disneyland Parijs gaan.
3. nog een keer naar de Johan Crujff arena gaan.

**Jarno Oostra:**

Op mijn nummer 1. staat dat ik bij JUVENTUS (voetbalclub) wil spelen dat wil ik omdat ik een beroemdheid wil worden in mijn leven en er iets wil mee bereiken onder andere wil ik er graag geld mee verdienen.

**Denise:**

1. Ik wil graag naar Disneyland Parijs
2. Ik wil graag een pony kopen
3. En ik wil graag een hondje erbij



**Demi:**

1. naar New York
2. een gezinnetje en goede toekomst
3. nog een keer naar Chateau Meiland

**Amber:**

Ik wil later met mijn beste vriendin in een huisje in een bos wonen. Misschien ooit emigreren naar Frankrijk, want daar zijn de bossen erg mooi. We vinden allebei kristallen interessant, daarom willen we daar ook een verzameling. Misschien ook dieren hebben. Katten, kikkers of slangen.

**Ilan:**

wat ik wil bereiken in 2021

- 1=dat mijn zus niet elke dag vraagt of ze met mijn spullen mag gamen
- 2=exotic wielen krijgen in rocket league
- 3=dat corona weg gaat in drie seconden



**Sarah:**

ik wil later graag in het programma 'wie is de mol' meedoen, dat is een programma waarin 15 mensen zoveel mogelijk geld willen verdienen met opdrachten doen met elkaar. 1 van de 15 is de mol.

die wil dat er juist geen geld in de pot komt.

Elke aflevering is in een ander land. op het eind doen ze een test en die test bepaalt wie er die dag naar huis moet.

Daarin zou ik erg graag willen spelen.

**Xenia:**

wat ik wil bereiken in 2021 bucketlist!

1. me vader zien :)
2. een computer hebben om te gamen
3. dat corona voorbij is

**Cas:**

1. bij een hoger team bij v.v Heerenveen
2. een Youtube kanaal
3. tot de 1000 hoog houden



**Jarno van Daatselaar:**

- 1 reis door Amerika
- 2 weer naar het Heerenveen stadion
- 3 weer een keer kampioen worden met voetbal

**Laura:**

- Nr.1 Ik wil een pony hebben
- Nr.2 Ik wil heel graag naar Amerika toe
- Nr.3 Ik wil heeeeel graag op zwemmen

**Dean:**

1. op tennis gaan
2. de kransen leggen door scouting
3. een goed rapport

**Jeffrey:**

ik wil graag nog een keer naar New York

Hallo allemaal,

Sinterklaas en zijn pieten zijn ons niet vergeten dit jaar. Wat was het weer een leuk feestje. We hebben zelfs twee pieten op bezoek gehad. Samen met de pieten hebben we pietengym gedaan. Over het dak lopen, cadeautjes door de schoorsteen gooien en gezellig dansen met elkaar. De pieten hadden niet alleen pepernoten meegenomen, maar ook nog een cadeautje voor ieder kind en als pepernoot op de taart ook nog groepscadeaus.



Bij de Bosuilen was de Sinterklaasfeest ook te proeven, de kinderen konden zich verkleden en brachten elkaar cadeautjes. Er was pietengym op het schoolplein en ook kwamen de beste dansmoves voorbij.

De school rook heerlijk naar onze gebakken pepernoten en mijterpizza's. De kinderen hebben er heerlijk van gesmuld.

Alle BSO kinderen hebben een cadeau mogen uitpakken, wat waren ze enthousiast! Onze nieuwe kinderwagen en Hot Weels garage hebben nog niet stil gestaan ☺.



De Bosarend is veel te vinden in het bos. Buurtverstopperkje en Tientellen in de Rimboe zijn favoriet. Het is een beste klus om iedereen te vinden, in de bomen en tussen de struiken.

Op de groep wordt fanatiek tafelhoetbal gespeeld! Er wordt een club uitgekozen en goed gekeken wie het beste waar kan staan. De swinx staat ook regelmatig op tafel, wie is het snelste?

Wij bedanken Sinterklaas voor de leuke cadeaus !



Inmiddels is Sinterklaas weer vertrokken naar Spanje en zijn de groepen mooi versierd met kerstversiering, hebben we de kerstbomen opgetuigd en zit alles onder de glitters ☺



Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een kei-goed 2021!

Groetjes,  
De Kinderkei Boijl



# KLEUR & PUZZEL PRET VOOR IN DE KERSTVAKANTIE







## AGENDA

24 december Radio Centraal  
SPECIALE KERSTUITZENDING  
20.00 – 22.00 UUR

29 en 30 december  
OJP organiseert  
"Activiteit per Huishouden"

### KOPY INLEVERDATA 2021

19 maart  
18 juni  
10 september  
10 december



*Bankzaken  
regelen met  
de app.*

*Waar u  
ook bent.*

***De Rabo Bankieren App***

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is.

***Download nu de Rabo Bankieren App.***

***Een aandeel in elkaar***



**Rabobank**