



Eén van de karakteristieke dorpsgenoten uit het verleden. Een man, klein van stuk maar met een grote passie voor de natuur en de jacht en op hoge leeftijd was hij regelmatig in het veld te vinden. Jan zijn geboortehuis stond in Boijl aan de Doldersumsestraat nr. 14. Zijn moeder overleed bij zijn geboorte en als 12 jarige jongen net van school, werd hij uitbesteed als koeien-

hoeder in Doldersum. Wat ouder werkte Jan als boerenknecht in Rijsberkamp in 'de Riesen'.

Hij stroopte wel eens wild en kende alle technieken hiervoor, werd betrapt en dat kwam hem op een flinke boete te staan. f. 40.-- of acht dagen hechtenis. Hij koos voor 8 dagen brommen.

Jan kwam in zijn jonge jaren eens op het idee om een tam konijn te kruisen met een wilde haas, met de verwachting dat dit mooie grote nakomelingen zou geven. Dat kwam echter even niet zo uit want de nakomelingen bleven klein. Wél waren in het veld

in en rond Rijsberkamp na een paar jaar, talrijke gestreepte en bonte konijnen te zien.....

Toen Jan in militaire dienst moest, had hij het daar niet echt op staan maar na afloop tekende hij toch bij als 'remplasant' (je kon vervangende dienst in huren) en zo verdiende hij in 7 weken tijd een heel jaarloon.

Jan trouwde in 1914 29 jaar oud met de kasteleinsdochter Aaltje Nolles uit Boijl.

In 1917 bouwde Jan zijn schoonvader een nieuwe boerderij voor hun, op Boijlerweg 40 met 25 ha. land. Nagenoegd aaneengesloten tussen de Boijlerweg en de Koloniebos met een deel nog ontontgonnen heideveld. Voor die tijd toch wel bijzonder in een tijd dat de boeren van hot naar her reden naar hun stukjes land.

Jan en Aaltje hebben waarschijnlijk eerst gewoond in een oude Saksische boerderij er naast op nr. 42



*Jan Jager en Aaltje Nolles*



*rechts Jan en Aaltje in hun jonge jaren met familie voor nr. 40*

Jagers en jachtverhalen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Jan nam zijn geweer soms ook wel mee naar het land en naar eigen zeggen, schoot hij eens tijdens het melken onder zijn eigen koe door, een patrijs.....

Eens bij het bieten rooien had hij weer wat patrijzen gezien. Nog net op tijd zag hij de veldwachter in een aangrenzend bosje en Jan verstopte vlug zijn geweer onder het bietenloof. Daarna vroeg hij 35 jaar oud, in 1919 toch maar een jachtvergunning aan, kennelijk met zijn 8 dagen hechtenis nog in het achterhoofd!

De oude (Saksische) boerderij naast hun, werd bewoond door de vaste werknemer met zijn gezin. Later werd die boerderij met land verhuurd maar het bleef zijn eigendom.

Het huwelijk van Jan en Aaltje bleef kinderloos.

Ze 'boerkten' tot 1956 en verkochten hun boerderij aan Klaas Marks en zijn gezin. Zelf gingen ze weer wonen in het oude huis ernaast op nr. 42 waarvan de schuur afgebroken werd.

Jan kreeg toen alle tijd voor zijn grote hobby. Samen met de Jagersvereniging en zijn vaste jachtmakkers, Ab Boertje en Tjeerd Oenema trok hij nog op hoge leeftijd vaak de natuur in.

In 1965 overleed Aaltje 72 jaar oud en Jan die heel eenvoudig leefde, kreeg regelmatig hulp in de huishouding. Hij deelde zijn dagelijks leven met zijn honden. Uiteraard Jachthonden. Wanda was een trouwe metgezel. Tijdens een jachtdag met de 'heren jagers' in de Doldersumse bossen bood een van hen f. 1000.—voor de hond maar de koop ging niet door. Wanda werd later door een auto aangereden en het zag er slecht uit met 2 gebroken poten en een gat in het lijf. Echter 6 weken later en na de nodige operaties in de Veeartsenijschool in Utrecht kwam de hond genezen terug. Wanda overleed in 1970.



*foto Martin van Nieuwenhoven*

Eens kreeg Jan een jachthond, die niet wilde apporteren. Kostte niets. Na een dag bracht de hond een krielkip naar de baas. Jan prees hem uitbundig en zo volgden nog een aantal kippen..... Er ontstond een vertrouwensband. Tijdens de jacht werkte dit uitstekend en het werd een prima jachthond.

Jan zijn honden leidden ook wel eens hun eigen leven. In de 70er jaren had hij twee die het niet op katten hadden staan en de buurvrouw had er plenty..... Als de poezen gingen 'buurten' joeg de ene hond ze in een hoek en de andere pakte ze..... ! In korte tijd was buurvrouw, op de huispoes na, door de katten heen.....

Op z'n 87<sup>e</sup> vertelde Jan in een interview met 'Aanpakken' over zijn hobby: 'Zoe lange a'k nog lopen kan, doe 'k deur' maar ruim 90 jaar oud werd het toch allemaal wat minder.

Hij kon in zijn laatste levensjaren echter stevast rekenen op hulp van zijn naaste burenen. Bij toerbuurt gingen ze 's avond even bij hem langs. Jan een vervent sigaretten roker, stond dan al bij het raam achter de vitrage op de uitkijk. Veel kleine brandgaatjes in die zelfde vitrage waren daar een stille getuigen van.

Jan Jager overleed in 1982 98 jaar oud.

Jan Jager bij de Kerkebos in Boijl met zijn Beretta kaliber 12