

EVEN BI'JPRAOTEN

Het Contactorgaan van Boijl



NR. 1 – 2024

Even Bi'jpraoten

Is een tweemaandelijks uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp Boijl en wordt financieel gedragen door o.a. Protestantse Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerven, Dalton basisschool "de Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Met dank aan velen voor het helpen bij het drukken en verspreiden van de krant. Even Bi'jpraoten wordt als papieren- en onlineversie aangeboden. Een jaarabonnement kost €10 (excl. portokosten voor abonneehouders buitenaf). De onlineversie is gratis te lezen. Voor meer informatie www.evenbijpraoten.nl

Banknummer NL18 RABO 0363781935 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.

Redactie:

Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer

Financieel/Webbeheer:

Anne Slot

Coördinatie-Bezorging:

Yvonne Gutterswijk

Bezorgers:

N. Bastiaans
S. Schlepers
M. Terpstra
H. Roeles
G. Jorritsma
Y. Gutterswijk
A. Thalen
A. Marks
L. Bokkers

Medewerkers buurtschappen:

Brink	Hennie de Vries en Anke Slot
Bezembuurt	Marian Thijs en Sjoukje Hazeloop
Daoken/Boschoordweg	Marian Jager en Griet Slot
Alteveer	Juup Bosma
Snels Hutte	Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Boijl Oost	Liane Russchen
De Wissel	Polien Hoogeveen en Helga de Vries
Boijl Centrum	Jeannette Kat
Bi'j Harmke	Anne-Marie van der Geest en Lucie Gorter
Boekelte	Annie en Anne Marks
Rijsberkamp/Meuleveld	Wilma Bouman
Kerkweg	Rudy Klesman en Djoeke Greaves Lord
Klokkeweg	Gerrit Dekker
Bekhof	Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van e-mailadres: kopij@evenbijpraoten.nl
U kunt uw kopij ook inleveren bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2C of online versturen via de website www.evenbijpraoten.nl

Bij de voorplaat: PAASEIEREN SPEURTOCHT georganiseerd door voetbal vereniging TRINITAS

AFSCHEID TWEE TROUWE BEZORGERS!!

Decennia lang hebben Ep Blaauwbroek en Roelof Boelen door weer en wind de dorpskrant bezorgd! Bladerend door ons archief zagen wij dat Ep al sinds 2005 in ons colofon vermeld staat en Roelof in 2009 de taak van bezorger overnam van zijn neef W. Boelen. Hierbij de kanttekening dat Roelof zijn neef daarvóór al flink wat jaartjes ondersteunde als bezorger!

FANTASTISCH heren, enorm **BEDANKT** voor jullie tomeloze inzet!



WAAR Zouden WE ZIJN ZONDER...

Voor ons als redactie is het prettig werken als je blindelings op mensen kunt rekenen die trouw en serieus een taak op zich nemen. Dit geldt niet alleen voor de vaste bezorgers, maar óók voor de medewerkers buurtschappen én onze vaste coördinatie-bezorging Yvonne Gutterswijk.

Een ander mooi gegeven is dat op onze oproep voor twee nieuwe bezorgers, super goed is gereageerd!

Sjoukje Schlepers en Marietje Terpstra nemen de vaste routes over van respectievelijk Ep en Roelof.

En daarnaast hebben we nu zélf s een reservelijst van 4 bezorgers, te weten Bart Bergenhuizen, Milou Bovenkamp, Sander Venema en Silvia Beun! **TOP!!**

Een dorpskrant uitbrengen zou ons als redactie nooit en te nimmer lukken zonder al deze mensen! Hartelijk **DANK** voor de inzet voor ons gezamenlijke dorpskrantje *EVEN BI'JPRAOTEN*.



NIEUWE INWONERS BOIJL

Wij kregen een leuke tip van één van de medewerkers buurtschappen De Brink



Hoe leuk zou het zijn om nieuwe inwoners eenmalig een dorpskrant aan te bieden, zodat zij het bestaan hiervan weten én zich desgewenst hierop kunnen abonneren? Héél leuk!

Voor ons ondoenlijk om dit bij te houden, máár als de medewerkers buurtschappen het aangeven bij het inleveren van de kopy én bereid zijn om de krant als 'welkomstgeschenk' aan te bieden, dan is het een super mooi idee om op die manier nieuwe inwoners zich welkom te laten voelen in Boijl!

TIP: Graag doorgeven dat in het colofon de website staat vermeld i.v.m. abonneren of digitaal lezen.

De Brink

Op 31 december hebben we weer mogen genieten van heerlijke oliebollen, kniepertjes en andere heerlijke versnaperingen bij de familie van Bennekom. Ron en Elly, bedankt voor de mooie afsluiter van het jaar. Het is inmiddels al een traditie geworden.

Op de Brink is natuurlijk altijd wat te beleven. Van mysterieuze zaken tot geraffineerde oplossingen. Graag houden we dit binnen de buurtapp...

Daarnaast willen we Janke van Zanden beterschap wensen. Al enige tijd ligt ze in het ziekenhuis en ze zal binnenkort naar een verzorgingstehuis gaan om te revalideren. We hopen haar snel weer terug te zien op de buurt.

En mevrouw van Zanden, we kunnen je ook niet missen op de buurt, want de koffie smaakt altijd heerlijk tijdens het opzomen. De Brink zal vrijdagavond 19 april en zaterdagmorgen 20 april met z'n allen de buurt weer op orde maken. Samen schoffelen, vegen, tussendoor koffie met taart en veel gezelligheid.

Tevens een mooie gelegenheid voor de nieuwe bewoners om elkaar te leren kennen, want in 3 huizen zijn nieuwe mensen komen wonen. Van harte welkom op de buurt en veel woonplezier toegewenst.

Hennie de Vries & Anke Slot

Hiltje De Wissel

Wist U dat:

- Op donderdag 11 april Hiltje de Vries een winkeltje start bij "Autobedrijf Ouwerkerk" aan de Alteveersweg 24 in Boijl, genaamd:

"De Heksenketel"

- Er perkgood en wat mooie opgemaakte potten dan verkrijgbaar zijn.
- Dit in de loop van de tijd uitgebreid gaat worden. Onder andere met boeketten en kleine cadeau artikelen.
- De opening tijden: Donderdag en Vrijdag van 10 tot 12 en van 13 tot 17 uur zal zijn.
- Er alleen betaling mogelijk is via een Tikkie of contant.
- Als je nieuwsgierig bent geworden, kom dan gerust even een kijkje nemen.



Het is lente, de bloesem van de perenbomen gaat bijna open, de katten loeren naar een merel die een nest probeert te maken in de klimhortensia en in de vijver drijft een flinke klodder kikkerdril. Binnen even een bloemenvaas halen zodat we de ontwikkeling van kikkervis tot volwassen kwaker kunnen volgen.



Half januari stond er al een ooievaar op de dam bij 72A, ter gelegenheid van de geboorte van Indy Boekhoudt, de dochter van Winfred en Fernanda. In de vorige Bijproaten zouden ze zich al 'voorstellen', maar die bijdrage kwam te laat binnen bij de redactie, vermoedelijk geen postzegel op de email geplakt.

"Vier keer verhuizen binnen een straal van 100 meter. Het klinkt onlogisch, maar wij gaan binnenkort voor de tweede keer 'terug' naar het ouderlijk huis op nummer 72A. Na verschillende jaren op onszelf te hebben gewoond op Boschoordweg 4 én 6, hopen we uiteindelijk definitief ons plekje te mogen vinden op het nog te realiseren nieuwbouwplan aan de Boschoordweg".

Het zijn vreemde tijden, jeugd die weer bij de ouders gaan wonen omdat er geen betaalbare woningen zijn. Maar goed dat er ook Boijligers zijn die zich inzetten om het dorp te voorzien van de benodigde nieuwbouw.

In de verdwenen bijdrage stond ook nog een foto van Stijn, het neefje van Patrick. Deze roodharige jongeman heeft mij verlost van overtollige plastic flessen. Ik ben vaak te lui om ze zelf naar de Jumbo te brengen. En dat apparaat gaat altijd stuk als je een fles van de LIDL naar binnen schuift. Stijn heeft daar duidelijk minder moeite mee. Hij verzamelde al het statiegeld ten behoeve van onderzoek naar ALS en heeft een flink bedrag meegenomen naar het Glazen Huis. De actie heeft 7,5 miljoen opgebracht, bij Samenloop voor Hoop hebben we dat niet gehaald.



Voor de vorige editie had ik ook een bezoekje gebracht aan Elske en Anne om te zien of het huis al af was. Die waren vrij vroeg begonnen met de verbouwing maar het schoot niet op. Eerst verkeerde dakpannen, daarna verkeerde steenstrips. Goed dat ze maar 6 sloten op het land hebben. Het stel bewoont al enige tijd de voormalige koestal maar in het voorhuis werd nog druk geschilderd. Dat gaat er fraai uitzien. Mogelijk komt Hendrik daar deze zomer te wonen. De steenstrips zijn enige weken geleden aangebracht, nou maar hopen dat de lijm blijft plakken.

En tot slot van deze bijdrage nog een blij bedank berichtje van Roelof en Henny Boelen.

Roelof, altijd een bezige bij. Dan zo opeens een hartinfarct – vijf omleidingen en daarna nog wat vervelende tegenslagen. Maar gelukkig alweer goed herstellende! Toen Roelof op de avond van 5 december 2023 na de operatie zijn ogen even opsloeg was dat mijn mooiste Sinterklaascadeau ooit!!

En nu willen we graag iedereen bedanken die ons in die tijd en daarna hebben bijgestaan: de chauffeurs, de boodschappers, de troosters met schouders om op te leunen, de bezoekers, de bellers, de kapster die aan huis kwam, de lieve mensen van de thuiszorg, ja echt iedereen die ons er in deze moeilijke periode door getrokken hebben!!!!

Heerlijk om te voelen dat we ondanks het gemis van Jacobien in deze tijd zoveel liefde en steun mochten ontvangen. Ook van onze schoonzoon en kleinkinderen, waar we heel blij mee waren, want dat hoor je ook nog wel eens anders.

HEEL VEEL DANK ALLEMAAL en lieve groetjes van ROELOF EN HENNY Boelen.

Op het moment dat dit verslag geschreven wordt is het 21 maart, begin van de lente, al heeft de natuur al een voorproefje genomen. De vogels zijn druk in de weer met nestmateriaal zoeken en bomen en struiken komen al in het blad. En vanaf januari had ik al berichtjes voor deze krant ontvangen. Zoals van

Louis Philipoom (Nr.22) hij schreef begin januari het volgende:

Half december werd ik door de huisarts naar het ziekenhuis gestuurd omdat ik zwaar bloedarmoede had en een bloedtransfusie nodig had. Na onderzoek aldaar bleek dat ik twee transfusies en een ijzer transfusie nodig had en dat ik een nacht moest blijven

Daarna moest onderzocht worden wat de oorzaak was van de bloedarmoede, dus maag, darmonderzoek en een ct-scan van mijn longen. In mijn maag ontdekten ze een ontsteking maar dat kon met medicijnen verholpen worden en de fruitmand die ik van de buurt mocht ontvangen zal daar zeker ook toe bijdragen. Mijn darmen waren goed, maar bij mijn longen werd een vlekje ontdekt en daarvoor word ik doorgestuurd naar de longarts en dat gaat in februari plaatsvinden dus laten we er maar het beste van hopen. Nogmaals bedankt voor de fruitmand en gegroet.

Vervolgens heeft Louis veel ritjes naar en van het ziekenhuis in Leeuwarden gemaakt voor onderzoeken. Het vlekje in de long bleek een kleine maar kwaadaardige tumor te zijn. Hij wordt vooreerst behandeld met immuuntherapie. Indien nodig zal er tzt een andere therapie volgen. Tot nu toe gaat het goed.

Louis, heel veel sterkte met de behandeling en hopelijk een goed herstel.

Janetta Folkers (nr. 7)

Half januari is Janetta Folkers in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen geopereerd aan haar hoofd, ze had al een poos onduidelijke problemen tot bleek dat er een lek zat in haar hersenvlies. De operatie was ingrijpend maar is gelukkig goed gelukt. Inmiddels is Janetta daarvan goed hersteld, al heeft ze nog last van haar wang.

Bij thuiskomst uit het ziekenhuis schreef Janetta het volgende,

Hallo allemaal. Ik ben weer thuis uit het ziekenhuis. Namens de bewoners van de kerkweg ontving ik via Tineke een mooie fruitmand. Bij deze wil ik dan ook iedereen van de kerkweg hartelijk bedanken hiervoor.

Rudy Klesman (26)

Ik Rudy, verbleef in januari een nacht in het ziekenhuis van Hengelo waar mijn neurostimulator die ik in mijn lichaam draag operatief en onder narcose moest worden vervangen. Een precisie ingreep en intussen werkt alles weer prima. Zes weken niet bukken en tillen was het beleid. Ook ik kreeg een heerlijke fruitmand, erg lekker ook. Nogmaals dank buurtjes



Een rib uit het lijf van de straatkas?



En dan is het februari,

Gerrit Jan (nr. 7) zag Abraham en dat was duidelijk te zien aan de versiering rond het huis. Het stormde die dag behoorlijk en de vlaggetjes gingen wild tekeer.

Nationale pannenkoekendag.

In het hele land werd pannenkoekendag gevierd. 75+ sers uit Boijl werden uitgenodigd pannenkoeken te eten op de Oostenbrink. Hoeveel ouderen aanwezig waren zal elders in deze krant wel staan, maar ik, Rudy was ook van de partij. Owen GraevesLord, ook van de kerkweg, zag het wel zitten om naast mij aan tafel te komen, hij kent mij immers als buurtgenoot. Ook had ik leuke gesprekjes met de kinderen aan mijn tafel. Ik ben de namen van de meeste kinderen vergeten, maar Amerins en Elfie heb ik onthouden.



Het was een erg leuke en gezellige lunch en er werden heerlijke pannenkoeken geserveerd.

Dit was het voor deze keer, voor allen een fijne Pasen en lentetijd gewenst!

Tot de volgende bi'jpraoten. Djoeke en Rudy



Boijl  Oost

Voor altijd in ons hart 
Jorrit Jorritsma
1954 – 2023

Hartverwarmend was het dat zovelen ons bij het afscheid van Jorrit terzijde stonden. De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen. Wij bedanken u uit de grond van ons hart voor uw steun, brieven, bloemen, Vriendschap en Liefde.

Geppie Jorritsma-Postma
Kinderen en kleinkinderen



Stijn Donker heeft met zijn lege flessen inzamelactie een prachtig bedrag bij elkaar gehaald van 550 euro voor de ALS Stichting, prachtige mooie prestatie Stijn.

Nieuw leven blijft een mooi bijzonder wonder, Girl power in onze buurt, er werden twee prachtige meisjes geboren, Winfred en Fernanda zijn in januari de trotse ouders geworden van een dochter Indy en in februari werden Mathijs en Daimy de trotse ouders van dochter Romee en kreeg zoon lief er een zusje bij.

In januari zijn onze burens Sylvia en Henny getrouwd, wij wensen jullie een fijn en liefdevol getrouwd leven samen.

Wij mochten nieuwe buurtbewoners verwelkomen aan de Boschoordweg 6 en aan de Daaken 48, allen veel woonplezier in onze buurt en ons mooie dorp. Johannes de Rijk van nr. 6 stelt zich bij deze even voor:

Dag allemaal,

Hierbij wil ik me even voorstellen, ik ben Johannes de Rijk en sinds half februari ben ik de nieuwe bewoner van Boschoordweg 6. Ik ben 55 jaar en een echte Stellingwerper, geboren in Wolvega. Ik woon samen met mijn hond Boris.

Hobby's van mij zijn de melkgeiten, tuinieren en mennen. Ik hoop op een leuke tijd in Boijl en ook kennis te maken met dorpsgenoten op de een of andere manier.

Hierbij doe ik ook meteen even een oproep, ik ben op zoek naar stalruimte voor mijn 10 melkgeiten in de regio.

Wie heeft of weet hier een plekje voor? Kom gerust even langs om dit te melden.

Johannes de Rijk



Dan zijn er naast mooie berichten ook verdrietige gebeurtenissen in onze buurt.

Afgelopen week is onze buurvrouw Anja plotseling overleden, wij wensen Ronald, Marjolein en Richard sterkte met dit verlies.



Het pad van Anja bij ons hield plotseling op. 
Maar haar pad gaat verder bij Useless en Droedel. 
Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend
Zal ze altijd in onze gedachten bij ons zijn.

Aartje den Rooijen – Prijs
Anja

*Apeldoorn, 12 juli 1959 † Boijl, 20 maart 2024

Sluiten wij af met de uitkalender van BOIJL die vorige week weer in ieders brievenbus lag. Onder anderen op 26 mei muziek op de Daaken van 15.00 tot 17.00 uur, grasveldje de Daaken, tot dan.

Griet Slot de Jong



Beste dorpsgenoten,

Wij begonnen dit jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst.

Bertha en Will waren zo vriendelijk om hun huiskamer open te stellen voor die gelegenheid.

Er werden weer aardig wat lekkere hapjes op de tafel gezet, en een drankje erbij en zo hadden we een gezellige avond.

Vervolg daarop is de planning voor een BBQ in mei.

Dan nog een verlaat verhaal van Nynke en Wytse Gutterswijk, maar toch erg leuk om het te vertellen. Het gaat over hun vakantie in Zweden.

We gingen in de Herfstvakantie naar Zweden om onze vriendin en vriend te bezoeken. Zij waren in de zomervakantie daar heen verhuist. We gingen er met de auto heen, het was wel ver. We gingen al om 6 uur in de ochtend weg en kwamen pas om 7 uur in de avond aan. Onderweg moesten we met de boot van Denemarken naar Zweden varen en daarna in Zweden moesten we nog over een hele hoge brug rijden. Toen we bij onze vrienden aankwamen was het helemaal in een bos en er waren ook niet veel huizen in de buurt. Het was een veel groter huis dan ze eerst hadden. Ze wonen daar met z'n vieren en 2 paarden. Wij gingen daar heen in onze vakantie, maar zij hadden pas een week later vakantie. Zij moesten dus nog naar school. Het leuke was dat Wytse en ik mee mochten naar hun school. Dat was op zich een mooi avontuur. Ze hoeven niet te lopen of fietsen, maar ze worden opgehaald met een bus, die elke dag om 7 uur in de ochtend bij de oprit staat.

Zo gingen wij dus die vrijdag met hen mee naar school! Toen we bij school aankwamen begonnen we met koken, we moesten soep maken. Het was alleen groep 6 (want Floor zit nu in groep 6 en Sylvan in groep 3) Ik zat in een groep met allemaal meisjes en ze moesten het recept vertalen, want het was in het Zweeds. Uiteindelijk hadden we wel goede soep, alleen 3 meisjes deden er te veel zout en peper in en toen moest de juf proeven. De jongens waren allang klaar.

We keken naar buiten en zagen dat het ging sneeuwen, maar de sneeuw bleef helaas niet zo lang liggen. Aan het eind van de dag werden we weer opgehaald met de bus, het was een hele gezellige dag!

Nog even over de taal, Floor en Sylvan gingen af en toe naar een Nederlandse juf en die ging hun dan Zweeds leren, maar gelukkig konden alle kinderen best wel goed Engels praten dus praten ook wij Engels. Maar als ze een toets hadden en het stond er in het Zweeds, dan mochten ze het vertalen.

Ook krijgen ze trouwen hun lunch op school, die daar wordt klaargemaakt en dan moet je om de beurt je eten ophalen en aan tafel opeten.

Toen we aan het eind van de dag thuiskwamen gingen Floor en ik met de paarden aan het werk en Sylvan en Wytse lekker voetballen.

Dit was een verslag van ons avontuur in Zweden, groetjes van Nynke, Wytse, Marianne en Remco.

Dan is er half januari nog een leuke activiteit geweest voor de jeugd in de Tille.

Zij konden een middag onder leiding van Jeanette met speksteen figuren maken! Samen met Bertha en Yvonne werd dat een reuze succes. De kinderen waren enthousiast bezig en er vormden zich leuke eindproducten, zoals een hondje, vele hartjes en een zeehondje. Al met al een hele gezellige middag, zie de foto's.



INGETOGEN TOELEVEN NAAR PASEN

Het vorige kerkblad stond in het teken van Advent en Kerst. Op het moment van het uitkomen van dit kerkblad zitten we in de veertigdagentijd. En zo leven we met de seizoenen en het kerkelijk jaar van seizoen naar seizoen en van feest naar feest.

Voordat we Pasen vieren is er eerst een periode van ingetogenheid. Van inkeer en bezinning. Onderstaande afbeelding geeft in verschillende woorden weer wat die veertigdagentijd eigenlijk is, hoe je daar invulling aan kunt geven, ieder op zijn of haar eigen manier.



In een oude aflevering van het programma Binnenstebuiten zag ik pas geleden een echtpaar dat een prachtige tuin had aangelegd. Ieder moment van de dag is er wel een plek om in de zon te zitten. Maar er was ook een plek in die tuin waarbij ik aan de veertigdagentijd moest denken. Op het grote erf was tegen wat bomen een bankje neergezet waar de eigenaar iedere ochtend een tijdje ging zitten. Hij ging er vooral niks actiefs doen en mediteren. Of wat mijmeren over het leven. Het was een plekje geworden om tot rust te komen.

Dat past ook bij de veertigdagentijd, door ergens van af te zien is er tijd en ruimte voor stille en bewustwording. Om dankbaar stil te staan bij het goede dat er allemaal is. Om.... vul zelf maar in.

Niet iedereen heeft zo'n mooie tuin, maar een plek om stil te worden kan natuurlijk ook binnenshuis of tijdens een wandeling. En ook in onze kerkdiensten hebben we momenten van stilte.

PALMPASEN, WITTE DONDERDAG, GOEDE VRIJDAG, PASEN

Ingetogen leven we naar het grootste feest dat we hebben in de kerk: Het Paasfeest.

De zondag er aan voorafgaand is het Palmpasen en gaan we Palmpaasstokken versieren met de kinderen.

Op Witte Donderdag komen we bij elkaar in de kerk om het laatste Avondmaal van Jezus te gedenken. Een dag later zoeken we elkaar weer op om ingetogen stil te staan bij de gebeurtenissen van Goede Vrijdag. En ja, dan op de derde dag, de dag van de Opstanding is het feest. Paasfeest. Na de dienst drinken we koffie, thee of limonade en eten we lekkere broodjes en gekookte eieren.

LIEFDE STAAT OP

Een mooi lied over het Paasfeest vond ik in het liedboek. Lied 625 heeft een prachtige tekst. We zingen het echter nooit omdat de melodie lastig te zingen is. Daarom hier de tekst om over na te denken.

*Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan,
nu de zon de zaden roept om op te staan.
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren, halmen vol en groot.*

*Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.*

*Zaad van God, verloren in de harde steen
en ons hart, in doornen vruchteloos alleen –
heen is de nacht, de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven als het groene graan.*



DE BIJZONDERE DIENSTEN ROND PASEN VAN FRIESLANDS END:

- Op **donderdag 28 maart** komen we om **19.30 uur** in de kerk van Boijl bij elkaar om stil te staan bij **Witte Donderdag**. Deze avond vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. G. Martens
- Op **Goede Vrijdag 29 maart** komen we om **19.30 uur** in stilte bij elkaar, weer in Boijl, voor een dienst met lezingen en liederen. Voorganger: Mw. S.A. Grit
- **Paaszondag 31 maart** vieren we het Paasfeest. We beginnen om **10.00 uur**. Na de dienst is er koffie, thee, limonade, broodjes en eieren. Ook deze viering is in de kerk van Boijl. Voor de kinderen is er deze ochtend een zangworkshop in het Zwaantje o.l.v. Victoria Nair-Price. Voorganger: Mw. S.A. Grit

*Wees van harte welkom bij een of
meerdere van onze diensten.
Zie ook de achterkant van dit kerkblad.*



Wat hebben de kinderen voor Kerst een prachtige musical ingestudeerd. En wat was het fijn om met velen deze avond Kerst te vieren. We hebben inmiddels alweer op een zondagochtend kinderkerk gehad. De zondag voor Pasen, **zondag 24 maart**, is het **Palmpasen** en zijn de kinderen om **10.00 uur** welkom in de kerk van Makkinga. Er is die ochtend geen kerkdienst. We gaan deze zondag **Palmpaastokken** versieren met de kinderen. Graag tijdig opgeven zodat we voldoende broodhaantjes kunnen bestellen. Zie elders in dit kerkblad voor meer informatie.

Op **Paaszondag** is er voor de kinderen een **workshop** tijdens de kerkdienst. De kinderen zijn om **10.00 uur** welkom en gaan al vrij snel naar het Zwaantje waar Victoria Nair-Price met de kinderen gaat zingen. Na ongeveer 45 minuten komen de kinderen weer terug in de dienst waar ze laten horen wat ze geleerd hebben. Zo kunnen we de Paasdienst extra feestelijk afsluiten. Na de dienst zijn er weer lekkere broodjes en eieren.

Kerkdiensten in Frieslands End 2024

Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Bijzonderheden
Maart				
10	10.00u	Boijl	Ds. G. van den Dool	
17	10.00u	Makkinga	Ds. G. Martens	Biddag
24	10.00u	Makkinga	n.v.t.	Palmpasen voor kinderen
28	19.30u	Boijl	Ds. G. Martens	HA witte donderdag
29	19.30u	Boijl	Mw. S.A. Grit	Goede vrijdag
31	10.00u	Boijl	Mw. S.A. Grit	1e Paasdag , met zangworkshop voor kinderen
April				
07	10.00u	Makkinga	Ds. P.J.M.A. van Ool	
21	10.00u	Boijl	Ds. P.J.M.A. van Ool	
28	10.00u	Makkinga	Mw. S.A. Grit	
Mei				
12	10.00u	Boijl	Ds. P.J.M.A. van Ool	
19	10.00u	Makkinga	Mw. S.A. Grit	1e Pinksterdag
Juni				
02	10.00u	Boijl	Dhr. P. van Engen	
9	10.00u	Makkinga	Ds. P.J.M.A. van Ool	
23	10.00u	Boijl	Mw. M.R. de Kok-van Born	
30	10.00u	Makkinga	Ds. M. Gaastra	HA
Juli				
14	10.00u	Boijl	Mw. S.A. Grit	Afscheid groep 8

Werken aan de leefbaarheid van onze dorpen?

De Vereniging van kleine dorpen zoekt enthousiastelingen!



De 24 kleine dorpen in Weststellingwerf hebben met heel andere uitdagingen te maken dan de grotere. Bovendien is het voor kleine dorpen lastiger om in hun eentje een vuist te maken als dat echt nodig is. Vandaar dat de plaatselijk belangen van deze dorpen de handen ineen hebben geslagen en samenwerken in de vereniging van kleine dorpen (VKD). Als volwaardige gesprekspartner van de gemeente werkt deze koepel al bijna 40 jaar aan vitale en leefbare dorpen.

De VKD vertegenwoordigt de kleine dorpen in Weststellingwerf. Om dit goed te kunnen doen, moeten we natuurlijk weten wat er in de dorpen speelt. Daarom hebben we regelmatig contact met de verschillende plaatselijke belangen. We proberen zoveel mogelijk ledenvergaderingen te bezoeken en overleggen met de besturen. Met de voorzitters hebben we een speciale appgroep zodat we elkaar als het nodig is snel kunnen bereiken.

Het blijft natuurlijk niet bij ophalen en luisteren alleen. Belangrijke signalen uit de dorpen bespreken we met de dorpencoördinator van de gemeente. Ook andere ontwikkeling die in onze gemeente spelen, komen dan aan de orde. Ook denken we samen geregeld na over hoe we de dorpen betrokken houden bij belangrijke ontwikkelingen in de gemeente en hoe we deze betrokkenheid kunnen vergroten.

Thema-avonden

Daarnaast organiseren we regelmatig thema-avonden voor de plaatselijke belangen. Een goed moment om ervaringen uit te wisselen en te bespreken waar samenwerking mogelijk is. Natuurlijk is de dorpencoördinator aanwezig om informatie te delen en vragen te beantwoorden. Ook raadsleden zijn van harte welkom om te horen wat er in de dorpen speelt. Daarnaast brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit met informatie voor de plaatselijke belangen.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseren we een verkiezingsdebat voor alle inwoners. Dat doen we vaak samen met de afdeling Weststellingwerf van LTO, de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders. Na de verkiezingen organiseren we een bijeenkomst waar de besturen van de plaatselijke belangen kennis kunnen maken met de gekozen gemeenteraad en het nieuwe college van B&W.

DOE JE MEE?

Ook in de toekomst willen we als VKD zichtbaar zijn en meerwaarde hebben. Daarvoor zijn we altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die als bestuursleden mee willen bouwen aan vitale en leefbare dorpen in onze gemeente.

Interesse? Neem dan contact op voor meer informatie: info@vkd-weststellingwerf.nl. Uiteraard is het altijd mogelijk om een keer een van onze bijeenkomsten te bezoeken.

Marja Nijhof, Luutzen van der Weij, Thomas de Boer, Anja van Veen, Gerlinda Delfsma, Anne-Marie van der Geest.

Veel bereikt

In de 40 jaar dat de VKD bestaat, heeft de vereniging al veel bereikt. Een kleine greep:

- de dorpencoördinator is aangesteld als spin in het web tussen de dorpen en gemeenten;
- het dorpenfonds is gestart en steunt initiatieven die ten goede komen aan de leefbaarheid van de dorpen;
- de drank- en horecawet is aangepast met specifieke regels voor dorpshuizen;
- de legeskosten voor verenigingen in dorpen (bijvoorbeeld voor een vergunning) zijn betaalbaar gebleven;
- bij de toegang van de dorpen zijn publicatieborden gekomen;
- via de gemeente, Fonds van Bercoop en Rabobank Coöperatiefonds is subsidie beschikbaar gekomen voor de aanschaf van AED's
- er is een zogenoemde 'Toolkit wonen' samengesteld en een opstartsubsidie mogelijk gemaakt om dorpen te helpen bij bouwinitiatieven

info@vkd-weststellingwerf.nl

STICHTING INTERIEURS IN FRYSLÂN

PERSBERICHT

Leeuwarden, 06 december 2023

Onderzoek naar historische interieurs in de gemeente Weststellingwerf

De buitenkant van een woning is voor iedereen zichtbaar, maar over de binnenkant is vaak maar weinig bekend. Veel bewoners zijn zich niet bewust van de historische waarde van hun interieur.

De Stichting Interieurs in Fryslân (SIIF) werkt daarom aan een inventarisatie van historische interieurs in de gehele provincie Fryslân. Tegelijkertijd wil de SIIF onder het motto **“behoud door kennis”** op een vrijblijvende en laagdrempelige manier de kennis van en waardering voor dit erfgoed vergroten onder bewoners en eigenaren van historische panden.

De inventarisaties worden per gemeente uitgevoerd. Sinds de oprichting van de stichting in 2013, zijn de gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel geïnventariseerd.

Eind oktober 2023 is het onderzoek in Weststellingwerf van start gegaan en de inventarisaties worden verdeeld over vier fasen. Tijdens de eerste fase zijn 133 woningen in Wolvega onderzocht. Vanaf 9 december wordt het onderzoek uitgebreid naar Boijl, Noordwolde, Oosterstreek en Zandhuizen.

De komende tijd worden daarom bewoners van in totaal 107 woonhuizen en boerderijen die gebouwd zijn vóór 1970, door de stichting benaderd. Zij ontvangen een informatiebrief met daarin ook het verzoek om mee te werken aan een huisbezoek door twee inventarisanen. Tijdens dat bezoek worden de aanwezige interieuresembles en -onderdelen vastgelegd op foto's. Het onderzoek richt zich op aard- en nagelvaste onderdelen zoals bijvoorbeeld schouwen, bedstedewanden, gangpoortjes, tegelvloeren, plafonds en trappen. Losse meubels en andere huisraad vallen erbuiten.

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en de inventarisanen komen uitsluitend op afspraak langs. De SIIF is uiteraard gebonden aan strikte privacyvoorwaarden voor de opslag van en omgang met de verzamelde informatie.

Ook langs deze weg worden bewoners of eigenaren die een brief ontvangen hebben, van harte uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek. Zij kunnen zich daarvoor aanmelden via afspraken@interieursinfryslan.nl of via het aanmeldformulier dat te vinden is op www.interieursinfryslan.nl/contact. Op de website is ook meer informatie over de stichting en het onderzoek te vinden.

HEINTJE BIJKERK

We willen een ieder bedanken voor het bijwonen van de condoleance en het afscheid, de vele kaarten en de mondelinge steunbetuigingen her en der, na het overlijden van onze tante Heintje op 19 januari jl.

Tante werd 86 jaar en was een echte Boijliger: dochter van Sieger en Grietje Bijkerk, geboren op de Daoken in Boijl en overleden aan de Boijlerweg, waar zij meer dan 50 jaar met plezier heeft gewoond, met uitzicht op de Bekhofweg, Boekelte en de Doldersumsestraat, tot diep in het dorp. Ze kende heel veel mensen, had veel vrienden en vriendinnen en wist veel over verre familieleden (Blesdijke e.o.), kennissen en evacuees die bij Bijkerk tijdens WOII op de boerderij waren ondergebracht en natuurlijk over het heden en verleden van het dorp en omgeving.

Dat wisselde zij dan ook maar al te graag uit met de visite en de leden van het Dorpsarchief.

Niet alleen in woorden, maar ook aan de hand van de vele artikelen die ze uit kranten knipte en zorgvuldig bewaarde.



Tante was een gelukkig mens. Ze heeft jarenlang gewerkt in de bakkerij van De Vries en schoongemaakt bij buurtgenoten en in de pastorie. Ze mocht graag een praatje maken, een potje kaarten met haar zus Henny, sport kijken met Pier en vele fietstochten maken. Ze zag uit naar het jaarlijkse evenement met haar vrienden van haar schoolklas.

Maar haar grootste passie was wel het zingen van liederen en operettes bij het Gemengd Koor Boijl, waar ze meer dan 65 jaar heeft gezongen. Volgens ons is zij zo ongeveer de enige in Nederland geweest die dat gepresteerd heeft met zoveel passie.

Onze families keken uit naar een bezoek aan tante: vele soorten gebakjes, hapjes, drankjes werden al vroeg geserveerd voordat een uitgebreide maaltijd op tafel stond. Met een volle buik, warme zon in huis en thee, was het noodzakelijk om later op de middag een frisse neus te halen in de grote achtertuin of via een rondje Doldersumsestraat.

Afgelopen jaar had ze voor het eerst langdurige klachten: ze mopperde zelfs daarover, iets wat ze anders nooit deed. Maar gelukkig ging het de laatste tijd weer beter en plande ze veel activiteiten in. Ze wilde nog wel veel ouder worden, maar niet op een andere plek.

Zo lang mogelijk in haar eigen "huusien" aan het einde van de bebouwde kom.

En zo geschiedde.

Margreet en Fokke

Verslag Wampex Boijl 2024

3 Februari hebben wij de 12^e editie van Wampex Boijl georganiseerd. Dit jaar hebben 172 deelnemers verdeeld over 31 teams zich gewaagd aan deze uitdaging.

Een jaar zonder perikelen rondom de vergunning, maar wel een overvloed aan water. Tijdens het uitzetten van de route bleek een deel van de route onder water te staan en wel dusdanig dat de route omgelegd moest worden. In goed overleg met de natuurbeheerder hebben wij middels een doorsteek de route om kunnen leggen, waardoor de tocht zonder problemen en verdere aanpassingen door kon gaan.



Door de vrijwilligers waren mooie, afwisselende en uitdagende proeven opgebouwd. Er moest gepuzzeld, geslingerd en geklommen worden. Waarbij niet alle deelnemers droge voeten hebben gehouden.

De strijd om de winst ging dit jaar tussen 5 teams, deze teams wisten binnen 30 minuten na elkaar te finishen. Uiteindelijk wist het team "Back in Boijl" als snelste en met de minste strafpunten te finishen in een totaal tijd van 3 uur en 31 minuten. "Team OZC" is voor de 2^e keer op rij de winnaar van het jeugdklassement geworden.



De winnaar van het jeugdklassement is het snelste team met minimaal 1 deelnemer van 11 jaar oud. Beide teams hebben als prijs een unieke Wampex Boijl muts gekregen.

Na afloop van de Wampex werden de teams in Dorpshuis de Tille ontvangen met soep en hadden hier uitgebreid de gelegenheid om hun tocht na te bespreken.

De volledige uitslag is terug te vinden op onze Instagram en Facebook pagina.

Wij kijken terug op weer een succesvolle editie, onze dank aan alle vrijwilligers, deelnemers, sponsors, Dorpshuis de Tille en anderen die de Wampex mogelijk hebben gemaakt.

Wij kijken er naar uit om volgend jaar op 1 februari de 13^e editie te organiseren. Tot volgend jaar!

Wampex Boijl



Typen bij De TypeTantes

Goed nieuws voor alle kinderen en ouders uit Boijl vanaf groep 7! En hiermee bedoelen we óók de kinderen die niet op de Oosterbrink zitten.

Wist je dat de TypeTantes in het najaar op de school willen komen om een leuke typecursus te geven? Dat betekent dat jouw kind kan leren typen op school, samen met vrienden en onder begeleiding van ervaren professionals.

Geen gedoe meer thuis, want de motivatie komt vanzelf wanneer ze samen met hun klasgenootjes aan de slag gaan. Dus laat je kinderen kennismaken met de wereld van typen en schrijf ze snel in voor deze cursus of zoek even contact met Marc de Vries, tel. 0651349401

Typen Leer Je Leuker Bij:

De TypeTantes 😊



BLIND KUNNEN TYPEN IS HARTSTIKKE VET!!

Kom jij ook typen bij de TypeTantes? Via een ouder uit Boijl ontvingen wij de vraag of wij ook typeles willen geven in Boijl. Natuurlijk willen wij dat. Bij voorkeur bij jullie op school. Om dit te kunnen doen willen we graag inventariseren of er voldoende animo voor is. (minimaal 6 cursisten en toestemming van jullie school natuurlijk)

Wat bieden De TypeTantes?

- Typecursus voor kinderen vanaf groep 7
- 10 groepslessen van 45 minuten
- Ontvangst met drinken en iets lekkers
- Motiverende lessen in een gezellige sfeer natuurlijk onder begeleiding lettend op: Houding, juiste vingergebruik en “niet kijken naar je vingers”
- Wekelijks E-mailcontact met ouders/verzorgers over de voortgang en thuisopdrachten voor de komende week.
- Online typeprogramma, waarbij de ontwikkelingen bij gehouden worden.
- En natuurlijk een examen met diploma of certificaat.
- De gehele cursus kost €175,-

Wil jij ook je typediploma halen en wil jij ook dat we les komen geven bij jou op school? Laat het dan weten bij Marc de Vries of natuurlijk bij De TypeTantes zelf. En wij houden jullie op de hoogte.

Heb je nog vragen, mail of app dan gerust naar ons:

Lieve groet,
De TypeTantes Heidi en Jolanda
Jolanda2379@gmail.com / 0624130709



De nationale feestrok van Trijntje Wibiër-Veldhuizen

Naam *Wibiër - Veldhuizen*
 Voornaam *Trijntje*
 Adres *Boijl 76*
 Te *Friesland*

Uw Feestrok is onder nummer 1342
 ingeschreven in het rokkenregister van
 het Nationaal Instituut.

Rokkenregister J. Zloch

Zit je wat te neuzen op internet en komt deze kaart (links) in beeld: Een **feestrok**? Van Trijntje (Trijntje) Wibiër-Veldhuizen, geboren 17-10-1898 in Frederiksoord en echtgenote van Jan Wibiër, geboren 1-7-1893 in Boijl. Woonden aan de Oostvierdeparten 50 en de laatste jaren aan de Paardendreef "op 't hoekie" in Noordwolde. (Die straat kende overigens meer oud-inwoners van Boijl, o.a.: Fam. A. Veurman, fam. H. Veenstra, fam. Y. Vonk herinner ik me nog.)

Wil er meer van weten natuurlijk. Google op internet, bezoek de website van de historische vereniging Fledderkerspel, heb contact met de

kleindochter Hermien van Jan en Trijntje Wibiër en informeer bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Hieronder de resultaten van mijn onderzoek. En de toezegging dat ik in een volgende Blik op Boijl nog eens aandacht zal besteden aan deze familie Wibiër.

DE FEESTROK

In mei 1945 is het feest in ons land. We zijn bevrijd van de Duitse bezetter. En bij een feest hoort natuurlijk feestelijke kledij. Maar ja er heerst nog armoede in ons land en waar vind je in die tijd feestkleding? Zelfs onze regering gaat zich er mee bemoeien en stelt een commissie in, die bedenkt hoe de bevrijding gevierd zou kunnen worden. Vervolgens is het verzetsvrouw Mies Boissevain-van Lennep die op het idee komt van de **nationale feestrok**. Zij nam namens de commissie van feest- en gedenkdagen het initiatief om van verschillende lapjes stof rokken te maken: Rokken bestaande uit oude rokken waarop lapjes werden genaaid. Het was de bedoeling dat vrouwen zelf betekenis gaven aan elk lapje, en deze werden dan ook regelmatig versierd met jaartallen van belangrijke gebeurtenissen of herinneringen die met borduurwerk verbeeld werden. De rokken werden uiteindelijk niet zo lang gedragen. Hoogtepunt was 2 september 1948: Honderden vrouwen trokken in hun feestrok in een optocht over het Binnenhof in Den Haag, ter viering van het vijftigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.

Richtlijnen voor de rok waren: Zoom uit effen driehoeken bestaan en aan de voorkant in het midden de datum 5 mei 1945. De rok diende te worden gedragen op nationale feestdagen en op belangrijke feesten van de persoon zelf. Data van deze feesten konden weer verwerkt worden in de rok. Zowel hoogpunten als dieptepunten konden verwerkt worden. Bedoeling was dat de rok uiteindelijk zou overgaan van moeder op dochter. De rokken dienden ook geregistreerd te worden. De feestrok van Trijntje Wibiër kreeg nummer 1342 van de ruim 4.000 geregistreerde rokken.

Nationaal Bevrijdingsmuseum
Postbus 144
6560 AK Groesbeek

(nieuw adres)
H.T. Otten-Wibier
[redacted]
[redacted]

4 december 2003.

Geachte mevrouw,

Na telefonisch contact met u zend ik u hierbij de betreffende rok.

Hij is gemaakt door mijn grootmoeder, Trijntje Wibier-Veldhuizen.

Zij was de dochter van Johanna Lem en Hendrik Veldhuizen.

Geboren op 17 oktober 1898 te Boschoord in Friesland. Dit was een klein streekje onder de rook van Boyl in Friesland.

Mijn grootmoeder is overleden op 26 januari 1989 in de ouderdom van ruim 90 jaar.

Sinds die tijd is de rok in mijn bezit.

Tevens schreef zij gedichten naar de soldaten in Ned. Indie. Dit kwam mede door het feit dat mijn vader, haar zoon, ook in Indie is geweest.

Door verhuizing welke voor de deur staat, kwam ik de rok weer tegen.

Misschien dat wij de rok in uw museum nog eens kunnen bewonderen, laat ons dat eens weten.

Met vriendelijke groet,

H.T. Otten-Wibier.

En dan natuurlijk de vraag of die mooie rok met nummer 1342 er nog is? Ja hoor!
Kleindochter Hermien Wibiër zette mij op het spoor. Zie haar brief hiernaast aan wat nu het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is.
En hier de reactie van het museum:

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 - 1945

Mevr. H.T. Otten-Wibier
[redacted]

8 December 2003

Zeer geachte mevrouw Otten-Wibier,

Namens directie en bestuur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 wil ik u graag van ganser harte bedanken voor uw schenking aan het museum van een Nationale Feestrok, gemaakt door uw grootmoeder met de bijbehorende registratiekaart.

Ik heb deze rok met zeer veel genoegen opgenomen in de deelcollectie textiel van de museumcollectie. Daar onze vaste tentoonstelling helaas een gesloten geheel is en wij over enige rokken beschikken kan ik u niet beloven dat wij uw feestrok ook daadwerkelijk kunnen tentoonstellen, maar wellicht dat de feestrok ook toekomstige wisseltonoonstelling nog zeer van pas kan komen.

Wij zijn u in ieder geval zeer dankbaar voor het feit dat u aan het museum heeft willen denken.

Met de meeste hoogachting

F. van den Bergh

drs Frank van den Bergh
(historisch documentalist)

Dan natuurlijk de vraag of de rok dag nog aanwezig is. Gebeld met het museum.
Een week later stuurde de conservator Rense Havinga mij onderstaande foto's van de feestrok van Trijntje Wibiër-Veldhuizen.



Boven in de zoom van de rok (foto links) de tekst die ik u niet wil onthouden, omdat die m.i. direct na de oorlog, maar ook nu nog steeds van toepassing kan zijn:

"We zijn er nog niet, maar we komen er wel!"

Dorpsarchief Boijl, Jan Veldhuizen. Maart 2024.
www.dorpsarchiefboijl.nl



Goed idee? Doe er wat mee!

Vraag naar de mogelijkheden van het Dorpenfonds

Inwoners, verenigingen en stichtingen in de gemeente Weststellingwerf zitten vol goede ideeën voor de eigen organisatie, dorp of wijk. Al die activiteiten, initiatieven en plannen maken onze gemeente zo'n fijne plek om te wonen. Waar we kunnen, helpen wij graag mee om die ideeën te realiseren. We doen dat bijvoorbeeld met het Dorpenfonds.

Nieuwe ideeën die niet horen bij de gebruikelijke activiteiten van jouw vereniging of stichting en bijdragen aan de leefbaarheid in van dorp of wijk, maken kans op een subsidie uit dit fonds. Voor goede projecten kan de gemeente 40% bijdragen, met een maximum van €15.000.

Meer informatie of vragen?

Kijk op weststellingwerf.nl/subsidieregelingen of neem contact op met dorpencoördinator Klaas Hallema: k.hallema@weststellingwerf.nl

Zaterdag 9 december was onze uitvoering van het stuk "de Vloek van de Farao" Geschreven door Nico Torrenga. 's middags is de zaal goed gevuld zo'n 60 personen zijn in afwachting van het openen van het gordijn als opeens de stem van de stewardess klinkt en alle mensen met bestemming Cairo zich moeten klaarmaken voor vertrek, dan komen Berend en Aaltje (Herman en Silvia) via de nooduitgang van achteruit de zaal op, gevolgd door Wilmer, Jorrit en Nienke. Dat geeft wel een hele leuke reactie bij het publiek als ze zich melden bij douanier Sigrid. Gezamenlijk reizen ze naar Egypte voor een zonovergoten vakantie, maar dat loopt iets anders dan verwacht. De eigenaar die geen eigenaar blijkt te zijn Anne, een kamermeisje die niet alle talen vloeiend spreekt, Esmée en een heldhaftige politiefunctaris Sanne maken er een hilarische voorstelling van op zoek naar een kunstverzameling. De regie was in handen van Karin en Mieke. Een mooi decor is door onze technische commissie in elkaar geknutseld, compleet met detectie poortje en alarmlicht. De schmink vakkundig aangebracht door Jacoba en de haren van de spelers netjes in de plooi gebracht door Marjan.

's avonds waren er 120 personen in de zaal. Na afloop hebben we souffleur Gea in het zonnetje gezet, al op haar 18^e kwam ze bij toneel en eigenlijk speelt ze al 45 jaar bij ons, de laatste jaren zit ze "in de bak". Een cadeaubon en een mooie bos bloemen werden haar door Herman overhandigd.

Met dank aan Anne van der Helm voor het geluid en na afloop de muziek. We kijken terug op een succesvolle avond. Wij als leden hebben met elkaar weer gelachen en genoten. Dat het aanstekelijk werkt is heel fijn, er hebben zich weer 2 nieuwe leden aangemeld, Melissa Slot en Rick Brak van harte welkom. We hopen dat jullie het net zo leuk gaan vinden als dat wij dat al jaren doen.

2 dagen na de uitvoering vond Albert een envelop in de brievenbus bij de Tille. Het was van een bezoeker die bij haar dochter aan de Boijlerweg logeerde in Boijl en nieuwsgierig naar de uitvoering was gekomen. Zo leuk een enthousiast bericht te ontvangen van iemand die niemand van de spelers kende en we een leuke avond hebben bezorgd. Volgende uitvoering hebben we gepland voor 14 december 2024.





Staannd: v.l.n.r. Sanne de Groot, Anne Gorter, Wilmer Terpstra, Jorrit de Vries, Herman Vermeeren
zittend: Sigrid Dassen, Esmée van der Gun, Silvia Beun, Nienke vd Berg



OJP t' Zwaantje



“OJP T' Zwaantje reist af naar het Groningse Ten Boer!”

Zo tussen onze welbekende vrijdagavond vergaderingen door zijn er documenten gedeeld over de ontwikkelingen van Drents Friese grensstreek, bij deze ontwikkeling is het de bedoeling dat de Natura 2000 gebieden uitgebreid worden. Waardoor dorpen zoals Boijl ingesloten worden door de natuurgebieden. Dit zal een grote impact vormen voor de evenementen organisaties, zoals velen weten dragen deze organisaties bij aan de leefbaarheid en saamhorigheid van de dorpen op het platteland.

Wij als OJP maken ons zorgen over de toekomst van dorpen zoals Boijl, met het verdwijnen van feesten en activiteiten die op het platteland juist voor verbinding zorgen, zal de saamhorigheid waar Boijl zo om bekend staat verdwijnen.

Dat het al jaren lastig wordt om aandacht te krijgen bij zulke maatschappelijke problemen was ons bekend, vandaar dat wij als OJP eens een andere manier proberen om echt aandacht te krijgen bij onze stunt.

Daarvoor moet er in onze ogen echt gekeken worden naar dit probleem en dat kan toch niet beter dan met een levensgrote verrekijker



Na een x aantal bezichtigingen en dagen voorbereidingen treffen zijn wij op 19 december afgereisd naar het Groningse Ten Boer, hier hebben wij de grote kijker van kunstenaar Herbert Koekoek ontvreemd. De kijker kijkt op zijn oorspronkelijke plaats uit op de stad Groningen en staat voor de verbintenis van de stad en het platteland

Op 7 januari hebben wij het beeld weer netjes terug geplaatst samen met de kunstenaar, rtv noord en de gemeente groningen. Wij kijken terug op een geslaagde stunt met veel mooie reacties en hopen op een goede toekomst voor alle dorpen op het platteland en hun activiteiten/tradities.



Easytoys bingo

Dat de OJP bingo speelt omstreeks de jaarwisseling is al jaren bekend, maar om het net even wat leuker te maken gaven we daar zo onze draai aan. Met 150 man de easytoys bingo compleet uitverkocht! Een avond gevuld met Wandelende satisfyers, opgeblazen quizmasters, het dubbele bingo aftrekspel, een tafel vol prijzen voor op de slaapkamer, striptease voor hem en haar, topless bediening en een optreden van Mark Doldersum. Het was een geweldige avond en het bleef nog lang gezellig in het dorpshuis, en wie weet tot een volgende editie!!



Cadeau uitreiking

- ⚽ v Trinitas: bijdrage aan de pannakooi
- 💻 dorpsarchief: laptop
- 🎾 tennis vereniging: 72 tennisballen
- 🏐 volleybalvereniging sdo: ballenwagen
- 🧸 basisschool: speelgoed voor buiten
- 👦 bso: spelletjes
- 🏠 brinkhuus: 2 nieuwe kapstokken
- 🎱 biljart 't zwaantje: gebaksbordjes
- 🎵 gemengd koor boijl: 5 muziek standaards
- 👤 wampex: bijdrage voor de boekjes
- 🐎 rijvereniging de 3 gemeente: cadeaus voor de clubwedstrijd
- 🎱 biljart de stoters: reparatie set keu's en een dab+ radio voor in het dorpshuis



Bestuur

Op 1 januari heeft Ruben Kleinhoven zijn taak als penningmeester overgedragen aan Gideon Verboom, via deze weg willen wij Ruben nogmaals bedanken voor zijn inzet als bestuurslid/penningmeester!

Jeugd en minder jongeren activiteit

De opkomst was groot dit jaar, met maar liefst 38 kinderen zijn wij met de jeugd naar monkeytown in Wolvega geweest. Een beetje overdonderd van de grote opkomst konden we nog lastminute een bus regelen van Coulant Oldeberkoop! De jeugd heeft weer een leuke middag gehad en uiteraard zien we ze volgende keer graag weer verschijnen!



Bij de minderjongeren was de opkomst ook weer groot, met 52 personen is er weer bingo gespeeld, na 3 kaarten bingo en 3 rondes quiz vragen zat de middag er weer op en kon er aangeschoven worden bij het buffet.

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor hun komst bij onze activiteiten en voor alle positieve reacties.

Dit was het voor nu, wij laten gauw weer van ons horen!!





Biljartvereniging 't Zwaantje

Biljartvereniging 't Zwaantje heeft het biljartjaar er weer opzitten, die op 27 januari werd afgesloten met de biljartdag. Een jaar met ups en downs. De ups zijn 2 nieuwe leden in de personen van Albert Sijbesma en Marcel Griffioen. De down was het noodgedwongen moeten stoppen van Roelof Groen. Als gevolg van een infarct en uitval van een arm kan hij helaas niet meer biljarten. Daarentegen komt hij ons nog zeer regelmatig aanmoedigen en kan zo nog genieten van de sfeer.

Op de biljartdag is ook de uitslag van de competitie bekend gemaakt. Het leverde weer een verrassende winnaar op. In zijn debuutjaar werd Albert Sijbesma namelijk kampioen en staat de wisseltrofee op de schoorsteenmantel aan de Boijlerweg.

Er was ook nog een prijs voor de hoogste serie van de competitie en deze ging, na een jaar overgeslagen te hebben, naar Kees Elsinga.

Einduitslag van de competitie

1. Albert Sijbesma	354 pt.
2. Roy Ouwerkerk	343 pt.
3. Kees Elsinga	336 pt.
4. Marcel Griffioen	312 pt.
5. Enno Russchen	299 pt.
6. Albert-Jan Veening	286,6 pt.
7. Jaap Ouwerkerk	286,4 pt.
8. Klaas Bruursema	280 pt.
9. Remco Hulzinga	273 pt.
10. Ep Blaauwbroek	272 pt.
11. Ruben Blum	232 pt.
12. Roelof Groen	199 pt.

(geen hele competitie)



Bij deze gelegenheid willen we ook de OJP bedanken voor de gebaksbordjes. Soms waren de aangeleverde gebakjes of taart zo groot dat ze niet op de schoteltjes konden. Met de nieuwe bordjes is dit "probleem" verholpen.

Ook is er weer gestreden om de Café 't Zwaantje wisselbeker. Nadat de voorrondes op dinsdag- en donderdagavond waren gespeeld, ging het op de zaterdag de 27^e januari op weg naar de finale. Tijdens het toernooi hadden we ook een gastspeler om de poules gelijk te maken.

Lars Boekelder was van de partij en is inmiddels ook ons nieuwe lid en aan de competitie begonnen. We starten met koffie met gebak en rond 10 uur heeft Ep Blaauwbroek altijd z'n hassebasie mee, Jägermeister met een drumstick.

Tussen de middag was er snert met roggebrood met spek en voor de liefhebbers bloedworst gebakken door Ruben.



In poule A moest er nog een play-off gespeeld worden tussen Albert-Jan Veening en Marcel Griffioen om te bepalen wie er de halve finale mocht spelen. Dit werd Marcel, die het tegen Roy Ouwerkerk mocht opnemen. De andere halve finale ging tussen Klaas Bruursema en Kees Elsinga. Uiteindelijk speelden Roy en Kees de finale, die Roy glansrijk won. De strijd om de derde plaats werd gewonnen door Marcel.

De uitslag was:

1. Roy Ouwerkerk
2. Kees Elsinga
3. Marcel Griffioen
4. Klaas Bruursema

Na de prijsuitreikingen hebben we nog gezellig nagepraat onder genot van een hapje en een drankje.



Ontdek de Koorzanger in jezelf!!

De komende tijd is iedereen welkom op de repetities van het koor. Je krijgt volop de gelegenheid om de zanger in jezelf te ontdekken en te ervaren of koorzang iets voor je is.

Want het staat vast dat zingen gezond is en dat je er vrolijk van wordt.

Dus op maandagavond op naar De Tille. We starten om 19.30. Je bent van harte welkom.

Meer informatie op www.gemengdkoorboyl.nl

ZINGEN IS GEZOND !

JE WORDT ER VROLIJK VAN.

JE BLIJFT GEZOND.

SAMEN ZINGEN IS HET MOOISTE
WAT ER IS.

KIJK OP WWW.GEMENGDKOORBOYL.NL

Kom gezellig vrijblijvend meezingen en
ervaar het plezier van koorzang.

Maandagavond 19.30 uur.

Dorps huis De Tille Boijl.



Dorpsarchief Boijl

Speurtocht naar het logo van De Oosterbrink

Het zal de “Facebookers” onder u niet ontgaan zijn dat Dorpsarchief Boijl recent een zoektocht heeft ondernomen naar de verblijfplaats van het oude logo van de basisschool (foto rechts). Het logo dat destijds ontworpen is door onze dorpsgenoot Karin Dassen. En ze heeft gelukkig het ontwerp



nog. Je weet maar nooit toch 😊 Van wie het nieuwe ontwerp is, is ons overigens niet bekend. Het ging ons daarbij niet om welk logo nu het mooiste is, maar wat ons meer bezig hield was de vraag wat er met het oude logo na de nieuwbouw is gebeurd. Zonde toch om zo iets weg te gooien was onze gedachte als werkgroep.

En waar begin je dan zo’n speurtocht? We vroegen de oudste in dienstjaren, juf Geesje Beuker. Er werd gekeken op de zolder van de school en geïnformeerd bij Comprix. Helaas, maar tip om eens te informeren bij de eigenaar van de school, de Gemeente Weststellingwerf. U raadt het al: Geen idee, niet in de opslag bij de gemeente in ieder geval. Tip: De aannemer misschien? Die blijkt al 10 jaar geleden failliet te zijn gegaan. De bouwbegeleider? Ook nul op het rekest. En de makers van die fraaie letters dan? Ja wie zouden de makers geweest zijn? Lammert Diever? Hoeve Boschoord? Janco de Jong? Nee, nee, nee, althans niet dat men weet. Meer mogelijke fabrikanten hebben we niet kunnen bedenken. Maar, weet u trouwens waar de naam De Oosterbrink vandaan komt? In oude geschriften wordt die naam al genoemd voor wat nu bij ons beter bekend is als “De Skoelebos”. En wie droegen deze naam voor om aan de basisschool te geven? Ja dat weten we dan weer wel: Klaas Marks, Jellie Menger-Oosterkamp, Hendrik van Riesen en Jan van Zanden.



Middag Maatschappij van Weldadigheid

Op zaterdagmiddag 16 maart jl. bezochten een vijftigtal mensen in De Tille de lezing met beelden van de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. De middag werd verzorgd door Jan Mensink, vroegere directeur van de ‘De Maatschappij’ op uitnodiging van Dorpsarchief Boijl. De geschiedenis die begint in het jaar 1818 als de uit toenmalig Indië terug gekeerde Generaal Johannes van de Bosch de nodige gelden inzamelt om een zevental koloniën in te richten. In korte tijd worden er in Frederiksoord 52 huisjes gebouwd voor de eerste gezinnen uit Holland. Zij reizen per zeilboot naar Blokzijl en vervolgens per ossenkar of te voet door naar Drenthe. Daarna volgen er meer in de omgeving van Wilhelminaoord, Willemsoord, Boschoord en Wortel in België. Er komen o.a. scholen, een gaarkeuken, spinnerij. Onderwijs en lidmaatschap van het ziekenfonds is verplicht, waarmee men een kleine honderd jaar vooruitloopt op de landelijke ontwikkelingen. En hielden de bewoners zich niet aan de vrij strakke regels en voorschriften dan werden zij naar de dwangkoloniën in Veenhuizen, Ommerschans (Balkbrug) of Merksplas in België overgeplaatst.

Tot slot van zijn heldere betoog informeerde Jan Mensink ons nog over het feit, dat “De Maatschappij” in juli 2021 werd uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Een erkenning voor de uitzonderlijke, unieke waarde van de koloniën voor armoedebestrijding in Veenhuizen, Frederiksoord, Wilhelminaoord en in de Belgische Kolonie Wortel. Een mooie erkenning, maar ook met de nodige eisen om dit erfgoed zo goed en authentiek mogelijk in stand te houden.

Tot slot van deze middag vertelde onze dorpsgenote Hennie Boelen-Punter ons hoe zij als geborene en in “De Maatschappij” opgegroeide vrouw dit heeft beleefd, zowel met negatieve, maar zeker ook met vele positieve ervaringen.

Dorpsarchief Boijl, Jan Veldhuizen. www.dorpsarchiefboijl.nl



Plannen voor woningen in de melkfabriek

Door Katja Moesker, Dorpsbelang Boijl (met dank aan Hendrik Betten)

Op woensdag 13 maart tijdens de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Elsloo kregen de aanwezigen een voorproefje van de plannen om 44 woningen te realiseren in en rondom de voormalige melkfabriek. Aangezien de melkfabriek letterlijk op de grens tussen Elsloo en Boijl ligt, was Dorpsbelang Boijl er bij.

Het schetsplan gepresenteerd

De projectontwikkelaars Aart de Jong en Richard Kool van “Eagle Real Estate” in Houten deden de plannen in een volle achterzaal van dorpshuis ‘t Anker uit de doeken. Op dit moment is nog lang niet alles in kannen en kruiken en het gaat slechts om een voorlopige schets. De gepresenteerde plannen gaan uit van 44 woningen. Het gaat om 17 levensloopbestendige appartementen (met lift) in het hoge ‘rode’ gedeelte aan de Verwersweg. Daarnaast is het de bedoeling dat er 9 eengezinswoningen en 11 woningen voor starters komen. Het is nog niet duidelijk of het alleen om koop gaat, of dat er ook sociale huurwoningen komen. Verder komen er nog eens 7 vrijstaande woningen of een aantal twee-onder-een-kapwoningen. De toegangsweg zou aan de Verwersweg komen en uiteraard zijn ook parkeerplaatsen ingetekend. De bestaande fabriekspijp blijft waarschijnlijk staan en in het plan betrokken worden.

Hoe staat het er nu mee?

De gemeente en provincie gaven al groen licht voor de verdere ontwikkeling van het plan. Er zijn echter drie redenen waarom dat niet genoeg is. Ten eerste staat de zuivelfabriek als cultuur historisch erfgoed te boek. Ten tweede gaat het om 'buitenstedelijk' gebied (buiten de bebouwde kom), waar normaal niet of nauwelijks gebouwd mag worden. En ten derde gaat het om een uitzonderlijke situatie en ligging. Daarom moet het uiteindelijke plan behandeld worden door een ruimtelijk kwaliteitsteam voordat het definitief door kan gaan.

Reacties

Natuurlijk kwamen er reacties uit de zaal. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden om de woningen met voorrang toe te wijzen aan mensen uit Elsloo, Boijl en omgeving. De projectontwikkelaar gaf hier op aan dat dit zeker de insteek is. Er waren ook vragen over de infrastructuur (parkeren), de toegangswegen en met name ook de drukte die er zal komen. De projectontwikkelaars benadrukten dat ze dergelijke aspecten bespreken met omwonenden zodra de plannen een concretere uitwerking krijgen.

Het vervolg

Naar verwachting wordt er pas in 2025 gebouwd. Eerst moet het schetsontwerp worden uitgekristalliseerd en moeten alle toestemmingen binnen zijn. Daarna komen de projectontwikkelaars terug bij de inwoners van Elsloo en omgeving. Concrete inbreng van belangstellenden en direct omwonenden is dan pas mogelijk. Er werd toegezegd dat vroegtijdig bekend zal worden gemaakt wanneer belangstellenden zich voor de woningen kunnen inschrijven. Dorpsbelang Boijl houdt het natuurlijk in de gaten.





PRIJSLIJST 2024

huur per dagdeel	Boijligers	Gasten
Voorhuus	€ 25,00	€ 50,00
Achterhuus	€ 25,00	€ 50,00
Brinkhuus	€ 20,00	€ 50,00

Audio/visuele middelen:		
geluidsinstallatie	€ 10,00	€ 15,00
beamer met scherm	€ 15,00	€ 20,00

Consumpties (per stuk):		
koffie - thee	€ 2,00	€ 2,00
koffie met cake	€ 2,50	€ 2,50
frisdrank	€ 2,00	€ 2,00
blikjes mix drank cola/bb	€ 4,00	€ 4,00
wijn	€ 2,50	€ 2,50
bier fles (5% en 0.0%)	€ 2,50	€ 2,50
munten	€ 2,50	€ 2,50
Gehaktbal	€ 4,00	€ 4,00
Gebruik keuken	€ 10,00	€ 10,00

De Tille beschikt over drie zaalruimtes (“Voorhuus”, “Achterhuus” en “Brinkhuus”) een podium, een biljart, twee bars, een keuken en uitgebreide sanitaire voorzieningen.

Reserveringen vast te leggen via de beheerder: **Albert Jager 06-15831380**.

Het “**Voorhuus**” en het “**Achterhuus**” zijn twee zalen die zijn gescheiden door een flexibele schuifwand. Ze zijn zowel als één geheel of als twee afzonderlijke zalen te gebruiken. Er zijn tafels en stoelen beschikbaar voor maximaal 120 personen.

In het “**Achterhuus**” is een biljart en in het “**Voorhuus**” is een bar. Deze twee zalen zijn als één geheel zeer geschikt voor grotere evenementen, bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten, toneelvoorstellingen, kooroptredens, vergaderingen, etc.

Het “**Brinkhuus**” heeft meer een café-achtige uitstraling en is als het ware de gemeenschappelijke huiskamer van alle Boijligers. Het “**Brinkhuus**” beschikt over een eigen bar en biedt zitruimte aan ongeveer 40 personen. Het is uitermate geschikt voor kleine vergaderingen, maar kan ook worden gebruikt voor het vieren van een verjaardag of andere familiebijeenkomsten. Als we creatief gebruik

maken van het Brinkhuus met behulp van statafels zijn er in overleg meerdere mogelijkheden bespreekbaar. We kunnen de catering regelen maar u mag ook zelf de catering verzorgen, we hanteren schappelijke prijzen. Het "Brinkhuus" is ook beschikbaar als aula.



OPROEP BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS

Stichting Dorpshuis de Tille is onderdeel van Dorpsbelang Boijl. We hebben een eigen bestuur op dit moment bestaat het bestuur uit: voorzitter/penningmeester Anja van Loon, secretariaat Alletta de Weert, Algemene leden Sjoukje Bergsma, Wendy Boersma, Sietse Bosma.

Sjoukje stopt na jarenlange inzet per 1-5-2024. We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Wie lijkt het leuk of heeft sprankelende ideeën om ervoor te zorgen dat er genoeg activiteiten in en om ons dorpshuis plaatsvinden zodat we deze belangrijke verbindingsplaats behouden voor ons dorp. Wil je meer weten Sjoukje kan je alle ins en outs vertellen, bel **06-10093025**.

Wil je liever niet in het bestuur maar wel een bijdrage leveren als vrijwilliger, we zijn vooral op zoek naar mensen die kunnen helpen in de bediening tijdens avonden met veel publiek, bijvoorbeeld playbackshow, toneeluitvoering. Of die mensen die in het Brinkhuus achter de bar willen staan. Aanmelden kan via beheerder@dorpshuisboijl.nl

Activiteiten die er op dit moment plaatsvinden o.a. Dansen voor kids, Klaverjassen, Koersbal, Biljarten, Toneel, Gezellig met elkaar eten, Voorlichting film etc Archiefgroep, Meer bewegen voor ouderen, Kruisboogschieten, Voorleesuurkje, Wampex, workshops en binnenkort kleding en plantjesbeurs.





Voetbal Vereniging TRINITAS

PANNAKOOI

Wij kunnen jullie vertellen dat de pannakooi is besteld. Na twee jaar lang bezig te zijn geweest met fondsen aanschrijven, overleggen met verenigingen, het organiseren van acties, het ontwerpen en verdiepen in het bouwkundige gedeelte, zijn we eindelijk zover dat we de pannakooi konden bestellen. Helaas is het ons niet gelukt om ook de financiën bij elkaar te krijgen om ook nog een speeltuin te realiseren. Desondanks zijn wij super blij met de pannakooi. Dankzij deze pannakooi kan er in de natte maanden nog steeds getraind worden met de jeugd. Ook in de weekenden en op vrije dagen kan de jeugd hier de nieuwste trucjes, korte pass en steekpass oefenen en er kan zelfs gebasketbald worden.

Hoe gaat het nu verder?

De Samenwerking zal binnenkort beginnen om de (onder)grond “panna” klaar te maken, waarna Yanick Wieldraaijer het gehele terras en de pannakooi zal gaan bestraten en hopelijk zal in mei de pannakooi door Tolman geplaatst worden.

Wij hopen voor de zomer de pannakooi officieel te openen.

Uiteraard gaan wij jullie op de hoogte houden van de stand van zaken via “Even Bi’jproaten”.

Wil je echt de nieuwste nieuwtjes zo snel mogelijk weten? Volg VV Trinitas op Instagram en Facebook. Wij houden jullie op de hoogte.

Namens de werkgroep Pannakooi

Jan Atze van der Wijk, André van Weert en Manou Mulder.



PAASEIEREN SPEURTOCHT

De Paaseieren Speurtocht was 1^e Paasdag weer een groot succes!!



Zo'n kleine 40 kindertjes gingen samen met de Paashaas naar het schoolbosje om 100 Paaseieren te zoeken. Naast vele mooie felgekleurde Paaseitjes, waren er door de Paashaas óók drie bijzondere Paaseieren verstopt. Het speciale TRINITAS-EI én twee met stickertjes versierde eitjes!

Voor alle kinderen was er na afloop een glaasje ranja en een Paaszakje met lekkers.

Voor de vindsters van de drie speciale eitjes was er nog een extra prijs en alle kinderen konden op de foto met een vrolijke Paashaas en/of Paaskuiken (zie voorkant krant).

Al met al weer een zeer geslaagde speurtocht, dat smaakt naar meer...

GROETJES VAN DE PAASHAAS EN TOT VOLGEND JAAR!!



WE WANT YOU



ACTIVITEITENCOMMISSIE ZOEKT NIEUWE COMMISSIELEDEN...

Na flink wat jaren zich te hebben ingezet, hebben een aantal commissieleden aangegeven het niet langer te kunnen combineren met (onregelmatig)werk, gezinsleven en overige interesses.

Daarnaast is het natuurlijk altijd goed om zo nu en dan nieuwe mensen aan te trekken. Frisse nieuwe ideeën voor wellicht andere (meer) activiteiten en/of om bestaande activiteiten in een nieuw jasje te steken!

Houd jij van een feestje en vind je het organiseren van activiteiten nét zo leuk?

Dan ben jij degene die we zoeken!!

Je kunt je aanmelden via Whatsapp bij één van de commissieleden;

Leonie de Weert 06 46833424, Herman Vermeeren 06 23314941 of Henneke Velzeboer 06 22977304

De Activiteitencommissie



HEREN KAMPIOEN 3^e KLASSE!

Vrijdagavond 22 maart om 21:15 uur speelde de SDO Heren hun kampioenswedstrijd tegen Sport Vereent in Oldeberkoop. Ze moesten in hun laatste wedstrijd 3 punten pakken om zeker te zijn van het kampioenschap. Met veel publiek op de tribune werd de wedstrijd relatief makkelijk gewonnen met 4-0 (25-11, 25-12, 25-15, 25-9). Heren gefeliciteerd!

De wedstrijd werd voor het eerst in de nieuwe kleding gespeeld, gesponsord door VST Kantoormeubilair en Mototoko. Beide zijn bedrijven van ons verenigingslid Richard van Soelingen.



v.l.n.r.:

Rino Bosma
Jorrit van Drie
Eric van Drie
Albert Kleinhoven
Hans Jongedijk
Jos Nieuwenburg
Jacob Oosterveld
Ydo Homma

GEZOCHT: DAMES

Door verschillende redenen hebben 2 dames aangegeven volgend seizoen te stoppen bij onze dames. Vind jij het leuk om in teamverband te sporten? Heb je enige volleybalervaring en sta je te trappelen om je volleybalkwaliteiten te verbeteren en uit te bouwen? Kom dan eens met ons mee trainen! Vanaf september tot mei trainen we elke woensdagavond. Op vrijdagavond spelen we de competitiewedstrijden rondom Heerenveen in de 1^e/2^e klasse. Trainingen en thuiswedstrijden vinden plaats in sporthal De Duker in Noordwolde.

CONTACT

Meer informatie over de vereniging vind je op www.vv-sdo.nl, mail naar voorzitter@vv-sdo.nl of kom langs op onze trainingsavond. Neem je sportkleding mee, dan kun je meteen meetrainen. Eerst kijken mag natuurlijk ook. Je kan vier keer gratis mee trainen om kennis te maken.

ASSURANTIEKANTOOR BRANDSMA WINNAAR VLECHTERSTOERNOOI 2024

Woensdag 20 maart is in Noordwolde het Vlechterstoernooi gespeeld. Het toernooi eindigde in een spannende finale. Assurantiekantoor Brandsma 1 en VST Kantoormeubilair streden om de eerste plek. Tot de laatste seconde bleef het spannend. Met een eindstand van 16-15 won Brandsma de finale. Om de derde en vierde plek werd gestreden door het team van SDO Jeugd en EHBO naar veld 1. De derde plek was na een leuke strijd voor EHBO naar veld 1.



Het was volle bak in Sporthal De Duker. Met maar liefst 26 deelnemende teams. Ondernemers zoals Jumbo De Jong, Novy De Jong, Kranendonk, Arend Groen en Agriton waren weer van de partij.

Om 19.00 uur konden de wedstrijden van start gaan. Op de vier velden van de sporthal werd hard gestreden voor een plek in de finale. Tijdens het toernooi waren veel supporters naar de sporthal gekomen om aan te moedigen. De tribune was helemaal vol.

Er was een sportieve en gezellige sfeer. Ook de organisatie van dit unieke toernooi verliep gesmeerd.

Er werden per team 6 wedstrijdjes van 10 minuten gespeeld.

De 4 teams met de meest behaalde punten belandde in de finale. Na afloop van de finale ontvingen de winnaars een mooie bloem en werd onder het genot van een drankje de beker in de kantine uitgereikt. En daar bleef het nog lang gezellig druk.



TENNIS

MAAK KENNIS MET TENNIS!

Ben je nieuwsgierig naar tennis, maar heb je het nog nooit geprobeerd? Of misschien heb je vroeger wel gespeeld en wil je de draad weer oppakken? Hoe dan ook, we nodigen je van harte uit om dit een keer te ontdekken. Voor alle kinderen van 7 jaar en ouder organiseren wij 2 speciale tennisclinics op vrijdag 12 en 19 april van 16.00 tot 17.00 uur op de tennisbaan in Boijl.

Daarnaast staan onze deskundige trainers ook klaar om de volwassenen de basisvaardigheden van het tennis bij te brengen, terwijl je plezier hebt en nieuwe contacten maakt op de baan. De lessen zijn zeer geschikt voor beginnende tennissers.

Voor de leden van de Boijliger (sport)verenigingen hebben wij tijdens de zomer ook weer een leuke actie. Van 1 juni t/m 30 september kun je meedoen aan zomertennis. De kosten zijn eenmalig 15 euro en dan kun je onbeperkt gebruik maken van de tennisbaan.

Nog niet zeker of tennis iets voor jou is? Geen zorgen! Bij Tennisvereniging Boijl bieden we een vrijblijvende kennismaking aan, zonder enige verplichting. We hebben tennisrackets en ballen beschikbaar, dus je kunt gewoon langskomen en het uitproberen.

Enthousiast?

Wil je een keer uitproberen of tennis misschien iets voor jou is. Stuur dan even een mailtje naar tvboijl@hotmail.com.



Tennisvereniging Boijl



KDV de Bosmuizen.

Welkom bij dokterspraktijk de Bosmuizen! Deze maand zitten wij in het thema ziek en gezond En is de doktershoek geopend. Iedereen wordt nauwkeurig in de gaten gehouden. Van de poppen tot de kinderen maar ook de baby's én de leidsters. Even voelen aan je buik of horen in je oor. Heb je een pleister nodig?



Met de allerkleinsten knutselen we appeltjes van hun voetjes. We verven ze rood wat af en toe best kietelt en stempelen ze dan op het papier.

De dreumesen knutselen een ambulance. Zij mogen lekker klieren met verf, kleuren en plakken. Hierdoor is ons lokaal super mooi versierd. De peuters mogen verven met spuitjes van de dokter. Daar kan de pret niet op!!



Peutergroep de Boskabouters.

Op de peutergroep is het hoofdonderwerp tandarts. We hebben het over ons gebit en het poetsen van de tanden. Zijn jullie wel eens bij de tandarts geweest? En wat doet de tandarts dan? In de kring hebben we allerlei spulletjes van de tandarts. Een spiegeltje, haakje etc. Maar ook een boor.. En die is wel erg interessant! De boor trilt en maakt geluid. Iedereen mag hem even beethouden.

Aan tafel mogen we knutselen. We poetsen met witte verf de tanden in de mond van het kin. Sommige peuters doen dit heel nauwkeurig tand voor tand, anderen nemen de tong en soms zelfs het hele gezicht mee 😊

Ook leren we over kleuren. Welke kleuren horen er bij elkaar? En zijn hetzelfde.. ? Waarbij we ook oefenen met tellen. Voor sommigen nog een beetje lastig voor anderen reuze interessant!



BSO de Bosuilen & Bosarend.

In de voorjaarsvakantie voegen onze 2 BSO groepen samen. En in vakanties hebben we vaak een thema. Deze vakantie is onze BSO een heuse onderwaterwereld geworden. We hebben zelf een onderzeeër geknutseld waar je ook nog echt in kunt! Er zijn allerlei mooie vissen geknutseld en gekleurd, deze zwemmen door het zeewier op de wand.

Maar pas wel op voor de grote octopus!

Door de bingo die dagelijks gespeeld wordt leren we ook nog alles over het thema onder water wereld! Want hier komt echt alles in terug. Van de hamerhaai tot zeewier en van de egelvis tot de zeepier. Ook maken we zelf zalm wraps en proeven daardoor vis. "Oe, dit heb ik nog ooit gehad, zal ik dat wel lekker vinden?"



Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het **samen** wel kan!

PANNENKOEKDAG 2024

Op vrijdag 8 maart was het Nationale Pannenkoekdag. Nationale Pannenkoekdag wordt elk jaar gevierd op een vrijdag in maart. Het is dé dag waarop kinderen pannenkoeken bakken voor ouderen. Gewoon, omdat onze opa's en oma's en andere ouderen best wel eens in het zonnetje gezet mogen worden. En waarmee kan dat nou beter dan met een zelfgebakken pannenkoek?

En wat was het een feest! Wat hebben we allemaal genoten, jong en oud. En wat is er lekker gegeten. Er was een mooie opkomst, de wethouder van onderwijs van de gemeente Weststellingwerf schoof ook gezellig aan. Na het pannenkoeken eten was er nog de mogelijkheid om even rond te kijken in de school.



LEERLINGEN

Afgelopen week is leerling nummer 75 gestart op onze school! We zien een mooie toestroom bij de kleuters, erg fijn! De prognose is voor de komende 5 jaar dat we ook stabiel op dit leerlingenaantal blijven. Hierdoor kunnen we gewoon met 4 groepen blijven draaien.

OJP BEDANKT

We willen OJP Boijl heel hartelijk danken voor het nieuwjaarscadeau! We hebben speelgoed voor binnen en buiten gekregen. Hier zijn we erg blij mee!

VOORLEESWEDSTRIJD

In februari mocht Mirte onze school vertegenwoordigen en naar de voorrondes van de Voorleeswedstrijd. Ze heeft het super goed gedaan! Helaas is ze niet door naar de volgende ronde, maar voor ons is ze natuurlijk wel de Voorlees Kampioen!



RENOVATIE SCHOOLPLEIN

Eindelijk is het zover! We gaan beginnen aan fase 1 van de renovatie van het schoolplein. Op het moment van schrijven zijn de eerste beukenhagen er al uit, wellicht is de renovatie al klaar als deze dorpskrant uit komt.

Eind maart gaan de grondwerkzaamheden voor de renovatie van het schoolplein beginnen en begin april zullen de toestellen geplaatst worden! Op de tekening zien jullie fase 1 van het plein, dat is aan de kant van de Boijlerweg.

Wat komt er allemaal op het nieuwe plein;

- * Een grotere plek om te voetballen met echte voetbaldoeltes;
- * Een buitentheater met schaduwdoek om buitenles te geven én hebben we een schaduwplek;
- * Een 100-veld, als onderdeel van bewegend leren gericht op het rekenen;
- * Een klimachthoek en een klimpaal met als natuurlijke ondergrond boomschors;
- * Een nieuw duikelrek;
- * Grote keien om op te balanceren of op te zitten;
- * Zitplaatsen om de bomen heen.



(Fase 2 is de zijkant en de achterkant van het plein, daarvoor zullen we eerst weer wat subsidies moeten aanspreken voor de financiën. Het plan is dat dit in het voorjaar van 2025 uitgevoerd wordt.)

Neem ook eens een kijkje op onze website, daar vindt u de nieuwsbrief en andere leuke nieuwtjes van de school: www.deoosterbrink.nl

Groeten namens het team van de Oosterbrink
Moniek Wolters

GROEP 1 EN 2





GROEP 1 EN 2 (vervolg)



Het kuikentje en het lammetje

Het kuikentje kwam uit het ei en kwam bij zijn vriend het lammetje.

Het kuikentje ging met het lammetje spelen. Toen moest het kuikentje met zijn moeder naar het zwembad en hij ging de glijbaan af. Helemaal tot op de bodem ging hij! Daarna ging het kuikentje nog heel vaak van de glijbaan. Toen gingen ze weer naar huis.

Het kuikentje klom in een boom en viel naar beneden. Daarna ging hij weer bij zijn vriend het lammetje spelen. Samen gingen ze eitjes verstoppen. Toen moest het kuikentje naar huis van zijn moeder. Toen hij weer thuis was, was er eerst een ei en moeder ging dat nog 6 minuten uitbroeden en hij had er een broertje bij! Het was etenstijd en daarna gingen ze slapen. En ze leefden nog lang en gelukkig...

Dit verhaaltje is bedacht door alle kinderen van groep 2!



GROEP 3/4

Aan de hand van het thema van Blink “uitvindingen” zijn de kinderen groep doorbroken aan de slag gegaan met wonderlijke voorwerpen, proefjes, knikkerbaan maken en een heus slooplab.

Hier zoomen we even in op de wonderlijke uitvindingen van vroeger en nu. In de klas lagen verschillende voorwerpen klaar waarbij de leerlingen mochten bedenken wat het was en waarvoor het werd gebruikt. Sommige voorwerpen worden thuis nog wel gebruikt, maar niet bij iedereen. En een aantal voorwerpen hadden ze nog niet eerder gezien.

Een paar leuke uitspraken over de voorwerpen die voorbij kwamen zijn;

Flessenlikker: “Hier kun je de ramen mee poetsen”, “Het is een wc ontstopper”

Diskette: “Dit is een pinpas van vroeger”, “Misschien is het wel een paspoort”

Ananassnijder: “Dit lijkt wel een grondboor”

Fluitketel: “Dit heet een stuifketel ofzo”

Eierscheider: “Dit is een thee of koffie zeefje”, “Dit is een eierhouder”, “Het lijkt wel een bakje voor water, maar het is wel heel klein”.



Nieuws uit groep 5/6!

Deze periode zijn we in groep 5/6 bezig een nieuwe 'muur' te ontwerpen in de klas! Naast een 'Taalmuur' en een 'Spellingmuur' is er nu ook een 'Begrijpend lezen-muur'.

Op dit deel van de muur komen de komende tijd allerlei weetjes te hangen die passen bij begrijpend lezen. We willen namelijk in onze groep beter in begrijpend lezen worden!

Zo hebben we al een recept behandeld en geleerd hoe je een recept kunt herkennen. Denk hierbij aan de begrippen ingrediënten, bereidingstijd en benodigdheden. Maar ook het feit dat de zinnen in een recept vaak beginnen met een werkwoord.

Hieronder ziet u de poster die we gezamenlijk hebben ontwikkeld voor op de 'Begrijpend lezen-muur'.

Op naar nog meer van dit soort weetjes over bijvoorbeeld een gedicht, een informatietekst, een column, een advertentie en ga zo maar door.

Groetjes van groep 5/6!

Ingrediënten	Benodigdheden als	Plaatje van hoe het eruitziet als het klaar is
Aantal personen	<ul style="list-style-type: none">• Melk• Eieren• Bloem	
<u>Hoe herken je een recept?</u>		
De titel is iets wat je kunt eten	De zinnen beginnen vaak met een werkwoord	Bereidingstijd/bereidingswijze
Korte woordjes als '5 eieren' of 'snufje zout en peper'		Reclame op het blad dat het lekker is!

VEEL PLEZIER MET PUZZELEN



- | | | | | |
|------------|------------|-------------|----------------|---------------|
| ◊ BIGGETJE | ◊ GIETER | ◊ KROKUS | ◊ SNEEUWKLOKJE | ◊ ZAADJES |
| ◊ BIJ | ◊ GROEIEN | ◊ KUIKENTJE | ◊ SPRINGEN | ◊ ZONNESTRAAL |
| ◊ BLOEM | ◊ HYACINT | ◊ LAMMETJE | ◊ TULP | |
| ◊ BLOESEM | ◊ KALFJE | ◊ LENTE | ◊ VEULENTJE | |
| ◊ EENDJES | ◊ KONIJN | ◊ NARCIS | ◊ VLINDER | |
| ◊ EITJES | ◊ KRIEBELS | ◊ NEST | ◊ VOORJAAR | |



VEEL PLEZIER MET KLEUREN



LENTE

	AGENDA APRIL – MEI – JUNI - JULI	
6 april	Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink Vóór 08.00 uur aan de weg	
12 april	Planten- en kledingbeurs zie flyer Dorpsbelang In en Rondom de Tille van 19.00 – 21.00 uur	
26 april	Prijsklaverjassen 't Brinkhuus, aanvang 20.00 uur. Inleg €5	
1 mei	Voorlezen voor kinderen t/m 4 jaar zie flyer Dorpsbelang 't Brinkhuus van 10.00 uur – 11.00 uur	
4 mei	Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink Vóór 08.00 uur aan de weg	
25 mei	Kennismakings-Fietstocht nieuwe inwoners Boijl Meer info t.z.t. op de website Boijl.com	
26 mei	Meiconcert Gemengd Koor Boijl zie flyer Dorpsbelang Kerk Oldeberkoop, aanvang 14.00 uur	
26 mei	Muziek op de Daaken zie flyer Dorpsbelang Grasveldje op de Daaken van 15.00 – 17.00 uur	
1 juni	Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink Vóór 08.00 uur aan de weg	
5 juni	Voorlezen voor kinderen t/m 4 jaar zie flyer Dorpsbelang 't Brinkhuus van 10.00 uur – 11.00 uur	
8 juni	Open repetitie Gemengd Koor Boijl zie flyer Dorpsbelang Kerk Boijl, aanvang 10.30 uur	
22 juni	Zomer – vertel – wandeling zie flyer Dorpsbelang Start vanaf Bekhofschan om 10.00 uur	
1 juli	Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink Vóór 08.00 uur aan de weg	
7 juli	Oud Hollandse Spelen zie flyer Dorpsbelang Dorpshuis de Tille, aanvang 13.30 uur	
14 juli	Spijkerdorp Boijl zie flyer Dorpsbelang Parkeerterrein van de Tille van 13.00 – 17.00 uur	



Kopij volgende uitgave inleveren
vóór 28 juni
[kopij@evenbijpraoten.nl]



ONS DORP heeft je nodig

- Geïnteresseerd in wat er leeft in het dorp?
- Gaat je hart sneller kloppen van samenwerken?
- Ben je een aanpakker die denkt én doet?
- Én wil jij bijdragen aan een levendig Boijl?

Dan zoeken we jou!

Word vrijwilliger bij Dorpsbelang Boijl.
Zie boijl.com/dorpsbelang-zoekt-vrijwilligers/
Of bel 06-34263877