

K

DORPS

N

T

A

K

T

BOYL

2e jaargang nr. 11/november '70

Tweestrijd tussen Rottum 3 en BOYL.  
 .....

De laatste twee wedstrijden van het touwtrekkersseizoen 1970 is een strijd geworden tussen de ploegen van Rottum 3 en Boijl. Het begon in Gorredijk, waar elf ploegen hadden ingeschreven. De eerste ploegen die het strijdperk binnentraden, waren Rottum 3 en Lippenhuizen. Het werd een gemakkelijke zege voor Rottum. Daarna moest Boijl aantreden tegen Rottum 2, de kampioen van Friesland. Je kon <sup>aan</sup> de mannen van Boijl zien, dat ze grootse plannen hadden, want de kampioenen hadden niets te zeggen.

Na de eerste omloop bleven de volgende ploegen over en kregen we de volgende wedstrijden:

Britsum - Rottum 3

Rottum 1 - De Wilp

Boijl - de Poesters.

Na veel spanning wist Rottum 3 met moeite te winnen van Britsum. Rottum 1 had de minste moeite met de Wilp, dat Havelte had uitgeschakeld. Toen kwamen Boijl en de Poesters aan de beurt. Er werden drie volle minuten getrokken. Het ene moment lag Boijl voor en dan de mannen uit Siegerswoude, maar op het moment, dat de klok afliep, lag Boijl net iets voor.

De derde omloop kwam Boijl als de gelukkige te voorschijn door vrij te zijn, zodat Rottum 1 tegen Rottum 3 uitkwam. Doch nu bleek ook dat

Rottum 3 de sterkste was, daardoor was de derde prijs voor Rottum 1.

Nadat er een kwartier rust aan de mannen uit Rottum was gegeven begon men aan de finale.

De grote finale Boijl tegen Rottum 3. Boijl dat op revanche uit was, door de indertijd geloden nederlaag tegen deze mannen in Rottum.

De start van Boijl was geweldig, een mooie voorsprong van een halve meter kon men nu gaan verdedigen. Maar Rottum dacht er anders over. Met een ferme trek, trok men Boijl uit hun stellingen. Maar voor men zelf de stellingen had kunnen vinden, gaf coach M. Brouwer het sein om een forse trek uit te delen en deze was raak. Boijl had een voorsprong van maximaal 20 cm., toen de scheidsrechter de laatste 30 seconden wegtelde. Men liet deze kleine maar fraaie voorsprong niet meer glippen. De winnaar werd toen gevraagd het op te nemen tegen de bedrijfskampioen van Gorredijk Volma. Boijl nam deze sportieve plicht op zich. En ook deze wedstrijd, al was het met klein verschil won men.

De laatste wedstrijd van dit seizoen was in de Knijpe. Er hadden zich elf ploegen gemeld. Boijl moest het opnemen tegen Rottum 1, na veel spanning, had volgens velen, Boijl een kleine voorsprong. De scheidsrechter gaf het teken, dat Boijl gewonnen had, maar zijn assistent gaf Rottum de winst. Na veel gepraat onderling besloot de jury de wedstrijd te laten overtrekken. Boijl leek in deze wedstrijd verloren te gaan, maar kwam geweldig terug en won.

In de tweede omloop moest men aantreden tegen Britsum. Men nam een voorsprong en kon deze met zeer veel moeite vasthouden.

In de andere wedstrijd bleef Rottum 3 de baas over de Poesters. Zodat we dezelfde finale als in Gorredijk kregen. Rottum 3 was nu op revanche belust en kreeg nu hun kans. Boijl dat in vorige omlopen zeer veel had moeten geven, was niet opgewassen tegen Rottum 3.

Na de finale kregen we nog een wedstrijd. Zes vrouwen van de Knijpe namen het op tegen de vrouwencombinatie Boijl-Rottum. De thuisclub won

deze wedstrijd.

Nu zult u denken hoe kan nu Rottum 3 zoveel sterker zijn dan Rottum 1 en 2. Want meestal geeft men het eerste elftal de sterkste mannen. Nu in Rottum 3 zit maar één man uit Rottum, de rest komt uit andere plaatsen, maar men speelt onder de naam Rottum 3.

Boijl heeft een geweldige seizoen achter de rug. Van de zeven wedstrijden won men er drie, driemaal tweede en eenmaal derde. Doordat in de laatste wedstrijden is gebleken, dat de concurrentie groter is geworden, worden er voor volgend jaar nog spannender wedstrijden verwacht.

F.v.d.Boer



### T O N E E L.

Onze toneelvereniging is weer druk bezig met het instuderen van het toneelstuk "Het gevonden meisje".

Het wordt voor ons steeds moeilijker om een stuk te vinden, passend bij de leden die we nog hebben. Wanneer er geen nieuwe leden bij onze vereniging komen, kan dit weleens de laatste uitvoering zijn. Dus jongelui, hebt u belang bij toneelspelen geeft u dan op bij het bestuur.

12 en 19 december hebben we uitvoering. De donateurskaarten zijn inmiddels weer rondgebracht. Op iedere kaart staat de datum, waarop u verwacht wordt. Donateurs, houdt u zoveel mogelijk aan die datum, anders is de ene avond de zaal halfvol en de andere avond overvol.

We hopen, dat u met elkaar weer een gezellige avond hebt.

Het Bestuur

J. de Vries

J. Beun-Jonkers

T. Lijster-Meijer.

Ra Ra Ra Raadsels.

Voor de schooljeugd.

- |                 |       |
|-----------------|-------|
| 1. medeklinker  |       |
| 2 opening       | .     |
| 3. ramen lappen | ...   |
| 4. wonderdoener | ..... |
| 5. vrienden     | ..... |
| 6. met elkaar   | ..... |
| 7. omlaag       | ..... |
| 8. loop         | ..... |
| 9. medeklinker  | ...   |

Welke twee Europese landen zitten in de volgende zin verborgen????

"Dit jaar gaan we naar Harz. We denken er tien dagen te kamperen; daar zit al iedereen op te vlassen."

Oplossing bij L. Mulder,  
Boijlerweg 58,  
Boijl.

????????????????????????????????????!!!!!!!

## KERKBERICHT.

Om te beginnen een verslag van de tweede oecumenische gespreksavond, dat ik ontving van een van de deelnemers: "Op 9 november was de tweede samenkomst in café Mailly met Nederlands Hervormden en de Katholieken. Ook deze tweede avond was weer onder leiding van Pater Meertens en de heer en domina v.d. Weide. Pater Meertens opende de avond met een kort gebed en heette iedereen van harte welkom en zei in zijn openingswoord dat het een goede gespreksavond mocht worden. Daarna kreeg Domina v.d. Weide het woord, die het onderwerp van deze avond inleidde. Het onderwerp was "het huwelijk" en meer algemeen de plaats van man en vrouw tegenover elkaar en in het geheel van de maatschappij. Uit dit onderwerp kwamen de volgende vragen tot stand. 1. Wat ziet u als noodzakelijke basis voor een goed huwelijk??

2. Is een kerkelijk huwelijk noodzakelijk??

3. Moet de kerk concrete uitspraken doen over geboorteregeling, abortus, enz.?

4. Stelling: a. Het streven van "Dolle Mina" naar volkomen gelijkheid van man en vrouw is onbijbels.

b. De vrijgezel wordt in de maatschappij gediscrimineerd. Uit deze vragen kwam al gauw een discussie tot stand, die onder leiding stond van de heer v.d. Weide. Pater Meertens sloot de avond met een gebed en wenste iedereen een goede terugreis naar huis. Op 30 november zal de derde avond gehouden worden in café Mailly en onderwerp van deze avond zal zijn de "opvoeding van de jeugd". "

Tot zover dit verslag. U wordt allen weer van harte uitgenodigd, aan deze avond deel te nemen, ook wanneer u de vorige avonden niet hebt meegemaakt. Op de laatstgehouden avond kwam ook nog de vraag naar voren, weer een gezamenlijke kerkdienst te houden. Deze zal zijn op zondag 6 december a.s., 's avonds om 19.30 u., in de herv. kerk in Boijl. Deze zondag (de tweede adventszondag) wordt weleens de zondag van de oecumene genoemd. Daarom werd deze zondag dan ook voor deze dienst gekozen. Over de vormgeving van de dienst zal nog nader overleg worden gepleegd.

#### De kerkdiensten:

Voor de komende advent- en kersttijd zullen deze als volgt worden gehouden:

zondag 29 november 10.00 uur:  
Da. v.d. Weide, 1e advent, gezinsdienst  
zondag 6 december 19.30 uur:  
oecumenische dienst, 2e advent  
zondag 13 december 10.00 uur:  
Da. v.d. Weide, 3e advent  
zondag 20 december 10.00 uur:  
Dhr. v.d. Weide, 4e advent  
vrijdag 25 december 10.00 uur:  
Da. v.d. Weide, KERSTDienst  
zondag 27 december 10.00 uur:  
Ds. v.d. Schoot  
donderdag 31 december 19.30 uur:  
Da. v.d. Weide, Oudejaarsdienst  
zondag 3 januari 1971 10.00 uur:  
Da. v.d. Weide

Graag vraag ik uw bijzondere aandacht voor de gezinsdienst op zondag 29 november a.s. Aan deze dienst zullen behalve de zondagsschoolkin-

deren ook de jongste groep catechisanten meewerken. Mogen met de kinderen ook vele ouders en ouderen op deze zondag de weg naar het huis van de Heer vinden! Voor hen, die deze dienst graag zouden mee-beleven, maar niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is het mogelijk de dienst thuis op de band te horen. Geeft u dat dan even door aan een van de kerkeraadsleden of op de pastorie? Hetzelfde geldt ook voor de Kerstdienst, die ook weer op de band zal worden opgenomen.

Het Kerstfeest van de Zondagsschool zal, evenals dit de voorgaande jaren het geval was, weer gevierd worden op de avond van de eerste kerstdag.

#### Catechisatie:

De uren zijn bekend: woensdagavond 7.00-7.45 uur jongens en meisjes tot 15 jaar, vrijdagavond 7.15-8.00 uur jongens en meisjes vanaf 15 jaar. Ouders, wilt u er mee op toezien, dat uw kinderen de catechisatie regelmatig bezoeken? En meisjes en jongens, als jullie een keer beslist verhinderd bent, wil je dat dan wel even van te voren zeggen? En jullie weten wat ik dan in zo'n geval meestal zeg:

"Dan verwacht ik je graag dit keer zondag in de kerk."

De kring "geloven in deze tijd" komt in de maand december weer bij elkaar op vrijdag 11 december 's avonds om 7.00 uur op de pastorie.

#### De jeugdclub:

Van de senioren heb ik dit keer geen bericht ontvangen; de junioren komen weer bij elkaar op zaterdag 28 november a.s.. Let op de affiches in het dorp, dan weet je wat je dit keer voor bijzonders mee moet brengen.

#### Financiën:

De collecte voor de reclassering in de maand oktober heeft opgebracht f 33,90; die voor de kerkvoogdij f 31,02. Allen, die hiervoor gaven, heel hartelijk dank! Evenals dit verleden jaar het geval was, zal ook dit jaar weer een collecte gehouden worden voor de adventsactie voor Latijns Amerika en wel op de adventszondagen 29 november en 13 december. Verder is er een dringend verzoek gekomen van de Raad van Kerken in Nederland, om in de adventstijd tenminste éénmaal voor deze Raad een collecte te houden. Omdat in deze Raad zowel de Rooms Katholieken

als verschillende Protestantse kerken zitting hebben en omdat deze Raad zich ten doel stelt te komen tot een steeds nauwere samenwerking tussen deze kerken, leek het ons goed, in de oecumenische dienst op 6 december hiervoor uw extra-gave te vragen.

Op de zondagen 20 en 27 december en in de kerstdienst op eerste Kerstdag zal naar gewoonte uw extra-gave weer gevraagd worden voor "Kerk en Wereld", het hervormde opleidings- en vormingscentrum, dat o.m. mede de uitgaven van de "Open Deur" verzorgt. In de oudejaarsdienst zal de extra-collecte bestemd zijn voor de oudejaarscollecte van de hervormde kerk.

Tenslotte wens ik u allen van harte een goede adventstijd toe. Advent betekent komst. En wij zien uit naar de komst van het Kerstkind. Toen het Kind in Bethlehems stal geboren was, werd het de herders gezegd: "Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die alle volken ten deel zal vallen". Die grote blijdschap mag ook ons deel zijn. Mogen wij ons in de komende adventstijd zo voorbereiden, dat wij op het geboortefeest van de Heer kunnen delen in de feestvreugde.

Domina v.d. Weide  
tel. 252

ff

DE



GULDEN CLUB.

De Guldenclub vergaderde op 3 nov., maar door het slechte weer was de opkomst gering. Het eerst werd besproken het bestuur. Wegens vertrek van Mej. W. Marks, nu mevr. van der Heide, is het bestuur niet meer compleet. Getracht zal worden een nieuw bestuurslid te vinden.

Daarna werden de projecten in Pakistan, Suriname, Indonesië en Zuid-Afrika besproken. Besloten werd het project in Zuid-Afrika te



steunen door een bijdrage van f 500,--  
Door briefwisseling zullen we het  
ook moreel steunen. Een brief aan de  
Bantoe bevolking is onderweg en we  
hopen dat deze van uit hun midden zal  
worden beantwoord.

De bedoeling van dit project is  
om de zwarte bevolking van Zuid-  
Afrika tot meer ontwikkeling te bren-  
gen.

Momenteel telt de Guldenclub 28  
leden. Door deze leden is een bedrag  
van f 1442,25 bij elkaar gebracht.  
Nieuwe leden zijn nog steeds welkom!!

Het Bestuur.

+++++

DORPSGEMEENSCHAP BOIJL.

DONDERDAG 26 november a.s. is onze  
eerste dorpswinteravond. Deze avond  
wordt verzorgd door het cabaretge-  
zelschap "The Flying Stars" uit  
Oldeholtpade.

AANVANG 8.00 uur.

Het Bestuur.

.....

SAMEN

UIT!!!

JA,

GEZELLIG!

LAMM. MULDER KRIJGT ERE-MEDAILLE.

Op 31 oktober 1970 was het voor de familie Lamm. Mulder uit Boijl een belangrijke dag. De heer Mulder had namelijk een uitnodiging ontvangen om op de Algemene Ledenvergadering van het Provinciale Friese Groene Kruis te verschijnen. Op zich zelf niets bijzonders, maar deze keer was er wel iets aan de hand. Tijdens deze vergadering werd aan de heer Mulder de zilveren medaille, verbonden aan het Groene Kruis, uitgereikt

Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgekeerd aan een aantal mensen, die zich in bepaalde opzichten hebben onderscheiden op het terrein van het Groene Kruis. De heer Mulder kreeg deze onderscheiding aangezien hij veertig jaren bestuurslid is geweest van het Groene Kruis afdeling Noordwolde-Boijl. Een prestatie, die nog niet door veel mensen is geëvenaard. Volgens de voorzitter van het Prov. Fr. Groene Kruis heeft de heer Mulder zijn taak altijd zeer plichtsgetrouw en nauwgezet uitgevoerd.

De heer Mulder is van mening, dat nu de tijd gekomen is voor een jongere generatie. Tijdens de laatstgehouden ledenvergadering te Noordwolde is hij dan ook afgetreden als bestuurslid. Dat dit niet onopgemerkt is gegaan blijkt uit bovenstaande.

Uiteraard geeft dit voor familie Mulder een bepaalde voldoening om op deze wijze nog eens in de belangstelling te komen staan. Ook de burgemeester van Weststellingwerf, dhr. Boelens heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de heer Mulder te feliciteren met deze onderscheiding. Al met al een dag voor familie Mulder, die niet gauw vergeten zal worden.



RAIFFEISENBANK

Sparen

Hypotheken en voorschotten

Rekening-courant

mogelijkheid voor auto-  
matische betaling van

huur,

telefoon,

electra,

belastingen enz.

Salarisrekeningen

Verzekeringen

w.o. brandverzekering

autoverzekering

en

levensverzekeringen.

+.+

Hallo Dorpsgenoten!!

Na een lange tijd rust is het weer zover dat de Oudejaarsploeg zich weer klaar maakt voor de komende jaarwisseling. De eerste vergadering is al geweest en deze was niet zonder succes. Meteen al kwamen leden met goede voorstellen, wat voor de jongens een hele geruststelling is.

Het is wel algemeen bekend, maar toch willen we er nog even op wijzen, dat jongens, die in 1970 18 jaar of ouder zijn geworden, lid mogen worden. Dit is echter alleen voor die jongens welke in Boijl wonen. Graag zien we ook nieuwe leden op de eerstvolgende ledenvergadering, die wordt gehouden op 4 dec. a.s. in café de Vries.

Rest ons nog even mede te delen dat wij tussen 5 en 25 dec. weer

langs komen met onze intekenlijsten. Hopelijk geeft U weer zo gul als voorgaande jaren het geval was.

Tot ziens op oudejaarsavond om 12.15 op het schoolplein.

J.P.

v a n 70 n a a r 71 !!!!!!!!!!!!!

BARTJE ZOEKT HET GELUK! (vervolg)

De hele wereld is rot - er is niemand, bij wie hij aan kan komen met zijn verdriet. Liefd' is nergens op aarde - waar heeft hij nou ware liefde gezien?? En een waarachtig mens bestaat niet - hij kent niemand die hij nog nooit op een leugen betrapt heeft, ook niet een. Niemand is er, die iets van God in zich heeft.

Behalve Arend-Jan Offers, zeggen de jongens, dat is de enige eerlijke kerel die ze kennen. Maar dat zal ook wel tegenvallen.

Het moet een jonge boer wezen, daar ergens buiten Hunzeloo, naar de kant van Battelte, een vrome boer, die elke zaterdagavond met evangelisatieblaadjes bij de weg loopt. Nou, hou die juist in de gaten, die er de mond zo vol van hebben!..... Als hij hier nou dood gaat, dan is hij gauw bij zijn moeder. Die hield van hem, zoals nooit een mens van hem houden zal.

Hildegard?..... Och wat, die wacht niet op een arme boerenknecht met zulke handen als hij.... "Bartje!" riep moeder, toen zij op haar sterfbed lag. Hoe verdrietig riep zij dat: "Bartje, mien jong!"..... Als Bartje dat weer hoort, schiet er een brok in zijn keel. Hij wil niet schreien, hij knarst op zijn tanden, hij vertikt het, maar hij doet het toch. Hij ligt tegen de wal en klauwt de handen in de grond, hij trekt in zijn bittere wanhoop de graspollen uit en als

hij de geur van de aarde ruikt, dan wordt hij kalmer, dan is het toch, alsof hij iemand heeft, bij wie hij uit kan huilen. Tot hij plotseling rechtop zit, zijn ogen afwist en schuw naar alle kanten ziet. Het is bijna donker. En door dat donker gaat hij op huis aan, in een doffe berusting, huiverend in de nevels, die van alle kanten op hem aan komen dringen. Hij tast zich voort door de schuur en gaat zonder groot naar zijn kamertje. Op de onderste tree van de ladder stapt hij mis, maakt een rare buiteling en slaat met zijn kop tegen het schot. Laat maar pijn doen, het is hem alles onverschillig, de hele wereld kan hem niks meer bommen. Hij ligt op zijn bed te staren met brandende ogen. Hij ziet de avondster voor het venster en zucht tegen die ster in zijn verlatenheid, maar er wil geen woord over zijn lippen. Zelfs het bidden staat hem tegen.

God heeft hem ook verlaten, het is de vraag of Die nog naar hem luisteren wil. De slaap ontfermt zich eindelijk over hem. En de volgende morgen is soms alles weer goed.

Op wonderlijke wijze heeft de nacht hem genezen. Maar een groot verlangen naar vriendschap en vertrouwen blijft. En meer dan vroeger loopt hij op deze donkere herfstavonden naar het dorp, om de kameraden te zoeken.

