

EVEN BI'JPRAOTEN



NR. 4 - 2019

COLOFON EVEN BI'JPRAOTEN

Is een tweemaandelijks uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp Boijl en wordt financieel gedragen door o.a. Protestantse Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerven, Dalton basisschool "de Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Met dank aan de velen voor het helpen bij het drukken en verspreiden van de krant. Even Bi'jpraoten wordt gratis op alle adressen in Boijl bezorgd. Elke twee jaar komen we in ons verspreidingsgebied met een intekenlijst langs voor een vrijwillige bijdrage. Voor abonnementen buiten het verspreidingsgebied vragen we € 17,50 per jaar.

Banknummer NL16 RABO 03102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.

Redactie:

Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

Bezorgers:

H. Bijkerk
E. Blaauwbroek
R. Boelen
H. Roeles
A. Bootsma-de Boer
Y. Gutterwijk
A. Thalen
A. Marks
L. Bokkers

Medewerkers buurtschappen:

Brink
Bezembuurt
Daoken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boijl Centrum
Bi'j Harmke
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld
Kerkweg
Klokkeweg
Bekhof

Hennie de Vries en Anke Slot
Marian Thijs en Sjoukje Hazeloop
Marian Jager en Griet Slot
Juup Bosma
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Liane Russchen
Polien Hoogeveen en Helga de Vries
Thea Pijlman
Anne-Marie van der Geest en Lucie Gorter
Annie en Anne Marks
Wilma Bouman
Rudy Klesman en Corrie de Vries
Gerrit Dekker
Gerrie de Jong en Yvonne Gutterwijk

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van ons e-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl of u kunt uw kopij inleveren bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2C.

Bij de voorplaat: Kaboutervoetbal vv Trinitas, Klussers in het Brinkhuus

EVEN BUURTEN



Nieuwkomers op de buurt



Wijtze en Marieke hebben een tweeling gekregen, een jongen en een meisje. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd.

Buurtfeestje



Op 14 september hadden we ons jaarlijkse buurtfeestje. Dit keer bij Mia ten Thij. Het was een prachtige dag en na een borrel in de tuin hebben we heel gezellig met een kleine groep binnen uitstekend gegeten.

Meer nieuws

Misschien is er nog veel meer gebeurd op onze buurt dat leuk is om te vertellen, maar dat weten we niet. Bij deze een oproep aan al onze burens om ons zoveel mogelijk te informeren.

Dat was het weer vanuit de Bezembuurt.

Sjoukje Hazeloop & Marian Thijs



De opbrengst van de collecte voor het KWF, bedraagt dit jaar €537,74
Alle gulle gevers hartelijk bedankt!
Hanneke Zieck



Ook op de Brink is weer het één en ander gebeurd. Zowel leuke dingen als verdrietige dingen...

Onlangs werd Jannie de Jong er uitgepikt tijdens het bevolkingsonderzoek en werd er borstkanker bij haar geconstateerd. Dat zorgt voor een onzekere periode. Gelukkig lijkt het nu na 2 operaties goed te gaan en zal zij eind deze maand aan de bestralingen beginnen. Jannie heeft namens de buurt een bloemetje ontvangen en we wensen haar natuurlijk een spoedig herstel.

Ook Ellie van Bennekom heeft een bloemetje ontvangen na haar ziekenhuisbezoek. Weliswaar voor een andere ingreep, maar ook jou wensen we een spoedig herstel! En we vinden het fijn dat we je weer zien wandelen. Beterschap en succes!

De afgelopen periode zijn er 2 huizen verkocht en nummer 28 is inmiddels alweer bewoond. We hopen dat de bewoners zich in de volgende krant even voor willen stellen. Veel woonplezier toegewenst. Ook de Brink 38 is verkocht. Eind dit jaar zal daar de wisseling plaatsvinden.

Alex wil graag zijn vrachtwagenrijbewijs halen en heeft onlangs stap 1 afgerond. Hij heeft het onderdeel 'besloten terrein oefeningen code 95' behaald. Gefeliciteerd en veel succes.

Als laatste willen we nog even vermelden dat Marga Kramer-van Zutphen met haar schilderijen heeft geëxposeerd in de kijkzaal van de bibliotheek in Wolvega. Marga is een aantal jaar geleden gestart met schilderen in Nijeberkoop en schildert inmiddels onder begeleiding van Sikko Mulder in Drachten. Ze geniet van het schilderen en maakt voornamelijk schilderijen met acryl, pastelkrijt en houtskool. Het duurt nog even, maar we kunnen wel al verklappen dat Marga zal exposeren tijdens het evenement 'Cultuur bij je buur!' in Boijl. Een evenement dat plaats zal vinden in het jubileumjaar 2020; 700-jarig bestaan van Boijl. Daarover meer in deze dorpskrant.

Hennie de Vries en Anke Slot



Snels Hutte

Onze Doldersumsestraat bleek enige jaren na de nieuwe bestrating op enkele onderdelen dringend aan verbetering toe. Tijdens temperaturen ruim boven de dertig graden ging een aantal mannen daarmee aan de slag, in het heetst van de dagen begonnen ze 's ochtends al om halfzes. Veel respect voor de straatmakers, die het geteisterde deel weer als nieuw maakten.

Sommige bewoners en gebruikers hopen nog op een vervolg.

Veel lof was er ook voor de boeren, die aan de straatzijde van mais en aardappelen een mooie rij zonnebloemen inzaaiden. Weken- en wekenlang kon ervan genoten worden – ook door de talloze bedreigde insecten.

Goede berichten kwamen van een oud-bewoner van de buurt: Jan Thijs de Jong. Hij emigreerde enige jaren geleden niet met zijn ouders naar Zweden, maar trad min of meer in de voetsporen van vader Thijs: als trainer van renpaarden, nu in het Gelderse Beek. Met zijn paard Handy Wise won hij op de baan in Wolvega, de 136^{ste} zege alweer.

Ook – maar op een geheel ander terrein – blijft Columba van Geldrop zich ontwikkelen. Ze heeft haar brievenbus niet voor niets versierd met een harp, ze heeft nu als muziekdocente een geheel nieuwe lesmethode ontwikkeld. Ze heeft muzieknoden weten te vervangen door beelden, in dit geval vaak bloemen. Met deze methode is het voor leken mogelijk al na enkele uren mooie melodieën aan een harp te ontlokken, zo liet Columba weten. En wie wist dat haar naam eigenlijk 'duifje' betekent?

Juli was een feestelijke maand bij familie de Weert; Leonie behaalde haar diploma Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen en Jesse heeft het autorijbewijs in z'n pocket. Beide van harte gefeliciteerd!

Reimer en Jeannette

De zomer gaat naar zijn einde en het duurt niet meer lang, dat we met z'n allen massaal aan het bladharken of vegen zijn. Vergeten we vooral de dakgoten niet, anders kan men een koude douche nemen.

Op de buurt zijn een paar huizen van eigenaar gewisseld.

Het huis van de familie Lubbers, voorheen van mevrouw Janssen, is verkocht aan Tamara en Andy Jonkers.

Ze komen eind september in hun nieuwe stek wonen. Bij deze wensen wij hen veel woonplezier in Boijl en misschien gaan ze zich in de volgende dorpskrant even voorstellen.

Het huis van Jan Jager, voorheen van Martinus Bult, is ook verkocht. Er wordt al druk getimmerd na de geluiden te horen. Ook hier van harte welkom op de buurt!

Verder mocht ik geen nieuws ontvangen en het heet: Geen bericht – goed bericht.

In een stukje terug, schreef ik dat ik een buitenren voor de konijnen aan het timmeren was, Guantanamo Bay safe notabene. Nou, ik mag zeggen dat dit aardig gelukt is. Over de ren, stahoogte, is een net gekomen om nog dieven uit de lucht te weren. Alleen de rijtjes zaten er als verzopen katten bij na een aantal regenbuien. Zo is er nog een circustent van landbouwplastic overheen gegaan, en stel je voor, bij de eerste de beste woei lag deze elders in de tuin. Hm... dan maar meer wasknijpers om vast te zetten – weer woei – je raadt het al... de beste echtgenoot van allen stelde voor om het met elastiek vast te zetten. Tot nu toe gaat het goed. Maar van de winter met een denkbeeldige sneeuwlast per vierkante meter gaat dat natuurlijk niet goed. Dus heb ik maar gelijk een winterren gefabriceerd. Daarvoor moest een konijnenren een halve slag draaien, dat ding was voor mij niet te tillen. Dus manlief met zoonlief aan het werk gezet. Zegt mijn man later: "ik zei toch gelijk dat je hem zo moest zetten." Hm, ik vind het niet zo leuk als mijn man gelijk krijgt.

Datzelfde gebeurde voor de Pasen. Ik wilde toen de ramen lappen, alles spik en span voor de feestdagen. Maar ernaast werd het land geploegd en de aardappels kwamen erin, stuiven als in de Sahara. Dus ik zei: "De ramen lap ik wel als de aardappels eruit zijn." Mijn man keek toen verschrikt: "Ja maar dat is toch pas in September?" "Nee, ik bedoel als ze boven de grond staan en het niet meer zo stuift." Ok, inmiddels is het September en de aardappels zijn echt uit de grond en ik heb de ramen nu gelapt. Ik vind het niet zo leuk als mijn man gelijk krijgt!

Beste mensen, allemaal een kleurrijke herfst gewenst.

Groetjes, Liane



Ook deze keer niet veel te melden uit onze rustige straat "de Kerkweg".

Rustig wat betreft de bewoners natuurlijk. Want er zijn dagen, meestal zaterdagen dat er een drukte van belang is. Denk aan de oude tractoren, oude motoren, sjezen met één of tweespan paarden ervoor, klassieke deux chevaux, fiatjes, solexen. Op de clubontmoetingsdagen wordt de Kerkweg niet vermeden. En ook voor de fietsvierdaagse of wandeltochten is de Kerkweg een geliefde route. Alsook voor de fietsers en wandelaars. De hele zomer een gezellige boel. Maar...ze laten geen berichtje achter voor de dorpskrant en daarom bedacht ik dit stukje maar ter opvulling.

Louis Philipoom werd behandeld in Tjongerschans, het waren spannende weken voor hun, maar gelukkig is het probleem geheel weggenomen en Louis genezen verklaard.

Ondergetekende Rudy belande in juli met spoed in Tjongerschans met sepsis, met de juiste behandeling kon ik na 6 dagen weer naar huis.

Graag wil ik de bewoners hartelijke danken voor de mand met heerlijk fruit dat de buurtjes kwamen brengen. Ik heb er heerlijk van gesmuld.

Kleurige herfst toegewenst

Corrie en Rudy



Boijl Centrum

De vakanties voorbij, scholen gestart, het "gewone leven" is weer begonnen!
Zo ook in Boijl Centrum.

Op 22 augustus vierde Hendrik Marks zijn 30^e verjaardag.
Dat zal niemand zijn ontgaan, dankzij het spandoek in de tuin
bij zijn ouders Anne en Elske.

* Nog proficiat Hendrik!

Frank en Albertina Spijkers hebben onze buurt verlaten. Ze
zijn voorlopig neergestreken in een bungalow achter de sauna
"Het Friese Woud" en verhuizen t.z.t. naar Oosterstreek.

* Ook daar wensen wij hun een goede tijd.

Wim Kleinhoven en Roelof Boelen hebben deze afgelopen
zomer alle plantvakken aan de Boijlerweg en het pleintje bij de
kerk gesnoeid en onkruidvrij gehouden.

*Hartelijk dank, zo blijft ons centrum er netjes uitzien!

In de volgende Dorpskrant hopen we nader kennis te maken met onze nieuwe buurtbewoners.

Heeft u een berichtje voor onze dorpskrant dan s.v.p. aan mij doorgeven.

Thea Pijlman.



De Bekhof

Beste dorpsgenoten,



We hebben weer leuke nieuwtjes deze keer,

Om te beginnen stellen onze nieuwe buurtgenoten zich aan ons voor. Nou ja nieuw, ze wonen hier al
een paar maanden, maar waren druk met de woning en alles wat daarbij komt kijken.
Nu even de tijd om "bij te praten"

Dag Buurtbewoners,
Hoog tijd om ons even voor te stellen:

Wij, Bertha en Wil van den Brink, zijn de nieuwe bewoners van de woning aan de Boijlerweg nummer
35. Wij wonen hier vanaf 15 februari met heel veel plezier in ons nieuwe huis en buurt.
Hiervoor hebben wij bijna 30 jaar in Noord-Holland gewoond o.a. in Den Helder en Warmenhuizen
(bij Schoorl). Wij beide hebben in de (Jeugd)Zorg gewerkt. Wil is inmiddels vervroegd met pensioen
en Bertha heeft nog haar eigen praktijk voor Speltherapie en trainingen.

Na zoveel jaar in Noord-Holland werd het tijd voor een nieuwe stap naar Friesland. Hiermee werd een
oude belofte van Wil aan Bertha ingelost; "ik wil ooit terug naar Friesland waar ik geboren ben".
Het huis is inmiddels zo goed als af en er lopen al 4 kippen en een haan op het erf. Binnenkort volgen
de schapen.

Groetjes,

Bertha en Wil van den Brink

Het volgende nieuwtje komt van Carla en Henk- Jan:

Afgelopen mei heeft onze koe Boijler Hendrikje 110 het certificaat 10.000 kg vet en eiwit gehaald. In december 2017 heeft deze koe al de 100.000 L melk geproduceerd. In een krappe twee jaar dus de volgende topprestatie. Wij zijn dan ook erg trots op haar. Mede ook omdat er een hele rij nakomelingen van haar op het bedrijf lopen. Die veel al dezelfde sterke genen hebben mee gekregen. Afgelopen juli heeft ze nog een gezond koe kalfje op de wereld gezet.



Dan, Luca From heeft een maand na zijn A diploma ook zwemdiploma B gehaald. Tjonge dat is nog eens snel, Luca we wensen je veel zwemplezier!

En tenslotte het grote feest van Anne en Miranda. Samen 101 levensjaren en 5 jaar getrouwd.

Dat gaan we vieren en er werden uitnodigingen rond gestuurd, enorme tent gebouwd, heel gezellig ingericht met natuurlijk motoren, motor kleding, helmen, een bar, een disco, een band en een fotopresentatie van de familie.

Kortom veel ingrediënten voor een knalfeest.

Wij, als buurt/dorpsbewoners, wensen Anne en Miranda natuurlijk nog vele jaren toe!



En wij bedanken iedereen die het mogelijk heeft gemaakt voor ons om een TOPFEEST te kunnen organiseren!!!!

Anne en Miranda.

Dit was het dan weer voor deze keer, namens de buurtjes van de Bekhof.

Yvonne en Gerrie.

Rijsberkamp



Meuleveldweg

Onze buurt is deze zomer zoal op vakantie geweest naar Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Canada, Zwitserland en Aruba. Gelukkig zijn de meesten weer veilig terug.

Bij Hennie en Luuts is op 29 juli een grote tak van de boom geknapt.

Nienke en Jasper hebben deze zomer de vierjarige officiersopleiding in Breda afgerond en zijn bevorderd tot tweede luitenant. Proficiat!

Bij Anneke wonen nieuwe mensen in haar vakantie huisje.
Op zondag 29 september hebben we burenmiddag bij Evert en Catrien.

Wilma Bouwman en Anja van Loon

Bi'j Harmke



Wanneer ik dit schrijf zijn de vakanties voorbij en beleven we de laatste zomerdag die zijn eer aan doet! Een prachtige warme en zonnige dag. We zijn allemaal weer heelhuids thuisgekomen van de vakantie, maar het materiaal liet sommige van ons wel in de steek. Tijdens de fietstocht van Rient en Jelly Menger in Noorwegen begaf na 39 km het motortje van de fiets van Jelly het...einde fietstocht. Gelukkig werd het toch nog een mooie vakantie.

De belevenissen van Hendrik en Caroline beschrijven zij zelf hieronder:

Misschien hebben jullie al een tijdje onze mooie Hymer niet meer door het dorp zien rijden. Wellicht is het helemaal niet opgevallen.....Maar onze camper is helaas total loss verklaard.... Hoe dan?

Na vier prachtige weken in Duitsland, Frankrijk, om de hoek kijkend in Oostenrijk, rond te hebben getrokken, kwamen wij terug in Nederland en net over de grens bij Venlo was er iemand die veel haast had om thuis te komen. 5 minuten van zijn huis verwijderd en wij 20 minuten richting onze laatste camperplek heeft hij ons, door een domme inhaalactie in een file, achterop vol geraakt.

Nog geen 5 minuten daarvoor hadden we net tegen elkaar gezegd "wat hebben we het mooi gehad en wat heeft ons hymertje het goed gehouden". Karma denk ik. Hadden we beter niet tegen elkaar kunnen zeggen.

Na lang wachten op de schade expert hebben we van de week vernomen dat hij total loss is verklaard. We hebben haar leeg gepakt, nog een paar mooie foto's genomen. En dat was het dan!

Samen onze eerste camper, veel mooi avonturen mee beleefd en veel herinneringen mee opgebouwd. Dat er weer eentje komt dat staat buiten kijf, maar dat we haar gaan missen is wel heel zeker!

Hendrik en Caroline Visser

P.S. de bestuurder van de rode auto is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen, zijn auto niet!!



Hendrik en Caroline waren ook dit jaar weer bereid om de jaarlijkse buurtbarbecue te organiseren in hun tuin. De harde kern burens was weer present en beleefde een supergezellige avond met heerlijk eten en drinken. Nogmaals dank voor de perfecte organisatie, buurtjes!



Als je de mooie leeftijd van 75 hebt bereikt en je het rijbewijs moet verlengen, slaat de schrik je om de oren tegenwoordig. Gaat het lukken om het roze pasje op tijd binnen te hebben of niet? Zo verging het ook Dries Wieldraaijer...wat een stress, maar gelukkig is het goed gekomen en mag Dries de komende 5 jaar weer de paden op en de lanen in met zijn auto!

Anne-Marie

De Daoken Boschoordweg

Iedereen heeft bijna de vakantie er weer op zitten in de buurt, een enkeling is nog aan het genieten van het zonnetje elders.

Dan wordt onze buurt verblijd met een nieuwe bewoner, bij Robin en Wieke komt gezinsuitbreiding, gefeliciteerd en geniet van deze mooie periode op weg naar het ouderschap.

Saskia heeft de 50 aangetikt en dit groots gevierd, een prachtig versierde tuin, een geweldig gezellig feest, nu op naar de tweede helft.



Annie Maassen en Klaas de Jong hebben hun huis aan de Boijlerweg 100 verkocht en verhuizen naar Oostenrijk. Veel woonplezier daar! Ook word er druk geklust in het huis op nr. 101, wellicht stellen alle nieuwe bewoners zich de volgende keer voor.

Guus Dam heeft zijn Havo-diploma gehaald en is inmiddels in Leeuwarden begonnen aan de opleiding Accountancy op NHL Stenden. Succes!

PROTESTANTSE GEMEENTE

Lichtjesavond in Boijl

Op **zaterdagavond 2 november** is er van **19.00 – 20.00 uur** een lichtjesavond op het kerkhof in Boijl. We sluiten hiermee aan bij de behoefte van velen om gezamenlijk te gedenken wie ons zijn voorgedaan, van dierbare naasten die we missen.

U krijgt een grafkaars aangeboden die op of bij een graf geplaatst kan worden.

Deze avond is ook bestemd voor hen die geliefden willen gedenken die gecremeerd zijn of elders zijn begraven. Voor hen zal er een algemene gedenkplek zijn waar een kaars kan worden aangestoken.

Na het aansteken van een kaars staat er koffie en thee voor u klaar.



Het kerkhof zal sfeervol verlicht zijn met kleine kaarsjes. Daarvoor hebben we glazen potten nodig. We zijn blij dat u gehoor hebt gegeven aan onze oproep om deze te sparen, we hebben al een heleboel potten in ontvangst mogen nemen. Dank daarvoor.

We kunnen nog meer potten gebruiken en stellen het op prijs als u nog even door blijft sparen.

Het gaat ons om de grote potten van o.a. Hak en Jumbo waar groente in zit. Denk aan de potten rode kool, appelmoes, bruine bonen, enz.

Het is fijn als we deze potten van u mogen ontvangen zonder etiket en deksel. Spaart u mee?

Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Inleveren kan bij de familie Derks,
Boijlerweg 42.

Hartelijke groet namens de
organisatie,
Hendry Derks
en Dienneke Grit



Jonge ouders

Na de vakantie is onze eerste bijeenkomst op **woensdag 9 oktober**. We beginnen om 20.30 uur en komen samen bij de familie Veenstra aan de Schoollaan 1 in Boijl.

Meer info: Dienneke Grit, sa.grit@hetnet.nl, 06 38 55 21 50.

Vorming en toerusting

LEONARD COHEN VIERING OP 6 OKTOBER

Op zondag 6 oktober om 16.00 uur is er een Leonard Cohen Viering in Het Anker te Oosterwolde. Voorgangers zijn Dieneke Grit en Jak Verwaal.

De pianiste Nettie Veening begeleidt de zangers Mirjam Cornelisse en Henk Koorneef.

Na afloop wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Deze viering is een activiteit van de Commissie vorming en toerusting.

Leonard Cohen (1934 - 2016) is voor velen een bekende zanger geweest, met een monotone en melancholieke stem. Spiritualiteit en seksualiteit waren belangrijke onderwerpen in zijn songs. Een paar weken voor zijn overlijden verscheen zijn laatste cd onder de titel "You want it darker". Zelf noemde hij de titelsong van deze cd " een onverschrokken verkenning van de religieuze geest" Cohen werd geboren in Montreal in Canada in een joods gezin. Zijn beide grootvaders waren rabbijnen. Gedurende zijn leven maakte hij ook kennis met het katholicisme en het boeddhisme. Elk van deze religies heeft een plek gekregen in zijn leven maar hij heeft vooral zijn joodse komaf benadrukt. Dit zal ook duidelijk te herkennen zijn bij de keuze van de liederen. Bij elk lied is er een uitleg en een vertaling.

Wanneer u de muziek van Cohen kent en waardeert dan zult u zeker komen.! Voor hen bij wie dat nog niet het geval is kan dit een mooie gelegenheid zijn om eens met Cohen kennis te maken. In het huis van de muziek zijn vele woningen!

Kerkdiensten in Friesland's End - 2019

Oktober				
6-okt	Boijl	10.00 uur	Da. C.N. Bark-Bakker	HA
13-okt	Makkinga	10.00 uur	Dhr. J. Koops	
20-okt	Elsloo	10.00 uur	Dhr. P. van Engen	
27-okt	Boijl	10.00 uur	Da. L.P. Cnossen	Kinderkerk <i>Wintertijd</i>
November				
3-nov	Makkinga	10.00 uur	Ds. G. de Kok	
10-nov	Elsloo	10.00 uur	Mevr. S.A. Grit	Dankdag voor het gewas
17-nov	Boijl	10.00 uur	Dhr. P. van Engen	
24-nov	Elsloo	10.00 uur	Mevr. S.A. Grit	Laatste zondag kerkelijk jaar



DORPSNIEUWS

Dorpshuiscommissie

We hopen dat iedereen een goede zomer heeft gehad. Het is in de zomer vaak wat 'rustiger' in het dorpshuis. Maar de verenigingen en activiteiten zijn alweer actief begonnen.

5 september 2019 hebben we het jaarverslag gepresenteerd in het Dorpshuis. Op deze avond was iedereen welkom en kon iedereen vragen stellen en kijken hoe het gaat met het dorpshuis.



Dit jaar hebben we als dank voor hun inzet de technische onderhoudsploeg in het zonnetje gezet. Zij hebben een bloemetje ontvangen, Anne-Marie van der Geest, Roelof de Nekker en Berend Slot, nogmaals ontzettend bedankt voor jullie inzet in het Dorpshuis.

Ook hebben we afscheid genomen van de bestuursleden Marijn Boekhoudt en Roelof de Nekker. Zij werden op dezelfde wijze bedankt voor hun inbreng en inzet, jarenlang.

De huidige bezetting van de dorpshuiscommissie is nu als volgt: Klaas Tolman (voorzitter), Jan Slepers (penningmeester), Helen Gorter (notulist), Ilse van Daatselaar, Geertje Hoekstra, Sjoukje Bergsma, Anja van Loon.

Wij zijn ieder geval tevreden over de avond. We hopen volgend jaar nog meer mensen te zien bij de presentatie van het jaarverslag.

Als dorpshuis zijn we druk bezig met algemeen onderhoud.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers:

Zin om een dagje te verven of te helpen bij andere klusjes, Meld je aan via de mail:

bestuurdetille@kpnmail.nl

't Brinkhuus

In het Brinkhuus is men druk aan de klus. Met vele vrijwilligers wordt er iets prachtigs van gemaakt....Maar het is nog niet af.

Jullie horen nog wanneer de definitieve opening is van het 't Brinkhuus. Houd Facebook en de Boijl pagina in de gaten.



Iedere stem is geld waard voor ons Brinkhuus!

Van 27 september tot 11 oktober kunt u via rabobank.nl/clubsupport uw stem uitbrengen op een project naar keuze.

Alle verenigingen uit het werkgebied van Rabobank Heerenveen Zuidoost Friesland kunnen een idee aandragen waarop gestemd kan worden. Het gerenoveerde Brinkhuus, onze nieuwe huiskamer naast de Tille, kan nog wel een bijdrage gebruiken voor een gezellige inrichting.

Doet u mee?

<https://www.rabo-clubsupport.nl/heerenveen-zuidoost-friesland/deelnemers>



Stichting 'Dorpshuis de Tille'

Actief in:
Gemeente Weststellingwerf

Bestedingsdoel:
'Brinkhuus', huiskamer van het dorp

[Meer informatie](#)

Wij doen ook mee aan Rabo ClubSupport!

En jouw stem is geld waard.
Vanaf 27 september kun je op ons stemmen.

Ontdek hoe op Rabobank.nl/clubsupport



Rabobank

Growing
a better world
together.

Alvast hartelijk dank!

NOG **NEGENTIG** DAGEN

hoera! boijl is bijna jarig

In 2020 bestaat Boijl 700 jaar. Dat vieren we met om de 700 uur een bruisende activiteit. Eind dit jaar ontvang je de eerste 'activiteitenladder' in de bus. Meer informatie vind je ook op www.boijl.com/700jaar.



dit gaat zeker gebeuren

Feestelijke aftrap • wampex 700 • bourgondische maaltijd • open dag De Oosterbrink • wandeltocht & kinderstruuntocht • 75 jaar bevrijding • levend ganzenbord • vrouwenbingo • stratenquiz XXL • tentfeest 700 • mountainbikeclinic • ladiesnight



hier werken we nog aan

Middeleeuwse markt en naspelen belegering Bekhofschan • openluchtspel Nut en Genoegen • 'Cultuur bij je Buur': koren, bands, vertellers, fotografen, songwriters en kunstenaars op verrassende plekken in en rond Boijl • blijvend dorpsommetje • 3D streetpainting • vertel- en kijkmiddag archiefgroep Boijl



we kunnen het niet alleen

Een bijzonder feest voor en door het dorp, dat moet Boijl 700 worden. Wil jij ook meehelpen om van het jubileum een succes te maken? Meld je dan als vrijwilliger aan via dorpsbelang@boijl.com of 06-34263877. Alle hulp is meer dan welkom!



IN 2020 BESTAAT BOIJL 700 JAAR. DAT VIEREN WE MET OM DE 700 UUR EEN BRUISENDE ACTIVITEIT. KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.BOIJL.COM/700JAAR

**BOIJL
BLOEIT**



Wat staat er al gepland en welke weekenden zijn nog beschikbaar 2020?

Wanneer	Wat	Organisatie	Contactpersoon	Locatie	Bijzonderheden
zaterdag 11 januari	Opening	Commissie/ Archiefgroep	rjmengerboy1@hetnet.nl	Tille	Overhandigen oorkonde, presentatie film en lezing Dennis Worst ontstaan van Boijl
zaterdag 1 februari	Wampex	Dorpsgemeenschap	dorpsgemeenschap@gmail.com	Tille e.o.	
zaterdag 7 maart	Bourgondische maaltijd	OLP	familie.dam@home.nl	Weiland?	
woensdag 18 maart	Open dag Oosterbrink	School	directie@deoosterbrink.nl	School	Onderwijs door de jaren heen
zaterdag 4 april	Wandeltocht	Aize, Jacob, Reina, Erica, Anke, Lida	amarks@hetnet.nl	Tille e.o.	
zaterdag 4 april	Struuntocht kinderen		bokke151@planet.nl	dorp	optreden Seaforth Highlanders
zondag 12 april	Bevrijdingsfeest	Roelof Mooy/Siebe Veenstra	roelof.mooy@hotmail.nl	dorp	
eerste weekend mei	Ganzenbord a.l.	dorpsgemeenschap	a.u.k.isik@gmail.com	Tille/dorp	
8 of 9 mei	Vrouwen Bingo	Henneke en Lolita	tsmit1965@hotmail.com	n.n.t.b.	
zaterdag 13 juni	Stratenquiz	Henneke en Alletta	hennesathome@hotmail.com	dorp/Tille	
zondag 14 juni	Cultuur bij je buur	diverse personen		diverse locaties	muziek, tentoonstellingen etc
zaterdag 27 juni	Middeleeuwse Markt	Victoria Nair- Price	vsnp@yahoo.com	Schoollaan	
Juli ?					
22 of 29 augustus	Openluchtspel	Toneelvereniging	hdeviking@hetnet.nl	Brinkplein	
3 tm 5 september	Tentfeest	Tentfeestcie	robindam1991@hotmail.com	weiland	
zaterdag 3 oktober	Mountainbiketocht	Berend Slot	berendslot@hotmail.com	Boijl e.o.	
zaterdag 24 oktober	Ladies night	Anja's /Tineke/Ingeborg	PedicuresalonTinekeVeening@live.nl		
oktober	Concert/preek	kerk	sa.grit@hetnet.nl		
7 of 14 november	Film/foto's	Archiefgroep	rjmengerboy1@hetnet.nl	hejaderks@hotmail.com	kerkdienst preek in 700 woorden
December	OJP 65 jaar	OJP	oipboijl@gmail.com	Tille	





14|06: cultuur bij je buur doe je mee?

Optredens, exposities en voorstellingen op onverwachte plekken in en om Boijl. Dat is 'Cultuur bij je Buur'. Koren, verhalenvertellers, bands, kunstschilders, fotografen en singer-songwriters uit Boijl laten zien wat ze kunnen. Op verrassende en mooie plekken in en om ons dorp. Bijvoorbeeld een huiskamer, een tuin, tussen de koeien in de stal of op een camping.

De optredens duren 20 tot 30 minuten en elke artiest treedt 1, 2 of 3 keer op een dag op. De artiest blijft, de bezoekers trekken rond van locatie naar locatie. Optredens en exposities zijn openbaar en gratis. Er hebben zich inmiddels gastlocaties én artiesten gemeld in allerlei soorten en maten. Maar er kunnen er nog meer bij.

Ook een songwriter op je salontafel? Wil je op 14 juni een songwriter op je salontafel, een theater in je tuin, een band op de bank, een verteller onder de veranda of een koor tussen de koeien? Meld je locatie dan snel aan! We vragen plek voor minimaal 8 bezoekers, binnen of buiten. Wij zorgen voor een pakketje met koffie, thee en

lekkers zodat je je bezoek leuk kunt ontvangen. Je krijgt geen vergoeding, alles gaat met gesloten beurzen. In overleg kijken we welke artiest het beste bij jouw locatie past.

Laat je talent zien! Kun jij zingen, dansen, muziek maken, goochelen, een verhaal vertellen of heb je iets gemaakt dat je wilt delen? Meld je dan snel aan als artiest. We vragen verdeeld over de dag drie keer een act in een huiselijke sfeer van minimaal 20 en maximaal 30 minuten. Wij koppelen jou aan een geschikte locatie waar je optreden of expositie goed tot zijn recht komt. Je krijgt hiervoor geen vergoeding, maar wél eeuwige roem en een geïnteresseerd publiek natuurlijk!

Meer weten? Wil je je aanmelden als gastlocatie en/of als artiest? Bel of app met Anke Slot (0627293147) of Katja Moesker (0634263877).

14 JUNI 2020 | BOIJL EN OMGEVING | GRATIS

IN 2020 BESTAAT BOIJL 700 JAAR. DAT VIENEN WE MET
OM DE 700 UUR EEN BRUISENDE ACTIVITEIT. KIJK VOOR
MEER INFORMATIE OP WWW.BOIJL.COM/700JAAR

**BOIJL
BLOEIT**

Middeleeuwse markt zoekt deelnemers



Mijn naam is Victoria Nair-Price en ik woon op de Schoollaan 1 te Boijl.

Ter gelegenheid van het 700 jarig jubileum van Boijl in 2020 wil ik op mijn eigen erf een middeleeuwse markt organiseren met als doelgroep; families.

Mijn visie is om verschillende kraampjes / activiteiten te organiseren waarbij kinderen/families interactief bezig kunnen zijn met verschillende historische ambachten. Hierbij kunnen met behulp van een stippenkaart verschillende activiteiten gedaan worden, zoals rietvlechten, bloemschikken, viltendoeken/houten zwaarden of helmen knutselen, wol spinnen, sieraden maken etc. Ook zat ik te denken aan activiteiten zoals een ridder-workshop, trommelen, boogschieten, oudhollandse spelletjes.

Hiernaast denk ik aan het maken van een podium waar verschillende groepen uit de regio kort kunnen optreden met renaissance/middeleeuwse achtige muziek! Deze types muziek zijn nauw verbonden met de "folk" muziek.

Om de sfeer compleet te maken, wil ik de kraamhouders en activiteiten begeleiders in historische kledij kleden.

Mocht je iets kunnen aanbieden vanuit je vakgebied en/of hobby of maak je deel van een muziekvereniging, ben je een schaapherder met een paar schapen of als je op een andere manier een bijdrage kunt leveren, bijvoorbeeld als vrijwilliger helpen, dan hoor ik dat graag.

Vanzelfsprekend proberen we alles betaalbaar te houden, maar mochten er onkosten verbonden zijn aan je activiteit/bijdrage dan graag eventuele onkosten aangeven bij de aanmelding.

Ik wil dit evenement houden op **ZATERDAG 27 JUNI 2020**.

Graag jullie aanmelding en reactie voor 1 november aanstaande mailen naar:
middeleeuwsemarktboijl@yahoo.com

Met vriendelijke groet,

Victoria

Blik op Boijl

de 'Vitushoeve'



In ons dorp staat aan de Reeweg op nr. 6 een huis met deze naam. St. Vitus, de beschermheilige van minder bedeeden. Rijst de vraag: 'hoe of wat'?

Het huis, oorspronkelijk gebouwd als boerderijtje heeft al lang deze fuctie niet meer.

Bart Roeles was er de laatste boer en in 1967 ging het land naar de ruilverkaveling Linde Zuid. Het

Bonifatius hospitaal in Leeuwarden werd de nieuwe eigenaar van het huis.

De inwoners van Boijl keken de jaren daarna toch wel even vreemd op want opeens fietsten er vrouwen door het dorp in lange zwarte of witte habijten. Nonnen, dat was wel duidelijk.

Het huis aan de Reeweg was een vakantie verblijf voor nonnen geworden.

Het (Katholieke) Bonifatius hospitaal in Leeuwarden werd in 1887 oorspronkelijk gesticht in een pastorie. Er was destijds geen bisschop en het gebouw was eigenlijk veel te groot. Nonnen van de hoofdorde Franciscanen uit Münster, (en later ook uit Lichtenvoorde) de Franciskanessen, begonnen in die pastorie een ziekenhuis. Later werd het Bonifatius hospitaal gebouwd, dat veel mensen zich nog zullen herinneren. De verpleegsters woonden in het zusterhuis Lioba.

De Leeuwardense nonnen hadden een eigen pensioensfonds waarvan een deel van de baten besteed werd aan de armenzorg. De toenmalige directeur kwam met het plan om ook een deel van het fonds aan te wenden voor de nonnen zelf. Het werd een vakantiehuis en het huis aan de Reeweg in Boijl werd hiervoor aangekocht. Het kreeg de naam 'Vitushoeve'

Bij toerbeurten brachten de zusters vanuit Leeuwarden daar, meest in de zomer, een aantal dagen of weken door.



St. Vitus 300 n. Chr.



Het hele huis onderging een grondige verbouwing.

In de schuur kwamen aan weerszijden 3 kamertjes en in het voorhuis een gezamenlijke woonkamer. De moeder overste woonde boven het voorhuis met haar eigen badkamer. (wat misschien niet eens haar eigen wens was)

De vakantiegangers waren voornamelijk Duitse nonnen en de meesten al op leeftijd.

de boerderij voor de verbouw

Een aantal zusters van het zusterhuis leefden al heel lang een geborgen leven binnen hun orde en hun werk. Maar zuster Gilla had een rijbewijs en die zorgde voor het vervoer van de vakantiegangers naar en van Boijl.

Dat was voor de meeste nonnen een totaal andere wereld. Ze vonden het soms ook wel angstig, buiten de stad en hun besloten wereldje, zo alleen in een vrijstaand huis.

De Reeweg ligt niet echt centraal en als je ergens heen wilt, dan is een fiets wel praktisch. Echter een aantal nonnen kon helemaal niet fietsen. Dat werd dus letterlijk met het nodige vallen en opstaan geleerd op de deels verharde en verkeersluwe Reeweg.

Iedereen was niet direct 'stuurvast' en één van de nonnen fietste dan ook prompt in een sloot met - natuurlijk- water er in! De onfortuinlijke fietsster had geen extra habijt mee en buurvrouw Jorritsma leende haar eigen kleren uit. De maat kwam aardig overeen. De natte kleding werd gewassen en gestreken en zo kon er nadien weer -geruild- worden.

De overburen, op de boerderij van Jorritsma zagen het een en ander gebeuren.

Er ontstond tussen deze burens, de één Katholiek, de ander overtuigd Hervormd, een hele goede en hechte vriendschaps- en vertrouwens band. (hoezo eocumene bijna 50 jaar geleden)

Sommige nonnen waren toch wel wat bang uitgevallen en keken voor het slapen gaan voor de zekerheid eerst toch maar even onder het bed. Geintje moet kunnen op z'n tijd. Vlak voor bedtijd kroop een van de anderen onder een bed ende schrik en de pret waren groot.....!



De nonnen vermaakten zich prima en maakten vaak fietstochtjes in de omgeving.

Zuster Mamerta nam eens op één van die tochtjes begin jaren '70, een klein dennenboompje mee uit het bos. Er werd wat lacherig over gedaan, werd toch niks met dat kleine stekje. Maar de goede zorg had resultaat! Boompje kwam aan en groeide groter tot een flinke den. Echter, jaren later doorstond hij niet helemaal schadevrij een forse storm. De hele kop brak er uit maar jawel, de 'Mamerta' boom staat er nog steeds. Ietwat gehavend maar toch als een mooi aandenken.

Ruim 20 jaar tot 1992 deed de 'Vitus hoeve' dienst als verkantieverblijf.

Het Bonifatius hospitaal ging een fusie aan met het MCL en werd MCL noord. (inmiddels ook verleden tijd)

Twee zusters met een Friese oorsprong bleven er tot

hun pensioen werken en de anderen gingen terug naar Münster.

Familie Jorritsma kocht het vakantiehuis en verbouwde het intern tot een gerieflijke woning.

De naam op het huis 'Vitus hoeve' is gebleven.

De nonnen waren in 1972 ook aanwezig bij het huwelijk van dochter Rinske met Jan Jonkman.

Zij bewonen sinds 1996 de Vitushoeve.



namens 'Dorpsarchief Boijl'

Jellie Menger – Oosterkamp 2019

VERENIGINGSLEVEN



Het Gemengd Koor Boijl, ons koor zoals het gebruikelijk was en is in Boijl om het koor te benoemen bestaat dit jaar 80 jaar.

80 jaar en nog steeds springlevend.

Dat vieren we op 9 en 10 november met maar liefst twee Jubileumconcerten in de Tille. Aanvang 14.00 uur.

Het worden hele bijzondere concerten. En ondanks dat blijven onze concerten, die wel zelf organiseren, gratis toegankelijk. We willen de drempel zo laag mogelijk houden.

Het is wel van belang plaatsen te reserveren, want VOL=VOL. Reserveren kan via info@gemengdkoorboijl.nl. Geef dan naam, aantal en de gewenste concertdag op. Op de concertdag wel **een kwartier voor aanvang** aanwezig zijn. Daarna vervalt de reservering.

Wij hopen dat het weer een vol huis wordt in De Tille.



Tot slot nog een boodschap:

“Met muziek bezig zijn stimuleert de verbindingen tussen verschillende hersengebieden en is goed voor het hart” zegt hersendeskundige Dr. Eric Scherder. De bloeddruk daalt de ademhaling wordt dieper en regelmatig en de stress wordt minder. Vooral het luisteren naar nostalgische muziek activeert het geheugendeel van de hersenen en roept herinneringen op.

Juist mensen met dementie kunnen er baat bij hebben, blijkt uit onderzoek. Niet alleen het luisteren naar muziek heeft een positief effect op de hersenen, maar ook bewegen, dansen, zingen en een actieve gezonde leefstijl maken het plaatje helemaal compleet. Ook sociale contacten zijn belangrijk om de geest gezond te houden. **Alle redenen om op ons koor te gaan!**

Vooral bij het zingen in een koor stemmen de koorleden op elkaar af, waardoor activiteit in hersengebieden toeneemt die een rol spelen bij zelfregulatie, autonomie en zelfreflectie.

Netwerken in de hersenen die je het gevoel geven de regie te hebben zijn dezelfde die een rol spelen bij zingen in een koor. Ernstig zieke patiënten die meededen in een koor gaven aan meer het gevoel te hebben gekregen meer grip op hun leven te hebben. Samen zingen geeft een sterke verbindende kracht. En maakt het hormoon oxytocine vrij, beter bekend als het geluks- of knuffelhormoon. **En dat geeft een heerlijk gevoel tijdens het zingen!**

Conclusie: Ga dus zingen en blijf gezond.

Kom naar de repetitieavond maandag 20.00 uur in De Tille en ervaar hoe leuk zingen in een koor is. Kom gerust een aantal weken vrijblijvend proberen. Je bent heel welkom.

Karel Bakx

Toneelvereniging Nut en Genoegen

De leescommissie heeft dit jaar gekozen voor de klucht "Boerenbont en rode lampjes" geschreven door Carl Slotboom. Wij gaan natuurlijk niet alles verklappen maar het gaat over Dolly en Betty, twee oudere prostituees huren een kamer om klanten te ontvangen. Henderik, een boerenzoon, naïef, op de vlucht voor zijn verloofde en aanstaande schoonmoeder, komt bij hen terecht. Hij denkt dat het om een fysio-praktijk gaat.....Een en ander loopt toch een beetje anders dan gepland.

Op **14 december** spelen wij 's middags om 14.00 uur en 's avonds om 20.00 uur in dorpshuis de Tille. Noteert u alvast deze datum in uw agenda.

Voor het 700 jarig bestaan zijn wij nog bezig om een openluchtvoorstelling te organiseren de planning is eind augustus 2020, wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur, Alletta de Weert



Na de vakantie hebben we de draad weer opgepakt met de "dagelijkse" dingen in en rond ons dorp.

Glasbak

De proefperiode van 3 maanden is voorbij nadat we de glasbak hebben laten plaatsen naast de volière aan de Klokkeweg. We hebben een inventarisatie bij omwonenden gedaan, naar aanleiding hiervan hebben we besloten dat de glasbak per 1 oktober wordt verwijderd.

Donateurswerving

Het is alweer 2 jaar geleden dat wij de buurt in gegaan zijn om bewoners te benaderen om donateur te worden van Dorpsbelang. Inmiddels zijn er veel nieuwe inwoners in Boijl en bewoners die (nog) niet benaderd zijn. Op 19 oktober gaan wij op pad. Voor 11 euro bent u al donateur, komen wij op voor de belangen in ons dorp en draagt u bij aan het onderhoud aan het AED apparaat in ons dorp.

Erfdienstbaarheid Brinkplein

De overeenkomst is getekend. Dit betekent dat Dorpsbelang en de Nederlands Hervormde Kerk tot overeenstemming zijn gekomen dat het Brinkplein tot in lengte van dagen gebruikt mag worden, zolang Dorpshuis de Tille bestaat.

Indien u vragen heeft stel ze gerust aan een van de bestuursleden, Pim Pera, Katja Moesker, Aukje Jager, Anja van Loon, Alletta de Weert of mail naar dorpsbelang@boijl.com

SPORT



Volleybalvereniging SDO



START COMPETITIE

Terwijl we om ons heen zien dat het steeds lastiger wordt om teams te behouden, starten wij de competitie weer met 4 teams. Dames 1 en Heren 1 staat een mooie uitdaging te wachten in de 2^e klasse na het kampioenschap en de bijbehorende promotie. Dames 2 en Heren 2 komen uit in de 4^e klasse.

Beide damesteams starten met een nieuwe trainer/coach.

Johan Beun verzorgt de training bij Dames 1 en Natasja van Voorst is gestart bij Dames 2.

Naast de competitie-spelende leden hebben we een recreantenteam die gezellig op de woensdagavond een potje volleybal speelt en maandelijks aan de dorpencompetitie in Vledder mee doet. We hebben ook een jeugdteam onder de 12 jaar.

STEUN ONZE VERENIGING!

Steun onze vereniging door een lot te kopen tijdens de Grote Clubactie. Een lot kost € 3,- per stuk waarvan 80% rechtstreeks naar de vereniging gaat. Je hebt vanaf nu t/m 21 november de tijd om online via www.clubactie.nl een lot te kopen.



De trekking van de Grote Clubactie vindt dit jaar plaats op woensdag 11 december. Naast de hoofdprijs van € 100.000,- zijn er in de loterij van de Grote Clubactie dit jaar weer veel mooie prijzen te winnen. Jouw inzet is goud waard!

HEB JE INTERESSE OF VRAGEN?

Mail naar voorzitter@vv-sdo.nl of bel naar 06-12689299.

Meer informatie over onze vereniging: www.vv-sdo.nl of kijk ook op onze Facebookpagina 'Volleybalvereniging SDO'.



Voetbalvereniging Trinitas



AAN VOETBALLIEFHEBBEND BOIJL,

Nieuw seizoen, nieuwe rondes, nieuwe kansen!

Zo ook in onze kaartverkoopcommissie, waar we achter de schermen hard bezig geweest zijn met het werven van sponsors en het regelen van dikke hoofdprijzen voor de verloting tijdens de rust van de thuiswedstrijden van het 1^e elftal.

Nogmaals willen we alle sponsors van het vorige seizoen hartelijk bedanken voor hun enthousiasme en hun steun naar ons toe: Door jullie zijn de (hoofd) prijzen tijdens de verloting beter dan ooit!

Ook tijdens het seizoen komen we mogelijk nog bij u langs als potentiële sponsor. Mocht u nou zo graag willen



sponsors dat u niet wilt wachten tot onze komst (dat snappen we trouwens heel goed). Dat kan! U kunt altijd één van ons telefonisch of persoonlijk benaderen dan gaan we samen kijken hoe en wat.

Lieve mensen en supporters van Trinitas: Tot snel.

Een sportieve groet namens de kaartverkoopcommissie,
Sanne de Groot
Geertje Hoekstra
Nadine Wolfers

Ps. Denk je nu al supporter: Ik ben het zat om elke keer met m'n €3,- cash naar het veld te lopen? Je kunt nu ook voor aanvang van de 1^e thuiswedstrijd een seizoenkaart kopen! Kost maar €25,- per persoon (voor het hele seizoen) en dan hoef je die alleen maar iedere thuiswedstrijd mee te nemen!



VV TRINITAS
GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD

**HAP JE
DRANKJE
POTJE
KLAVERJAS?**

Zaterdag 26 oktober kan er
weer geklaverjast worden!!
Tevens is er gelegenheid om te
POKEREN of een potje BIERPONG
te spelen!!



KAART JE NIET? WELKOM!!
DE BAR IS OPEN DUS KOM
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN

AANVANG 19.30 UUR
SPORTKANTINE BOIJL
DEELNAME €5 P.P.
ENTREE GRATIS

*De 'R' is weer in de maand,
de voetbalcompetitie weer gestart,
dus ook de activiteitencommissie is weer actief.*

*Zin om een boompje te klaverjassen, te pokeren,
potje BierPong of gewoon een drankje te doen in de Sportkantine?*

*Kom dan gezellig langs op
zaterdag 26 oktober
zaterdag 30 november
zaterdag 21 december!!*

*Natuurlijk staan er méér activiteiten gepland,
maar daarover meer in de Kersteditie van 't Even Bi'jpraoten.*

*U kunt ons eveneens volgen op
Facebook, Instagram en de website www.vvtrinitas.nl*

Groet namens de AC

KABOUTERVOETBAL

Afgelopen woensdag was het zover...de eerste voetbaltraining!

Vier kabouters gingen de wei in op hagelnieuwe voetbalschoentjes. O.l.v. Ruud werd er driftig gedribbeld en overgespeeld!

Wij hopen snel nog meer kabouters op de woensdagmiddag te kunnen verwelkomen, maar voor het zover is moeten er éérst nog een paar zwemdiplomaatjes gehaald worden



SCHOOLNIEUWS

Er zijn alweer vier weken voorbij in het nieuwe schooljaar en iedereen begint zo langzamerhand zijn draai weer te vinden. Voor zowel de leerkrachten als de kinderen is het altijd weer even wennen om in het ritme te komen.

Voor mij zijn het de eerste weken als nieuwe directeur op de Oosterbrink, ik heb het stokje van Koen overgenomen. Ik voel me enorm welkom op de school, het is een prettige open sfeer en ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging.

Ik zal me even kort voorstellen; mijn naam is Moniek Wolters, 33 jaar, getrouwd met Vinsent en moeder van Rogier (4) en Iris (2). Ik ben geboren getogen in Dwingeloo en momenteel woon ik met mijn gezin in Beilen. Na mijn studie in Groningen ben ik terecht gekomen op een internationale school in Brussel, waar ik zes jaar met heel veel plezier heb gewerkt.

Twee jaar geleden wilden we als gezin graag weer terug naar Nederland, dichterbij familie en vrienden. Ik kon aan de slag bij Stichting Comprix op OBS Buttinga in Oosterwolde. In eerste instantie als juf van groep 3, maar als snel gecombineerd met de schoolleidersopleiding en directietaken. Toen de vacature op de Oosterbrink voorbijkwam heb ik ook geen moment getwijfeld. Deze school past bij mij! Een mooie, frisse dorpschool met een Daltonvisie.

Deze eerste tijd is het voor mij belangrijk om kennis te maken, kennis maken met het team, de ouders, de kinderen, maar natuurlijk ook met het dorp. Ik vind het daarom erg leuk om een stukje te mogen schrijven voor de dorpskrant, zodat jullie al een beetje kunnen kennis maken met mij. Mijn deur staat altijd open en voelt u zich vrij om eens binnen te stappen om kennis te maken, graag zelfs!

Het team is ook versterkt met twee nieuwe leerkrachten, juf Nienke en juf Marjolein. Welkom! Juf Janneke is in augustus bevallen van een zoontje en zal na de kerstvakantie haar werkzaamheden weer oppakken.

De verdeling binnen de school ziet er als volgt uit:

Groep 1 & 2: juf Natascha en juf Nynke
Groep 3 & 4: juf Geesje en juf Annemiek
Groep 5 & 6: juf Esther en juf Nienke
Groep 7 & 8: juf Marjolein en juf Femke
Directie: Moniek / IB: (intern begeleider) Annemiek



GOUDEN WEKEN

De eerste weken van het schooljaar staan, zoals ook vorig jaar, in het teken van 'de Gouden Weken'. In deze zes weken wordt er veel aandacht besteed aan groepsvorming. Dit is een erg belangrijke periode in het schooljaar. Hierin wordt de basis gelegd voor een fijne sfeer in de groep op sociaal- emotioneel gebied. Wanneer men deze 'gouden weken' positief ervaart heeft dit ook een positieve uitwerking voor de rest van het schooljaar. Door samenwerkingsopdrachten, teambuilding en andere activiteiten proberen we dit proces in goede banen te leiden.



OUD PAPIER

Per september 2019 wordt het oud papier in Boijl op zaterdag opgehaald. Iedere 3e zaterdag van de maand, vanaf 9.00 uur.

2019	2020
21 september	18 januari
19 oktober	15 februari
16 november	21 maart
21 december	18 april
	16 mei
	20 juni
	18 juli
	15 augustus

PROJECTEN

We gaan dit jaar weer werken met projecten, er zijn er twee school breed gepland. De eerste valt samen met de Kinderboekenweek. Het onderwerp is "Reis mee". De voertuigen staan centraal. In deze Kinderboekenweek draait het niet zozeer om de bestemming, als wel om de reis zelf. Het onderweg zijn is een reis op zich. En met een boek kun je dat allemaal vanuit je stoel meemaken, want met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt. Thema's die aan bod komen;

- Pech onderweg - Hoe werken machines & voertuigen?
- Een avontuurlijke reis - Onverwachte vervoermiddelen
- Wonderlijke vervoermiddelen - Reizen zonder dat je weet waarheen
- Reizen in het verleden - De wereld rond



Het tweede project is voor u als dorp ook erg interessant, "700 jaar Boijl" eind maart 2020. Hoe we daar precies vorm aan gaan geven hoort u te zijner tijd nog van ons.

Wij gaan er met z'n allen weer een mooi en leerzaam schooljaar van maken!

Neem ook eens een kijkje op onze website, daar vindt u de weekinfo en andere leuke nieuwtjes van de school: www.deoosterbrink.nl

Groeten namens het team van de Oosterbrink

Moniek Wolters

Groep 7/8



herfst
heel koud
echt heel leeg
geen bladeren aan boom
Leeg
Jeffrey

herfst
meer regen
rood, oranje, geel
veel mooie kleuren nu
bomen
Bowie



bladeren
mooie bladeren
geel, rood, oranje
hangen in de boom
herfst
Isa



herfst
bladeren vallen
bomen worden kaal
zo mooi als wat
bos
Laura



bladeren
blad valt
van de bomen
mooie bladeren: rood, groen
herfst
Silke

dieren
eekhoorn dassen
ze gaan allemaal
lachen samen veel pret
natuur
Jarno





paddenstoel
wit rood
is veel schimmel
ruimt de natuur op
mooi
Jisse

herfst
mooie kleuren
allemaal dieren blij
alle bladeren vallen weg
leuk
Sam



snel
kleine oortjes
wollige staart snel
eten heel graag nootjes
eekhoorns
Noëlla



dieren
snelle eekhoorns
egels gaan eten
alle dieren gaan slapen
herfst
Sarah



eekhoorn
is schattig
doen een winterslaap
klimmen in een boom
herfst
Sem

egel
stekelige huid
kan goed oprollen
egel doet een winterslaap
stekelig
Julian



AGENDA

9 oktober	Bijeenkomst Jonge ouders	20.30 uur	Fam. Veenstra Schoollaan 1 Boijl
19 oktober	Oud Papier	9.00 uur	
26 oktober	Hapje, drankje, potje klaverjas	19.30 uur	Kantine Trinitas
2 november	Lichtjesavond	19.00-20.00 uur	Kerkhof Boijl
9 november	Jubileum concert Gemengd koor	14.00 uur	De Tille
10 november	Jubileum concert Gemengd koor	14.00 uur	De Tille
16 november	Oud Papier	9.00 uur	
30 november	Hapje, drankje, potje klaverjas	19.30 uur	Kantine Trinitas
14 december	Toneel Nut en Genoegen	14.00 en 20.00 uur	DeTille
21 december	Oud Papier	9.00 uur	
21 december	Hapje, drankje, potje klaverjas	19.30 uur	Kantine Trinitas

**Kopij inleverdatum:
8 december**

**OUD PAPIER
KALENDER
2019/2020**

Per september 2019 wordt het oud papier in Boijl op zaterdag opgehaald.

3^e zaterdag van de maand
Vanaf 9.00 uur

2019
21 september
19 oktober
16 november
21 december

2020
18 januari
15 februari
21 maart
18 april
18 mei
20 juni
18 juli
15 augustus

de Oosterbrink
Duisen basisschool



*Bankzaken
regelen met
de app.*

*Waar u
ook bent.*

De Rabo Bankieren App

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is.

Download nu de Rabo Bankieren App.

Een aandeel in elkaar



Rabobank