

EVEN BI'J PRAOTEN

IN BOIJL



nr. 4 - 2007

COLOFON

“EVEN BI'JPRAOTEN”

Is een tweemaandelijks uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerfen, Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Redactie:

Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

Medewerkers:

Lida Bokkers-Ossendrijver
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee
Lammie Jongbloed-Bolding

Bezorgers:

H. Bijkerk
E. Blaauwbroek
W. Boelen
R. Akkerman
J. Veenhouwer
D. Jager
A. Bootsma-de Boer
Y. Gutterswijk
H. van Schaijck

Medewerkers buurtschappen:

Brink
Bezembuurt
Daoken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boijl Centrum
Bi'j Harmke
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.
Kerkweg
Klokkeweg
Bekhof
Westhoek

Elly van Bennekom en Jannette de Vries
Corien Krist
Thea Mooij en Rina Kremer
Juup Bosma
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Liane Russchen
Helga de Vries en Sabine Dam
Annie Winters
Jantje de Vries en Anne-Marie van der Geest
Annie en Anne Marks
Ed Wennink
Rudy Klesman en Corrie de Vries
Nettie van Schaijck
Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk
.....

Banknummer 3102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jproaten te Boijl.

Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van ons E-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl of u kunt bij Henneke Velzeboer, of op De Oosterbrink terecht.

EVEN BUURTEN



Boekelte

De vakantietijd is voorbij, dus het gewone leventje gaat zijn gangetje weer.

Op zaterdag 30 juni 2007 hebben we een kennismakingsbarbecue gehad bij familie De Wit.

Het was mooi, droog weer en volop te eten. Al met al een heel geslaagde, en gezellige avond. Nog bedankt Ton, Annelot, Guus en Ties.

Op de Boekelterweg 18 hebben Hinke Jellema en Jan Hoitema een zoon gekregen, hij heet Jesse. Gefeliciteerd met deze blijde gebeurtenis en veel geluk met zijn allen.

Alle goeie dingen komen in drieën, dus hadden we nog een feestje in Boekelte. Ad van Gestel en Fred van de Zanden woonden op 15 juni 2007 25 jaar samen. Dit heugelijke feit hebben ze gevierd bij familie Krans in Zorgvlied met een drankje, lekker eten en een gezellig dansmuziekje. Het was een geslaagde avond.

Ad en Fred nog van harte gefeliciteerd en nog vele jaren samen in goeie gezondheid.

Dit was het dan weer,

groetjes Anne en Annie.



Rijsberkamp/Meuleveldweg

Ik hoop dat iedereen, ondanks de warme, natte, sombere zomer toch een redelijke vakantie heeft gehad.

Nu ik dit schrijf vallen de eikels van de bomen. Het lijkt wel zwaar geschut. De eikels zijn fors dit jaar en de intrede van de herfst is vroeg.

Lida Bokkers is geblesseerd. Toen zij het gras in de kruitwagen wilde aanstampen, verloor zij haar evenwicht en maakte een onfortuinlijke val. Alleen door langdurige rust kunnen haar gescheurde kniebanden herstellen. Hoewel ze heel graag leest, is verplicht lezen toch heel wat anders. Wij wensen haar een spoedig herstel toe.

Met mij gaat het gelukkig beter. Door de complicaties m.b.t. mijn galblaasverwijdering viel onze vakantie naar Toscane in het water. In plaats daarvan reden we naar Bourgondië waar we een bezoek brachten aan Niesje en Cor Rozema. Verleden jaar verruilden zij hun romantisch stulpje aan de Kerkweg voor een pittoresk boerderijtje in Bourgondië.

Ze genieten daar samen met hun drie honden die het Frans nog niet geheel meester zijn.

Ed

Hierbij willen wij jullie informeren over onze verhuizing naar Wolvega per eind april.

Daarnaast zijn wij verblijd met gezinsuitbreiding.

Maureen Fenna is op 26 juni geboren.

Wij hebben een mooie tijd gehad op de Boijlerweg 69

en wensen jullie allen veel

goeds toe.

Jan, Geraldina, Elmar en Maureen Abma

De Bekhof



Hallo dorpsgenoten,

Zoals jullie zien zijn we weer van de partij deze keer.

Met de vorige inlevering van de nieuwtjes waren er een aantal met vakantie o.a. de Gutterswijkjes. Zij waren aan het ploeteren in modder en ruig landschap met hun terreinwagens. Heerlijk, om weer zo met een club je hobby beleven!

Vlak voor dat zij met vakantie gingen is er ook een pracht van een versierde wagen gemaakt door de Bekhofbuurt. En een ieder die dat in zijn vermogen had werkte er aan mee.



Het was weer een hele happening. En wat was de vreugde groot toen de eerste prijs op onze wagen viel. Dat nieuws werd gelijk doorgebeld naar de vakantiegangers wat zij zeer waardeerden! Hierbij willen we vooral ook Aukje en Jaap bedanken voor de enorme gastvrijheid en koffie tijdens het bouwen van de wagen.

Helaas was de quiz minder goed uitgevallen, maar je kan ook niet alles winnen. Volgende keer doen we gewoon weer mee. En wie weet.....

Bij Jaap en Aukje was het trouwens feest, want Remco heeft in één seizoen 2 zwemdiploma's gehaald A en B. Ga er maar eens aan staan. Gefeliciteerd hoor Remco en veel zwemplezier !

Verder is er in onze buurt een soort grote volksverhuizing geweest. Riny en Martijn hebben het Hemelrijk verruild voor een stulpje in Groningen, hierbij hun verhaal.

Na vele jaren "ezelen" in Boijl hebben we besloten naar Groningen te verhuizen. We hebben genoten van ons boerderijtje 't "Hemelrijk" met een stal vol ezels. Het kiezen voor de opvang van verwaarloosde ezels had echter privé enorme gevolgen. Vakanties zaten er niet meer in en zelfs een weekend weg was een enorm gereg. Ruim een jaar geleden besloten we dan onszelf weer wat meer centraal te stellen. Een gestorven ezel werd niet meer vervangen en zo werd de club steeds kleiner. Toen uiteindelijk onze laatste "kneus-ezel" Kobus overleed, bleven Belle en Dorien over. Beide nog redelijk jong en inmiddels goed hersteld van al hun ontberingen. Voor deze 2 wandeldames hebben we een plek gevonden bij goede vrienden van ons.

Het bord "te koop" verscheen al snel en nog sneller was het boerderijtje verkocht. We hebben een geweldige tijd gehad, maar verheugen ons nu op vrij te besteden tijd met vakanties, terrasjes, kunst en cultuur.

Groeten van Riny en Martijn.

Op Boijlerweg 21 is de familie Brouwer uit Wijnjewoude komen wonen.
En op Boijlerweg 21A is de familie Bottema komen wonen. Zij zijn intern in ons dorp verhuist en het zijn geen onbekenden voor de meeste van ons buurtje.
Ze vertellen graag hoe het allemaal ging.....

Beste Boijligers,

Na 34 jaar met veel plezier op de Boijlerweg 67 te hebben gewoond, was het dan toch zover.

Bottema verhuist naar 21A

Het was onze eerste verhuizing en we weten nu al dat het geen gewoonte wordt. En dan blijkt wel eens te meer, dat een goede buur, meer is dan een verre vriend. Ben, Femia, Wim, Yvonne, Pieter, Betty en de nieuwe bewoners van ons huis Rene en Tamara, allen hartelijk bedankt voor al jullie hulp.

Bij de laatste barbecue hebben we afscheid kunnen nemen van onze vorige buurt. Afscheid is een groot woord, wanneer je zo dicht bij elkaar blijft. We hopen jullie nog vaak te ontmoeten. Hoeveel geluk kun je hebben, zo rol je van de ene naar de andere barbecue. Dachten we iedereen te kennen, toch waren er in de nieuwe buurt voor ons enige nieuwe gezichten. We hopen dat we ook op deze plek nog vele jaren kunnen genieten, met als het effen kan een goede gezondheid.

Rene en Tamara wensen wij hetzelfde in ons oude huis, wat steeds nieuwer wordt en we laten jullie weten dat wij het prachtig vinden, dat ook jullie het karakter van het huis bewaren.

Na alle verhuisstress zijn wij eind augustus voor een weekje naar Zuid-Beieren geweest. Maar niet in de laatste plaats voor onze zoon Pieter, die in Munchen meedeed aan het WK.roeien lichte 8 met stuurman. Als kroon op hun harde werken en trainen werden zij

WERELDKLAMPIOEN,

waar wij natuurlijk ook van mee konden genieten!





Tijdens onze vakantie blijkt ook hier die goede buur(en)! Henk, Aly, Willem en Gerrie bedankt.

Tot slot voor alle duidelijkheid:

Onze winkel is gewoon mee over verhuist en bevindt zich achter de woning, onder het bordje "ingang" door, 1^{ste} deur rechts.

Satelietsystemen, LCD schermen, koel, wasapparatuur enz. Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag 13.30 --- 18.00 uur

Zaterdag 12.00 ----17.00 uur

Tel.: 0561421219

Graag tot ziens,

Reinder en Liesbeth Bottema

Namens ons buurtje wensen wij jullie hier heel veel woonplezier en we duiken vast allemaal eens onder het bordje "ingang " door!

Dan hebben we nog de familie Ydema, die op Boijlerweg 24 is komen wonen. Ook zij willen zich graag aan de dorpsgenoten voorstellen.

Het zijn Rob Ydema en Yoy Werdmuller von Elgg.

Voordat ze in Boijl kwamen, woonden, studeerden en werkten ze in Den Haag. Beide beoefenen leuke en heel interessante beroepen uit, die in de volgende krant uitgebreid aan bod komen.

Voor nu willen zij een ieder bedanken voor het warme en vriendschappelijke welkom dat ze ondervonden in deze schitterende buurt.

Al 25 jaar geleden hadden ze de wens in deze buurt oud te worden. Hopelijk heeeel oud. Toen ze hun werk hierheen konden verplaatsen, hebben ze de stap gezet. Ze vinden het hier heerlijk en wonen er met veel plezier. Zo midden in de natuur, met allemaal lieve behulpzame mensen om zich heen. De hartelijkheid die zij ondervonden hebben, maakte duidelijk dat de verhuizing hierheen de juiste was. Zij hopen een ieder eens spontaan op de koffie te mogen verwelkomen, of een praatje in de tuin is ook altijd welkom.!

Dus, let u op in de volgende dorpskrant meer over

Robby Ydema : Hoofd afdeling Noord Nerderland, Interactieve Diensten en

Yoy Werdmuller von Elgg :Actrice, schrijver, schilder, docent drama

Boijlerweg 24

8392 NJ Boijl

tel.: 0561475380



Dan zijn er nog Bram van Gelder en Petra Kragten, zij zijn sinds een half jaar de trotse eigenaren van het perceel nr. 16 aan de Boijlerweg.

De moeder van Bram komt uit Donkerbroek, maar Bram zelf is geboren in Baarn en Petra in Utrecht. Beide zijn ook werkzaam in Utrecht. Bram bij Ascom: een bedrijf dat brand en beveiligings systemen verkoopt en Petra werkt bij Netwerk VSP en zorgt samen met haar collega's, dat elke week de brievenbussen vol liggen met reclame folders.

Een jaar of 15 geleden hadden ze samen een huis in Soest gekocht en daar altijd met veel plezier gewoond. Zo ongemerkt kropen de jaren voorbij en, zoals dat gaat als gezondheid je gegeven is, ineens waren we van "middelbare leeftijd". Dat was wel even schrikken natuurlijk! We hebben elkaar toen diep in de ogen gekeken en ons afgevraagd wat we met de andere helft van het leven zouden willen doen. We konden nu nog een keertje "gek doen" als we 5 jaar zouden wachten zou dat waarschijnlijk niet meer gaan.

Vrijstaand wonen is altijd een droom geweest maar in de Randstad is dat voor ons niet te realiseren. Toen kwam Bram met het idee om goedkope woonruimte te zoeken voor door de week, ons huis in Soest te verkopen en een droomhuis buiten de randstad te kopen. In eerste instantie dacht ik dat de midlife crisis Bram volledig in de greep had en wilde ik van niets weten. Maar langzaam, en natuurlijk door langdurig en zorgvuldige bewerking van Bram, begon het plan bij mij ook te rijpen en in te klinken.

Uiteindelijk heeft het 2 jaar geduurd voor we ons huis in Soest te koop hebben gezet en op zoek konden gaan naar ons droomhuis.

En hoe zijn we dan in Boijl terecht gekomen? Ja, in maart 2006 hebben we ons huis al te koop zien staan, maar voor ons was het nog niet helemaal duidelijk waar we ons lekker zouden voelen en wat voor huis we precies zochten. Na een bezichtiging van een huis op de Oostvierdeparten (het zoveelste huis dat niet bij ons paste) reden we opnieuw door Boijl en zagen dat nr. 16 nog steeds te koop stond. We zijn eens goed gaan kijken en vanaf dat moment is alles in een stroomversnelling geraakt.

Als ik dit schrijf hebben we ons eerste half jaar in Boijl er opzitten en voor ons is het een prachtig half jaar geweest. Natuurlijk ook omdat we erg gelukkig en apetrots zijn op ons nieuwe bezit en intens kunnen genieten van de rust en de prachtige omgeving hier.

Maar zeker ook omdat we heel blij zijn met jullie warme ontvangst en het gevoel dat jullie ons geven dat we welkom zijn in de gemeenschap. Eigenlijk heb ik maar spijt van een ding (zeg dit niet tegen Bram): We hadden dit jaren eerder moeten doen!!!!!!!

Groeten van Bram en Petra.

We hebben nog een leuk vakantie bericht van Henk-Jan de Jong en Carla. Zij zijn 2 weken in Californie geweest en bezochten daar onze oud Boijliger Wiebren Jonkman. Het waren 2 fantastische weken en met Wiebren gaat het heel goed. Hij is getrouwd met een Amerikaanse en heeft een eigen loonbedrijf wat het goed doet.

Dat zijn toch leuke berichten te weten dat jonge mensen die emigreren goed op hun benen terecht komen. En nog leuker is het als dan hun vrienden vanuit Boijl ze eens komen bezoeken.!

Als afsluiting nog het laatste berichtje van onze buurt, we hebben n.l. een oergezellige barbecue gehad, met de nieuwe buurtjes en op een prachtige zomeravond. We hebben heerlijk gegeten en de verhalen rondom de vuurkorf zorgden er voor dat het een zeer gezellige avond was die tot ver over middernacht duurde.

Ook zijn er nieuwe plannen gesmeed om toch meer met het buurtje samen te ondernemen dus wie weet wat er nog allemaal in het verschiet ligt.

Maar voor nu genoeg , tot de volgende keer!

Gerrie en Yvonne.





Hallo allemaal!

Ditmaal hebben we weinig nieuws te melden, behalve dat onze buurtgenoten eind juni van een gezellige barbecue hebben genoten.

Na het reilen en zeilen van het dorpsfeest is besloten eens gezellig na te praten bij een buurtbarbecue. De kinderen hebben een spontaan optreden verzorgd en iedereen kon smullen van prima vlees. Voor herhaling vatbaar!

Tot de volgende keer, op naar de herfst!

groetjes van Helga en Sabine



Brinknieuws



Hierbij even een paar ingezonden berichtjes van de Brink.

Zaterdag 8 september heeft de Brink weer een buurtbarbecue gehouden, weliswaar niet onder hele stralende weersomstandigheden maar dat deed geen afbreuk aan de gezelligheid. We mochten ook de nieuwe Brinkbewoners verwelkomen, zo waren er de familie Donker met hun 5 dochters, die schroefden het aantal aanwezigen en de gezelligheid flink op! Ook hebben we kennisgemaakt met Derrick en Rebekka, die gelijk de jongste Brinkbewoner geshowd hebben.

Vooraf de voorbereiding met z'n allen is altijd leuk en zelfs zondagmorgen was bijna iedereen present om het weer op een speelplein te laten lijken. Dit jaar hadden we wel een spel voorbereid, maar daar zijn we niet eens aan toe gekomen, het eten zag er gewoon te lekker uit! Dit jaar waren van de oudere garde alleen de heer en mevrouw Akkerman aanwezig, die hadden twee feestdagen achter elkaar, want Rijkele was de dag daarvoor 81 jaar geworden, een felicitatie waard!

Voor onze oudere buurtbewoners die er dit jaar niet bij konden zijn, willen we graag een winterwandeling-koffieochtend houden, Hanneke en ik komen daarvoor nog bij U langs.

Helaas heeft Hanneke aangegeven de organisatie voor de barbecue aan iemand anders over te willen dragen, dus een vrijwilliger gezocht om met mij samen dit buurtfeest te organiseren, een ieder bedankt voor de hulp en de gezelligheid!

Ellen

Zo nog een paar Brinknieuwtjes;

Rita Minnaert staat een zware oogoperatie te wachten, wij voelen heel erg met haar mee en ook met Hans en Niels, wij hopen dat alles weer helemaal goed of nog beter gaat worden maar voor nu alvast heel veel sterkte gewenst!

Wist u dat onze Brinkkids heel sportief bezig zijn, zo heeft Tim zijn golfvaardigheid diploma gehaald en mag binnenkort in Amsterdam een wedstrijd gaan spelen, veel succes jongen!

En wist u dat onze pikeurs in de dop regelmatig de pony's op de trailer zetten om op diverse koersbanen een minidraverij te rijden en Jeffrey alweer bovenaan in de competitie staat, maar toch ook steeds vaker door zijn zus met haar Kobus voorbijgereden wordt.

Stefan is ook iedere keer van de party en Mandy staat te trappelen om de leidsels eens over te nemen.

Ook heeft Savannah nu al haar zwemdiploma's gehaald!

Ook zijn zowel de heer Van Goor als mevrouw Bos weer thuis uit het ziekenhuis, het gaat jullie goed!

Elly en Jannette (en Ellen bedankt voor je bijdrage)



Berichten van de Kerkweg

Als Wessel de Vries gedacht heeft dat zijn 40^{ste} verjaardag op 6 juli ongemerkt aan iedereen voorbij zou gaan dan was dat een misvatting. Voetbaldames 2 plaatsten een levensgroot spandoek en daarmee werd deze heuglijke dag wereldkundig gemaakt. Alsnog proficiat Wessel.

Patrick Veenstra en Monique Worst zijn druk met de verbouwing van nummer 12, ze zijn in de afwerkingfase beland en hopen op korte termijn ook de benedenverdieping te betrekken.

Op nummer 9 zijn Krista en Steven komen wonen. Mensen van harte welkom in onze straat. Krista en Steven stellen zich zelf aan jullie voor in de volgende dorpskrant.

De buurtbarbecue wordt langzamerhand een jaarlijkse traditie. Dé gelegenheid om weer eens met iedereen bij te praten.

Op zaterdag 1 september kwamen we bijeen in de tuin van Albert-Jan en Tineke die alles perfect georganiseerd hadden. Het was weer een gezellig samenzijn en er werd smakelijk gegeten, gedronken en gelachen.

Henny en Angelino waren niet van de party deze keer. Henny lag op het moment van de barbecue in het ziekenhuis, zij kreeg een nieuw heupgewricht en is nu aan beide kanten voorzien van chirurgisch edelstaal. Henny beterschap en geniet van je nieuwe mogelijkheden.

Op 14 september opnieuw feest bij de Klaas en Corrie de Vries. Op die dag trouwde zoon Douwe met Geertje.

Corrie en Rudy



De Daaken/Boschoordweg



Het gewone leventje is weer begonnen: iedereen naar het werk of naar school. Ondanks de niet zo mooie zomer hopen we dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad.

We hebben weer een aantal geslaagden op de buurt dit zijn:

Janneke : SPH
Marc : Weg en Waterbouw
Menno : Makelaar

Er is gezinsuitbreiding bij de familie Tolman.

Op 26 juni is hun dochter Lieke geboren, als nog van harte gefeliciteerd met de kleine meid.

Onze jaarlijkse barbecue heeft ook al weer plaats gevonden en is goed verlopen zoals altijd. Veel eten, veel drank en gezellige muziek!!!

Ook het afbreken was zeer gezellig..... in de tent uit de tent, regen, regen, droog, zon, regen tussendoor nog even een houten blokhut bij Anna verplaatst.

Al enige tijd staat er een "circustent" op nummer 18 daar is al een groot feest gevierd vanwege de 40^{ste} verjaardag van Rik. Nu dient het als garage, want er wordt een nieuwe gebouwd.

Even voorstellen:

Hallo onze namen zijn Jurgen en Annemieke en wij wonen sinds 14 juni op de Daaken 21 samen met onze dochter Desiree.

Wij hebben het hier uitstekend naar onze zin. Officieel komen wij uit Brabant uit een drukke stad.

Hier is alles lekker rustig en vooral de bosrijke omgeving trok ons heel erg aan.

Onze dochter zit op het Linde College en heeft het daar heel erg naar haar zin.

Ik zou niet weten wat ik verder nog kan vertellen dus hoop ik dat jullie zo tevreden zijn.



Groetjes van Jurgen, Annemieke en Desiree.

Wist u dat sumoworstelen een blessuregevoelige sport is??

Wist u dat vliegen toch wel een beetje eng is??

Wist u dat je het met warm weer rustig aan moet doen??

Wist u dat we een gekleurde koe in de straat hebben gehad??

Groetjes Rina en Thea

BI'J HARMKE



Er is nogal wat gebeurd afgelopen zomer (nou ja, zomer) in onze buurt.

Op 22 juni werden Wilbert en Anouk Derks de trotse ouders van een zoon, genaamd Daniël.

Van harte gefeliciteerd van ons allemaal en veel geluk en gezondheid gewenst!

Lotte van der Geest kon begin juli haar HBO diploma in ontvangst nemen en is nu Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, op zoek naar een leuke vaste baan. Succes daarmee!

We hebben kennis kunnen maken met verschillende nieuwe bewoners. In het huis van Jan en Brenda Bolle heeft KLM pilote Rebecca haar intrek genomen.

Zij stelt zich even voor:

Hallo allemaal,

Ik ben Rebecca Vaughan en zoals het jullie misschien al opgevallen is, bewoon ik sinds 29 juli de Boijlerweg 44. Dat doe ik niet alleen, ook mijn 2 (of eigenlijk anderhalf) paarden zijn mee.

Ik ben opgegroeid in het Gooi, heb gestudeerd in Eelde, Groningen en de VS en na 2 jaar een huis te hebben gehuurd in Haarlem werd het tijd wat te kopen.

Door vrienden in Oosterstreek heb ik dit gebied leren kennen en kom hier al een jaar of 8.

De laatste jaren dat ik hier kwam heb ik geroepen dat ik hier ook ooit wilde gaan wonen waarop anderen altijd zeiden dat ik daarmee moest wachten omdat ik er nog te jong voor was en nog moest genieten van het leven in de stad. Ook was het i.v.m. mijn werk vanaf Schiphol niet echt handig.

Toch kwam ik hier iedere vakantie naar toe en ik bleef ook steeds langer en was bijna niet meer weg te slaan. Dus toen ik tijdens een zoektocht "voor de lol" naar huizen, dit huisje te koop zag staan, was de beslissing gauw gemaakt.

We zijn druk bezig met het dak van de oude koeienschuur en de drainage ligt inmiddels in de paardenbak. Volgende maand komt het hopelijk binnen een beetje af, al met al is er tussen het vliegen door genoeg te doen.

Mocht ik eens ergens bij kunnen helpen of als er eens wat is of gewoon om een wijntje te drinken geldt volgens de bekende KLM quote: Als ik er ben, ben ik er (en bereid om te helpen) ben ik er niet, dan ben ik er niet.

Groetjes, Rebecca.

Het huis van Bottema wordt nu bewoond door Rene en Tamara. Zij zijn voortvarend aan de slag gegaan met een grootscheepse verbouwing. Veel sterkte daarmee! Zij stellen zich de volgende keer aan u voor.

Aan het einde van de vakantie hebben oude en nieuwe buurtbewoners elkaar getroffen tijdens de jaarlijkse buurtbarbecue. Ook de families Bolle en Bottema waren daar nog een keer bij aanwezig. Op dat moment waren Liesbeth en Reinder vol goede moed voor een mooie klassering van hun zoon Pieter tijdens het WK Roeien in Munchen. Inmiddels weten we dat hij daar met de Mannen acht lichtgewicht zelfs wereldkampioen is geworden. Van harte gefeliciteerd!

Het is tegenwoordig niet uniek meer, maar het blijft een bijzondere prestatie van zowel koe als boer: CR Delta heeft geregistreerd dat bij Wim van der Geest binnen een maand twee koeien in hun twaalfjarige leven meer dan 100.000 kg melk hebben gegeven. Gefeliciteerd!

Jantje en Anne-Marie

Dan nog een bericht van een buurtgenote:

Beste dorpsgenoten,

In oktober open ik officieel de Galerij met schilderijen en foto's van mijzelf.

In de toekomst is het ook de bedoeling om exposities te organiseren van andere kunstenaars uit de Stellingwerven.

Samen met een aantal kunstenaars uit Oost- en West stellingwerf ben ik bezig om volgend jaar een kunstroute door de Stellingwerven te gaan organiseren.

Om de aandacht hierop te vestigen is er op 29 september in Oosterwolde een Kunstmanifestatie in de Brinkstraat 7 met alle deelnemende kunstenaars. Jullie zijn daar van harte welkom!

Kom ook eens kijken in de Galerij op de openingstijden of op afspraak.

Tot ziens, Els de Niet, Boijlerweg 63.

GALERIJ ELS DE NIET
SCHILDERIJEN EN FOTO'S
OPEN: DO-VRIJ-ZAT 1-5
TEL: 0561-421030



Boijl Centrum



Het is weer zover, de kopij voor de dorpskrant moet weer ingeleverd worden. Na hier en daar wat informatie in te winnen is het weer gelukt wat nieuwtjes van Boijl Centrum wereldkundig te maken.

Laura Marks is geslaagd aan het MBO Drenthe College (Meppel) administrateur. Ze gaat nu de HBO opleiding Personeel en Arbeid aan de NHL te Leeuwarden doen. Laura gefeliciteerd en veel succes met je verdere studie.

Onze vroegere buurtgenoot Erik Pijlman is aan de Rijksuniversiteit te Groningen afgestudeerd als Master in de Technische Planologie. De titel van zijn afstudeeronderzoek was:

Zuider Zee Lijn

Tussen Feiten en Geloof

Een onderzoek naar de verwachtingen van de ruimtelijke en economische effecten die zullen optreden na de aanleg van de Zuiderzeelijn. Erik Gefeliciteerd met het behaalde succes.

We hebben er in Boijl weer een coureur bij. Ryan Greaves Lord is namelijk geslaagd voor zijn rijbewijs. Proficiat en kijk goed uit!

In juni was het feest in huize Wever. Anne en Aafje waren 40 jaar getrouwd. Ze hebben dit in Australië gevierd. Door de kinderen is hun een weekend naar Schiermonnikoog aangeboden, dus ze doen het daar nog eens rustig over. Namens de buurt nog van harte gefeliciteerd.

Een gezellige avond met elkaar was de wens van onze buurt. Een paar mensen hebben zich daar voor ingezet en het kwam voor elkaar. Eerst klootschieten en na afloop met elkaar barbecueën bij Anne en Elske in de schuur, heel gezellig en een mooie gelegenheid om met de nieuwe bewoners van Boijlerweg 69 kennis te maken. Hier onder stellen zij zich even voor.

Sinds augustus wonen we op de Boijlerweg nr 69, het voormalig bankgebouw.

Wij leerden elkaar kennen tijdens een vakantie in Frankrijk. Ik studeerde toen in Nijmegen Voeding & Management en Herman had een eigen bos- en boombedrijf in Arnhem. Het werd na enkele jaren wel duidelijk dat de stad Arnhem geen plek was voor een bos- en boombedrijf. We wilden samen verder en omdat Herman naar zijn roots terug wilde, zocht hij een geschikte plek in Drenthe. Die plek vond hij in Zuidwolde waar we een boerderijtje konden huren. Herman ging hier verder met zijn bedrijf en ik vond werk als rayonmanager bij Nutricia Nederland.

Toen Herman ging werken voor Staatsbosbeheer zijn we naar Wapse verhuisd. Herman had al eens eerder in deze omgeving gewoond, namelijk in Uffelte, maar voor mij, als Zeeuwse, was de plaats en de omgeving totaal onbekend.

Van het een kwam het ander en zo opeens ben je getrouwd en heb je twee kinderen. Ik wisselde van functie en vond werk bij de thuiszorg in Steenwijk.

Na 8 jaar in Wapse te hebben gewoond, werden we verliefd op dit huis waar we nu wonen. We reden er altijd met zwemlessen van Gijs langs. Sinds augustus wonen we nu in het huis en het bevalt ons goed.

Ben je benieuwd hoe het er nu van binnen uitziet? Kom gerust een keer op de koffie.



Groeten van Els, Herman, Gijs en Loes Slot

Wij wensen hen veel woonplezier aan de Boijlerweg en dat ze zich hier gauw thuis mogen voelen.

Dan nog een bericht van Claudette Tissink-Brinkman. Velen van jullie zullen haar nog wel kennen. Ze heeft een lange periode in Boijl gewoond en woont nu sinds 2002 in Steenwijk samen met haar man Aron, de hond Bas en hun zoon van 15 maanden, Luc. Inmiddels ook alweer zwanger van kindje nummer 2, verwacht eind november 2007.

Zo'n twee jaar geleden is Claudette met een Gastouderbureau TisKidz gestart en wil ons Boijligers hier ook graag van in kennis stellen.

Meer informatie kun je vinden op de website www.tiskidz.nl.



Annie

Klokkeweg

Als je nu door de Klokkeweg wandelt, zie je op zeker 2 woningen een bordje "te huur" staan. Wat gebeurt hier toch allemaal zult u zich afvragen? Ik zal zo even alles langslopen. Van de bewoners van de nummers 2 t/m 2^e valt niet veel te melden, 2d staat nog leeg, maar daar zijn alweer nieuwe bewoners voor gemeld.

Dat Appie en Rinze Span zouden verhuizen was al bekend en als deze krant uitkomt zijn ze al naar Stiens vertrokken. We hebben met een gezellige buurtbarbecue, nog bij hen in de tuin, afscheid van ze genomen.

Daarbij hebben we tevens kennis gemaakt met Wolter Wagter, de nieuwe bewoner van nr. 41. Hij zal zichzelf nader voorstellen.

Nu ik toch bij nr. 41 ben, daarnaast op nr. 39 woont het echtpaar Elferink. Helaas is de heer Elferink ernstig ziek en ligt in de Tjongerschans te Heerenveen. Wij wensen hem van harte beterschap en mevrouw Elferink veel sterkte gewenst.

Aan die kant van de Klokkeweg is nog meer veranderd. Henk en de papegaai Chico zijn verhuisd naar het huis van Tity Wagenaar. Tity woont weer in De Hoeve, waar ze eerder ook met veel plezier gewoond heeft en waar ze erg naar terug verlangde.

Haar adres is nu Klaeterlaene 5, 8394 VT. Tel. 0561-421737.

Wij wensen haar bij deze veel woonplezier daar.

Henk heeft dus inmiddels zijn intrek genomen op nr. 27. Zijn vriendin heeft hem daarbij geholpen. Helaas is zij gevallen toen zij na het ophangen van gordijnen van de trap stapte op een losliggend onderdeel van het laminaat. Inmiddels is zij wel weer terug uit het ziekenhuis, maar blijkt dat ze haar bekken heeft gescheurd en wel op twee plaatsen. Ze heeft veel pijn en loopt nu met krukken. Het zal nog wel een tijdje duren voor ze hersteld is. Wij wensen haar van harte beterschap toe.

We hopen dat Henk haar goed kan helpen, Henk veel sterkte, maar ook veel woonplezier toegewenst op je nieuwe woonstek.

Nog een verrassend nieuwtje, op de dag dat ik dit schrijf, trouwen Douwe en Geertje. Het zijn alom bekende bewoners van de Klokkeweg nr. 17. We hopen dat ze een mooi feest mogen hebben en wensen ze hierbij heel veel geluk.

De laatste dagen zien we Jan Hoogkamer in een brommobiel voorbij tuffen. Onlangs is hij komen te vallen met zijn bromfiets, gelukkig viel het allemaal wel mee, alleen wat schaafplekken en een dikke wang. Hij heeft nu dan de brommobiel overgenomen van een van zijn burens. Dat is prettig hé Jan, nu kan je toch zelf rijden en zit je droog. Prima zo.

Nog vermeldenswaard is dat tussen nr. 9 en 11 nu een mooi tegelplateau is gekomen. Jolanda en Loes zijn er erg blij mee.

De familie Visser nr. 13 heeft zelf hun oprit wat breder gemaakt, dat ziet er erg netjes uit.

Als nu de gemeente nog de opritten vanaf de straat aanpast en de trottoirs komt herstellen is iedereen weer tevreden. Ik heb zelf aan den lijve ondervonden, dat losliggende en ongelijke tegels een gevaar opleveren voor voeten, benen en heupen.

Wiens verantwoording is dit?

Hettie.



PROTESTANTSE GEMEENTE



In en rond de kerk...



GELUK IN DE AANBIEDING

Jaarlijks organiseert Kerk en Wereld in het najaar haar eigen Kerk en Wereld-conferentie. Het thema van de conferentie is gerelateerd aan de actualiteit, passend bij de missie van Kerk en Wereld. Op 26 oktober 2007 organiseert Kerk en Wereld in Utrecht de conferentie: Geluk in de Aanbieding. Zin en onzin van geluk.

Zijn is belangrijker dan hebben. Dat is velen ons tenminste geleerd. Maar we zien steeds meer dat het hebben centraal is komen te staan in onze maatschappij. Door de stroom reclamebeelden van gemak- en luxeproducten wordt ons voorgeschoteld dat we ons geluk als het ware zelf kunnen kopen. Maar is geluk te koop? En hoe kan het dat we in de afgelopen eeuw rijker en gezonder zijn

geworden, maar niet gelukkiger?

Tijdens de conferentie 'Geluk in de Aanbieding' wordt naar verklaringen gezocht voor het verschijnsel dat mensen wel rijker maar niet gelukkiger lijken te worden. Maken geld en werk een mens gelukkig, of is geluk van andere factoren afhankelijk? En in hoeverre is geluk maakbaar? Ook zal aan de orde komen wat de relatie tussen zingeving en geluk is. Voor meer informatie: www.kerkenwereld.nl.

Op de website vindt u een geluksenquête van Kerk en Wereld, vul hem in en stuur hem op. Hoe kijk jij aan tegen geluk? Worden mensen volgens jou net zo gelukkig van het lidmaatschap van een korfbalclub als dat van een religieuze gemeenschap? Maakt geld gelukkig? In deze korte enquête staan 14 vragen die u met eens of oneens kunt beantwoorden. Aan het einde volgt een open vraag over geluk.

De uitkomsten van deze enquête worden besproken op de Kerk en Wereld conferentie *Geluk in de Aanbieding* op 26 oktober in Utrecht. Onder de deelnemers wordt een gelukspakket verloot, dat tijdens deze conferentie wordt uitgereikt.



KERK EN WERELD

 **IKON** scherp & zinnig

IKON TV-MAGAZINE LUX

Zondag 30 september start de IKON met een nieuw tv-magazine over religie, kunst & cultuur. De titel is LUX. De uitzending is iedere zondagavond om 19.15 uur op Nederland 2. Hierbij de

aankondiging van eerste aflevering. *LUX onderstroom* is bij de opening van 'De Kamers' door prinses Máxima in de Amersfoortse Vinexwijk Vathorst. Het is een huis van cultuur en ontmoeting en de droom van Jos van Oord. Hij was jarenlang predikant in deze Amersfoortse vinexwijk en had de gedachte 'de kerk moet de kerk uit'. Door middel van film, theater, muziek wil hij mensen verleiden en nieuwe gemeenschappen doen ontstaan. Juist nu ziet hij cultuur en kunst als bronnen die mensen kunnen raken en het leven soms even lichter maken.

In *LUX atelier* laat regisseur Johan Simons zijn licht schijnen over de Tien Geboden. Zijn theatergezelschap NTGent opent dit seizoen met de voorstelling Tien Geboden naar de filmreeks Dekaloog van de Poolse filmmaker Kieslowski. Al die verhalen kun je zien als de illustratie van één supergebod: Gij zult uw naaste liefhebben als u zelf. Simons zegt erover: 'Wat erin resoneert is een gevoel van ontroering. Een heel christelijk woord wat ik nu zeg: een gevoel van mededogen'. Hij wil zijn publiek oproepen tot dit gevoel van mededogen. Volgens Simons is het in deze tijd niet meer genoeg om alleen maar te tonen dat de maatschappij een rotzooi is en de mens slecht. 'Als je het leven door wilt geven aan je kinderen, heb je als mens de plicht om in iets utopisch te geloven', aldus Johan Simons.

LUX lab zet de Maria-icoon in de etalage. Mariageboorte is het eerste feest van het kerkelijk jaar in de Oosterse orthodoxie. Wat is de betekenis van dit cultusvoorwerp en waarom kussen en raken gelovigen iconen aan, knielen en bidden ze ervoor? Iconen als opvangcentra van emoties. Over beeldverering en zintuiglijkheid van het geloof.

VRAAG HET UW WERKGEVER

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een serieus probleem in Nederland. De arbeidsmarktpositie van bijvoorbeeld etnische minderheden, gehandicapten, vrouwen en ouderen is beduidend slechter dan die van witte Hollandse mannen en mensen zonder fysieke beperking. Dit komt, zoveel is duidelijk, onder meer door discriminatie en vooroordelen. Discriminatie heeft grote invloed op de mensen die ermee te maken krijgen. Capaciteit blijft onbenut en mensen krijgen geen kans te laten zien wat ze kunnen. Werkgevers kunnen dit veranderen. Daarom vraagt Amnesty directeuren van middelgrote bedrijven om discriminatie aan te pakken en diversiteit te bevorderen. Lokale Amnesty-groepen zullen toonaangevende bedrijven in hun gemeenten of regio hierover aanschrijven.



Wilt u weten welke maatregelen uw werkgever heeft genomen of gaat nemen in 2008? Vraag dan het individuele actiepakket aan. In het actiepakket zit een voorbeeldbrief voor de werkgever, een intentieverklaring en een voorlichtingsbrochure. De werkgever kan de intentieverklaring terugsturen aan Amnesty Nederland en

zo laten weten dat het bedrijf zich aansluit bij Amnesty's initiatief. Amnesty wil met dit initiatief zichtbaar maken dat discriminatie iedereen aangaat en dat ook werkgevers in Nederland kunnen bijdragen aan het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt en het bevorderen van diversiteit. Bestel het individuele actiepakket via www.amnesty.nl/discriminatie en schrijf een brief aan uw werkgever.



BIJBELLEESGROEP

Vorig jaar hebben we samen gelezen in het boek Exodus. We lezen alle hoofdstukken. Vaak worden alleen de bekende verhalen gelezen en worden hele stukken overgeslagen. Dit jaar gaan we verder. **Dinsdag 2 oktober van 9.45-11.30 uur is de eerst volgende keer.** De koffie staat klaar in het Karkehus te Elsloo. We lezen dan Exodus 34. Het kan natuurlijk niet anders dan dat we voor dit voor dit joodse boek de rabbijnen raadplegen. Daarnaast kijken we wat deze verhalen ons vandaag te zeggen hebben. Weet u van harte welkom.

POËZIE

De gedichten van Robert la Borea worden gekenmerkt door hun vrije vorm. Geen interpunctie en zeer korte regels die altijd tegen de rechtermarge te hoop lopen. Door deze ongebruikelijke bladspiegel heb je het gevoel dat je de bladzijde verkeerd vasthoudt en dat je die moet omkeren. Hiermee is deze lay-out gelijk zeer wezenlijk voor deze dichter; vorm en inhoud horen bij elkaar. Zijn woorden zijn salvo's die onzinnelijke muren bestormen, onzichtbare voorhangsels, de grenzen van onze eigen onmogelijkheden.



Zijn woorden verlangen om boven zichzelf uit door te breken. Deze dichter dicht niet als hobby, maar uit passie. Het is heilige waanzin, soms staat de dichter op zijn hoofd en neemt hij het onbenoembare op de lippen en weet hij: nu zit ik ernaast, want

*wat
van gene zijde
hier gedijt
kan
aan deze kant
alleen
in stukken
breken
het past niet
in de tijd*

U mag mij bellen of mailen voor een afspraak.
Sjalom, Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Frieslands End
tel 0516 44 14 77 e-mail de.pastorie@hetnet.nl

PREEKROOSTER FRIESLANDS END

Voor de dorpen Boijl, Elsloo en Makkinga,
alle diensten vangen aan om 10.00 uur, tenzij anders is aangegeven

30 september	Boijl	mevr. W. Hartholt	
7 oktober	Elsloo	mevr. E. Plomp	Israelzondag
14 oktober	Makkinga	ds. E.J. Struif	
21 oktober	Boijl	ds. Rietman	HA
28 oktober	Elsloo	mevr. Van Dijk	
4 november	Makkinga	mevr. E. Plomp	
7 november	Elsloo	mevr. E. Plomp	19.30 uur dankstond
11 november	Noordwolde	mevr. E. Plomp	gez. dienst Frieslands End

Kerkenraad Protestantse Gemeente Boijl

VERENIGINGSLEVEN



DE DAOKEN 2 OP DE SCHOP

De voorbereidingen voor de definitieve inrichting van De Daoken 2 zijn momenteel in volle gang. DB bestuurslid en tevens bewoner van De Daoken, Ben Lubberdink, heeft de laatste maanden hierover contacten onderhouden tussen de gemeente en de buurtbewoners. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen over de voorgestelde inrichting en deze maand gaat de aannemer aan de slag.

Vooraf voor de eerste bewoners, die ruim zes jaar in de "rommel" hebben gezeten, is het fijn dat daar nu eindelijk een einde aan komt.

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN KERKWEG

Zoals we het afgelopen voorjaar al gemeld hebben, staan ook de rioleringswerkzaamheden aan de Kerkweg dit jaar op de agenda. Navraag bij de gemeente leert ons dat men in een vergevorderd stadium is in het overleg met de uitvoerende aannemer. Wanneer er precies gestart wordt met het werk maakt de gemeente t.z.t. bekend aan alle aanwonenden.



NIEUWBOUW SCHOOL EN WONINGEN

De besprekingen tussen het College van B&W en de Woningstichting moeten nog plaatsvinden.....

FIETSROUTENETWERK ZUIDOOST FRIESLAND

Afgelopen zomer zijn alle informatiepanelen en verwijzingsbordjes geplaatst voor het fietsroutenetwerk in Zuidoost Friesland. Voor routekaarten en verdere informatie over het netwerk kunt kijken op www.stichtingdbf.nl.

Heeft u opmerkingen m.b.t. het onderhoud van het fietsroutenetwerk, een kapot of ontbrekend bordje dan kunt u dit melden bij de gemeente of bij het DB bestuur.

Anne-Marie van der Geest
secr. DB Boijl

Toneelvereniging "Nut en Genoegen"

We zijn al weer druk aan het oefenen. Het is opnieuw een klucht in 3 bedrijven geworden. De titel is "As de bus giet" geschreven door Herman van der Aa. De uitvoeringen zijn zoals de laatste jaren traditie is geworden op donderdag 13 december (zonder muziek) en op zaterdag 15 december kunnen de voetjes van de vloer op de muziek van Dick Leerling.

Beide avonden beginnen om 20.00 uur in De Tille, we hopen weer op een volle zaal.

Binnenkort komen we met de donateurs kaarten bij u aan de deur. Mocht u nog geen donateur zijn en graag de verrichtingen van onze "acteurs" willen zien, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Anne Slot, 0561-421213.

Namens Het Bestuur
Alletta de Weert

DORPSNIEUWS

Nieuws vanuit het café.....

Hoe staat het met de verbouwing.....

Nou, op het moment dat ik dit schrijf (typ), zijn we eindelijk begonnen met de verbouwing!
Onze aannemer (Roelof de Nekker) maakt eerst een opbouw op onze bijkeuken, daar komt onze nieuwe trap opgang naar boven. De huidige trap staat nu in de weg voor onze snackbar. Vandaar!
Het heeft ons allemaal niet erg mee gezeten, maar eindelijk kunnen we dan echt beginnen!!

Ondanks alle vervelende drukte rondom de verbouwing, hebben Douwe, Patrick en Mat ook nog een beachvolleybal georganiseerd!

Ze zagen het eerst niet zitten want aan het begin van die week waren er nog maar 4 aanmeldingen.... en daar gaan we geen toernooitje voor organiseren, máár in de loop van de week meldde zich al meer mensen aan en aan het eind van die week waren er 18 teams.....!!!

Super!!!!!!!!!!!!

Ondanks dat we wisten dat er een heleboel mensen na het volleyballen weg gingen, was het een hele geslaagde avond. Ook na afloop..... wat weer een gezelligheid!

Dit doen we volgend jaar zeker weer!!!

Verder staat het klaverjassen weer op het program, het verenigingsleven is weer begonnen.

Dus met andere woorden, we zijn het gewone leven weer ingegaan.

Wanneer de snackbar klaar is en wat de planning is voor een opening, weten we nog niet, máár let in ieder geval op de krijtborden die buiten staan, want daar zullen we het op vermelden!!!

Verder geen nieuws meer, dus tot ziens..... Mat en Corine - Café "de Tille"

Prijsklaverjassen

Zaterdagavond, aanvang 20.00 uur



29 september - 27 oktober - 1 december 2007
26 januari - 23 februari - 29 maart - 26 april 2008



Hoewel vastgelegd zijn data ondervoorbehoud

Bij voldoende belangstelling....

Kerst-Prijaskaarten

DORPSGEMEENSCHAP

seizoen '07/'08

- * 12 oktober 2007 - een film-avond voor de jeugd! Groep 3 - 7 aanvang 19.00 uur, en groep 8 tot 16 jaar aanvang 21.30 uur.
Entree € 2,50

- * 17 november 2007 - de welbekende spel- en quizavond. Aanvang 20.00 uur.
Entree € 5,00

- * 2 februari 2008 - Wie kent het nog? Een écht sokkenbal!!! Aanvang 20.30 uur.
Entree € 7,50

- * 14 maart 2008 - Jeugddisco
m.m.v. "Walk of Life".
Groep 3 -7: 19.00 - 21.00 uur.
Groep 8 tot 16 jaar: 21.30 - 0.00 uur.
Entree € 2,50

- * 19 april 2008 - Kermisavond...
Aanvang 20.30 uur.
Entree € 7,50

Alle avonden vinden uiteraard weer plaats in de Tille. Donateurs hebben vrij entree. Wilt u donateur worden? Bel dan Ria Hoffman 421412.

LEIDT DE OPHEFFING VAN DE ANBO EN

PLATTELANDSVROUWEN TOT

BOND VAN BOIJLIGERS ?

O

Dames en heren 55+plussers in Boijl opgelet:

Vorig jaar is er een einde gekomen aan de gezellige middagen van de Bond voor Ouderen (ANBO) en de Bond van Plattelandsvrouwen.

P

Veel ouderen in Boijl missen deze middagen waarop de onderlinge contacten werden onderhouden, de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld en men ook gewoon gezellig onder elkaar kon zijn.

R

Tijdens de geslaagde 60+middag van het Dorpsfeest afgelopen zomer bleek dat er belangstelling is voor gezellige ongedwongen middagen in De Tille. Een kaartje leggen, biljarten, een potje rummikub, kaarten maken of een kerststukje, op verzoek is er veel mogelijk.

O

Tineke Van der Walle, Marietje Terpstra, Jannie Westerveen en Anne-Marie van der Geest willen deze middagen voor u organiseren, maar dan moet u wel blijk geven van uw belangstelling!

E

Op woensdagmiddag 10 oktober om 14:00 uur verwachten wij u in het café/ de tussenzaal van De Tille voor nadere kennismaking, overleg over allerlei praktische zaken en wie weet een potje biljart en een rondje Bingo.

P

Bent u deze middag verhinderd maar heeft u wel belangstelling en/of leuke suggesties voor activiteiten dan kunt u bellen met Tineke, tel. 421818

Zegt het voort en graag tot ziens!

**Wie heeft mijn fietstas gevonden????
Ik ben deze verloren op zaterdag 25 augustus op de Brink!**



**Klaas de vries
Kerkweg 30, Boijl**

PUZZELPAGINA

CIJFERCODE

12		13	4	1	11		22	24	1		21	24	19	7		19
5	19	10	4	12		2	12	12	24	16		11	15	16	16	24
19	4	4	19		14	12		6		15	18		21	15	24	10
24	5	4		4	19	14	24		8	10	16	14		15	1	12
22	24	5	24	19		4	1	18	24	19		4	4	19	11	12
24	16		19	10	4	1	5		12	24	12	4	14		24	15
19		3	13	24	8		19	15	5		10	1	8	15		14
	13	15	24	12		7	24	18	2	8		11	15	15	12	
25	24	11	24		22		24	24	1		6		19	10	18	12
	24	24	1	21	24	12		19		18	4	19	4	5	24	
7	19			15	19	18	4		5	17	5	17			16	16
	16	4	20	4	4	10		9		19	4	12	18	4	5	
11	24	14	10		8		14	17	16		5		10	11	24	24
	1	15	19	14		26	24	1	15	1		21	24	24	19	
11		18	20	4	16		5	10	7		14	24	22	19		6
4	5		4	7	4	22	24		7	24	16	24	10		12	4
14	4	15	19	10		19	24	1	24	5		12	5	10	6	5
7	17	14		24	22	24	1		19	4	4	5		1	4	19
19	15	24	8		21	11		23		7	12		5	13	4	10
4	1	7	24	16		24	5	17	11	24		6	10	4	1	15
12		4	16	15	14		7	4	16		14	15	16	14		5

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1	N	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S	13
14	15	O	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

Op het platteland

Schrijf de namen van de dieren in het rooster. In de grijze vakjes lees je de naam van een dier dat niet op de boerderij leeft.



De boer is op elke wegwijzer een letter vergeten te schilderen.



Met de ontbrekende letters kun je een nieuw woord vormen. Schrijf dat op de lege wegwijzer.



KLEURPLAAT



SPORT

Motorsport

40° NUTTERT VAN DER HEIDE RIT

Afgelopen 2 september was Boijl voor de 41^e keer weer even "motorstad".



Weer zo'n 100 motoren uit begin vorige eeuw

gingen weer van start vanaf het sportpark. De motoren van voor 1941 hebben ondanks hun hoge leeftijd toch weer probleemloos de Nuttert van der Heide-rit van zo'n 80 kilometer uitgereden. Later op de middag kwamen

de eerste rijders weer Boijl inrijden en bij De Tille vond weer de prijsuitreiking plaats.



Mede namens Stichting Sportcentrum, Peet Veldhuizen

Voetbal



BESTUURSLID ANNE MARKS NA 27 JAAR GESTOPT

Tijdens de jaarvergadering van vv Boijl op 10 september jl. hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden. Dit waren Anne Gorter en Anne Marks, voorzitter Anne Gorter stopte na 3 jaar de hamer in de hand te hebben gehad, met zijn bestuursfunctie. Daarvoor had hij al enkele jaren de voorzitters-functie bekleed binnen de omni-vereniging DOS Boijl.

Omdat Anne Marks al 27 jaar (met een kleine tussenstop) een bestuursfunctie vervulde is hij bij zijn aftreden extra in het zonnetje gezet. Uit de hand van de heer Vinke van de KNVB kreeg hij voor zijn grote verdienste binnen voetbalvereniging Boijl, namens de



KNVB, de zilveren speld opgespeld. De heer Vinke beschreef hem als één van die duizendpoten die elke vereniging wel in hun gelederen heeft.

seizoen. Het werd in Mildam 3-6 voor BOZO. Voor de meeste spelertjes was het de eerste wedstrijd in competitieverband. Wesley was na 10 minuten "hartstikke moe" en ging in de pauze dan ook maar gezellig bij mij op schoot zitten uitrusten met z'n duim in de mond. Guus had een blessure en sleepte met zijn linkerbeen over de grond. Toen ik vroeg of hij dat met zijn rechterbeen ook kon? Geen probleem, hij sleepte nu met zijn rechterbeen, machtig mooi!

De tweede wedstrijd was tegen Tijnje F3 thuis. Dit was ook een beginnend team met kleine mannetjes. BOZO F2 was veel sterker en we scoorden wel 9x (9-0)!

We hebben nu 3 jongens van OZC uit Elsloo erbij, Thijs, Daniël en Tim. Samen met Niels, Wesley, Justus, Guus en Jesse hebben we een heel leuk ploegje en hopen nog veel plezier en punten te krijgen. Dat gaat vast wel lukken.

Henk de Weert

Volleybal



FRISSE START SDO

Het seizoen van volleybalvereniging SDO is ook weer begonnen. Iedereen is weer met frisse moed begonnen. De trainingen worden weer goed bezocht, wedstrijden beginnen bijna weer. Maar er is toch iets veranderd met vorige jaren.

RECREANTENTEAM

Door nieuwe regels van de volleybalbond NeVoBo is SDO gedwongen van 2 heren- en 2 damesteams, maar 1 heren- en 1 damesteam te laten spelen in de competitie. Daardoor is dus de teamsamenstelling veranderd en zijn er veel spelers per team. Er zijn spelers die aangegeven hebben om dan graag in een recreantenteam te willen gaan spelen. Als bestuur staan wij daar graag open voor. Maar om dit te kunnen realiseren zijn wij ook op zoek naar nieuwe leden die op woensdagavond een gezellig potje volleybal willen spelen. Niveau maakt niet uit. Iedereen is welkom. Voor informatie mail naar pr@vv-sdo.nl of bel Maaïke van der Geest 06-47880295 (liefst in avonduren).

JEUGDLEDEN EN DE VOLLYBALCLINIC

In april hebben de meeste kinderen van de basisscholen in de omgeving een volleybalclinic gevolgd die gegeven werd door volleybalvereniging SDO tijdens de gymles. Met als doel kinderen kennis te laten maken met de volleybalsport. Heel veel kinderen (en meesters/juffen) waren heel enthousiast over het leren van de volleybalbeginselen. We hebben veel positieve reacties hier op gehad.

Ondertussen zijn de trainingen van het nieuwe seizoen weer begonnen. De jeugd is weer druk bezig met trainen. Maar er is altijd plek voor meer kinderen. Dus heb je zin om te gaan volleyballen, kom dan een keer op woensdagavond kijken of direct mee doen mag natuurlijk ook. De eerste 4 trainingen zijn gratis en vinden plaats in de sporthal de Duker te Noordwolde. Je bent welkom van:

- ◆ tot 8 jaar van 18.00 tot 19.00 uur
- ◆ van 8 jaar en ouder van 19.00 tot 20.00 uur.

Voor meer informatie kijk op de site: www.vv-sdo.nl of mail maar pr@vv-sdo.nl.

ANDERE AKTIVITEITEN

Verder zijn wij van plan om net zo als vorig jaar weer allerlei leuke dingen te gaan organiseren. Dit jaar komt er zeker weer een 2^{de} editie van het zeer geslaagde Vlechterstoernooi. Ook is het weer de bedoeling om langs de deuren met Molkwarder Koeke te gaan venten, om de kas te spekken. Waarschijnlijk komt er ook weer een nieuwe volleybalclinic voor de basisschoolkinderen. Maar hierover wordt u tegen die tijd allemaal weer geïnformeerd.

Maaïke van der Geest

Van de voetbalvereniging kreeg Anne een cadeau in de vorm van een gegraveerde spiegel met klok en werd hij tevens uitgeroepen als erelid van de vereniging. Ook werd er even bij het vertrek van Anne Gorter stil gestaan en mocht ook hij een cadeau voor zijn verdiensten ontvangen.

Helaas heeft het huidige bestuur moeten vaststellen dat er veel moeite gedaan moet worden om kandidaten te vinden voor een bestuursfunctie. Na veel te hebben gepraat over deze problematiek, heeft Roelof de Nekker zich gelukkig bereid getoond om een lege plek binnen het bestuur op te vullen. Voor de andere lege plek wordt bij het te perse gaan van dit bericht nog een kandidaat gezocht.

Rond de klok van elf kon de scheidende voorzitter Anne Gorter deze toch wel bijzondere jaarvergadering sluiten.

Het bestuur



BOZO WEER VAN START

Op 1 september zijn de jeugdvoetbalcompetities weer van start gegaan. BOZO doet dit najaar net als in het afgelopen voorjaar mee met 10 teams. Daarvan spelen 5 teams in Boijl.

De indeling geldt tot de winterstop: B1 speelt in Zorgvlied, C1 speelt in Zandhuizen, D1 speelt in Oosterstreek, D2 speelt in Boijl, E1 en E2 spelen in Boijl, F1 en F2 spelen in Boijl, F3 speelt in Elsloo en F4 in Oosterstreek.

De sportieve resultaten zijn tot nu toe nogal wisselend. Sommige teams wisselen grote nederlagen af met grote overwinningen. Maar we zitten nog maar aan het begin van de competities. De F- tot en met de D-pupillen worden na de winterstop door de KNVB opnieuw op sterkte ingedeeld.

Het aantal pupillen leden groeit overigens gestaag. We verwachten na de winterstop met meer teams in competitie te zijn. Dat is natuurlijk schitterend, maar vraagt wel weer om sponsors voor de nieuwe teams. Iets voor U? Of heeft u tips? Laat het ons weten.

DE JEUGDCOMMISSIE

Marein Boekhoudt is het einde van het vorige seizoen na 10 jaar inzet voor het (jeugd)voetbal in Boijl gestopt als voorzitter van BOZO. Het gigantische gat dat daarmee viel is gelukkig weer opgevuld (door 3 nieuwe leden, waarvan 2 uit Boijl!). De jeugdcommissie is daarmee weer op sterkte en alle functie zijn vervuld.

Voorzitter:	Edwin Kraakman	(vv Boijl)
Secretaris:	Janine Kloosterman	(vv Boijl)
Penningmeester:	Sander Hupkes	(vv OZC)
Wedstrijdsecretaris:	Arnoud Witt	(vv Oosterstreek)
Lid:	Roy Lankman	(vv Oosterstreek)
Lid:	Martijn van Helden	(vv Oosterstreek)
Lid/materiaalman:	Martin de Groot	(vv Boijl)
Lid:	Patrick Mieras	(vv Boijl)
Lid:	Hein Bergsma	(vv Zandhuizen)
Lid:	Peter de Boer	(vv OZC)

Voor alle actuele informatie over BOZO kunt u terecht op www.vv-bozo.nl

BOZO F2

Sinds de start van de competitie zijn Alletta en ik leider van het 2^o F-team uit Boijl.

Zaterdag 1 september was de eerste wedstrijd voor de jongste voetballertjes. Dankzij Gerda (leider F3 uit Elsloo) konden we toch zeven spelertjes bij elkaar krijgen en het was gelijk een goede opening van het

Peuternieuws



We zijn weer begonnen. De vakantie hebben we weer achter ons gelaten en we zijn weer met frisse moed van start gegaan.



KOE

De koe van de peuters is na een lange vakantie weer fris en gekleurd op haar plekje beland en kan alles weer in de gaten houden!

DANKJEWEL

20 September was de dag van de leidsters, we hebben een leuk presentje gekregen. Als dank voor ieders medewerking op de peuterspeelzaal. Dank je wel hier voor!

VERJAARDAGEN

We willen graag Damian de Vries en Jesse Swildens van harte feliciteren met hun verjaardag, hopelijk hebben ze veel kadootjes gekregen!

NIEUWE LEERLINGEN

We zijn erg blij want we hebben er twee nieuwe meisjes bij.
-Yaslin Verdam
-Tessa Mulder
we wensen jullie veel plezier op de peuterspeelzaal.



START NIEUW SCHOOLJAAR

Na een welverdiende vakantie voor zowel de kinderen als de leerkrachten, zijn we op 20 augustus weer met frisse moed aan een nieuw schooljaar begonnen. Zoals u verderop kunt lezen, hebben we vóór de zomervakantie afscheid genomen van onze onderwijsassistente. Voor het overige is het personeelsbestand bij het oude gebleven.

Op 1 augustus jl. was juf Geke de Wit 35 jaar werkzaam in het onderwijs in Boijl. Begonnen aan de toenmalige kleuterschool 't Veurspel aan de Kerkweg en in 1984 geïntegreerd met de lagere school.

Op woensdag 29 augustus hebben we samen met de kinderen en de Oudervereniging aandacht hieraan besteed. In het interview met Geke leest u meer daarover.

KINDERPOSTZEGELAKTIE

Woensdag 26 september gaat de kinderpostzegelaktie weer van start. Het thema dit jaar is 'Een veilig thuis'. De kinderen van groep 7 en 8 gaan ook nu weer kinderpostzegels verkopen. Vanaf 26 september kunnen ze ook bij u aan de deur komen. Op 3 oktober moeten alle enveloppen weer terug op school zijn.

De bestelling wordt vanaf 7 november bij u afgeleverd. Wij hopen natuurlijk dat de kinderen weer veel postzegels verkopen, want het geld gaat naar uiteenlopende goede projecten voor kinderen in binnen- en buitenland.

Vorig jaar hebben de 220.000 kinderen uit de groepen 7 en 8 bij elkaar gezamenlijk 8,4 miljoen euro opgehaald!!

Groep 7 en 8 veel plezier en succes.



OPROEP LEESMOEDERS/VADERS/OPA'S/OMA'S/DORPSBEWONERS



Wie wil er een kwartiertje per ochtend met een leerling uit groep 7/8 lezen? In groep 5/6 hebben we dit jaar een methode aangeschaft voor technisch lezen en daardoor hoeven we dit schooljaar geen beroep te doen op extra leesondersteuning door ouders.

U kunt zich opgeven bij juf Gerri of juf Albertina.

MANDJESLEZEN

Bij de nieuwe methode technisch lezen (Estafette) zit ook het zogenaamde mandjeslezen. Wat is dit zult u zich afvragen? Dit zijn verschillende mandjes met daarin bijvoorbeeld strips (Donald Ducks, Tina e.d.), Panda's, Boerderij, Quest, Hoe zit dat, informatieve boekjes e.d.

Voor de betere lezers willen we tijdens het Estafette lezen een keer in de week mandjeslezen aanbieden.

Dus u begrijpt het al, wij vragen uw hulp bij het vullen van de mandjes. Heeft u dit soort tijdschriften dan houden wij ons aanbevolen. U kunt uw tijdschriften e.d. inleveren bij juf Anneke en juf Herma.

Vast bedankt voor uw medewerking.



LAATSTE SCHOOLDAG

De laatste schooldag stond dit jaar in het teken van sprookjes. Doordat het weer het dit jaar niet toeliet om dit samen in het bos te vieren, werden de spelletjes in de school gehouden.



De laatste schooldag commissie had rond het thema sprookjes weer heel veel leuke en spannende opdrachten en spelletjes bedacht. Veel kinderen kwamen prachtig verkleed op school. Ook de juffen en ouders, die hielpen waren omgetoverd in heksen, prinsessen en koninginnen. De kinderen gingen in groepjes door de school langs de opdrachten, waar ze zelfs even mochten spinnen aan een spinnenwiel. Af en toe werden de kinderen getraakteerd op een hapje of een drankje. Om twaalf uur werd er na een gezellige ochtend nog samen geluncht. Daarna was er nog het afscheid van juf Tineke, die ons na een jaar weer ging verlaten. Alle mensen van de commissie

werden door meester Pijlman bedankt voor hun inzet. Hierna gingen alle kinderen en leerkrachten genieten van een welverdiende vakantie.

SINT MAARTEN

De kinderen van de peuterspeelzaal en van de basisschool vieren dit jaar op 9 november Sint Maarten want het officiële St. Maarten valt op zondag. Ze gaan weer in een grote optocht met hun mooie lampion en muziek door het dorp.

Daarna mogen ze zelf het dorp door en u kunt ze dus ook bij u aan de deur verwachten.

Met vriendelijke groet

De 5-12 commissie van De Oosterbrink.



BATTERIJEN/LEGE INKTCARTRIDGES

Het afgelopen schooljaar is er weer flink gespaard, voor de school en het milieu! We ontvingen voor de lege cartridges € 31,60. Hiervoor kopen we spel materiaal.

Bovendien spaarden we 139 kg. batterijen: een RECORD!!!

Voor de spaarpunten die we bij iedere kilo batterijen ontvangen hebben we schaakstukken besteld. We kunnen hiermee goed oefenen voor het "Remco Heite schaaktoernooi" wat op 24 november a.s. plaatsvindt in het Stellingwerf-College te Oosterwolde.

Natuurlijk gaan we door met sparen, de inzameltonnen staan bij de ingangen van de onder- en bovenbouw in de school.

Alle inwoners van Boijl kunnen hierin de lege batterijen/inktcartidges doen.

VERJAARDAGEN

OKTOBER

2 Chiel Platje
2 Kevin de Vries
12 Rick Dumoulin
15 Anna Rösener-Manz
17 Dominique Veenstra
20 Tristan Jongedijk
20 Jesper Kraakman
23 Yinka Kremer
29 Leonie de Weert
31 Manuela Groen

NOVEMBER

11 Sandrijn Poiesz
14 Arnold Hilhorst
14 Savannah Mooy
15 Robin de Vries
20 Lin Klaassen
26 Helen Gorter
27 Mandy Goddijn
27 Nancy Oost
29 Jouk Dam

DECEMBER

2 Silvan Bergsma
4 Sander de Vries
13 Max Bruinsma
21 Jarno van der Helm
28 Julia de Jonge
29 Danny Sybesma
31 Anna Spoelstra

Vakantierooster 2007 - 2008		
	Eerste dag	Laatste dag
Herfstvakantie	15 oktober 2007	19 oktober 2007
Kerstvakantie	24 december 2007	4 januari 2008
Voorjaarsvakantie	25 februari 2008	29 februari 2008
Pasen	21 maart 2008	24 maart 2008
Meivakantie (hemelvaartsdag en tweede pinksterdag vallen in deze vakantie)	28 april 2008	12 mei 2008
Zomervakantie	30 juni 2008	8 augustus 2008

Interview met Geke de Wit, groepsleerkracht aan de Daltonbasisschool "De Oosterbrink" in Boijl.

Op 1 augustus j.l. was Geke 35 jaar werkzaam in het onderwijs te Boijl.

Waarom heb je in 1972 gesolliciteerd als hoofdleidster aan de kleuterschool "t Veurspel" te Boijl

Na mijn opleiding wilde ik graag beginnen met werken en het dorp Boijl sprak me wel aan, een leuke school die toen aan de Kerkweg stond. De school staat er niet meer, er staan nu woningen.

Op 27 juni 1972 heb je een proefles gegeven op die school, kan jij je die dag nog herinneren.

Ja, heel goed, ik had een klassengesprek over vissen voorbereid, de les verliep goed.

Een dag later kreeg ik al bericht dat ik was benoemd. Ik was er erg blij mee.

Je begon direct na de zomervakantie, hoe verliepen de eerste dagen.

Ik had alles met de vorige leidster besproken, toch moest ik even wennen, alles was nieuw voor mij. De omgeving, materiaal en leerlingen die ik niet kende. Omdat het een één-klassige school was, had ik geen collega's die ik iets kon vragen.

Na de geboorte van jullie dochter Annie in 1975 ben je in het onderwijs blijven werken, wat waren de reacties.

Deeltijdbanen bestonden nog niet. Voor die tijd was het heel bijzonder dat ik bleef doorwerken.

Ik kreeg zowel positieve als negatieve reacties. De vraag leefde: komt het wel goed met jullie dochter als ze wordt opgevoed door de vader en de oma.

Is het goed gekomen.

Volgens Annie is het helemaal goed gegaan. Zelf heb ik het ook als positief ervaren.

In 1984 trad de wet op het basisonderwijs in werking: kleuter- en lagere school werden samen gevoegd. Je verhuisde met de leerlingen naar een nieuw lokaal dat aan de lagere school aan de Boijlerweg was gebouwd. Je kreeg ineens collega's, hoe heb je dat ervaren.

Heel erg positief, je kon met collega's overleggen. Je ging veel meer samenwerken wat de kinderen ten goede kwam. Bovendien was het veel gezelliger!

Je werkt nu al vele jaren op De Oosterbrink, hoe bevalt dit.

Het aantal leerlingen vindt ik ideaal (gemiddeld 100) We hebben een goede groepsverdeling, dit heeft een positieve invloed op de leerlingen, er zitten altijd wel vriendjes bij je in de groep.

Bovendien werk ik samen met een team wat zich volledig inzet voor de school. Ook de inzet van de ouders in de M.R., O.R en diverse commissies ervaar ik als positief.

Je geeft al die jaren al les in de groepen 1 en 2, is het onderwijs aan het jonge kind in de loop der jaren veranderd.

Ja, het is wel geleidelijk gegaan, als leerkracht groei je mee met de nieuwste ontwikkelingen. Dat is voor mij steeds een uitdaging geweest.

De computers deden hun intrede, je werd als lct-er op De Oosterbrink aangesteld. Wat spreekt je daarin aan en hoe bevalt het nieuwe digitale schoolbord.

Ik zag wel mogelijkheden om kinderen met computers te laten werken. Dit is een positieve vernieuwing binnen het onderwijs. Het digitale schoolbord vind ik in een woord: machtig.

Je kunt nu de lessen binnen de school enorm verduidelijken. Dit biedt weer vele voordelen je kunt o.a. je lessen opslaan en op een later tijdstip weer gebruiken.

Woensdag 29 aug. jl. is er aandacht besteed aan je jubileum. Hoe heb je die dag beleefd.

We gaan je jubileum bescheiden vieren hadden de collega's gezegd. Wat je bescheiden noemt, het is voor mij een heel mooi feest geweest! Ik werd 's morgens van huis gehaald door Tineke Veening en door alle kinderen bij school opgewacht, die mij bedoiven onder de bellen van bellenblaas.

In het speellokaal zongen de kinderen een speciaal voor mij gemaakt lied en werd ik toegesproken door Geert en Janny namens de school en ouderraad. Bovendien kreeg ik prachtige cadeaus: van de leerlingen en het team een lege mand, van Geert kreeg ik daarin het eerste cadeau n.l. een Stellingwerfs leesboek en de opdracht om langs alle klassen te gaan om daar nog meer presentjes te "verdienen".



In alle groepen hadden ze voor mij iets ingestudeerd en daar heb ik nog vele cadeaus mee "verdiend". zodat aan het eind van de ochtend de mand helemaal vol was. Van de O.R. en M.R. kreeg ik een prachtig opgemaakte vaas met het logo van de school.
Ik heb enorm genoten van deze dag en wil langs deze weg iedereen daarvoor nog hartelijk danken. Tevens bedank ik de vele ouders voor de felicitaties en attenties!

Geke, bedankt voor dit interview en op naar de 40 jaar!

Thea Pijlman.



SCHOOLVOETBALTOERNOOI

Woensdag, 19 september 2007 deden we met een jongens 11-tal en een meisjes 7-tal mee aan het schoolvoetbaltoernooi 2007, dat gehouden werd op sportpark "Molenwiek" te Wolvega.

Het meisjes zevental, onder leiding van coach Miranda Spin, speelde 5 wedstrijden in hun poule. Twee wedstrijden speelden ze 0-0. De ander drie wedstrijden werden gewonnen. Ze werden nummer één in de poule. Dat leverde de dames een plaats op in de kruisfinale. Tegenstander de Wethouder Heidaschool uit Munnekeburen was te sterk. De wedstrijd ging verloren met 2-0.

In de wedstrijd, die daarna volgde, werd om de derde plek gespeeld.

Het meisjesteam van "de Striepe" uit Oldeholtspade moest het onderspit delven. Ons team won met 2-0. Ze kregen uit handen van Albert Bijlsma een mooie beker uitgereikt.



Het jongens elftal onder leiding van coach Martin de Groot speelde op het "grote" veld.



Het team toonde inzet en er waren ook mooie acties te zien. Dat resulteerde in twee mooie goals, maar helaas gingen alle vier wedstrijden verloren.

Kortom: Het was een gezellige, sportieve middag onder ideale weersomstandigheden met veel supporters.

Alle ouders, die hun steentje hebben bijgedragen voor, tijdens of na het toernooi: **BEDANKT!**

AFSCHEID GROEP 8

Op 3 juli 2007 namen 14 leerlingen afscheid van onze school. 's Ochtends voerden ze in het speellokaal een toneelstukje op, waarin ze vertelden over hun basisschooltijd.

Daarna boden ze aan de directeur een "mobieltje" aan. De medeleerlingen werden getraakteerd op een glaasje drinken en een warme snack.

's Avonds was onder grote publieke belangstelling de traditionele partij slagbal.

Het "team" wilde ditmaal niet verliezen en was op een geheim trainingskamp geweest en had een geheim wapen mee. Het hielp..... helaas voor groep 8 ... het team won.

Het gourmetten van groep 8 met de leerkrachten was een gezellige afsluiting van de basisschooltijd.



Even voorstellen:

wij zijn de
leerlingen in
groep 1 en 2



Wesley Rooks



Loes Slot



Velthe Veenstra



Isil de Vries



Marret van der Wijk



Yinka Kremer



Ryan Tummers



Jildou Veenhouwer



Tiemo Oosterveld



Sandrijn Poiesz



Anna Rösener Manz



Chantal de Vries

Wij wonen in:
Boijl, Oosterstreek,
Wateren en Zorgvlied

Even voorstellen:

wij zijn de
leerlingen in
groep 3 en 4

Onze juffen zijn:
Juf Geesje
Juf Thea



anne Nieuwenburg



Justus Aberson



Thomas van Bennekom



Lin Klaassen



Jesse de Weert



Gijs Slot



Max Bruinsma



Mandy Goddijn



Tristan Jongedijk



Remco Jager



Rowan Jongedijk



Marnix Drent



Flip de Beer



Mani Algra



Fen Yi Klaassen



Tristan Verdam



Rens Aberson



Mike Elsinga



Danny Sijbesma

*Wij wonen in:
Boijl
Oosterstreek
Zandhuizen*

*Dit schooljaar
komen er nog
meer kinderen bij
in onze groep.*

*Onze juffen zijn:
Juf Geke
Juf Albertina
Juf Thea*



Juf Geke



Juf Albertina



Juf Thea



Jarno van der Helm



Niels Veening



Melissa Nieuwenburg



Tjeerd Hilhorst



Guus Dam



Savannah Mooy



Silvan Bergsma



Anna Spoelstra



Tim Koorneef



Mike van Oort



Giverny de Wolf



Jeffrey Elsinga



Merijn de Vries

Groep 5 - 6

Wij zijn naar camping Ludo geweest, en daar zaten onze kennissen ook.
Op de camping waren 2 zwembaden en 2 speeltuinen en 3 watervallen.
We hebben veel lol gehad, er was een disco.
Toen onze kennissen thuis waren gingen we naar Slagharen en we hebben daar ook veel lol gehad.
Ramon



Ook zijn we naar het strand geweest.
Leonie

Wij zaten op een camping die hete Le Ke Panen.
De camping had een zwembad met een glijbaan.
Ik ben in 3 stadjes geweest en ik heb een zwaard gekregen.
Ik heb elf vrienden gekregen en er was elke dag een disco.
Julian

Wij zijn naar Frankrijk geweest, dat was erg leuk maar de rit duurde lang.
We zijn er gekomen toen we er waren gingen we de tent op zetten.
Daarna gingen we naar het meer en ik ben van de rotsen gesprongen.
Jackie

We zijn naar Spanje gegaan.
Daar zijn we naar het stadion van Barcelona geweest.

Duitsland

Er was een meer waar je kon zwemmen, er waren ook allemaal visjes
En ook gekleurde visjes.
We waren op een avond naar het meer geweest het zag er toen heel mooi uit.
We zochten allemaal platte steentjes die gingen we op het water gooien.
Martine

Hongarije

Wij zijn naar Hongarije geweest.
Mijn oma woont daar, het was heel gezellig.
Ook zijn we allemaal naar het baltonmeer geweest
Rick

Ik ben naar slagharen geweest Robin en Kevin waren mee.
Wij zijn op camping Ludo en onze kennis was er ook.
We zijn op vier campings geweest.
Deamen

Frankrijk

We zijn met zijn allen naar Frankrijk geweest 2 weken lang.
Het was hartstikke leuk we zaten vlak bij de bergen er was een klein jongetje Emile hij was 3 jaar oud.
We deden leuke dingen en speelden spelletjes.
We zijn ook naar een grote markt geweest het was hartstikke leuk in Frankrijk.
Ook zijn we een paar nachtes in Den Haag geweest.
Daisy



Mijn vakantie in Frankrijk

We zijn dit jaar in Frankrijk geweest.
We zijn naar erg veel dingen gegaan, zoals potten bakken en naar een wijn boer waar je wijn kon proeven.
Er was ook 1 stom ding geweest
Verder weet ik het niet meer.
Vincent

Ik heb in de vakantie trekker gereden.
Met twee hele grote karren erachter.
Bij Anne Veenstra op het land. Samen met Anne heb ik het hooi
Op gehaald. Twee dagen lang en dus 2 keer patat met kroket.
Daniel

Wij zijn naar Frankrijk geweest, daar hebben we
Heel veel gedaan. We hebben ook nog gefietst.
Jenno

Wij zijn naar Frankrijk geweest en naar een stad.
We zaten op een camping dichtbij een meer
Het meer was heel klein en het was heel erg koud.
We zijn naar een grote winkel geweest en die was heel leuk.
Niels

We zijn met de trein weg geweest.
En we zijn naar Den Haag geweest.
Ik vond het niet zo heel leuk.
Lisanne



Wij waren op een zondag naar slagharen geweest,
We waren in de wildwaterbaan geweest,
in het reuzenrad en in een kabelbaan.
Ik vond sommige dingen best wel eng
Maar het was wel een leuke en gezellige dag
Moniek

Wij zijn een week naar centerparks geweest.
Het was daar heel leuk.
Jesper

Wij zijn naar Zeeland geweest.
Daar zaten we op een camping in een caravan.
Op de fiets zijn we naar het strand geweest,
En we zijn naar het zwembad geweest die op de camping was.
Jos

Ik ben op vakantie geweest in Denemarken.
We zijn naar de zee geweest en naar legoland.
Rob

Wij zijn naar het dolfinarium geweest.
We hebben een dolfijnshow gezien en een zehondenshow.
We hebben ook geleerd dat dolfijnen een hele gevoelige maag hebben.
Aan het einde van de dag hebben we wat gedronken en zijn we naar huis gegaan.
Esmee



Wij zijn naar Frankrijk geweest.
Op de camping waren 7 glijbanen en een groot zwembad.
We zijn 4 keer naar het strand geweest en dat was erg leuk.
Ruben groep 6

Wij zijn een keer op een zondag naar mijn oom Erik geweest.
Het was heel leuk, het leukste was dat ik een nieuwe vriend ben tegen gekomen.
Verder heb ik weinig te vertellen, het was toen wel heel leuk
Peter

Yanick, Jurjen en Jorn bleven 7 september bij ons slapen, want
Toen was de corso. Yanick is 4 en Jurjesn is drie en Jorn is 4 maanden
ze slapen met licht aan en wij totaal niet dus het was lastig. Ik moest zaterdag nog
Voetballen en toen moest ik jom de fles geven. Jan mijn oom deed mee met de corso.
Die had een bierwagen. Jesse en ik hebben ook een paar keer op de kar gezeten.
Het was leuk Sanne groep 6

We zijn naar Denemarken geweest met vakantie. We zijn naar twee campings geweest en het was leuk heel leuk en we mochten naar een
zwembad. Sietse groep 6

Groep 7 en 8 stellen zich aan u voor.

Jouk Dam is mijn naam
Oké ben ik
Uitbundig ben ik ook
Kuoj is het achterste voren



De naam komt van jou of Jacobus
Als ik iets doe, doe ik het langzaam
Mijn naam komt uit het Fries

Ashley Mooy is mijn naam.
Slangen en leguanen vindt ik mooi.
Hallo iedereen de betekenis van mijn naam is
essenhout en weide.
Lichtblauw en hemelsblauw vindt ik mooie kleuren.
En stampotten vindt ik ook wel heel lekker.
IJs vind ik natuurlijk ook lekker.

Mijn eigenschap is aardig.
Oorlog vind ik stom en niet leuk.
Ontzettend leuk is de school.
IJverig is niet mijn eigenschap.

Stefan is mijn naam
Taart vind ik niet lekker
En Stefan betekent de gekroonde
Flexibiliteit is mijn eigenschap
Aan dieren pesten heb ik een hekel
Nooit eet ik witlof



Gerri is mijn juf
Onbetrouwbaar ben ik niet
Dotje is mijn pony
Duidigt ben ik me halve leven geweest
IJs vind ik lekker
Nooit ga ik roken

Edwin is mijn naam.
Donkergroen vind ik een mooie kleur.
Wiljan is mijn broer.
Ik ben brildragend.
Niels is mijn broertje.

Vriendelijkheid.
Eerlijkheid.
En ik houd van sport.
Nederland is mooi.
Ik vind lego leuk.
Niet te verzinnen.
(juf)Gerri is één van mijn juffen.

Iris Mooy is mijn naam.
Regenboog is één van mijn betekenissen.
Ik zit in groep 8.
Streetdance vind ik leuk, en ik heb erop gezeten.

Mijn lievelingsdier is een hond.
Ook vind ik jongere dieren lief.
Oranje vind ik een mooie kleur.
IJs vind ik lekker.

Kevin de Vries is mijn naam.
En ik houd van computeren.
Voetbal is leuk.
Ik wil Dagobert Duck worden.
Niet echt slim.

Dagdromer.
Erg lief.

Vriendelijk.
Rechtvaardig.
Irritant.
En ik houd van sport.
Slagbal is leuk.



Arnold is mijn naam.
Rood vind ik een mooie kleur.
Natuur vind ik niet zo mooi.
Ook vind ik koeien mooi.
Landbouw vind ik mooi.
De eigenschap geduld past wel bij mij.

Heel leuk vind ik trekkerrijden.
Ik wil graag boer worden.
Lego vind ik leuk.
Hessel is mijn broer.
Ook is de betekenis van mijn naam is Adelaarsvorst.
Rekenen vind ik niet zo moeilijk.
Soms ben ik verlegen.
Tjeerd is mijn broertje.

Robin de Vries is mijn naam.
Onbenullig ben ik niet.
Boten besturen vind ik leuk.
Ik zit op voetbal.
Nooit teken ik slecht.

Dagdromer.
Erg lief.

Vies ben ik niet.
Rechtvaardig.
Irritant ben ik niet.
En ik houd van sport.
Slagbal is leuk.



Robin de Wolf is mijn naam.
Ordelijkheid
Betekenis is schitterend van roem.
Ik ga op voetbal
Nobir is achterstevoren

Doelgericht
Enthousiasme

Woon in een mooi huis
Ook wel roodborstje genoemd
Loyaliteit
Flexibiliteit

Bastiaan is mijn naam
Als je wilt weten wat ik wil worden : dat weet ik nog
niet
Spelen vind ik het leukst
Trekker rijden wil ik heel graag
Ik zit op voetbal
Anders dat ben ik
Achterbaks ben ik soms
Naaitsab is mijn naam achterste voren

De kleur dit ik mooi vind is leger groen
Enge dingen vind ik leuk

Gebrek aan slaap heb ik best veel
Rechtvaardigheid vind ik leuk
Oprechtheid is mijn eigenschap
Ouwe man zal ik zeker worden
The end

Stijn Dam is mijn naam.
Toewijding
Ik vind computeren ook wel leuk
Jouk is mijn broer
Nederigheid

Dankbaar ben ik soms ook
Actief ben ik want ik voetbal
Mijn broertje is Guus

Dennis Rooks is mijn naam
En mijn naam betekent vrolijk
Niet leuk vind ik me vervelen
Nu zit ik in groep 8
Ik ben liever lui den moe
Simpel vind ik rekenen

Rijden op de motor is een sport van mij
O mijn eigenschap vind ik doelgerichtheid
Onder andere speel ik veel met Jouk
Kletsen doe ik niet veel in de klas
Soms computer ik heel lang

Chiel Platje is mijn naam
Het komt van Michiel
Ik kijk vaak tv
En mijn naam betekent sterk in de strijd
Lui en actief

Pedro is mijn beste vriend
Liefelingsdier hond
Anders ben is soms ook wel irritant
Toch ben ik wel aardig
Jongen, dat ben ik
Engels spreek ik goed

Dominique die naam is mij gegeven.
Oktober is de maand dat ik ben geboren.
Mijn liefelingskleur is paars.
Ik hou van paarden en pony's.
Nero & Pinto zo heten ze.
Inderdaad ik woon in Wateren.
Q ja dat is de moeilijkste letter van het alfabet.
Uren werk ik thuis met mijn pony's
En mijn sterrenbeeld is een weegschaal.

Veenstra zo is mijn achternaam.
Enthousiast is wat ik ben.
En mijn ouders heten Anne & Els.
Nu zit ik in groep 8 het laatste jaar in Boyl.
Sport de sport van mij is paardrijden.
Tekenen is mijn liefelingsvak op school.
Rekening houden met anderen is een eigenschap.
Ahh is de winkel van mijn vader.

Ties de Wit is mijn naam.
Intelligent ben ik.
En mijn naam komt van mars.
Slordig ben ik niet.

Duidelijk praten kan ik.
Eieren vind ik lekker.

Wandelen daar hou ik niet van .
Ik lego vaak.
Tafeltennis is mijn sport.

Lisa van der ploeg is mij naam.
Ik heb blauwe ogen.
Spelen doe ik graag.
Andere mensen zijn belangrijker dan ik.

Vriendelijk ben ik voor iedereen.
Dansen is mijn ding.

Pannenkoeken vind ik lekker.
Lol heb ik vaak met mijn vriendinnen.
Ook heb ik een betekenis van mijn naam:god gewijde.
Enthousiast ben ik ook.
Gerri is mijn juf.

Jesse is mijn naam
En het betekent Jahweh bestaat (Hebreeuws)
Soms ben ik ondeugend
Snel ben ik wel
Enthousiasme heb ik soms

Dom ben ik soms (maar ik ben blond dus!)
Elke patat vind ik lekker
Games spelen is èèn hobby
Rommel maken kan ik goed opruimen niet
Oude man worden zal ik zeker
Ook heb ik een zusje- Sanne
The end

Joyce van de Helm is mijn naam.
Ook houd ik van snoep.
IJs vind ik lekker.
Chiel is mijn vriendje.
En ik vind motorrijden leuk.

Voetbal is mijn hobby.
Anne is mijn vader.
Naast gym vind ik drama leuk.

De betekenis van mijn naam is: vreugde het komt uit het Engels.
Enthousiasme is mijn eigenschap.
Rekenen vind ik moeilijk.
Hyves is een leuk internet programma.
Engels vind ik leuk.
Lol maak ik met vriendinnen.
Miranda is mijn moeder.

Jorny Ouwerkerk is mijn naam.
Op voetbal zit ik.
Ram is mijn sterrenbeeld.
Noedels vind ik lekker.
IJverig ben ik soms.

Oud ben ik niet.
U weet het niet: spelen vind ik leuk.
Wachten hou ik niet zo van.
Eerlijk ben ik vaak.
Rennen ben ik goed in.
Kleur groen vind ik mooi.
En ik ben op 10 april jarig.
Rekenen heb ik een A op.
Kwaadaardig ben ik niet.

Nancy Oost is mijn naam
Andijvie vind ik lekker eten
Netjes ben ik
Cavia's vind ik leuke dieren
Yatzee vind ik een leuk spel

Oost west thuis best vind ik een mooi spreekwoord
Ontdeugend ben ik wel eens
Spelen vind ik leuk
Turkoois is mijn lievelingskleur

Helen Gorter is mijn naam
En mijn sterrenbeeld is boogschutter
Lasagne vind ik lekker
Een paard vind ik heel lief
Nooit schrijf ik slordig altijd netjes

Gymmen is heel leuk op school
Ook vind ik spelen heel leuk
Rennen ben ik goed in en ik vind het heel leuk
Turkoois is mijn lievelingskleur
Een beschrijving van mijn naam is: de lichtende
Raadsels vind ik altijd heel leuk

Manuela Groen is mijn naam.
Aan geschiedenis heb ik een hekel.
Natuur vind ik mooi.
Uit deze letter kom ik niet zo goed.
Emanuel is een betekenis van mijn naam.
Leuk vind ik voetballen.
Altijd gezellig kletsen.

Gerri is mijn juf.
Rood en oranje vind ik mooie kleuren.
Op school zijn vind ik niet altijd leuk.
En ik hou heel veel van dieren.
Na knutselen vind ik tekenen heel leuk.

Jense is mijn naam
Eerlijkheid
Nederigheid
Sporten vind ik leuk tennis
Eerbiedwaardigheid

Beesten vind ik leuk
Enthousiasme
Respect
Gods genade betekent mijn naam
Spelen vind ik leuk
Moed
Assertiviteit

Naomi Groen is mijn naam
Assertiviteit is mijn eigenschap
Oh wat een moeilijke letter
Mijn lieveling sport is voetbal
Ik heb hoogte vrees

Groep 7 daar zit ik in
Rennen vindt ik leuk
Erwten lus ik niet
Naomi's beschrijving van haar naam is hebreeuws de liefelijke

AGENDA

- 29 september Prijsklaverjassen – Café “de Tille”
Aanvang 20.00 uur
- 2 oktober Oud Papier – de Oosterbrink
Aanvang 13.00 uur
- 10 oktober Kennismakingsmiddag - Bond van Boijligers
Aanvang 14.00 uur
- 12 oktober Filmavond voor de jeugd - Dorpsgemeenschap
Aanvang 19.00 uur groep 3 t/m 7 / 21.30 uur groep 8 tot 16 jaar
- 27 oktober Prijsklaverjassen – Café “de Tille”
Aanvang 20.00 uur
- 9 november Lampionoptocht – de Oosterbrink
- 17 november Spel- en Quizavond – Dorpsgemeenschap
Aanvang 20.00 uur
- 1 december Prijsklaverjassen – Café “de Tille”
Aanvang 20.00 uur
- 13 december Toneelavond – Nut & Genoegen
Aanvang 20.00 uur
- 15 december Toneelavond – Nut & Genoegen
Aanvang 20.00 uur

KOPIJ INLEVEREN



30 november 2007

E-Mail: dorpskrant@deoosterbrink.nl

Of in de brievenbus bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2c



Het is tijd voor een goede buur.

Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou eenmaal bij u in de straat, om de hoek, in de wijk. Daarom sponsort de Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen we graag. Het is tenslotte ook onze buurt.

Het is tijd voor de Rabobank.



Rabobank