

Boijl heeft nu eigen dorpsvlag

BOIJL. Boijl heeft sinds kort ook een eigen dorpsvlag. Dat dundoek wappert inmiddels al vrolijk bij een aantal zakenmensen en particulieren. De dorpsvlag blijkt in trek, want men heeft al moeten besluiten vlaggen bij te laten maken. Verwacht wordt, dat met name tijdens de jaarmarkt donderdag in Boijl de dorpsvlag op vele plaatsen te zien zal zijn.

De Boijliger dorpsvlag is nauw verbonden met het verleden. Op de plaats waarnu de boerderij De Riesen is gelegen, was vroeger (al vanaf 1480) een kasteeltje of stins gelegen. De familie Van Riesen bewoonde dat kasteeltje. Zoals vroeger gebruikelijk hadden ook zij de beschikking over een familiewapen. Dat wapen stelde een goudkleurige vos voor, met in de rechterpoot een zilverkleurige takkenbos (riesholt) op een rode ondergrond en hield verband met de omgeving. Lager kwam er een andere versie, maar de commissie in Boijl vond het oude wapen zo sprekend, dat men op een vergadering besloot dat wapen als dorpswapen te nemen.

Er is niet iemand van de familie Van Riesen, die officieel toestemming heeft verleend tot het voeren van het wapen. Dat komt omdat er niet meer een duidelijk hoofd van de familie is, door het uitzwerven over een groot gebied. Onder de Nederlandse wetgeving is het voeren van dat wapen vrij. Wel heeft de commissie met enige leden van de familie Van Riesen overleg gehad. Daaruit is gebleken, dat er zeer zeker geen tegenstand tegen het voeren van dat wapen bestaat.