

K
DORPS
N
TAK
T

1e JAARGANG No. 7

AUGUSTUS 1969

Als dit nummer verschijnt is augustus al weer bijna verstreken. De zomer is al weer in aftocht en de avonden worden al weer langer. Rond om ons heen worden de werkzaamheden in Ruilverkavelingsverband met grote voortvarendheid uitgevoerd een geheel ander landschap vormend.

Straks zal het, als het geheel klaar is, ons herinneringen laten behouden aan hetgeen dat geweest is. Herinneringen kunnen dierbaar zijn, maar ook gedachten oproepen naar iets wat men niet graag terug wenst. "De tijd houdt geen skoft" een algemene uitdrukking heeft op deze ontwikkeling een juiste benaming. Hetgeen dat verandert moge voor ons allen hier in Boijl een vooruitgang betekenen.

Zo graag hadden we problemen die hier zijn vlugger zien afgewerkt. De herfst ligt in 't verschiet, zodat vele werkzaamheden moeilijker kunnen worden uitgevoerd. We denken vooral aan de wegen en extra genoemd dient te worden het eerste gedeelte van de Boschoordweg wat miserabel slecht is. En dan de straatverlichting; ook daaraan markeert erg veel.

Bij Augustijn is een wegwijzer geplaatst. Keurig! Stonden er maar op meerdere plaatsen zulke noodzakelijke voorzieningen! Het ligt op de weg van Dorpsbelang om wensen van de inwoners van ons dorp serieus te onderzoeken en bij de overheid ahangig te maken.

De resultaten zijn niet altijd bevredigend, maar vinden we het noodzakelijk dat we ons niet laten ontmoedigen als we met redelijke verlangens komen zullen we toch ergens gehoor moeten vinden.

Nu nog enkele mogelijkheden voor het DORPSKONTAKT.

Er kunnen advertenties worden geplaatst. Vraag en aanbod. Het is niet de bedoeling voorlopig om een blad vullende. Ook hadden we gaarne van de verschillende verenigingen (die een bijdrage leveren in geldelijke zin) een artikel hun vereniging betreffende.

Lamm. Mulder



2.

=====
J O N G E R E I N
=====

Van het jongereinfront is op dit moment weinig nieuws. De besturen van de diverse verenigingen zijn bijeen geweest om er zich over te beraden wat het komende seizoen weer op het programma moet staan. Over het algemeen zag men de toestand nogal somber in. Het lijkt n.l. dat de meeste jongeren geen behoefte voelen om een avond eens iets ernstigs te bespreken. Avonden die bestaan uit het nuttigen van glazen, met inhoud die, nauw verwant zijn aan de alcoholen, gepaard gaande met inelkaar gekronkelde lichamen, dit alles dan overspoeld met een watterval van lawaai, zijn veel meer in trek.

Hoe komt dat?

Wil men niet serieus zijn? Is men te gemakkelijk? Er zijn nog meer redenen te bedenken. Een ding is zeker, wanneer voor bepaalde zaken geen animo of een te geringe bestaat, zullen veel Jongereinverenigingen het laten afweten. Elsloo is al opgeheven. Gaat Boijl daar achter aan? Kom jongelui steun het bestuur een beetje. Dat is voor hen veel aardiger en geeft de burger weer wat moed. Men moet wel bedenken dat, wanneer een bepaalde vereniging is opgedekt, die niet weer terug komt.

En dan is er weer een stukje platteland afgebroken. Dus maak er met elkaar een goed seizoen van.

In het volgende dorpsblad zal een voorlopig winterprogramma geplaatst worden.

=====

vervolg van bl. 3

Wat de gespreksgroepen betreft, waar ik de vorige keer al over schreef, indien u belangstelling hebt voor een bepaald onderwerp, wilt u dit dan voor september laten weten! Financiën. In de maand september zal gecollecteerd worden voor het werk van de medische zending. De collecte in de maand juli, voor noodlijdende kerken en personen, heeft f. 72,05 opgebracht. Alle gevers(sters) hiervoor hartelijk dank.

Met de hartelijke groeten in het bijzonder aan zieken en bejaarden.

Domina v/d weide (tel. 252)

2

KERKBERICHT

-o-o-o-o-o-

De vorige maal schreef ik dat de vredesweek gehouden zou worden van 28 sept.- 5 okt. Bij nadere informatie bleek echter, dat dit een week eerder zal zijn, dus van 21 - 28 september.

Ik zou daarom alle catechisanten met nadruk willen vragen, allemaal te komen als de catechisatie op vrijdag 19 sept. begint aanvang 19.30 uur op de pastorie. We kunnen dan samen overleggen hoe we de vredesweek als catechisanten kunnen voorbereiden. Het is de bedoeling dat alle jongens en meisjes, die de lagere school verlaten hebben en nog geen 18 jaar zijn, begin september een uitnodiging krijgen de catechisatie te volgen.

De zondagschool begint, zoals eerder geschreven, zondag 31 aug. 11.15 uur. Alle kinderen die de lagere school bezoeken zijn daar van harte welkom. (kinderen van 6, 7 en 8 jaar bij de pastorie, kinderen vanaf 9 jaar in de kerk.

Over de kerkdiensten: Deze zijn als volgt vastgesteld.

Zondag 31 augustus 10 uur gezamenlijke dienst in Elslø
Da. v/d Weide (vertrek vanaf
Kerk Boijl 9.45 u.)

Zondag 7 september 10 uur Da. v/d Weide. Gezinsdienst
met de kinderen van de zondagschool.

Zondag 14 september 10 uur Da. v/d Weide.

Zondag 21 september 10 uur Da. v/d Weide.
Opening Vredesweek.

Zondag 28 september 10 uur Da. v/d Weide.
Sluiting Vredesweek. Zo mogelijk
gezamenlijk voorbereid met de
catechisanten.

In de vredesweek zal ook een zendingsavond gehouden worden in Donkerbroek, op donderdag 25 september, aanvang 8 uur.

U wordt allen hartelijk uitgenodigd deze avond bij te wonen. Opgave, in verband met vervoer, bij de pastorie of bij één van de kerkeradsleden.

Het is de bedoeling, de dienst van zondag 7 sept. weer op de band op te nemen. Graag hiervoor van te voren opgaven, eveneens op de pastorie of bij de kerkeraad.

Vervolg op bl. 2.

=====

S P O R T

=====

Zondag 10 aug. is het betaalde voetbal weer van start gegaan. Tot genoegen van zeer veel liefhebbers die getrouw iedere week langs de lijn hun favorieten weer aanmoedigen. Over enkele weken, om precies te zijn 14 sept. a.s. gaan de amateurs de strijd tegen elkaar weer aanbinden. Zo zal dan het sportterrein van Boijl ook weer het toneel zijn van meer of minder fraai voetbal. Dit is niet schamper bedoeld, de één kan nu eenmaal meer dan de ander. En . . . de één spreidt ook wel meer inzet ten toon dan anderen. Wanneer men regelmatig wedstrijden ziet spelen stajen soms wel eens te verbijten als men sommige spelers in het veld rond ziet lummelen. Terwijl men eigenlijk blij moest zijn, dat men in de gelegenheid wordt gesteld om zich sportief te mogen meten met andere sport beoefenaars. Ook worden de scheidsrechters wel eens onheus bejegend. Ook iets wat niet moest gebeuren, want zonder deze mensen lag de sport gauw op z'n rug.

We mogen aannemen dat de spelers die straks het geel-blauw mogen dragen het naar beste kunnen zullen doen.

Er zijn de afgelopen weken nogal wat serie wedstrijden geweest, zodat men niet al te onwennig in het veld zal staan. Het veld van Boijl behoeft echter nog wel enige verbetering.

Wie zou de goalpalen even een kwastje verf willen geven?

En een weinig zand zo hier en daar was ook geen weelde.

Wie helpt wie?

Tegelijk met de voetbal gaat ook de korfbal weer van start. Deze tak van sport kampt met een tekort aan mannelijke spelers. Wanneer daar geen verandering in komt, zullen onze zusters in de sport gedoemd zijn inactief te blijven.

Ook hier dus graag liefhebbers voor.

De training voor de korfbal zal zijn op de dinsdagavond om kwart voor zeven op het sportterrein.

Tot slot willen we iedere sportman-vrouw een sportief seizoen toe wensen.



COÖPERATIEVE RAIFFEISENBANK

"BOYL-NOORDWOLDE"

VOOR AL UW BANKZAKEN