

EVEN BI'J PRAOTEN

IN BOIJL



nr. 2 - 2010

COLOFON

“EVEN BI'JPRAOTEN”

Is een tweemaandelijks uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerfen, Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Redactie:

Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

Medewerkers:

Lida Bokkers-Ossendrijver
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee
Lammie Jongbloed-Bolding

Bezorgers:

H. Bijkerk
E. Blaauwbroek
R. Boelen
H. Roeles
A. Bootsma-de Boer
Y. Gutterswijk
A. Thalen
A. Marks
L. Bokkers

Medewerkers buurtschappen:

Brink
Bezembuurt
Daoken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boijl Centrum
Bi'j Harmke
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.
Kerkweg
Klokkeweg
Bekhof

Abelien Thalen
Corien Krist
Thea Mooij en Rina Kremer
Juup Bosma
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Liane Russchen
Helga de Vries en Sabine Dam
Annie Winters
Jantje de Vries en Anne-Marie van der Geest
Annie en Anne Marks
Katja Aberson
Rudy Klesman en Corrie de Vries

Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk

Banknummer 3102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bijproaten te Boijl.

Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van ons E-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl of u kunt bij Henneke Velzeboer, of op De Oosterbrink terecht.

Even Buurten



Bij Harmke

Zandzakken voor de deur.....Barry Mailly heeft zijn rijbewijs gehaald! Zien jullie dat rode autootje rijden, dan is dat nu lang niet altijd Mieke meer. Gefeliciteerd en voorzichtig aan!



Minder goed nieuws vanaf het erf van de familie Derks. Daags voor zijn geplande optreden tijdens de Bonte Avond (had er vast niets mee te maken) werd Hendry Derks getroffen door een hartinfarct. Door snel ingrijpen van Jannie, de dokter en het ambulancepersoneel was Hendry op tijd in Leeuwarden voor deskundige hulp en was hij de volgende dinsdag alweer thuis. Met het zeer plotseling overlijden van twee buurtgenoten nog vers in het geheugen, hadden veel buurtgenoten de schrik goed te pakken. We zijn ontzettend blij dat Hendry weer voorzichtig wat rondscharrelt op de boerderij en binnenkort hopelijk kan starten met de hartvalidatie. Beterschap namens ons allemaal.

We noemden het al...de Bonte Avond. Traditiegetrouw probeert onze buurt mee te doen met deze altijd verrassende avond. Deze keer werd opgetreden met het lied 'Jan Klaasen de Trompetter' en dan in de uitvoering van Het Vrije Schaap (schaap met de 5 poten). Verkleed als poppenkastspelers in een grote poppenkast werd het lied met veel enthousiasme vertolkt door Lucie, Anne, René, André, Mieke, Wim en Anne-Marie. Lotte was bereid gevonden om op de valreep als vervanger van Hendry te fungeren.

Na jarenlang onderzoek was het 15 april dan eindelijk zo ver: Marije Duijker promoveerde aan de Leidse Universiteit tot Doctor in de Geesteswetenschappen op het proefschrift 'the worship of Bihma'. Het boek, of beter gezegd, de twee boeken namelijk een tekst en een fotogedeelte, vertellen over de verering van Bhima op Java (Indonesie) in de 14de en 15de eeuw. Bhima is een mythologische figuur die een belangrijke rol speelt in een Indiaas verhaal, dat ook op Java en Bali bekend was.

In het proefschrift worden de motieven, de verspreiding en het ontstaan van de verering, de relatie met andere goden en de invloed van de wajang op de verering onderzocht.

Het onderzoek concentreert zich op de iconografie van de afbeeldingen en de interpretatie daarvan, maar ook wordt de literaire, materiële en historische context van de Bhīma-afbeeldingen op Java onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt dat bescherming, verlossing en vruchtbaarheid motieven waren voor de Bhīmaverering en dat Bāyu, de god van de wind en Bhīma's vader, een rol van betekenis speelde bij de verering.



Overhandiging van de bul in de eeuwenoude Senaatskamer

Ook wordt duidelijk dat de Bhīmaverering een Javaanse zaak was waarin de wajang een belangrijke rol speelde.

De conclusies op basis van het multidisciplinaire onderzoek, dat in het kader van het LUICD plaatsvond, zijn nieuw.

De maatschappelijke relevantie van het onderzoek is dat de culturele erfenis van een land, in dit geval de Republiek Indonesië, kostbaar is en gekoesterd moet worden.

Marije, van harte gefeliciteerd met deze bijzondere prestatie!

Onze buurtgenote Els de Niet is actief in de wereld van de kunst. Programmaboekjes voor onderstaande weekeinden zijn vanaf 30 april bij haar (Bw 59) en bij de AHB te verkrijgen.

'Open Ateliers' in de Stellingwerven op 15/16 mei en 22/23 mei 2010

In twee weekenden van mei wordt 'Open Ateliers' in Oost- en Weststellingwerf georganiseerd, een initiatief van de werkgroep beeldende kunst, onderdeel van Stichting Kunstwerf. Het wordt een unieke gelegenheid om gedurende deze weekenden een kijkje achter de schermen te nemen bij de kunstenaars. De 19 deelnemende kunstenaars zetten hun deuren gastvrij voor u open en er is van alles te zien, zoals schilderijen, tekeningen, grafiek, keramiek en ruimtelijk werk, maar ook hedendaagse multimedialkunst. Uiteraard is dit ook het uitgelezen moment om de kunstenaars zelf te ontmoeten.

Maar dit is nog niet alles! Alle kunstenaars hebben voor deze gelegenheid een kunstwerk ter waarde van € 600,- ter beschikking gesteld, en u maakt kans om uit deze selectie uw favoriete kunstwerk te winnen! Kom voor een overzichtstentoonstelling van de deelnemers tijdens beide Open-Atelier weekenden ook even naar het Kunstcafé aan de Brinkstraat 2 in Oosterwolde, geef uw ogen de kost en win een kunstwerk! In het programmaboekje, verkrijgbaar bij VVV's, diverse winkels en culturele instellingen in Oost- en Weststellingwerf, leest u hoe u kans maakt op een kunstwerk naar keuze.

De toegang tot de ateliers en het kunstcafé is gratis. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kunstwerf.com of via kunstkykkunstcafe@gmail.com of via 0561-514898.

Tot zover maar weer,

Jantje en Anne-Marie



De Daoken Boschoordweg

Bij het schrijven van dit stukje zitten we met rood verbrande gezichten in de zon. Hier hebben we lang op gewacht.....

Esmee Dam, Monique Drent en Jenno Kremer hebben via school hun EHBO diploma gehaald. Groep 8 heeft les gehad van onze buurtgenoot Wim van der Hoef. Allemaal proficiat.

Jannie Westerveen heeft een korte ziekenhuis opname gehad en huppelt inmiddels alweer vrolijk rond.

Nellie de Vries heeft een lange tijd in het ziekenhuis gelegen en is nu weer thuis.

Uiteraard wensen wij haar heel veel beterschap en een spoedig herstel.

Ook hadden we een koperen echtbaar op de buurt. Herman en Mariëlle waren 17 april 12½ jaar getrouwd. Nog van harte gefeliciteerd en op naar de 25!!!

Er is **FORS** gesnoeid in diverse tuinen op De Daoken.

Hier was de Vesuvius club uit Elsloo erg blij mee voor hun paasvuurbult.

Nogmaals een verzoek van onze kant, heb je een nieuwtje of is er een jubileum.....meldt het ons!!!!!!!

Groeten Rina, Thea

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst.

De vele bezoeken, stapels post en alle andere attenties in welke vorm dan ook hebben ons erg goed gedaan.

Wat leuk dat zoveel mensen dan aan je denken.

Nellie de Vries



In memoriam Jansje Nijholt.

Begin april is onze buurtgenoot Jansje Nijholt overleden. Mevrouw Nijholt woonde jarenlang op nummer 4. De laatste twee jaar verbleef zij in het verpleeghuis te Wolvega. Zij is 90 jaar geworden.

Verder is ons geen nieuws ter ore gekomen. Heeft u een berichtje voor de dorpskrant? Laat het ons weten. Via een telefoontje 421713 Corrie, 421153 Rudy, of via een briefje in de bus op nummer 30 of 26 of via de mail: klesman@xs4all.nl

Wij wensen jullie een mooi voorjaar,

Corrie en Rudy



Het Brinknieuws is dit keer niet zo groot.

Ten eerste willen we Thomas van Bennekom feliciteren omdat hij Zwemvaardigheid I heeft gehaald. Proficiat en ga zo door.

Familie Hofman, Albert Jager en Janet Mooy hebben in de ziekenboeg gelegen maar zijn nu weer aan de beterende hand.

Op de brink nr. 14 is een nieuwe bewoonster komen wonen, misschien wil die zich in de volgende krant aan ons voorstellen.

Nou dit was het voor deze keer

Abelien



Centrum

Hier weer enige nieuwtjes uit onze buurt.

Jannie Prins heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Ze moest worden geopereerd. Ze is inmiddels weer thuis en het gaat gelukkig goed met haar, iedere dag weer een beetje beter. Namens de buurt verdere beterschap toegewenst.

Het café is verkocht. Familie Platje is verhuisd naar Elsloo en de nieuwe eigenaar uit Lelystad is al druk bezig de zaak wat op te knappen. Ze stellen zich even voor:

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat eetcafé "t Zwaantje" gesloten is. Dat is niet meer voor lang.

Wij, Henry en Dorien Goeree zijn de nieuwe bewoners van Boijlerweg 81.

Samen met onze 2 jarige dochter Felicia hopen we met veel plezier hier te gaan wonen.

Momenteel zijn we druk bezig om de zaak mooi te verbouwen.

30 April a.s. is de opening en u bent dan natuurlijk van harte welkom. Wij gaan verder onder een nieuwe naam "Gasterij het Bultje".

Vanaf 30 april kunt u bij ons terecht voor een lekker bakje koffie, thee, een heerlijke maaltijd, lekkere verse broodjes, maar ook diverse ijsspecialiteiten, waaronder softijs, onze stamtafel met een krantje of tijdschrift of gewoon voor een gezellig praatje.

We hopen snel met u kennis te mogen maken.

Henry, Dorien en Felicia Goeree



Hallo allemaal,

We moeten als allereerste even wat rechtzetten, in de vorige dorpskrant maakten we trotse melding van de muzikale Playbackshowtalenten op onze buurt. Nu zijn we toch echt 2 kanjers vergeten! Deamen en Ramon Ouwerkerk, jullie waren toppers! We hebben echt genoten en gelachen tijdens jullie act!

Natuurlijk hebben jullie allemaal TV gekeken tijdens de uitzending van Man Bijt Hond, onze toch al beroemde buurman Chris Greaves Lord kwam op een leuke, muzikale wijze in beeld!

Helaas hebben we op de buurt ook afscheid moeten nemen van onze buurtgenoot Eise Liewes. Wij wensen Haarda, Erik en André heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

We hebben ook nog een ouderwets "wist u dat"-je: Wist u dat Renate Griffioen op een veel te klein fietsje de geheel verkeerde kant opfietste?

Bij het schoolbos is helaas ook een kat aangereden, het beestje heeft het niet overleefd. In de plaatselijke kranten heeft ook een melding gestaan van deze "boskat", misschien hoort de eigenaar via dit medium nu waar zijn geliefde huisdier dus zijn laatste rustplaats heeft gevonden.

Ook hebben we een trotse bezitter van het zwemdiploma-ABC op onze buurt! Super, Chantal de Vries, je bent nu een echte waterrat!

Tenslotte laten we onze kersverse nieuwe buurtbewoners aan het woord:

Ons is gevraagd om een stukje over onszelf te schrijven voor de dorpskrant. Eerst zullen wij ons even voorstellen. Wij zijn Erwin de Lang en Polien Hoogeveen en sinds een maand wonen wij op de Boijlerweg 119. Erwin komt uit Steggerda, is 27 jaar en werkzaam bij een installatiebedrijf in Wolvega. Zijn werkzaamheden daar zijn vooral als dakdekker en het maken en plaatsen van zinken dakgoten. Polien komt uit De Hoeve, is 25 jaar en werkt als docent wiskunde op een middelbare school in Joure. Zij geeft daar lessen aan de onderbouw.

Op 21 november 2008 kochten wij ons eerste huis, staande aan de Boijlerweg 119. Nou ja, huis... Er moest een heleboel aan gebeuren, oftewel alles. Maar na bijna 1½ jaar verbouwen is het ons toch gelukt om er een mooi huis van te maken, zodat wij er, ongeveer een maand geleden, eindelijk in konden trekken. Nu het huis zelf zo goed als klaar is, zal het niemand ontgaan zijn dat het om het huis heen nog niet veel weg heeft van, wat men zegt, een mooie, aangelegde tuin. De bedoeling is dat wij daar dit voorjaar aan gaan werken zodat ook dat een mooi aanzicht krijgt.

Onze eerste indruk van het dorpje Boijl is dat het een gezellig dorpje is. De mensen zijn erg vriendelijk. Iedereen die langsloopt steekt even de hand op of blijft even staan voor een praatje. Ook zijn ze niet te beroerd om elkaar even te helpen als dit nodig is. Wij verwachten dan ook dat wij ons goed thuis zullen gaan voelen in Boijl!

groetjes Erwin en Polien

Zo, dat was het weer voor deze keer! Geniet van het mooie weer allemaal!

groetjes van Helga en Sabine



De Bekhof



Hallo dorpsgenoten,

Hierbij weer enkele nieuwtjes van ons buurtje.

Deze keer zijn we waarschijnlijk door de lentekriebels aangestoken, want er gebeurt hier van alles. Zo hebben de families de Jong van huis gewisseld. Gerrie en Willem hebben de boerderij verruild voor een "gewoon" huis. En in dat "gewone" huis woonden Henk-Jan met Carla. Zij zijn nu in de boerderij getrokken. Maar dat had wel wat voeten in de aarde, er werd stevig verbouwd, en nu is ook daar de rust weergekeerd.

De familie Bottema wil graag wat meer parkeerruimte, ja dan moet je aan de slag.

De vijver wordt daarvoor opgeofferd.

Samen met wat burens is de vijver leeggehaald, d.w.z. een aanhanger vol hunebedstenen, volgens zeggen zijn die weer naar een andere tuin verhuist.

Daarna begon het graven en ja hoor het zat niet mee, boomstronken die al jaren verstopt zaten moesten het nu geloven en werden er radicaal uitgegraven .

Wanneer de parkeerplaats geopend wordt????? Er wordt aan gewerkt!!!!

De familie Jager ervaart de lente op een andere manier, daar is n.l. een mooi hengst veulen geboren, prachtig gezicht.

Ook Aukje had de kriebels want die deed mee met de Bonte Avond.

Zij en haar zus traden op met een nummer van Meatloaf en wel Paradise by the Dashboard Light, en laten zij nu winnen!!!! Gefeliciteerd namens onze buurt!

Intussen is Yvonne ook weer thuis van haar familie bezoek in Australië, een nichtje werd 60 jaar en Yvonne dacht, dat heugelijke feit wil ik wel meevieren, ja en dan ben je zomaar ruim 4 weken onderweg, maar wel lekker weer, dagen van 40 graden, een hele gezellige verjaardag en ook veel avontuur.(o.a. golfen tussen de kangoeroes, zwemmen bij mooie witte stranden en blauw/groen zeewater/ wandelen door prachtige grotten,) kortom genieten!

Dan onze jeugd,

Jarno v.d. Helm ,Remco Jager, Jeffrey Elsinga hebben hun best gedaan met de sponsorloop voor Unicef, er werden afstanden gelopen van o.a. 9 en 10 km. Ga er maar aanstaan, jongens we zijn trots op jullie, goed hoor!!!!

Maar de sportiviteit komt niet van ver, want de ouders van deze jeugd, sporten zelf ook fanatiek, o.a. met de nieuwe rage van Zumba dansen en Pilates

Ons buurtje is dan ook goed vertegenwoordigd bij dat Zumba dansen. Het is heerlijk om te doen, de calorieën vliegen van ons af en daarbij hebben we veel plezier en dat komt denk ik door die vrolijke Zuid-Amerikaanse muziek.

Nieuwsgierig geworden, kom eens kijken, of liever nog doe lekker mee!

Dinsdag en/of donderdag avond in de Tille.

Dit was het dan weer voor deze keer,
Namens de Bekhof,

Yvonne en Gerrie



PROTESTANTSE GEMEENTE

In en rond de kerk...



25 APRIL SLOTFEEST IN DE SELA TUIN TE APPELSCHA

De afsluiting van het winterprogramma van V&T werd gehouden op zondagmiddag 25 april in de Sela tuin aan De Bult in Appelscha.

Er waren diverse activiteiten; houtsnijwerk maken, sieraden maken en uitleg liturgisch bloemschikken.

Van 14 tot 15 uur trad het kinderkoor uit Boyl, o.l.v. Miriam Cornelisse en Minnie Diever op. Ook met Pasen hebben zij geweldig meegewerkt aan de dienst. Marijke Mook en Linda Rinsma stonden garant voor mooie muziek. Er kon een wandeling gemaakt worden door het bos. De middag werd afgesloten met een Versperdienst.



TUIN, PARADIJS EN LEVENSBOM

Bomen, bloemen en gewassen spelen in de bijbel vaak een rol in de verhalen van God en mensen. Het beeld van een tuin speelt zelfs een hoofdrol. In het scheppingsverhaal begint alles in de tuin van Eden die de mens mag bewerken en bewaren. De tuin is hier het beeld van een door God geschonken leefruimte.

In het Tweede Testament is de tuin een verwijzing naar de nieuwe schepping. Het graf en de opstanding van Jezus worden geschetst in het decor van een tuin.

Aan het eind van de bijbel keert het beeld van de tuin van Eden terug in de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem. In het midden staat een levensboom die twaalf maanden per jaar vruchten draagt. Zijn loof brengt de volken genezing. De tuin is in de bijbel een mooi beeld van een ruimte waarin leven in geloof zichtbaar wordt, vrucht draagt en helend werkt. Nu heeft in Boijl iedereen een tuin, dus u weet wat voor kracht er in het groene leven zit. Maar diezelfde kracht werkt in heel ons leven.

DIE TUIN WIL JE NIET KWIJT

Daarvoor zijn er zeven waarden voor een gelovige omgang met de schepping.

- 1 Verwondering - over al wat leeft - kennis is macht, verwondering is leven
- 2 Rust - in een gestresste en hypermobile samenleving
- 3 Gemeenschapszin - niet langs elkaar heen leven
- 4 Vertrouwen - niet alleen op wetenschap, techniek en geld, maar ook in God
- 5 Respect - voor elkaar en de aarde
- 6 Zorg en delen - met de armen en met toekomstige generaties
- 7 Duurzaamheid - in plaats van verspilling

VOICEMAIL

Je belt iemand op, maar hij neemt niet op en dus hoor je de voicemail: "Hallo ik ben er even niet, maar als je na de pieptoon...". Geloven in en na Pasen heeft iets van die voicemail. Hij was onder ons, maar nu even niet. In Johannes 11 klinkt het dan zo: 'Maar ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan'. Als op die voicemail dus, Hij is er nu even niet. Niet levend onder ons, wel levend in ons.

PSALMEN VAN NU

Voor niemand bang

Mijn HEER, wie haat mij niet?

Wie is niet tegen mij?

Ze vallen aan.

Ze praten over mij:

'Hij krijgt geen hulp van God.'

*Hij hoort er niet meer bij.
Maar u, HEER, bent mijn schild.
U houdt mijn hoofd omhoog.
U redt mijn eer.
Ik roep, ik roep de HEER
en hij komt mij te hulp
vanuit zijn heiligdom.
Ik lig in bed. Ik slaap
en als ik wakker word,
is God dichtbij.
Ik ben voor niemand bang.
al vallen ze mij aan
met honderduizend man.*

(fragment uit psalm 3, berijming: Liesbeth Goedbloed)

Toen landelijk bekend werd waar het team van Psalmen voor Nu mee bezig was, haalde dat alle media, van het NOS-journaal tot de nieuwtjesrubriek van de popzender MTV. *De Telegraaf* kopte: 'Popmuziek moet psalmen redden', en daar had Psalmen voor Nu het eerste probleem al. Hoe moest je de krant uitleggen dat de psalmen *zichzelf* wel redden, omdat ze al pakweg drieduizend jaar glansrijk overleefd zijn? En hoe leg je uit dat psalmen van tijd tot tijd opnieuw berijmen iets is dat de christelijke kerk in de loop van de eeuwen stééds gedaan heeft?

Ook binnen christelijk Nederland riep Psalmen voor Nu vragen op. Er zijn christenen die nauwelijks psalmen zingen. Onder hen klonk de vraag waarom je zoveel moeite wil doen voor die oude psalmen. Je kon toch ook mooie nieuwe liedjes maken? En christenen die wel week in, week uit psalmen zingen, vroegen zich af of zo'n nieuwe psalmberijming nodig is. Het huidige psalmboek is toch een prachtige erfenis?

De initiatiefnemers houden van de psalmen. De meeste zijn er mee opgegroeid en de psalmen zijn al zingend voor hen tot leven gekomen. De psalmen zijn een liedboek dat met geen ander liedboek te vergelijken is. Ze laten de gelovige alle hoeken van de religieuze binnenkamer zien. De psalmdichters zijn soms ongelooflijk vertrouwd met God en soms ook huiveringwekkend eenzaam. En alles mag hardop uitgezongen worden. Omdat God luistert. Wie de psalmen kwijtraakt, lijdt een verlies dat door geen andere liedtraditie kan worden goedge maakt.

Tegelijk stellen de mensen van Psalmen voor Nu vast dat de psalmen onder druk staan en terrein verliezen. Niet alleen doordat er nieuwe liedtradities opkomen, maar ook doordat de bestaande berijmingen niet aansluiten bij de wereld van jongeren. Het is hun taal niet, het is hun muziek niet. De vooroorlogse kerktaal werpt een drempel op, zodat ze niet begrijpen wat ze zingen. En de melodieën uit pakweg 1540 verschillen behoorlijk van wat ze zelf op hun kamer draaien. Die drempels zijn te slechten door een berijming te maken in fris en herkenbaar Nederlands. En door nieuwe melodieën te componeren die aansluiten bij wat mensen thuis zoal luisteren.

Het team heeft gemerkt dat waar nauwelijks nog psalmen gezongen worden ineens herontdekt wordt welke schat er in de Bijbel verborgen ligt. Als je de versie van Psalmen voor Nu kent, is ook de oude tekst te begrijpen. En wat je begrijpt, kun je gaan waarderen. Gaat u maar eens 'googlen' om de teksten te lezen en de muziek te horen. Ik vond het verrassend.

IN VUUR EN VLAM

Pinksteren is het feest van beweging. Het gaat over de wind die mensen in beweging zet. Het roept beelden bij me op van hard fietsen met de wind in de rug, het wegblazen van de uitgebloeide paardebloemen of het bellenblazen in de tuin.

Geen wonder dat juist dan mensen er opuit trekken. Ook in het pinksterverhaal gaan de leerlingen van Jezus in Jeruzalem naar buiten. En hoe! Gedragen door de adem van God doorbreken ze taal- en

cultuurgrenzen. In een recordtijd ontstaat er een gemeenschap van duizenden mensen. Het begin van de kerk.

Het Pinksterfeest is het minst bekende christelijke feest. Gek, je zou juist denken dat zo'n feest vol actie mensen in deze tijd zou aanspreken. Immers onze tijd is vol vaart, beweging en grenzen doorbreken. Met al onze techniek staan we voor niets. Met zaktelefoons en via internet vliegen onze boodschappen de wereld rond. En alles gaat even snel. Het gevolg ervan is wel, dat het voor veel mensen nauwelijks meer bij te houden is.

Niet alleen ouderen hebben er moeite mee die moderne communicatiemiddelen te hanteren, ook jongeren geeft het soms het gevoel meer geleefd te worden. Pinksteren gaat over beweging, maar het gaat ook over rust. Ik wens u beide toe.

NIEUW PINKSTERBOEKJE 'DE GEEST KRIJGEN'

Liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, goedheid, geduld, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing: dit zijn de negen 'vruchten' van de Geest. Deze negen vruchten zijn verzameld in het boekje 'de Geest krijgen', het nieuwe pinksterboekje van de Protestantse Kerk. In het boekje wordt per vrucht een korte overdenking gegeven, passende bijbelteksten, een gebed of lied, een gedicht en een mooie afbeelding. Een mooi 'themaboekje' in negen korte hoofdstukken voor persoonlijke inspiratie. Inzien en bestellen via: www.pkn.nl/missionair>vieren en gedenken>feest. Kosten: € 4,95.

EO-JONGERENDAG

Zaterdag 5 juni is er in Arnhem in het Gelredome de jaarlijkse **EO-jongeredag**. Vanuit Boijl gaan we daar met een groepje jongeren en ouderen naar toe. Er kunnen meer mensen mee. De jongeren kunnen hun vrienden meenemen, maar ook andere jongeren of jongvolwassenen kunnen mee. We reizen samen.

Het zal een lange dag worden met heel veel muziek en workshops. Je bepaalt zelf naar welke artiesten je gaat luisteren en naar welke workshops je gaat. Het thema is **Freedom is here**. Wie meegaat, zal het niet snel vergeten. Want waar ontmoet je zoveel jonge christenen bij elkaar? Nergens!

Dus geef je via de mail op mij en houd 5 juni vrij. Wil je meer weten: Google dan even voor een informatiefilmpje.

BELIJDENIS

Zondag 20 juni wil Jentje Russchen belijdenis van zijn geloof doen in de kerk van Boijl. Het is een besluit waar we blij mee zijn. Ik weet dat ook anderen binnen onze dorpen wel eens nadenken over officieel lid te worden van onze kerk.

Belijdenis doen?

De afgelopen jaren deden twee mannen van 50+ belijdenis. Straks een man van 19 jaar. Je bent dus nooit te oud of te jong om ja tegen God en Jezus te zeggen. Wie gelooft dat Gods kracht (de Heilige Geest) ook jou steun geeft, moet me maar eens bellen. Misschien is de tijd rijp dat ook jij of u belijdenis doet van het geloof.

Belijden is doen!

Met het **jawoord** spreek je de intentie uit dat je het met God en Gods leefregels wilt proberen. Je geeft antwoord op vier vragen. De eerste drie hebben te maken met het op drie manieren spreken over De EEUWIGE. De laatste heeft te maken met de kerk. Want door je jawoord word je lid van de plaatselijke kerk en heb je stemrecht.

1. Vertrouw je erop dat God van je houdt, en probeer je God lief te hebben en zijn naam te loven?
2. Zoek je houvast bij Jezus van Nazareth, die heeft laten zien dat God liefde is?
3. Wil jij je laten inspireren door de Geest van God, zoals die in Jezus zichtbaar geworden is?
4. Wil je betrokken zijn bij een gastvrije kerk waar mensen laten zien waar liefde toe in staat is en elkaar bemoedigen om de weg van God te gaan?

Goede zomer gewenst en geniet van alles wat goed is. Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Friesland's End; tel 0516 44 14 77; e-mail de.pastorije@hetnet.nl

VERENIGINGSLEVEN



NL DOET

Tijdens de Nationale Vrijwilligersdagen op 19 en 20 maart zijn ook in Boijl een aantal vrijwilligers aan de slag geweest in en om het dorpshuis. Met de donatie van € 500,- van het Oranje Fonds konden bloembakken met buxus en buiten-verlichting worden aangeschaft. Binnen werd een aantal dingen opge-hangen. Ook zijn er peukenpalen aangeschaft zodat de rokers buiten hun sigarettenpeuken netjes kwijt kunnen!

Hiernaast de harde kern vrijwilligers.
Dank aan Geert, Aize, Wim, Tineke, Rient, Berend en Henk.



Wilt u ook vrijwilliger worden in of om het dorpshuis, geef u dan op bij Tineke of het Dorpsbelang bestuur. Ook hier geldt immers: 'Vele handen maken licht werk'. En vaak is het nog erg gezellig ook!

***Tegen elk aannemelijk bod af te halen in dorpshuis De Tille: prima piano.
Breng uw bod uit bij Tineke van der Walle of Albert Sijbesma.***

Grote wens vrijwilligers vervuld!

Tijdens een vrijwilligersavond op 9 maart werd duidelijk dat het beheer van de Tille met behulp van vrijwilligers naar tevredenheid verloopt. Een grote wens van de dames van de bediening was echter een professionele afwasmachine. Toevallig kreeg het bestuur nog dezelfde week een aanbieding van een hele goede tweedehands machine en werd de donatie van de kerk ter waarde van € 1000,- daar aan besteed. De machine draait intussen naar volle tevredenheid.

Bloemetje voor jubilerende AHB

Op 3 april vierden Anne en Els Veenstra, samen met hun medewerkers, het 20 jarig bestaan van hun Agrarische Handelsonderneming Boijl. Het bestuur van Dorpsbelang is blij met zo'n levendig bedrijf in het dorp en maakte van de gelegenheid gebruik om hen tijdens de drukbezochte Open Dag te feliciteren en een bloemetje te brengen.

Opzomerweek

Sinds 1994 wordt in de bebouwde kom het groen onderhouden door de bewoners van de verschillende buurten. Tijdens de zogenaamde Opzomerweek gaan we met elkaar van start met het onkruidvrij houden van de buurten. Ook de gemeente draagt haar steentje bij door de klussen uit te voeren die de Commissie Groen hen heeft gevraagd te doen. Dit zijn werkzaamheden die de inwoners van Boijl aangedragen hebben. Hiernaast op de foto wordt het trottoir opnieuw gestraat.



Het bedrag dat de gemeente zou besteden aan het groenonderhoud wordt aan Dorpsbelang overgemaakt. Dorpsbelang huurt vervolgens Caparis in om het gras en de kantjes te maaien. Alles wat overblijft, wordt in de pot van het Zelfbeheer gestort. Vaak wordt, op voordracht van de commissie en na goedkeuring van de buurten, een geldbedrag besteed aan een zaak van algemeen belang in het dorp. De laatste keer was dit een bijdrage van € 3500 aan het schilder- en behangwerk in dorpshuis De Tille.

'Doe ons een lol en leg hier geen hondendrol!'



Met deze leus probeert de Groencommissie het grasstrookje langs de Boschoordweg t.h.v. De Daoken hondendrol vrij te maken. De bewoners van het naastgelegen huis waren altijd bereid om het gras ook daar te maaien zodat alles er netjes bij lag, maar wanneer de drollen je om de oren vliegen is dat nu niet bepaald een aangenaam klusje! Er is ter herinnering voor alle baasjes een touw gespannen tussen de bomen met daaraan de befaamde 'Poepgrijpers'.

Een verzoek dus aan alle hondenbezitters om het grasperkje te ontzien en de hond aan de andere kant van de weg uit te laten. Bij voorbaat dank voor de moeite!

Anne-Marie van der Geest
DB Boijl

EEN GEZELLIGE AVOND IN DE TILLE.....

Tot onze spijt hebben wij nu al een aantal keren moeten constateren dat tijdens een gezellige avond in De Tille een aantal jonge Boijligers zich behoorlijk misdraagt, zowel binnen als buiten het dorpshuis. Binnen worden suikerpotten leeggegoten in de mond en de koekjes bij koffiekopjes weggehaald en vervolgens opgegeten.

Buiten wordt met stenen gegooid, in tuinen gelopen en zelfs een autoruit ingeslagen, waarna de politie ingeschakeld moest worden. De Brinkbewoners zijn bepaald niet blij met dit gedrag en spreken de beheerder van ons dorpshuis daarop aan. Dat is prima natuurlijk, maar de verantwoording ligt niet bij haar, vinden wij.

Wij zouden daarom nogmaals alle ouders dringend willen verzoeken om hun kinderen aan te spreken op hun gedrag zodat een gezellige avond in De Tille voor iederéén een gezellige avond blijft!

Dorpsbelang Boijl.

Gemengd Koor Boijl

Gemengd Koor Boijl nam deel aan Concours Friesland zingt!. Maar liefst 35 koren uit heel Friesland deden mee aan Concours 2010 in "De Oerdracht" in Joure. De koren werden beoordeeld door een vakjury en een publieksjury. Gemengd Koor Boijl was ingedeeld in categorie B en scoorde genoeg punten om een tweede prijs in de wacht te slepen.

Gemengd Koor Boijl, met leden uit alle windstreken, oefent iedere maandagavond in het kerkje van Boijl. De laatste repetitie is maandag 7 juni en begint weer op maandag 30 augustus. Een goed moment voor potentiële leden om 30 augustus kennis te komen maken.

Voor alten, bassen en tenoren hebben versterking nodig en zijn welkom.

Inlichtingen hierover tel. 0516-520401.

Peuternieuws



LENTE

Op de peuterspeelzaal is de lente begonnen. Met alle ouders hebben we onlangs de tuin aangepakt en weer klaargemaakt voor het mooie weer! Nu kunnen de kinderen weer in een fijne opgeruimde tuin spelen!

PASEN

Ook hebben we Pasen gevierd met een heerlijk Paasontbijt. De kinderen mochten in pyjama komen en we hadden heerlijke broodjes, croissants, beschuiten en beleg. Het was erg gezellig en er werd wat afgesmuld!



VERJAARDAGEN

- 25 april wordt Eline Swildens 4 jaar
- 7 mei wordt Berend Wolters 4 jaar
- 19 mei wordt Beau Peters 4 jaar
- 31 mei wordt Sasja Algra 4 jaar.

Deze kids gaan dan naar de basisschool, veel plezier en succes in groep 1 allemaal!

RECTIFICATIE

In de vorige dorpskrant stond vermeld dat het vanaf de zomer van 2010 niet meer mogelijk is om uw kindje minder dan twee dagen naar de peuterspeelzaal te brengen. Dit was een besluit dat op het hoofdkantoor van Speelwerk in Meppel was genomen. Wij begrijpen dat het voor veel ouders nu minder aantrekkelijk is om uw kind kennis te laten maken met de peuterspeelzaal, omdat niet iedere ouder direct wil starten met twee of meer ochtenden. **De oudercommissie staat daarom garant dat u alsnog zonder problemen uw kind voor 1 ochtend in de week kunt laten inschrijven!** Dus als u uw kindje rustig wilt laten wennen dan is dat gewoon mogelijk! Als u erover denkt om uw zoon of dochter binnenkort in te schrijven bij de

peuterspeelzaal, kom dan gerust eens langs. Op maandag- woensdag of vrijdagochtend bent u tussen 8.30 uur en 11.30 uur van harte welkom om samen met uw kind een kijkje te komen nemen!

Juf Jannie en de oudercommissie

EIGENSCHAPPEN

Het werken met de eigenschappen heeft er toe geleid dat er een artikel over onze school is gepubliceerd in het onderwijstijdschrift Inzicht. Daar zijn wij natuurlijk erg trots op.

Waar we minder trots op zijn, is dat er op het plein weer gepest wordt. Daarom hebben we de eigenschap respect weer centraal gesteld in de lessen.

'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe het ook een ander niet', is een ouderwets gezegde, maar nog steeds actueel.

Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Jij wilt niet gepest worden, dus pest je ook een ander niet.

We hopen dat wanneer we veel aandacht aan de eigenschap respect besteden, de leerlingen hier weer over gaan nadenken en anders met elkaar om zullen gaan.

TECHNIEK

Onder dit kopje weer wat informatie over de stand van zaken betreffende het techniekonderwijs op onze school. In juni zal onze school bezocht worden door iemand van het VTB-project, om te kijken hoe wij er nu voor staan. Het traject waar wij inzitten loopt in december af.

Tijdens deze audit worden we beoordeeld op het uitvoeren van technieklessen, scholing team, maar ook of we de begroting op orde hebben en de subsidiegelden goed besteden.

Wat dat laatste betreft; we hebben nog niet veel geld uitgegeven, omdat we het geld willen reserveren voor de nieuwe school. Als de nieuwe school klaar is willen we een techniekkar met inhoud aanschaffen, nieuw gereedschap en materiaal voor een leerlijn technisch lego.

U ziet het techniekonderwijs is in ontwikkeling.

KINDERJURY

De leerlingen van groep 7 en 8 zijn nog steeds ijverig aan het lezen voor de kinderjury. Het ene kind leest wat sneller dan het andere kind, maar iedereen leest goed mee.

De leerlingen lezen nog tot 29 april, daarna moeten zij hun top drie doorgeven en zal duidelijk worden welke kinderboeken van 2009 kinderen in Nederland het aller leukste vinden en waarom.

In de volgende dorpskrant hoort u hier wellicht meer over. Wat nog opgemerkt dient te worden, is dat Martine Kleinhoven op dit moment de grootste boekenworm van de klas is. Zij heeft inmiddels de meest boeken gelezen. Leonie de Weert is daarna een goede koploper.

VOORSTELLING GROEP 7 EN 8



Maandag, 1 maart zijn de leerlingen van groep 7 en 8 naar een voorstelling geweest in het kader van "Uurcultuur". We zijn naar het Posthuis theater in Heerenveen geweest. We keken na ar de voorstelling

"Newton en de appel die naar de maan viel".

Het is een voorstelling met poppen van IJla van der Pouw en gaat over de geniale wetenschapper Isaac Newton. Hoe is dat om een genie te zijn?



Hoofdpersoon is de poppenspeelster zelf, die Newtons huishoudster Nelly speelt. Door haar bewegen ook de andere personages uit de voorstelling.

In de klas heeft de voorstelling een vervolg gekregen met techniek en drama lessen.

Wilt u meer weten over de voorstelling? www.ilavanderpouw.nl/voorstellingen/newton

Alletta de Weert, Annemiek Menger, juf Albertina, Jannie Bosma en Rina Kremer bedankt voor het vervoer

DAG VAN DE TECHNIEK OP HET RSG TE STEENWIJK

De leerlingen van groep 7 zijn 11 maart door de bus opgehaald om naar het RSG in Steenwijk te gaan, alwaar ze een techniekmanifestatie zouden gaan bijwonen. Iedereen keek voor spanning uit naar wat zou gaan komen. We werden in de kantine verwelkomd en daar begon voor ons het eerste deel van het programma: een filmpje over achtbanen en daarna een techniekquiz. Na de quiz was er een lekkere koek met limonade. Daarna voor iedereen "petje op petje af" een afvalrace, waarbij Richard en Jesse van onze school bij de laatste zes over bleven. Helaas wonnen zijn net niet. Jesse werd daarna voor weer een ander spel uitgenodigd en ook juf Albertina moest eraan geloven. Zij moesten zo snel mogelijk een houten balkje doorzagen. Natuurlijk wonnen zij dit. Jesse won jeu de boules ballen.



Tijdens het tweede deel van het programma hebben we allemaal een molentje dat draait op zonnecellen gemaakt. Iedereen was enthousiast en heeft zijn molentje mee naar huis genomen. Bij de afsluiting kreeg elke leerling nog een koffer met waardebonnen, die zaterdag aanstaande verzilverd kunnen worden bij een aantal bedrijven in Steenwijk. Wanneer de leerlingen deze bedrijven de zaterdag erna zouden bezoeken en hun bonn zouden inleveren kregen ze een stuk gereedschap voor in hun koffer. Het was een leerzame, geslaagde ochtend.



GROEP 7 EN 8 OP BEZOEK BIJ DE BIBLIOTHEEK TE NOORDWOLDE

Vrijdag, 12 maart, bezochten de leerlingen van groep 7 en 8 de bibliotheek van Noordwolde. Na een algehele inleiding door Wikje Haan, de bibliothecaresse, werd



de groep in tweetallen verdeeld en die tweetallen werden weer verdeeld in twee groepen. Beide groepen moesten aan de hand van opdrachtkaartjes vragen beantwoorden. De ene groep met behulp van de computer en de andere groep met behulp van verschillende boeken. Halverwege ruilden de groepen.

Als afsluiting moest de Mystery Guest geraden worden met behulp van de antwoorden op de vragen.

En de Mystery Guest werd geraden het was Jacques Vriens

We kregen allemaal een etui mee naar huis.

Lucy Gorter en Jeanette Kleinhoven bedankt voor het begeleiden van de opdrachten en het meefietsen.

"BOUWEN AAN DE BOUW" GROEP 7 EN 8

Woensdag, 17 maart kwam dhr. Herman Zwiers een gastles geven over "Bouwen aan de bouw". Aan de hand van een powerpoint presentatie vertelde meneer Zwiers over de bouw vroeger en nu, de bouw van een huis, wat komt er allemaal bij kijken en beroepen in de bouw. Ook liet hij twee filmpjes zien over bouwen en bouwberoepen.



Om te kijken of de leerlingen iets geleerd hadden werd er een quiz gespeeld. De leerlingen kregen een tasje met info als afsluiting.

Donderdag, 18 maart gingen we naar bouwbedrijf de Jong in Oosterwolde. De directeur, de heer Veenstra, leidde ons rond

in het bedrijf en na een uurtje hadden wij een goede indruk van het bedrijf. We weten nu, dat een bouwbedrijf meer inhoudt dan alleen maar "timmeren".

We kregen een pet en een pen mee naar huis.

Op school werken we in het boekje "In Holland staat een huis". Het boekje gaat over de bouw van een huis in de breedste zin.

Rina Kremer, Linda Siersema, Jannië Bosma en Tea de Groot bedankt voor het rijden.



SCHOONMAAKDAG 2010

Vrijdag, 26 maart j.l., gingen de leerlingen van groep 6 en 7 in zeven groepjes, voorzien van zelfgemaakte prikstokken, handschoenen en vuilniszakken op zoek naar zwerfvuil.

Menig plastic zak werd gevuld met van alles en nog wat.

Na een uur ijverig speur- en raapwerk was Boijl weer helemaal zwerfvuil vrij.

De leerlingen van groep 6 en 7 kregen als dank voor hun inzet een appel en een jojo.

Lucie Gorter, John de Vries, Abelien Thalen, Tea de Groot, Marian Jager en Karin Elsinga bedankt, dat jullie met een groepje mee wilden lopen als begeleiding.

Het verzamelde zwerfafval..... volgens ons ieder jaar minder



BOIJL ZWERFVUIL VRIJ! HOUDEN ZO!

JEUGD EHBO EXAMEN A GROEP 8

Vrijdag, 26 maart, was het dan eindelijk zover.....

Na weken oefenen was het examen. Het examen bestond uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Het theoretische gedeelte bestond uit 20 schriftelijke vragen, waarbij de algemene kennis van het menselijk lichaam werd getoetst en tijdens het praktijk examen moesten de leerlingen onder andere verschillende verbandjes kunnen aanleggen en levensreddende handelingen kunnen uitvoeren.

Dit alles onder toezicht van de examinatoren: mevrouw Jellie Bekhof en mevrouw Margje van der Meulen.

Alle leerlingen slaagden en namen naast het jeugd EHBO diploma en dit speldje ontvangst.



De cursus werd verzorgd door dorpsgenoot Wim van der Hoef namens de EHBO vereniging Noordwolde.

Wim ook langs deze weg bedankt voor je inzet het afgelopen jaar.

Van harte gefeliciteerd



Van links naar rechts en van achter naar voor:

Sietse Bosma, Sanne de Groot, Moniek Drent, Jesper Kraakman, Marit Siersema, "meester" Wim van der Hoef,

Peter Eijbergen, Ruben de Jonge, Vincent Spijkers, Selma van der Lelie, Esmeé Dam, Jenno Kremer, Niels Minnaert, Rob Klaverboer



De paashaas ... de paashaas

Hij was weer in het land ... sterker nog op zondag ,28 maart waren er paashazen in Boijl. Ze hadden paaseieren verstopt in het Skoelebos. Kinderen van groep 1 tot en met 4 hebben met een mooi versierde palmpaastak in optocht door het dorp gelopen en daarna hebben ze de verstopte eieren opgezocht. Het was een leuke, gezellige ochtend.

**Jenno Kremer en Moniek Drent....
De paashazen, die dienst hadden.**



GROEP 8 NAAR DE RABOBANK



Woensdag 31 maart j.l. zijn de leerlingen van groep 8 naar de RABObank in Wolvega geweest. Ze kregen eerst een PowerPoint presentatie te zien, waarin het reilen en zeilen op de bank duidelijk werd gemaakt. Daarna kregen ze in twee groepjes een rondleiding. De achterkant van de pinautomaten hebben ze bekeken en ze zijn in de kluis geweest. Dat was geweldig. We mochten geld opnemen en weer storten. De chipknip hebben ze geladen en we zijn in het archief geweest. Vooraf hadden de leerlingen vragen bedacht, die werden aan het eind allemaal beantwoord.

Rina Kremer, Rita Kranendonk, Saskia Dam en Tea de Groot bedankt voor het rijden en de begeleiding.

UNICEF SPONSORLOOP 12 april 2010

Maandag 12 april was het zover... Bijna alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 liepen mee in de Unicef sponsorloop Weststellingwerf. Ze hebben zich een uur (van 19.00 uur tot 20.00 uur) lang uit de naad gerend om zoveel mogelijk kilometers af te leggen en daarmee zoveel mogelijk geld te verdienen voor de Unicef actie: "Schoon water voor elk kind".



Onze kinderen vinden schoon water heel gewoon, maar dat dat niet gewoon is, realiseert niet ieder kind zich. Hieraan hebben we in de les aandacht besteed. Sietse Bosma legde maar liefst 11 kilometer af in een uur. De eigenschappen naastenliefde en behulpzaamheid komen bij deze actie sterk naar voren, evenals doorzettingsvermogen.

We zijn trots op de door de kinderen geleverde prestaties. Er waren veel ouders om hun kind(eren) aan te moedigen.

De opbrengst is ongeveer € 1050,00.

Langs deze weg willen wij alle sponsors hartelijk bedanken voor hun bijdrage



BANKBATTLE



Woensdagochtend, 14 april waren alle groep 8-ers best gespannen en hun juf ook. De leerlingen van groep 8 moesten het zelf doen. Juf Gerri mocht zich er niet mee bemoeien.

De BankBattle kluis zou om half 10 los gaan, zodat Peter Eijbergen onze code in konden voeren... eerst leek het even niet te lukken, maar gelukkig op een andere computer lukte het wel... We hadden de vragen van pakketje B nodig. We hadden groepjes van 2 gemaakt en Esmeé Dam scoorde de antwoorden... Wat was het genieten... wat een enthousiasme, wat een samenwerking, wat een fanatisme.. De vragen over heel diverse onderwerpen waren in een mum van tijd beantwoord. De antwoorden ingevuld op een cijfermatrix en de jongens en meisjesnamen, die er ontstonden opgeschreven op het bord. Het aantal meisjesnamen keer het aantal jongensnamen leverde de code op. Om ongeveer kwart voor elf stopte Peter deze code in de kluis en dan maar afwachten.. in de loop van de dag, maar uiterlijk om 20.00 uur zou de uitslag op www.bankbattle.nl staan.

Om kwart voor vijf mailde Sietse Bosma ...juf Gerri we hebben gewonnen... superrrrr.....

Dat hebben we donderdagmiddag gevierd met "champagne", een soesje en natuurlijk een roosje. De prijs aangeboden door de RABObank daarover in de volgende dorpskrant meer.

Carina Lingsma van de RABObank bracht ons een flesje AA drink en controleerde het spelverloop.



Groep 8 van harte gefeliciteerd jullie zijn de winnaar van poule A van RABObank "De Stellingwerven" in een tijd van 1 uur en 12 minuten en de juiste code.

THEORETISCH VERKEERSEXAMEN GROEP 8



Donderdag, 15 april hebben de kinderen van groep 8 het schriftelijk verkeersexamen voor verkeer afgelegd.

Ze kregen 20 vragen voorgelegd en zaten druk te zwoegen. Volgens de leerlingen was het examen goed te maken. Nu maar afwachten of ze allemaal geslaagd zijn. De uitslag krijgen ze na het praktisch verkeersexamen., dat op 20 mei in Noordwolde wordt afgenomen. Groep achters veel succes.

ER WAS EENS

Er was in Boijl de jaarlijkse feestavond op 16 april. Dit jaar stond de feestavond in het teken van sprookjes. Er waren veel dwergen, Assepoesters, Sneeuwwitjes en Roodkapjes.

Hoe dat kon? De feestavond was verdeeld in drie musicals. Een musical voor groep 3 en 4, waarin vooral veel gezongen werd. Daar waren de volgende sprookjesfiguren te zien en horen: Roodkapje en de wolf, de stiefmoeder van Doornroosje en haar spiegelgeest, Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Vrouw Holle, de gelaarsde kat, Doornroosje met haar prins en tenslotte Klein Duimpje.

Deze liedjes medley werd opgevolgd door het sprookje van Prinses Lamelos, dat werd uitgevoerd door de leerlingen van groep 5 en 6. In dit sprookje gaat prinses Lamelos op ontdekkingsstocht door het sprookjesbos en ze ontdekt dat zij het nog niet zo slecht heeft, want alle sprookjesfiguren die zij onderweg tegenkomt klagen steen en been.

Tenslotte werd de avond door de leerlingen groep 7 en 8 afgesloten met een knallende sprookjesdisco. Tijdens dit discofeest leidde de dj ons door het verhaal en de prins – een Look a like van Elvis – bemoeide zich overal mee. Deze sprookjesfiguren waren allemaal in een modern jasje gestoken en verschillende muziekstijlen kwamen langs.

Alle 70 leerlingen van groep 3 tot en met 8 speelden de sterren van de hemel. Het was een spetterend optreden waarvan alle aanwezigen hebben genoten.

SCHOOLKORFBAL

Op 19 mei is het jaarlijkse schoolkorfbal toernooi op de velden van Leonidas in Noordwolde. We doen dit jaar maar liefst met 4 teams mee uit de groepen 5 en 6. Er is in de sporthal tijdens de gymlessen al menig balletje op de korf geschoten. We verwachten met zoveel deelname natuurlijk ook erg veel supporters om de spelers en speelsters aan te moedigen.



NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Aan het eind van dit schooljaar nemen 13 leerlingen afscheid van De Oosterbrink. Drie leerlingen gaan naar het Linde College te Wolvega en de andere tien gaan naar het Stellingwerf College te Oosterwolde. In de volgende dorpskrant meer. De traditionele partij slagbal, die hoort bij het afscheid, staat gepland voor maandag, 5 juli 2010 om 19.00 uur. Daarna gaan de leerlingen met het team gourmetten.

VERJAARDAGEN

MEI

3 Merijn de Vries
6 Yaslin Westerlaan
10 Moniek Drent
21 Giverny de Wolf
21 Jesse Siersema
31 Jeffrey Elsinga

JUNI

1 Deamen Ouwerkerk
1 Ramon Ouwerkerk
3 Isil de Vries
6 Thomas van Bennekom
15 Myron Visser
19 Richard Eijbergen
20 Esmeé Dam
21 José Visser
24 Ruben de Jonge
30 Sietse Bosma

JULI

6 Jackie Rooks
6 Madelief de Vries.
14 Peter Eijbergen
15 Jenno Kremer
15 Tessa Mulder
19 Jesse de Weert



Gefeliciteerd

LEG DEZE DATUM VAST

	Eerste dag	Laatste dag
Meivakantie (Hemelvaartsdag + de vrije dag vallen hierin)	30 april	14 mei
Pinksteren	24 mei	24 mei
Zomervakantie	12 juli	20 augustus

OUD PAPIER SCHEMA 2010

datum:	starten om:
4-5	18.00 uur
1-6	18.00 uur
6-7	18.00 uur
3-8	18.00 uur
7-9	17.00 uur



U bewaart het oud papier toch ook voor onze school?

SCHOOL ACTIVITEITEN

19 mei Schoolkorfbal ...Korfbalveld Leonidas te Noordwolde
vanaf 13.00 uur

25 mei tot en met 28 mei.....Avondvierdaagse in Noordwolde

30 mei, 31 mei, 1 juni Schoolreis groep 5 tot en met 8

Hieronder de sprookjesacteurs van groepen 5 en 6 & 7 en 8:



Bij het schoolhek

Deze keer een interview met Tineke Veenhouwer-Mulder uit Oosterstreek, die bij het schoolhek staat te wachten. Meestal komt Anne de kinderen ophalen, maar hij is net geopereerd aan de knie, dus hij is momenteel niet zo mobiel.



Op wie sta je te wachten:

Op onze dochters Jildou en Nynke.

Wat is je naam:

Tineke Veenhouwer.

Getrouwd met:

Anne Veenhouwer.

Jullie dochters dragen prachtige jassen, heb je die zelf gemaakt?

Ja, ik zit op naailes in Wilhelminaoord en ik vind het leuk om allerlei dingen te maken.

Jullie wonen aan de Dwarsvaartweg in Oosterstreek op een boerderij, de kinderen zitten in Boijl op de basisschool. Waarom in Boijl?

Wij hebben vroeger beide op een kleine basisschool gezeten en hebben dat als zeer prettig ervaren. De leerkrachten kennen je goed en weten je thuissituatie ook. Hierdoor ben je niet een "nummer" zoals je wellicht op een grotere school bent.

Wat wilde je vroeger worden en is dat uitgekomen:

Ik wilde vroeger stewardess worden of op een reisbureau werken. Ik zit nu in de commerciële binnendienst bij Assurantiekantoor Brandsma te Oldeberkoop. Een aantal leraren waar ik vroeger les van heb gehad op de basisschool en Mavo adviseer ik nu op verzekeringsgebied.

Wat vond je leuk toen jezelf op de basisschool zat:

In de hoogste klassen hadden we plantenkunde. We mochten elke week wilde planten meenemen, waarvan we dan de naam moesten leren. We hebben zelfs een keer stiekem planten uit de Weerribben meegenomen om deze in de les te kunnen laten zien.

Wat vind je leuke activiteiten op de basisschool "De Oosterbrink"

De kerstviering vond ik erg leuk. Gezellig met z'n allen eten en de kinderen mochten 's avonds in donker naar school, wat natuurlijk erg spannend was.

Tineke, hartelijk dank voor je medewerking.

Thea Pijlman.

VADER- EN MOEDERDAG IN GROEP 1 EN 2



Binnenkort vieren we weer Vaderdag en Moederdag.

De leerlingen van groep 1 en 2 hebben voor hun ouders weer een mooi cadeautje gemaakt op school.

We vroegen de kinderen wat vind je leuk om met je papa en mama te doen? Hieronder kunt u de antwoorden lezen die ze ons gaven.

José Visser: Met mama vind ik het leuk om naar Ballorig te gaan. En met papa en mama samen ga ik graag naar de Efteling.

Damian de Vries: Met mama ga ik weleens woorden rijmen, zoals: huis-puis en muur-kuur. Brommers maken met papa is ook leuk.

Lieke Jager: Met papa en mama bloemen in de tuin zetten. We hebben veel narcisjes thuis. Mama brengt me elke dag op de fiets naar school.

Chris Dumoulin: Wandelen en fietsen met mama is leuk. Soms ga ik met papa in de vrachtwagen van zijn werk, om naar een benzinepomp te rijden. Daar gaat hij de vrachtauto neerzetten, bij AHB.

Annemiek Jager: Winkelen vind ik leuk. We gaan dan kleertjes kopen in Heerenveen. Met papa samen een boot timmeren, dat lijkt mij leuk. Ook geef ik wel eens de koeien maïs.

Gidion Verboom: Winkelen met mama. Boodschappen doen in Noordwolde. We kopen dan BiBaBoerderij - tandpasta. Werken met papa bij ons thuis. Ik zat een keer met papa op de grote trekker, dat ging heel snel.

Julus Veenstra: Boekjes lezen met mama, zoals Dino- boekjes. Het gaat meestal over Tyranosaurusrex. Oefenen met skaten met papa op een skatebaan bij een voetbalveld in Oosterwolde.

Nynke Veenhouwer: Computeren met mama, memoryspelletje vind ik leuk. Mama helpt mij dan een beetje. Ik kijk vaak bij papa als de koeien in bad gaan, de poten moeten dan schoon. Ik mag dan de poten vasthouden.

Sam Slot: Met mama buiten skeeleren en fietsen en tv-kijken. We kijken dan naar Jetix. Met papa ga ik Lego in elkaar zetten. Ik heb een boot gemaakt en papa alle auto's van de brandweerkazerne.

Jamy Verboom: Paardrijden met mama is leuk. Ik rij op Beauty en mama houdt haar vast. Stoeien met papa is leuk als papa thuis is.

Jesse Sjoerd van de Wijk: Met mama in een achtbaan lijkt me leuk. Ik heb ook popcorn gebakken, dat was lekker. Met papa in de botsauto's lijkt me ook leuk. Een windmolen maken met papa was leuk, ik wil ook een hijskraan maken met papa.

Jesse Swildens: Verstoppertje spelen lijkt me leuk, dat heeft mama beloofd. Met mama naar pake en beppe. Met het nieuwe spelletje op de computer helpt papa soms. We gaan soms een vliegtuig maken van hout.

Yaslin Westerlaan: Samen met mama ga ik een nieuwe jurk naaien. Mama koopt nieuwe kleren voor mij. Met Alo op de trekker is ook leuk, de trekker is blauw.



Thijs Tolman: Mijn mama brengt me naar school. Ik vind school leuk. Wandelen en boekje lezen is ook leuk. Met papa ga ik buiten voetballen en aan het werk, zoals een nieuwe vloer in de keuken leggen.

Ellart Jongedijk: Spelen met mama, zoals dansen en koken. Bijvoorbeeld soep en andere dingen. Samenwerken met papa, dieren slachten. Mijn papa is slager, ik moet dan kijken of er klanten aankomen.

Madelief de Vries: Buitenspelen, mama gaat dan de was ophangen en ik ga dan op de glijbaan. Mama is ook heel lief. Ik ga papa wel eens helpen met de koeien, zoals voeren, dan mag ik bij papa op de schoot op de trekker rijden. Hij zegt wel eens: Boerinnetje van mij.

Tessa Mulder: Met mama naar Speelstad Oranje te gaan. Ik vind het leuk dat mijn mama een baby krijgt. Met papa mee naar ome Luuts en tante Hennie, die hebben ook een baby, die heet Laura.

Talitha Blum: Met mama naar de bioscoop in Steenwijk. En daar een film kijken, het was een leuke film. Ik vind het leuk als papa met mij een nieuwe fiets gaat kopen. En samen met papa trekker rijden.

Denny Kat: Met mama naar oma Hennie in Wolvega. Daar kan ik dan logeren. En winkelen is ook leuk. Winkelen met papa in Noordwolde. We gaan dan in de auto of op de fiets.

Lente in groep 1 en 2

De laatste weken hebben we in de klas over de lente gewerkt. Zo hebben we o.a. een lentewandeling gemaakt in de omgeving van de school, zelf een tuintje gemaakt met tuinkers, bloemen geveerd, een lammetje gemaakt, nestjes met eitjes gekleurd en in de boerderijhoek gespeeld. Daar voelden we ons echte boeren en boerinnen!

Als afsluiting hebben we een bezoek gebracht aan de boerderij van Anne en Elske Marks waar we een rondleiding kregen. We zagen heel veel koeien en melkrobots. Dit was erg interessant en leuk.



(Jesse Swildens en Julius Veenstra)



Echte boeren in

de klas!



Met zijn allen kijken naar de visjes in de vijver van juf Thea.

We hebben ook echte tuintjes gemaakt van tuinkers.



We hebben een rondleiding op de boerderij van de familie Marks gehad.

Hier hadden ze nieuwe melkrobots.

We vonden het erg interessant op de boerderij.

SPROOKJESMEDLEY GROEP 3 EN 4



De kinderen van groep 3 en 4 vertellen:

- Sumeyra: Ik vond de liedjes erg leuk en ik had een mooie hoed op en ik had ook een heel pak aan.
Fen-Yi: Het was een leuke voorstelling. Ik was het hulpje van Vrouw Holle. Ik had ook een mooi pak aan. Ik vond de liedjes ook leuk.
Loes: Ik was ook het hulpje van Vrouw Holle en de liedjes waren heel erg leuk. Er zaten heel veel mensen in de zaal.
Ryan: Ik vond het een hele mooie voorstelling. Ik was dwergje vijf van het stel. Ik moest huilen en ik had een groene theedoek als zakdoek.



- Jonas: Het was een superleuk feest met schitterende kleding en mooie muziek. Ik was dwergje zeven van het stel.
Isil: Ik vond het best wel spannend. Ik was dwergje zes. Het opzegversje was heel leuk. Er was ook veel publiek in de zaal.
Danny: Ik vond het ook spannend met het publiek. Ik was dwergje één en de muziek vond ik heel erg leuk en vrolijk.

- Rens: Ik vond alles leuk en ik was dwergje zes. Alle dwergjes hadden een mooi kabouterpak aan.
 Velthe: Ik was dwergje vier van het stel. Het rijmpje opzeggen vond ik erg leuk en ook vond ik de muziek erg mooi.
 Tiemo: Ik was dwergje twee en ik was best een beetje zenuwachtig maar het ging wel goed. Ik vond het een leuke voorstelling.
 Jildou: Ik was Sneeuwitje en ik had een mooie jurk aan. Ik had ook een strik in mijn haar. Het opzegversje vond ik leuk.
 Wesley: Ik was de wolf en ik hoorde bij Roodkapje. Ik speelde ook als Prins en Sandrijn was Doornroosje. Ik had hele mooie kleren aan en ik vond het leuk.
 Mike: Ik was de deftige gelaarsde kat. Ik had ook een mooi pak aan met grote zwarte laarzen. Ik vond het leuk en ook wel een beetje spannend.



Tristan: Ik was Hans en het opzegversje vond ik heel erg leuk en de kleren waren ook heel mooi. Ik mocht het koekhuisje verplaatsen.

Eline: Ik was Grietje. Het koekhuisje zag er erg lekker uit maar je kon er niets van opeten want het was geen echt snoep.

Chantal: Ik was Vrouw Holle. De liedjes waren heel leuk. Er kwamen veel mensen naar onze voorstelling kijken.

Marret: Ik was Roodkapje en Wesley was de wolf. Ik speelde ook voor heks en ik nam het koekhuisje mee voor Hans en Grietje. Ik vond alle kleding er mooi.

Mani: Ik was Klein Duimpje en ik had ook een heel mooi pak aan. Ik zat op een grote rode paddestoel met witte stippen op het toneel.

Sandrijn: Ik was de Geest van de spiegel en ik was ook Doornroosje. Ik had een hele mooie roze jurk aan en Wesley was de Prins.

Yinka: Ik was de boze koningin bij Sneeuwitje en de boze fee bij Doornroosje. Ik had ook mooie kleren en ik vond het heel erg leuk.



Groep 5 en 6

De musical

Met de musical was ik een prins. We kregen een pakje chips en wat drinken. Toen groep 3/4 bezig was gingen we film kijken. Ik mocht nog 1 keer grabbelen. Toen begon groep 7/8 hun musical. Het was ook op 16 april.

Marnix Drent



De clubkampioenschappen zijn weer begonnen. Ik heb er aan mee gedaan ik ben met dressuur 4^{de} geworden en met springen ben ik 3^{de} met Black girl mijn topper!!!!!!

Nikky Siersema



De musical was hartstikke leuk. Dat van groep 7/8 vond ik wel geinig. En het knikkerseizoenen zijn weer in. En knikkeren is leuk vindt ik.

Remco Jager

Ik schrijf over het vlechtmuseum, maar ik weet niet of het leuk is, want ik ben er nog nooit heen geweest dus ik weet het niet. En ik schrijf over een meisje bij een buurvrouw en die had een pop zij kreeg melk en het meisje en de buurvrouw had thee die helemaal uit China kwam. We gaan maandag 26 april naar het vlechtmuseum.

Mike van oort

Ik ging in de winter naar Tjeerd om te spelen, maar nu ging ik met de trekker en de giertank. En we reden naar Zandhuizen dat was leuk maar we gingen de bocht om. Toen kwam er heelveel stront uit de giertank. Toen moesten we stoppen en de weg vege. Niels Veening

Paasvuur

Het paasvuur ging in de brand. We mochten een eigen paasvuur maken. Het paasvuur ging heel erg snel op. Maar het was wel heel mooi. En het was ook heel leuk. En ik kreeg een brandblaas Jarno van der Helm

Sponsorloop

We hebben met de sponsorloop mee gedaan. Ik heb 17 rondjes gerend. Het was erg leuk. Het begon om 19:00 en het was afgelopen om 20:00 uur. het was een leuke sponsorloop☺ We deden het voor kinderen die in arme landen woonden. Josanne Nieuwenburg

Unicefloop

Groep 5 tot en met 8 deden mee met de Unicefloop . En ik heb wel 8,5 kilometer gelopen. We moesten allemaal rondjes lopen of rennen en 2 rondjes is 1 kilometer en 1 rondje is een halve. En ik heb met Jan en alle man gelopen. En ik heb wel 2 zijsteken gehad. En als je bij eigen stempelkast komt krijg je een kruisje op je kaart Anna Spoelstra



Vreselijke avond op 16 april.

ik was interviewer ik moest Lin Nikky en Mellisa interviewen en op de generale wist ik mijn tekst niet meer en dat was eng. En 's avonds was er ook een film en dat ging over Tom en Jerry en die film was heel leuk. ☺ Guus Dam

Unicefloop

Ik heb 2,0 euro bij elkaar gelopen en Jesse ging vet vaak pootje haken en ik vaak en Tjeerd goot limonade in zijn zak.

Tim Koorneef.

De musicals was op vrijdag 16 april. Ik was een koningin en ik had een reuze pruik op. Ik mocht of een pruik of zonder het was een leuke avond en ik kende mijn hele tekst zelf in de andere groepen was het ook leuk. Groep 8 vond ik de leukste ik moest hard lachen zelfs mijn vader ik heb ook gegrabbeld . Giverny de Wolf



Ik zit op voetbal elke zaterdag . Ochtend moeten wij een wedstrijd spelen. Dus deze zaterdag ook met ons team spelen we uit en thuis. Met Yeliz Marine Richard Justus Guus Merijn Tim Niels Jesse en Jan Dam is onze trainer. Jesse de Weert

De sponsorloop
Ik heb mee gedaan aan de sponsorloop. En ik heb 9 km gelopen en mijn broertje heeft ook meegedaan en die heeft zeven en een half km gelopen . Tristan Jongedijk



Sponsorloop
Op 12 april heeft groep 5 en 6 gelopen en ze moesten 21 rondjes. Juf Herma en Anneke en Gerri deden ook mee. En je kreeg ranja Thomas van Bennekom

We hebben een musical gehouden maar ik was even mijn tekst vergeten maar na 1 seconde wist ik het weer en we krijgen een cadeautje. Het was super leuk en Niels was de wolf. groetje Yeliz

Sponsorloop
Op 12 april was de sponsorloop en ik heb 15 rondjes gelopen en het is zeven kilometer en een half Myron Visser

Ik was een dwerg in de musical. De musical was erg leuk en groep 7 en 8 was ook leuk Gijs slot



Ik deed mee met de Unicef loop we moesten eerst sponsors verzamelen ik liep 8 km. Ik liep met Mellisa.

Lin
Klaassen



De lente
De lente komt er weer aan met mooie bloemen en in de tuin zitten in de zon en spelen met vrienden en kijken hoe de vogeltjes fluiten mooie bomen heggen je kunt hutten bouwen in de tuin werken en de bladeren er uit halen en buiten in de zon bij de vijver of een meer je kunt ook met de honden door het bos lopen en dat heb ik heel vaak gedaan en we hebben ook reeën gezien en een heleboel die dood waren de hebben we meegenomen Savhanna Mooy



Groep 5, 6, 7 en 8 deed mee aan de Unicefloop. Ik liep samen met Lin. We hadden 8 kilometer gelopen. Je moest ook eerst sponsors zoeken Ik had 10 euro opgehaald. Op school hebben we er ook nog een film over gezien. Het was erg leuk.

Melissa Nieuwenburg



De knikkertijd is weer begonnen. Iedereen loopt met knikkers over het schoolplein. En je hoort de hele pauze de knikkers over het schoolplein rollen.

Mandy Goddijn



Ik heb op 12 april de sponsorloop gedaan. Ik heb 8,5 km gelopen. En 16 april hadden we de musical Justus Aberson

Vrijdag was het leuk, want toen was de musical. Dat was leuk. Ik was zelf houthakker. Dat was best een leuke rol. Het duurde best lang. Groep 3 en 4 ging over een medly, groep 5/6 over prinses Lamelos en 7/8 de sprookjes disco. Merijn de Vries

Ons paasvuur ging in de brand en dat was leuk, want we gingen ons eigen vuur maken en dat was leuk. En toen moest ik takken uit de dooie bomen halen en toen was ons eigen vuur ook best wel groot. Er kwamen best veel kinderen.

Jeffrey Elsinga



Unicefloop

Bij de Unicefloop ging ik h Hollywood zingen. En van juf moest ik zeggen dat Ellart mee liep. Rowan Jongedijk

Unicefloop

Groep 5 tot en met 8 moest rondjes lopen voor de Unicefloop. 2 Rondjes was 1 km. Eerst had ik 1 sponsor . toen kreeg ik er weer 1 sponsor en toen kreeg ik er 3 sponsors bij. Niels ging bij de laatste drie mee helpen. En bij mijn buurman hadden ze een hond, waar ik bang voor was. Tjeerd Hilhorst



Eerst was er de sponsorloop, toen heb ik 8 km gelopen. En daarna de musical. Dat was ook wel leuk. Ik was een van de zeven dwergjes. Het verhaal ging over prinses Lamelos, dat was Anna.

Silvan Bergsma



De leerlingen van groep 7 en 8 vertellen over de musical



<p>16 april was de musical met als thema: Sprookjes. Groep 3/4 hadden een sprookjes medley. Dat was wel schattig. Groep 5/6 hadden Prinses Lamelos. En wij (7/8) hadden een sprookjesdisco. Het was heel leuk. Ik was Grietje en Ruben (7) was Hans. We waren Punk Hans en Grietje. Het was een hele leuke musical!!!!</p> <p>Leonie de Weert</p>	<p>Ik vond de musical leuk en ik was Assepoester. Ik was helemaal roze! Zo roze dat sommigen mij niet herkenden!! Het leukste stukje vond ik het laatste stukje! Het was wel stikheet!!! Het leuke was ook dat mijn zusje jarig was! Sommige kostuums waren heel leuk.</p> <p>Marit Siersema</p>
<p>Wij hebben een musical gehad op 16 April in de Tille. En daar deed de hele Oosterbrink aan mee. En groep 3/4 deden de sprookjesmedley en dat ging over allemaal sprookjesfiguren. En groep 5/6 deden het over prinses Lamelos. En dat ging over een prinses de het kasteel helemaal zat was. En toen liep ze naar de vijver en zag ze een kikker en die was ook niet blij. En groep 7 en 8 deden een sprookjesdisco en daar was ik prinses Jasmine en ons tapijt was gecrasht. En dat was een hele gezellige disco en de heks moest er natuurlijk ook weer er bij komen .</p> <p>Jackie Rooks</p>	<p>Toen ik hoorde dat de musical over sprookjes ging. Leek het me heel saai, maar toen ik hoorde dat wij een disco mochten doen Toen had ik er heel veel zin in en ik was klein duimpje. Dat vond ik helemaal geweldig. Ik was de baas over 3 houthakkers die waren opzoek naar hun gouden gans, ik zal u nog even vertellen wat ze allemaal hebben gedaan: 3/4 dé een sprookjes medley, 5/6 het sprookje prinses lamelos toen was het pauze daarna kwam 7/8 met ene sprookjes disco. Ik vond de musical helemaal geweldig.</p> <p>Julian Gorter</p>
<p>Ik was Hans en dat was wel leuk. En ik moest een punker worden en dat zag er grappig uit. Ik mocht ook het koekhuisje dragen. En ons sprookje noemden ze "de sprookjesdisco". En het eerste sprookje van 3 en 4 heette "de sprookjesmedley" en het stuk van 5 en 6 heette "het sprookje van prinses Lamelos". En ik vond het een hele leuke musical.</p> <p>Ruben Kleinhoven</p>	<p>Ik vond alle musicals wel leuk. Groep 3/4 was erg grappig vond ik. Groep 5/6 was wel leuk maar ook een beetje saai. En natuurlijk groep 7/8 die was ook hartstikke cool. Maar dat komt omdat ik er zelf in speelde. En het was supergaaf maar ook spannend toen ik op bad ging dansen. En het leek wel of ik het grootste applaus kreeg van allemaal. En het was natuurlijk hartstikke dapper van groep 3/4. En ik zelf speelde de geest.</p> <p>Jesse Siersema</p>
<p>Ik vond de Musical heel leuk. Ik was samen met Moniek een stiefzusje, Dat was leuk en gezellig. Ik vond het deel van de bovenbouw het leukst. De kostuums waren ook wel mooi. Het decor had mijn vader gemaakt dat was ook mooi, De bar en de DJ tafel word nu ons vogelhok.</p> <p>Sanne de Groot</p>	<p>Op 16 april was de school musical. Het ging over sprookjes. Groep 3/4 begonnen met de sprookjes medley. En daarnaar kwam groep 5/6 met het sprookje van prinses Lamalos. En daarnaar was het pauze. Naar de pauze kwam groep 7/8 met de sprookjes disco. En ik was daar big 2 in. En toen was het afgelopen. Het was heel leuk</p> <p>Jesper Kraakman</p>
<p>Ik was houthakker in de musical met Rick en Richard . En Julian was kleinduimpje .Wij stonden achter de bar te shaken . Wij hadden het nummer Staying alive . Het was een leuk nummer .En het werd nog een leuke avond .</p> <p>Ramon Ouwerkerk</p>	<p>Groep 7 en 8 deden sprookjesdisco. Met de musical was ik houthakker 3. Ik moest 2 dansjes doen met roodkapje (Martine) en big 3 (Jesper). En ik moest nog een dansje doen met houthakkers 1 en 2(Richard, Ramon). En op het laatst deden we met zijn alle een leuk dansje.</p> <p>Rick Dumoulin</p>
<p>16 april was er een musical in de Tille. Groep 3 / 4 deed de sprookjes Medley. En groep 5 / 6 deed Prinses Lamelos. En groep 7 / 8 deden de sprookjesdisco. En ik speelde Aladin. Bij het deel sprookjes Medley mocht ik meehelpen met het toneel te veranderen .En het was een knalfeest geworden. Einde</p> <p>Deamen Ouwerkerk</p>	<p>Ik vond de sprookjes disco leuk ik was een biggetje met Jesper en Jenno Het was een mooi decor een bar en een DJ tafel en een stam tafel. Er waren veel liedjes wij Jesper Jenno en ik deden welkom bij de drie biggetjes en hardcore kwam er opeens. Het was om 8.00 uur s'avonds tot ongeveer 22.30 uur op het laatste liedje deden we celebration. En de onderbouw 3,4 deden sprookjes medley en de middenbouw deden het sprookje van prinses Lamelos.</p> <p>Ruben de Jonge</p>



<p>Er was eens een musical van de Oosterbrink. Het begon met groep 3/4 de sprookjesmedley. Vervolgens groep 5/6 met het sprookje van prinses Lamelos. Als laatste groep 7/8 met de sprookjesdisco een geslaagde avond. Ik was het konijn en de wolf. Ze leefden nog lang en gelukkig.</p> <p>Peter Eijbergen</p>	<p>Ik was Elvis in de musical. Ik vond de musical heel leuk. Ik hoefde niet te dansen samen met de dj. Ik moest mensen aansturen om te gaan dansen dat was leuk. Ik vond het heel leuk.</p> <p>Rob Klaverboer</p> 
<p>We hebben hard geoefend voor de musical. Alle rollen verdeeld, posters gemaakt, programmaboekjes, en het koekhuisje gemaakt. En dan maar oefenen, eerst in de klas en daarna in het speellokaal. En de laatste week in De Tille, het was een leuke week. Maar vrijdagavond was het zover. Alle bezoekers kwamen één voor één binnen. Groep 3/4 en 5/6 moeten omkleden en geschminkt worden. 8:00 begon het groep 3/4 deed de sprookjesmedley. En na groep 3/4 kwam groep 5/6 die deed het sprookje van Prinses Lamelos. En na groep 5/6 kwam groep 7/8 die deed de sprookjesdisco. Ik was roodkapje, dat vond ik wel een leuke rol. Ik moest ook veel dansjes doen zoals: de plopdans met big 3 [Jesper] en met houthakker 3 [Rick] en ook een Mexicaans dansje met 6 kinderen van groep 7, en nog wat dansjes met heel groep 7/8. Het was een spetterende avond.</p> <p>Martine Kleinhoven</p>	<p>SPROOKJESDISCO</p> <p>Vrijdag avond was de musical. Het was een sprookjes disco. Ik zelf vond het wel leuk. Ik was de gelaarsde kat en Harry Potter. Het was niet zo'n moeilijk rol maar wel leuk. Ik had nog een tovenaars duel gedaan. Het begon om 8 uur en duurde tot half 11. Groep 3/4 en 5/6 deden ook nog wat. dat was ook leuk. Dit was ons laatste toneelstuk maar volgend jaar is er weer een goede musical.</p> <p>Niels Minnaert</p>
<p>Op 16 April was de musical. Er was een sprookjes medley van groep 3/4. Groep 5/6 had het sprookje van prinses Lamelos. En wij (groep 7/8) had een sprookjesdisco. Sanne en ik waren stiefzussen, het was superrrrrr leuk!</p> <p>Moniek Drent</p> 	<p>De sprookjesdisco</p> <p>De schoolmusical was super!!! Ik was de heks, en dat vond ik leuk om te spelen. Het was heel gezellig, alleen jammer dat het voor groep 8 de laatste keer was. Ik vind het knap van Juf Albertina dat ze zo'n stuk kan schrijven. Ik hoop dat ze volgend jaar weer zo'n mooi stuk gaat schrijven. Zaterdag had ik weer een toneelstuk van Oosterstreek. Dus ik had het wel druk.</p> <p>Esmeé Dam</p> 
<p>De feestavond was een gezellige avond. Groep 3/4 deed een sprookjesmedley. Groep 5/6 deed het sprookje van prinses Lamelos. En groep 7/8 deed een sprookjesdisco. Het bestond uit twee delen groep 3 tot 6 toen pauze toen 7/8 en daarna was het afgelopen. Het duurde van 8 tot half 11 mijn rol was Merlijn.</p> <p>Sietse Bosma</p> 	<p>Ik was big 3 van het stel en weet wat ik u nu vertel mijn helm zat een beetje scheef toen ik dit schreef. mijn gevarenjasje was een beetje rood maar toch te groot. Ik had ook een neus maar die is niet geschikt voor een reus. De avond was raar maar toch weer leuk voor elkaar.</p> <p>Jenno Kremer</p>
<p>Er was eens, op 16 april, een schoolmusical. Eerst deed groep 3 & 4 een sprookjesmedley (veel liedjes en een klein beetje tekst), daarna groep 5 & 6 met "Het sprookje van prinses Lamelos" en als laatste groep 7 & 8 met een sprookjesdisco. Er waren best veel mensen. Ook zijn er dingen vernield, o.a. : een steen door een autoruit, en op het Brink- pleintje was een plant uit de grond getrokken en een plank afgebroken. Toch was het een geslaagde avond (vooral omdat ik zo laat op bed lag).</p> <p>Selma van der Lelie</p>	<p>Op vrijdag avond 16 april was de musical. De avond bestond uit de voorstellingen: Een sprookjesmedley. Het sprookje van prinses Lamelos. En de sprookjes disco. De avond was erg verrassend en de kostuums waren prachtig. En het was fijn om in de musical mee te mogen spelen.</p> <p>Vincent Spijkers</p> 

Sport

Zaterdag 12 juni

MIXVOETBALTOERNOOI

**Voetbalvereniging Boijl – OZC organiseert
een mixtoernooi als afsluiting van het voetbalseizoen voor de B-, en
A-junioren en alle seniorenelftallen.**

**Ben je geen lid, maar 16 jaar of ouder (dames/heren) en heb je zin
om een balletje mee te trappen?**

Geef je dan op!

Je kan je niet als team opgeven, je wordt door ons ingedeeld.

Het toernooi begint om 19.00 uur en is rond 21.30 uur afgelopen.

Men dient om 18.45 uur aanwezig te zijn.

Deelname is gratis.

**Verder is er een gezellig terras, leuke muziek, wat te eten en te
drinken voor een schappelijke prijs en natuurlijk de verkiezing van
de speler van het jaar.**

Genoeg te beleven, dus geef je op vóór 5 juni

bij Herman Vermeeren

De Daaken 7 , tel. 421928

ot ziens op zaterdag 12 juni

Tineke, Herman en Anne

AGENDA

30 April	Rommelmarkt Sportveld VV Boijl
30 April	Opening Gasterij het Bultje
4 mei	OUD PAPIER
19 mei	Schoonkorfbal toernooi
25 t/m 28 mei	Avond 4-daagse Noordwolde
1 juni	OUD PAPIER
12 juni	Voetbal MIX-toernooi

INLEVER DATUM KOPIJ

25 JUNI



Het is tijd
voor een bank
waar je lid van
kunt worden.

Het is tijd voor de Rabobank.



Rabobank