

EVEN BI'JPRAOTEN

IN BOIJL



Zo lagen er dit keer nummers van het blad Vermeil. Dat is een tijdschrift voor ouderen dat in het Nederlands de prachtige titel "Verguld Zilver" draagt. Tegelijk betekent Vermeil ook mooi helderrood. Die titel is treffend gekozen blijkt als ik me verdiep in de inhoud van het tijdschrift. Er komen zeventig- en tachtigplussers aan het woord die midden in het leven staan. Ze laten je delen in hun herinneringen en maken je deelgenoot wat hen op dit moment bezighoudt.

Zo was er het afgelopen jaar in Frankrijk een discussie over het afschaffen van het godsdienstonderwijs op scholen. Ook Vermeil gaat hierop in. Dit katholieke tijdschrift pleit er voor het vak te behouden. Zij doet dat juist niet vanuit een bekeeringdrang. Daar is de school niet voor, maar omdat de hele westerse samenleving doordrenkt is van christelijke wortels. Vaak zijn jongeren die helemaal niet meer bewust. Maar wanneer je die wortels kent, begrijp je meer van je eigen tijd. Een aantal van die wortels geef ik graag door als een petit souvenir de France.

CHRISTELIJKE WORTELS IN ONZE SAMENLEVING

Wie naar radio 4 of classic FM luistert, hoort religieuze muziek. Of je nu wel of niet iets met het christendom hebt, je "valt" over de oratorios en requiems. In elk dorp staan kerken en in de grote plaatsen kun je de kathedralen niet negeren. In Frankrijk is dat veel overweldigender dan in Nederland. Toch kom je ook in Limburg bij veel kruispunten Mariabeelden en afbeeldingen van de kruisweg van Jezus tegen.



Ik schrijf dit stukje op 21 augustus. Ook die datum is religieus. De kalender die wij gebruiken, is ingevoerd door paus Gregorius. We tellen sindsdien voor en na Christus. De moslims kennen een eigen kalender. Ook deze heeft een godsdienstige oorsprong. Zij beginnen hun jaartelling met de vlucht van Mohammed in 622 na Christus. De Japanners hadden een eigen kalender. Deze is echter in 1945 verdwenen. Toen kwam een einde aan het in Japanse ogen goddelijke keizerrijk.

Godsdienst is niet alleen een spirituele zaak, het is ook een culturele aangelegenheid. Veel van onze spreekwoorden komen uit de bijbel. En wie de literatuur echt wil verstaan, kan niet zonder bijbelkennis. Hetzelfde geldt voor de schilderkunst. Je geniet er meer van als je weet wie Batseba en Maria van Magdala zijn.



Maar je hebt die kennis ook nodig om het Amerikaanse volk te begrijpen. Iedere morgen leggen jonge Amerikanen de eed af bij de Amerikaanse vlag en verwijzen daarbij naar God. Wie vandaag praat over de Verenigde Staten zonder de bijbel als bron waaruit het land geboren is erbij te betrekken, begrijpt niets van de Amerikaanse mentaliteit. De oorlog met Irak is ook alleen te begrijpen als je weet hoe godsdienst en staat verweven zijn zowel in Amerika als in Irak.

GODSDIENSTONDERWIJS

Godsdienstonderwijs zou ook in Nederland gewoon verplicht moeten zijn voor elk kind. Het helpt de wereld om je heen beter te begrijpen. Juist in een tijd van ontkerkelijking ligt er een kans om zonder vooringenomenheid de verhalen van de grote godsdiensten te vertellen. Want vandaag is niet genoeg om je alleen te verdiepen in de christelijke wortels. Nederland is een multicultureel land geworden.

Breng jongeren in contact met de cultuur en spiritualiteit van geloven. Daar worden ze meer mens is de levensles van Franse ouderen. Mocht u zelf meer willen weten over de christelijke wortels in onze samenleving dan kunt u contact opnemen met mij.

CURSUSAANBOD

Dit najaar wil ik een oriëntatiecursus geven "Op zoek naar het geheim".

In vijf lessen komen de grondtrekken van het christelijk geloof ter sprake. De invalshoek is cultureel-historisch. En soms vanuit het geloof in de brede zin van het woord. Het is niet de bedoeling om mensen te bekeren. Wel om mensen die weinig kennis hebben van het christendom op een open eigentijdse manier te informeren.



De inhoud van de lessen zijn;

1. De kerk en de kerken; o.a. bouwstijl en functies.
2. Christelijke normen en waarden; milieubewustzijn en Fransiscus van Assisi.
3. De bijbel; indeling, vertalingen, scheppingsverhaal en wereldbeeld, visioenen.
4. De geloofsleer; kwaad en vrijheid, belijdenis, Drie-eenheid en kerkelijk jaar.
5. Levend geloof; Godservaring, Onze Vader, hoop en genade.

Deelnemerskosten 15 euro p.p. Het minimum aantal is 8 en het maximum 12. Er wordt gewerkt met een lesboek en werkbladen, kosten 7 euro. De datum wordt in overleg samengesteld. Het kan zowel overdag als 's avonds. De cursus wordt gehouden in de plaatselijke kerk. Elke les duurt 2 uur. Koffie en thee zijn voor eigen rekening.

FRIESLANDS END 30 JAAR



Op zondag 21 september 2003 vierden wij het dertig jarig bestaan van de streekgemeente Friesland's End. Bij de start van de samenwerking bestond de streekgemeente uit vier dorpen. Nadat Oldeberkoop zich in 1998 heeft losgemaakt van de streekgemeente gaan Boyl, Elsloo en Makkinga verder onder de naam Friesland's End.

Na de pijn van de scheiding, is er een hernieuwde eenheid gegroeid. Men weet zich als streek bij elkaar betrokken en viert dat op zondag in één van de drie prachtige kerken. Door de weeks wordt bij de talloze activiteiten diezelfde eenheid ervaren. Reden voor een feestje.

We keken niet alleen terug naar wat geweest is, wij kijken ook naar de tijd die komt. Deze zondag was tevens de start van het nieuwe kerkelijke seizoen.

Het programma was als volgt: 10.00-11.00 uur kerkdienst in de kerk van Elsloo; 11.00-13.00 uur koffie in de tent bij de kerk; spellen van vroeger; met om 11.30 optreden van De Klaeterjaegers; 13.00-14.00 uur geheel verzorgde lunch; 14.00-15.00 uur optreden van Peter van Pagée, Verteltheater Niels Holgersson; 15.00 uur korte afsluiting.



PASTORAAT OP VERZOEK



Wilt u graag een gesprek (en dat kan echt over alles gaan) dan kunt u mij bellen om een afspraak te maken.

Sjalom,
Erica Plomp-den Uyl; tel 0516-441477; e-mail de.pastorije@hetnet.nl

Toch is de kerk maar even,
al lijkt zij oud als steen
Zij komt alleen tot leven,
in mensen om haar heen
Zij laat zich ook niet vangen
in regels of een wet
Een kerk leeft van verlangen,
in vloek en in gebed

(uit: Proeftijd Bert de Vries)

PREEKROOSTER FRIESLANDS END IN DE DORPEN BOIJL, ELSLOO EN MAKKINGA

De diensten vangen om 10.00 uur aan, tenzij anders is vermeld.

28 september	Makkinga	mevr. E. Plomp
5 oktober	Boijl	mevr. E. Plomp
12 oktober	Elsloo	mevr. E. Plomp
19 oktober	Makkinga	ds. H.P. Swets
26 oktober	Boijl	mevr. E. Plomp
2 november	Elsloo	ds. H. Boersma
5 november	Elsloo	om 19.30 uur dankstond gewas en arbeid
9 november	Makkinga	mevr. E. Plomp
16 november	Boijl	mevr. H. Knol
23 november	Elsloo	mevr. E. Plomp

Kerkenraad hervormde gemeente

DINSDAGMIDDAGCLUB BOIJL

Op 23 september is onze club weer begonnen. Afgelopen seizoen hadden we maar liefst 23 kinderen dus we verwachten dat we weer meer dan 20 kinderen kunnen verwelkomen.



Ieder jaar hebben we ter afsluiting van het seizoen een reisje. Dat is dit keer nog niet gebeurd. Begin juni heeft Sanna een nieuwe knie gekregen en ze kan tot nu toe nog niet zo goed lopen. Zodra het weer wat beter gaat zullen we met alle kinderen die vorig seizoen op de club zaten nog iets leuks gaan doen.

Vanaf groep 3 ben je welkom, je krijgt thee (of als je dat liever hebt, ranja) met een koekje, het begint om half vier en we eindigen ongeveer half vijf/kwart voor vijf en de kosten zijn 0,45 eurocent per keer. Met zo'n grote groep is het voor ons zonder vrijwilligers bijna niet te doen, het leeftijdsverschil is vrij groot en er zijn altijd kinderen die extra aandacht nodig hebben. U of jij kunnen we hard gebruiken bij bijvoorbeeld de afwas, knutselwerkjes of een spelletje met de kleinste kinderen.

Sanna Schelhaas, tel. 0561-431917

Minnie Diever, tel. 0561-421636

KINDERKOORBERICHT BOIJL

Het was ook voor ons even wennen, zaterdag 's morgens niet lekker uitslapen maar naar de kerk gaan om te zingen. Toch is dit de enige mogelijke dag om te repeteren want Mirjam is zelf als sopraan vast verbonden aan het koor van de Nationale Reisopera die vanuit Enschede opereert, op een doordeweekse dag zou dus niet in te plannen zijn.

We zijn halverwege maart met een paar kinderen begonnen en eind juni met tien kinderen gestopt. Het was enorm leuk om te doen en ik denk dat wij er net zo veel plezier aan hebben beleefd als de kinderen. De eerste repetitie na de zomervakantie is op zaterdag 6 september van 9.30 tot 10.15 uur in de kerk van Boijl. Na eerst wat ademhalings- en stemoefeningen, beginnen we met zingen van leuke liedjes van bijvoorbeeld Harry Bannink en Hans Peters.

Wil je wel komen maar je weet nog niet of je het leuk vindt of je durft niet zo goed, kom dan eens op een zaterdag met je vader of moeder, zij mogen ook blijven. Kosten zijn 5 euro per maand en je bent van harte welkom vanaf groep 3.

Mirjam Cornelisse, tel. 0561-421809

Minnie Diever, 0561-421636



INGEZONDEN

Het tweede deel van een verslag van de China-reis die Rob Schwier en Marije Duijker maakten in de herfst van 2002.

Xiahé, 's morgens om vijf uur. Donker en een paar graden onder nul. Het was naar ons gevoel ijsig koud.

Nadat we het nog doodstille guesthouse hadden verlaten en onze rugzakken in de achterbak van de gecharterde auto hadden gestopt, vertrokken we voor de rit van ca. veertien uur. De auto, een oude VW, had zijn beste tijd gehad maar het zag er naar uit dat we het einddoel wel zouden halen. Om het een beetje warmer te krijgen, gingen we met zijn drieën op de achterbank dicht tegen elkaar aan zitten. Ik als kleintje in het midden en Rob en de vrouw van het andere echtpaar aan de zijkant. Haar man, met zijn lange benen, zat naast de chauffeur. De chauffeur was een jonge Tibetaan die alleen Tibetaans en Chinees sprak, hetgeen betekende dat wij onze gesprekken met handen en voeten moesten voeren.



Na ca. een uur reizen begon de zon op te komen. Een uniek gezicht boven de met sneeuw bedekte bergtoppen. We zaten inmiddels op ruim 4000 meter hoogte.

Na wederom een goed uur rijden passeerden we de pas en reden het Jiuzhai Nationale Park binnen, een gigantische hoogvlakte (60.000 hectare) met grassteppen, meertjes en smalle rivieren. In het voorjaar moet dit gebied een en al kleur zijn, nu had het gras evenals bij ons na deze droge zomer, een strogele kleur. De steppen zijn bij uitstek het land van de yak, een rund dat leeft in het hooggebergte en dat lange zwarte haren heeft. We zagen grote kuddes rondom nomaden tenten. De zwarte kuddes werden afgewisseld door kuddes witte schapen, een bijzonder gezicht.

Af en toe vroegen we de chauffeur te stoppen om de sfeer van het landschap te proeven en om kuddes yak's te fotograferen. Maar we moesten verder en konden niet al te lang genieten van dit weidse landschap met heel speciaal licht.

Op de hoogvlakte waren meerdere nederzettingen, soms met een hoofdzakelijk islamitische bevolking, soms met een Tibetaanse bevolking.

We kwamen huisjes tegen met daken van gras, koel in de zomer, warm in winter. In een van de nederzettingen stopten we om een kop miesoep te eten, niet bepaald een genoegen. Het was erg vet en het vlees was ondefinieerbaar, Rob hield er aan het einde van de dag buikloop aan over.

Eenmaal uit het Nationale Park werd de weg iets comfortabeler, minder hobbels en kuilen. Tegen zeven uur 's avonds bereikten we het mooie in de beboste bergen gelegen stadje Songpan, waar we de nacht zouden doorbrengen. We moesten afscheid nemen van onze jonge Tibetaanse chauffeur die nog even probeerde meer te vangen dan het royale bedrag wat we afgesproken hadden. Toen dat niet lukte, maakte hij zich een beetje chagrijnig uit de voeten. We vonden het jammer dat onze mooie reis door het hooggebergte zo eindigde.

Omdat we graag de volgende dag door wilden reizen naar Chengdu, de hoofdstad van de provincie Sichuan, gingen we meteen op zoek naar het busstation om buskaartjes te bestellen. Op weg naar het station zagen wij een in onze ogen merkwaardig fenomeen. Uit een kleine medische kliniek verborgen in een van de zijstraten van de hoofdweg, stapte een vrouw met infuus en al in een becak (fietstaxi) op weg naar huis, althans zo zag het er naar uit. De begeleider van de patiënt, haar man vermoedden wij, hield het infuus omhoog. Even later zagen we hen een huis binnen gaan. Zo'n merkwaardig ziekenvervoer hadden we van ons leven nog niet gezien.

De reis per bus van Songpan naar Chengdu ging via slingerende bergwegen langs de grote Min Rivier. Deze rivier ligt in een diepe kloof. Halverwege zagen we dat er aan een grote dam werd gebouwd, nodig voor de waterkracht centrales.

Laaggelegen huizen langs de rivier waren inmiddels verlaten, naar wij later vernomen gebeurt dat niet altijd vrijwillig. De huizen zagen er spookachtig uit.

Rond vier uur 's middags kwamen we aan in Chengdu, een grote stad, die zich in een rap tempo moderniseert. Chengdu heeft een drukke binnenstad vol modezaken die niet onderdoen voor die in Europa of Amerika. Wij hadden ons overigens genesteld in een van de traditionele wijken van Chengdu. Wij logeerden in een traditioneel Chinees houten huis met veel en mooi houtsnijwerk. Het huis telde drie verdiepingen en al deze verdiepingen hadden rondgangen die op de binnenplaats uitkeken. Aan de balustrade kant waren banken zodat je gezeten op die banken op de binnenplaats kon kijken. Lovers seats noemde een Chinese uit Peking de banken omdat de vrouwen van rijke kooplieden, die meestal eigenaar waren van zo'n huis, zich alleen op hun verdieping mochten ophouden en op de banken konden zien wat zich beneden afspeelde.



Zonder begeleiding mochten zij niet naar de binnenplaats of op straat. Of het verhaal waar is weet ik niet, maar het zou heel goed kunnen.

In traditionele wijken stikt het van de eethuisjes en wordt er op straat geleeft, zeker in de subtropische gedeelten van China. Het was dan ook prima toeven in het guesthouse.

Chengdu is voornamelijk bekend om zijn Giant Panda Breeding Centre. Een centrum dat zich inzet voor het fokken van panda's. Deze dieren worden met uitsterven bedreigd. Daarnaast doet het centrum ook aan research. Het terrein van het centrum bestaat voor het grootste deel uit bamboebos, de leefomgeving en tegelijkertijd de voedselbron van de panda's.



In ons guesthouse konden we een busje boeken naar het centrum dat buiten de stad ligt. Eenmaal aangekomen in het centrum kostte het ons enige moeite om de panda's te vinden, maar een gegeven moment ontwaarden we twee reuze panda's die zich tegoed deden aan een hoopje bamboestengels. Panda's doen alles op hun doolie gemak en dat gaf ons de kans met onze 200 mm lens een serie mooie dia's te maken.

In het centrum leven behalve de reuze panda, de rode panda, een kleiner roodbruinig soort met een schitterende rode staart en de 'kleine' panda. Dat het heel moeilijk is panda's te fokken begrepen we van de staf ter plekke. We waren dan ook opgetogen dat we achter glas twee pasgeboren reuze panda's konden zien, krap twintig centimeter groot! We lazen later dat de overlevenskansen van deze hummels erg klein zijn!

Nadat we het Wenshu klooster, een meer dan 1000 jaar oud boeddhistisch klooster, hadden bezocht en in het Bamboepark jasmijn thee hadden gedronken, besloten we om door te reizen naar Lijang om de Tiger Leaping Gorge te bezoeken, een grote kloof waar de Yangzi rivier doorheen kolkte. Lijang ligt in het westen van de provincie Yunnan niet ver van de grens met Birma en ook dichtbij Tibet. De tocht daar naar toe werd een regelrechte ramp.

Het eerste deel, de treintocht van Chengdu naar Panzhua verliep zonder al te veel problemen, behoudens een medereiziger in onze coupé die niet anders deed dan rochelen en spugen. Tijdens de SARS epidemie zou ze daarvoor zwaar beboet zijn geweest. Maar na onze treintocht van 12 uur moesten we verder met een bus door de bergen, het eerste stuk door een kloof. Het bleek dat een belangrijk deel van de weg door overstromingen was weggeslagen en werd gerepareerd. We moesten via een andere, mindere weg naar ons doel. Al gauw bleek dat er een vrachtauto voor ons was komen vast te zitten en zo ontstond er een kilometerslange file op de smalle bergweg. We hebben van 's middags een uur tot 's avonds zeven uur in de hitte in en rond de bus gehangen. Pas toen begon er schot in de 'file' te komen. Van enig initiatief op het gebied van een verkeersprobleem heeft men bij de Chinese politie nog nooit gehoord. De politie komt wel maar doet niets! Rond zeven uur begon de bus weer te rijden op de meest kronkelige bergweg die we in China hebben gereden. Gelukkig zagen we door de donkerte niets maar voelden deden we des te meer, want we lagen boven (er waren twee sleepers boven elkaar) en achterin een sleeperbus. We werden bij elke hobbel omhoog en naar links of rechts gelanceerd. Aan het einde van de reis, ongeveer elf uur, later waren we murw. Maar we waren in Lijang, dat er 's morgens om zes uur nat en verlaten bij lag. Een taxi bracht ons naar de oude stad, het domein van de Naxi vrouwen, waar we in een traditioneel huis konden logeren. We vielen uitgeput in slaap en werden pas tegen de middag wakker. Hoe het ons daar verging leest u in de volgende Even Bijpraoten,

Marije Duijker

Bedankt

Wat we in jaren hadden opgebouwd, was binnen een paar uur weg!!
Heel onwerkelijk allemaal.

Terug kijken doet zeer, daarom zijn we bewust bezig om vooruit te kijken en houden we ons bezig met plannen maken en met het tekenen van ons nieuwe huis.

We hopen dat we binnen een jaar weer in ons eigen huis kunnen zitten.

Tot die tijd verblijven we in één van de huisjes op de Groene Zoom.

Als deze dorpskrant uitkomt zitten we in huisje nr. 9.

Of we in dat huisje een telefoonaansluiting hebben, weten we nog niet. Als dat wel zo is dan wijzig ons telefoonnummer in 0561-421136 en anders zijn we mobiel te bereiken op nr. 06-29174185.

Nu we een maand verder zijn hebben we onze draai weer een beetje gevonden. Wat voor ons overweldigend was, was de steun die we kregen van familie, vrienden, kennissen, van de mensen en kinderen uit Boijl en omgeving en van de school, De Oosterbrink.

Het is teveel om op te noemen wat iedereen voor ons heeft gedaan en wat we allemaal hebben gekregen.

Wij zijn hier héél dankbaar voor.

Het geeft je een goed gevoel dat mensen er voor je zijn, als je ze nodig hebt.

Moeilijke tijden worden dan draaglijker als anderen zich om je bekommeren.



BEDANKT !!!

Arjan, Renata, Orlík en Jerko Lenstra



Voor al de belangstelling, bezoek, kaarten en bloemen, tijdens mijn verblijf in de Tjongerschans; en de aandacht bij thuiskomst; mede namens mijn vrouw onze hartelijke dank. Heel fijn.



J. Hofman
A.M. Hofman-Franzen

De Brink 17

"In de brand en uit de brand!"

In de nacht van 9 op 10 augustus zagen wij een 120 jaar oude boerderij, waar we 6,5 jaar aan hadden verbouwd, en al onze spullen in een immense vlammenzee verloren gaan. Verdriet over alle verloren persoonlijke aandenkens, kwaadheid over alle verspilde moeite van het bouwen en bovenal blijdschap dat er geen persoonlijke ongelukken waren gebeurd, wisselden elkaar af.

De visite die we zaterdagavond bij onze vrienden Hans en Rita aflegden, liep uit op een 4 weken durende logeerpartij, waar lief en leed gezamenlijk werd gedeeld.

Op de vraag van de schaderegelaar: "Heeft u enig idee hoe we in uw tijdelijke huisvesting kunnen voorzien?" paste volgens ons maar 1 antwoord: "zo snel mogelijk terug op ons eigen terrein!". Het huis was misschien wel weg, maar de plek waar we wilden wonen was er nog. Ruim een week later stond onze tijdelijke woonunit er.

Inmiddels kregen we van alle kanten aanbiedingen voor hulp en spullen. Op ons verzoek hebben Tineke en Ramona de coördinatie hiervan geregeld, waardoor we in hele korte tijd ons huis konden inrichten. Alle mensen uit het dorp die ons spullen hebben gegeven zijn we hiervoor dankbaar!

Ook de school zijn we dankbaar voor de begeleiding die de kinderen op school hebben gekregen en het bespreekbaar maken van de brand.

Kortom, lieve mensen, allemaal hééééél hartelijk bedankt voor jullie steun en praktische hulp, spullen en kadootjes. Voor ons hebben jullie weer eens bewezen waarin een klein dorp groot kan zijn!

Marein, Hermiene, Winfred en Erwin.



DE BOERDERIJ VAN



Fam. From, Boijlerweg 17

In 1949 verhuisden Klaas From s.r., zijn vrouw Stiena Hartsuiker en hun drie zonen Jan, Klaas en Thijs vanuit Nijeberkoop naar de boerderij aan de Boijlerweg.

De huidige bewoner Klaas From j.r. herrinnert zich nog goed dat het vee lopende vanuit Nijeberkoop werd meegenomen.

Het perceel dat werd betrokken bestond uit een kleine boerderij met ongeveer 14 hectare land. Zij lieten later een nieuwe woning en stal bouwen.

In 1968 trouwde Klaas j.r. met Geesje de Boer en werden de nieuwe boer en boerin. De ouders verhuisden naar Oldeberkoop en weer later naar Wolvega.

Klaas en Geesje breidden het bedrijf verder uit met o.a. een jongvee-, loop- en varkensstal.

Het aantal hectares liep op tot 28.

In de varkensstal werden fokzeugen gehouden, vijf jaar geleden is men daar mee gestopt.

Als grote hobby heeft Klaas From de handel in paarden, hij bezoekt iedere week de paardenmarkt in Utrecht.

Op de boerderij groeiden ook hun kinderen Ninette en Adrie op, Ninette is inmiddels getrouwd en woont met man en zoontje in Steggerda.

Adrie is de volgende generatie From die het bedrijf gaat voortzetten.

Hoewel het tegenwoordig niet gemakkelijk is een boerderij over te nemen, is Adrie toch deze uitdaging aangegaan. Afgelopen jaar is hij eigenaar geworden van het melkveebedrijf van zijn ouders. Hulde aan deze jonge ondernemer.



De boerderij van de fam. From, met op de voorgrond de schapen welke Adrie als hobby verzorgt.



VERENIGINGSLEVEN

Dorpsbelang Boijl

Informatieboekje Boijl

Velen van u hebben het nieuwe informatieboekje over ons dorp vast al in de bus gekregen. Het heeft even geduurd voor het boekje klaar was, maar het resultaat mag er zijn, dachten wij. De tekst is aangepast, de foto's werden toegevoegd en de layout is gemoderniseerd.



Door subsidie aan te vragen bij Plattelânsprojecten Zuid Oost Friesland en medewerking van de grafische afdeling van Hoeve Boschoord, hebben we ook het financiële plaatje rond kunnen krijgen. Hierdoor hebben de leden van Dorpsbelang het boekje gratis in de bus gekregen. Niet leden zijn/ worden persoonlijk benaderd of zij lid willen worden van Dorpsbelang, en krijgen dan ook een exemplaar. Niet-leden, die wel graag een boekje willen ontvangen, kunnen dit bij het bestuur aanschaffen voor € 5,00.



"Wie weet waar de Linde ligt?"

Het antwoord op deze vraag vindt u in het boekje, dat tot stand is gekomen in het kader van het ROM project Zuidoost Friesland.

Friesland heeft een aantal prachtige beekdalen in haar provincie. Eén van die beekdalen is dat van de Linde. In dit boekje vertellen de bewoners van het beekdal over "hun" Linde. Het is de bedoeling om in de komende jaren ook de beekdalen van de Tjonger en het Koningsdiep in beeld te brengen. Gezamenlijk vormen de drie beken een bijzondere hoek van Friesland. Heeft u belangstelling voor het boekje over de Linde dan kunt u dit afhalen bij Anne-Marie van der Geest, Boijlerweg 51. Zolang de voorraad strekt!!

Dorpshulp

Het bestuur van Dorpsbelang is erg teleurgesteld over het verloop van de gesprekken met de gemeente over de aanstelling van een dorpshulp.

Aangezien de klussendienst werd opgeheven, zouden veel ouderen in het dorp zonder (tuin)hulp komen te zitten. Via een ingewikkelde constructie tussen Dorpsbelang en de gemeente, zou Chris Hogenkamp alsnog in Boijl aan het werk kunnen blijven. De afspraken waren in een ver gevorderd stadium, toen de gemeente ineens afhaakte. Volgens hen kon de accountant van de gemeente niet akkoord gaan met de constructie.

Van de gemeente een gemiste kans om de leefbaarheid, waar men vaak de mond vol van heeft, nu eens écht te behouden of te bevorderen!!!

Anne-Marie van der Geest.

Koorbericht

Na een lange warme zomervakantie is Gemengd Koor Boijl 1 september weer gestart met de wekelijkse repetities. Al reeds voor de vakantie hebben we afscheid genomen van een aantal leden, maar we mochten ook weer een paar nieuwe leden begroeten, die zich ook al lekker "thuis" voelen bij het koor.



Helaas hebben we nog steeds geen uitbreiding bij de mannen, dus wederom een oproep voor tenoren en bassen.

Ook hebben wij afscheid genomen van onze vaste pianiste Hannie Hissink. Hannie is vervangen door Rixt v.d. Veen uit Donkerbroek. Rixt heeft al een aantal repetities meegespeeld en heeft er erg veel zin in. We wensen haar veel succes toe.

Het koor zal trachten met deels een nieuw programma te komen. De muziek commissie heeft een aantal nieuw te zingen stukken uitgezocht. Dat wordt weer hard werken en noten kraken, maar wel heel gezellig.

Een volgende keer hoop ik hier wat meer over te kunnen vertellen. Tot zover dit koornieuws.

Het bestuur

Dorpsgemeenschap

PROGRAMMA DORPSWINTERAVONDEN SEIZOEN 2003 - 2004

Nog volop genietend van een héérlijke nazomer, hebben wij als bestuur getracht weer een gevarieerd en boeiend dorpswinterprogramma voor u samen te stellen!

Zoals u van ons gewend bent is het weer een programma voor jong en oud en zullen een aantal populaire items ook dit seizoen zeker niet ontbreken.

Zo zal ook dit seizoen voor de jeugd (én oudere discogangers) wederom een tweetal discoavonden gehouden worden waarbij men zich heerlijk kan laten gaan!

Tevens ontbreekt dit seizoen niet de Spel & Quiz Avond. Een avond voor puzzelmaniakken, spelletjesmensen, quizfreaks en een ieder die het gezellig vindt om met elkaar een 20-tal opdrachten te vervullen!

Dat brengt ons bij de dorpswinteravonden halverwege en aan het eind van het seizoen...!

Deze twee avonden hebben ons dit jaar weinig hoofdbrekers gekost, want hetgeen wij u kunnen bieden wordt in wijde omtrek altijd met veel enthousiasme bejubeld!

Wilt u precies weten wat u als donateur kunt verwachten? Lees onderstaand programma dan goed door en noteer alle data in uw agenda, hang het programma op het prikbord of sla alles op in uw mobiele.....kortom **VERGEET DE DORPSWINTERAVONDEN NIET!!!**

Helaas lopen wij daar als bestuur de laatste jaren nogal eens tegenaan en het is voor alle partijen sneu als de opkomst minimaal is!!

Voor óns als bestuur is het niet leuk, zoveel tijd en zoveel moeite; ú als donateur krijgt op die manier geen waar voor uw geld; én voor de besproken artiesten is het zoveel plezieriger op te treden voor een (redelijk) volle zaal als voor een handje vol mensen!!

Kortom, als ú blijft komen, blijft het voor het bestuur van de dorpsgemeenschap een plezierige taak u ieder seizoen een gezellig dorpswinterprogramma te bieden!!!

* **22 OKTOBER** : *Ledenvergadering*

Op deze avond zijn alle leden van harte welkom in de tussenzaal van "de Tille"

Aanvang 20.00 uur

* **7 NOVEMBER** : *Kinder- en Jeugddisco*

Springen, dansen en 'lekker uit je dak' gaan voor iedereen op allerlei soorten muziek die natuurlijk weer verzorgt wordt door Discotheek "Walk of Live".

Aanvang 19.00 uur tot 21.30 uur voor groep 3 t/m 8 van de basisschool

22.00 uur tot 01.30 uur voor 13 jaar en ouder(en)

Entree niet-leden € 3,--

* **29 NOVEMBER** : *Spel & Quiz Avond*

Bij iedereen onderhand wel bekend... de avond dat men mag proeven, voelen, ruiken, luisteren, lachen, zweten, schrijven en vooral veel en diep nadenken!

Aanvang 20.00 uur

Entree niet-leden € 5,--

* **14 FEBRUARI** : *Verteltheater Niels Holgersson, gebracht door Peter van Pagée met muziek van ""Woarom niet"*

Peter van Pagée staat garant voor een avondje puur genieten! Op zijn eigen onnavolgbare wijze brengt hij jong en oud in vervoering en hogere sferen met een tweetal verhalen.

Na afloop mogen beide benen weer op de grond en liefst op de dansvloer want dan brengt de populaire band "Woarom niet" de stemming er, ook op geheel eigen wijze, vérder in!

Aanvang 20.00 uur

Entree niet-leden € 7,--

* **5 MAART** : *Kinder- en Jeugddisco*

Zie 7 november

* **27 MAART** : *Theatergezelschap "Flying Stars"*

Een avond welke u zeker niet wilt en mag missen! Het theatergezelschap de "Flying Stars" brengt een avondvullend programma met heel veel kijk-, luister- en lachplezier!

Aanvang 20.00 uur

Entree niet-leden € 5,--



COLOFON

"EVEN BI'JPRAOTEN"

Is een twee-maandelijkse uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerven, Dalton basisschool "de Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

REDACTIE: Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

MEDEWERKERS:

Fennie Mulder-Flobbe
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee
Lammie Jongbloed – Bolding

BEZORGERS:

H. Bijkerk
J. Jonkers
W. Boelen
R. Akkerman
R.C. Bos
K. Dikstaal
D. Jager
G. Bovenkamp
A. Bootsma-de Boer

MEDEWERKERS BUURTSCHAPPEN:

Brink
Bezembuurt
Daoken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boijl Centrum
Bij Harmke
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.
Kerkweg
Klokkeweg
Westhoek
Bekhof

Elly van Bennekom en Jannette de Vries
Sjoukje Hazeloop en Mirjam Koorneef
.....geeft de pen door aan.....
Feikje de Vries en Sierd Dolstra
Klaasje Punter en Karin Dassen
Margret Wijntjes en Carin Binnendijk
Helga van der Vegt en Sabine Dam
Annie Winters
Jantje de Vries en Anne-Marie van der Geest
Annie en Anne Marks
Wilma Bouman en Lida Bokkers
Immy Slot en Margriet van der Zee
Gré Bovenkamp
.....
.....

Banknummer 31.02.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.

Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u terecht bij Henneke Velzeboer of op school.



B v P F

Vrouwen van NU afd. BOYL

september 2003

We staan inmiddels voor het nieuwe seizoen 2003-2004. Bij het afsluiten van het vorige is het nieuwe programmaboekje uitgedeeld. Het biedt weer voor elk wat wils. Luisteren, kijken, doen en meedoen.



Even terugkijkend, hadden we 21 augustus een gezellige fietstocht. Via het Blauwe Meer waar we picknickten, fietsten we naar de advocaat boerderij van de familie Rosink in Leggeloo. Daar wordt zowel likeur als advocaat, naar eigen recept gemaakt. Na een korte uitleg kon er volop geproefd worden! Na afloop ging menig flesje lekkers mee naar huis. In Doldersum werd de dag met een gezamenlijke maaltijd afgesloten.

Gefietst werd er ook op 9 september. De afdelingen Boyl, Elsloo, Langedijke en Makkinga organiseerden gezamenlijk een fietstocht door hun dorpen. Onderweg was van alles te zien. Kunst, handwerken, een wormenkwekerij en in Boyl kon men bij Yvonne pannenkoeken eten. Ruim 90 leden fietsten de tocht of gingen per auto langs de activiteiten. Het was een succesvolle dag. Leuk dat er ook een aantal gasten meefietsten.



De clubs zijn weer begonnen. Volksdansen (1x per 2 weken op maandagmiddag) zou graag wat nieuwe leden verwelkomen en dat geldt ook voor de gymgroep. Door bouwplannen is de zaal van Hoeve Boschoord niet meer beschikbaar. Er is uitgeweken naar de Tille in Boyl. Wie mee wil gymden is op woensdagmorgen welkom.

De eerste afdelingsbijeenkomst is op 8 oktober. Yvonne Gutterswijk vertelt dan over haar reis naar Nieuw Zeeland. In november is een -doe middag- met Ada van der Horst.



Door de jaren heen is ons ledenaantal helaas teruggelopen. Het hoe en waarom blijft voor ons een grote vraag. De contributie hoeft voor niemand een bezwaar te zijn. De bond kent een Kuperus fonds. Ieder lid draagt hier jaarlijks € 0,05 aan bij. Minder draagkrachtige leden kunnen voor het voldoen van hun contributie een beroep doen op deze goed gevulde pot, Op de bijeenkomsten is het altijd heel gezellig, dus wat houdt u tegen om eens een afdelingsavond te bezoeken? U bent van harte welkom.

Het bestuur.

Kinderwerk Boijl



Alle kinderen opgelet!!!!!!

Hieronder vinden jullie ons winterprogramma:

- | | |
|------------------|---|
| 29 Oktober | DOE middag voor de groepen 3 t/m 8 |
| 3 December | Sinterklaasmiddag voor de groepen 1 t/m 4 |
| 27 Februari 2004 | PLAYBACKSHOW |
| 21 April 2004 | Bingo voor de groepen 3 t/m 8 |



Nadere informatie over tijd en aanvang en eventuele kosten die eraan verbonden zijn volgt t.z.t.

Toneelvereniging "Nut en Genoegen"

Ook onze vereniging is weer druk met het repeteren van een nieuw toneelstuk.

Dit jaar zal de komedie "Pas op voor de burens", geschreven door Hans van Wijngaarden, opgevoerd worden. Naar het lijkt, zal er straks in "De Tille" weer hartelijk gelachen worden, en wel op 11 en 13 dec. a.s.

Uiteraard hopen wij dat u weer in grote getale zult opkomen. Om te genieten van een avondje volksvermaak.

PUZZELPAGINA

HORIZONTAAL

1 geneesheer; bejaard; aanschafprijs 2 vlaktemaat; middelbaar onderwijs; motorraces; pluim; over; nieuw (in samenst.) 3 stand der edelen; ploegsnede; korenpakhuis 4 figuur uit een werk van Shakespeare; van gelijke waarde; vrouwelijk beroep 5 klank; literatuur; bekoorlijk tafereeltje; geneesheer 6 pluspunt; smalle straat; opzijgelegd geld 7 bouwland; stuk geweven stof; eb of vloed; postscriptum; gebaar 8 grote plaats; vanaf; inwisseling; motorschip; gesloten 9 grond om boerderij; en volgende; vermaning; incasseerder; huidsmeer 10 massamedium; onwetend 11 algemeen vormend onderwijs; temperatuur; Amsterdams Peil (afk.); tennisterm; gevaarte 12 textiel fabriek; inval; bel van zeepsop 13 strijdperk; Nederland; in loco; toespraak; echtgenoot 14 maatstaf; sociale verzekeringen; open strook in een bos; per uur; houding; strop 15 kroon; voldoende; ingenieur; voegwoord; derhalve; Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen 16 man van adel; onbezet; wijze van optreden 17 leesportefeuille; ambtelijk repetitor; leer van het heldendicht.

VERTICAAL

1 deel van een jaar; vreemde munt; onvast 2 door het genoemde; bijveraar; regelmaat 3 nederige onderworpenheid; aflevering (afk.); aan de andere kant van de zee 4 ter gedachtenis; deel van een fotoestel; lofdicht; voedsel; sappig 5 compagnon; volheid; informatiebureau voor toeristen; tijdperk; spraakorgaan 6 droombeeld; winplaats van kali; leve 7 krijgskunde; wenteltrap 8 voor de rest; dierengeluid; onmiddellijk 9 uitwendig gebruik; reisbegeleider; telegraaf restant; olm; vuur; uitroep van pijn 10 motorfiets van een gangmaker; monnikskleed; eenkleurig; slang 11 rijgbolletje; vrouwtjesaap; gezanik; tegenover 12 eivormig; verbrandingsrest; voorjaarsdag; slee 13 onzes inziens; nikkel; hevig; meester; in orde; uitroep van verrassing; Spaanse uitroep 14 doorgang; wilddief; hoge berg 15 coupe; overblijfsel; vrucht; het verhalen 16 gekheid!; ten laatste; doortochtgeld; numero; ik; vreemde munt 17 eigen aan de moren; bakmengsel; toets alleen (muziek); lafaard.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																		1
2																		2
3																		3
4																		4
5																		5
6																		6
7																		7
8																		8
9																		9
10																		10
11																		11
12																		12
13																		13
14																		14
15																		15
16																		16
17																		17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	



Schrap alle letters die meer dan één keer in het letterveld voorkomen en vind zo de naam van een bloem.

H	A	R	I	Q	E	V	K	C	Y	Z	F	X	N	B	O	M	D
J	G	S	W	B	O	M	Y	N	A	Q	R	V	E	I	Y	K	C
D	Z	Y	M	X	T	F	V	K	N	B	J	G	O	V	Q	R	H
R	V	F	O	U	C	E	D	Q	Z	H	K	N	S	A	W	I	G
K	C	Q	H	L	A	Z	G	M	F	O	E	W	D	R	J	B	X
J	Y	G	W	B	R	Q	K	S	Z	C	Y	O	M	E	V	A	F
H	A	V	I	M	O	E	G	B	P	R	Q	D	K	X	C	J	G
O	Z	C	S	Q	D	A	J	W	G	I	E	M	F	Z	H	V	K

Schrijf de naam van de bloem in de rondjes...



In elk vak ontbreekt dezelfde letter.
Vind de letter en de 4 etenswaren.



Van links naar rechts:

Boven ; Marieke, Ingrid, Janet, Kim, Angela, Hiltje, Sponsor A.H.B. Anne, leider Jan

Midden ; Mhairu, Leonie, Mirjam, Bettine, Rheate, Karin

Onder ; Daisy, Aleida, Cecillia, Ageeth, Danielle, Janine, Marjan

Afwezig door omstandigheden:

Anke, Erika, Diana, Jacqueline, trainer Johnny en grensrechters Tony en Antonie



Damesvoetbal Boijl

Enkele jaren geleden is er nog geprobeerd een dameselftal op te starten in Boijl. Helaas door onvoldoende belangstelling is dit toen der tijd mislukt. Toch is het nu dan zover...een dames team in Boijl...wie had dat verwacht?

Sponsor Anne Veenstra van de A.H.B. heeft geen moment getwijfeld aan het sponsoren van een nieuw damesteam en ook trainer Johnny Wassenaar stond achter het plan. Voormalig leider Douwe de Vries is ook actief geweest in het opstarten van het team maar is helaas alweer gestopt. Het leiderschap is echter gelukkig voor ons dezelfde dag nog overgenomen door een enthousiaste supporter te weten, Jan Maat.

Oud dames van Vledderveen, Oldeberkoop, Oldeveste en Olyphia hebben zich samengevoegd. Vanuit Boijl was ook bekend dat er meiden waren die wilden voetballen. Zo is het **balletje** gaan rolletje.

Voor we de zomerstop ingingen leek het er op dat we het moesten doen met 16 dames waarvan sommigen niet altijd beschikbaar waren. Dat is uit ervaring een krappe bezetting gebleken. Al snel toen de trainingen begonnen bleek er meer animo te zijn, wat momenteel resulteert in een 25 tellend dameselftal!!! Dit levert soms lastige beslissingen op voor leider Jan Maat die er toch iedere wedstrijd niet meer dan 11 kan opstellen, maar gelukkig 5 wissels mag gebruiken.

Trainer Johnny Wassenaar heeft daarentegen iedere training ongeveer 15 dames tot zijn beschikking. Enkele dames moeten hun uitblinken in het tenue van Boijl nog even uitstellen, dit door blessures en zwangerschap.

De sfeer in het team is nu al erg goed te noemen en we gaan er zeker vanuit dat dit alleen nog maar beter wordt. Na twee wedstrijden gespeeld te hebben waarvan 1 verloren en 1 gelijk, blijkt dat we nog een hoop kunnen en willen leren. We gaan ervan uit dat dit lukt, máár we zijn ook supporters nodig die ons hierin stimuleren!

Dus wees allen van harte welkom bij onze wedstrijden en we zullen laten zien wat we in huis hebben!!

Groet, Damesteam Boijl



KC '89

Op 11 september is het kaartseizoen 2003/2004 officieus van start gegaan middels een korte vergadering en een 'warming up' van een drietal klaverjas boompjes tegen twee canasta spelletjes. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat we dit seizoen van start zullen gaan met slechts 14 klaverjassers! Dit is bijzonder weinig en wij doen dan ook een dringend beroep op alle kaartliefhebbers.....

**Bent u nog geen lid van deze gezellige vereniging?
Lijkt het u ook leuk om eens in de veertien dagen
op donderdagavond een kaartje te leggen?
Schroom dan niet en meld u aan bij
Henneke Velzeboer 421448
of Jan Riemersma 421038**

Op donderdag 18 september beginnen we officieel aan een geheel nieuw kaartseizoen waarbij er serieus gekaart wordt máár de gezelligheid voorop staat!

Noteer de volgende data in uw agenda en indien u van prijaskaarten houdt let dan goed op de 'wisselende' vrijdagavonden (er wordt dus niet persé zoals u gewend bent op de laatste vrijdag van de maand om prijzen geklaverjast)!!!

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

Donderdag 18 september Competitie
Vrijdag 26 september Prijaskaarten

Donderdag 2 oktober Competitie
Donderdag 16 oktober Competitie
Vrijdag 24 oktober Prijaskaarten
Donderdag 30 oktober Competitie



Donderdag 13 november Competitie
Vrijdag 21 november Prijaskaarten
Donderdag 27 november Competitie



Donderdag 11 december Competitie
Vrijdag 19 december **KERST-PRIJSKAARTEN**
Woensdag 24 december Competitie

2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Donderdag 8 januari Competitie
Zaterdag 17 januari **KAARTMARATHON**
Donderdag 22 januari Competitie

Donderdag 5 februari Competitie
Vrijdag 13 februari Prijaskaarten
Donderdag 19 februari Competitie



Donderdag 4 maart Competitie
Vrijdag 12 maart Prijaskaarten
Donderdag 18 maart Competitie

Donderdag 1 april Competitie
Vrijdag 9 april Prijaskaarten
Donderdag 15 april Competitie
Zaterdag ?? april **POTVERTEREN EN PRIJSUITREIKING!!!**



Het bestuur wenst alle leden een heel succesvol, sportief en vooral gezellig kaartseizoen!!!

Tour de oude Jan, 27 juli t/m 2 augustus 2003

Met zijn zessen (Stefan Edema, Jeroen Bokkers, Luuk Smink, Geert van de Boer, Jakko Veenstra en Stefan de Vries) zijn wij 27 Juli naar Velp vertrokken. Daar deden we mee aan een fietsweek! Zes dagen fietsen door Midden- en Oost Nederland, zelfs een stukje in Duitsland. In totaal de hele week ongeveer 600 kilometer gefietst. Alle wegen werden voor ons afgezet door 4 politie motors. Eén daarvan was onze ploegleider. Achter het peloton, zo'n 103 renners mee.



Verdeeld in 16 teams kwam de karavaan, bestaand uit een vrachtwagen met onze bagage, de bagage van vrijwillige leiders, een wagen met eten voor onderweg, één met toiletten er op, een bus voor uitstappers, niemand van ons is uitgestapt, en een bezemwagen, artsen en reparatiewagen. Wij zaten met zijn zessen in een team, ieder team een eigen sponsor. Elke dag ongeveer 90 kilometer. Na de etappe hadden we wedstrijden, een individuele tijdrit, waar Stefan Edema 5^e werd. Bij de eerste wedstrijd in Ede had Luuk goed zijn best gedaan, en na de wedstrijd konden we Luuk op de WC terugvinden, hij voelde zich niet goed. De laatste dag hadden we in Keyenburg een ploegentijdrit, na een ketting eraf, wonnen we toch en kregen we een medaille. Verder konden we bijna elke dag zwemmen, en donderdag was het leukst van deze week, in Duitsland het pretpark Kernwasser Wunderland. We konden ons daar de hele middag vermaken. Elke avond in de Sporthal werd er een film voor ons gedraaid. Luuk had nog een 3^e plek in een criterium, maar kreeg daarvoor geen medaille. Niemand van ons eindigde hoog in het klassement.



Geert, Jeroen, Jakko, Luuk, Stefan en Stefan

Tennisvereniging



ZOMERTOERNOOI 2003

Zondag 17 augustus was de dag, máár zo weinig deelnemers dat de organisatie besloot het een week uit te stellen en zie.....16 liefhebbers en prachtig weer om te tennissen, niet te warm, af en toe wat zon, maar vooral een hel;e gezellige sfeer met leuke partijen!

Met Hennie; Marieke, Trijntje, Reina, Doky, Steef, Rina, Wil, Liesbeth, Annelies, Henk, Peter, Jacob, Sierd, Jan en Roelie werd het een ontzettend leuke ochtend met een geweldige lunch! Zelfgemaakte soepen, salade, broodjes en veel vitamines (fruit).....zoals Hennie zei "Kunnen we hier volgende week weer komen lunchen?"

Er zit toch echt wel talent bij de club. We hebben leuke rally's gezien, al is het moeilijk om met 20 minuten in je spel te komen, maar voorop staat toch de gelegenheid om eens met een ander te spelen en elkaar op een andere manier te leren kennen!

We kijken uit naar 13 september en hopen dat de weergoden ons dan weer gunstig gezind zijn en dat veel enthousiaste clubgenoten zich zullen opgeven.

Ruime belangstelling van de leden ie iets wat de commissieleden toch wel verdienen!!!



Met dank, Doky en Peter Brunsmann



37e Nuttert van der Heide-rit Boijl

Onder prima weersomstandigheden was het dit jaar al weer voor de 37e keer dat de leden van de Veteraan Motoren Club hun tenten (en vooroorlogse motoren) opsloegen op het sportpark. Van het aangrenzende land van de familie Derks kon dit jaar geen gebruik worden gemaakt, omdat het van grasland was omgetoverd in bouwland. Het oefenveld bood een goed alternatief als camping.

Zondagmorgen 7 september was het rond elf uur al gezellig druk bij de start. Jan Veldhuizen gaf bij iedere startende deelnemer een korte toelichting over berijder en motorfiets. De oude motoren reden via Doldersum, Wateren en Oude Willem naar Hoogersmilde. Van daaruit ging het terug richting Appelscha. Bij het Miniatuurpark aan de Boerestreek was een pauze van anderhalf uur waarin de motoren even konden afkoelen en de rijders het park konden bezichtigen en een kop koffie kregen aangeboden. De 111 deelnemers, waaronder de Engelsen Vincent Blake en David Davies en de Duitser Norbert Verwohlt en de uit België overgekomen Richard Graaf, toonden zich na afloop bijzonder ingenomen met de keuze van deze pauzeplaats. Ook de publieke belangstelling was daar groot.

Kort na de start voor het tweede deel van de rit vloog de bedrading van de DKW van Wiebe Brouwer uit Assen spontaan in brand. Snel ingrijpen voorkwam dat de motor geheel verbrandde. De meestal oudste deelnemende motor de Autofauteuil uit 1905 van Eije Beukema, kwam dit jaar overigens niet verder dan de uitgang van het sportpark. Kortom ook bezemwagens bestuurd door Andries Wieldraaijer en Albert Kleinhoven deden goede zaken. De echt oudste motor was een Ariel uit 1903 van Adrie de Graaff uit Egmond aan Zee. Hij haalde probleemloos de finish.

Het tweede deel van de rit ging via Ravenswoud, Fochtelooërveen, Haule, Donkerbroek, Oosterwolde, Langedijke, Elsloo en Boekelte naar de finish bij De Tille. Kort na aankomst van de laatste motor was de rekenkamer klaar met de uitslagen en volgde de prijsuitreiking. Namens de familie Van der Heide en als regio-voorzitter van de VMC dankte Sjoerd Hoekstein de organisatie voor de perfect verzorgde dag.

Uitslagen: Motoren met bouwjaar t/m 1914: 1. Gerrit Schepers, De Lutte, Premier, 1910, 1 strafpunt; 2. Tjitte Sipma, Gieten, Rover, 1914, 2; 3. Geert de Boer, Lottum, AKD, 1912, 3. *Motoren met bouwjaar t/m 1924:* 1. Wim Marsman, Lochem, Rudge Multi, 1919, 1; 2. Jan Ostermeijer, Renkum, Ivy Three, 1921, 1; 3. Fedde Plantinga, Gorredijk, BSA, 1921, 2. *Motoren met bouwjaar t/m 1930:* 1. Jenny Goossens, Steenderen, Peugeot, 1928, 0; 2. Karel Nijboer, Hengelo, Harley Davidson, 1929, 0; 3. Arjen de Vries, Hattem, BSA, 1926, 1. *Motoren met bouwjaar t/m 1940:* 1. Ries van der Kolk, Lochem, Terrot, 1933, 0; 2. Peter Veldkamp, Kornhorn, DKW, 1936, 0; 3. Henk de Vries, Nieuwehorne, Terrot, 1932, 1. *Beste zijspan:* Jan Langwerden, Ruurlo, Sunbeam, 1933, 1.

Dagwinnaar (Aanpakken-bokaal): Jenny Goossens, Steenderen, Peugeot, 1928, 0 punten. Door de drie dochters van initiatiefnemer Nuttert van der Heide aangeboden beker voor een trouwe deelnemer: Kees Straatsma, Wirdum, New Hudson, 1928, 3 punten.

Regionale rijders: Bart Roeles, Noordwolde, Motoconfort, 1930, 6; Hidde Wapstra, Noordwolde, Automoto, 1924, 3; Andries Meijer, Noordwolde, BSA, 1939, 2; Berend Delfsma, Wolvega, DKW, 1932, uitgevallen; Johan Roffelsen, Wilhelminaord, DKW, 1939, 3; Imke Dassen, Boijl, Ariël, 1937, 5; Anne Dassen, Boijl, Indian, 1940, 5; Jan de Jong, Oosterwolde, Husqvarna, 1927, 4; Bram Rusch, Oosterwolde, DKW, 1936, 7; Rudie Buitenga, Veenhuizen, Norton, 1932, 2.

Veteraan Motoren Club

Vereniging tot instandhouding van historische motorfietsen



Peuternieuws

NIEUWE PEUTERS

We hebben weer een aantal nieuwe peuters.

Melissa en Josanna Nieuwenburg, Mandy Godijn, Remco Jager en Jesse de Weert.

We wensen jullie veel speelplezier toe.

NAAR DE BASISCHOOL

Julian Gorter, Martine en Ruben Kleinhoven en Bo Helffrich zijn naar de basisschool gegaan.

VERJAARDAGEN



Gijs Wesselo	24 september	3 jaar
Melissa Nieuwenburg	27 september	3 jaar
Josanna Nieuwenburg	27 september	3 jaar
Leonie de Weert	29 oktober	4 jaar
Savannah Mooij	14 november	4 jaar
Noël van Oosten	19 november	3 jaar
Mandy Godijn	27 november	3 jaar
Silvan Bergsma	2 december	4 jaar
Jamo v.d. Helm	21 december	4 jaar

OPGAVE PEUTERSPEELZAAL

Wilt u uw kind een kijkje laten nemen op de peuterspeelzaal?

Neem dan contact op met Jannie Kist, tel. 432871.

BESTUURSWISSELING

Aukje Jager gaat de taak van onze penningmeester, Tea de Groot overnemen.

Aukje, welkom en Tea, bedankt.

VAKANTIE

Herfstvakantie

13 oktober t/m 17 oktober

LAATSTE SCHOOLDAG

Het lijkt alweer zolang geleden want 25 juni hadden we onze laatste peuterochtend. Iedere peuter mocht verkleed komen. Deze keer hadden we een kabouterfeest. Er waren heel veel verkleed als kabouter. Er liep ook een beer rond met een papiertje op z'n rug met de tekst: Beren houden van kabouters. Er werden heel veel pannenkoeken gegeten en om ±11.00 kwamen alle mama's, papa's of oma's en opa's even een kijkje nemen en een kopje koffie of thee drinken. We hadden er prachtig weer bij. Al met al een gezellig feest!





VAN DE REDACTIE

Uw vrijwillige bijdrage

In de afgelopen periode (mei t/m september) hebben de contactpersonen weer hun uiterste best gedaan om bij alle mensen die onze krant ontvangen de vrijwillige bijdrage 2003 te innen. Dit is voor de contactpersonen natuurlijk niet de leukste bijkomstigheid van hun taak, daarom willen wij iedereen die z'n eurootje heeft bijgedragen hiervoor ook heel hartelijk bedanken.



Met z'n allen heeft u het bedrag van € 2.712,40 voor onze krant opgehaald. Hier zijn wij heel erg blij mee, en bent u lezer van onze "Even Bijpraoten" verzekerd van een dorpskrant in de stijl die wij tot op heden voor u konden maken. Mocht u echter suggesties, ideeën, op- of aanmerkingen hebben, schroom dan nietom contact op te nemen met één van onze redactieleden. Nogmaals bedankt voor uw gulle gift.

Bedankt



Na een 4-tal jaren met zorg en plezier de dorpskrant te hebben bezorgd bij vele buurtgenoten, heeft mevrouw Rösener Manz aangegeven hiermee te willen stoppen. Middels een bloementje hebben wij haar inmiddels hartelijk bedankt voor haar trouwe inzet!! Afscheid nemen is één, een nieuwe bezorg(st)er vinden is heel wat anders...

Gelukkig is dat echter ook deze keer weer vlot gelukt, want wij hebben mevrouw Bovenkamp bereid gevonden de taak van mevrouw Rösener Manz over te nemen!

Beide dames bedankt en succes met hetgeen u doet en/of gaat doen!!!



Kopy

Voor de goede orde.....de kopy dient tijdig ingeleverd te worden bij Henneke Velzeboer of op de basisschool "de Oosterbrink".

De brievenbus van eerst genoemde staat niet meer aan de Boijlerweg 101, maar bevindt zich reeds vanaf 1 september jl. aan de Klokkeweg 2c te Boijl!!!

Bij de voorplaat

Bent u nieuwsgierig naar wie wij zijn en waar wij voor staan?
Kijk dan snel op blz. 24



AFSCHEID JUF KOBIE VELDHIJZEN

Op de laatste schooldag van het schooljaar 2002/2003 die in het bos van Boschoord plaatsvond, hebben we, kinderen, team en ouderraad, juf Kobie Veldhuizen uitgezwaaid. Bij alle activiteiten die daar plaatsvonden, werd het afscheid betrokken.

Op haar eigen uitdrukkelijke verzoek heeft het afscheid in deze "kleine" kring plaats gevonden.

Juf Kobie was sinds 1992 aan onze school verbonden. Al die tijd heeft ze de leerlingen in de groepen 7 en 8 een gedeelte van de week begeleid. Het zullen er door de jaren heen zo'n 100 geweest zijn.

Je kunt dus stellen dat ze een generatie Boijligers heeft mogen helpen het volwassen worden onder de knie te krijgen. Naar eigen zeggen heeft ze dat met veel plezier al die tijd gedaan. Haar vertrek was dan ook niet uit onvrede of iets dergelijks, maar kwam voort uit haar innerlijke drang om weer eens iets anders te doen. In de voorliggende maanden heeft de clusterdirecteur voor haar een baan gevonden op de Vensterschool in Noordwolde.

Wij zijn blij voor haar dat dat gelukt is, maar betreuren haar vertrek wel. In onze ogen heeft ze haar werkzaamheden altijd serieus, opgewekt en met hart voor de leerlingen verricht.

Bij het afscheid in het bos is ze, namens de ouderraad, door penningmeester André de Jonge en namens de kinderen, door directeur Geert Pijlman toegesproken. Natuurlijk is dat vergezeld gegaan met de gebruikelijke cadeaus. Als klap op de vuurpijl mocht ze op het paard waarmee André gekomen was, omdat deze laatste dag in het teken van "Wild West" stond, een ritje maken en dat terwijl ze nog nooit op een paard had gezeten en er eigenlijk enigszins bang voor was.

Het team heeft later op de dag, tijdens een etentje, afscheid genomen.



FORMATIE ZAKEN

Het vertrek van juf Kobie is opgelost door juf Anneke Camstra-Kromhout te benoemen. Juf Anneke was voor de vakantie al aan ons team toegevoegd, omdat ze in Zandhuizen door opheffing van de school daar niet meer haar werk kon uitvoeren.

Juf Daniëlle is momenteel met zwangerschapsverlof en wordt nu vervangen door Peter Huizinga uit Zorgvlied.

Verder heeft het vertrek van de familie Zubonja ons genoodzaakt om uit te zien naar een nieuwe schoolschoonmaakster. Omdat de gemeente met een schoonmaakbedrijf in zee wil gaan, is deze vacature ook door mensen van dat bedrijf een aantal maanden opgevuld. Aangezien wij over deze mensen in het geheel niet tevreden waren, heeft het bedrijf besloten een plaatselijk iemand aan te trekken in de persoon van Julie Jager. Julie maakt dus nu het onderbouwgedeelte van de school schoon.

JUBILEUM ROELIE URFF

Op 14 augustus j.l. hebben we het eerste gedeelte van de ochtend feest gevierd om het feit dat Roelie Urff 25 jaar een gedeelte van onze school op een voortreffelijke wijze al die jaren had schoongemaakt. Natuurlijk kon dit opmerkelijke feit, want het komt maar zelden voor dat schoolschoonmakers zo'n lange staat van dienst hebben, niet ongemerkt voorbij gaan. De ouderraad had ervoor gezorgd dat er een groot spandoek in haar tuin was opgehangen en aan de tuinderand zat een als schoonmaakster uitgedoste pop in een stoel.

De feestelijkheden begonnen met het van huis halen van de jubilarisse. Haar eigen drie kleinkinderen mochten haar in een kar met daarop een versierde gouden stoel, van huis halen. Door een haag van alle kinderen, die zich allemaal hadden verkleed als schoonmakers(sters) in de dop, werd ze naar de ingang van de school getrokken. Een en ander gebeurde in een wolk van zeepbellen, want alle kinderen hadden een bellenblaaspotje. Eenmaal binnen werd ze toegesproken door directeur Geert Pijlman, ouderraad-voorzitter Frans Kloosterman en gemeente ambtenaar Joop Verkaik. Uit hun woorden bleek dat Roelie niet alleen een uitstekend interieurverzorgster is, maar in al die jaren ook een echte betrokkenheid bij de school heeft getoond.

Zoals gebruikelijk hebben de kinderen voor Roelie een toepasselijk lied gezongen en vonden er de nodige traktaties plaats.

Later op de dag werd het feest, op uitnodiging van de gemeente, met team, ouderraad en haar kinderen en kleinkinderen op kleinschalige wijze voortgezet in theetuin "De Buytenplaats" te Noordwolde.

LEGAAT

Zo'n half jaar geleden is Boijliger Albertje Posthumus overleden. Voor de nabestaanden erg triest. Vanaf deze plaats nog onze condoléances. In haar testament heeft Mevr. Posthumus onze school een legaat nagelaten. Daarvoor natuurlijk onze hartelijke dank. Wij zullen trachten een passende bestemming ervoor te vinden.





UNICEF SPONSORLOOP

Een keer in de twee jaar wordt de Unicef Sponsorloop gehouden. Leerlingen uit de groepen 5,6,7 en 8 gaan op zoek naar mensen die hen willen sponsoren. Op 1 september jl. hebben de leerlingen in één uur tijd zoveel mogelijk kilometers gerend. En dat is ze gelukt!

Ze hebben met elkaar € 1.744,— bij elkaar gelopen. De opbrengst besteed Unicef aan de kinderen uit Bangladesh. Veel kinderen uit Bangladesh moeten werken en hun ouders hebben geen geld voor schoolspullen.

Unicef heeft zich als doel gesteld om ieder kind minimaal 2 uur per dag onderwijs te laten volgen. Wij zijn trots op onze leerlingen dat zijn hun steentje bijdragen. Tevens bedanken wij de inwoners van Boijl voor hun gulle gaven!

SPORTDAG

Op woensdagmorgen 3 september hebben we onze jaarlijkse sportdag voor de groepen 3 t/m 8 gehouden met de volgende scholen uit Noordwolde: De Vensterschool, De Windroos, De Velden en Matthijsje.

Het sportgebeuren vond plaats op het korfbalveld van Leonidas in Noordwolde.

Al met al was het een geslaagde ochtend.

Ook de weergoden waren ons deze keer heel gunstig gezind.

Alle kinderen hebben een sportdiploma ontvangen.

SCHOOLVOETBALTOERNOOI

Woensdag, 10 september 2003 deden we met een jongens 11-tal en een meisjes 7-tal mee aan het schoolvoetbaltoernooi 2003-2004, dat gehouden werd op sportpark "Molenwiek" te Wolvega.

De jongens begonnen met een mooie overwinning. Het team van "De Wethouder Heidaschool" werd verslagen met 2-0. De doelpunten kwamen op naam van Davey de Nekker en Hidde Kloosterman. De tweede wedstrijd speelde het jongensteam tegen het elftal van de "Dorpsschool De Blesse". Ze kwamen achter met 1-0, maar gelukkig scoorde Yanick Wieldraaijer. Uitslag 1-1.

De jongens moesten winnen van het elftal van "De Windroos" om eerste in de poule te worden. De gaf recht op deelname aan de finalepoule, maar helaas werd deze spannende wedstrijd verloren met 2-1. Robin Dam zorgde voor het enige doelpunt.

Ons elftal, dat leuk voetbal liet zien, werd tweede in de poule.

Het meisjes 7-tal speelde tegen de meisjesteams van "De Adelaar", de "St. Franciscusschool", de "Heidepolle" en "de Striepe".

Ondanks de grote inzet van de meisjes lukte het helaas niet om één wedstrijd te winnen.

Maria van der Zee scoorde het enige doelpunt, dat dit team maakte. Het 7-tal eindigde als laatste in de poule.

Iedereen kreeg als herinnering een vaantje.

KORTOM: Het was een gezellige, sportieve middag onder redelijke weersomstandigheden.

Alle ouders, die hun steentje hebben bijgedragen voor, tijdens of na het toernooi: **BEDANKT!**

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Aize Marks, die twee dinsdagmiddagen geheel vrijwillig de leerlingen, die meededen aan het voetbaltoernooi, heeft getraind.

AIZE ook langs deze weg **HARTELIJK BEDANKT!**



KINDERBOEKENWEEK 2003

De kinderboekenweek is dit jaar van 1 t/m 11 oktober. Het thema is "Diep in het bos". Van Ko de Boswachter tot Roodkapje en Robin Hood. Als u in deze week een kinderboek koopt krijgt u het kinderboekenweekgeschenk "Het Zwanenmeer" van Francine Oomen cadeau. Op school gaan we van 29 september t/m 10 oktober aandacht besteden aan de kinderboekenweek. De school zal dan omgetoverd worden in bossferen. We hebben o.a. de boswachter uitgenodigd om iets te vertellen over het bos. In de klassen gaan de leerkrachten en de kinderen aan de slag met dit thema. Als afsluiting brengen we op 10 oktober een bezoek aan het natuurmuseum in Zorgvlied.



BATTERIJEN

Als school doen we nog steeds mee aan het project "lege batterijen? Lever ze in". Dit project is een initiatief van Stibat (Stichting Batterijen).

Stibat zorgt voor de inzameling en verwerking van batterijen in Nederland.

Wat we wél verzamelen:

- Staafbatterijen
- Knoopcellen
- Batterijenpacks uit bijvoorbeeld boormachines, GSM-telefoons en draagbare computers.

Wat we niet verzamelen:

- Batterijen die geroest, kapot of lek zijn
 - Batterijen die zwaarder zijn dan 1 kg.
 - Auto-accu's en gelijksoortige typen
- Deze batterijen kunnen door de ouders/verzorgers worden afgeleverd bij het KCA-depot of de milieustraat van de gemeente.

Zowel in de hal van de onderbouw als in de hal van de bovenbouw van school staat een inzamelton. Wij kunnen hiermee leuke spullen verdienen én we sparen het milieu.

U bent inwoner van Boijl en u heeft geen kinderen bij ons op school, maar wilt wél graag uw batterijen inleveren?

Dat kan tijdens de schooltijden. Alvast bedankt!

OUD PAPIER ACTIE

Ook dit schooljaar komen wij uw oud papier ophalen.

De data zijn:

- | | |
|-------------|-------------------|
| - Donderdag | 25 september 2003 |
| - Zaterdag | 8 november 2003 |
| - Zaterdag | 13 december 2003 |
| - Zaterdag | 24 januari 2004 |
| - Zaterdag | 6 maart 2004 |
| - Donderdag | 22 april 2004 |
| - Donderdag | 3 juni 2004 |
| - Donderdag | 8 juli 2004 |



Op Zaterdag start de ophaalactie vanaf 9.00 uur en op Donderdag start de ophaalactie vanaf 18.00 uur.

In de week voorafgaand aan de ophaaldag krijgt u een herinneringsbriefje in de brievenbus.

U bewaart het oud papier toch ook voor onze school???

Met de opbrengst van het oud papier kunnen we voor de leerlingen extra dingen doen!



Herfstvakantie	13 - 10 - 2003	17 - 10 - 2003
Kerstvakantie	22 - 12 - 2003	02 - 01 - 2004
Voorjaarsvakantie	01 - 03 - 2004	05 - 03 - 2004
Paasvakantie	09 - 04 - 2004	12 - 04 - 2004
Meivakantie	30 - 04 - 2004	07 - 05 - 2004
Hemelvaart	20 - 05 - 2004	21 - 05 - 2004
Pinkstervakantie	31 - 05 - 2004	
Zomervakantie	12 - 07 - 2004	20 - 08 - 2004



"Tien vragen aan": Roelie Urff, sinds 1978 verbonden als schoolschoonmaakster aan de Daltonschool "De Oosterbrink".

Op 14 augustus jl. Vierde zij haar 25 jarig jubileum!



- 1. Wat is jouw taak op de school in Boijl?**
Ik werk daar als schoolschoonmaakster.
- 2. Op welke scholen ben je zelf geweest?**
Op "De Oosterbrink" in Boijl en de huishoudschool in Noordwolde
- 3. Heb je een relatie/kinderen?**
Ja, met Jan, ik heb 3 kinderen: Arend, Marjan en Roelof-André, 2 schoondochters: Lolita en Emelie, 1 schoonzoon: Sjef, 5 kleinkinderen: Romana, Manuela, Naomi, Jorjan en Rosalie. Het 6e kleinkind is op komst, Emelie is in verwachting.
- 4. Wat zijn je hobby's?**
Sport is m'n grote hobby, zoals fietsen, tennissen, schaatsen, skiën en wandelen.
- 5. Welke t.v. programma's hebben je voorkeur?**
Het journaal en sportprogramma's
- 6. Naar welk land ga je het liefst op vakantie?**
Finland en Zwitserland
- 7. Wat vind je het mooiste plekje in de gemeente Weststellingwerf en/of in Boijl?**
In de gemeente het fietspad langs de Linde en in Boijl het "Schoolbos" en sportpark.
- 8. Welke gebeurtenis op "De Oosterbrink" heeft je aangesproken?**
Mijn 25 jarig jubileum
- 9. Beschrijf eens een leuke situatie welke je hebt meegemaakt op school.**
Na mijn jubileum kennen bijna alle kinderen mij nu!
- 10. Als je één dag directeur van "De Oosterbrink" was zou je...**
Het net zo doen als Geert Pijlman.



VERJAARDAGEN

OKTOBER

2 Kevin de Vries
3 Bastiaan Russchen
5 Debora Roelofsen
8 Robin Dam
11 Jerko Lenstra
17 Dominique Veenstra
20 Jesper Kraakman
30 Judith van den Berg
31 Manuela Groen

NOVEMBER

9 Marjolein Reinbergen
10 Winfred Boekhoudt
12 Joey Bergsma
14 Arnold Hilhorst
14 Dedmer Kraakman
15 Robin de Vries
24 Jetske Kloosterman
26 Jiske Dassen
26 Helen Gorter
28 Nancy Oost
29 Jouk Dam
30 Maria van der Zee

DECEMBER

4 Sander de Vries
8 Nikita Kanjer
13 Karina Marks
28 Julia de Jonge



14 augustus 2003

is voor mij een onvergetelijke dag geworden. Waarom?
Die dag was ik 25 jaar schoolschoonmaakster.

En daarom wil ik op deze manier:

"Het personeel van "De Oosterbrink"

De O.R. en M.R.

De gemeente afd. onderwijs,

en vooral niet te vergeten

alle leerlingen van "De Oosterbrink",

hartelijk bedanken voor deze geweldige dag.



Ook een woord van dank voor de mensen die mij verrasten met een bloemetje of een kaartje.

Vriendelijke groeten,

Roelie



Even voorstellen:
wij zijn de leerlingen
in groep 1 en 2.



Julian Gorter



Martine Kleinhoven



Deamen Ouwerkerk



Ramon Ouwerkerk



Ruben de Groot



Ruben Kleinhoven



Lisanne Bron



Esmee Dam



Peter Eijbergen



Sanne de Groot



Nikita Kanjer



Jenno Kremer

Onze juffen zijn:
juf Geke en juf Thea.



Sietse Bosma



Moniek Drent



Rob Klaverboer



Jesper Kraakman



Daisy Mieras



Niels Minnaert



Dion van Oosten



Daniël Reinbergen



Jackie Rooks



Vincent Spijkers



Jos Spoelstra

Dit schooljaar
komen er nog 14
klasgenootjes bij
in onze groep.



Even voorstellen

Groep 3



Wat zijn onze hobby's. Wat zijn onze lievelingskleuren.
Wat willen wij later worden.

Stijn:

Mijn hobby is schoolzwemmen.
Rood is mijn lievelingskleur.
Ik wil motorcrosser worden.

Kevin:

Zwemmen en duiken vind ik leuk.
Liefelingskleur: Goud en geel
Ik word boer.

Helen:

Ik houd van pony rijden.
Geel, roze en oranje vind ik mooi.
Juf wil ik worden.

Ruben:

Ik zwem.
De kleur goud is mooi.
Ik weet nog niet wat ik
worden wil.

Naomi:

Ik houd van gymmen.
Mijn kleur is goud.
Ik wil soldaat worden.

Ashley:

Knutselen doe ik graag.
Mijn lievelingskleur is roze.
Paardrijdster wil ik worden.

Arnold:

Ik kleur graag.
Goud vind ik mooi.
Ik word boer.

Nancy:

Hobby: zwemmen
Kleur: goud
Beroep: juf

Jorny:

Ik speel graag.
Rood is mijn kleur.
Ik word vader.

Edwin:

En ik van tennis.
Liefelingskleur: goud
Beroep: boer



Even voorstellen

Groep 4

Wat zijn onze hobby's. Wat zijn onze lievelingskleuren.
Wat willen wij later worden.

Manuela:
Hobby: met dieren spelen.
Mijn kleur is paars.
Ik word juf.

Joyce:
Bij Saskia spelen vind ik leuk.
Alle kleuren vind ik mooi.
Ik wil paardrijdster worden.

Dominique:
Ik hou van paardrijden.
Bruin is mijn lievelingskleur.
Wedstrijden met paarden
dat wil ik doen met Marjolein.

Julia:
Paardrijden vind ik leuk.
Goud is mijn kleur.
Ik word kapster.

Iris:
Hobby: gymnastiek
Elke dag een andere kleur.
Beroep: kapster

Jouk:
Hobby: voetballen
Kleur: rood
Beroep: monteur of vracht-
wagenchauffeur

Bastiaan:
Houd ook van voetballen.
Zijn kleur is dondergroen.
Hij wordt loonwerker.



Saskia:
Ik rijd paard.
Lichtgroen is mijn kleur.
Ik wil dokter worden.

Jesse:
Hobby: op de kubota (=trekker)
Lieveklingskleur: groen
Beroep: soldaat of wegwerker

Sander:
Hobby: voetballen
Groen is mijn kleur
Beroep: wegmaker of
militair

Dennis:
Voetballen doe ik.
Ik kies voor dondergroen.
Motorrijder wil ik worden.

Stefan:
Ik voetbal graag.
Mijn kleur is groen.
Dierenarts in de jungle wil ik
worden.

Robin:
Hobby: voetballen
Kleur: groen
Hij wordt later soldaat.

Jense:
Pony rijden en gym zijn favoriet.
Lichtblauw is zijn kleur.
Weet nog niet wat hij worden
wil.

EVEN BUURTEN



Alweer nieuwe bewoners aan de Kerkweg. Hieronder stellen zij zich door middel van een stukje aan u voor.

Familie Suiker:

Volgens goed gebruik schrijven nieuwe bewoners een stukje in dit krantje, en zodoende zijn wij ook benaderd.

Wij, dat zijn Erwin en Aly Suiker, allebei 38 jaar en samen sinds 18 jaar. Daarvan zijn we 9 jaar getrouwd. Wij wonen sinds eind april op de Kerkweg, in het huis van de heer en mevrouw Bosma. Nou ja, wonen.

Vanaf april woonde Erwin er eerst alleen, want die was al bij zijn nieuwe werkgever in Meppel begonnen. Hij is walsmachinist in de wegenbouw bij KWS en kon van regio Zuid-Holland naar regio Drenthe-Overijssel worden overgeplaatst.

Aly werkte op dat moment nog bij haar oude werkgever in Dordrecht en dat duurde tot 1 juli. Daarna kwam zij ook. Zij is boekhoudster en kon meteen beginnen in Noordwolde bij administratiekantoor Bosma.

Wij hebben eigenlijk Nederland al aardig doorkruist, want we hebben eerst samengewoond in Hoogezand, Aly's geboorteplaats. Toen zijn we vertrokken naar Hellevoetsluis vanwege Erwin's werk en nu dus in Boijl.

En het moet gezegd, Boijl bevalt tot nu toe uitstekend. Van de bewoners van de Kerkweg hebben we al een bloemstuk aangeboden gekregen om ons te verwelkomen. Daarvoor willen wij ze hartelijk danken.

Op dit moment begint het huis aardig af te raken en als begin oktober de keuken komt, kunnen we de boel afronden. Misschien dat we dan wat tijd krijgen om de omgeving eens een beetje te verkennen. We horen van iedereen dat het hier zo mooi is en dat moeten we toch zelf gaan beoordelen.

Familie Kaal:

Na vierendertig jaar Wieringerwaard, zesenehalf jaar Aruba en bijna drie jaar Middenmeer, zijn we in de herfst van ons leven in Boijl neergestreken. Een heerlijk rustig dorp, Boijl!

Sinds 1 juli wonen we nu aan de Kerkweg 10 en elke dag zien wij sportieve wandelaars en fietsers voorbij gaan. Wij weten niet beter of iedereen is hier altijd op vakantie; de zon schijnt elke dag. Dat zal nog wel veranderen, het najaar komt eraan. Maar ook dan zullen de

bladeren aan de bomen ongetwijfeld mooi verkleuren en wordt het ook in Boijl en omgeving misschien een Indian Summer.

Het originele bloemstuk dat wij als welkom van alle bewoners van de Kerkweg kregen aangeboden, heeft echt wekenlang op onze vensterbank gestaan. Er is zelfs een fraai bamboestengeltje overgebleven, dat nu met wortel en al klaar is om in een bloempot te worden gezet. Hartelijk dank aan u allen!

Jan en Hanneke Kaal

Wij hopen dat zowel de familie Suiker als de familie Kaal met heel veel plezier aan de Kerkweg zullen wonen.

Immy en Margriet



Hier weer wat nieuws van buurt De Wissel.

Op de dag dat we de kopij moesten inleveren konden we weer eens een bruidspartje aanschouwen!

Folco van Starckenburg trad vrijdag 12 september in het huwelijksbootje met zijn Ester. Folco woont al enige tijd in Veenendaal, maar ze vierden hun feest op de camping van z'n ouders in Boijl. Veel geluk samen!

Er wordt gelukkig nog veel gezwommen en afgelopen zomer heeft Jörny Ouwkerk z'n B-diploma gehaald en onlangs ook al het C-diploma, Jörny gefeliciteerd!

Het huis op Boijlerweg 137 wordt al een tijdje vertimmerd, maar is nog niet bewoond. Misschien weten we de volgende krant meer.

Ook wordt er volop geklust in het huis op nr. 101. Henneke Velzeboer is met Jacob en Josje op de Klokkeweg gaan wonen. Vanaf deze plaats wensen we ze veel woonplezier in hun nieuwe buurt.

We hopen de nieuwe bewoners in de volgende krant te kunnen voorstellen.

Tenslotte willen we nog even vermelden (voor wie het nog niet weet) dat Roelie Urff haar 25-jarig jubileum als schoolschoonmaakster tijdens een feestelijke dag o.a. op school heeft



Ik
Arnold Dassen
Net een aap
Slingeren is het echt
Leuk!

Piramide
Een piramide
Hij is hoog
ik zit er op
Hoog!
Jorn Klaverboer

Hond
Mijn hond
Hij is lief
Soms is hij stout
Woef!

Aäron dam

Dik
Dik zijn
Is niet leuk
Een varken is dik
Moddervet!

Daphne Wijntjes

Poes
Onze poes
Erg lief beest
Hij vangt veel muizen
Hap!

Romana Groen

Elfjes van groep 5
(een taalopdracht, maak een gedichtje van elf woorden)

Angst
Ik ben bang
In het donker
In het enge spookhuis
Achtbaan!

Roy van Oort

eten
lekker eten
maakt mijn moeder
maakt zij voor ons
lekker.

ruurd bosma .

Paard
Het paard
Het paard springt
Het paard gaat weg
Jammer!
Hessel Hilhorst

Groep
Groep vijf
Ze zijn goed
Ze zijn heel goed
Joepie!
Romana Groen

Konijn
Mijn konijn
Hij heet Knabbel
Het is een jongetje
Knaag!

Jan Pieter Hielkema

Pijn
Doet zeer
Val dan neer!
Geef hem een klap
Au!
Patrick de nekker

Sluipen
Heel spannend
Ik hoor geluiden
Wel heel erg spannend
Boe!!!!!!

Eline Jorritsma

Angst
Restaurant mummie
Een mummierestaurant spannend
Ik heb een mummiekist gezien
Spannend!
Jeffrey Mieras

Ik
Arnold dassen
Is heel snel
Snel als een haas
Super!





DRUIDO DE WIJZE WAS IN GROEP 6
en vertelde over:

ASTRID



Ik ben
Druido
ieke Silvia



hume-
vel



mamoet
selvin



Het slaglofen
JOUKE

Sabine



Boem

Makelij's
Runebeden



Remon



Kimberley

Runeleden



Jose

Siske
met een peil

Herrin
meer en bijl

Risa

ree



Magnosaurus

Compie

Bastiaan



Wiljan



Tim

Groep 7 en 8

*De één mist dit, de ander dat. Wat mis jij?
Schrijf er een gedicht over begin en eindig met: Ik mis*

Ik mis
Ik mis mijn oma .
Ze is zo lief.
Maar nu is mijn hart gebroken .
Mijn harte dief .
Ze leeft nog wel maar niet waar ik wil .
Ze is wel maar ik heb pijn .
Ze noemde me altijd grote vriend .
Dat zal ik nooit vergeten .
Ze kijkt naar mij .
En ik kijk naar haar .
Ze is zo lief .
Maar nu.....
Ik mis oma zo .

BERTINE DE VRIES, GROEP 7

Ik mis
Ik mis Noorwegen. Daar viel
nooit een druppeltje regen.
Het was altijd mooi weer.
Ik wil er heen nog een keer.
Ik raakte toen we weg reden.
Ik zou het nooit vergeten.
Ik mis Noorwegen.

JELMER KLIJNSMA, GROEP 7

Ik mis
Ik mis onze geit ,
hij had kunstmest opgegeten .
Hij was erg ziek .
Hij kreeg een spuit en toen was hij dood.
Toen ik op schoolreis was werd hij opgehaald
door een vrachtwagen.
Ik mis onze geit

HIDDE KLOOSTERMAN, GROEP 7

Ik mis
Ik mis de zee
De blauwe zee
Gisteren was ik er nog
vandaag niet meer
het is jammer
op zee was leuk
samen met mijn vader
ik mis de zee

UILKE BOSMA, GROEP 7

Ik mis
Ik mis mijn cavia.
Hij had een witte snuit .
Hij was een al oud.
Al 7 jaar.
Hij is 3 september 2003 overleden.
Hij sprong zelfs mee op de trampoline!
Ik mis mijn cavia

LIAM BERGSMA, GROEP 7

Ik mis.
Ik mis mijn pony Rosa.
Zij had mooie manen.
Zij rende in het weiland.
Gisteravond ging ze weg.
Vanmorgen was ze er niet meer.
Ik heb haar in de trailer gezet.
In een mooie trailer.
Ik mis mijn pony Rosa

DEBORA ROELOFSEN, GROEP 8

Ik mis
Ik mis mijn opa
Hij las ons altijd voor
het slapen een verhaaltje
voor.
Het ging over kabouters
en elfjes
hij had een rare stem maar
hij was ook al oud
En nu is hij er niet meer
Ik mis mijn ... opa.

WINFRED BOEKHOUDT, GROEP 7

Ik mis.
Ik mis mijn moeder.
Ze was heel lief.
Ze was ziek.
Toen ging ze dood.
Ze bewoog niet meer.
Ze is nog in mijn hart.
Nu is ze er niet.
Ik denk altijd aan haar.
Ik mis mijn moeder.

SILVIA BEUN, GROEP 7

Ik mis mijn pony.
Ze heette : Misty.
Misty was een schat van een pony!
Ze was een New Forrest pony met een beetje draversbloed in zich.
We hebben ook een keer een bixie wedstrijdje gereden.
Ze was ook heel lief in de les.
Ze was de allerliefste pony ter wereld.
Ik mis mijn pony.

GROETJES NIENKE VAN ZANDEN, GROEP 7

Ik mis
Ik mis mijn haan.
Hij had een snavel een zwarte snavel.
ZIJN BUIK WAS ORANJE; hij was heel mooi
Hij kon heel hard rennen.
Ze hadden hem gevangen om dat hij weg moest
omdat het een haan is.
Ik mis de haan

DANNY WIJNTJES, GROEP 7

Ik mis
Ik mis mijn gereedschapskist.
Hij had een hamer en een zaag.
Ik kon hem goed gebruiken.
Gisteren was hij er nog.
Vanmorgen was hij kwijt.
Ik heb hem gezocht.
Ik heb hem misschien ergens anders neergezet.

JENTJE RUSSCHEN, GROEP 8

Ik mis Juf Danielle.
Ze heeft een dikke buik
Ze krijgt een baby.
Die wordt binnenkort geboren.
Nu is ze weg.
Met zwangerschapsverlof.
Na de kerst komt ze weer terug.
Daar heb ik zin in.
Ik mis.....
Ik mis Juf Danielle.

MARIA VAN DER ZEE, GROEP 8

Ik mis mijn hondje.
Ze was mooi zwart.
Ze rende door de tuin.
Voor de vakantie zag ik haar nog.
Nu is ze thuis gebleven.
Ik denk steeds aan haar.
Maar straks zie ik haar weer.
Ik mis mijn hondje.

JETSKE KLOOSTERMAN, GROEP 8

Ik mis onze hond.
Ik mocht hem wel eens uitlaten
En dan kwamen alle kinderen om hem te aaien.
Ik vond het een hartstikke gaaf beest.
En hij moest weg omdat, ik er allergisch voor was.

Ik mis onze Hond
ROBIN DAM, GROEP 8

Ik mis mijn opa en oma
Soms mocht ik met mijn opa op jacht
Met mijn oma was het ook leuk
Ik logeerde daar altijd
En dat was leuk
Nu hebben we ruzie ze komen
Nooit meer bij ons.
Ik mis opa en oma

DAVEY DE NEKKER, GROEP 8

Ik mis
Ik mis mijn konijn.
Mijn konijn was heel lief.
Ze was bruin.
Ze was weggelopen.
Ze kwam nooit meer terug.
En dat vond ik niet leuk.
Ik mismijn konijn.

SYLVIA DE VRIES, GROEP 7

Ik mis
Ik mis mijn huis.
En mijn vis.
Soms was ik alleen thuis
Soms lag ik te slapen op de bank.
Mijn huis mijn huis.
Ik mis mijn huis en mijn vis.
Ik mis.....

FRIDA BERGSMA, GROEP 7

Ik mis
Ik mis mijn huis.
Hij was uit 1883.
Na de grote vakantie brandde hij af.
In de vakantie stond hij er nog,
nu niet meer nu is hij weg.
Ik mis mijn huis.

JERKO LENSTRA, GROEP 7

Ik mis
Ik mis juf Danielle.
Ze had een dikke buik.
Ze stond voor de klas.
Vorige week stond ze er nog.
De dag daarna was ze weg.
Ik mis juf Danielle.

MARK BOS, GROEP 8

Ik mis.....
Ik mis mijn hond
Hij is dood gegaan
Hij was ziek
Het is zielig
Ik mis mijn hond.

JOEY BERGSMA, GROEP 7

Ik mis mijn kat.
Ik aaide hem elke dag.
Ik vergat het ook wel eens.
Maar nu is hij weg.
Waarschijnlijk dood.
Ik denk het wel.
Hij is al heel lang weg

SIETA DOLSTRA, GROEP 8

Ik mis mijn hond.
Hij was zwart met bruine vlekken.
Hij is nu 2 jaar dood.
Wij hebben hem begraven
Achter in de tuin .
Ik mis mijn hond

YANICK WIELDRAAYER, GROEP 8

Ik mis mijn hond
Hij had een zwarte - bruine vacht
Hij leefde half jaar geleden nog
Die middag was hij er nog
We hebben hem begraven bij de andere hond
Ergens op mooi plekje er bij

Ik mis mijn hond
KARINA MARKS, GROEP 8

Ik mis....
Ik mis dwergie
Ik mis dwergie heel
Hij was heel erg ziek geworden
Wij konden hem niet helpen
Hij is dood gegaan de volgende morgen
We moesten hem begraven in onze tuin
en daar leeft hij nu in rust

Ik mis dwergie
JOSJE VELDMEIJER, GROEP 7

Ik mis
Ik mis mijn oma.
Ze is 3 jaar geleden overleden.
Ze woonde in Utrecht.
In een flat.
Soms gaan we naar oma toe.
Dan steken we een kaarsje aan.
En dan zetten we er een bloem neer.
En dan geven we de andere bloemen ook water.

Ik mis mijn oma.
JUDITH VAN DEN BERG, GROEP 7

Ik mis
Ik mis onze parkiet.
Hij heette Sip
Sip was een leuke parkiet
Hij was blij.
Hij deed vaak lawaaiig.
Ik mis onze parkiet

ANDRE JAGER, GROEP 7

Ik mis
Ik mis mijn poes
Hij was zwart-wit
Hij kwam altijd naar mij
Gisteravond was hij er nog
Vanmorgen was hij weg
Ik heb hem nooit meer gezien
Hij is helemaal weg

Ik mis mijn poes
EVELIEN ASMA GROEP 8







Het is tijd voor een goede buur.

Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou eenmaal bij zijn de straat, om de hoek in de wijk. Daarom sponsort de Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen we graag. Het is tenslotte ook onze buurt.

Het is tijd voor de Rabobank.



Rabobank

Rabobank De Stellingwerven, ☎ (0516) 438343

gevierd. Nog van harte gelukgewenst!

Hebben jullie nieuwtjes, vertel het ons, we willen bijna alles weten.

Helga en Sabine



Boijl centrum

Het is weer zover. Er moet weer wat van 't Centrum in de Dorpskrant. Nou dan wil ik jullie eerst even vertellen dat de zusjes Groen, Manuela en Romana in 't begin van de zomer al geslaagd zijn voor het zwemdiploma C. Gefeliciteerd. Jullie hebben er de hele zomer wel plezier van gehad.

Wim van Olphen heeft zijn huis verkocht en is verhuisd naar Noordwolde. De familie Menger van de Hoeve is de nieuwe eigenaar. Ze wonen er nog niet, want er moet nog het een en ander aan gebeuren. Maar ze hopen toch begin oktober de woning te betrekken. Wij wensen hun alvast veel woonplezier aan de Boijlerweg en dat ze zich hier maar gauw thuis mogen voelen.

En dan die brand van die 120 jaar oude boerderij midden in 't dorp. In de nacht van 9 op 10 augustus is hij helemaal in vlammen opgegaan. Er was geen redden meer aan. Wat een ramp. Gelukkig zijn de bewoners er goed uit gekomen en heel goed opgevangen door burens en vrienden.

Inmiddels zijn de zwartgeblakerde resten allemaal al weer opgeruimd en zit de familie Boekhoudt in een noodwoning op het erf en de familie Lenstra in een huisje op de Groene Zoom en



Oma Boekhoudt heeft een woning gekregen aan de Klokkeweg. Zo zijn ze voorlopig allemaal weer onder dak. We wensen hun sterkte en dat ze maar gauw weer mogen beginnen met de wederopbouw van de boerderij.

Bert Diever heeft voor een kleine ingreep een paar dagen in 't Ziekenhuis gelegen. Het is allemaal goed afgelopen en hij mag langzaam aan weer aan het arbeidsproces deelnemen.

Zijn buurvrouw Klaasje van Jan Jonker heeft ook in het ziekenhuis gelegen, maar die is er wel wat langer geweest, want ze heeft een nieuwe heup gekregen. Inmiddels is ze ook weer thuis en het gaat allemaal goed.

De hechtingen zijn er weer uit en ze loopt weer als een kieviet die met zijn pootje in het draad heeft gezeten, maar door therapie en heel veel geduld komt het allemaal wel weer goed. Sterkte verder en beterschap.

Al weer drie jonge mensen uit onze buurt die de basisschool hebben verlaten en voor hun verdere ontwikkeling naar vervolgonderwijs in de omgeving gaan. Suzanne Spijker gaat naar 't Stellingwerfcollege in Oosterwolde. Wilmer Terpra naar AOC Terra in Wolvega en Olrik Lenstra naar de RSG in Steenwijk. Allemaal veel succes op je nieuwe school en doe je best.

Annie



Klokkeweg

Na en mooie zomervakantie is het weer tijd voor onze dorpskrant.

Er is bij ons aan de Klokkeweg heel wat veranderd door de vele verhuizingen.

Edwin en Rita Bergsma zijn verhuisd naar Eesveen. Hun huis wordt nu bewoond door Henneke en haar kinderen.

Mijn buurvrouw, Wietske Dijkstra is verhuisd naar de Doldersumsestraat 14.

We hebben met veel plezier naast elkaar gewoond en ik vind het erg jammer, dat ze verhuisd is, maar voor haar wordt alles veel gemakkelijker, temeer omdat haar paarden daar ook lopen.

Wietse Akkerman en Rika zijn verhuisd naar Oldeberkoop en hun huis wordt nu bewoond door mevrouw Boekhoudt. Door de brand aan de Boijlerweg waren ze ineens alles kwijt en het is fijn voor haar, dat hier zo gauw een plaats voor haar was.



Ook onze veeartsen zijn vertrokken en wel naar Doldersum. Hun huis, Klokkeweg 16 wordt nu bewoond door de heer Stal.

Dan hebben we nog Klokkeweg 19, waar Jantje Marks eerst woonde. Daar woont nu de familie Krol en zij vertellen even wat over zichzelf.

Wij, George Krol en mijn vrouw Willie en ons lieve hondje Tommy willen zich graag aan jullie voorstellen.

Onze leeftijd is 63 en 57 jaar jong.

Wij hebben 2 kinderen, een zoon en een dochter en wij hebben 2 kleinkinderen.

Onze dochter Jolanda woont met haar man en kindje in Dordrecht en onze zoon woont met zijn vrouw en kindje in Voorburg.

Na jaren hard gewerkt te hebben bij de provincie en rijkswaterstaat in Leidschendam, kon ik met vervroegd pensioen gaan.

Toen hebben wij met elkaar besloten om eindelijk mijn grote wens in vervulling te laten gaan. En die wens was om weer naar mijn geboorteplekje Weststellingwerf terug te keren.

Na een aantal vakanties en vele bezoeken aan mijn zus in Noordwolde, was mijn vrouw Willie ook helemaal gecharmeerd van de mooie omgeving en de rust, die het hier allemaal uitstraalt.

Dat gaf de doorslag, zodat wij de knoop hebben doorgehakt.

Tot op heden hebben wij daar totaal geen spijt van en we genieten van de gezelligheid en de vriendelijkheid van de mensen in het mooie dorp Boijl.

Wij hopen, dat wij dit nog lang in gezondheid met allen mogen delen.

Vriendelijke groeten,

George en Willie



Bi'j Harmke

De vakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen. We wensen de jeugd uit onze buurt veel succes met hun (nieuwe) opleiding!

Lotte van der Geest is meteen al goed begonnen; zij heeft eind augustus haar rijbewijs gehaald.

Gerlof Bottema is geslaagd voor de opleiding accountancy en heeft inmiddels werk gevonden bij Ernst & Young.

Met bijna de hele buurt hebben we een "barbecueparty" gehouden in de tuin van André en Elfride de Jonge. De tuin gezellig versierd met verlichting, heerlijk vlees, een trampoline voor de jeugd en natuurlijk leuke burens, zo werd het een hele geslaagde avond!

Jantje en Anne-Marie



Brinknieuwtjes



Wat een toestand in de straat. Bij de familie Van der Velde is er brand geweest. Gelukkig is de schade meegevallen, maar de schrik was des te groter. We hopen dan ook dat alles goed is afgelopen.

Bij diverse families hebben wij de vlag uit zien hangen. We nemen aan dat de betreffende kinderen zijn geslaagd! Proficiat!!

Inmiddels zijn de nieuwe bewoners ook verwelkomd in de straat en zij zijn zo vriendelijk geweest om een stukje te schrijven.

Graag zouden wij ons via deze weg willen voorstellen als nieuwe bewoners van Boijl.

Wij, Hans Minnaert, Rita Kranendonk en onze zoon Niels Minnaert, wonen sinds 24 juni jl. op de Brink nr. 11.

Als eerste willen we alle bewoners van de Brink bedanken voor de mooie plant die wij hebben gekregen, is natuurlijk altijd leuk als je op zo'n manier welkom wordt geheten. Boijl is voor ons niet echt een onbekend dorp, wij komen al zo'n 7 jaar bij onze vrienden (familie Boekhoudt), waar wij vele weekenden en vakanties met veel plezier hebben doorgebracht.

Dat heeft ons aan het denken gezet en hebben dan ook dit jaar besloten om het drukke stadsleven vaarwel te zeggen.

Maar voordat wij hier konden wonen hebben we tijdelijk 6 maanden in Zeeuws-Vlaanderen gewoond in het dorpje Hoofdplaat aan de Westerschelde.

Wij hebben het erg naar ons zin en zijn al goed gewend.

Niels gaat met veel plezier naar zijn nieuwe school in groep 2.

Wat geweldig om te zien was voor ons, dat na zo'n tragische gebeurtenis met het afbranden van de boerderij van de familie Boekhoudt en familie Lenstra er van alle kanten mensen te hulp kwamen.

Rita en ik hebben jarenlang in Amsterdam en

Rotterdam gewoond en hebben ook anders meegemaakt, wat kan een dorp toch krachtig zijn. Kortom, wij hopen hier nog vele jaren met plezier te wonen.

Hans, Rita en Niels

We nemen afscheid van de familie van nr. 9:

Even napraten.....

In 25 jaar ziet ons huis aan de Brink 9 voor de vijfde keer nieuwe bewoners komen.

Dirk Zuil was de bouwer en de eerste bewoner. Daarna woonde de familie Van Olphen in dit huis, gevolgd door de familie Slager, die het ruim 7 jaar geleden aan ons verkocht.

Op 21 juli jl. stond opnieuw de verhuiswagen voor, om onze meubels te vervoeren. In de loop van augustus zal tenslotte de familie Zwaan het huis gaan bewonen.

Het is een sfeervol, degelijk en ruime woning, waarin wij met veel plezier hebben gewoond. In de toekomst zullen we een aanzienlijk kleiner appartement in Drachten gaan betrekken.

We wensen de familie Zwaan veel woonplezier aan de Brink toe!

Han Gertenbach en Karin Wolterbeek Muller

Maar we zijn er nog niet, de familie Huizing gaat ook verhuizen en wel naar Oosterwolde. Wij heten de nieuwe bewoners alvast hartelijk welkom, wellicht stellen zij zich de volgende keer even voor.

De familie Huizing wensen wij alle goeds toe voor de toekomst, het loopje met de hond en het praatje onderweg zal gemist worden door de buurtbewoner.

De heer Hofman is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis na een heupoperatie. Wij wensen hem veel sterkte toe en hopen dat hij weer gauw op de been is.

Meer nieuws is er bij ons niet gemeld, dus we laten het hierbij.

Jannette en Elly

De Daaken/ Boschoordweg



Alweer dorpskranttijd, het buurtnieuws, de tijd vliegt. Na de zomerstop zit ik weer ijverig achter mijn p.c. om het verzamelde nieuws op papier

te krijgen! Over verzamelen gesproken, beste buurtjes van de Daaken, een ieder die nieuws heeft over ons buurtje, dit graag doorgeven aan de schrijvers van die dorpskrant uitgave, anders is het bijna een onmogelijke opgave.

In een vorige krant vermeldden wij dat de familie Koster zich zou voorstellen, bij deze:

Wij zijn Jaap en Joke Koster.

Ons nieuwe adres: de Daaken 40.

Onze relatie duurt meer dan 30 jaren.

Wij hebben een dochter Alinda - zij is getrouwd met Eric - en nu ook een kleindochter Floor.

Onze zoon Marinus woont zelfstandig met zijn vriendin Cherish.

Jaap was voorheen jurist en bestuurskundige.

Ons leven is in de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Voor Jaap: geen vergaderingen meer en ook geen procedures.

Leven in het nu en met volle aandacht en verantwoordelijkheid. Veranderingen van woonplaats, vanuit Heerhugowaard via Diever naar Boijl.

Rond 11 juli 2003 vierden we het vijfjarig bestaan van onze kunstgalerie "de Lichtval" in Vledder.

In de galerie poseren wij het werk van hedendaagse kunstenaars, kunstschilders, beeldhouwers en keramisten. We doen dat onder het thema "expressie en ontmoeting". Dat wil zeggen dat wij veel aandacht hebben voor kwaliteiten van kunstenaars en van hun werk en ook veel aandacht voor wat mensen, kunstenaars en kunstminnaars drijft.

Centraal - zowel thuis als in de galerie - staat de vleugel. Wij houden van muziek. In de galerie organiseren we maandelijks concerten en ook muzikale uitvoeringen tijdens de recepties, "vernissage" genaamd, bij de opening elke twee maanden van een nieuwe expositie.

Uiteraard zien we ook uit naar ontmoetingen met onze nieuwe buurtgenoten. Met een flink aantal van jullie hebben wij inmiddels al kennis gemaakt, thuis of in de galerie; maar met heel velen ook nog niet. Wij doen ons best!

De openingstijden zijn van woensdag t/m zondag tussen 11 en 17 uur. Wij stellen het erg op prijs als jullie ons daar bezoeken, dat je even meldt als buurgenoet, zodat we elkaar ook daar echt even ontmoeten.

Onze eerste ervaringen in Boijl zijn bijzonder positief. Het wonen in een vrijstaand huis in dit heerlijke dorp ervaren wij als een grote rijkdom.

Jaap en Joke

Op twintig juni was er groot feest: Carla en Arnold stapten in het huwelijksbootje, ze hebben elkaar het ja-woord gegeven in het vlecht-

werkmuseum te Noordwolde. De trouwdienst vond plaats in het kerkje van Boijl, 's avonds was er feest in Vledder.

Carla en Arnold kijken terug op een zeer geslaagde dag en avond. Hun eerste wittebroodsweek hebben ze doorgebracht in Alanya, een huwelijkscadeau, en in september mogen ze nog naar Eurodisney in Parijs.



Op 28 juni kon de poort van Carla en Arnold zo verplaatst worden naar Frans en Thea. Zij stapten wel es waar niet in het huwelijksbootje, maar waren reeds 12½ getrouwd, nog van harte gefeliciteerd.

Op vijf juli hadden we onze buurtbarbecue, iedereen was bijna aanwezig, hier waren wij als organisatie erg blij mee, er zat alleen een kleine kink in de kabel, Griet was één van de diëten vergeten, gelukkig werd dit heel sportief opgepakt en kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde avond. (Iedereen nog bedankt voor alle hulp met het opbouwen en afbreken).

In augustus zijn Tjomme en Marijke op nummer 5 komen wonen. Wij wensen hun veel woonplezier op de Daaken toe. Wellicht willen zij zich in de volgende dorpskrant even voorstellen.

We willen Rina succes wensen met haar kapsalon Pico Bello, die runt ze vanaf augustus zonder haar compagnon. Inmiddels is Sjoukje uit Heerenveen het team komen versterken.

Esmee Dam en Lisanne Bron kunnen we ook feliciteren, want Esmee heeft haar zwemdiploma A gehaald en Lisanne zwemdiploma B. Goed gedaan, heel veel zwemplezier gewenst.

Dit was het weer voor de Daaken deze ronde, ik geef de pen door aan Boschoordweg nummer 10b of 10d.

(nieuws hier inleveren vóór 5 december)

Griet

Bezembuurt

Alweer tijd voor de krant!

Weinig nieuws vanuit de Bezembuurt, maar de verhuizing van Willem en Gré Kraakman is wel het vermelden waard.

30 jaar hebben Willem en Gré in de Bezembuurt gewoond. Vanwege gezondheidsredenen waren ze genoodzaakt te verhuizen.

Sinds 7 september wonen ze in Noordwolde.

Wij wensen Willem en Gré veel woonplezier in Noordwolde.

Zij hebben mij gevraagd langs deze weg iedereen te bedanken voor de fijne tijd in Boijl. Hun

nieuwe adres is: Hardewijk 16
Noordwolde
0561-431706

Corien

*Graag willen wij een ieder
bedanken voor de kaarten,
bloemen etc., die we hebben
gekregen op ons
12½ jarige trouwdag.
Ook ons buurtje voor
de originele poort.*

Frans, Thea en Iris Mooy

NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE BOIJL



In en om de kerk...

HET HOOGSTE WOORD

Op 20 juni waren de leerlingen van groep 7 en 8 in de kerk. Daar vertelde de heer Jan Hofman over de geschiedenis van de kerk en het kerkhof. Ook konden de kinderen mij vragen stellen. En dat deden ze! Ze troffen het. De kerk was mooi versierd, omdat er die dag een huwelijksviering was. De leerlingen uit groep 8 mocht ik namens de streekdiaconie een boek aanbieden met de titel "Het Hoogste Woord". Dat het boek in de smaak viel, bleek uit de vraag van een jongen. Hij vroeg of hij het écht houden mocht. Nou dat mocht. Het boek is geschreven door 7 auteurs die ruim honderd verhalen en gedichten uit de bijbel hervertellen. Daarnaast is het boek prachtig en heel eigentijds geïllustreerd.

Als voorbeeld, helaas zonder kleurige tekening, leest u hieronder de strekking van Romeinen 12 vers 16 in taal van deze tijd. Romeinen is een boek uit de Nieuwe Testament en is oorspronkelijk een brief die Paulus schreef aan de gemeente in Rome. Vandaar die naam.

Geloof maar gewoon, dan geloof je al gek genoeg

Zit je weer op je berg daar hoog boven

ben je heel hoogdravend in de weer?

Ben je hoogstaand, diepgaand aan het geloven

kijk je van boven op mij neer?

Doe me een lol en kom naar beneden.

Bij de mensen op de grond, daar hoor je bij.

Met al je zwevende ideeën en gebeden

ben je te ver heen van mij.

Wie zichzelf hoger denkt, heeft de ander verloren.

Wat heb je aan wolken als je de aarde niet kent?

Je moet bij elkaar zijn, wil je bij elkaar horen.

Je moet niet zwaarder tillen dan je zelf bent.

Wat geef je er om naar boven te streven in een hoger leven.

Iedereen is iemand en ieder iemand is als jij.

Houd eerst en voor alles van mensen die om je geven.

Niemand valt daarbuiten, ieder hoort daarbij.

Dit was alles wat ik vroeg:

Geloof maar gewoon, dan geloof je al gek genoeg.



Petit souvenir de France



OPEN KERK

Als ik in Frankrijk ben, ga ik vaak even één van de oude kerken binnen. Van vele zijn de deuren open om mensen de gelegenheid te geven even stil te worden en zich te bezinnen. Het doet me goed de spirituele sfeer in te ademen. Bij het verlaten van de kerk kijk ik graag even bij de leeuurtafel. Vaak ligt er informatie over de kerkelijke gemeente of liggen er religieuze tijdschriften.