

EVEN BI'J PRAOTEN



no 4 - 2009

COLOFON

“EVEN BI'JPRAOTEN”

Is een tweemaandelijks uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerfen, Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Redactie:

Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

Medewerkers:

Lida Bokkers-Ossendrijver
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee
Lammie Jongbloed-Bolding

Bezorgers:

H. Bijkerk
E. Blaauwbroek
R. Boelen
R. Roeles
A. Bootsma-de Boer
Y. Gutterswijk
H. van Schaijck
A. Marks
L. Bokkers

Medewerkers buurtschappen:

Brink
Bezembuurt
Daoken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boijl Centrum
Bi'j Harmke
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.
Kerkweg
Klokkeweg
Bekhof

Elly van Bennekom en Jannette de Vries
Corien Krist
Thea Mooij en Rina Kremer
Juup Bosma
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Liane Russchen
Helga de Vries en Sabine Dam
Annie Winters
Jantje de Vries en Anne-Marie van der Geest
Annie en Anne Marks
Katja Aberson
Rudy Klesman en Corrie de Vries
Nettie van Schaijck
Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk

Banknummer 3102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jproaten te Boijl.

Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van ons E-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl of u kunt bij Henneke Velzeboer, of op De Oosterbrink terecht.



Dorpshuis De Tille per 1 oktober beheerd door vrijwilligers

Zoals beloofd, houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom ons dorpshuis.

Het bestuur van Dorpsbelang betreurt het besluit van Mat en Corine Platje om het beheer van Dorpshuis De Tille per 1 september af te stoten, maar heeft daarnaast als eigenaar van het gebouw de verantwoording voor de voortgang van de activiteiten van de verenigingen die gebruik willen maken van het gebouw.

In de ledenvergadering van Dorpsbelang op 9 september j.l. is daarom unaniem besloten voortaan met vrijwilligers het dorpshuis open te gaan houden. Dit was, zeker op zo'n korte termijn, de meest voor de hand liggende oplossing. Hieronder staan een aantal praktische zaken die voor u van belang kunnen zijn:

- **Coördinerende rol voor Tineke van der Walle i.s.m. Janneke Baylé.**

Het bestuur van Dorpsbelang heeft er voor gekozen om per 1 oktober Tineke van der Walle een coördinerende rol te geven in het aansturen van de vrijwilligers en daarnaast de verantwoordelijkheid voor o.a. de inkoop van consumpties. Zij doet dit alles samen met Janneke Baylé, in ieder geval tot het einde van dit jaar.

- **Speciaal telefoonnummer voor dorpshuis**

Wanneer u voor een activiteit in het dorpshuis de grote zaal of de "Uitbouw" wilt bespreken, kunt het volgende nummer bellen:

06 21959192

Via dit nummer wordt de agenda bijgehouden en kunt u terecht met uw vragen. Tip: sla het direct op in uw telefoon of schrijf het op in uw telefoonboekje.

- Voor de mensen die zich opgegeven hebben als vrijwilliger voor allerlei werkzaamheden in en rond het dorpshuis, organiseren we binnenkort een bijeenkomst waarin we een aantal zaken nader met elkaar kunnen afspreken.

Wij hopen op een goede samenwerking en heten u graag van harte welkom in ons 'Huis van het dorp'.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

EVEN BUURTEN



Bi'j Harmke

In de vorige dorpskrant konden we net geen melding meer maken van de geboorte van onze jongste buurtgenote; Wilbert en Anouk Derks zijn op 26 juni jl. trotse ouders geworden van de kleine Sarah. Van harte gefeliciteerd met jullie dochter en Daniël met je zusje!

Ook hebben we nog niet gemeld dat Barry Mailly is geslaagd voor het diploma Bos – en Natuurbeheer aan het AOC Terra in Meppel. Gefeliciteerd en hopelijk vind je snel een leuke baan!

Dominique Veenstra is 7 augustus met haar pony AHB Preston Fries kampioen geworden in klasse Z1-dressuur op de Friese Kampioenschappen in Gorredijk. De amazone van De Drie Gemeenten uit Elsloo won de finale met een score van 63,09%. En dat ondanks een valpartij van de combinatie tijdens het losrijden vlak voor die finale. Met AHB Sky Dancer werd Dominique vijfde in de M1-dressuur. Een geweldige prestatie!



De jaarlijkse buurtbarbecue werd deze keer op een mooie zomerse zaterdagavond, 15 augustus, gehouden bij René en Tamara op Boijlerweg 67. Het overgrote deel van de buurt was er als de kippen bij om al het heerlijke vlees en de meegebrachte salades, ovenschotel en dessert uit te proberen. Het was prima in orde René en Tamara, ook langs deze weg bedankt voor jullie gastvrijheid.

Kim van der Geest en haar vriendin Paulien Prakken uit Elsloo wilden wel eens een poging wagen om met Lingo mee te doen. In mei waren de voorronden in Amsterdam en jawel, de dames werden uitgenodigd om op 31 augustus naar Hilversum te komen voor de opnames van het populaire woord/ballenspel. Met drie kledingsetjes in de tas en de nodige zenuwen, ging er een kleine delegatie uit Boijl en Elsloo richting Hilversum. Het publiek werd geïnstrueerd om hééél enthousiast te klappen, te fluiten en te joelen, wat wij dus braaf deden!



Eindelijk waren Paulien en Kim aan de beurt en zij gingen voortvarend van start. De tegenstanders kregen bijna geen kans om aan de beurt te komen en onze dames stoomden dus door naar de finale. Daar werden zij overmand door de zenuwen en bakten er niet veel meer van.... Slechts één woord werd geraden en er mocht dus ook maar één bal worden getrokken. Laat die ene bal nou net de zilveren zijn waardoor Kim en Paulien er toch met € 2500,- vandoor gingen. Een superprestatie dames!

Wanneer deze dorpskrant bij u in de bus valt, is de uitzending inmiddels geweest. Wanneer u het toch nog

wilt zien, kan dat via www.uitzendinggemist.nl. De uitzending was op 15 september op ned.1.

De vakanties zijn intussen allemaal voorbij. Dat de één kiest voor een luie zonzvakantie en een ander voor een superactieve, blijkt uit het verslag hieronder van Rient en Jelly Menger.

Jantje en Anne-Marie.

De stand van zaken aan de Boijlerweg 67:

Tamara Kors & René Russchen wonen sinds 2 jaar aan de Boijlerweg 67 in Boijl. Jaaa precies!!!!, Niet in het huis van de Fam. Bottema, maar in ons eigen huis!!!!

Wat kwamen we ook alweer doen? O ja wonen en werken. Inmiddels is ons kuikentje alweer 1j en 4 maanden en hij loopt sinds vorige week helemaal alleen. Ja we zijn trots... heel erg.... En wonen blijkt een eenvoudige activiteit in Boijl. Eigenlijk bevalt dat dan ook heel goed. Hier en daar leren we een aantal mensen een beetje kennen en nee dat valt niet tegen, we voelen ons best welkom. Dankzij de leuke buurtbewoners hebben we eigenlijk direct contact en aansluiting. Ook vinden we de diverse activiteiten met o.a. de buurtvereniging best gemakkelijk.

*Wat werken betreft, Tamara heeft nog steeds een vaste betrekking bij een detacheringbureau en ik werk, hoewel steeds meer mensen de weg naar SKY computers met hun computerproblemen kunnen vinden, feitelijk nog in Oosterwolde en omgeving. Ik dacht wel even alles binnen 1 jaar allemaal in Boijl klaar te hebben voor computerlessen, demonstraties en overige activiteiten. De tijd **vliegt** voorbij en voor je het weet is het alweer een jaar verder.*

*Nu is het dan echt zover Het computerleslokaal is helemaal klaar, we kunnen los. Vanaf heden lopen er reeds (privé)lessen. Maar iedereen (ja iedereen) die zich geroepen voelt op een **leuke manier** computerles te volgen die moet maar eens informeren. De basis en/of de gevorderde lessen zijn echt heel leuk. Ik kan je leren om veilig te internetten en e-mailen, bestanden opslaan en deze ook terug te vinden. Tekstverwerken en rekenen en overige facetten op computergebied. Eigenlijk leer ik je communiceren met je PC. En dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger. Ik zou zeggen kom gerust vrijblijvend eens langs. De koffie staat klaar.*

Tamara & René



Brinknieuws



Ten eerste wil ik mededelen dat ik (Abelien Thalen) de pen overgenomen heb van Elly van Bennekom. Dus als u nieuwtjes of mededelingen heeft kunt u dat aan mij door geven.

Wist u dat:

- Er steeds meer actieve fietsers op de Brink komen? Na eerst Berend en Margriet nu ook lebele, Michiel, Ina en Björn de fiets hebben ontdekt. Wie weet komen er nog meer die graag crossen op de weg of door de bos.
- De jaarlijkse Brink barbecue weer is geweest en dat het weer zeer geslaagd was en ook de oudere mensen onder ons zeer genoten hebben van dit jaarlijkse samenzijn. En dat het heel gezellig was tot in de late uurtjes.
- De zieken, mevr. Akkerman en Julie Jager, weer aardig opknappen.
- We nieuwe bewoners hebben op de Brink nr. 13 en zij zich in de volgende dorpskrant aan uoorstellen.

Abelien Thalen

Boijl – Limburg – Stockholm – Boijl

Het lijkt misschien geen logische volgorde maar toch was het de route van onze 23 dagen durende fietstocht. Voor een lange tocht moet je wel even trainen en daar paste als laatste training de fietstocht van het dorpsfeest (met wat extra lussen) mooi bij. De volgende dag 15 juni 2009 startten we n.l. richting Limburg. In twee etappes naar Nieuw Bergen gefietst om vanaf vliegveld Weeze (net even over de grens in Duitsland) naar Stockholm te vliegen.

Het was even sleutelen voor de fietsen 'vliegklaar' waren. Sturen naar beneden en dwars, trappers naar binnen, banden half leeg, een dikke plastic hoes om de fietsen getapet en de diverse fietstassen in nylon zakken verdeeld. Na bijna twee uur vliegen zagen we een land onder ons met veel bossen en grote meren en landden we op Skavsta bij Nyköping zo'n 100 km ten zuiden van Stockholm. Onze eerste camping in Arnö lag in een groot bos aan zee en was snel gevonden.

We volgden de bewegwijzerde routes van de 'Sverige Leden' vergelijkbaar met onze LF routes. Die route moesten we eerst zien te vinden. De eerste kilometers was het zoeken en vragen. Zweden is niet echt royaal met wegwijzers (!) maar na 1½ dag westwaarts fietsen, inderdaad de groene routebordjes. Het was flink op de trappers met klimmen en dalen in rotsachtig gebied, via een route die ons langs meren en door prachtig bosgebied stuurde. Dat gaf meteen mooi beschutting tegen de forse tegenwind. De 45 km regen de eerste dag was toegift! Pittig die eerste dagen en de dagetappes ingekort van rond de 100 naar 70 km.



Het grote Zweden is met ruim 9 miljoen inwoners wel heel erg dun bevolkt. Je kunt er zó een uur fietsen zonder een enkel mens of huis te zien. Er zijn weinig fietspaden maar dat is geen enkel probleem want met een handje vol auto's per uur houdt het wel op. Soms gaat de asfaltweg ineens



over in kilometers zandpad waar opeens een compleet dorp aan ligt. Je fietst uren door puur natuur gebied. Wanneer dat kiezelpaden zijn, slijt dat flink op de banden. Na een dag of 3 was het minder steil en ging onze route naar de oostkust naar Oskarshamn. Vandaar met de boot naar Byxelkrok bijna 3 uur varen naar de noordpunt van het eiland Öland. 120 km route leidde ons daar voor een deel langs de kust met een lucht en een zee blauwer dan blauw, velden orchideeën en graan akkers soms vuurrood van de papavers. Met de wind achter en het mooiste weer dat je kunt wensen is het er wel heel erg mooi! En elke avond genieten van de mooiste

zonsondergangen. Vanaf Öland loopt een grote brug naar Kalmar naar de vaste wal. Verboden voor fietsers maar er is een cyclebus (gratis) naar de overkant. Tot onze verrassing is Zweden op alle campings een keuken met kookplaten, ovens enz. dus een koekenpan gekocht en dat leverde zeer gevarieerde maaltijden op! Rond de middag kochten we vanwege de warmte bevroren voedsel en tegen de avond was dat wel ontdooid. Soms was de inhoud wel eens een verrassing b.v. met een typisch Zweeds gerecht wat op vis leek en het niet was maar goed te eten.

Onze route ging verder westwaarts waar in de omgeving van Nybro en Boda glasbruk prachtig glas geblazen wordt. Helaas, als je per fiets onderweg bent.....Verder naar het zuiden zie je in plaats van bossen en stenige weilandjes, wat meer cultuurland zoals akkers en grasland. We fietsten verder westwaarts naar Helsingborg door heel veel kilometers graangebied en daarna per boot naar Denemarken. Wat een overgang van de natuur van Zweden naar de drukte in Denemarken. We dachten ook hier een mooie bewegwijzerde route te kunnen volgen maar die bleek grotendeels (fietspad) langs de doorgaande weg te lopen.



Volgens de beschrijving leidde de route ons moeiteloos 'door groen Kopenhagen' Tegen de tijd dat de routebordjes grotendeels volgespoten zijn met graffiti kun je er op wachten dat het mis gaat. En jawel, midden in Kopenhagen bordjes weg en volledig verdwaald. Teruggegaan naar een enorme (bijna lege) camping midden in de stad die we eerder passeerden. (toen vonden we 3 uur 's middags nog te vroeg!) Kopenhagen met zijn 1.3 miljoen inwoners, heeft een wegennet in de stad van 5 ringen en richtingborden vind je er amper. De campingbaas bracht uitkomst: 'ring 2 volgen' Het is maar een weet. Waar in Zweden en Duitsland alle auto's met en grote boog om je heen gaan, rijden ze in Kopenhagen je fietstassen er zowat af! 's Avonds nog even naar de binnenstad en de volgende morgen al vroeg op pad. Heel veel racende fietsers in de stad, (moesten op tijd op hun werk zijn veronderstelden we) ring 2 gevolgd en eindelijk na 14 km waren we de stad uit en vonden de 181 richting Køge.

Denemarken (Seeland) in 3 dagen doorgefietst tot Rødbyhaven en per boot naar Puttgarden in Duitsland. Elke dag prachtig weer en op weg naar Eutin zó warm dat onze watervoorraad bijna oprakte. Ergens aangebeld en ook dat was weer opgelost. Ten noorden van Hamburg langs, naar Glückstad met het veer over de Elbe. Juist die zaterdag waren de vakanties begonnen en we telden 108 wachtende auto's voor de veerboot. Mooooooi als je op de fiets bent, je rijdt zo tot aan de steiger! Aan de



overkant was de wachttijd zelfs 2 uur. Zo zie je in 2 weken geen enkele Nederlander en zo staat er een enorme rij! We fietsten door noord Duitsland via Nieuwe Schans naar Bellingwolde waar we voor de laatste keer onze tent opzetten. Ook dat wordt een routine klus. Het mooie zomerweer was ook over. Bij Assen een enorme hoosbui en vlug doorgefietst naar Boijl met na ruim 2000 km, in onze bagage een goede herinnering aan een hele mooi reis met als enig ongemak, 4 lekke banden (Rient), een kapotte versnellingskabel en een gesneuvelde fietsbel (vliegreis) De extra buitenband die we veiligheidshalve op reserve kochten in Oskarshamn hoefde geen dienst te doen.

Voor wie fietsen wil door puur natuurgebied en niet opziet tegen een klimmetje zijn de (goed bewegwijzerde) Sverige leden echt een aanrader.

Rient en Jelly Menger.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
Voor de vele bliken van medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes
en bezoeken na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, opa en oud opa

WESSEL BOELEN

Ook gaat onze dank uit naar de thuiszorg die ons hebben bijgestaan
en de burens die er altijd voor ons waren.

Allen hartelijk bedankt.

M. Boelen-Blaauw

Kinderen, klein- en Achterkleinkinderen

De Daaken Boschoordweg

We genieten nog na van de laatste zonnestrallen, maar inmiddels is de herfst toch weer in zicht en laten we de zomer weer achter ons.

Wij hebben onze vakantie verhalen op een zondagmiddag bij een spontane borrel met elkaar gedeeld.

Deze zomer hadden we maar liefst 3 jubilea in onze buurt.

Dirk Jager is op 9 augustus 80 jaar geworden.

Nellie is op 19 augustus 50 jaar geworden. Hebben jullie ook die mooie (ingepakte) Sara gezien?

Dan als jongste is Saskia op 2 september 40 jaar geworden. Dit was in onze buurt door haar vriendinnen "flink" kenbaar gemaakt!! Alle drie nog van harte gefeliciteerd!!!

Op 3 september hebben Yntze, Nellie en Marc, Jos weer van Schiphol gehaald. Jos is voor 5 maanden naar Kameroen geweest, daar heeft hij gewerkt.

Dan is Koos voor een paar weken terug erg lelijk ten val gekomen op zijn werk. Hierbij heeft hij zijn heup gebroken. Koos , een spoedig herstel gewenst van ons.

Wist u dat onze buurtgenoot Reina Boersma als vrijwilligster zich inzet voor de Schildklierstichting Nederland... Er zijn in Nederland maar liefst 1.000.000 mensen met een schildklierandoening. Een schildklier die te snel werkt of juist een te langzaam werkende schildklier, maar ook struma en schildklierkanker zijn één van de aandoeningen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.schildklier.nl

Maar u kunt Reina ook persoonlijk benaderen voor vragen of informatie over de Schildklierstichting of vrijwilligerswerk bij de werkgroep Friesland.

Dit kan via de mail jacob.reina@home.nl of telefonisch 06 53610233 (na 18.00 uur)

Thea en Rina

Hierbij wil ik iedereen die mij tot steun is (geweest)
en zijn medeleven heeft getoond
na het breken van mijn heup,
hartelijk bedanken.
En natuurlijk wil ik de buurt bedanken
voor de overheerlijke fruitmand.

Koos Akkerman



Hallo allemaal,

Hier weer een kort bericht van de Wissel, ditmaal uit de ziekenboeg:

Ze zijn beiden weer aan de betere hand maar Jacob de Vries heeft deze zomer een knie-operatie en zoon Robin een oor-operatie ondergaan. Alles gaat weer helemaal prima met ze. Langs deze weg willen wij ook Alie Kleinhoven veel beterschap wensen!

Tenslotte kregen we bericht op de buurt van het overlijden van onze oud-buurvrouw Johanna Judith Bos-Somberg. Ze overleed op 97-jarige leeftijd in haar woonplaats Almelo.

Dit was het weer, tot de volgende x!

Wellicht kunnen we dan onze nieuwe buurtgenoten voorstellen, er wordt nu nog druk geklust op de Boijlerweg!

groeten van Helga en Sabine



We hebben er lang op moeten wachten maar op dit moment krijgt de Kerkweg nieuwe bestrating zoals iedereen in het dorp wel opgemerkt heeft.



Op 14 augustus hebben we de jaarlijkse straat barbecue gehouden bij Krista en Steven op nr. 9. Het was zoals altijd weer een reuze gezellige avond en het eten was weer voortreffelijk. Krista en Steven hartelijk dank voor de gastvrijheid en de goede zorgen en ook dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het slagen van deze avond.

Janny en Anne de Vries zagen in het Kerkebos een groepje mooie paddenstoelen die ze hier nog niet eerder waargenomen hebben. Het is de grauwe amaniet en ze zijn werkelijk bijzonder mooi. Niet eetbaar maar ook niet giftig.

Maar let op! deze soort lijkt erg veel op de panter amaniet die zeer giftig is.

Dit was het weer voor deze keer. Heeft u belangrijk, leuk of interessant nieuws te melden en u vindt het iets voor de 'even bijpraten' wij horen het graag.



Corry en Rudy



Boekelte

Op 26 augustus j.l. heeft Ronald Asma een ernstig verkeersongeluk gehad. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis in Groningen gegaan.

Gelukkig gaat het de goede kant weer op met hem. We wensen hem veel beterschap.

Voor wie hem een kaartje wil sturen is hier het adres:

UMCG

t.a.v. Ronald Asma,
Hazeplein 1,
9713 GZ Groningen.

Op 5 september 2009 hebben Marianne Edelijn en Dirk Peters om 15.00 uur elkaar het Jawoord gegeven. Dit deden zij op hun eigen locatie, n.l. camping "de Bekhofschan" waar ze elkaar precies 10 jaar geleden hadden ontmoet.

Ook het Bruiloftsfeest vond daar plaats. Nog van harte gefeliciteerd en veel geluk en goede gezondheid samen met jullie zoon Beau.

groetjes Anne en Annie

De Bekhof



Beste dorpsgenoten,

Velen in ons buurtje zijn op avontuur geweest in de vorm van allerlei vakanties.

Met de caravan, in het hotel, met de camper en met de terreinwagen. Vele mooie reisdoelen stonden (en staan nog voor sommige) op de agenda, wie weet komen er de volgende keer nog wel wat reisverslagen in de krant, eerst maar even de koffers uitpakken.

Ilse en Alex hebben het anders aangepakt, zij zijn deze zomer in het huwelijksbootje gestapt en zijn sinds 21 Augustus een "echtpaar".

Zij hadden een vrijgezellenfeest, waarbij Alex verkleed moest als Das en zo vervoerd werd in een kooi op een grote kar van een trekker, beiden moesten auto's wassen. De dames gingen daarna solex rijden en eten.

Natuurlijk wensen wij allen van de Bekhofbuurt, Ilse en Alex nog heel veel goede jaren met elkaar.

Ja, en die hele grote stal van Arnoud, aan de Bekhof, is nu klaar en wordt al bewoond door een stel pracht koeien. Ook daar veel succes voor het bedrijf.

Peter en Mariska hebben ook niet stil gezeten, die hebben nu een prachtig dak op hun huis. Het ziet er weer strak en fris uit. Maar ze zijn nog lang niet klaar, dus de kluskleren maar bij de hand houden.

Wietske Jonkers is weer helemaal van de partij. We zien haar weer door de supermarkt lopen en af en toe op de scootmobiel voorbij flitsen. Fijn hoor, houden zo!!!!!!

Verder zijn er in ons buurtje weer vele een jaartje ouder geworden. Niets bijzonders zou je zeggen, nou wij vinden van wel, het zijn allemaal ronde jaartallen zo hadden we een feest voor een 40 jarige, een 50 jarige en een paar dagen geleden kwam er nog een 60 jarige bij. Mensen allemaal van harte gefeliciteerd.

En de feesten houden niet op, bij de fam. Gutterswijk waren er 2 tuinfeesten vanwege 2 bruiloften. Zowel Remco als Jelle zijn in het huwelijksbootje getreden en vonden de tuin in Boijl wel een geschikte plek voor een feest. En als klap op de vuurpijl kwam er bij Jelle en zijn Marianne in juli een pracht van een zoon (Casper) ter wereld. Zo zijn Wim en Yvonne ineens schoonouders en tegelijk opa en oma. Het was me het jaartje wel op nr. 32.

Zoals de koffers, die kregen bij hun geen tijd om uit te rusten (mei naar N.Z. en in aug. naar IJsland). In het volgende krantje volgt een verslag van deze avonturen.

Dit was het dan weer voor deze keer,
Gerrie en Yvonne.



Snelshutte

De handelsgeest is nog allerminst gedooft aan de Doldersumsestraat. Aan de vertrouwde stalletjes met scharreleieren en verse groenten geen gebrek – en de afnemers blijven komen. Anders dan al die uitstallingen met daarnaast de geldpot heeft Bart Bergenhuizen zijn uitstalling – dakramen enzovoorts – flink verankerd. De trekkerbanden van Anne Dassen en enkele overbodige werktuigen van Albert Kleinhoven staan open en bloot voor elke serieuze bieder aan de weg. Recordhouder op dit gebied is natuurlijk Ynze Punter, wiens aanbieding met de week lijkt te groeien. Gevraagd naar zijn ervaring: 'Hou maar vol, voor alles komt ooit een koper.

Handelsgeest toonde Punter ook toen hij onlangs hoorde van het trieste lot dat de totale kippenstapel van Reimer Strikwerda had getroffen: door vossen in een nacht totaal uitgeroeid. Toen de bedroefde eigenaar een vossenkooi leende bij zijn overbuurman, leidde die hem tactisch naar zijn kippenhok: zeer gevuld met halfwaskuikens. 'Mooie beesten, zuiver Friese zilverpel, eind september gegarandeerd aan de leg', zo vormde Punters reclameleus. Wie zou – ondanks de stevige prijs – bestand zijn tegen het aanbod?

Nog nooit lukte het Anne Dassen als trouwe deelnemer aan de Nuttert van der Heiderit een prijs in de wacht te slepen. En dat terwijl hij al sinds 1985 deelneemt op z'n Indian uit 1940. Dit jaar leek die oude wens in vervulling te gaan. Slechts drie punten was hij verwijderd van de ideale rijtijd. Bij de prijsuitreiking kon hij de beker bijkans aanraken... Ware het niet dat broer Imke Dassen precies dezelfde score noteerde. De jury stond voor een zware keus, maar koos voor de rijder met de oudste motor en voor degene die het verst had moeten komen naar de startplaats. Juist, Imke kreeg de beker. Anne, als een boer met kiespijn: 'En dan te weten dat hij de hele dag in mijn kielzog heeft gereden. Ik heb hem dus als het ware naar de prijs gezogen.' Er is één troost: volgend jaar is er vast weer een rit.

Reimer en Jeannette



Boijl Centrum

De vakaansie is veurbij, de skoelen bin weer begonnen en alles gaat weer zien gewone gang. Ok moet de kopie veur de korpskraante weer inleeferd worden.

De veurige keer hek et hielemaole vergeeten. Ik had ut pas in de gaten toen de dorpskraante al in de gang lag. Now is dat natuurlijk hielemaole niet zo aarg, maar der waaren nog al wat geslaagden in oons buurtien en dat had er wel eeven in moeten, maar dat doek dan now maar.

Femke Platje is an et Linde College in Wolvega slaegd veur het VMBO diploma Bb. Suzanne Spijkers an et Stellingwerf College in Oosterwolde veur het VWO diploma en Wilmer Terpstra an et Groenhorst College in Emmeloord veur diploma Open Plantenteelt 2 jarig.

Hij gaot nog een jaor deur want hij is ok slaegd veur zien riebewies en dan kan hij em mooi zelf redder. Dubbel feest dus.

In Leeuwarden is Laura Marks slaegd veur de 2 jarige opleiding HBO Personeel en arbeid associate degrie. Knap heur.

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd!

En dit was het dan veur disse keer.

Annie



Te koop:

Sweaters donkerblauw met capuchon, logo Boijl staat links op de voorkant, rechts je naam gedrukt.

Op de achterkant staat v.v. Boijl

€ 25.-

Regenjas blauw met gele strepen, v.v. Boijl op de achterkant

Zonder naam € 22,50

Met naam op de voorkant € 25,-

Te bestellen bij Arend Groen, lid van de sponsorcommissie v.v. Boijl.

Telnr. 06-50980580 of 0561-421668

PROTESTANTSE GEMEENTE

In en rond de kerk

DE UITDAGING

Wat is de missie van de kerk? Wat hebben volgelingen van Jezus te melden aan hun medemensen? En wat heeft de kerk te bieden? Gastvrijheid? Gemeenschap? Inspiratie? Richting in morele vraagstukken? Hulp bij rituelen? Begeleiding van mensen?

Elke generatie doet dit op haar eigen manier. Soms is er een tijd van grote woorden. Dan weer is er een tijd van eenvoudig doen wat je te doen hebt. Soms is er een tijd van protest en verzet. Dan weer komt er een tijd van aanpassing en gewoon deel uitmaken van de samenleving.

De kerk is een plek met en zonder muren.

Met muren... Je moet je thuis voelen bij zielsverwanten. Je moet je veilig voelen met jouw manier van geloven. Je moet kunnen zingen, bidden, openstaan en inkeren. In alle rust en vertrouwen.

Zonder muren... Je hebt iets te vertellen. Je laat zien wat je bezielt. Je getuigt van je geloof als het er op aankomt. Je helpt als het nodig is. Je zegt of doet wat je denkt dat de liefde van God je gebiedt.

De kerk is open. Welkom!

De kerk is open. Welkom!

De kerk is open. Welkom!

PROGRAMMA FRIES LEERHUIS

Het Friese leerhuis Olterterperkring heeft haar cursusaanbod voor 2009-2010 bekendgemaakt. De cursussen gaan over: de Kredietcrisis van het Credo, Bijbelse figuren in het licht van de ontmoeting met jodendom en islam, Joodse literatuur en over Franz Rosenzweigs boek 'De ster en zijn bronnen'. Daarnaast kan men deelnemen aan een Fries 'Synagogepad' en - via de afdeling Theologie van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - aan cursussen Bijbels Hebreeuws en Bijbels Grieks. Het leerhuis Olterterperkring ontstond in 1963 in Olterterp als een kring van belangstellenden rondom bijbel, theologie, politiek en literatuur. Deelnemers proberen in dialoog met de bijbelse geschriften hun inzicht te verdiepen en iets te leren over grote en kleine vragen van het leven. Inmiddels nemen jaarlijks honderden mensen (binnen- en buitenkerkelijken) deel aan de cursussen. Ze worden gegeven in Beetsterzwaag en Drachten. Informatie/aanmelding: www.olverterperkring.nl.

VORMING EN TOERUSTING

Voor wie dat te ver weg vindt, kan ook terecht in de nabije omgeving. Hieronder leest u over ons winterprogramma. In de kerk, die zaterdagmiddag open is, liggen wat boekjes. Ik heb de tekst van het boekje in mijn computer staan. Als u mij een mailtje stuurt, krijgt u het boekje toegestuurd.

...iemand die nooit van mening is veranderd, heeft zelden lang nagedacht ...

Zo begint de inleiding van het nieuwe programmaboekje van vier samenwerkende gemeenten van Appelscha, Donkerbroek, Oosterwolde en Friesland's End. Op de voorkant vind u 4 puzzelstukjes. Zij zijn beeld van het geloof zelf. Soms vallen er stukjes op hun plaats, soms lijken ze te passen, maar dan is er ook twijfel, en soms ontbreken er gewoon stukjes; de puzzel is nooit af.

In dit boekje worden u veel puzzelstukjes aangeboden. Het is een geweldige manier om met mensen van verschillende dorpen op zulke diverse manieren bezig te zijn met vormen van geloof. Ik kan niet anders dan u van harte aan te raden u op te geven voor een of meerdere cursussen. Maak er maar eens tijd voor vrij. Degene die het vorig jaar deden, kijken met veel plezier terug. U ziet andere gezichten, hoort andere inzichten.

Dit vindt u o.a. in ons aanbod:

Eten met een achtergrond,
Tijd en aandacht voor elkaar!,
Filmhuis,
Schepping en/of Evolutie,
Luisteravonden klassieke muziek,
Joodse literatuur,

Kloosterweekend,
Beeldend vormgeven,
Leerhuis over 'Uittocht'.

In het midden van dit boekje vindt u het aanmeldingsformulier. Maar omdat dit formulier eigenlijk al ingeleverd moet zijn, kunt u zich het beste bij mij opgeven. U krijgt voordat de activiteit begint een uitnodiging en een deelnemerslijst.

FILM KIJKEN IN DE KERK

Sinds vorig jaar heeft de kerk een beamer en een mooi wit doek. Daarom organiseren we net als vorig jaar twee filmavonden voor inwoners van Boijl en omgeving. De eerste keer is op donderdagavond 5 november. Dan vertonen we de speelfilm **Fireproof**.

Fireproof vertelt het verhaal van brandweerman Caleb Holt en zijn vrouw Catherine. Caleb redt in zijn dagelijks leven regelmatig mensen en leeft volgens de ecode van een brandweer team: laat nooit je partner achter! Maar waar zijn werk zo duidelijk is, is zijn privé leven in crisis. Het huwelijk van Caleb en Catherine kent grote spanningen omdat het paar geen tijd heeft voor elkaar. Onbegrip en egoïsme gaan hand in hand tot het grote woord klinkt: een scheiding wordt gepland. Een gesprek met zijn pas tot geloof gekomen vader doet Caleb besluiten om een uitdaging aan te gaan. 40 dagen lang gaat hij aan de hand van een boek ('The Love Dare') proberen zijn huwelijk te redden en te investeren in zijn relatie. Maar kan hem dat lukken met zijn andere verplichtingen? Het verhaal van 'Fireproof' bleek een gevoelige snaar te raken bij het bioscooppubliek. In een tijd waarin het huwelijk onder druk staat, bleek de boodschap van 'Fireproof' een bijzondere. De film staat bovendien bol van overtuigend acteerwerk van acteur Kirk Cameron en spannende actie en herkenbare relatiesituaties.

Een film voor het hele gezin dus! Om 19.30 staat de koffie klaar en de film draait om 20.00 uur en duurt 1,5 uur. Na afloop kunt u onder het genot van een glaasje nog na praten.



DE UITDAGING VAN DE LIEFDE

Geef je huwelijk een nieuwe kans.

Het is een vertaling van The Love Dare uit de film Fireproof.

Paperback, 224 pagina's, € 14,95

Als ze trouwen, beloven jonge mensen elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. Helaas zijn er veel relaties die op een echtscheiding uitlopen. 'Ik hou niet meer van je.' zegt één van de partners en het huwelijk ligt in puin. Alle romantische gevoelens zijn weg en een scheiding lijkt onvermijdelijk. Is zo'n huwelijk nog te redden? Waarschijnlijk wel. **De uitdaging van liefde** helpt je daarbij. Het is een stappenplan van 40 dagen. Eén van de partners kan ermee beginnen.

De eerste stap is gemakkelijk: 'Zeg vandaag niets negatiefs tegen je man of vrouw.'

Elke volgende stap vraagt iets meer van je. Doe het om het hart van je partner terug te winnen. Je wil is bepalend. Niet je gevoel. Houd het 40 dagen vol (of iets langer). Je zult er nooit spijt van hebben.

SAMEN WERKEN AAN JE RELATIE

Het boek **De uitdaging van liefde** is na afloop van de film te koop in de kerk. Omdat 40 dagen werken aan je relatie zwaar en hard werken is, kun je op mij terug vallen.

De weken na de film ben ik elke dinsdag om 15.30- 16.30 uur in de kerk voor een persoonlijk gesprek. Op de donderdagen na de film ben ik om 19.30-21.00 uur in de kerk. Wie wil, kan dan meedoen in een groep om 40 dagen te werken aan je relatie.

VOOR MIJ?

Het boek en ook de groepsbijeenkomsten zijn voor ieder die stil wil staan bij het eigen huwelijk. Ook al is je huwelijk in jouw ogen super goed, is het goed om te kijken naar wat beter kan. Uit eigen ervaring weet ik, dat gelukkig getrouwd zijn een leven lang hard en leuk werken is.

KERK OP ZONDAG

Op zondag is er in onze streekgemeente afwisselend kerk in Makkinga, Elsloo en Boijl. Er is een vaste kern van van mensen die wekelijks van dorp naar dorp reizen. Andere bezoeken alleen de dienst in hun eigen dorp. In de zomermaanden zijn er vaak vakantiegangers aanwezig. Regelmatig verwelkomen we ook mensen uit buurtdorpen. Het is elke zondag weer een verrassing 'wie en met hoeveel we' aanwezig zijn. Maar altijd is het goed om samen te komen op zo'n historische plek. Wilt u ook eens een dienst meemaken? Kom gerust vrijblijvend binnen. U wordt zeker gezien. Voor de koffieliefhebbers raad ik de diensten in Elsloo aan. Na afloop is daar altijd koffiedrinken. In de andere dorpen is dat alleen bij bijzondere diensten. Misschien helpt onderstaande cartoon en gedicht u over de streep.

„Hoe goed is het, hoe heerlijk als broers en zusters bijeen te wonen. Daar geeft de Heer zijn zegen leven voor altijd“.

Dat was toen, daar.

Het was zo'n aardige zomeravond
de zon had geen haast om onder te gaan
wij waren blijven hangen in de tuin.

De kinderen hoefden nog niet naar bed
ze speelden joelend verstopperkje met de hond in het hoge gras.

Er werd nog een fles opengetrokken
en op de houten tafel gezet.

Hanna en Aart waren er en Karel met Jettie.

Kleine Kasper maakte grapjes bij Elisabeth op schoot.

Pauline kwam nog met hapjes aan

Martin had zijn gitaar meegenomen
hij speelde de Beatles en Katja wist de woorden.

Het refrein neurieden we allemaal mee.

Het is alleen liefde die je nodig hebt.

Dat was toen, daar.

Ik zag de mensen om mij heen op wie ik zo gesteld ben.

Mijn hart was gelukkig om ons bij elkaar
in het zachte schemerlicht.

Dat was toen, daar.

Ik weet nog dat ik dacht:

als het ergens is, is het hier

als het ooit is, is het nu

dit is de plek waar God zou willen wonen

van mij mag hij zo aanschuiven.

Hier geeft de Heer zijn zegen.

Karel Eykman is theoloog en schrijver; illustratie is van Willeke Brouwer.



Wie wil doorpraten of een gesprekspartner zoekt, kan mij bellen.
Ook niet lidmaten kunnen een beroep doen op de kerk en op mij.
Sjalom, Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Friesland's End
tel 0516 44 14 77; e-mail de.pastorije@hetnet.nl

INGEZONDEN

Rondje Friesland

Tijdens de Zomertoer van de Leeuwarder Courant met hun LC-caravan werd ook een pitstop gehouden in Boijl.

Diverse bewoners uit Boijl werden geïnterviewd door Ines Jonker.

Het betreffende verslag heeft op 11 augustus al de Leeuwarder Courant gehaald maar wij wilde u de foto die gemaakt werd niet onthouden... zie voorkant Even Bijpraoten!

Op de foto journaliste Ines Jonker, Roelie Urff, Jan Streek en Geert Pijlman.

WAT EEN GEWELDIGE DAG...

Na 10 jaar iedere dag in Boijl te hebben besteld als postbode moest het er toch een van komen

"DE LAATSTE DAG"

Alles wat ik verwacht had, maar dit natuurlijk nooit, wat een feest zeg!

Langs deze weg wil ik een ieder heel, heel hartelijk danken voor de vele blijken van belangstelling.
Bloemen, drank, snoep, gedichten, cadeau- en bloemenbonnen, enveloppen met inhoud en
natuurlijk heeeeeeeel veeeeeeeeel kaarten van heel klein tot heel groot!

Ook namens Roelie en de kinderen
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeeeeeeel

** DANK **

***** AUKE BEUN *****



DORPSNIEUWS



Eetcafe 't Zwaantje heeft

De Keuningsbaarger Muziekaanten
uit OLdeholtpade



gevraagd om een muzikale middag
te geven in het Dorpshuis De Tille

Dit zal plaatsvinden op
27 September 2009
om 14.30 uur 's middags



Toegang is gratis



Tot ziens, Mat & Corine

VERENIGINGSLEVEN



Dorpshuis zonder beheerders

Gedurende de zomervakantie werd het de bestuursleden van Dorpsbelang Boijl duidelijk dat het beheer van dorpshuis De Tille niet langer haalbaar bleek voor Mat en Corine Platje. Na een aantal gesprekken is gezamenlijk besloten om het beheer per 1 september j.l. te beëindigen.

Omdat de situatie die daardoor ontstaat verstrekende gevolgen heeft voor het gebruik en de toekomst van het dorpshuis heeft het bestuur alle inwoners opgeroepen om mee te denken over mogelijke oplossingen. Op 9 september waren er ruim 60 mensen aanwezig in De Tille tijdens een extra ledenvergadering en zij spraken zich unaniem uit om er met elkaar alles aan te doen om ons dorpshuis open te houden.



Hieronder volgt een verslag van deze bijeenkomst zodat u allen op de hoogte bent:

1. In zijn **openingswoord** kan voorzitter Geert Pijlman bijna 65 belangstellenden welkom heten waaronder Jaap Bijma van Doarpswurk. Deze organisatie ondersteunt dorpsbelangen en dorpshuizen in Friesland. Dox Poiezs is, wegens verplichtingen elders, afwezig. Pijlman schets in het kort de situatie rondom 'het huis van het dorp' gedurende de 30 jaar dat het hier nu staat. In deze jaren zijn er inmiddels 8 beheerders geweest die allen in meer of mindere mate moeite hebben gehad om het dorpshuis exploitabel te krijgen of te houden. De renovatieplannen, zoals die vorig jaar oktober met 40 leden zijn besproken, zijn er nog steeds maar komen financieel moeilijk van de grond omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn. Het bestuur van Dorpsbelang wil vanavond in een open discussie bespreken of we met elkaar het dorpshuis willen sluiten of openhouden en op welke manier dan?
2. Bestuurslid Ben Lubberdink geeft een **toelichting op de ontstane situatie** en beantwoordt eerst vragen die betrekking hebben op het dorpshuis naar aanleiding van de informatiebrief die men in de bus heeft gekregen.
Er wordt gevraagd of het café overnemen door DB een optie is. Dit is wel besproken maar financieel onhaalbaar gebleken. Het dorpshuis moet immers ook nog verbouwd worden.
3. De vergadering is het er unaniem over eens dat het **dorpshuis open moet blijven!** Onvermijdelijke consequentie daarvan is dat we met vrijwilligers aan de slag moeten gaan. Hierdoor wordt hopelijk de betrokkenheid van de Boijligers bij het dorpshuis ook vergroot.

• Kosten en baten

Er ontstaat een discussie over de kosten en de baten van het dorpshuis. Sinds 1 januari j.l. betaalt Dorpsbelang de verzekering en de OZB van het dorpshuis omdat de beheerders destijds aangaven dat zij dit niet meer konden opbrengen. Deze constructie zou na 9 maanden geëvalueerd worden. Het totaalbedrag van € 3300,- kan men zien als compensatie voor het gemak dat wij als bewoners van een beheerder hebben. Gevolg is wel dat DB financieel achteruit

geboerd heeft. Vanaf 1 september betaalt DB ook de energielasten van zo'n € 4000,- per jaar. De opbrengsten zullen waarschijnlijk rond € 7500,- zijn.

- **Mogelijke oplossingen:**

- Dorpshuisgebruikerscommissie oprichten met afvaardiging van alle betrokken verenigingen en oplossingen/activiteiten voor een goed beheer bedenken.
- 1 of 2 vrijwillige beheerders aanstellen die zorg dragen voor de sleutel, kachel, oproep van vrijwilligers, inkoop, eindverantwoordelijk zijn voor e.e.a.
- Meer commerciële opzet met feesten en partijen
- Oprichten dorpsbestuur en iedere vereniging/gebruiker zelf de verantwoordelijkheid geven over ophalen sleutel, schoonmaak etc. > simpel en goedkoop. Voorafgaand eerst grote schoonmaak houden met elkaar.
- Ruimten 'los' verhuren waarbij zelf cateren mogelijk is. Waarborgsom laten betalen.

- **Jaap Bijma wijst op de volgende mogelijkheden:**

- Werken met 100% vrijwilligers, waaronder een coördinator.
- Pacht betaalt aan DB waarbij de inkomsten voor hem zijn.
- Beheerder in loondienst bij Dorpsbelang

De mogelijkheid van belangenverstrengeling met het café is dan aanwezig. Men is bang dat één van de twee het dan niet gaat redden. Eventuele problemen met een alcoholvergunning moeten nader bekeken worden. Feit is dat een dorpsbestuur ook over 100 jaar, in welke vorm dan ook, nodig zal zijn. Dorpsbestuur wil vrijwilligers graag ondersteunen in cursussen Sociale hygiëne en Bedrijfs Hulpverlener indien nodig.

- Verdere vragen en opmerkingen:

- Kan er niet alvast een verlaagd plafond aangebracht worden? I.v.m. subsidie niet aan te raden.
- Wordt er nu gebruik gemaakt van vrijwilligers? Nee.
- Zijn er vanavond veel verenigingen vertegenwoordigd? Ja.
- Weten we voor 1 oktober wie dan de deur opendoet? Ja.
- Is er wel inventaris? Geen kopjes en glazen etc., maar wordt aan gewerkt.
- Is er een contract met een brouwer? Nee, niet voor het dorpsbestuur.
- Wanneer het café verkocht wordt, gaat het beheer van de Tille dan weer naar de café-eigenaar? Zoals het nu lijkt niet.
- Wie gaat de inkoop van de drank doen? Allerlei variaties worden onderzocht.
- Is er een horecaverunning? Komt goed.
- Zijn vrijwilligers verzekerd? Ja, via een gemeentelijke vrijwilligersverzekering.
- Blijft de erfpachtsituatie hetzelfde? Ja, zolang DB jaarlijks € 1,- blijft betalen aan café.
- Rust er nog een schuld op het dorpsbestuur? Nee.
- Wat gebeurt er als het café niet verkocht wordt? Er zijn dan variaties te onderzoeken voor de langere termijn, wellicht met andere partijen. Een dorpsbestuursvoorziening kan misschien ook aan een andere voorziening worden gekoppeld.
- Is men al te raden gegaan bij andere dorpsbesturen zoals in Ter Idzard of de Blughut? Deze informatie is ook bekend bij Dorpsbestuur.

4. Vervolgafspraken:

- Volgende week (16 september) bespreekt het bestuur, samen met de dorpsbestuursleden Gerard Prins en Henk Roeles, de voorstellen en suggesties die vanavond en voorafgaand aan de vergadering zijn genoemd. Pijlman belooft dat er een week voor 1 oktober duidelijkheid, in ieder geval voor de korte termijn, zal zijn voor iedereen.
- De financiën zullen z.s.m. inzichtelijk worden gemaakt.
- Er is een opgave formulier rondgegaan waarop een ieder die vrijwilliger wil worden zijn naam kan invullen en voor welke taak hij/zij zich beschikbaar stelt. Het bestuur is blij verrast dat zich spontaan 50 aanwezigen opgeven op de lijst voor allerlei werkzaamheden!
 - ❖ **Grote schoonmaakdagen in en rond De Tille op 25/26 september a.s**Een aantal dames en heren heeft zich ook gelijk opgegeven voor de schoonmaakdagen op 25 en 26 september. Verdere opgave hiervoor liefst voor 16 september bij Anne-Marie zodat zij iedereen tijdig kunnen laten weten wat er gedaan moet worden en wie wat mee zal brengen.

Een dag na deze vergadering hebben wij in het kader van Burendag, die toevallig op de 26^e valt, bij het Oranjefonds een bijdrage gevraagd voor onze 'buurtschoonmaakactiviteit'. Deze aanvraag is gehonoreerd met € 750,-! Hiervan kan een stofzuiger, schoonmaakspullen, verf eventueel

serviesgoed etc van worden aangeschaft. Daarnaast kunnen we er met elkaar ook gewoon een gezellige (werk)dag van maken met natuurlijk een Douwe Egberts kopje koffie.



We hebben gelukkig al een flinke lijst met vrijwilligers kunnen samenstellen.

Maar mensen die zich, op welke manier dan ook, willen inzetten om ons dorps huis De Tille open en draaiende te houden, kunnen zich altijd melden bij Anne-Marie van der Geest. Tel. 421290

Wij denken dan aan schoonmaakwerkzaamheden, bediening, bardiens, onderhoud zowel binnen als buiten etc.

Verkeerszaken

Er zijn de komende tijd een aantal wegwerkzaamheden gepland in Boijl.

- Zoals u heeft gemerkt, krijgt de Kerkweg eindelijk een definitieve bestrating. Deze werkzaamheden duren volgens planning tot 30 september.
- Vanaf 28 september wordt er opnieuw gestraat maar dan op de Boijlerweg vanaf de Oude Doldersumsestraat tot aan de versmalling bij de school. Deze werkzaamheden duren 6 weken en zullen ongetwijfeld de nodige ongemakken met zich meebrengen. De bus wordt omgeleid.
- Op aandringen van Dorpsbelang worden binnenkort langs de berm van de Oostvierdeparten tot de Werkhorstlaan aan twee kanten graskeien aangebracht. Mede door de afsluiting van de doorgaande weg in Noordwolde Zuid zijn er diepe kuilen ontstaan die de verkeersveiligheid bepaald niet ten goede komen.
- Ook langs het eerste stuk van de Bekhofweg, vanaf de Boijlerweg, worden graskeien gelegd.
- Het bordje 'Boijlerweg' dat ons tegenover de Rijsberkamperweg in april is beloofd, zit er nu toch echt aan te komen!
- We werden door een oplettende Boijliger erop geattendeerd dat er in het fietspad richting Oosterstreek wel erg hoge hobbels waren gekomen door optrekkende boomwortels. Na een telefoontje naar de gemeente werd binnen enkele weken het probleem verholpen en kunnen fietsers en scootmobieliërs weer veilig gebruik maken van het fietspad.

Wanneer u ook opmerkingen heeft over verkeerszaken of wegen- en bermonderhoud dan kunt u dit melden bij de Verkeerscommissie, 421290. Wij leggen dan contact met de gemeente.

Actualisatie bestemmingsplan kern Boijl

Op 27 augustus werd door de gemeente een informatie avond georganiseerd in de Tille over de actualisatie van het bestemmingsplan van de kern van Boijl. Wethouder Wiep Schukken lichtte het plan toe en legde uit dat iedereen tot 30 september eventueel bezwaar kan maken tegen de plannen. Het plan is in te zien in het café, het gemeentehuis en op de gemeentelijke website.

AED training

Op 22 en 23 september gaan onze gediplomeerde AED hulpverleners op herhaling. Hun kennis op het gebied van reanimeren en het gebruik van de AED wordt dan weer opgefrist.

Heeft u ook interesse in een AED training? Via de Rabobank De Stellingwerven kunt u ook een cursus volgen. Deze cursus duurt twee avonden van ieder drie uur en kost € 10,-.

U kunt zich opgeven via www.rabobankdestellingwerven.nl of telefonisch 0561 438343



Reflecterende huisnummerbordjes

De Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf organiseert i.s.m. de Dorpsbelangen ook dit najaar weer een actie waarbij u een paaltje met reflecterend huisnummerbordje kunt bestellen. Deze bakens in het donker zijn eigenlijk onmisbaar voor uw bezoekers en niet te vergeten arts of ambulance in het vaak donkere buitengebied. Een navigatiesysteem brengt een bezoeker wel in de buurt maar juist de laatste meters willen nog wel eens afwijken. U kunt **tot 15 november** een paaltje bestellen bij Anne-Marie van der Geest, tel. 421290.

De kosten zijn € 25,- per stuk en dienen bij aflevering contant te worden voldaan.
Heeft u vragen of opmerkingen over Dorpsbelang of het dorps huis dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze bestuursleden.
Wilt u, voor € 6,- per jaar, lid worden van Dorpsbelang wendt u zich dan tot Gerard Prins, tel. 421743.

Met vriendelijke groet, het bestuur,

Geert Pijlman, Albert Sijbesma, Ben Lubberdink, Lucie Gorter,
Dox Poiesz en Anne-Marie van der Geest.

Gemengd Koor Boijl weer van start

Maandag 31 augustus zijn de repetities weer begonnen van het 70-jarig Gemengd Koor Boijl. Een goed moment voor potentiële leden om vanaf nu eens een avond mee te maken. Versterking van vooral bassen en tenoren is wat het koor nodig heeft, maar ook alt en sopranen zijn zeer welkom. Het repertoire is heel gevarieerd en voor elk wat wils. De leden komen uit Oost- en Weststellingwerf, Drenthe, één uit Steenwijk en uit De Tike. Het koor geeft enkele concerten in het jaar op verschillende locaties. Op zaterdag 22 augustus heeft De Nationale Reisopera een uitvoering gegeven in de Selatuin, te Langedijke (bij Appelscha). Enkele leden van het Boijliger koor hebben meegezongen in het gelegenheidskoor.

Het eerste concert in het nieuwe seizoen is in Lindestede Wolvega, 9 november om 19.30 uur.

Helpt u mee dit koor nog een jarenlang bestaan te garanderen?

Wilt u meer inlichtingen bel dan Aukje Hoekstra, tel. 0516-520401.

DORPSGEMEENSCHAP Seizoen: 2009-2010

Beste Boijligers,

De Dorpsgemeenschap gaat ook het komende winterseizoen weer dóór. Vorig seizoen viel het aantal bezoekers soms wat tegen, maar we willen de enthousiaste groep van trouwe bezoekers niet teleurstellen. We hebben vier leuke evenementen op stapel staan. Bij deze dus een oproep aan alle bewoners van Boijl, mis het niet en zet de data direct in je agenda! Alle avonden zijn in dorps huis de TILLE. Leden hebben vrij entree. Wilt u lid worden?? Bel dan Tineke v/d Walle: 421818 of 06 27 23 69 32.

16 OKTOBER 2009



JEUGDDISCO

Groep 1-8: van 19.00 tot 21.00 uur
Voor drinken en chips wordt gezorgd
Donateurs gratis, niet leden: € 2,50 p.p.

7 NOVEMBER 2009



SPEL & QUIZ

Deelname van 12 tot 120 jaar
Altijd gezellig en uitdagend!
Aanvang: 20.00 uur.
Donateurs gratis, niet leden: € 7,- p.p.

6 MAART 2010



NIEUW JUNIOR WAMPEX **NIEUW***

Een tocht met uitdagingen in en om Boijl, waarbij je jezelf en je groepsleden vooruit moet helpen. Deelname van 12 t/m 18 jaar. Opgave in teams van 4 personen + 1 volwassen begeleider naar keuze. Zorg voor stevige wandelschoenen en bijpassende kleding!.

Aanvang: 18.30 uur. Einde ca. 23.00 uur

Kan alleen doorgaan bij voldoende deelname, dus geef je op vóór 6 februari bij Tineke v/d Walle.

Donateurs gratis, niet leden: € 2,50 p.p.

27 MAART 2010



BONTE AVOND

Bedenk een leuke act voor op het podium. Alleen of met een groep. Maakt niet uit of het nu schitterend, gek, serieus, lachwekkend of spetterend is.

Geef je in ieder geval wel vóór 27 februari op bij Tineke v/d Walle

(gaat alleen door bij voldoende deelname!!!)

Deelname: 12 jaar en ouder

Aanvang: 20.00 uur.

Donateurs gratis, niet leden: € 7,- p.p.

SPORT

Tennisvereniging Boijl

De vakantie zit er weer op en de tennislessen zijn inmiddels ook weer begonnen.

Het vijf dorpenoernooi is ondertussen van start gegaan. Er wordt om en om uit en thuis gespeeld. Lijkt het je leuk om eens een wedstrijd te komen kijken; op 21 september spelen we thuis tegen Bakkeveen om 19.30 uur en op 5 oktober thuis tegen Oosterwolde.

SCHOOLTENNIS

In het kader van een breed leerstofaanbod voor bewegingsonderwijs werden er twee donderdagmiddagen tennislessen gegeven door bewegingsconsulent Frits Schnoor. Deze lessen waren voor de groepen 3 tot en met 8. Frits kreeg bij deze lessen assistentie van Cios-student Erwin van Luik.



De kinderen kregen onderricht in rackethantering, kaatsen, stuiten en vangen. Naast individuele oefeningen waren er ook over- en samenspeelvormen met tweetallen. Er werd enthousiast geoefend. Alle kinderen ontvingen een diploma Schooltennis.



Vond jij het ook zo leuk om zo wat meer van deze sport te leren en lijkt het je wel wat om nog vaker te kunnen tennissen of om les te krijgen, geef je dan op bij onze tennisvereniging. Ook kunnen de leden zich nog inschrijven voor het

Bibbertoernooi voor deze winter. Hierover is al de nodige informatie gemaïld, mocht dit niet het geval zijn en je wilt je alsnog opgeven bel dan even naar: 0561-475435

De toss avond op woensdag werd in het begin wel redelijk bezocht maar moet nu toch weer even opnieuw onder de aandacht gebracht worden! Dus lijkt het je leuk om elke week een partijtje te tennissen kom dan op woensdagavond vanaf 19.30 uur naar de baan. Wel zelf je sleutel en ballen meenemen omdat je niet van te voren weet wie er allemaal komen, mits je al met een aantal leden hebt afgesproken natuurlijk.



De tennisbaan ligt er nu inmiddels bijna 15 jaar en is aan vervanging toe. De voorbereidingen voor een nieuwe baan zijn in volle gang en hopelijk wordt in het voorjaar van 2010 begonnen met de aanleg daarvan.

Lijkt het je ook leuk om te tennissen? Meld je dan nu aan als lid van onze vereniging. We organiseren regelmatig leuke toernooien. Je kan vanaf begin april tot eind september tennislessen volgen en daarnaast

kan je altijd met een vriend of vriendin gaan tennissen als de baan vrij is tot 's avonds 23.00 uur. Ook kan je woensdagavond naar de toss avond komen voor een gezellige partijtje tennis. We beschikken over een all weather baan met verlichting waar je het hele jaar gebruik van kan maken, zelfs in de winter, mits het niet vriest. De jaarlijkse contributie bedraagt voor volwassenen (18 jaar en ouder) € 70,- en voor de jeugd tot 18 jaar € 35,-

Kortom reden genoeg om in beweging te komen en deze leuke sport te beoefenen! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ledencommissie. Tel: 0561-421120

Dalton basisschool



ONTWIKKELINGEN ROND DE NIEUWBOUW VAN DE SCHOOL

Op dit moment zijn nog geen ontwikkelingen gaande die in de weekinfo vermeld kunnen worden. Wel gaat het overleg achter de schermen door. (Onderzoek naar tijdelijke huisvesting, regelen vergunningen etc.). Het staat dus absoluut niet stil. Het is nog steeds de bedoeling om met ingang van het schooljaar 2010-2011 in een nieuw gebouw te zitten. Maar we hebben natuurlijk te maken met veel verschillende invloeden en overlegstructuren. Wanneer het moment daar is zullen **alle** belanghebbenden op school worden uitgenodigd voor een infoavond. Dit initiatief ligt dan bij Comperio of de gemeente. Overigens zullen wij u steeds zo volledig mogelijk informeren over de voortgang. Gezien de geruchtenstroom die in het dorp (begrijpelijk) op gang komt, lijkt het me wenselijk dat u zich met eventuele vragen richt tot de directeur van de Oosterbrink. Dit om allerlei onduidelijkheden te voorkomen.

KINDERPOSTZEGELACTIE

Natuurlijk doen ook dit jaar de leerlingen van groep 7 en 8 weer mee met de landelijke kinderpostzegelactie. Dit jaar wordt het startschot op 23 september gegeven. Op deze woensdag kunt u onze kinderen weer bij u aan de deur verwachten. De kinderen willen, nadat ze in de klas een uitgebreide instructie over de verkoop van zegels hebben gehad, natuurlijk snel hun postzegels verkopen. Dit jaar is het thema: laat kinderen leren. U hoeft als de leerlingen aan de deur komen alleen maar het formuliertje in te vullen. Geld mogen de leerlingen niet aannemen. Vanaf woensdag 4 november zullen ze uw bestelling komen bezorgen. Ook dan is geld geven niet nodig, want u heeft of een eenmalige machtiging afgegeven of u krijgt een acceptgiro in de brievenbus. Wij hopen erop dat u weer kinderpostzegels gaat kopen en dat ook dit jaar de actie weer een groot succes gaat worden. Leerlingen van groep 7 en 8, zet hem op. Het is voor het goede doel.

REMCO HEITE SCHAAKTOERNOOI

Wanneer dit stukje in de krant verschijnt weten we welke leerlingen van groep 7 en 8 mee zullen doen aan het Remco Heite schaaktoernooi. Op het moment van schrijven weten de leerlingen alleen dat het toernooi zaterdag 28 november gehouden zal worden in Oosterwolde. In de volgende Dorpskrant leest u meer over dit toernooi.

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2009-2010

Het was woensdag 16 september jl. prachtig weer en de leerlingen van groep 7 en 8 gingen naar Wolvega om mee te doen aan het schoolvoetbaltoernooi.

Het meisjesteam speelde in een zevental en werd bijgestaan door Yeliz uit groep 6. De meisjes speelden op het halve veld. Ze streden ervoor, maar behaalden niet de halve finale. Ze wonnen een wedstrijd, speelden er een gelijk en verloren er drie. Meiden goed gespeeld hoor.

De jongens speelden maar drie wedstrijden, maar wel op het grote veld in een elftal. Je kon zien dat de mannen goed op elkaar ingespeeld waren, want ze gaven de tegenstanders geen duimbreed toe. Alle drie de wedstrijden wisten ze met een gelijk spel te beëindigen. Dit was helaas niet genoeg om door te gaan naar de halve finale.

Het moet gezegd worden, het was een sportieve middag, die weer mogelijk werd gemaakt door de hulp en aanwezigheid van de ouders. Koos Rooks bedankt dat je coach van het meisjes zevental wilde zijn. Rina Kremer en Jannie Bosma bedankt dat jullie coach van het jongens elftal wilden zijn. En natuurlijk al onze supporters bedankt voor hun aanmoedigingen.

Op naar het volgende schoolvoetbal toernooi.

OUD PAPIER

Op **6 oktober** en **3 november** komen wij weer het oud papier bij u ophalen.

LEG DEZE DATUM VAST

	Eerste dag	laatste dag
Herfstvakantie	19 oktober	23 oktober
Kerstvakantie	21 december	1 januari
Voorjaarsvakantie	22 februari	26 februari
Pasen	2 april	5 april
Meivakantie (Hemelvaartsdag + de vrije dag vallen hierin)	30 april	14 mei
Pinksteren	24 mei	24 mei
Zomervakantie	12 juli	20 augustus



Een kleine foto-impressie van het schoolvoetbaltoernooi.



Even voorstellen:

Wij zijn de leerlingen
in groep 1 en 2
van "De Oosterbrink"



Jamy Verboom



Julus Veenstra



Jesse Swildens



Chris Dumoulin



Lieke Jager



Sam Slot



Talitha Blum



José Visser



Jesse van der Wijk



Damian de Vries

Wij wonen in:
Boijl,
Nijeberkoop,
Oosterstreek,
Wateren.



Flip de Beer

Even voorstellen:

Wij zijn de leerlingen
in groep 1 en 2
van "De Oosterbrink"



Annemiek Jager



Eilart Jongedijk



Denny Kai



Tessa Mulder



Thijs Tolman



Nynke Veenhouwer



Madelief de Vries



Dit schooljaar
komen er nog
veel meer
kinderen bij in
onze groep.



Yaslin Westeriaan



Juf Geke



Juf Albertina



Juf Thea

Even voorstellen:
wij zijn de leerlingen
in groep 3



Rens Aberson



Fen Yi Klaassen



Tiemo Oosterveld



Jonas Russel



Loes Slot



Danny Sijbesma



Ryan Tummers



Jildou Veenhouwer



Veitthe Veenstra



Isil de Vries



Sumeyra Yalci

Wij wonen in:
Boijl
Nijeberkoop
Noordwolde
Oosterstreek
Zandhuizen

Even voorstellen:
wij zijn de leerlingen
in groep 4



Mani Algra



Mike Elsinga



Yinka Kremer



Eline van der Lelie



Sandrijn Poiesz



Wesley Rooks



Anna Rösener Manz



Tristan Verdam



Chantal de Vries



Marret van der Wijk

Onze juf in
groep 3 en 4
is juf Geesje.

Veel kijk- en
leesplezier!
Tot de volgende
keer!

De volgende twee bladzijden hadden in de vorige krant geplaatst moeten worden. Door een fout bij de redactie is dit niet gebeurd. Dit schoolreisje vond dus plaats vóór de zomervakantie, de kinderen zitten inmiddels een groep hoger.

De kinderen van groep 3 en 4 vertellen over het schoolreisje.

Op maandag 20 april zijn de kinderen van groep 3 en 4 op schoolreis geweest naar het Noorderdierenpark te Emmen. Zij vertellen over hun belevenissen.

Justus: Ik ben heel vroeg opgestaan want we gingen op schoolreis. We gingen met auto's naar Emmen. Vanaf de parkeerplaats was het nog wel een eindje lopen naar de dierentuin. Ik vond de olifanten heel erg leuk en de apen waren grappig. We hebben patat en een ijsje gegeten. Het was een leuke dag en ook een hele zonnige dag.

Tristan: Ik ben ook heel vroeg opgestaan. In het Noorderdierenpark zijn echt heel veel dieren. Ik vond de neushoorns, kangoeroes en nijlpaarden heel erg leuk. De aapjes waren wel grappig. Er waren drie speeltuintjes in de dierentuin. Ik vond het fijn om in de speeltuin te spelen. Snel glijden op de glijbaan was heel gaaf.

Jesse: Bij de haaien was het leuk. De haaien zitten achter glas. Soms kwamen de vinnen boven water. De pinguïns vond ik heel grappig en de lama's waren nieuwsgierig. Het eten: patat, kaassoufflé en een ijsje was lekker. Het was wel warm weer met het schoolreisje.

Thomas: In de dierentuin zijn ontzettend veel dieren. Eigenlijk te veel om op te noemen. Ik vond het stekelvarken wel heel grappig. We hebben helaas de tijgers niet gezien. Waarschijnlijk zaten ze binnen. De apen konden goed klauteren en slingeren. Ik heb ook in de speeltuin gespeeld.



Gijs: Ik vond de beer heel mooi. Een beer is ontzettend sterk. Deze beer hield een middagdutje op een rots. Bij de bavianen kijken vond ik leuk. De zeeleeuwen waren ook heel grappig. Ze waren aan het spelen en zwommen achter elkaar aan. Ik heb ook in wel drie speeltuintjes gespeeld. Het was een leuke schoolreis.

Remco: Ik vond de bavianen ook heel leuk. Flamingo's vind ik hele mooie dieren. Ik vind dat ze hele mooie kleuren hebben. De beer en de olifanten waren ook heel erg leuk. De laatste speeltuin was superleuk. Ik heb veel drinken gehad. Het was warm weer met het schoolreisje.

Josanne: Ik vond de tweede speeltuin het mooist. Ik vond het ook wel leuk om bij de slangen en krokodillen te kijken. Het zijn best wel bijzondere dieren. De olifanten vind ik ook altijd leuk. Ik ben wel eens vaker in de dierentuin geweest.

Mandy: Ik vond de laatste speeltuin het mooist. Het was er wel warm. De broedende pinguïns vond ik heel erg leuk. We moesten daar heel rustig doen. Dus niet hard praten of rennen anders schrikken de broedende pinguïns. De pinguïnschool was ook heel grappig.

Wesley: Ik vond alles heel erg leuk. De olifanten, neushoorns en giraffes waren grappig. De olifanten hebben hele grote slagtanden.

Eline: Ik vond ook alles erg leuk. Er zaten veel pinguïns in het water en er waren ook pinguïns aan het broeden. In de vlindertuin was het heel warm. In de vlindertuin was een hele mooie vlinder.

Mani: De laatste speeltuin vond ik heel leuk. Olifanten en giraffes zijn wel hele grote beesten. De giraffes hebben een hele lange nek. Ik kon ze bijna aaien. Het was een hele gezellige dag.

Sandrijn: Ik vond de laatste speeltuin ook het leukst. De pinguïns waren heel grappig. Het was een superleuke dag. Na de schoolreis was ik wel heel erg moe.

Tristan: De apen waren erg leuk. Wat kunnen ze goed klauteren en slingeren. Ik vond het wel jammer dat de tijgers er niet waren. Ik vond alle speeltuinen leuk.

Yinka: De grote speeltuin vond ik het allermooist. In de vlindertuin was het heel erg warm. Er waren daar ook veel grote bloemen. Ik heb hele mooie vlinders gezien.

Mike: Ik vond de grote speeltuin ook heel erg mooi. Eigenlijk vond ik alles heel erg leuk. In de vlindertuin ging ik zweten. Zo warm was het daar.

Anna: Ik vond de pinguïns en de olifanten heel erg leuk. Vooral het kleine olifantje vond ik grappig. Er waren best veel pinguïns. Het spelen in de speeltuin was ook heel leuk.

Chantal: Ik vond de giraffes en de olifanten mooie dieren. Bij de giraffes liepen ook de zebra's en de struisvogels. In de speeltuin spelen was erg leuk en we kregen ook nog een lekker ijsje.

Helaas was Marret tijdens het schoolreisje ziek. Marret en juf Geesje gaan nog een keer een middag naar de dierentuin.



Groep 5 en 6

Ik ben met mijn papa en mijn zusje naar de Apenheul geweest. En ik ben naar Aqua Zoo gegaan. En ik heb bij oma gelogeerd.
Remco Jager



Ik ben naar Frankrijk geweest dat was erg leuk. De camping was dicht bij de zee. Senna onze hond was ook mee naar Frankrijk. 's Avonds gingen we altijd met de vriendinnetjes spelen. Dat was erg leuk. Er was ook een zwembad op de camping. We zijn ook een hele week naar de Spokeplas geweest. Josanne Nieuwenburg.

Ik vind het leuk in mijn nieuwe klas en ik vind het heel moeilijk. Er is ook een nieuw iemand Nikkie is een lieve vriendin. Maar ik ben wel een beetje moe. Maar ik lig liever thuis in mijn bed. Giverny de wolf

We zijn naar Hellendoorn geweest en dat was erg leuk. En ik ging in de achtbaan over de kop en dat was erg leuk. En in de boomstam was ook erg leuk. En in de rattenpilot. En in de doolhof dat was lachen en in de bootjes
Savannah Mooy



Ik heb pony gereden. En ik heb ook gegaloppeerd. En toen zag ik een plas. En Dotje sprong er overheen. En ik zat onder de modder.
Mandy Goddijn

Ik ben Thomas. Ik woon in Boyl. In de vakantie mocht ik bij opa en oma logeren en ik heb nog met iemand gespeeld. Ik ben ook nog naar de kermis geweest. En ik ben nog naar tennis geweest.
Thomas van Bennenkom.

Vorig jaar zat ik in een leuke klas. Maar dit jaar ook wel. Er zijn twee nieuwe kinderen in groep vijf dat zijn Nikkie en Myron. Ik zit naast Jarno.
Marnix Drent

De vakantie was heel leuk. Ik heb van alles gedaan.
Rowan Jongedijk.



Vakantie. In de vakantie ben ik in Frankrijk geweest. Daar was ook een vriendje dat was Danny. We hadden de hele vakantie gespeeld. En ik ben ook nog naar een boer geweest en dat was Martin en Lida.
Justus Aberson.

De vakantie was leuk we waren naar Oostenrijk. We waren op een camping met een waterglijbaan. Niels Veening.

Vakantie. Ik ben naar Italië geweest. Ik stond daar op een camping. En daar was ook een zwembad. En een waterglijbaan en een soort bubbelbad. Ik heb daar ook vier slangen gezien twee bruine en twee groene.
Jarno van der Helm



Vakantie. Overijssel. Wij zijn gaan kanoën. En toen kwamen we bij een waterval. We zijn er bijna afgevallen. Maar we konden nog maar net aan de kant komen en weg. We waren als eerste aan de kant. Jeffrey Elsinga

Weekend. We hebben 16 - 0 verloren bijna gewonnen. Eén helft stond ik doel.
Tim Koorneef

Ik ben in de vakantie naar Frankrijk geweest. Ons boomerhondje Senna was ook mee. Onze camping heette Le Grand Large. We hadden ook leuke vriendinnetjes. Ze heten Inge, Merel en Emma. Er was ook een zwembad. Josanne en ik gingen haast elke dag naar het zwembad
Melissa Nieuwenburg



We zijn naar Terschelling geweest. Dat was leuk. Ik had veel vriendjes. We zijn ook naar het strand geweest. En ook naar de bioscoop. Dat was ook leuk. We waren om twaalf uur thuis.
Merijn de Vries

Ik was in Frankrijk. En we hadden twee vrienden leren kennen. Het was er leuk. En we gingen ook naar het zwembad. En toen gingen we weer naar huis. En thuis gingen we naar de kermis en ik heb een balletje geweerd gewonnen.
Silvan Bergsma



Ik ben vrijdag naar de kermis geweest met mijn oma en ik heb blik gegooid. En toen een oliebol gehad. Zaterdag ben ik met mijn vader in de botsauto's geweest en

toen geschoten en ik heb een prijs gewonnen.
Mike van Oort

Ik ben naar opa en oma geweest. En daar heb ik met opa gelogeerd. En wij zijn helemaal naar Assen gevlogen. En we zijn ook naar Frankrijk geweest. En daar is papa in zijn blootje in het zwembad geweest.
Gijs Slot



De vakantie naar de McDonalds
Ik ging met de laatste dag van de vakantie naar de McDonalds. Toen had ik een happy meal. Ik ging eerst mijn patat eten en daarna een hamburger. En toen ik de cola dronk was ik vol. En toen moest ik plassen. Maar toen gleed ik uit. En het danootje moest ik in de auto op zuigen. En toen ik thuis was moest ik tien minuten wachten voor een verjaardag.
Tjeerd Hilhorst

Ik ben Nikky ik ben in de vakantie verhuisd naar Boyl. Dat was veel werk maar goed het moest wel. En toen hadden wij twee poesjes. Wij hadden een poes die heette Mentos. En nog een poes die hete lkij. Die is nu dood het is wel jammer maar we hadden haar twee weken. Toen heb ik drie weken buitenritten gemaakt en toen in de wei gereden. en een paar dagen later heb ik nog gesprongen dat was leuk
Nikky Siersma



We zijn naar een survivalbaan in Wolvega geweest dat was leuk!!! Ik moest wel op de lage, maar ik mocht ook op een soort van kabelbaan. dat was leuk.
Van Lin Klaassen

We zijn naar Zeeland geweest .
Toen naar Wolphaartdijk voor een camping
En dat was leuk. En we zijn naar de Neeltjeans geweest dat was leuk.
En we zijn naar Middelburg geweest.
Guus Dam



Ik ben naar Frankrijk geweest en ik heb daar zo ongeveer in die 2 weken. 500 mini forellen gevangen. En we hebben nog een paar kastelen beklommen. We zijn ook nog naar een krokodillenfarm. En dat was nog hoger dan op de camping.



Myron Visser

Ik ben naar Zeeland geweest.
En daar waren wij vlak bij zee.
We gingen ook een keer met een Natuurgids mee. En die was te laat .
De receptie ging ook nog bellen.
Mijn nichtjes en neefje waren de volgende week er bij ons op de camping eerste keer met de auto en de tweede keer met de fiets. en er waren veel Duitsers op de camping niet veel vriendinnen ik had er twee. Anna Spoelstra

Ik was vorig jaar hier nieuw.
En nu zit ik in groep 6 en vorig jaar in groep 5. en ik had verkering met Adam. En ik woon nu in Noordwolde Dockterverdenius straat 26. Het is heel leuk in groep 6. We hebben een lieve juf. Ze heet juf Herma . en verder is het leuk Alleen ik vind rekenen moeilijk en we gaan naar Disney world Parijs of misschien gaan we naar Frankrijk samen met papa, Sumeyra, en Ahmed en dat word Heel leuk. Yeliz de Neeling



leuk

Ik op vakantie geweest. We waren er een week lang. We hebben heel leuk gespeeld toen moesten we weer naar huis. En toen die avond heb ik al weer gevoetbald. En die dag ben ik naar de boer geweest. En de volgende week ben ik naar Speelland geweest en toen was de vakantie om.
Justus Aberson

Wij zijn in Spanje geweest met Leonie en papa en mama. En het was ook snikheet en ik heb gezwommen met Leonie en papa en mama en ik heb ook gespeeld met mijn vrienden. En in de avond zijn we uit eten geweest met papa en mama en Leonie. En ik heb nog in de avond gevoetbald met papa en mijn vriend.
Jesse de Weert



De leerlingen van groep 7 en 8 stellen zich voor.

Ik ben Ramon
Ik heb bruin haar.
Ik heb blauwe ogen.
Ik hou van pannenkoeken.
Mijn hobby is trekker rijden en voetballen.
Mijn lievelingsdieren koeien en katten.
Dit ben ik.

Ik ben Leonie.
Ik heb blond haar. En blauwe ogen. Mijn hobby is voetbal. Mijn lievelingsdier is een hond. En mijn lievelings eten is chinees. Ik ben fan van SC Heerenveen!!
Dit ben ik

Ik ben Jackie.
Ik heb blond haar
Ik heb groen blauwe ogen. Mijn lievelings-eten is alles met een P
Mijn hobby's zijn motorcross en voetballen. Mijn lievelingsdier is een hond en een kat en kippen. Ik hou van motorcrosswedstrijd
Dit ben ik

Ik ben Ramon
Ik heb bruin haar.
Ik heb blauwe ogen.
Ik hou van pannenkoeken.
Mijn hobby is trekker rijden en voetballen.
Mijn lievelingsdieren koeien en katten.
Ik houd van Albert helpen op de boerderij.
Dit ben ik.

Ik ben Martine.
Ik heb blond haar.
Ik heb blauwe ogen.
Ik houd van lasagne.
Mijn hobby is voetbal en volleybal.
Mijn lievelingsdier is een poes.
Ik hou van buitenspelen en ik houd van op de boerderij spelen.



Ik ben Rick Dumoulin.
Ik heb donkerblond haar.
Ik heb bruinen ogen, en geen bril.
Mijn lievelings eten is pizza, en spruitjes.
Mijn hobby is voetballen en met papa op de vrachtwagen me.
Mijn lievelings dier is een hond.
Ik hou van het Ballatonmeer om met mijn vader en moeder en broertje op de waterfiets te gaan.
Dit ben ik!!!

Ik ben Jesse
Ik heb bruin haar
Ik heb groene ogen
Mijn lievelings eten is patat en pizza
Mijn hobby is elektrische gitaar
Mijn lievelings dier is een poes en hond
Ik houd van elektrische gitaar
Dit ben ik

Ik ben Ruben.
Ik heb donker blond.
Ik heb groene ogen.
Ik houd van pannenkoeken van oma.
Mijn hobby is trekkerrijden.
Mijn lievelingsdier is koe en een kat
Ik houd van mama helpen met het nieuwe huis.

Ik ben Richard, ik ben blond en ik ben 1,38 meter lang en heb blauwe ogen. Ik hou van pizza en mijn sport is voetbal. Verder is de haai mijn lievelingsdier en ik vind computeren ook leuk.
Dit ben ik

Ik ben Julian
Ik heb donker/blond haar
Ik heb blauwe ogen
Ik houd van patat
Mijn hobby is voetbal
Mijn lievelingsdier is een varken
Ik houd van buiten spelen
Dit ben ik

groep 7

Ik ben Jesper
Kraakman.
Ik heb blond haar.
Ik ben 1 meter 58.
Ik heb bruin en
groenen ogen.
Ik hou van Italiaans
eten.
Mijn hobby is
voetballen.
Mijn hou van alle
dieren behalve
ratten.
Ik hou van op
vakantie gaan.
Dat ben ik

Ik ben Rob
Klaverboer.
Ik heb bruin
haar. Ik ben
1.52m lang.
Ik heb blauwe
ogen. Ik houd
van pizza. Mijn
hobby is
trekker rijden
en siku
miniaturen
sparen.
Mijn lievelingsdi
er is een hond
en een kat. Ik
houd van
trekkers.
Dit ben ik !

Ik ben Ruben.
ik heb donker
bruin haar. ik
ben 1.53m. ik
heb bruin. Mijn
lievelingseten is
pizza. Mijn
sport is voetbal.
Mijn
lievelingsdier is
een kat. Ik houd
van buiten
spellen in de
natuur
Dit ben ik.

Ik ben Niels
Minnaert.
Ik heb bruin
haar.
Ik ben 1 meter
53.
Ik heb bruinen
ogen.
Ik hou van
Italiaans eten.
Mijn hobby is
voetbal.
Mijn
lievelingsdier is
een kat.
Ik hou van op
van vakantie.
Dat ben ik.

Ik ben Moniek Drent,
Ik heb donkerblond
haar.
Ik heb groen / grijze
ogen.
Ik houd van pizza
Mijn hobby is voetbal
computeren soms ook
Mijn lievelingsdier is
alles wel vooral
poesjes.
Ik houd van: vrij van
school zijn en dan op
vakantie gaan naar
Zuid Frankrijk.
Dit ben ik.

Ik ben Sanne de
Groot
Ik heb blond haar
Ik ben 1,65 m
Ik heb blauwe
ogen
Mijn lievelingseten
is pizza
Mijn sport is
voetbal
Mijn hobby is
spelen en kletsen
Mijn lievelingdier
is een hond en een
dolfijn
Ik houd van mijn
papa en mama en
broer
DIT BEN IK

Ik ben Peter
Eijbergen.
Ik heb lichtbruin haar.
Ik ben 1.57m lang.
Ik heb groene ogen.
Mijn lievelings eten is
pizza. Mijn sport is
korfbal. Mijn
lievelings dier is een
kat. Mijn hobby is met
de Siku spelen en
grasmaaien
Ik hou heel erg veel
van trekkers en ik
weet er ook heel veel
van.
Dit ben ik.



Ik ben Marit
Ik heb
donkerblond
haar
Ik heb
blauw/grijze
ogen
Ik houd van
patat en dat
soort dingen
Mijn hobby is
paardrijden
Mijn
lievelingsdier

Ik ben Sietse.
Ik heb bruin haar.
Ik heb groene ogen en
draag een bril.
Ik hou van
panenkoeken.
Mijn hobby is voetbal.
Mijn lievelingsdier is
een hond/kat .
Ik hou van voetballen
in mijn vrijetijd.
Dit ben ik.

ik ben
Esmeé.
ik heb licht
bruin haar.
Ik heb
blauwe
ogen.
Ik houd van
patat en
pizza
Mijn hobby is
toneelspelen
Mijn
lievelingsdier
en zijn
poezen en
honden.
Ik hou van
zwemmen
en voetballen
Dit ben ik

Ik ben Vincent
Ik heb groene ogen
Ik heb blond haar. Ik
ben 1.45 lang
Ik hij van Italiaans.
Mijn hobby is
voetbal en tennis
Mijn lievelingsdier
is een roof vogel
Ik hou van klimmen
en lego.
Dit ben ik.

Ik ben Jenno.
Ik heb blond haar.
Ik ben 1.50 lang.
Ik heb blauwe ogen.
Ik hou van voetbal.
Ik hou van pasta .
Mijn lieveling dier is een
kip.
Ik hou veel van voetbal.
Dit ben ik

Ik ben Selma
Ik heb goudblond
haar
Ik heb blauwe
ogen en draag
een bril
Ik houd van
Mexicaans eten
Mijn hobby is
computeren
Mijn
lievelingsdier is
een kat
Ik vind
knutselen leuk
Dit ben ik:

groep 8

agenda

27 september Muziekmiddag, aanvang 14.30 uur in de Tille

6 oktober OUD PAPIER

16 oktober Jeugddisco gr. 1 t/m 8 19.00-21.00 uur in de Tille

3 november OUD PAPIER

5 november Filmavond in de kerk, aanvang 19.30 uur

7 november Spel- quizavond, aanvang 20.00 uur in de Tille

1 december OUD PAPIER

12 december ToneelMIDDAG, aanvang 14.00 uur in de Tille

19 december ToneelAVOND, aanvang 20.00 uur in de Tille

kopy
inleveren
vrijdag
4 december

Het is tijd
voor een bank
waar je lid van
kunt worden.

Het is tijd voor de Rabobank.



Rabobank