

EVEN BI'JPRAOTEN

IN BOIJL



COLOFON

"EVEN BI'JPRAOTEN"

Is een twee-maandelijke uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank Boijl-Noordwolde, Openbare Basisschool "De Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

REDACTIE: Geert Pijlman
Henneke Veldmeijer-Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

MEDEWERKERS:

Fennie Mulder-Flobbe
Nel Bastiaans-v.d. Bom
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee

BEZORGERS:

H. Bijkerk
J. Jonkers
W. Boelen
A. Veurman
R.C. Bos
K. Dikstaal
D. Jager
K. Marks
J. Rösener Manz-Calvelage

MEDEWERKERS BUURTSCHAPPEN:

Brink
Bezembuurt
Daaken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boyl Centrum
Bij Harmke
Bekhof
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.
Kerkweg
Klokkeweg
Westhoek

Jo Rösener Manz en Julie Jager
Sjoukje Hazeloop en Gerda Parmentier
..... geeft de pen door aan
Feikje de Vries en Sierd Dolstra
Klaasje Punter en Karin Dassen
Margret Wijntjes en Carin Binnendijk
Roelie Groen en Lammie Jongbloed
Annie Winters
Jantje de Vries en Alie Wieldraayer
Bea Prakken en Jelly Oosterveld
Annie en Anne Marks
Gea van Zanden en Fennie Mulder
Immy Slot en Margriet van der Zee
Gré Bovenkamp

Banknummer 31.02.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.

Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoordelijkheid. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u terecht bij Henneke Veldmeijer, op school en bij "Jan de Vrij".

EVEN BUURTEN



Brinknieuwttjes



Woensdag 6 juni zijn Elly en Ronald Bennekom de trotse ouders geworden van een zoon. Thomas is zijn naam.

Met deze blijde gebeurtenis willen we jullie feliciteren en heel veel geluk met de kleine Thomas.



Familie Snel gaat de Brink verlaten en verhuist naar Steenwijk.

Lies en Freek, we wensen jullie veel woonplezier in de nieuwe omgeving.

Dit was het weer, tot de volgende keer. Een ieder een zonnige zomer toegewenst.

Julie en Jo



Boekelte

Op 1 juni zijn Angela van Daatselaar en Johan Oenema getrouwd in Diever. Ze woonden al enige jaren samen aan de Boekelterweg en gaan daar nu als getrouwd paar verder. We wensen hen nog veel geluk en voorspoed in de toekomst.

Onze buurtbewoonster Anneke Bos was iets onfortuinlijker te pas, ze viel afgelopen zaterdag (23/6) wat ongelukkig in de tuin en brak daarbij haar pols, vanaf deze plaats beterschap en sterkte er mee.

Anne en Annie



Wiljan Veening heeft kort geleden zijn B-diploma behaald. Wiljan van harte proficiat en nu op naar C!

Hieronder volgt een bedankje van Roelie Jager-Veldkamp naar aanleiding van haar verblijf in het ziekenhuis.

Hierbij wil ik een ieder hartelijk bedanken voor de hulp, telefoontjes, kaarten, bloemen en dergelijke bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Kerkweg, heel hartelijk dank voor de fijne fruitmand,

R. Jager-Veldkamp.

Tot slot wensen wij iedereen een hele prettige vakantie toe met naar wij hopen heel veel mooi weer.

Immy en Margriet



Boijl  ost

Door een communicatiestoornis is dit schrijven wat verlaat.

Net voor de MKZ uitbrak, hebben we een buurt-uitje gehad. Deze keer gingen we naar Wolvega, waar we konden midgetgolven en pitpatten.

Ook konden we genieten van de verschillende hapjes en schotels (van een vissalade tot satéballetjes) Voortreffelijk!!



Aan het eind van de avond, onder genot van een drankje, werden de medailles verdeeld.

1e bij de vrouwen werd Toos Dekking en bij de heren Jan Edema. De poedelprijs ging naar een van onze oudste buurtgenoten nl. Triena de Vries. Een gezellige avond.

Eind april is na 35 jaar aan de Boijlerweg gewoond te hebben, mevrouw S. Koops-Prakken verhuisd naar Wilhelminaoord. Wij wensen haar daar een goede gezondheid en veel woonplezier toe.

U heeft het kunnen lezen in de "Aanpakken": mevrouw R. Haisma was omver gereden door een auto. Na diverse kneuzingen en paarse plekken gaat het nu wat beter.

De buurt ziet/weet dat er zomers geregeld een luchtballon in het land van Sietse Jorritsma neer komt, maar op 10 juni maakte er een zweefvliegtuig een "noodlanding". Weer eens wat anders.



Volgende keer een verslag van Enno Ruschen die uitgezonden is naar Bosnië.

Carin en Margret.

Bezembuurt



Veel nieuws is er niet te melden uit onze buurt. Het is echter altijd leuk om iets te lezen over wat er zoal gaande is.

Helaas hebben we niet zulke hoge ogen gegooid bij het volleybal-toernooi, op zaterdag 9 juni, doordat we door blessures en transfers enkele basisspelers moesten missen.

Bij Sjoukje en Piet Hazeloop bestond de camping 5 jaar, dit hebben ze gevierd met een feestje en een rondrit met de paardentram.



Jammer genoeg werkte het weer niet mee. Des ondanks was het toch gezellig.

We wensen iedereen een fijne vakantie toe en de Bezembuurt ziet elkaar in ieder geval op de barbecue avond in juli, bij Max en Arien Jagers.

Sjoukje en Mirjam.



Hierbij willen wij graag iedereen bedanken voor de vele telefoontjes, kaarten en bloemen die wij tijdens ons 40 jarig huwelijk mochten ontvangen.

Tinus en Grietje

NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE BOIJL

“Het is vol wonderen om ons heen”

Een regel die voor ons geschreven zou kunnen zijn. Al vroeg in de morgen horen we de vogels fluiten en waar we ook kijken overal lachen de bloemen ons toe. Fluitenkruid en brem steken elkaar naar de kroon om uitgekozen te worden tot “miss Berm”. Heel wat meer bescheiden bloempjes gooien ook hoge ogen: zoals de koekoeksbloem, het vergeet-mij-nietje, de boterbloem en niet te vergeten de pinksterbloem. Geen wonder dat de Bijbel ons al heel in het begin vertelt dat God op die derde dag, niet één maar tweemaal naar de aarde kijkt en zegt dat het goed is.

Een lust voor het oog al die gewassen, die elk op een eigen manier groeien en bloeien en vruchten geven. Daartussen mogen wij mensen leven en genieten. Prediker zegt ergens: als het een mens gegeven is te genieten van het goede, ondanks de zorgen en het verdriet, dan is dat een geschenk van God. Een wijs woord dat wij ter harte mogen nemen om dan te merken:

“het is vol wonderen om ons heen”.



Op Eerste Pinksterdag vierden we met elkaar als kerk dit feest in Makkinga. Om het feestelijke van deze dag aan iedereen te laten zien, had de ZWO-groep een haag van pinkstervogels en driftig draaiende molentjes aan het kerkenpad gezet. In de kerk werden we verwelkomd met muziek door Cornelia en Hans. Ook tijdens en na dit pinksterfeest konden we genieten van hun muziek. De Zondagsschool had voor deze gelegenheid een huis gebouwd. In het begin waren alle ramen en deuren gesloten. Tijdens een spel, waarin werd gezongen en verteld zorgden leiding en zondagsschoolleerlingen er voor dat alles open ging. Een goede verbeelding van Pinksteren, waarop de kerk viert dat de vrienden van Jezus de Geest kregen en zo enthousiast werden dat ze het iedereen wel wilden toeroepen: “wat met Jezus is begonnen zal doorgaan!”

ZWO-GROEP

Deze groep had weer een groot aandeel in de Pinksterviering. De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Als ZWO-groep doen we ons best oog te hebben voor de nood in de wereld en ons steentje bij te dragen aan een betere wereld voor iedereen. We doen dit door ons met elkaar te verdiepen in de armoede en de mogelijkheden om deze toestanden te veranderen. Ook financieel doen we ons best hier iets aan te doen. De collectes in de kerk zijn regelmatig voor dit doel bestemd, maar ook de jaarlijkse bazaar is hiervoor bestemd. Verder worden postzegels en ansichtkaarten ingezameld, die landelijk worden gesorteerd en verkocht. Dus geen postzegel of kaart meer in de prullenbak, maar inleveren bij een van de plaatselijke leden van de ZWO-groep: mevr. Derks, mevr. W. Jonkers-Hoogeveen of bij Truida Bovenkamp.

Op 10 juni was er de jaarlijkse zomerzangavond in de kerk te Boijl. Allerlei liedjes werden gezongen. Fijn om die bekende liederen met elkaar in een gebouw met zo'n goede akoestiek te zingen. Daarnaast konden we genieten van de muziek en het zingen van Chris en Feikje. Het was een gezellige avond.

Tijdens de Stellingwerper dienst op 17 juni konden we 's avonds in onze eigen (streek)taal luisteren en zingen in de kerk te Elsloo. In het pinksterverhaal wordt al verteld dat ieder in zijn eigen taal het grote verhaal mocht horen.

En 24 juni was er een dienst in Makkinga, waarin aandacht was voor discriminatie. Nog altijd zijn er groepen in de samenleving, die zich achteruitgezet voelen. Hoe gaan we als kerk hier mee om?



Op 1 juli was de dienst in de kerk te Boijl. Het was voor mij de laatste dienst als kerkelijk werker van Friesland's End. Wel hoop ik zo nu en dan als "gast"predikant voor te gaan. Hiermee komt er een eind aan een voor mij heel bijzondere periode. Tot de vacature is ingevuld blij ik beschikbaar voor zieken- en ouderenbezoek. Alles heeft zijn tijd, wist Prediker ons al te vertellen. Na ongeveer twaalf jaar is voor mij de tijd gekomen om afscheid te nemen van dit mooie werk. Hartelijk dank voor alle gastvrijheid, de goede woorden, samenwerking en steun, die ik deze jaren in Boijl heb ervaren. We zullen elkaar vast nog wel eens tegenkomen en daarom sluit ik dan ook maar met iedereen een mooie zomer toe te wensen, alle goeds en een vriendelijke groet,

Wyske Hartholt (tel. 512157)

Retourtje Amsterdam



De catechisatieclubs Elsloo en Boijl (en de dames Hartholt en Hoogeveen) zijn op 3 mei samen naar Amsterdam geweest. We vertrokken ca. 9.15 uur uit Boijl en gingen met de trein van 10.15 uur vanuit Steenwijk naar Centraal Station te Amsterdam. We kwamen daar om 12.00 uur aan.

We wandelden eerst naar de Dam, waar het Bevrijdingsmonument staat. Op de Dam hielden we een kleine lunchpauze. Toen we de lunch op hadden staken we schuin de weg over, waar het museum Madame Tussauds staat. Toen we daar binnen waren moesten we in een lift stappen waarmee we in de 17^e eeuw (oftwel de Gouden Eeuw) uitkwamen. Na heel wat wassen beelden te hebben bekeken, kwamen we bij de beroemde mensen terecht (Beatrix, Linda de Mol en vele anderen). Na ongeveer drie kwartier kwam er een einde aan het bezichtigen van de wassen beelden. Toen we weer op straat waren, vroegen we een paar mensen de weg naar het Anne Frank Huis. Na het wachten in een hele lange wachtrij, mochten we eindelijk naar binnen. Na het bezichtigen van het Anne Frank Huis gingen we even winkelen in de Kalverstraat.

Na wat dingen gekocht te hebben gingen we op zoek naar een café. Toen we de patat en de kroket op hadden, gingen we op weg naar het station. We hebben allemaal een hele leuke en gezellige dag gehad.

Sigrid van Weperen



HERVORMDE STREEKGEMEENTE

..Friesland's End..



KERKDIENTEN NEDERLANDS HERVORMDE KERK

Alle diensten zijn om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

DATUM	PLAATS	ONDER LEIDING VAN
8 juli	Elsloo	ds. A.H. Weenink
15 juli	Makkinga	dhr. G. Meyer
22 juli	Boijl	mevr. Germs
29 juli	Elsloo	-
5 augustus	Makkinga	ds. E.J. Struif (H.A.)
12 augustus	Boijl	mevr. Van Dijk
19 augustus	Elsloo	dhr. G. Meyer
26 augustus	Makkinga	mevr. W. Hartholt
2 september	Boijl	ds. H.D. de Wit
9 september	Makkinga	mevr. Chr. Stolte
16 september	Elsloo	ds. Boonstra
23 september	Boijl	ds. D. Voortman
30 september	Elsloo	ds. E.J. Struif



Een dagje uit met Frieslands End

Afgelopen 15 juni gingen we weer als ouderen in Frieslands End op reis. We vertrokken uit Makkinga, waarna we in Elsloo en Boijl stopten voor de deelnemers uit die dorpen. We reden via Noordwolde, Joure, Sneek en Workum. In Workum zijn veel huizen met oude gevels en het Jopie Huisman Museum. Onderweg waren weinig weidevogels te zien. Langs de sloten bloeiden de gele lissen.

In Hindelopen gebruikten we de warme maaltijd. Het was er gezellig rond de open haard. Na de maaltijd heeft mevr. De Vries uit Boijl een mooi gedicht voorgedragen. Daarna gingen we naar de kerk voor een klederdrachtdemonstratie. Eerst werd er iets verteld over de kerk en stadje Hindelopen. Hoe oud Hindelopen is blijkt wel uit de geschiedenis: in 779 werd Hindelopen door de Noormannen verwoest. In 1225 kreeg deze plaats stadsrechten. Het was een vissersplaats en onderhield contacten met Harderwijk, Kampen en Amsterdam. De naam dankt het aan een hinde, die daar kwam. Ze zagen dus een hinde lopen, daar in Hindelopen. Er worden drie talen gesproken: Hindelopers, Fries en Nederlands. Het aantal inwoners is in de loop van eeuwen gedaald. De kerk wordt nu gebruikt door een SOW-gemeente. Er is verschil in klederdracht tussen ongetrouwde, getrouwde en rouwende mensen. Deze dag droeg de vrouw een pronkdracht. Elk onderdeel werd getoond en uitgelegd. Er werd verteld dat de mannen een zwarte broek met klep droegen, met daaroverheen een driekwart jas met zestig knopen.

We reden terug via Gaasterland en gaandeweg de dag klaarde het weer op. In een lekker zonnetje zaten we in Langweer op een terras, waar we een lekker kopje koffie en gebak kregen aangeboden. Daarna zette de bus koers naar onze streekgemeente. Het was een gezellige dag met veel mensen, lekker weer en veel dingen om van te genieten. Hopelijk zien we elkaar volgende keer weer.

Een deelnemster



Wie heeft Zaterdag 9 juni per ongeluk mijn
spijkerjack aangetrokken, welke aan de kap-
stok in café "de Tille" hing?
Is niet zo erg, máár het heeft nu lang ge-
noeg geduurd en ik wil hem graag terug!
Dus wie heeft mijn "Levi's"spijkerjasje in de
maat "L" aan de kapstok hangen?
Je kunt 'um bij mij thuisbrengen, maar je
mag hem ook weer in 't café hangen!!!

Johan Ouwerkerk

*Na jaren met plezier in Boijl te hebben gewoond,
ben ik onlangs verhuisd
naar een aanleunwoning bij de Menning in Wilhelminaoord.
Mijn nieuwe adres is:
De Kolk 4, 8384 GK, tel. 0521-380899*

O. Koops-Prakken



DORPSNIEUWS

Traditionele Rommelmarkt op zaterdag 8 september

Zoals bij de meeste van u wel bekend, werd medio april besloten, i.v.m. de MKZ problematiek, de Rommelmarkt een jaar op te schorten. Besloten werd om daarvoor in de plaats op zaterdag 8 september een Na-Zomermarkt te organiseren. De opzet van deze markt zou afwijken van de gebruikelijke Rommelmarkt met als belangrijkste verschil dat op deze markt geen 'rommel' zou worden verkocht! Onlangs heeft de RomCom (Rommelmarkt-commissie) echter besloten dat, aangezien de MKZ volledig onder controle is, het misschien toch een beter plan zou zijn om een **ouderwetse traditionele Rommelmarkt** te organiseren in de vorm waarop u hem reeds jarenlang van ons gewend bent. Dit houdt in dat wij weer een dringend beroep op u doen om uw rommel en snuisterijen waarop u uitgekeken bent voor ons te verzamelen, zodat wij deze op de zaterdag hieraan voorafgaand, te weten **1 september**, weer bij u kunnen afhalen.

Behalve rommel en andere hebbedingetjes kunt u ons ook verblijden met overvloedige tuinplanten, cake, koek of kleine (zelfgemaakte) prijsjes, welke wij kunnen gebruiken bij de Verloting en het Rad van Fortuin. Behalve deze twee 'hot items' zullen natuurlijk de spelletjes voor de kinderen, de schiettent en ons oergezellige terras eveneens niet ontbreken.

Tevens is er weer een gedeelte van het schoolplein gereserveerd voor alle "Oosterbrinkertjes" die zelf hun spulletjes aan de man willen brengen om de opbrengst daarvan uiteraard in hun eigen spaarvarken te stoppen!

De opbrengst van de markt zal zoals gebruikelijk worden aangewend om "de Oosterbrink" en peuterspeelzaal "t Speelhokkien" in de gelegenheid te stellen om speelmaterialen e.d. aan te schaffen welke buiten het normale budget vallen!

Wij hopen en rekenen weer op de komst van vele belangstellenden uit Boijl en omstreken om er, al is het geen Koninginnedag, een gezellig en feestelijk evenement van te maken!!!

Tot ziens!
Namens de RomCom,
Henneke Veldmeijer



Nieuws van "de Tille"

Wist u dat.....



Hij is er al een tijdje, maar heeft u hem al gezien?

DE WINKEL BIJ "DE TILLE"!!!

Voor al uw dagelijkse levensbehoeften, zoals verse eieren, pannenkoekenmeel, macaroni, bakboter, mayonaise, mosterd, diepvriesbrood (wit en bruin), melk, groenten in blik, koffie en koffiemelk, maar ook de Telegraaf en het weekblad Privé evenals postzegels en buskaarten!

Tevens is er een afdeling snoep voor de kinderen, zakjes chips (paprika en naturel) voor f 1,25 en een flippo!

Mede vindt u bij ons souvenirs met: "Groetjes uit Boij!", leuke cadeautjes en wenskaarten!



De voordeur vindt u in dit geval aan de zijkant, dus loop gerust eens binnen!!!

Wist u dat.....



Alle c.d.'s zijn uitgezocht!

We hebben er zo'n 150 die wij nooit meer draaien.

Ze kosten slechts f 5,- per stuk en dubbel c.d.'s vliegen

de deur uit voor het luttele bedrag van f 7,50.

Dus liefhebbers, snuffel er eens in!!!



Wist u dat.....

We gaan 'op herhaling'.....sommige evenementen moet je, ondanks groot succes, juist niet herhalen, andere wegens doorslaand succes, een flinke dosis enthousiasme en op veler verzoek juist wel.....we hebben het dan over het Beach-volleybal!

De precieze datum waarop dit sportieve Beach-volleybaltoernooi gaat plaatsvinden is nog niet bekend, maar de maand september lijkt ons uitermate geschikt!

Iedereen heeft dan de hele zomer de tijd om tijdens zijn en/of haar vakantie naar harte lust te oefenen. De één kiest hiervoor misschien de Griekse stranden, een ander zoekt zijn heil aan de Belgisch kust*of oefent z'n set-up in Callantssoog!

Ieder team bestaat uit twee personen, je kunt hiervoor dus je buurman warm laten lopen, je vriendin benaderen, je zwager verzoeken of zelfs je schoonmoeder overhalen, iedereen is welkom mits hij of zij de begenadigde leeftijd van minimaal 16 jaar heeft bereikt!

Wij rekenen weer op vele enthousiaste deelnemers, zodat zich weer een sportieve strijd kan ontwikkelen en het een gezellige na-zomeravond kan worden!

Meer hierover wordt t.z.t. via affiches bekend gemaakt, maar als je zeker bent van deelname, geef je dan gerust vast op bij Tineke & Ramona!!



Allen een prettige vakantie gewenst en 'Set 'um up'!!!

Voet- en volleybaltoernooi



Zoals u weet ging het dorpsfeest i.v.m. de MKZ gebeurtenissen niet door. Omdat de feestcommissie dit wel heel stilletjes vond werd toch op zaterdag 9 juni j.l. een voet- en volleybaltoernooi georganiseerd.

Het werd weer eens tijd om de sportieve krachten van de diverse buurten te toetsen en dat hebben we dan ook volop gedaan.

Twaalf volleybal- en acht voetbalteams werkten zich mede, door het mooie weer, in het zweet. Een 130-tal sportievelingen waren actief en als je daarbij het publiek optelt kom je tot een gezellig vol sportveld!

Vrijwilligers verzorgden de kantine en de wedstrijdschema's werden strak in de hand gehouden door Klaas de Vries en Wim Koopstra.

We hebben ook veel nieuw talent gezien. Dus voel je er wat voor om in competitieverband te gaan voet- of volleyballen **schroom dan niet je bij de vereniging DOS aan te melden**. Zij bieden nog steeds de gelegenheid dit te doen. Bij deze vereniging zijn veel vrijwilligers in touw die ervoor zorgen dat er trainers en accommodaties zijn.

Laten we er gebruik van maken. DOS - Boijl is een prachtige Omni-vereniging!!!

Het belangrijkste van zo'n evenement is het gezamenlijk bezig zijn. Maar toen de rookwolken waren opgetrokken kwamen toch de winnaars in beeld.

Nummer 1 en 2 bij het volleybal waren; de Daoken en Alteveersweg.

Bij het voetbal werden resp. 1 en 2 ; Kerkweg en Boijl-west/Bekhofweg combinatie

Echter toen we de wisselbekers uit wilden reiken bleek dat beide bekertjes op dit moment even niet te vinden zijn. De vorige winnaars, de Daoken en Boijl-Centrum, kunnen ze niet opleveren!

Dus.....bij deze een oproep: **WAAR ZIJN DE BEKERS?????.....!!!!!!**

Staan ze toch bij iemand in de kast of zijn ze b.v. naar een graafluik gebracht en vergeten op te halen? Help ons!

Schiet het je te binnen meldt dit dan bij één van de volgende personen; Herman Vermeeren, Jan Riemersma, Corry de Vries of Rient Menger.



Namens mijn papa en mama wil ik graag iedereen bedanken voor de kaartjes en leuke attenties die wij gekregen hebben nadat ik geboren ben!



Remco Jager

VERENIGINGSLEVEN

Reisvereniging Boijl

Op Zaterdag 23 juni zijn we met 41 personen een dagje op stap geweest. Deze keer ging het richting de Veenkoloniën. In Veendam hebben we het Veenkoloniaal museum bekeken en kregen we na de koffie een diaprojectie. Dit was zeer de moeite waard. Vervolgens ging de gids mee in de bus, waarna we een rondrit maakten in de buurt.

Het diner hebben we gebruikt in Vriescheloo.

Je kon zien dat iedereen goed gezond was, want het smaakte ons allen prima.

Hierna gingen we met z'n allen de streekl Smalspoormuseum.

Hier maakten we een tochtje met Daar was gelegenheid voor een kop-Om half zeven waren we weer terug Daar wachtten Tineke en Ramona We kunnen terugkijken op een goed Mochten er mensen zijn die dit aan-mee, een dagje uit is nooit teveel.



bus weer in en gingen we naar het indu-

een Smalspoortreintje.

je koffie of thee.

in Boijl.

ons op voor een heerlijke broodmaaltijd.

geslaagde dag.

spreekt, nou die kunnen volgend jaar zo

Het bestuur.

Plattelandsvrouwen

Woensdag 9 mei was de avond verzorgd door het ééndagsbestuur. Er waren 54 leden aanwezig.

De presidente van deze avond Commerien van Goor heette allen hartelijk welkom en ging met gepaste woorden even in op de MKZ, wat voor velen een nare tijd is geweest.

Hierna kregen we eerst een zangverhaal.

Het ééndagsbestuur en de leden in de zaal zongen vrolijke lenteliedjes en deze werden door Jellie Menger aan elkaar gepraat.

Deze "Musical" hebben we "Zingend door de meimaand" genoemd.

Hierna een gedichtje van Janny Prins en een verhaal van Johan Veenstra voorgelezen door Annie Winters.

Na nog een paar mededelingen van het bestuur, was er pauze en kan er heerlijk bijgepraat worden.

De kwis die hierna volgde werd door Alie Wieldraayer uitgelegd en konden alle leden hun kennis laten gelden. Er moesten 7 spellen gespeeld worden, wat altijd erg gezellig is.

Om 10 uur sloot Janny Prins deze avond, na eerst het bestuur nog met een bloemetje te verrassen.

Het bloemetje van de maand ging deze keer naar twee leden en wel Alie Wieldraayer en Alie Hoogeven.

Bij het naar huis gaan kregen alle leden een mooie made-ééndagsbestuur ieder een fijne zomer.



lief aangeboden en wenste het

VOORJAARSREISJE, 22 mei 2001

Met 7 auto's op een rij, waarin 29 dames, vertrokken we richting Leeuwarden om het "Provinciehuis" te gaan bekijken. We werden ontvangen met koffie en hoorden intussen in grote lijnen de geschiedenis van het gebouw aan de Tweebaksmarkt.

Oorspronkelijk was het de woning van de Abt en in 1580 werd het geschonken aan de Provincie.

Het huidige gebouw is rondom bestaande panden heen gebouwd maar veel te klein om plaats te bieden aan de 800 medewerkers.

De neo gotische stijl (Statenzaal) en de klassieke barokstijl van de oudere delen combineren heel goed met de smaakvolle inrichting van o.a. de ontvangsthal waar



we verrassend rotan stoelen uit Noordwolde aantreffen.

We bewonderden prachtige ramen en bekeken de koffiekamer en ook de werkkamer van de commissaris van de Koningin de heer Nijpels. In de Statenzaal namen we plaats in de banken van de 55 statenleden, luisterden naar onze boeiend vertellende gids en bekeken o.a. het fraaie plafond met de 72 familiewapens.

Friesland heeft lang zijn eigen bestuur gehad maar na de val van Napoleon was het in 1813 zijn onafhankelijkheid kwijt. Een vlag heeft het al vanaf rond 800 de tijd van Karel de Grote. Niet de huidige, maar wel een leeuw met 7 blokjes voorstellende de 7 kustgebieden. De huidige vlag telt daarom ook 7 Pompeblèden maar is pas sinds 1957 de officiële Provincie vlag.

Voor de lunch wandelden we naar een nabij gelegen eetcafé waar we gezellig samen aten.

's Middags gingen we op bezoek bij de heer Jagersma in Jonkersvaart. Ooit in het programma "de Stoel" geweest.

Daar was heel veel moois te zien, alles in zijn eigen stijl gemaakt en eigenlijk teveel om samen te vatten.

Op bordjes staat ergens te lezen: "hier wordt anders geleefd, gedacht en gewerkt". Hoe?, gewoon gaan kijken en als je geluk hebt word je rondgereden in een zelfgemaakt treintje ter voorbereiding op de afspraak, die je wel eerst moet maken. Een tochtje in een kabelbaantje over zijn privé kanaal of een massage op de trilbank behoort ook tot de mogelijkheden en schommelen kan je er ook!

Zelden zal men meer curiosa en eigen uitvindingen zien op een halve hectare.....

Het was een mooie afsluiting van een zeer geslaagde dag.



Jellie Menger

In de zomermaanden zijn alleen de lees- en de tuinclub actief.

De eerste verdiept zich in "de grot" van Tim Krabbe en daarna staan gedichten naar eigen keuze op het programma.

De tuinclub bezoekt 2 mooie tuinen in de Hoeve en gaat in juli naar een kruidenkwekerij in Ruinerwold. In augustus is de altijd weer gezellige picknick. Dit keer in het Dieverzand.

En iedere 1e en 3e dinsdag van de maand
19.00 uur verzamelen bij "de Tille".

Op 11 september heeft de reiscommissie
pland en op 12 september is dan weer de
als onderwerp "astrologie".



gaan we natuurlijk weer fietsen. Om

een fietstocht richting "de Eese" ge-
eerstvolgende afdelingsavond met

Het bestuur wenst iedereen een goede zomer!



Dorpsbelang

"DE GROENE RUIMTE VAN WESTSTELLINGWERF."

Onlangs heeft u in het 'Aanpakken' kunnen lezen, dat de gemeente een inspraakprocedure heeft gestart over het concept Structuurplan Weststellingwerf "De groene ruimte van Weststellingwerf".

In dit plan geeft de gemeente in hoofdlijnen aan welke keuzes zij maken met betrekking tot het buitengebied. Hierbij zijn de volgende thema's belangrijk: (geen) woningbouw in de kleine dorpen, landbouw, natuur, bodem en water, cultuur, landschap, recreatie en toerisme en verkeer.

Het gehele plan ligt twee maanden ter inzage in het gemeentehuis, maar u kunt ook een verkorte brochure aanvragen bij de gemeentevoorzitterster Marika Vreeker.

In een eerder stadium heeft Dorpsbelang Boijl, samen met de overige Plaatselijke Belangen in de gemeente, een reactienota op laten stellen door de Feriening Lytse Doarpen. In deze nota heeft elk dorp duidelijk gemaakt, wat zij belangrijk vindt op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid en infrastructuur. De dorpen hebben deze nota aangeboden aan wethouder H. Werkman, met het uitdrukkelijke verzoek rekening te houden met de algemene wens, om beperkt te mogen blijven bouwen in de kleine dorpen.

Voor Boijl geldt, dat de 19 toegezegde woningen aan de Daaken nog gebouwd mogen worden. Daarna is tot 2015 nog ruimte voor 6 woningen aan de andere kant van de Boschoordweg, naast de Groene Zoom.

Hieronder volgt de letterlijke tekst, met bijbehorend kaartje, uit de reactienota van de FLD wat betreft Boijl; dit is het resultaat van de onlangs gehouden "keukentafelgesprekken" met een aantal Boijligers.

- BOIJL - WONINGBOUW

Op dit moment is er nog 1 locatie waar mag worden gebouwd. De invulling van het bouwplan wordt uitgevoerd door een projectontwikkelaar. De dorpsbewoners zijn niet tevreden over de voortgang hiervan. De locatie wordt te langzaam volgebouwd en er is te weinig ruimte voor eigen bewoners. Vooral veel jonge mensen verhuizen noodgedwongen naar Noordwolde en Wolvega. Er zijn 3 locaties aangegeven waar men in de toekomst graag woningen zou willen bouwen. De noordelijke punt van locatie 1 is de eerste optie voor woningbouw. Deze locatie sluit zeer goed aan bij de overige bebouwing en versterkt hierdoor de kern van het dorp.

Het dorp heeft aangegeven met name voor eigen inwoners te willen bouwen en wil voorkomen dat alleen de hoogste bidder een huis in het dorp kan krijgen.

Men wil voor 3 doelgroepen bouwen:

- Starters: betaalbare huur- en koopwoningen zodat deze groep niet wordt gedwongen om 'hun' dorp te verlaten
- Ouderen: veel ouderenwoningen zijn van slechte kwaliteit en worden noodgedwongen door andere doelgroepen 'bezet'.
- Gezinnen: dit is van belang voor het behoud van de school, verenigingsleven en middenstand.



Op elke locatie moet voor de verschillende doelgroepen kunnen worden gebouwd, zodat elke wijk een gevarieerde bevolkingssamenstelling krijgt.

De locaties zijn gekozen om de volgende redenen:

- Versterking van de centrumfunctie
- Aansluiting bij bestaande bebouwing
- Nabij de voorzieningen



BEDRIJVIGHEID

Er zijn ongeveer 23 bedrijven in het dorp. Naast de aanwezige agrarische bedrijvigheid valt op, dat er nog vrij veel (5) winkels in het dorp zijn en dat de recreatiebedrijven goed vertegenwoordigd zijn.

Men wil de agrarische bedrijvigheid graag bij het dorp houden, dit hoort bij het dorpsleven. De agrarische bedrijven zijn ook van belang voor het landschapsonderhoud en de werkgelegenheid. De capaciteit van de huidige recreatieve bedrijven is voldoende.

Helaas is per 28 april de buurtsuper gesloten. Kleinschalige bedrijvigheid is altijd welkom in het dorp!

INFRASTRUCTUUR

De verkeerssituatie bij de school (kruis) is zorgelijk. De versmalling in de weg bij de school wordt door het parkeren nog langer. Het halen en brengen van kinderen wordt hierdoor nog lastiger. Ook is het voor de kinderen gevaarlijk om over te steken. In plaats van de versmalling kan er beter een zebrapad worden aangelegd en een gedeeltelijk parkeerverbod komen.

Paden

Veel fietsers maken gebruik van de Doldersumsestraat. Er is hier echter geen fietspad. Het dorp zou hier graag een fietspad gerealiseerd zien, aansluitend op de bestaande fietspaden. Op deze manier ontstaat er ook een goede fietsverbinding met Drenthe.



Aan de Boschoordweg ontbreekt een voetpad, waardoor voetgangers gebruik moeten maken van de rijbaan. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Er zou hier een voetpad moeten worden aangelegd.

UITBREIDINGSBEPERKENDE EN/OF WAARDEVOLLE LOCATIES

De kerk/klokkestoel, de voormalige pastorie en de AHB (vroegere CAF) zijn waardevolle en kenmerkende dorpsgezichten. Deze moeten behouden blijven. Het schoolbosje is een stukje waardevol groen in het centrum van het dorp en ook bepalend voor het aangezicht van het dorp. Het moet goed worden onderhouden. Ook bevindt zich een brede groenstrook aan de oostkant van bouwlocatie 2. Deze moet behouden blijven.



Anne-Marie van der Geest.

EVEN BI'JPRAOTEN MET DE JEUGD

Op het moment dat deze dorpskrant bij jullie op de deurmat valt, is de grote zomervakantie reeds aangebroken! Dat betekent lekker niksen, uitslapen, spelen, zwemmen, kortom heerlijk luiëren! Sommige van jullie gaan echter ook op vakantie! De één wat verder weg dan de ander, maar dat mag de pret niet drukken.

Speciaal voor die kids die langere tijd achtereen in de auto moeten doorbrengen en hun ouders door verveling bijna tot wanhoop dreigen te brengen, hebben wij deze keer wat leuke simpele spelletjes voor op de achterbank opgesnord!

Uiteraard kunnen de 'thuisblijvers' deze spelletjes ook spelen als zij een keer met de auto op pad gaan! Vêél plezier allemaal!



Nummerplaten lezen

Probeer van de letters die je op de nummerplaten van voorbijrijdende auto's grappige woorden of zinnen te maken. Zo vlug mogelijk! Bijvoorbeeld "Oude Knorrepot" voor OK, of "Rotte Appel" voor RA.

Dieren tellen

Elke speler kijkt naar buiten en telt de dieren die hij ziet. Voor elk dier spreek je af hoeveel punten het waard het is.

Bijvoorbeeld; 5 punten voor een koe, 10 voor een paard en 20 voor een varken.

Na een 5-tal minuten tel je je punten op. Hoe meer punten, hoe beter!!!

Ja of Nee

Een bekend reisspelletje is dat waarbij je in een gesprek van vragen en antwoorden nooit "ja" of "nee" mag zeggen!

Het lijkt gemakkelijk, maar laat je niet verrassen door sluwe vragen van je tegenspelers!

Woordenslang

De eerste speler noemt een dier, bijvoorbeeld 'kat'. De volgende zoekt een dier waarvan de naam begint met de laatste letter van 'kat', bijvoorbeeld 'tigger' en zo verder.

De eerste die geen dier kan vinden, heeft verloren.

Andere mogelijkheden zijn landen, groenten, fruit en steden.....

Duo's en Trio's

Bij dit spel gaat het erom zo snel mogelijk een nummerplaat te vinden waarin 2 of 3 dezelfde cijfers staan!

Bijvoorbeeld twee keer het cijfer 4 of drie keer het cijfer 8. De speler die als eerste een nummerplaat met zo'n duo of trio ziet, mag de cijfers optellen.

Dus twee keer het cijfer 4 geeft 8 en drie keer het cijfer 8 geeft 24.

Wie bereikt als eerste 100?



PUZZELPAGINA

De zomer is begonnen, temperaturen stijgen naar aangename hoogtes en voor vele is dit het sein om de koffers te pakken!

Op het perron in Steenwijk staan naast elkaar de zeven koffers van een reisgezelschap. Van wie is welke koffer en wat is de kleur van het label?

AANWIJZINGEN:

1. De koffer van Jan heeft een nummer dat drie hoger is dan dat van de koffer met het blauwe label.
2. Een van de beide koffers aan de uiteinden heeft een geel label; die koffer is niet van Tineke.
3. De koffer van Alie heeft een wit label; koffer 6 is van Henk.
4. Zowel koffer 5 als als de koffer met het groene label is van een meisje.
5. Het nummer van de koffer met het beige label is twee lager dan dat van de koffer van Marieke.
6. Koffer 4 heeft een roze label. Een andere koffer heeft een rood label.
7. Het nummer van de koffer van Jaap is twee lager dan dat van de koffer Gonnie.



Label: _____

Naam: _____

Woordzoeker

Onderstaande woorden zijn in allerlei richtingen in het letterveld verstopt.
Zoek de woorden en streep ze door. Sommige letters worden vaker gebruikt.

BEGRIJPEND
BERGHOL
BEVING

DORST
GEPOOK
HAARLOK

HEMEL
HIERBUITEN
JANKTOON

KONIJNEHOK
MEEGAAN
OEVER

REBUS
SJOELBAK
SLABBE

TOLBRUG
WAAIEN
ZOEKEN

H	I	E	R	B	U	I	T	E	N	H	M	G	
K	B	S	L	J	E	C	V	O	A	G	E	N	
O	E	L	E	C	G	G	S	A	E	O	E	I	
N	R	A	M	R	Z	J	R	P	H	X	G	V	
I	J	G	B	E	H	O	L	O	I	A	O	A	E
N	H	B	H	E	O	O	U	R	P	X	A	B	
E	O	E	L	K	K	Z	O	E	K	E	N	H	
H	L	B	N	O	O	T	K	N	A	J	N	L	
O	A	G	U	R	B	L	O	T	S	R	O	D	
K	W	A	A	I	E	N	R	E	V	E	O	L	
S	U	B	E	R	Q	Y	L	Z	W	N	Y	W	

Rechthoeken of Cirkels?

Zijn er meer cirkels of rechthoeken afgebeeld?



Zo inkleuren

Geef de vlakjes de kleur die het cijfer aangeeft!

- 1. Blauw 2. Geel 3. Rood
- 4. Oranje 5. Paars 6. Groen



PRETTIGE ZOMERVAKANTIE!!!



SPORT



Voetbal



D1 KAMPIOEN

Het D1-elftal van Boijl-Zandhuizen is in de voorjaarsreeks, evenals in de najaarsreeks kampioen geworden. Van de tien duels werden er acht met gemak gewonnen. Tegen De Weide uit Hoogeveen moesten we er echter volop tegenaan. In de thuiswedstrijd kwamen we met 1-0 achter, vlak voor het eindsignaal hield Roy Ouwerkerk ons echter in de race om het kampioenschap. Met een pegel vanaf 30 meter vlak onder de lat bepaalde hij de eindstand op 1-1 en hadden we de kansen weer in eigen hand. Ook de uitwedstrijd ging niet van een leien dakje. We kwamen met 2-0 achter. Vlak voor rust bracht Jeroen Bokkers het vertrouwen echter terug door de achterstand te verkleinen tot 2-1.

Na de rust waren wij de betere ploeg en wisten we de achterstand om te buigen in een 3-2 voorsprong. De scheidsrechter onthield ons nog een glaszuiver doelpunt. De bal kaatste terug uit het doel en werd ook nog eens met de hand weggeslagen. We mochten dus eigenlijk niet winnen, maar gingen toch met drie punten op zak naar huis.

In de uitwedstrijd tegen Old Forward werd het karwei afgemaakt (9-0). De jeugd werd in de bloemetjes gezet en terug in Boijl werd met trekker en wagen een zegetocht door het dorp gehouden. In deze voorjaarscompetitie scoorden we maar liefst 79 keer en kregen we slechts zes doelpunten tegen. Topscorer werd Jakko Veenstra met 29 doelpunten gevolgd door René Terpstra met 12, Jeroen Bokkers 10, Geert van de Boer 10, Hein Bergsma 8, Ryan Greaves Lord 4, Hendrik Marks 3, Stefan Edema 1, Roy Ouwerkerk 1. Waarbij vermeld moet worden dat Hendrik Marks maar een paar wedstrijden heeft meegespeeld in verband met een blessure van Paul van der Zee. Een goede spits dus die Marks. Spelers die nog niet genoemd zijn maar er toch hoofdzakelijk voor zorgden dat we slechts zes doelpunten tegen kregen zijn: keeper Robby Roelofsen en de verdedigers René Bron en Rens Oldenkamp.

TOERNOOIEN

We hebben het seizoen afgesloten met een drietal toernooien. Het eerste was het bekende voetbalweekend in Oldemarkt oftewel het weekeinde van heel weinig slaap. Ondanks dit tekort aan nachtrust behaalden we toch nog een derde plaats. Waarschijnlijk kwam dit omdat we ruim in het personeel zaten, we hadden n.l. alle D's van Boijl-Zandhuizen meegenomen en bij vermoeidheid kon er dus volop gewisseld worden. Ondanks vermoeidheid en slaaptekort wisten we ook nog beslag te leggen op de penaltybokaal voor ploegen en wist Geert van de Boer de individuele penaltybokaal in de wacht te slepen. Hij nam deze over van Hein Bergsma die hem vorig jaar won.

Het tweede was een sterk bezet toernooi in Meppel, waar we in onze groep op de eerste plaats eindigden. Hierbij hielden we gerenommeerde ploegen als Emmen, Alcides, Achilles en FC Wolvega achter ons.

Het laatste was weer een voetbalweekend. Dit voorjaar werden we benaderd door Ulrich Croon uit Wickrathberg, een dorp vlakbij Mönchen Gladbach in Duitsland. Ulrich vroeg ons via zijn zus Liane, die in Boijl woont of onze D's zin hadden om het eens op te nemen tegen de D's van Wickrathberg. Wel gezien de resultaten van het afgelopen seizoen waren we klaar voor internationaal voetbal. We hoefden hierover dan ook niet lang na te denken en we hebben per omgaande bericht naar Duitsland gestuurd, dat ze van harte welkom waren.

Vrijdag 15 juni was het zo ver, 16 D-junioren met vijf begeleiders sloegen hun tenten op op het sportpark en het duurde niet lang of de jeugd van Boijl en Zandhuizen speelde al tegen Duitsland. Het echte werk moest echter nog beginnen.

Zaterdag werd er een minicompetitie gespeeld met drie teams, Boijl, Zandhuizen en Wickrathberg. Het elftal wat niet speelde ging 's morgens gatschieten en 's middags penaltyschieten. Het toernooi werd met zeer verzorgd voetbal verdiend gewonnen door onze gasten uit Wickrathberg. Het gat- en penaltyschieten werd gewonnen door René Terpstra. 's Avonds werd er nog een speurtocht gehouden in de bossen bij Boschoord.

Zondagmorgen om elf uur ging het via de Verkeerstuin (hiervoor waren onze kinderen door Wickrathberg uitgenodigd) in Assen weer op huis aan. Wat ons betreft was het een zeer geslaagd weekend. We willen nog graag namens de kinderen iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken.

Anne, Jaap, Roelof en Aize

P.S. We hebben inmiddels contact gehad met Louis van Gaal, hij wilde René en Geert graag lenen bij het eerstvolgende WK als penaltyspecialisten en het hoefde "niet voor niets" zei hij, dus jongens blijf bij de telefoon...



Voetbaltoernooi met Duitsland



In het weekend van 15 t/m 17 juni kwam het voetbalteam uit Mönchen Gladbach bij ons op bezoek. Vrijdagavond om 18.30 waren ze op het sportveld. Toen ze de tenten hadden opgezet en hadden gegeten gingen we samen met de Duitse kinderen voetballen.

Zaterdagmorgen om 10.00 uur begon het toernooi. Er waren drie teams, D1 uit Boijl, D2 uit Zandhuizen en het team uit Wickrathberg, Duitsland. Elke wedstrijd duurde een half uur. De Duitse ploeg uit Wickrathberg is eerste geworden. Er was ook bordschieten en penaltyschieten, René Terpstra heeft deze allebei gewonnen. 's Avonds om 19.30 uur hadden we een speurtocht in de bossen bij Boschoord. De groepjes bestonden uit Duitse en Nederlandse kinderen, het was erg leuk.

Zondagmorgen om 10.00 uur moesten we weer op het sportveld zijn, van daaruit gingen we met z'n allen naar de Verkeerstuin in Assen. Wat erg jammer was, dat de Duitse kinderen door het slechte weer niet meegegaan zijn naar het Verkeerspark. Het regende eerst heel erg in Assen. We hebben een heel leuk weekend gehad en we hopen dat wij ook een keer naar Duitsland gaan!

Groetjes van D1 en D2

BOIJL-ZANDHUIZEN C1 KAMPIOEN

De spelers van Boijl-Zandhuizen C1 zijn op zaterdag 19 mei in Oosterwolde kampioen geworden! Van de 10 wedstrijden die wij speelden na de winterstop verloren wij de eerste, daarna wonnen wij alles! Dus.....het was feest 19 mei!!

Van het bestuur kregen wij allen een bos bloemen, een grote zak snoep kwam er van de supportersvereniging en teruggekomen in Zandhuizen stond er een tractor met versierde wagen op ons te wachten voor een rondrit door Boijl en Zandhuizen (bedankt Bonne westerhof voor deze rit!) Terug op de thuisbasis kregen wij nog patat en cola toe!
Bedankt bestuur, voor zo'n fijn kampioensfeest!!

Inmiddels is de zomerstop ingegaan, rust allemaal maar goed uit van school en sport en tot ziens in het nieuwe seizoen!!!

Ruud Meijboom



Bij de voorplaat



De voetbalkampioenen van Boijl en Zandhuizen, zijn met een overwinnaarsgrijns op de foto gezet!!!

Van boven naar beneden, van links naar rechts de spelers van het D1 elftal:

Rens Oldenkamp, René Bron, leider Roelof van de Boer, Stefan Edema, Hein Bergsma, Ryan Greaves Lord, Renee Terpstra, leider Aize Marks en Hendrik Marks
Jacob Veenstra, Roy Ouwerkerk, Geert van de Boer, Robbie Roelofsen, Jeroen Bokkers, Jacco Veenstra en Paul van der Zee

Van boven naar beneden, van links naar rechts de spelers van het C1 elftal:

Leider Stefan Schapelhouman, Danielle Beun, Jos de Vries, René Wapstra, Patrick Visser, Ruben Meijboom, Bert Veenstra, leider Ruud Meijboom
Leider Ronald Visser, Jacob Veldmeijer, Ronnie van de Velde, Menno Schapelhouman, Jan Thijs de Jong, Sjoerd Bloemhof en Richard Westerhof

Nuttert van der Heide-rit, 1967-2001



Waar blijft de tijd. Vijfendertig jaar geleden klopte bakker Nuttert van der Heide aan bij de leden van de stichting Sportcentrum Boijl met de vraag of hij het sportveld mocht gebruiken en of ze hem wilden helpen bij een ritje voor oude motoren. Dat wilden ze. Het begon met 14 deelnemers. Dat aantal groeide door de jaren heen gestaag. Naast het rijden van een ritje in de omgeving waren er ook behendigheidswedstrijden op het sportpark. Een aantal jaren werd er ook fanatiek touw getrokken door de leden van de VMC tegen de plaatselijke bevolking. Aanvankelijk stond de rit in binnen- en buitenland bekend als de "Boijl Rally". Bij de 15^e rit werd deze ter ere van Nuttert omgedoopt tot de "Nuttert van der Heide-rit". Nuttert overleed in 1984 op 81-jarige leeftijd in De Menning in Wilhelminaord. Sportcentrum ging door met de organisatie in goed overleg met de drie dochters van Van der Heide. Als starter trad Andries Meijer uit Noordwolde in de voetsporen van Nuttert. Toen hij zijn activiteiten stopte nam oud-Boijliger Jan Veldhuizen, destijds ook lid van stichting Sportcentrum Boijl, zijn taak over.

Ja, en dan op zondag 2 september al weer de 35^e rit. Veel VMC-ers zullen ook dit jaar de weg naar Boijl weten te vinden. Ten gevolge van de MKZ-crisis zijn in het voorjaar een aantal ritten elders in het land niet door gegaan. De verwachting is dan ook dat ze de kans om in Boijl te kunnen starten met beide handen zullen grijpen.

Hoe ziet het programma er uit:

- vrijdagmiddag en in de loop van zaterdag slaan de deelnemers hun tenten op in Boijl op het sportpark
- zaterdagavond kunnen zij in de kantine hun startpapieren ophalen. Wilt u dan een kijkje nemen en in alle rust de motoren bekijken en met de eigenaren informatie uitwisselen dan is daartoe alle gelegenheid
- zondagmorgen arriveren de laatsten op het sportpark
- om 11.00 uur vertrekken vervolgens de eerste drie deelnemers, die een minuut later gevolgd worden door de volgende drie, enz.
- kort na het vertrek van de laatste deelnemer zullen de eersten weer aankomen en wel bij de pauzeplaats bij dorps huis De Tille
- na een pauze, waarbij de motoren staan opgesteld langs De Brink, vertrekken de rijders voor het tweede deel van de route
- als de laatste zijn oude veteraan (alle motoren zijn gebouwd voor 1941) de sporen heeft gegeven komt de eerste kort daarna aan voor de finish, die ook bij dorps huis De Tille is.

Meer informatie over deze jubileumrit leest u ongetwijfeld eind augustus in de regionale kranten. Wilt u vooraf meer info, belt u dan met de leden van Sportcentrum Boijl of met Jan Veldhuizen, Appelscha, tel. 0516-481647 of email naar jveldhuizen02@freeler.nl
Meer info over de Veteraan Motoren Club vindt u op www.vmcmotor.com

Stichting Sportcentrum Boijl





Peuter nieuws

Juf Lenie en juf Jannie hebben er geen nieuwe peuters bij gekregen.

Verjaardagen

Stijn Dam
Naomi Groen
Jackie Rooks
Peter Eijbergen
Jenno Kremer
Ronald Asma



30 juli	4 jaar
14 september	4 jaar
6 juli	3 jaar
14 juli	3 jaar
15 juli	3 jaar
9 september	3 jaar



Bal-lorig

Op woensdagmorgen 23 mei zijn we met de peuters naar kinderspeelparadijs "Bal-lorig" in Heerenveen geweest. Net binnengekomen moesten de schoenen uit en daarna konden de kinderen zich uitleven.

We waren de eerste groep, dus de rust was gelijk verdwenen. Voor onder de 5 jaar was er een aparte hoek ingericht. De kinderen konden dolle capriolen uithalen op het springkussen. Ook waren er hele leuke gangenstelsels, tunnels en natuurlijk een prachtige ballenbak. Wie vonden de ballenbak het mooist? De Peuters? Nee, de mama's. Wat hebben ze liggen gillen en schreeuwen. Ze waren er echt even uit.

Halverwege de morgen hadden we even pauze. Wat drinken, even op adem komen om daarna weer lekker te spelen. Aan alle leuke dingen komt een einde. Het was tijd om naar huis te gaan. Iedereen heeft zich lekker kunnen uitleven.





Schoolreisje

Op vrijdag 15 juni was er weer het jaarlijkse schoolreisje van de beide peutergroepen. Marian Rooks en Annemieke Menger hebben de pony's met de huifkarren opgehaald uit Vledder. Onderweg naar Doldersum scheen zelfs al af en toe de zon. Dat belooft misschien een mooie dag. Bijna bij Doldersum aangekomen, hoorden we de kinderen al. Ze zouden zich verzamelen in de speeltuin.

We gingen op weg, in iedere huifkar ongeveer evenveel peuters en begeleiding, naar Zorgvlied. Halverwege, bij de zes-sprong hielden we pauze. Even wat drinken en een banaan, daarna lekker spelen met takken, dennenappels en een bal. De mama's en juffen een bakje koffie of thee. Daarna gingen we op weg naar de speeltuin van camping "Zonnekamp" in Zorgvlied.

De pony's werden voor de kar weg gehaald, kregen wat water en werden aan de stik gezet lekker in het gras.

Er werd lekker gespeeld in de speeltuin. Daar werd iedereen hongerig van. Dus tijd om te eten. Er waren allemaal lekkere bolletjes gesmeerd. Krentenbolletjes, bolletjes met vlees en bolletjes met kaas. Maar nee hoor, er was niets bij voor Naomi Groen. Die wilde graag monchou met uitjes. Dat hadden we nou net niet bij ons. Volgende keer misschien?

Iedereen kreeg ook nog wat te drinken om daarna weer te gaan spelen.

We hebben ook allemaal nog een ijsje gegeten. Er werd als laatste nog een groepsfoto gemaakt. Nu was het tijd om weer terug te gaan. De pony's werden weer voor de huifkarren gespannen en de terugreis kon beginnen.

Iedereen heeft het naar de zin gehad. Maar als je dan weer terugkomt in Doldersum, waar allemaal mama's en papa's staan te wachten, is het fijn om terug te zijn.



Groetjes van: (van boven naar beneden, van links naar rechts)

Jenno Kremer, Lianne Bron

Stagiaire Annetta Dittrich, Daisy Mieras, Rob Klaverboer

Juf Lenie, Kevin de Vries, Ruben de Jonge, Esmee Dam

Daniël Reinbergen, Vincent Spijkers, Juf Jannie, Naomi Groen, Stijn Dam,

Sietse Bošma, Sanne de Groot, Peter Eijbergen, Ruben de Groot, Anna van 't Klooster, Ronald Asma en Jackie Rooks.



Vakantie

Zomervakantie: 1e dag is 6 juli 2001, laatste dag vrijdag 18 augustus 2001

Opgave Peuterspeelzaal

Wilt u uw kind een kijkje laten nemen op de peuterspeelzaal, dan kunt u zich aanmelden bij Lucie Gorter, tel.: 0561-421517.

Wij willen de familie Klaverboer
langs deze weg bedanken
voor de kinder-trap-grasmachine!





Burgemeester Heite leest voor

Om het belang van het voorlezen nog eens te benadrukken werd nu al voor de achtste keer de Nationale Voorleesdag (16 mei 2001) georganiseerd. Op onze school besloten we om voor het eerst mee te doen. Het thema was: Voorlezen blijft je bij.

We nodigden burgemeester Heite uit om aan groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 voor te lezen.



De leerlingen van groep 1 t/m 4 luisterden geboeid naar het verhaal over het varkentje "Boris".

De leerlingen van groep 5 t/m 8 luisterden ademloos naar gedeeltes uit het boek "De man in de kraan".

Burgemeester Heite ook langs deze weg nogmaals bedankt en we weten zeker:

"Deze voorleesochtend blijft ze bij!"

Op 't gezellig ingerichte podium van het speelokaal leest de burgemeester voor.



Paddeltje

Groep 6 en 7 brachten op 27 april j.l. een bezoek aan het theater "De Meenthe" te Steenwijk. Studenten van de PABO Meppel voerden de theatervoorstelling "Paddetje" op. Het boek "Paddetje" van Johan H. Been vormde het uitgangspunt. Onze PABO stagiaire Christa Knol deed mee. De leerlingen hebben genoten van deze eigentijdse opvoering. PABO Meppel het was fantastisch!!

Schoolkorfbaltoernooi/avondvierdaagse

Helaas voor ons, maar met alle begrip voor het besluit van de organisatoren, gingen beide activiteiten niet door in verband met de MKZ-crisis.





Gemeentelijke schoonmaakdag

De gemeente Weststellingwerg organiseerde voor het eerst een gemeentelijke schoonmaakdag met als doel het opruimen van zwerfvuil.

Op 1 juni gingen de leerlingen van groep 5 t/m 8 in groepjes van 3 zwerfvuil zoeken.

Ze kregen van de gemeente een milieuvriendelijke tas met handschoenen, een pet en voor na de tijd een pakje drinken en een appel. Ieder groepje kreeg ook één prikpen en een vuilniszak mee. Sommige leerlingen hadden thuis een prikpen gemaakt.

Boijl was verdeeld in verschillende routes. Bij elke route was een begeleider mee.

De "opbrengst" viel meer of tegen. Het is maar hoe je het bekijkt.

De leerlingen hebben ervoor gezorgd, dat Boijl zwerfvuil vrij is! Houden zo! Als blijk van waardering, dat we meegedaan hadden aan de gemeentelijke schoonmaakdag ontvingen we een soort certificaat. Een goed initiatief van de gemeente, dat navolging verdient, al zou het eigenlijk niet nodig moeten zijn.

Formatie

In de vorige krant kon melding worden gemaakt van het feit dat er een tussentijdse uitbreiding van ons personeelsbestand was. Per 1 augustus 2001 is er nog weer meer formatieruimte gerealiseerd. Een en ander betekent dat er ten opzichte van het vorig schooljaar bijna een hele baan extra te verdelen is. Deze ruimte wordt ingevuld door: Daniëlle van Peer. Zij gaat, met uitzondering van de dinsdag, de hele week lesgeven.

De opsplitsing van het personeel over de groepen is nu zo geregeld dat er per combinatiegroep steeds 2 leerkrachten verantwoordelijk zijn en in de onderbouw zelfs op meerdere momenten ook nog tegelijk aanwezig.

Na de zomervakantie zal directeur Geert Pijlman niet meer elke dag op onze school aanwezig zijn, omdat hij ook directeur van de Asielzoekersschool in Noordwolde is geworden. Gerry Zijlstra heeft lesvrije momenten gekregen om een aantal directietaken over te nemen.

LEG DEZE DATUM VAST

Zomervakantie	09-07	17-08
Herfstvakantie	22-10	26-10
Kerstvakantie	24-12	04-01
Voorjaarsvakantie	18-02	22-02
Paasvakantie	29-03	01-04
Meivakantie	29-04	03-05
Hemelvaart	09-05	10-05
Pinkstervakantie	20-05	20-05
Zomervakantie	01-07	09-08



VERJAARDAGEN

Juli

1 Yanick Wieldraaijer
3 Lisa Bergsma
8 Bertine de Vries
8 André Jager
10 Evelien Asma
21 Andrea Zubonja
26 Eline Jorritsma

Augustus

6 Iris Mooij
6 Herwin Marks
19 Hidde Kloosterman
22 Jouke de Jong

September

14 Mirjam de Vries



Schoolreisje groep 3 en 4

Wat vond je het leukste van het schoolreisje?

Liam: het springkussen

Winfred: het speeltuintje

Nienke: ook het speeltuintje

Uilke: het speeltuintje

Bertine: de geitjes

André: ook de geitjes

Sylvia: de trampoline

Joey: het springkussen

Judith: de boot die heen en weer kon zwaaien

Jerko: het speeltuintje

Danny: ook het speeltuintje

Josje: de trampoline

Silvia: de trapautootjes

Hidde: het speeltuintje

Robby: het springkussen



Bastiaan: het springkussen

Romana: de sprookjes

Jiske: alles vond ik heel leuk

Jouke: ik vond ook alles heel leuk

Stefan: de sprookjes

Astrid: de geitjes

José: de trampolines

Marjolein: de geitjes

Sabine: ik vond alles heel leuk

Marco: de glijbaan

Matthijs: het springkussen en het kleine speeltuintje

Herwin: het springkussen en het kleine speeltuintje

Wiljan: de zweefmolen

Tim: de scheve draaimolen

Silvia: het kleine speeltuintje

Lisa: ik vond alles heel leuk

Remon: trampolines



schoolreis Ansen

lekker banden
Anthon, Davey, Sylvia,
Annalies en Melissa
kregen lekkere
banden



De terugreis

We hadden alles ingepakt

Toen we weg gingen kreeg Annalies een lekker band!

Toen Sierd het had geplakt gingen we weg.

We zijn ook nog gestopt om te eten in het bos.

Obrik viel in de berm en Jennifer viel er boven op.

Wij moesten lachen maar hun niet.

We zijn ook nog naar miramar geweest. Dat was heel

zwaar. We moesten een soort speurtocht doen.

Toen moest je allerlei dingen opzoeken

het onderduikershol
We hebben bij het onder. gegeten.
We zijn er ook in geweest. De
meeste jongens lieten je schrikken.
Er was ook nog een luik, daar
kwam het eten door. Sommige
mensen waren tegen de Duitsers

Eten onderweg

We hebben gegeten in
Duver. Tussen Uffelte en
Wapserveen. En bij de
Museum

gemaakt door:

Obrik, Yanick,
Davey, Mirjam,
Robby, Annalies
en

Melissa.

Het vertrek.

Wij vertrokken op school om 8.35

En kwamen in Ansen aan om

15.02.



Museum Diversa in Diever



Museum

hopend lieren wij langs het
kavakswinkeltje, hoederwinkel,
de kruidenier, de kinderplaats,
de kledingaak, de kapperszaak,
de benzinepomp, en de naaister.
Er was een speurtocht gemaakt
bij elk winkeltje of plaats kre-
gen we één, twee of drie vragen.



Wij gingen hier
hier van 10.30
tot 12.00^u Het
was het leuk!



Museum Diversa.
Toen we klaar waren moesten
we in het speekuintje spelen.
Er waren: hoepels, er was een
huisje, glijbaan, schommel,
tennisracket, schipbebal,
basketbalnet en daarna
gingen we nakijken.



Gemaakt door: Marin-Deborca-
Jennifer-Richard-Marijolein-
Joeri-Ronnie



DE BOERDERIJ

d' Oude kamp



doel



vollybalnet

gemaakt door:

Geert	Suzanne
Wilmer	Kirsten
Rene B	evelen

20 21 en 22 Juni

De boerderij

Als je binnen liep zag je een bijzettafel.
 Je komt dan in de grote zaal waar we aten.
 Dan kon je naar de keukens of naar de
 slaapkamer. Dan moest je wel trappen op
 en dan kwam je bij de slaapkamers. 5 en 6
 aan de rechterkant en 7 en 8 aan de linkerkant.
 Het was een oud gebouw.

Het eten

We aten de eerste dag macaroni - de tweede dag s'morgens aten
 we brood en ei. s'avonds aten we patat en kroket of frikandel.
 We hebben gepicknickt - de derde dag s'morgens aten we brood
 met jam, chocoladekagelslag en chocopasta.

Het Speelreijn

Er was een heel groot grasveld, en op dat grasveld was een
 schommel, een doel en een vollybalnet.

Er waren ook allemaal dieren zoals geiten, kippen, een varken en een
 hond. En ook 2 grote exels en 1 klein die sabbelde aan je vingers.

De eerste dag gingen we met snoep mikken.

En de tweede nacht gingen met elkaar s'allemaal
 met lantouren gooien en dat was leuk.

Ik vond de kamers mooi.

Maar ik wil volgend jaar wel weer

Het douane spel.

De spelregels van het douane spel.

Er zijn smokkelaars en er is douane.

De smokkelaars moeten veel geld over de grens proberen te brengen. En de douane moet dat proberen te stoppen en de smokkelaarste pakken (kijken) en dan moeten de smokkelaars het geld aan de douane geven. Dan is het smokkelen mislukt. Maar als ze niet worden gepakt en over de grens komen dan staat er iemand die het geld aanneemt en is al het geld overgebracht of gepakt is dan wordt er een andere douane gekozen en de beste douane heeft gewonnen.



De beste douane.

De beste douanes waren dit keer groep 2 en 5. Daar zaten deze kinderen in: Wilmer, Jochen, Jennifer, Suzanne, Yanick, Evelien, Jetske, Rob-~~ert~~ Ryan, Hendrik, Jeroen, Wietske, Melissa, Michiel en Linsey. De andere groepen waren helaas niet zo goed. Dus volgende keer beter.



Gemaakt door:
Ryan
Mark
Melissa
Sylvia
Linsey
Wiltske
Hederik

Het Douanespel



De bedoeling van het spel!

Als je het speelt moet je slim zijn, en goede trucs hebben.

Bijvoorbeeld dat je met een groep gaat en de stormloop doet.

Dat is dat je met zijn allen heel hard gaat rennen en bij elkaar blijft.

Je kan ook alleen gaan of met zijn 2^{en} of 3^{en}.

En dan kun je achter struikjes gaan zitten.

Als je de stormloop doet kun je het beste doen dat de middelste het meeste geld heeft en de andere honderdjes hebben.

Alleen was ik niet goed in vormen en sommige anders vrouwen ook niet.

Groetjes en xxx-jes Jella Benders!



De binnengehaalde prijzen.

De groepen 1 en 4 hebben het bedrag € 1110.100 binnen gehaald. En de groepen 3 en 6 hebben € 1322.300 binnen gehaald. En de winnaars niet!



Gemaakt door:
Ryan Wietske
Mark Henderik
Jella Sylva
en Finsey

Het planetron

Er staat in het planetron knermbike.

De vormen van de knermbike zijn: reuzen
Daar zijn ook veel computers met spelletjes maar
ook met internet. Er was ook een winkeltje je
kon snoep en speelgoed kopen. We zijn ook
naar een voorstelling en een theater geweest.
Er was ook een film die was heel leuk. De
film ging over de zee.



The Winy sea

We gingen naar een grote ronde
kamer waar we naar het dak
moesten kijken. U zult wel denken
dat dat hartstikke saai was al-
leen dat dak was een doek en
daar konden we de film de levende
zee bekijken. Het was net of je er in zat.
De film ging over de zee met allemaal
dieren en planten en het ging ook over
surfen en dat was heel hard ge-
luiden het water kwam zwaar op
je af terwijl je zo keek het.



Carolien - Pieter - Vera

Antoon - Stefan - Jexke



Sterrenvoorstelling

Er was in een koepel ook een
Sterrenvoorstelling in de koepel was
het eerst licht en later werd het
donker en toen kwamen er
sterren te verschijnen over vroeger
en over sterren en planten
en ze verschilden ook over licht jaaren
en toen was het afgelopen en
werd het weer licht.

donderdagmiddag

Zwemmen

Wij hebben donderdagmiddag gewommen in de Paasbergen in Dwingelo. Er was een grote glijbaan en daar gingen we opkoppings houden. Dat was heel leuk. Maar later ging de glijbaan dicht omdat we opkoppings hielden. En Richard was met zijn neus over de bodem geschaafd. En nu heeft hij plekken op zijn neus.



Escamen.

We gingen dia's kijken en vlinders.
Het escamen was moeilijk en de opdrachten ook.
Er is een distelvlinder en die zit op een distel.
Dagpauwoog zit op veel bloemen.
Cikroenvlinder is heel licht groen.
Hoewinkje lijkt ruwrik maar is bruin.
Akalmakker lijkt veel op een dagpauwoog.
Er is een dia: en wamen. vertien dia's.

Vlinders kijken

In het natuurcentrum, het Dwingelerveeld hebben we de vlinders bezocht. En een escamen gemaakt maar ook opdrachten. De opdrachten waren minder leuk dan het escamen. Verder was het wel leuk.



yr
Marina

Sjeda

Jochem

Pegj

Rene T

Vlinders opdrachten

Wij zijn naar het bezoekerscentrum geweest. We hebben opdrachten gemaakt in een werkboekje. En vlinders gekeken. Dat was leuk. We zijn er op de fiets heen gegaan.

BONTE avond en avond- WANDERING!

De bonte avond

Er werd er vier kwissen gedaan. Èèn striptease kwis door Roy en Michiel, een klerenshow werdt door Joella en Wietske gedaan, een vragenkwis door Annalies, Wietske en Linsey en een Zoek je Rot door Richard en Pieter. Er werden ook mopjes gedaan. De mopjes waren heel leuk. We hebben heel veel gelachen. Wie de mopjes hebben verzonnen waren: Wilmer, Antoon, Jochem, Yanick, Marin, Jennifer, Mirjam en Jentje. Met de pauze kregen we ook wat lekkers. Chips en een koekje, en we kregen ook wat drinken. Er was ook een toneelstuk van groep 7en8. Dat heette de gouden flippo. En er was ook nog een geheime act van groep acht. Dat heette top of the pops. Op nr. 5 stond Cristina Aguilera, op nr. 4 stonden de boswachters, op nr. 3 stond Missy Elliot, op nr. 2 stonden T-Spoon en Mercedes Benz en op nr. 1 de kkkkkkkkkklapper ONE DAY FLY. Zelf heb ik(maria) een toneelstukje over mr. Bean gedaan. Dat vonden veel kinderen grappig. Ik vond het zelf ook leuk om te doen. Joella en Mark deden ook mee aan het toneelstukje van mr. Bean. Er werd ook nog een lied voor Lida gezongen, omdat ze voor de laatste Keer mee op schoolreis ging. In het liet zong Frans heel hard. Verder werden er ook nog andere dingen gedaan, zoals goochelen en Blazen op een stukje tuinslang!

gemaakt door:

Maria, Monika,
Barry en Jentje

Presentatie

Juf Danielle presenteerde de bonte avond. Ze kon dat erg goed, want ze heeft op de toneelschool gezeten. Ze deed heel, overdreven dat was erg mooi. Bij elke act zei ze dat het erg goed ging. En ze heeft 7/8 geholpen met de act de gouden flippo.

Gemaakt door: Michiel de Jong



De Avondwandeling

'S avonds na de bonte avond ging Frans de meiden nog een verhaal vertellen over het moeras in de bossen van Ansen. Toen kwam Frans op het idee om de bos in te gaan voor een avondwandeling. De jongens gingen ook mee en lieten de meiden de hele tijd schrikken. Melissa kreeg kramp in de buik, en ging met Frans en wat kinderen terug naar de boerderij. Aangekomen op de boerderij gingen we nog frikandelen eten en niet veel later kwam de rest ook alweer terug, en hun kregen ook nog frikandelen. Daarna zijn we naar bed gegaan, en iedereen sliep vrij snel.

gemaakt door: Paul en Eva





De redactie wenst u een prettige zomervakantie



“Ik vind het als boerin belangrijk dat mensen in de stad weten wat er gebeurt op het platteland. Tenslotte komen hier de producten vandaan die daar in de supermarkt liggen.”



makkelijk praten.”

Nederlandse plattelandsvrouwen hebben een eigen site op Internet: Boeren, Burgers, Buitenlui. Via deze site zoeken boerinnen contact met 'burgers en buitenlui'. Ze wisselen er van gedachten over onderwerpen die spelen tussen stad en platteland. Ook kunnen vrouwen een zelf ontwikkelde internetcursus volgen, om zich voor te bereiden op deelname aan de virtuele discussie.

Meer weten? Surf even langs: www.boer-burger.nl.



Rabobank
Midden in de samenleving

Rabobank Boyl-Noordwolde, Hoofdstraat Oost 20, 8391 AV Noordwolde, tel. (0561) 43 21 15