

# EVEN BI'JPRAOTEN



NR. 2 - 2020

# COLOFON EVEN BI'JPRAOTEN

Is een tweemaandelijks uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp Boijl en wordt financieel gedragen door o.a. Protestantse Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerven, Dalton basisschool "de Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Met dank aan velen voor het helpen bij het drukken en verspreiden van de krant. Even Bi'jpraoten wordt gratis op alle adressen in Boijl bezorgd. Elke twee jaar komen we in ons verspreidingsgebied met een intekenlijst langs voor een vrijwillige bijdrage. Voor abonnementen buiten het verspreidingsgebied vragen we € 17,50 per jaar.

Banknummer NL16 RABO 03102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.

## Redactie:

Henneke Velzeboer  
Alletta de Weert-de Vries  
Jacoba de Vries-Veldmeijer  
Ria Hoffman  
Sabine Dam-Segaar

## Bezorgers:

H. Bijkerk  
E. Blaauwbroek  
R. Boelen  
H. Roeles  
A. Bootsma-de Boer  
Y. Gutterwijk  
A. Thalen  
A. Marks  
L. Bokkers

## Medewerkers buurtschappen:

Brink  
Bezembuurt  
Daoken/Boschoordweg  
Alteveer  
Snels Hutte  
Boijl Oost  
De Wissel  
Boijl Centrum  
Bi'j Harmke  
Boekelte  
Rijsberkamp/Meuleveld  
Kerkweg  
Klokkeweg  
Bekhof  
Hennie de Vries en Anke Slot  
Marian Thijs en Sjoukje Hazeloop  
Marian Jager en Griet Slot  
Juup Bosma  
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven  
Liane Russchen  
Polien Hoogeveen en Helga de Vries  
Thea Pijlman  
Anne-Marie van der Geest en Lucie Gorter  
Annie en Anne Marks  
Wilma Bouman  
Rudy Klesman en Corrie de Vries  
Gerrit Dekker  
Gerrie de Jong en Yvonne Gutterwijk

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van e-mailadres: [dorpskrant@deoosterbrink.nl](mailto:dorpskrant@deoosterbrink.nl) of u kunt uw kopij inleveren bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2C.

**Bij de voorplaat:** In Corona tijden zoeken we het dit jaar tijdens de zomervakantie dichtbij huis! Ook in de achtertuin is het gezellig toeven en hebben we alle ruimte om te ontspannen en op gepaste afstand vrienden en familie te animeren.

# VAN DE REDACTIE

1980 40 jaar 'Even Bi'jpraoten' in Boijl 2020



40 jaar. Een moment om even bij stil te staan.

Op de laatste redactievergadering is besloten om geen uitgebreid jubileumnummer te maken, maar hier een korte terugblik.

In mei 1980 verscheen het eerste nummer van de gecombineerde dorps- schoolkrant. In de jaren daarvoor bestond er wel een uitgave namelijk 'Dorpscontact'. Het schoolnieuws en geschreven werkstukjes en tekeningen van de kinderen werden daar aan toegevoegd en zo ontstond 'Even Bi'jpraoten', nu dus 40 jaar lang.



Door de jaren heen is er wat betreft uiterlijk en uitvoering wel het een en ander veranderd, maar niet zozeer wat betreft de invulling.

In de eerste jaren werd alle ingeleverde kopij verwerkt met de typemachine op stencilbladen. Die werden vervolgens per bladzijde met de hand 400 keer door de stencilmachine gedraaid.

Het duurde tot 1989 voordat het, ook financieel, mogelijk werd om de ingeleverde kopij, welke door de redactie werd ingedeeld en van illustraties / foto's werd voorzien, door een drukker verder te laten verzorgen. Daarna kwamen alle gedrukte bladzijden terug en werden ze door de 'niet-commissie' verzameld en gebundeld (van nietjes worden voorzien).

Toen later de computer zijn intrede deed, werd ook het 'knip- en plakwerk' van de redactie iets minder tijdrovend en gemakkelijker.

In al die jaren hebben meerdere rubrieken het licht gezien, maar zijn ook weer ter ziele gegaan, zoals: de prachtige tekeningen / illustraties; de puzzelrubriek; het nieuws uit de natuur; boerderijbewoners; enz.

Toch is er aan de wezenlijke opzet van de krant weinig veranderd. Het was en is nog steeds bewust een blad zonder advertenties. Eén uitzondering namelijk De RABO op de achterste bladzijde. Dit in ruil voor sponsoring. Andere grote sponsors zijn: Kerk, School en Dorpsbelang. Daarnaast wordt er eens in de twee jaar een vrijwillige bijdrage van de Boijligers gevraagd. De krant zag er al vanaf het begin professioneel uit. Dat bleek wel uit het feit dat er in 1983 een eenmalige subsidie van de gemeente Weststellingwerf van f615,- werd uitgekeerd. Van alle gemeentelijke kranten bleek die van Boijl als enige voor de maximale subsidie in aanmerking te komen.

Door de jaren heen hebben veel personen zich ingezet voor: tekeningen, typewerk, stencilen, bundelen en nieten, aanleveren van kopij, bezorgen. Ondoenlijk om allen met naam te noemen en ook onwenselijk omdat er dan snel iemand vergeten zou kunnen worden.

Maar laat het duidelijk zijn:

Zonder al deze vrijwilligers had de krant z'n 40 jarig jubileum nooit kunnen bereiken.

Dus aan al die personen:

Hartstikke  
**BEDANKT**

Toen de krant 25 jaar bestond is er een prachtige speciale uitgave gemaakt. Remco Heite, voormalig burgemeester van de gemeente Weststellingwerf, schreef in zijn voorwoord o.a.:  
*'In een tijd dat alles vluchtig en vernieuwend is, een tijd waarin we mailen met vreemden, chatten met vrienden en de wereld ontdekken via het web, is het bijzonder om te zien dat een papieren dorpskrant zich staande houdt. Al vijftienvintig jaar Even Bi'jpraoten in Boijl. Met bijdragen van en voor jong en oud betreft 'Even Bi'jpraoten' werkelijk iedere inwoner van Boijl bij het dorpsleven'.*  
Volgens mij is dat de daaropvolgende 15 jaar niet veel anders geworden.

Waarom nu geen jubileumnummer? Wel, inmiddels heeft Dorpsarchief Boijl alle kranten gedigitaliseerd en dus zijn ze via hun site: [www.dorpsarchiefboijl.nl](http://www.dorpsarchiefboijl.nl) allemaal in te zien.  
Als redactie hopen we dat, ondanks de steeds verdergaande digitalisering, ook deze papieren krant nog een lang leven beschoren is.

Namens de redactie,  
Geert Pijlman (wegens verhuizing mijn bijdrage voor de laatste keer).

### **Beste Boijligers en alle lezers van dorpskrant Even Bi'jpraoten,**

Het zal niet onopgemerkt zijn gebleven dat wij halverwege maart uit Boijl zijn verhuisd naar ons tijdelijke adres boven het Zeemuseum Miramar te Vledder.  
Na bijna 40 jaar met veel plezier in de voormalige schoolwoning te hebben gewoond, meenden wij een nieuwe stap in ons leven te moeten zetten.  
Ja, als je iets als prettig ervaart, gaat het snel voorbij. Wij houden er hele goede herinneringen aan over. Dank aan allen die deze 40 jaar voor ons tot een waar woon- en werkplezier hebben gemaakt.  
Inmiddels hebben we een woning aan de Wierplas in Vledder gekocht, welke we eind dit jaar kunnen betrekken.  
We gaan niet zo ver weg, kom dus gerust eens op bezoek als alle perikelen rondom het coronavirus het toelaten.

Blijf gezond en  
Graag tot ziens,  
Thea en Geert Pijlman.

### **Afscheid nemen bestaat niet...daarom houden wij het op Bedankt en Tot Ziens Geert!!**

Na 40 jaar Dorpskrant en 40 jaar woonachtig te zijn geweest in Boijl, is het een eenvoudige rekensom...  
Geert heeft maar liefst 40 jaar tijd & energie gestoken in ons gezellige dorpskrantje !!

Het samenstellen van de krant liet Geert aan de dames van de redactie over, máár zijn betrokkenheid bij onze Dorpskrant was groot. Hóe groot, bleek toen Geert zijn takenpakket over ging dragen.  
De regelzaken achter de schermen kwamen allemaal op conto van Geert. Veelal zijn het juist die minder zichtbare activiteiten die veel tijd kosten. Respect!!

Daarnaast was het fijn samenwerken.  
Altijd meedenkend, interesse tonend in onze vorderingen, een kleine attentie aan het einde van het jaar én Geert hield ons scherp!

Wij gaan Geert missen, op vele fronten, máár zoals gezegd "Afscheid nemen bestaat niet" !!

Namens 'jouw' vijf dames van de redactie.....

Ria, Sabine, Alletta, Jacoba en Henneke



# Even Buurten



## De Bekhof

Beste dorpsgenoten,

De vorige krant is helaas niet uitgekomen, en wij hadden net aardig wat nieuws, hopelijk wordt er toch nog iets van de vorige inzending in de krant vermeld, want het waren toch bizarre tijden in de maanden die achter ons liggen.

Maar 2 wereldburgers hebben zich daar niets van aangetrokken en zijn vrolijk op de wereld gekomen.

De eerste heet Luuk, geboren op 25 mei jl. Zijn vader en moeder zijn Arnoud en Marloes en is het broertje van Tess en Bart.

De tweede heet Fenna, geboren op 11 juni jl. Haar vader en moeder zijn Henk-Jan en Carla en zij is het zusje van Bjorn en Lieke.

Namens het buurtje wensen wij de beide gezinnen heel veel geluk met deze uitbreiding van het gezin!

Verder zijn de kinderen weer naar school, de reactie van onze kleinkinderen was, fijn hoor zien we de juf weer en onze vriendjes en vriendinnetjes!

En intussen glijden de dagen zo voorbij, hebben we de langste dag gehad, en kijkt de grote vakantie al weer om de hoek. Dus als Bekhofbuurt wensen wij onze dorpsgenoten een hele fijne zomer toe!

Yvonne en Gerrie.

.... En de kopij wat bedoeld was voor de vorige krant

Wat gaat de tijd toch snel, Pasen alweer voorbij, de planten springen uit de grond, de natuur gaat heerlijk zijn eigen gang. En wij mensen zijn op „hold „ gezet.

Begin Maart werd het overduidelijk dat ook ons landje overspoeld werd met het Corona virus en kregen we van hogerhand het advies om binnen te blijven voor zover dat mogelijk is.

De maatregelen werden steeds strenger en nu zitten we in een periode dat we wel boodschappen mogen doen, maar graag alleen en 1,5 meter afstand houden.

Dat betekend dus ook dat er geen feestjes gevierd kunnen worden, geen wandeltochten, geen sportevenementen en ook de scholen zijn gesloten.

Bij Wim en Yvonne Gutterswijk pakt dit allemaal goed uit, want er werden oude dia's gekeken, daarna werden ze gedigitaliseerd en meters lappen stof geweven op het weefgetouw in de hobby kamer.

Ook de tuin kreeg aardig wat aandacht, zo werd de vijver weer eens uitgebaggerd en stond Yvonne met een waterpak in de vijver, terwijl op de kant een tractor de dikke grote waterlelie en andere planten er uit trok. 3 Dagen zijn ze bezig geweest om hem leeg te halen en drie dagen om hem weer netjes met frisse plantjes te vullen.

Intussen realiseerden ze zich dat ze toch maar boffen dat ze hier in deze omgeving wonen, in plaats van in de stad, met zoveel natuur om je heen, zeker in deze tijd van „thuis moeten blijven“.

Intussen bestaat Boijl nog steeds 700 jaar, maar helaas geen wandeltocht en geen bevrijdingstocht. Maar wat in het vat zit verzuurd niet zeggen ze wel eens, dus daar houden we ons dan maar aan.



Gelukkig heeft Willem de Jong op tijd zijn nieuwe heup gekregen, (net voor de Corona crisis) en wandelt hij weer voorzichtig door de tuin en over de boerderij. En daar was de laatste tijd aardig wat te beleven, want in de afgelopen winter is er een prachtige stal gebouwd. En sinds 20 februari 2020 is er voor het eerst begonnen te melken in die nieuwe melkstal

Het is een lekkere frisse stal met nieuwe flexibele boxen en waterbedden. Wat een comfort zowel voor de koe als de boer. Fam. de Jong is dan ook erg tevreden met het eindresultaat.

Dan een jarige, Mike Elsinga is 18 geworden en mag nu eindelijk in zijn nieuwe auto rijden. Mike we wensen je veel rij plezier, wees wel voorzichtig, want je weet voor het geld van een bekeuring kan je aardig wat kilometertjes rijden.



Op de Boijlerweg 32 is er een tijdelijke school geopend, elke schooldag lopen er 2 kinderen ( Nynke en Wytse) met rugzak voorbij het huis van opa en oma op weg naar de thuishoofschool. Ze lopen de oprijlaan af en komen via het bospad weer bij huis, waar hun moeder ze opvangt in de keuken. Wanneer ze pauze hebben gehad wordt er buiten een oude scheepsbel geluid en zien we Nynke en Wytse op een holletje naar huis rennen. Op naar de nieuwe opdrachten.

Hoe dat is, leest u in het volgende verslagje.

Het is een bijzondere tijd! Nynke en Wytse doen goed hun best thuis en maken iedere doordeweekse dag netjes hun schoolwerk, maar ze missen de juffen wel en hun vriendjes en vriendinnetjes missen ze helemaal erg! Gelukkig kunnen ze samen spelen in de tuin en vermaken ze zich tot nu toe nog prima. Vooral de gymlessen in de tuin zijn leuk. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door hun lieve oma die hindernissen in de tuin uitzet. Ook hebben ze al zelf een mooie pijl en boog gemaakt en met zelfgemaakte pijlen op een roos geschoten. De roos had opa gemaakt.

Ondanks dat ze zich op zich prima vermaken, hopen we dat ze binnenkort weer naar school mogen!

Marianne Gutterswijk

Dit was dan weer het nieuws vanuit de Bekhofbuurt. We hopen dat iedereen het nog volhoudt in deze bizarre tijd en dat we er gezond uitkomen en weer met onze vrienden en familie leuke dingen samen kunnen ondernemen.

Yvonne en Gerrie.



## Brinknieuws



We praten straks allemaal over de tijd vóór de Coronacrisis en de tijd erna. Vóór de Coronacrisis heeft Berend Slot een fantastisch feest gehad in 't Brinkhuus. Samen met zijn familie, vrienden en kennissen vierde hij in februari zijn 65e verjaardag. Vrijwilligers van 't Brinkhuus, nogmaals bedankt voor de goede verzorging. Het was een zeer gezellige avond!

Door de Coronacrisis zitten we nu dus gedwongen thuis. Daar waar we eerst van hot naar her renden, zoeken we de afleiding nu in en rondom het huis. We zien in de straat dat de voortuinen worden opgeknapt, bestrating wordt gelegd en een paar buurtbewoners pakken het nog iets groter aan en plaatsen een overkapping of een aanbouw. En dan komen we toch weer terug op de uitspraak van de grootste voetballegende: "Iedere nadeel heb zijn voordeel". Marjolein en Raymond zorgden hierdoor voor spektakel in de straat. Twee grote vrachtwagens versperden de straat i.v.m. bezorging van bouwmaterialen.

Nu de sportscholen zijn gesloten zien we ook dat de buurtbewoners een andere manier hebben gevonden om sportief bezig te zijn. De één begint met hardlopen, terwijl Elly van Bennekom het grotere materiaal naar jaren weer uit de schuur heeft gehaald. Ze heeft namelijk het motorrijden weer opgepakt. Dus pas op voor deze motormuis! Veel veilige kilometers toegewenst, Elly.



Ook feestelijk nieuws. Want Damian de Vries is aan het Stellingwerf College geslaagd voor de Mavo. Knappe prestatie, Damian. Na de zomervakantie gaat hij starten aan de opleiding 'Vakexpert Agrarisch Loonwerk' op het Nordwin College in Leeuwarden. Veel succes!

Wie wij ook altijd in de weer zien is onze nieuwe buurtgenote Lenie Peeters. Zij stelt zich graag even aan jullie voor.

*Even voorstellen.*

*Al weer sinds eind november is het inwonertal van Boijl gestegen met tenminste een persoon. En die persoon ben ik, woonachtig aan De Brink 38.*

*Ik kom niet van ver; sinds eind 2005 heb ik in Oosterstreek gewoond.*

*Op Oudjaarsdag heb ik voor het eerst kennis gemaakt met enkele buurtbewoners in de tuin van Ronald van Bennekom, waar glühwein en oliebollen werden geserveerd door Elly. Beide kende ik gelukkig al van de tennisvereniging in Noordwolde, zodat ik me wat beter op mijn gemak voelde.*

*Een goed begin dus!*

*Sinds november is er aan één stuk door geklust, om het huis wat meer up-to-date te maken. Dat klussen geschiedde voornamelijk door mijn ex-partner; ik stond erbij, gaf het gereedschap aan en keek ernaar... Ruud is inmiddels bekender in de buurt dan ik! Voor de echt zware klussen springen Berend en zijn schoonzoon Mark gelukkig ook af en toe bij. Fijn om behulpzame mensen in de buurt te hebben! De tuin is de zwaarste klus gebleken; hij was in de loop der jaren zwaar verwaarloosd en moest helemaal opnieuw worden ingericht. Het werk is nog in uitvoering.*

*En nu wat over mijzelf. Oorspronkelijk ben ik een rechtgeaarde Utrechtse, die na de middelbare school is uitgevlogen naar diverse steden en landen om te wonen en werken. Voor het grootste gedeelte van mijn loopbaan heb ik bij Sociale Diensten in verschillende steden gewerkt, als ambtenaar maar ook als gedetacheerde. Ik ben al weer een jaar of 6 "vrij" en geniet ervan.*

*Ik heb een dochter waar ik zielsveel van hou; zij woont in Den Haag met haar partner. Bezoeken zijn helaas niet talrijk door de afstand, maar wel intens.*

*Hobby's: tennissen (ben ook secretaris van de tennisclub in Noordwolde), het maken van cryptogrammen en lezen. Tot zo ver.*

*Ik ben ervan overtuigd dat ik het hier naar mijn zin ga krijgen en dat ik redelijk snel zal integreren. Jammer dat alle feestelijkheden in het dorp geen doorgang konden vinden; had een prima gelegenheid geweest om meer mensen te leren kennen. Tot slot wil ik de buurt nog bedanken voor de mooie bos bloemen, die ik een tijdje geleden mocht ontvangen. Tot ziens allemaal.*

*Lenie Peeters*

Begin mei hadden we een kleine pechvogel op de buurt. Jorik de Vries kwam raar ten val op de trampoline en brak daarbij zijn elleboog. Met als gevolg dat hij op zaterdagavond in Sneek nog werd geopereerd. Ze hebben beide botjes met pinnen vastgezet. Het werd een nachtje ziekenhuis en de volgende dag een heerlijk moederdagontbijt in Sneek. Uiteindelijk 4 weken gips gehad. En inmiddels zit hij alweer 2 weken 'gips-loos' zeer verlekkerd naar de trampoline te kijken... Nog even geduld en dan mag hij weer springen.



Wie wel eens door onze buurt komt, die kan het niet zijn ontgaan dat er op de Brink 15 een dochter is geboren! Haar naam is Daphne. De vriendengroep heeft de tuin wederom prachtig versierd. Raymond, Marjolein en grote zus Nikki, we wensen jullie veel geluk met jullie dochter en zusje!

En dat we langzaam aan steeds meer de Corona-beperkingen achter ons laten, is ook terug te zien op het Brinkplein. Op een heerlijke, zwoele vrijdagavond hebben de kinderen daar fijn gespeeld!

Hopelijk spreken we snel over de gebeurtenissen ná de Coronacrisis...

Fijne vakantie allemaal!



## Boekelte

Dit was het nieuws bedoeld, voor de vorige krant.

Op 23 januari 2020 heeft onze buurtgenote Jantje van der Zanden-Brand haar 100 ste verjaardag gevierd.

De Burgemeester heeft haar die dag een bezoek gebracht. Op zaterdag 25 januari heeft ze haar verjaardag gevierd in Hotel Villa Nova te Zorgvlied met familie, kennissen en bureu.

De honderdjarige is geboren in de Jordaan. Daar woonde ze tot ze ging trouwen in 1942. Ze verhuisde toen naar een andere wijk in Amsterdam. Ze kreeg 3 kinderen en heeft inmiddels 4 kleinkinderen.

In 1963 verhuisde het gezin naar Diever, daar had haar man werk gevonden. Vanuit Diever verhuisden ze naar Emmeloord en sinds 6 jaar woont mevrouw van der Zanden bij haar jongste zoon en zijn partner in Boekelte.

Een van haar hobby's was breien, het tellen van steken werd op een gegeven moment lastig, waardoor ze het niet meer zo leuk vond en is er mee gestopt. Nu maakt ze dagelijks de woordzoekers in de krant. Ze bladert de Telegraaf door, de Leeuwarder Courant en ook in de Stellingwerper vindt ze leuke puzzels. Ook leest en maakt ze de puzzels in de Weekend, Privé en Story. De honderdjarige is een sociale vrouw en heeft een gemakkelijk karakter, maakt nergens een punt van en kan goed opschieten met andere mensen. Regelmaat is erg belangrijk voor haar, ze schilt dagelijks de aardappelen, doet de afwas en gaat nog buitenshuis naar de kapper. Voor haar leeftijd is ze nog een actieve vrouw. We wensen haar nog vele jaren in goede gezondheid toe.

Op 21 februari 2020 is er bij Cees Brouwer en Charlotte Rutjes een zoon geboren, hij heeft de naam Tije gekregen, veel geluk en goede gezondheid gewenst met zijn drietjes.

Recent nieuws:

HBC stal (Boekelterweg no 5) is veranderd van eigenaar dus ook van naam, nu dus Celebrity Stables, zij stellen zich hieronder voor.

*Na twee jaar lang de locatie van de HBC Stal te hebben gehuurd, zijn wij sinds 1 januari 2020 de trotse eigenaar van dit schitterende complex in het Friese Boijl.*



*Wij zijn een sport, training en handelsstal, gespecialiseerd in springpaarden, maar ook voor paarden in de andere disciplines kunt u bij ons terecht, denk hierbij aan dressuur- en Friese paarden.  
Mijn naam is Ernesto Canseco Olvera, kom zelf uit Mexico en woon sinds 2001 in Nederland. Mijn hobby is ook mijn werk en mijn sport geworden, dat is paardrijden.  
Mijn vrouw heet Ilona. Ze werkt in ons bedrijf, doet vooral de boekhouding en regelt de zaken omtrent het personeel. Ook zij rijdt hobbymatig.  
We hebben 2 kinderen. Rafael wordt in september 4 jaar en gaat dus voor het eerst naar school. Michael is net 1 jaar geworden, hij is dus een echte Boijliger.*

Wij wensen de familie Olvera veel geluk, goede gezondheid en succes toe in Boekelte.  
Op 31 mei is Leonie 50 jaar geworden dat kon niemand op de buurt ontgaan, namens de buurt gefeliciteerd.  
Celia Oenema is geslaagd, gefeliciteerd en succes met je vervolg opleiding.

Ondanks corona allemaal een fijne zomer.

groeten Annie en Anne



## Rijsberkamp **Meuleveldweg**

Zo het is al weer een tijdje geleden dat we iets in de dorpskrant hebben geschreven. Ondertussen is er hier flink in de berm gegraven om glas vezel aan te leggen. Ab en Roelie hebben voor een gedeelte nieuw riet op het dak. Jamy was van haar paard gevallen ...en onder tussen weer hersteld. De goudrenet appelboom van Lida en Martin is omgewaaid. Onze oud buurman Jan Kea is overleden, we wensen de nabestaanden veel sterkte toe. Bij Evert en Catrien is de tuin flink opgehoogd en de slootkant op nieuw aangelegd. Onze oud buurvrouw Janke is 85 jaar geworden. Proficiat! Marcel en Ingeborg hebben enkele hectares land, liggende aan hun weg, bijgekocht. Anja en Vincent hebben een paar grote bomen gekapt en een aantal magnolia's weer geplant. Franke en Gea zijn nog net op tijd voor de corona op vakantie in Gran Canaria geweest. Luuts en Hennie hebben hun dak mooi schoon laten spuiten. Bij Korf gingen met veel plezier alle koeien voor het eerst de wei weer in. Laura won een tweede prijs bij tuincentrum en kreeg een lekker paaseieren pakket. Bij Susan en Michel zijn grote ramen geplaatst in hun toekomstige woonkeuken. Lieselotte en Annemarijn haalden de krant met hun mooie tekening die ze op het raam hebben geplakt. Wij missen onze juffen... De bonte dekhengst van Luuts ging in alle vroegte zelf al even een rondje op de buurt maken. De wind en de zon maakt dat het op onze buurt nu wel erg droog is, zelfs het schelpenpad is mul. Laten we hopen dat het corona virus wordt ingedampd. Rene en Evelien hebben een aantal kersenbomen geplant aan de Rijsberkamperweg en hopen daar in de toekomst de vruchten van te gaan plukken. Bij Anja en Vincent is het asbest verwijderd en de houten schuur is afgebroken, ondertussen wordt er al flink aan een nieuwe grotere schuur gewerkt. Bij Ab, Roelie, Luuts, Hennie, Meint en Wilma zijn er veulens geboren.. Franke is 60 jaar geworden.. hiep piep hoera. Hij kreeg een verrassingscadeau op zijn aardappelboulevard, van een openlucht optreden .. van zanger Daniel Oostra. Dat was een zeer geslaagd anderhalve meter optreden. Op 7 mei waren Ab en Roelie 55 jaar getrouwd, van harte gefeliciteerd. Laura is met de fiets gevallen en heeft daarbij een twijgbreukje in haar arm opgelopen, met een steunkous en rustig aan doen, zal het weer genezen. Nienke heeft met heel veel rugpijn even in het ziekenhuis gelegen, een dubbele hernia. Zij zal nu een lange tijd rustig aan moeten doen om weer te herstellen. We wensen haar veel sterkte.

Wilma Bouwman en Anja van Loon



Op 10 februari werd de buurt getroffen door het noodlottig overlijden van Jelle Beenen (zie advertentie). We wensen Alie en Harmen Jacob sterkte met dit verlies.



*Wê't gjin wurden foar binne,  
Moat men gjin wurden foar sykje.*

Myn leave soarchsume man en myn heit.  
De motor fan ús gesin is der net mear.....

*Jelle Beenen*

☆ Oranjewâld, 30 maaie 1945  
† Aldeberkeap, 10 febrewaris 2020

∞ 25 jier

Aaltje Beenen-de Jong

Harmen Jacob Beenen

Elske en Pieter  
Anneke en Nico  
Elizabeth en Arnold  
en bernsbarn

Der is gelegenheid ta kondolearjen op sneon  
15 febrewaris fan 10.30 oere oant 11.00 oere  
yn krematorium Haskerpoort, Haskerpoarte 2 yn  
Aldehaske. Oanslutend nimme wy yn besletten  
rûnte ôfskie fan Jelle.

Skriuwadres: Rienstraat 19, 8517 HS Skarsterbrêge.

Verder zagen we veel 'verkocht' berichten op Funda. Er staat nog maar 1 huis te koop in dit populaire dorp. De schoolmeesterswoning op 86 kent inmiddels nieuwe bewoners. Ondanks alle restricties konden Geert en Thea de inboedel tijdig verhuizen naar een tijdelijke stek boven Miramar, maar ze hebben intussen een definitief onderkomen gevonden in buurdorp Vledder.

*Op 1 April hebben wij de sleutel gekregen van Boijlerweg 86 te Boijl. Wij hebben 8 jaar in Jubbega gewoond, aan de Schoterlandseweg tegenover de Koppenjan (pannenkoekboerderij).*

*Bertus (37 jaar) werkt bij Switch Meubelstoffen in Heerenveen en doet hier het magazijnbeheer, inkoop en twee keer per week bezorgt hij de goederen bij de klanten in het noorden en oosten van het land. Carla (39 jaar) werkt bij Glen Dimplex Benelux B.V. in Heerenveen als Junior Financial Controller. Wij verkopen verschillende merken zoals Carmen, Faber haarden, Dimplex haarden, Stoves en Belling fornuizen.*

*Bram is 6 jaar en gaat sinds twee weken naar de Oosterbrink naar school waar hij het erg leuk vindt!*

*Coen is 3 jaar en gaat sinds twee weken naar de Kinderkei, ook hij heeft het erg naar zijn zin!*

*Wij zijn erg blij met ons nieuwe plekje in Boijl, en hopen dat we hier met veel plezier mogen wonen! Helaas vanwege Corona zijn de festiviteiten afgelast, dit was een mooie kans geweest om met mede dorpsbewoners kennis te maken. Het kennismaken zal vast in de loop van de tijd er wel van komen.*

*Groetjes, Bertus, Carla, Bram en Coen Siebenga*

De winkel van J. de Vrij op nummer 91 stond lange tijd leeg maar is verkocht aan Renee van Zanden en Evelien Bijkerk. Aan de Kerkweg staat inmiddels een grote keet en binnen wordt stevig geklust om het pand bewoonbaar te krijgen. Op Facebook waren twee rompertjes te zien dus een kinderkamer zal wel voorrang krijgen. Helaas moeten we zelfs in het centrum van Boijl sosjale ôfstân hâlde. Dat betekent dat u voor een interview moet wachten tot een volgende editie.

Roel Diever woont inmiddels op nummer 60, hij is al lang bekend in en met Boijl, meer informatie volgt zodra zijn computer het weer doet. Ruben, Janneke, Talitha, Isa en Demi hebben we overgenomen van de Wissel, de verbouwing is klaar, dus er brandt inmiddels licht in de woonkamer. Nadat Hermiene en Marein eindelijk terugkeerden van hun verre reis, werden overal ter wereld de grenzen gesloten. Fernanda en Winfred werden op de transferlijst gezet en verkasten een straatje verderop.

In de hele straat wappert de jubileumvlag maar missschien kunnen we die stof beter gebruiken om er mondkapjes van te maken. Of de tekst vervangen door Boijl Klust in 2020. Velen maken van de nood een deugd en zijn aan het klussen geslagen. Op 72 werd de buitenboel geschilderd, op 95 zagen we een fraaie houten gevel verschijnen, op 82 kwamen nieuwe kiezels op het pad, en in de tuin van 58 staat een fraaie woning voor drie nieuwe kakelende dorpsgenoten. Ook 86 onderging een ware metamorfose, en 91, die wordt vast heel mooi.

Tot de volgende editie, Jeanette en Ronald.



Gelukkig komt er deze keer weer een dorpskrant uit. Het covid19 virus heeft heel de wereld in haar macht. Gelukkig worden de maatregelen weer wat soepeler maar toch met name voor de ouderen onder ons was en is het een eenzame tijd. Het bloemetje dat huis aan huis werd bezorgd in plaats van een dorpskrant werd erg gewaardeerd. Hartelijk dank daarvoor.

De ziekenboeg: Jannie de Vries is eind april opgenomen in de Tjongerschans. Na een tia werd zij geopereerd aan haar halsslagader. Best spannend even. Maar alles lijkt nu weer goed, ze blijft onder controle.

---

Hallo,

Hierbij wil k graag iedereen bedanken  
voor de vele kaarten, telefoontjes, fruitmanden en bloemen  
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst.  
Jannie de Vries Boelen. Kerkweg 8 Boijl

---

Op de dag dat Jannie thuis kwam uit het ziekenhuis werd ondergetekende Rudy met spoed opgenomen in MCL Leeuwarden met een acute alveesklierontsteking. Even leek het kritiek maar binnen een week was ik weer thuis. Op korte termijn volgt nog een galblaasoperatie omdat galsteengruis o.a. de oorzaak van de ontsteking blijkt te zijn.

Verder is ons geen nieuws ter ore gekomen.

Wij wensen iedereen een mooie zomer toe.

Corrie de Vries Boelen  
Rudy Klesman

## Bi'j Harmke



Omdat de vorige editie van de dorpskrant niet uitkwam, bleven onderstaande berichten staan voor deze keer:

Voor iedere buurt in Boijl zal alles op dit moment anders zijn dan anders, zo ook aan de Boijlerwegbuurt Bi'j Harmke. De coronamaatregelen houden iedereen in de greep en we blijven zoveel mogelijk op het eigen erf. Gelukkig kunnen we nog wel contact houden over de heg of met mooi weer buiten zittend op 'corona afstand'. Er wordt thuis gewerkt en thuis geleerd, zo moeten we door deze periode heen, hopend dat we gezond blijven!

Maar niet alleen Corona houdt ons bezig. Ook het plotselinge overlijden van Harmke Mailly, het boegbeeld van onze buurt, sloeg in als een bom.

De ene dag fietste ze nog naar Noordwolde en de volgende dag kwam het bericht dat ze was overleden, zo onwerkelijk. In de bijna 33 jaar dat wij hier wonen, was Harmke zo'n vast gegeven in de buurt. Altijd 's morgens aan het vegen langs de weg. Altijd geïnteresseerd in ons, de meiden, een kaart in de bus toen ze klein waren, maar ook toen ze trouwden, Harmke was erbij om even, op bescheiden afstand, haar belangstelling te tonen.



Onze buurt heette vroeger Buurt Zonder Naam (BZN), maar omdat we de buurtvergaderingen en stratenquiz altijd bij Harmke in het café hielden, werd op een mooie dag de buurt omgedoopt tot Bi'j Harmke. Harmke heeft weinig buurtbijeenkomsten gemist, altijd was ze erbij en dronk nooit meer dan één glaasje fris.

De volgende buurtbijeenkomst van Bi'j Harmke is Harmke er zelf niet meer bij...we gaan haar, haar warmte en belangstelling ongetwijfeld missen. We wensen de familie veel sterkte.

***" Geen verdriet omdat ik er niet meer ben. Glimlach en zorg goed voor elkaar. Ik heb een mooi leven gehad".***

Totaal onverwacht is op 3 april onze Moeder, Oma en Omi Harmke overleden. Dit hadden we totaal niet zien aankomen.

Ze laat dan ook een leegte bij ons achter, maar we zijn dankbaar voor de vele jaren en mooie momenten die wij samen hebben gehad. Altijd stond ze voor ons klaar, zoals ze klaar stond voor iedereen. Ze leefde eenvoudig, maar voelde zich toch zo rijk.

Wat zullen we haar missen.

De dagen na haar overlijden gingen om in een roes.

Harmke bleef in haar eigen vertrouwde café, waar wij in familiekring een kleine afscheidsdienst hebben gehouden voordat we haar naar haar laatste rustplaats in Meppel begeleidden.

Hoe ontroerend en indrukwekkend was het toen we wegreden voor de crematie, zoveel mensen stonden langs de kant van de weg om haar een laatste groet te brengen.

Dit heeft ons als kinderen en kleinkinderen zo goed gedaan.

Harmke had zelf geen idee hoe geliefd ze was, maar wij nu wel.

Bij deze willen we iedereen bedanken voor de betrokkenheid, op wat voor manier dan ook.

Jan, Mieke, kinderen en kleinkinderen.

Op zaterdagmorgen 28 maart stond al vroeg de ambulance voor bij Dries Wieldraaijer. Met benauwdheidsklachten werd hij opgenomen in het ziekenhuis in Heerenveen, waar hij 10 dagen verbleef. Langs deze weg wil Dries een ieder bedanken voor de belangstellende telefoontjes, de kaarten en de fruitmand van de buurt. Gelukkig gaat het weer een stuk beter met hem, meldt hij desgevraagd. Hou je taai, Dries!

Helen Gorter heeft aan het Drenthe College haar diploma gehaald voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Van harte gefeliciteerd en nu al je kennis maar loslaten op de kleine kindertjes in Boijl!



Half juni werden we opgeschrikt door een groot aantal rood-witte linten aan de eikenbomen langs de weg....de eikenprocessierupsen hadden zich, ondanks de vele vogelhuisjes, massaal gevestigd in onze buurt. Normaal gesproken zou je zeggen 'hoe meer zielen, hoe meer vreugd', maar nu was het heel fijn dat de gemeente na ruim een week de harige beestjes al liet wegzuigen!

Een mooie zomer gewenst, met veel zon en op zijn tijd een bui!

Anne-Marie van der Geest

*Ingezonden:*

De vorige dorpskrant is vanwege de Corona tijd niet uitgekomen. Inmiddels zijn we alweer een aantal weken verder. Toch wil ik dit graag nog delen met het dorp:

Ik ben Caroline en woon alweer 6 jaar samen met Hendrik op Boijlerweg 38. Onze lieve buurvrouw Harmke is in deze nare tijd van Corona plotseling overleden en het gemis is nog erg groot. Onlangs de heg gesnoeid en dan kwam ze gelijk in de weer met haar bezem. Dit jaar niet! In gedachten zal ze altijd bij ons blijven.



In de week van 16 maart kwam ik plotseling thuis te zitten door de Corona crisis. De sportschool in Oldeberkoop moest dicht. Ik werk daar als ZZP-er. Ik geef groepslessen zoals pilates, yinyoga, poweryoga, spinning, bodypump, callanetics. Maar heb daar ook mijn eigen praktijk als personaltrainer, voedingscoach en masseur. En ja.... dan zit je ineens thuis.

Om de dag maak ik voor de leden een nieuwsbrief met leuke tips over sporten en voeding met heerlijke recepten om te maken. Je wordt er wel creatief door. Ook heb ik een aantal ingesproken meditaties gemaakt om rust te vinden, nieuwe energie te krijgen of gewoon even een relax momentje voor jezelf in deze toch wel "bijzondere" tijd. Ook een les pilates en yoga gemaakt, die terug te vinden zijn op mijn YouTube kanaal : Sportfit4you. Neem gerust eens een kijkje. Wellicht vind je het leuk de les te volgen of gewoon ontspannen te luisteren naar een meditatie. Het is niet om mijzelf te "verkopen", maar juist een ieder kans te geven om thuis wat te sporten en te ontspannen. Inmiddels zijn we al weer een beetje buiten aan het lesgeven en mag ik ook weer mijn werk als voedingscoach en masseur starten. Met natuurlijk de RIVM regels in acht nemend.

Voor nu blijf kalm en vooral gezond!

Caroline  
Sportfit4you

## De Daaken Boschoordweg

Mijn hersenen krakend naar nieuws van de afgelopen periode waarin de wereld in het teken stond en nog steeds staat van het COVID 19 Virus.

Voor een ieder is dit van grote invloed op wat voor manier dan ook, wij hopen dan ook dat wij binnen afzienbare tijd weer terug gaan naar het normale leven voor zover dat lukt.

Wat is er ondertussen zoal in onze buurt gebeurt.....

Op nummer 25 hebben wij nieuwe bewoners gekregen, Milou en Alfo, welkom en veel woon plezier toegewenst.

Aan de Boschoordweg 2D heeft Robin zijn intrek genomen, ook veel woonplezier toegewenst.

Dan blij Baby nieuws, Robin en Wieke hun dochter Marit Elin Dam is geboren op 17 maart, veel geluk samen.

Meer Baby geluk binnen kort op de Daaken, bij Marcel en Priscilla wordt een kindje verwacht en Mathijs en Demi Verwachten hun eerste kindje.

Bij Pim en Bernarda Puppy geluk in Huis,, Beer is daar komen wonen en hij groeit al als kool. Veel geluk met jullie viervoeter.

Creative kinderen op de buurt hebben druk geknutseld in hun thuis zit



periode voor de ouders op Griet haar werk , wat waren de cliënten blij verrast met jullie prachtige kaarten en kunstwerken. Ook een aantal volwassenen hebben hun steentje bijgedragen met mooie verhalen en prachtig geknutselde kaarten, de ontvangers waren blij verrast en een Grote glimlach was hun bedankje Voor jullie. Ook namens Griet nogmaals reuze bedankt voor jullie inzet.



Bij Astrid en Coen was het feest in de tuin, paaseieren tellen, hoeveel tel jij er.....leverde leuke reacties op, met Marcel als winnaar.

Na 2 jaar latten is Bart van Dalfsen, vanuit Nieuw Moscou, definitief bij Jacoba ingetrokken. Heel veel plezier samen.

Lieve bloemetjes gingen de buurt over, namens ons buurtje dorpsbelang bedankt.

Robert had matter bezoek gehad en dit leverde een aangeklaagde carterpan op in zijn auto, dat was balen, hij rijd in middels weer met alarm, zo houd hij de matters op afstand.wc blokjes blijven ook een optie volgens de experts.

Herman is inmiddels weer thuis van het ziekenhuis, Herman een spoedig herstel toegewenst.

Bernarda is geslaagd voor haar opleiding verpleegkundige, knap gedaan en gefeliciteerd. Sam is geslaagd voor zijn middelbare School , ook gefeliciteerd.

Dan wens ik een ieder een fijne zomer namens de buurt.

Griet





*Van onze archief buren uit Elsloo kregen we een oud notulenschrift van het zangkoor 'Nieuw leven' uit Boijl. Het zijn verslagen van een – zangoefening- in 1925 en jaarverslagen van 1927 – 1928 en van 1929. Het ging er een kleine eeuw geleden toch wat 'kleinschaliger' aan toe dan nu.....*

Volgens het schrift is mej. Eijsden de 'directrice' van het koor. Ze is onderwijzeres aan de lagere school in Boijl. Het eerste verslag is ondertekend door voorzitter Jan Oosterkamp, secretaris Harm Zuil en verder door H.J. Eijsden en Hiltje Otter. Er wordt gerepeteerd bij café Otter.

Wanneer het koor opgericht werd is niet meer te achterhalen maar mogelijk bestond nog niet eens zo lang want in de pauze van die repetitie avond **in 1925** wordt het reglement voorgelezen. Tiede Prakken de bakker, stelt een wijziging voor.

Het bestuur treedt n.l. aan het eind van ieder jaar af. Voorstel: jaarlijks treedt er één bestuurslid af 'anders weten ze nergens van' Artikel 17 wordt toegevoegd: 'Elk lid is verplicht om in de wintermaanden een stukje voor te dragen' en bij niet nakomen van deze verplichting heeft men een boete te betalen van 10ct. Prakken wil hier 50ct van maken. Hevige discussie volgt. Bestuur stelt voor: 25ct. Er wordt gestemd. 20 voor en 21 tegen. Blijft 10ct.

Er is een voorstel om een nieuwe 'hectograaf' te kopen want de laatste afdrucken 'laten te wenschen over'. Kosten ± f. 15.—schat Jacob van de Walle. Overwogen wordt om gedrukte nummers te kopen à 10ct. Maar met 40 leden is dit al f.4.— Bestuur onderzoekt een en ander.

Op de volgende bijeenkomst blij na informatie een hectograaf f. 17.50 te kosten.

**Jaarvergadering 1927:** aanwezig 33 leden. Batig saldo f. 60.99.

Jaap van Dam stelt voor om 20ct uit de kas te verteren als tegemoetkoming voor kastelein Otter. Ze repeteren er n.l. gratis. En nou ja.... meldt hij - niet dat hij behoefte heeft aan een glaasje wijn of i.d..... Iedereen 'zwijgt instemmend' behalve R. de Vries, die is tegen. Discussie: de leden die niet aanwezig zijn, delen nu niet mee. Besluit: wie er niet is, mag op de volgende bijeenkomst 20ct. uit de kas verteren.

Verder een voorstel om aangifte van nieuwe leden in de krant bekend te maken.

Secretaris zal hier voor zorgen.

**Een jaar later 1928** is op de ledenvergadering het batig saldo f.12.50 P, Hartsuiker vindt dat de uitleg van financiële verantwoording 'te wenschen over laat', anderen stemmen hier mee in. Er wordt een kascommissie benoemd. Jan de Boer, Jan Menger en Eltje Slot nemen de taak op zich. Harm Zuil treedt af als secretaris wegens drukke werkzaamheden. Er wordt gestemd. P. Hartsuiker krijgt 19 stemmen, A. Benthem 2, B. van Dam 7 en J. de Boer 1 stem. Hartsuiker neemt de benoeming echter niet aan. Na een nieuwe stemronde worden B. van Dam en Eltje Slot de nieuwe bestuursleden.



In de pauze houdt mej. Eijsden de voordracht getiteld 'Droevige tijden'.

'Allen waren onder de indruk aangezien het een zeer treurig stuk was en verdiende dan ook alle lof.'



In de rondvraag informeert A. Benthem – wat de muziektent hun heeft gekost. f.58.— (die stond tussen 4 eiken links bij de ingang van het schoolplein) De muziek OBK en de zang hebben ieder de helft betaald. Harm Veenstra vraagt of ze ook op een andere avond kunnen repeteren. Hij en Tiede Prakken moeten dan eigenlijk roggenbrood bakken.

Na afloop stelt de directrice voor om deel te nemen aan een concours van zangkoren in Wolvega en dan misschien met een .... gouden medaille terug te komen.



**9 januari 1929** jaarvergadering. Aanwezig 36 leden. Opening, notulen en een batig saldo van f. 61.83½. Er zijn concoursen in Noordwolde en Meppel. De eerste is mooi dichtbij en zal weinig kosten. Een aantal wil ook wel naar Meppel (zeker om je te laten keren, aldus notulist) Het wordt Noordwolde. Voorstel om 20ct. uit de kas te verteren wordt (volgens zelfde notulist) – watertandend - aangenomen.

Er gaan stemmen op om zich aan te sluiten bij de Friese Bond van zangkoren. Maar..... wat kost dat.....!

Bestuur zal informeren. Veldhuizen merkt op, dat het voordragen niet zo goed tot zijn recht komt. De meerderheid is voor afschaffen van dit punt.

Jacob v.d. Walle stelt voor om gezamenlijk naar de uitvoering van Cresendo in Oosterstreek te gaan en net als vorig jaar 40ct uit de kas en de rest zelf bijdragen.

T. Prakken zou graag zien dat niet alleen de dirigent beslist over de zangnummers maar wil graag dat ook de leden inspraak hebben. Besloten wordt om geen nieuwe leden aan te nemen 4 of 5 weken voor een uitvoering of concours.

P. Hartsuiker wijst er op dat in het reglement staat dat leden de repetities getrouw moeten bijwonen. Wie hier niet aan voldoet, moet dan maar dubbel contributie betalen. Voorstel afgewezen. Hij vraagt ook of de zaal nog steeds gratis beschikbaar is – Ja- en stelt dan voor om Otter een cadeautje te geven.

Bestuur gaat voor f.5.—iets voor Otter kopen.

Hier houdt het schrift op maar dat wil niet zeggen dat dit het einde van de zangvereniging was want uit oude krantenberichten blijkt dat ze wel degelijk actief waren.



In 1930 zingen ze op een concours en in 1931 in De Wijk behaalt 'Nieuw leven' een 2<sup>e</sup> prijs met dirigent H. Madhuizen. In 1933 in Harlingen in de 2<sup>e</sup> afdeling bij de Friese bond een 1e prijs. Kennelijk dus toch aangesloten bij de Friese Bond van Zangkoren. Dirigent is dan Joh Engelen.

denkring" te Wanneperveen, (23 leden), dir. T. Scholten, 2e pr., 197 p. 5. „Nieuw Leven" te Boijl, (42 leden), dir. H. Madhuizen, 2e pr. 192 p.

En hoe het 'Nieuw leven' verder verging? Er is alleen nog een melding in de notulen van Dorpsbelang van 1940. 'Nieuw leven wil hun f. 5.—schenken wegens opheffing'. DB antwoordt dat dit bedrag beter geschonken kan worden aan het dameskoor 'Levenslust'.

Ds. van der Lecq vraagt in mei 1939 na de preek, of er zang lustigen zijn die een Kerkkoor willen oprichten.

Dat werd de start van het huidige 'Gemengd Koor Boijl'. Hun 1<sup>e</sup> lessenaar komt ook van 'Nieuw leven'

De foto hieronder van 1929 moet 'Nieuw leven' zijn met dirigent Mathuizen in het midden. (juf Eijdsen inmiddels vertrokken?) De personen uit de verslagen zien we hier terug.



**links achter:** Ansjie Boelen, Cobie van Riesen, Janna Dorprigter, Roelofje Oosterhof.

**midden:** Annie Trompetter, Heine Nijholt, Wiebe Zuil, Jantje v.d. Helm, Wobbegien Prakken, Jaap Oosterkamp. Jaap v.d. Walle, Jo Beun, Bertha Lijsten, Tiede Prakken, Roelof Veldhuizen, Aaltje Slot, Geertruida Flobbe, Jaap van Dam, Harm Zuil, Eltje van Riesen, Stientje Hartsuiker, Arend Benthem, ? Slot, Eltje Slot, Gees Prakken.

**zittend:** Metje Dijkstra, Bertha Slot, Hiltje Otter, Annie van Riesen, dirigent Mathuizen, Geertje Nolles, Rens de Vries, Eltje Trompetter, Trien v.d. Boer.

**vooraan:** Hendrik Oosterkamp, Harm Veenstra, Willem Wever, Jaap Hartsuiker, Bonne van Dam.

voor 'dorpsarchief Boijl'

Jellie Menger - Oosterkamp 2020



# VERENIGINGSLEVEN

## Kinderplaybackshow 2020

Vrijdag 28 februari jl. was het weer zover. Kinderwerk organiseerde voor de allerlaatste keer de Kinderplaybackshow. Kinderen van de basisschool hebben heel hard geoefend voor hun act. Een driekoppige jury bestaande uit Henneke Velzeboer, Tamara Slot en Remco Jager, kregen de moeilijke taak om uit te zoeken welke act het beste en leukste was. De presentatie was in handen van Herman Vermeeren en Silvia Beun. Anne vd Helm had het geluid en de verlichting weer prima voor elkaar.

Onderstaand foto's van de deelnemers Groep 1 t/m 5

1<sup>ste</sup> prijs: Mirte de Vries en Reza Bruursma als Mylene en Rosanne met het liedje "Me & My Selfie"

2<sup>de</sup> prijs: Marie Veenstra als Camila Cabello met het liedje "Havana ooh na na"

3<sup>de</sup> prijs: Jayden Betten als Alan Walker met het liedje "The Spectre"

De aanmoedigingsprijs ging naar Nathan Betten als Baby Shark.



Onderstaand foto's van de deelnemers Groep 6 t/m 8

1<sup>ste</sup> prijs: Veerle Huisman als Andre Hazes met het liedje "De Vlieger"

2<sup>de</sup> prijs: Jeffrey Betten als Lil Nas X met het liedje "Old Town Road"

3<sup>de</sup> prijs: Emma From, Laura Mulder en Jurre Mulder als Marco Borsato, Davina Michelle en Armin van Buuren met het liedje "Hoe het danst"

Ook had groep 8 dit jaar een afscheid act met het liedje "Shirt uit en Zwaaien".





Voor Miranda, Wendy en Aukje valt het doek. Wij hebben veel jaren, heel veel plezier gehad in het organiseren van de kinderplaybackshow. Veel kinderen hebben prachtige act op het podium gezet en daar hebben we heel erg van genoten. Maar voor ons stopt het. We willen langs deze weg iedereen die meegedaan heeft of geholpen heeft heel erg bedanken.



## Archiefgroep Boijl

### VRAAG:

Kunnen we een VERENIGING uit ons dorp blij maken met deze voorzittershamer of dit niet apparaat?

Beiden waren eigendom van de ver. van Plattelandsvrouwen afd. Boijl. 1947 – 2006  
Zeker in de beginjaren, net na de 2<sup>e</sup> wereld oorlog had de vereniging een groot aandeel in de ontwikkeling van de vrouw op het platteland.

Tijden veranderen en de afdeling is eind 2006 opgeheven.

Wat restte, waren naast veel goede herinneringen, 2 grote shoppertassen en 2 bananen dozen met fotoboeken en een zeer uitgebreid archief.

De foto's zijn nu gedigitaliseerd en de rest 'gesorteerd'

Alle verslagen van heel veel activiteiten zijn trouw bewaard. Wat betrekking heeft op het dorp en de afdeling is nu opgeslagen. Het is een hele brok dorps geschiedenis!



Het niet apparaat kan niet tot 32cm breed met nietjes 24/6

De hamer is aangeboden door de OJP in 1976 en al die tijd gebruikt voor de afdelingsbijeenkomsten.

Belangstelling? Bel

Janny Prins tel. 421743

Jellie Menger tel. 421435



## ACTIVITEITENOVERZICHT DORPSARCHIEF OVER 2019

De werkgroep vergaderde dit jaar zeven keer op de 1<sup>e</sup> donderdag van de maand met uitzondering van de maanden mei t.m. september. Daarnaast hebben we regelmatig telefonische en mailcontacten. Bij één vergadering ontvingen we Jan Rongen namens het bestuur van de V.v.E. De Groene Zoom. We voorzagen hem van enig materiaal over de geschiedenis van dit park en in het algemeen over ons dorp. Deze info wilde hij gebruiken bij één van de vergaderingen van de V.v.E. Onze secretaresse van het eerste uur, Thea Pijlman zorgde weer voor overzichtelijke notulen en ook de actielijsten die ze samenstelt zijn voor ons een goede steun en soms ook 'stok achter de deur' om de continuïteit te waarborgen.

In de vijf dorpskranten van 2019 leverde Jellie Menger in de rubriek 'Blik op Boijl' verhalen over de klokkenstoel, de vroegere muziekvereniging O.B.K., maakte ze een selectie uit de notulen van het de meer dan 100 jaar oude vereniging Dorpsbelang en informeerde ze ons over de vroegere St. Vitushoeve. Ook bladerde ze door 50 jaar dorpskranten (1959 – 2019).

Webmaster Karel Kaptein zorgde voor een regelmatige up-to-date van de website <https://dorpsarchief.jouwweb.nl>. Een maand na 't verschijnen van de dorpskrant plaatst hij deze op onze site. Dit in overeenstemming met de afspraken die hierover zijn gemaakt met de uitgever/redactie.

Pier de Jong en Gerard Prins waren actief met de verdere uitwerking van de boerderijenlijst met daarin een overzicht van de bewoners van vroeger en nu van de boerderijen in Boijl.

En tussen de bedrijven door is het de familie Menger die het hele jaar door alles, maar dan ook bijna alles wat betrekking heeft op ons dorp uit persberichten of wat van derden binnenkomt (oude foto's etc.) kopieert, rubriceert en gereed maakt voor opslag in ons computerprogramma. Diverse bestanden (Plm. 1200) moeten we het komende jaar nog converteren. Een flinke klus.

Jaarlijks hoogtepunt is de middag in De Tille waar we een bepaald onderwerp aan de orde stellen. Dit jaar was het thema 'Hoe Boijl veranderde 1898 - 2018'. Jellie Menger 'wandelde' met ons door Boijl aan de hand van zo'n 400 dia's tellende PowerPointpresentatie waarop we woningen en boerderijen konden zien zoals ze er in het begin van de vorige eeuw en nu uitzien. Niet alleen verzorgde zij de toelichting, maar zij is ook de samensteller van de diaserie. De Tille zat vol en dat geeft ons een goed gevoel evenals ook de vele reacties nadien. Reacties en aanvullingen die de geschiedenis van Boijl alleen maar completeren.

Jan Veldhuizen verzorgt de PR voor onze werkgroep. Samen met de andere leden van de werkgroep plaatsen we ook met enige 'onregelmatige regelmaat' foto's of andere informatie over het vroegere Boijl op Facebook. Daar komen steeds weer leuke reacties op van de lezers.

Van meerdere inwoners of nabestaanden mochten we spullen ontvangen die waardevol zijn voor ons archief. Ook konden we diverse kopieën maken van waardevolle zaken. Zij we blij mee!

We bezochten twee bijeenkomsten van de St. Fryslâns Ferline die een website introduceerde waarop iedere plaats in Friesland historische info kan plaatsen. (Canon van Friesland.) De site is in ontwikkeling. We hebben in beraad of we hier actief aan zullen deelnemen.

Ook de voorbereiding van enige activiteiten in 't kader van Boijl 700 in 2020 vraagt nu al onze aandacht.

In de meer persoonlijke sfeer willen we niet onvermeld laten het plotselinge overlijden van ons lid Lineke Diever in april. Ze was een bijzonder gewaardeerd lid van onze werkgroep. We missen haar!

Jan Veldhuizen. April 2020.

## **Toneelvereniging Nut en Genoegen**

Vanwege de onzekere periode en de maatregelen die door het RIVM zijn bepaald m.b.t. het Corona virus, heeft het bestuur besloten om dit jaar geen uitvoering in december te laten plaatsvinden.



Daarom zullen wij dit jaar geen donateursgeld innen.

We gebruiken deze tijd om onze administratie in te richten en automatische incasso mogelijk te maken. Wanneer dit geregeld is zullen wij bij u langs komen met een machtigingsformulier zodat wij en u in de toekomst gemakkelijker en duurzamer uw donateurschap kunt voldoen.

De openluchtvoorstelling die in augustus gepland stond is verschoven naar volgend jaar, wij gaan ervan uit dat deze dan wel kan plaatsvinden in het kader Boijl 701 jaar!!

Wij wensen iedereen een fijne zomer en hopelijk kunnen we volgend jaar vol energie en met veel inspiratie de "open lucht" in!!

Namens het bestuur  
Alletta de Weert



### EXTRA STEUN UIT IEPEN MIENSKIPSFÛNS VOOR KLEINE INITIATIEVEN

De provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten. Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.

Per initiatief is maximaal € 500,- beschikbaar. Op 21 april a.s. stelt Gedeputeerde Staten deze extra regeling vast. Kort daarop kunnen initiatiefnemers het aanvraagformulier invullen. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk, houd deze pagina in de gaten.

Bron: [https://www.fryslan.fr/leidendsthemas/iepen-mienskipsfuns\\_41489/](https://www.fryslan.fr/leidendsthemas/iepen-mienskipsfuns_41489/)

### BORDEN FLEUREN HET DORP OP

Het is jullie vast opgevallen; de borden bij de ingang van het dorp zijn opgefleurd met tekeningen. Nu er weinig activiteiten zijn in het dorp om aan te kondigen, is dit een leukere invulling dan lege bordjes!

De tekeningen zijn gemaakt door kinderen die meededen aan een wedstrijd die speciaal daarvoor was georganiseerd. Ze hebben zich flink uitgeleefd. Dit leverde fleurige tekeningen op. Op de borden staan tekeningen van Floor en Silvan Veenstra, Mirte de Vries, Veerle Huisman, Laura Boersma en Ilse Goettsch.



De activiteiten rondom Boijl 700 zijn door Corona stopgezet. Maar we gaan – zodra dat weer kan – de plannen weer oppakken. Van uitstel komt geen afstel!

Groetjes van de werkgroep Boijl 700,  
Anne-Marie, Anke, Alletta en Katja.

Ik wil graag iedereen heel hartelijk bedanken voor de kaartjes, appjes en bloemen die ik heb ontvangen tijdens en na mijn ziekenhuisopname. Het doet me goed, ik voel me goed en heb nu al meer lucht en energie. We gaan er weer voor!!

Groetjes Alletta de Weert



Juni 2020,

Het schooljaar zit er weer bijna op en we zijn bezig met de laatste loodjes. Weer een schooljaar voorbij en iedereen weer een jaartje ouder en wijzer. Voor mij het eerste jaar als directeur van de Oosterbrink, een mooi, intensief, maar vooral bijzonder jaar!

De laatste periode van het schooljaar staat normaal altijd in het teken van vele activiteiten, het afronden van de methodes, de CITO toetsen, schoolreisjes en schoolkamp, musical, oudergesprekken, overdracht richting het voortgezet onderwijs, laatste schooldag, afscheid groep 8 etc. Dit schooljaar is helaas niet normaal, we hebben te maken met Corona, waardoor het er overal anders uit ziet. Ook bij ons op school.

Vanaf 16 maart kwamen we volledig thuis te zitten, we gingen een periode van thuisonderwijs in. Dit vroeg veel van onze leerkrachten, de ouders en onze leerlingen. Wat waren we blij dat we op 11 mei de schooldeuren weer open mochten doen, hetzij op halve sterkte, maar wat is het fijn om weer kinderen in de school te hebben. Vanaf 8 juni gaan we allemaal weer tegelijkertijd naar school. Fijn om dit bijzondere schooljaar toch nog met z'n allen af te kunnen sluiten.

We hebben voor bepaalde activiteiten gekozen voor een aangepast programma, de musical wordt bijvoorbeeld vervangen door een lipdub en het schoolkamp wordt vervangen door drie dagen activiteiten op school voor groep 7/8. Creatief proberen om oplossingen te zoeken, daar zijn we de afgelopen periode wel goed in geworden.

Namens het team van de  
Oosterbrink wens ik u een  
fijne zomer!  
Moniek Wolters



## GROEP 1/2 Kriebelbeestjes

Nu we weer naar school gaan is het thema bij de kleuters Kriebelbeestjes...

Op het schoolplein gaan we op zoek naar dieren, we hebben een naaktslak en veel rupsen gevonden. In de klas knutselen we mooi dingen, kijk maar!



## GROEP 3/4 Vouwen en knippen

Nu we weer op school zijn, werken we in de ochtend aan lezen, rekenen, taal en spelling. 's Middags hebben we tijd voor gym en creatieve vakken.

Deze creatieve opdracht was om van 1 geel vouwblaadje, 3 eendjes te maken.

*Eerst 16 vierkantjes vouwen, dan een eendje uitknippen. Het stukje wat je dan overhoudt, daar vouw je weer 16 vierkantjes van enzovoort. Lastig, maar leuke opdracht, met mooie resultaten!*







## GROEP 5/6 Weer naar school

Vanaf 11 mei mochten we voor 50% naar school.

Op de ene dag groep 5 en op de andere dag groep 6.

**"Een halve klas en toch een beetje SAMEN"** is het kunstwerk wat groep 5 en 6 apart van elkaar, maar toch samen hebben gemaakt!





# AGENDA



**Wij wensen iedereen  
een ontspannen en fijne zomervakantie!!!**

**Ná de zomer hopen wij de agenda weer te  
kunnen vullen met leuke en gezellige activiteiten**

**Nieuwe kopy inleverdatum: vrijdag 11 september 2020**



*Bankzaken  
regelen met  
de app.*

*Waar u  
ook bent.*

***De Rabo Bankieren App***

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is.

***Download nu de Rabo Bankieren App.***

***Een aandeel in elkaar***



**Rabobank**