

EVEN BI'J PRAOTEN

IN BOIJL



nr. $\frac{4}{5}$ - 2009

COLOFON

“EVEN BI'JPRAOTEN”

Is een tweemaandelijks uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerfen, Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Redactie:

Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

Medewerkers:

Lida Bokkers-Ossendrijver
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee
Lammie Jongbloed-Bolding

Bezorgers:

H. Bijkerk
E. Blaauwbroek
R. Boelen
H. Roeles
A. Bootsma-de Boer
Y. Gutterswijk
H. van Schaijck
A. Marks
L. Bokkers

Medewerkers buurtschappen:

Brink
Bezembuurt
Daoken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boijl Centrum
Bi'j Harmke
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.
Kerkweg
Klokkeweg
Bekhof

Elly van Bennekom en Jannette de Vries
Corien Krist
Thea Mooij en Rina Kremer
Juup Bosma
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Liane Russchen
Helga de Vries en Sabine Dam
Annie Winters
Jantje de Vries en Anne-Marie van der Geest
Annie en Anne Marks
Ed Wennink
Rudy Klesman en Corrie de Vries
Nettie van Schaijck
Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk

Banknummer 3102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jproaten te Boijl.

Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van ons E-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl of u kunt bij Henneke Velzeboer, of op De Oosterbrink terecht.

EVEN BUURTEN

De Bekhof



Beste dorpsgenoten,

Hierbij weer wat nieuwtjes van ons buurtje.

Om te beginnen hebben we kampioenen in onze buurt, lees het volgende maar eens aandachtig.

Op zaterdag 28 nov. Zijn Remco en Mike met hun team, de F4, herfstkampioen geworden.

Uit 8 wedstrijden werden 24 punten behaald, dit betekend dat F4 ongeslagen kampioen is geworden, iets wat niet zo heel vaak voorkomt. Remco en Mike namens "De Bekhof" van harte gefeliciteerd en ga zo door!!!!!!!

En als u toch aan het lezen bent, dan nog het volgende: er zijn weer een aantal rijbewijzen gehaald, dus dorpsbewoners op uw hoede... n.l. Carolien heeft haar rijbewijs, Sylvia en Judith hun scooterrijbewijs.

Verder hebben we de reizigers Aly en Henk gevraagd om een verslag van hun reis naar China te maken en ja hoor... verderop leest u hun verslag.

Het verslag naar IJsland van Wim en Yvonne houd u nog even te goed.

Dichter bij huis hadden we Jaap en Anne die in de lappenmand hebben gelegen, maar gelukkig weer goed herstellen. Dat moest ook wel, want er werd een buurtbrunch georganiseerd en daar moesten ze toch bij zijn.

Aize heeft daar een mooi verslag van gemaakt:

Buurtbrunch

Op de vraag, die bij de buurtBBQ van vorig jaar werd opgeworpen wat onze volgende buurtactiviteit zou worden, werd na enig overleg het idee geopperd om een buurtbrunch te organiseren. Dit idee werd op staande voet omarmd door de ter plekke aanwezige buurtbewoners en direct melden zich drie vrijwilligsters aan om dit evenement te organiseren.

En het moet gezegd waarde lezers de drie dames, Yvonne, Liesbeth en Marrie hebben zich met veel succes van hun taak gekweten, de complimenten waren na afloop niet van de lucht.

Dit mede door de grote opkomst, er waren maar liefst 45 personen aanwezig en dankzij al deze buurtgenoten in leeftijd variërend van 1 tot bijna 90 jaar, werd het een heel gezellige morgen.

Was er in eerste instantie nogal enig meningsverschil over de locatie waar het een en ander plaats moest vinden, Yvonne en Liesbeth vonden de paardenstal bij Aize en Marrie een heel romantische entourage, terwijl Marrie dit maar een tochtig hok vond, vol met spinnenwebben en spinnen, waar ze toch al geen liefhebber van is.

Maar goed de meerderheid beslist en het moet gezegd het drietal is er in geslaagd de stal om te toveren tot een sfeervolle ruimte, het was er warm, gezellig en knus en nadat iedereen om 11 uur was verwelkomd met koffie en wat lekkers konden we ons te goed doen aan de lekkernijen die rondom stonden uitgestald

Halverwege de middag kon een ieder met een voldaan gevoel op huis aan en konden we terugzien op een geslaagde bijeenkomst met dank aan de drie dames voor de voortreffelijke organisatie.

Aize.

Dan nog een laatste berichtje,

helaas gaan Ilse en Alex ons buurtje verwisselen voor de Brink, jammer hoor, maar we wensen jullie veel geluk op het nieuwe stekje!

Dat was het dan weer voor deze keer, we wensen iedereen in het dorp hele fijne feestdagen en een goed uiteinde.

Tot volgend jaar maar weer!!!!

Gerrie en Yvonne.

China reis.

14 oktober vertrokken wij voor een rondreis door China. Na een vlucht van 10 uur en een afstand van 8000 km kwamen wij in Beijing aan. Beijing is de hoofdstad van China en heeft 18 miljoen inwoners. Als eerste hebben we het Olympisch dorp met o.a. het vogelnest en de bijzondere zwemhal bezocht. Het is allemaal heel groots opgezet, met veel bijzondere bloemsierkunst op de pleinen.

Het verkeer is één grote chaos, fietsen, brommers en autos allemaal willen ze zo snel mogelijk naar hun bestemming, maar ook de vele voetgangers moeten hier met gevaar voor eigen leven nog tussen door. Hier heeft de sterkste en brutaalste nog vaak voorrang.

Verder hebben we hier het Zomerpaleis met het grote park van de Keizer bezocht.

De Chinese Muur heeft veel indruk op ons gemaakt. Erg groot en 6000 km lang. (wij hebben maar een klein stukje gezien) Als je in China bent moet je natuurlijk ook de Verboden Stad en het Plein van de Hemelse Vrede bezoeken. Je kent het wel van de TV maar om daar rond te stappen is wel heel bijzonder.

Na 3 dagen Beijing zijn we met een binnenlandse vlucht naar Xian gevlogen.

Xian is bekend van het Terracotta Leger. Dit werd pas in 1974 per toeval met het graven van een waterput ontdekt. Hier zijn 6000 levensgrote soldaten allemaal verschillend van vorm 2200 jaar geleden voor de Keizer begraven, om hem in zijn tweede leven te beschermen.

Hierna zijn we naar Guillin gevlogen. Dit is bekend van de prachtige rijstvelden die als terrassen tegen de bergen liggen. Hier kom je nog veel mensen in de oude klederdrachten tegen. Ook zijn we hier in de Rietstengelgrotten met een fantasche verlichting geweest.

De volgende vlucht brengt ons in Hangzhou een moderne en rijke stad.

Hier brengen we een bezoek aan het Venetië van het oosten, met een avond rondvaart door de overvloedig verlichte stad.

Sjanghai is de volgende stad die we bezoeken. Dit is de grootste stad van China. De grootste haven van de wereld bevindt zich hier. De snelwegen door de stad zijn hier vaak twee of drie lagen over elkaar. De flats in de stad zijn vaak 40 à 50 verdiepingen hoog.

Het World Financial Center dat in 2008 gebouwd is, is met 592 meter het hoogste gebouw en telt 101 verdiepingen. We hebben hier een schitterende lichttour door de stad gemaakt.

De volgende vlucht bracht ons in Yichang waar we voor 4 dagen aan boord gaan voor een cruise op de Yangtze rivier. Hier is de Drie Klovdam aangelegd tussen 1993 en 2006. Hierdoor ontstaat een stuwmeer van 560 km. 1,3 miljoen mensen moesten hun woning verlaten omdat hele steden onder water verdwenen. Het waterpeil is hier met 175 meter gestegen.

Het is ook het meest omstreden project in China. In Chengdu hebben we de reuze panda's bezocht. We hebben veel tempels met allemaal boeda's bezocht.

China is een land van tegenstellingen, de moderne steden en het arme platteland.

Chengdu was tevens het vertrekpunt naar Amsterdam.

Boekelte



Op de Boekelterweg no. 6 zijn inmiddels de nieuwe bewoners gearriveerd, Henk en Margaret Hammers. Voorheen woonden ze bij Zwolle en om dichterbij hun werk te zijn, zijn ze naar Boekelte verhuisd.

Ze werken namelijk allebei bij de HBC stal en ook bij het onroerendgoed gedeelte.

Henk doet daar het Saltusbeheer en Margaret is daar interieurstyliste voor de verkoop. Ze zijn dus beide druk bezet. We wensen hen veel woon- en werkplezier in Boekelte.

Begin oktober heeft Fred v.d. Zanden een hartoperatie ondergaan, hij heeft enkele omleidingen gekregen. Na ruim een week mocht hij weer naar huis. Hij is weer aan de beterende hand, maar moet het nog rustig aan doen. We wensen hem sterkte en beterschap.

Karina Marks gaat in juni volgend jaar de Alpe d'HuZes beklimmen, samen met 4 andere meiden probeert ze op deze bijzondere wijze haar steentje bij te dragen aan het KWF. Verderop in deze krant, een oproep om haar en het KWF te steunen.

groetjes Anne en Annie



Hallo allemaal,

Ditmaal hebben we niet veel nieuwtjes te melden maar wel willen onze nieuwe buurtbewoners zich via deze weg even voorstellen. Wij willen hen veel woonplezier wensen aan de Boijlerweg op hun nieuwe stekkie!

Na ruim een half jaar klussen zijn wij in oktober dan eindelijk verhuisd naar de Boijlerweg 127 en is de tijd aangebroken om ons eens voor te stellen. Wij zijn Folkert Betten (29 jaar), Maaïke Pultrum (23) en in september is Jeffrey geboren. Folkert is timmerman, wat natuurlijk erg handig was tijdens de hele verbouwing. En Maaïke werkt als persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg. Als u benieuwd bent hoe het huis er nu uit ziet, bent u van harte welkom om het eens te komen bekijken!

Tenslotte wensen we iedereen hele gezellige feestdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar!

groetjes van Helga en Sabine



De Daaken **Boschoordweg**

Terwijl wij dit schrijven zitten we nog heerlijk van de pepernoten te genieten, om zo weer geruisloos verder te gaan met de kerstkransjes en de oliebolletjes.

Het lijkt ook wel of het ieder jaar sneller gaat.....'t zal toch nog niks met de leeftijd te maken hebben???

Aardig wat van onze buurtbewoners zitten of hebben de laatste weken in de lappenmand gezeten, langs deze weg willen wij diegene nog van harte beterschap wensen.

Op 28 november werd Yinka Kremer kampioen met Bozo F4, gefeliciteerd meid en natuurlijk ook je teamgenoten.

Ook hebben we weer twee jubilea in onze buurt, namelijk: Anne Slot was alweer 30 jaar in trouwe dienst van ziekenhuis de Tjongerschans en Jan-Willem de Vries ziet op 21 december Abraham. Allebei (nog) van harte gefeliciteerd.

Er wordt op dit moment flink geklust en geveerd in het huisje aan de Boschoordweg nr. 2. Tim de Neeling met zijn 3 kinderen komen daar te wonen, misschien wil hij zichzelf in de volgende dorpskrant wel even voorstellen.

Crisis of geen crisis, ook dit jaar genieten we weer van een prachtig verlichte kerstboom bij ons voor op het veldje. Dan rest ons nog iedereen heel fijne kerstdagen te wensen en alvast een heel gezond en gezellig Nieuwjaar.

Thea en Rina.

Hierbij wil ik even van de gelegenheid gebruik maken
en iedereen hartelijk bedanken
voor alle telefoontjes, smsjes, bloemen, kaarten en
bezoekjes die ik mocht ontvangen voor,
tijdens en na mijn ziekenhuisopname.

Jacoba de Vries



Jannie de Vries heeft onlangs een operatie aan haar rug ondergaan. Voorlopig moet ze nog regelmatig naar de therapeut. Jannie wij wensen je veel sterkte met herstellen en hopen dat je verder pijnvrij door het leven kunt gaan.

Tineke Veening heeft de cursus pedicure voor reumapatiënten met succes afgerond. Van harte gefeliciteerd namens de bewoners van de Kerkweg.

Verder zijn er geen berichten daarom herinner ik u nog eens aan het inzamelingsproject van oude en gebruikte brillen, zonnebrillen, brilhoesjes en hoorapparaten. U kunt ze bij mij (Rudy) inleveren op Kerkweg 26, of bij Robtiek in Noordwolde of in Wolvega bij Gered Gereedschap.

Kunt u niet komen, belt u gerust 421153 en ik haal ze bij u op.

Weet u niet meer hoe of wat, kijk op www.brillenvooreyeclarify.nl.tt

Corrie en Rudy

Langs deze weg wil ik een ieder heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en fruitmanden tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Jannie de Vries-Boelen



Bi'j Harmke



Er zijn van die momenten.....dan stap je opeens op de staart van een kat...op de trap! Krak voelde ik toen ik struikelend nog probeerde mijn evenwicht te bewaren, de kat nog een keer voor mijn voeten kwam en ik met een grote sprong hem wilde ontwijken! Viel meteen flauw van de pijn en kon mijn voet niet meer bewegen.

Ambulance was er gelukkig super snel, die leukerd gaf me een injectie tegen de pijn (elk nadeel heb ze voordeel) en toen op brancard naar het ziekenhuis. Foto's gemaakt en enkel gebroken, dat had ik inderdaad ook echt gehoord, dacht ik, en daarbij ook nog m'n enkelbanden gescheurd.

Met een gipsbeen tot aan m'n knie, en een paar krukken mee, weer op weg naar huis. Ik kan die steile trap met dat gipsbeen en krukken never nooit op dus manlief heeft logeerbed in huiskamer gezet. Mag dus voorlopig niets doen, been omhoog en zoveel mogelijk rust....oepss...had net zoveel nieuwe dingen gepland! Zou morgen beginnen met Zumba dansen, zou gaan paardrijden met de overbuuf, toneeluitvoering al over 4 weken, pfff hoe moet dan nou weer allemaal! Voorlopig zit ik in ieder geval op de bank of in bed met m'n been omhoog! Gelukkig mijn laptop erbij om me gezelschap te houden.

En dan besef je ook meteen hoe afhankelijk je bent van anderen, ik kan gewoon niks, zelfs naar de wc gaan is al erg lastig. We zijn nog niet op die leeftijd dat we een verhoogd toilet hebben, ook geen steunen aan de muur, gelukkig wel een super lieverd die me overal mee helpt en ervoor zorgt dat ik niet helemaal in die toiletpot verdwijn met m'n kont doordat ik me van grote hoogte gewoon op die pot wilde laten vallen, en dan weer omhoog komen, zelfs je billen afvegen gaat lastig omdat ik niet kan staan op m'n been.....jemig wat een gedoe zeg, daar sta je normaal nooit zo bij stil!

Verdoving begint nu uit te werken, pijn wordt weer heftiger en kreeg uit ziekenhuis geen pijnstillers mee. Je mag paracetamol nemen maar die helpen gewoon niet en kreeg van de week wat diclofenac mee voor zoon die nogal veel kramp had dus dacht net, neem ik die wel.....aiiii, was even vergeten dat het zetpillen waren.....nou hupsakee vooruit....ehhhh, achteruit erin dan maar! En nu begint pijn gelukkig weer wat af te zakken! Kan ik hopelijk straks een beetje slapen. Jullie zouden me moeten zien liggen....in de huiskamer,....die al veels te vol staat... tussen de tafel, de piano, de bank, de schouw en de kast lig ik ingebouwd! En die stomme kat ligt er bij alsof er niets gebeurd is. Eigenlijk zou hij toch ook op z'n minst zijn poot in het gips moeten hebben!

Hierbij ook nog meteen maar even een update: Mijn enkel gelukkig dus toch niet gebroken! Bij controle na een week was er een wat oudere arts bij die de foto's bekeek en hij zei dat het al een oudere breuk was ook (grappig dat die jonge arts vorige week dacht dat het een verse....jonge breuk was...) en dat dus m'n banden, die gescheurd zijn, de pijn en zwelling veroorzaken, wel net zo vervelend en pijnlijk natuurlijk maar gelukkig geen operatie en ook niet meer m'n hele onderbeen in het gips. Ze hebben het gips met m'n mooie teksten...ahhhh jammerrrr...erf geknipt en hebben nu een wrap erom gedaan, haha (lijkt mc donald wel) maar zo noemen ze dat, is een soort tape dat hard wordt en moet 1 week blijven zitten, dan weer controle en dan nog een week een wrap of misschien al tape, dan na 2 weken weer controle, en nog eens na een week en hopen dat het dan klaar is, net voor de kerst, zou wel erg lekker zijn natuurlijk! A Happy Leg Christmas! Maar mag er helaas dus nog in ieder geval 2 weken niet op lopen of steunen, dat is echt minder, had ik zo gehoopt, het was nog erg dik en gezwollen, moet weer met been omhoog, en rusten zei de arts. Dus weer een week zien door te komen met m'n poot in de hoogte, niet echt fijn dus....één weekje was nog wel uit te houden... maar ja, het is niet anders.....ik leg me er voorlopig nog maar bij neer en hou m'n poot stijf! En trouwens dus ook nooit geweten dat ik ooit al eerder mijn enkel gebroken heb!

Verder wil ik nog iedereen hartelijk bedanken voor alle lieve kaarten, telefoontjes, smsjes, berichtjes, bloemen en bezoeken!

Doet me heel erg goed Lieve groet,

Elfriede de Jonge

De dag dat we dit stukje inleverden, werden we opgeschrikt door het feit dat Elfriede weer was opgenomen in het ziekenhuis en nu wegens een longembolie. We wensen haar namens alle buurtgenoten natuurlijk heel veel sterkte en beterschap.





En dan heel wat anders, een heleboel drukte bij familie Van der Geest:

Op 4 november was het dan zover... Anne-Marie werd 50 jaar! Het kan u bijna niet ontgaan zijn met al die versieringen in de voortuin. Het feest is uitgebreid en in verschillende etappes gevierd.

Op 28 november heeft Maaike haar spullen ingepakt en het ouderlijk huis verruild voor de boerderij van haar vriend Anne Huitema in Jutrijp. Naast haar werk kan ze nu daar de handen uit de mouwen steken....handen die wij hier bij allerhande klussen zeker gaan missen!

Lotte krijgt 17 december de sleutel van het appartement

in Steenwijk, waar ze samen met haar vriend Roelof Spijker binnenkort gaat wonen. Na het klussen in De Tille gaan we dus gewoon maar weer door met behangen, schilderen en sausen!

Leuk nieuws bij de familie Mailly want Harmke wordt overgrootmoeder en Jan en Mieke, jawel.. opa en oma!! Chris en Linda verwachten eind april hun eerste kindje, alvast gefeliciteerd namens ons allemaal.

We wensen iedereen hele gezellige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2010!

Jantje en Anne-Marie.



Bezembuurt

Frans Keymer

in de afgelopen 15 jaar, 5 fietsreizen :

1995 : Warschau -- Hong Kong

1998 : Warschau - Lhasa (hoofdstad Tibet

2002 : Kiev (Ukraine) - Peking

2005 : Krasnoyarsk (Rusland) Magadan (verre Siberie)

2009 : Samara (Rusland)- Kazakhstan – Mongolie,

De reis, naar Mongolië 2009 :



3 juni vloog ik met de Duitse luchtvaart maatschappij Lufthansa van Schiphol via Frankfurt naar Samara, in Rusland. Lufthansa rekent voor de fiets een standaard prijs van €35, terwijl vele andere maatschappijen, per kilo rekenen. Dan worden de kosten veel hoger.

Samara ligt tussen Moskou en het Ural gebergte. Alhoewel ik van te voren altijd wel wat aan training doe, was het begin toch wel weer zwaar. Iedere 100 gram aan bagage lijkt wel 1 kilo te wegen. Steile heuvels, + 37 graden en een flinke wind tegen.

Het is makkelijk vrij te kamperen, in het grote Rusland. Er is plek zat. In de grote steden slaap ik in een hotel. Ook in Rusland is het verkeer toegenomen, maar buiten de grote steden valt de drukte wel mee. Na een paar dagen fietsen kwam ik in Bashkirostan, een autonome republiek in Rusland.

Het is islamitisch, alhoewel er weinig van te zien is. Hier en daar een moskee. Men spreekt een eigen taal, dat aan het Turks verwant is.

Door mijn reizen in Russisch sprekende gebieden, heb ik veel Russische woorden geleerd, waar ik, voor het vragen van simpele dingen, wel mee uit de voeten kan. Het Russisch is een mooie rijke taal.

De mensen in Rusland snappen het niet zo waarom iemand per fiets reist, vaak denkt men dat het een financiële reden is, met de auto gaat het toch veel comfortabeler.



Na 3 weken, en 900 km verder, passeerde ik de grens Rusland - Kazakhstan. Visa voor deze landen regel ik altijd van te voren, in Nederland, bij de visumdienst. Daar, in Kazakhstan, werd het fietsen langs de eindeloze steppen. Meestal eet ik instant noedels, 2 pakjes, op benzine brandertje water koken, en hup eet smakelijk. Onderweg in Rusland, en ook in Kazakhstan, zijn er eetgelegenheden langs de weg, vroeger in de Sovjet tijd heette dat Stalowa, nu heet het gewoon Kafe. Het zijn kleine gebouwtjes, soms een houten keet, waar je uit een, meestal zeer beperkt menu, een warme hap kunt eten. Kom ik zoiets nu tegen, dan neem ik altijd 2 porties mee, (1 portie is net genoeg voor een kindhappje) dit eet ik dan 's avonds in mijn tentje op.

De eerste grote stad die ik tegen kwam in Kazakhstan, was Astana, (vroeger heette deze stad Akmola). Sinds 1997 de hoofdstad. Daarvoor was Almaty de hoofdstad. Dat ligt meer in het zuidoosten van het land, Astana ligt centraal. In Astana, kon ik weer in een hotel overnachten, spullen wassen, en naar huis mailen.

Vroeger, op mijn eerste reizen, ging het contact met thuis nog via fax erg onhandig, wegens taal barrière en tijd verschil. In China, trok men na het werk de stekker uit de fax, en legde er een doekje overheen. In Astana zijn er weinig fietsers, het duurde dan ook een hele tijd voordat ik een fietswinkel gevonden had. Ik had een spaak nodig, die was gebroken doordat, in een van mijn fietstassendragers een schroef losgetrild was, en de drager in het wiel terecht kwam.

Voor de spaak moest ik toch ergens anders heen, de verkoper in de fietswinkel had even rond gebeld. Ik moest naar een sportzaak waar ze kracht/train apparaten verkochten. Het is een spaak uit China, zei de verkoopster, duidend op mogelijke slechte kwaliteit. De spaak koste omgerekend 20 euro cent.

Een dag later ging ik richting de stad Karagandy, ongeveer 200 km. In twee dagen was ik er.



Karagandy is heel anders als Astana, het is meer een productie stad. Bijna alles en iedereen, is in dienst van de vele kolenmijnen in dit gebied. Hier had ik een heel goed hotel: er was een keukentje in mijn kamer, nu kon ik zelf van alles koken.

Een grote supermarkt aan de overkant, dus luxe ! Hier wilde ik 4 dagen blijven.

Normaal fiets ik zo'n 5 dagen, en heb 2 dagen pauze.

Gedurende het verblijf in Karagandy was het weer omgeslagen,... wind, regen, onweer.

Gelukkig had ik een veilig onderkomen in de grote stad, want om tijdens onweer met mijn tentje in de open vlakte te bivakkeren, is niet mijn grootste wens.

Men vraagt mij wel eens of ik niet bang ben per fiets te

reizen, Ja dat ben ik wel, voor gekken, wilde dieren, en onweer.

Na Karagandy was de volgende etappe, de stad Almaty, zo'n 900 km verder.

Een heel stuk van deze tocht ging langs het grote meer, het Balkash meer. Halverwege had ik te kampen met een enorme tegenwind, ik werd bijna van mijn fiets geblazen. Ik kon niet verder, dat was zinloos, dus besloot ik maar in een hotelletje te wachten. 2 dagen. Toen was alles weer normaal, rustig weer.

Almaty, de portemonnee van Kazakhstan, een hele grote stad, veel handel en financiële instellingen Grote glazen gebouwen, dikke dure auto's, altijd file. En, wereldberoemd, de Medeo schaatsbaan.

Van hier ging ik vliegen naar Olgii, een klein stadje in het uiterste westen van Mongolië.

In het grote land Mongolië wonen iets meer als 2 miljoen mensen, de helft daarvan woont in Ulan Bataar, Dit is de hoofdstad, mijn einddoel, 1650 km vanaf Olgii. Was het in Rusland en Kazakhstan gewoon over asfalt rijden, in Mongolië zijn er nauwelijks verharde wegen. Het is allemaal zand met stenen wegen. Heel veel wasbord weg (kleine zand golfjes na iedere 40 cm.)

Voor dat ik van Almaty naar hier ging vliegen, heb ik de banden verwisselt, naar brede sterke banden. Die had ik bij me, opgevouwen op de voordrager van mijn fiets. Na het plaatsje Olgii, ging het direct de bergen in. Ik fiets liever in de bergen, dan met wind tegen.

Het was 220 km naar de plaats Gof, normaal over een gladde weg zonder al te veel wind, in 2 dagen. Nu deed ik er 4 dagen over, het ging echt traag over die hobbelige wasbord zandweg met stenen. Voortdurend was het zoeken naar een glad stukje in de weg. Gelukkig kwam ik hier en daar wat beekjes tegen, waar ik water uit kon drinken. Zo'n 3 tot 4 liter water heb ik toch wel per dag nodig. Wanneer het erg heet is nog meer. Maar hier in de bergen op weg naar Gof was het niet heet, ik fietste met mijn jack aan. Ik draag altijd een lange broek met fiets reizen, ook als het warm is. De derde avond werd mijn tentje bijna weggeblazen door een hevige storm, die in een keer van uit het niets kwam aanzetten. Slechts 10 minuten duurde het, in mijn tentje moest ik de tent stokken stevig vast houden, en hopen dat alles goed zou gaan.

Gelukkig had ik in Olgii geld gewisseld, want in Gof was het onmogelijk om euro's te wisselen. Alle andere valuta wel, maar geen euro's. Men keek mij aan alsof ik iets slechts aanbood, toen ik nog wat geld wilde wisselen. Ik ben bij 9 verschillende banken geweest, allemaal hetzelfde, geen euro te wisselen. In een restaurant eten, kost in Mongolië (wanneer het niet toeristisch is) heel weinig. Voor 2 a 3 euro heb je een behoorlijke maaltijd, vlees, met rijst of noedels beetje tomaat of andere groenten en thee.

De volgende etappe ging naar Bayanhongor, 600 km verder. Een hele slechte verbinding, veel wegen waren door hevige regenval vervormd tot een grillige ondergrond. Ik kwam er nauwelijks auto's tegen, 1 a 3 per dag. Op zeker moment.... Storm mee. Ik werd voort geblazen. Ik reed dagen van 100 km per dag, waar ik anders met moeite de 70 km zou halen. Ik moest een rivier oversteken.

Lang van te voren hadden automobilisten (andere weggebruikers kom je er nauwelijks tegen, ja soms op een motor of paard) mij gewaarschuwd dat door de regenval de hoogte van het water sterk gestegen was. Ik kon daar niet door, maar een andere weg was er niet. Gelukkig was het opgehouden met regenen, en, eenmaal bij de rivier aankomen, was het pijl al gezakt tot een hoogte net onder mijn middel. Dus, de fiets boven het water getild, waadde ik de rivier door, naar de overkant. Nog een keer terug om de tassen op te halen

Toen ik bijna het noordelijke gedeelte van de Gobi woestijn voorbij was, belandde ik in een gebied waar veel Mongolen proberen geld verdienen door op zeer kleine schaal goud te winnen. Er zit veel goud in de Mongoolse bodem, veelal klein stof.

Je moet minimaal met z'n drieën zijn om dit te kunnen uitvoeren. De een graaft zand uit een kuil, de ander gooit het zand in een zuig apparaat. De derde verdeelt het zand, vaak met stukken steen ertussen, in een mat op het apparaat. Het goud moet dan tenslotte gezocht worden in een, met zijde bespannen bakje, onder in de machine. De vrouw, die mij dit alles uitlegde, liet mij een plastic potje zien wat ze uit haar sok haalde. Daar zaten een paar korreltjes goud in, de dagopbrengst.



Het zat er bijna op, na Arvaikheer, was het nog 400 km tot Ulan Bataar, waar ik weer terug naar Nederland zou vliegen. Vanaf dit plaatsje, Arvaikheer, was er een asfaltweg tot de hoofdstad Ulan Bataar. Dat was weer luxe. Terug in de bewoonde wereld.

De omgeving veranderde ook, er was meer groen, grazende paarden, en kashmir-wol schapen. Ook was er weer vaker de mogelijkheid om een eet gelegenheid tegen te komen.

De gemiddelde hoogte wat ik deze reis in Mongolië gefietst heb, was 1850 mtr. Mongolië is een hoog heuvel landschap.

Dit was het verslag mijn fietsreis van afgelopen zomer,
Vriendelijke groet
Frans Keymer



Snelshutte

De lichtjes van de eerste kerstbomen zijn in de vroege avonduren al weer zichtbaar op sommige erven en achter vele ramen – het einde van het jaar nadert. Ook op de Doldersumsestraat.

Reden om Wietske Dijkstra sterkte te wensen bij het herstel van haar chirurgische ingreep, al weer enige weken geleden. De laatste berichten luiden gelukkig dat er hoop is op goede afloop. Het was toch al geen bar voorspoedig jaar voor Wietske, want eerder moest ze met een bloedende hoofdwond, na een val van haar paard, door de buurman naar het ziekenhuis worden gebracht. Voor haar dus: een beter 2010.

Recent bereikte ons het bericht dat ook Maartje Baan in het ziekenhuis is opgenomen. Een nieuw gewricht wordt bij haar ingebracht. We hebben (met haar) dus goede hoop dat we haar binnenkort met Bart weer op de Doldersumsestraat zullen zien met prille loopoefeningen.

De bouwactiviteiten vragen uiteraard ook onze aandacht. In de eerste plaats de nieuwe, solide schuur op het achtererf van Klaas Bovenkamp – die overigens zelf op de rommelmarkt van Oldeberkoop uitleg gaf over zijn hobby als modelscheepsbouwer.

En dan wordt er intussen ook vanuit het al eerder aangebrachte fundament flink gebouwd aan het nieuwe woonhuis van de familie Kleinhoven. Ook hier wacht de buurbevolking met enige smart op de verlossende meiboom. Wees eerlijk, in deze barre tijden is een pittig drankje welkom.

Reimer en Jeannette



Brinknieuws



Hierbij stellen de nieuwe bewoners van de Brink 13 zich even voor:

Vanaf eind juni zijn wij woonachtig op De Brink 13 hier in Boijl en maken graag gebruik van de gelegenheid die ons geboden wordt om ons even voor te stellen. Na vijf jaar in Appelscha gewoond te hebben werd het huis letterlijk te klein, tijd om op zoek te gaan naar een ruimere woning in de omgeving van Appelscha. Toen de Brink 13 in zicht kwam waren we er snel van overtuigd dat dit een prachtig thuis voor ons zou zijn. We waren al langere tijd om ons heen aan het kijken voor een ruimere woning, echter er moest een heel arsenaal aan huisdieren meeverhuizen alsmede het kantoor van onze webshop, wat de zoektocht er niet makkelijker op maakte. Inmiddels is de verhuizing achter de rug en genieten we volop van ons huis en de tuin en onze honden Duca en Dribbel, katten, konijnen, papegaaien en cavia genieten volop mee van de mooie omgeving.

In het dagelijks leven is Edward werkzaam op het activiteitencentrum van een instelling en Annemieke werkt in een restaurant. Daarnaast runnen wij samen onze webshop in tuin en vijverfolie's en tuingereedschappen aan huis. In onze vrije tijd zijn we graag in en om huis bezig met klussen, tuinieren, koken en onze huisdieren. www.tuinenvijverdirect.nl

Annemieke van Tamelen

Een tijdje geleden heeft Berend Slot een ongelukje gehad met de mountainbike en zijn heup gebroken. Inmiddels gaat het weer beter met hem en zit hij alweer op de gewone fiets op weg naar zijn werk.

Tevens even een berichtje van de Familie Donker:

Zoals iedereen inmiddels wel weet zijn wij verhuisd naar Zorgvlied. Wij hebben altijd met veel plezier in Boijl gewoond. Wij zullen vooral de gezelligheid van de buurt missen. Iedereen die ons een keer wil bezoeken is van harte welkom. Hierbij zeggen wij alle abonnementen op.

Ons nieuwe adres is: Meester Onsteestraat 11, 8437 PK Zorgvlied

Groetjes Familie S. Donker

Het huis waar de familie Donker in woonde is verkocht en de nieuwe bewoners zullen zich in het volgende nummer vast aan u voorstellen. Wij wensen de nieuwe bewoners alvast veel klus en woonplezier op de Brink 1.

AbelienThalen



Boijl Centrum

Misschien is het jullie wel opgevallen dat er eind oktober aan de gevel op Boijlerweg 60 een Nederlandse vlag met een Jerrycan hing. Reden hiervan was dat de jongste zoon van Bert en Lineke (Roel) in Portugal een prestatie op Enduro gebied heeft gehaald. Hieronder volgt zijn verhaal.

International Six Days Enduro

Ik ben opgegroeid met motorcross. Mijn vader beoefende het toen ik klein was. Als kind wil je natuurlijk hetzelfde doen als je vader. Nadat ik het fietsen had geleerd, werden pa en ma bestookt met vragen wanneer mijn broer en ik een motortje kregen. Na lang aandringen verbouwde mijn vader een damesbrommer tot crossbrommer en met 6 jaar reed ik om de ouderlijke woning. Vanaf die tijd was ik met het cross virus bezeten.

Motoren

Na de brommer kwam een 80 cc motor, waar ik voornamelijk grasbaan races mee gereden heb. Met 15 jaar maakte ik de overstap naar een 125-cc crosser. Daarmee heb ik grasbaan- en motorcross wedstrijden gereden. Direct met 18 jaar heb ik het motor rijbewijs gehaald. De crosser ruilde ik in voor een 250-cc enduro fiets. Eigenlijk is het een crosser met een kenteken. Dit houdt in dat het uitlaat lawaai minder is, er verlichting op zit en er voor de straat goedgekeurde banden gemonteerd zijn. Met deze 250cc-fiets heb ik veel plaatsen in Nederland aangedaan voor het rijden van off-the-road ritjes. Dit zijn georganiseerde plezierritten over de openbare weg, door bouwlanden, door de bossen en over zandpaden. Met het verstrijken van de jaren zat er weinig uitdaging meer in en zette ik de stap om endurowedstrijden te gaan rijden.

Enduro

Enduro is een van de oudste motorsporten en is ontstaan uit de betrouwbaarheidsritten. Begin twintigste eeuw wilden motorfabrikanten laten zien dat hun product een betrouwbare vorm van transport was. Om deze reden organiseerden ze langeafstandsritten, waarbij de betrouwbaarheid van de motor en de vaardigheid van de rijder werden getest.

Met het verstrijken der jaren werd de techniek steeds beter en is de nadruk komen te liggen op snelheid en vaardigheid. Afhankelijk van de route wordt op een wedstrijddag tussen de 225 en 300 km afgelegd door een lus 2 tot maximaal 4 keer te rijden. In deze lus worden twee of drie crossproeven op afgesloten terrein uitgezet, waarbij de tijd wordt vastgelegd. Deze tijden tellen voor het klassement. De lengte van een crossproef is tussen de 4 en 10 kilometer.

Om te voorkomen dat er op de openbare weg als gekken wordt gereden, moet een bepaald gemiddelde over de route worden aangehouden om geen straftijd op te lopen. Verder mag de rijder alleen zelf aan de motor sleutelen en mogen vitale onderdelen niet vervangen worden. Helpers mogen alleen de motor en de rijder van brandstof voorzien en gereedschap aangeven.

I.S.D.E. 2009

Na 2 jaar bij de nationalen te hebben gereden ben ik gepromoveerd naar de internationalen, waardoor ik ook aan wedstrijden in het buitenland mag meedoen. In 2009 was het wereldkampioenschap landen- en clubteams in Portugal. De ISDE (International SIX Days Enduro) is de Olympische spelen in de enduro sport. Dit is een 6-daagse enduro waar de wereld top op enduro gebied aantreedt voor hun land of voor hun club. Wat een atmosfeer en heel erg professioneel! Ik voelde me een echte topper toen ik daar rond liep. In de wedstrijd moest dit nog maar blijken.

Voor de wedstrijd

De wedstrijd was van 12 tot en met 17 oktober in Figueira da Foz. Dit ligt aan de kust tussen Porto en Lissabon. Op zaterdag 3 oktober vertrokken samen met mijn ouders vanuit Boijl. Na zo'n 850 kilometer hebben we overnacht in Poitiers. Alleen door Parijs één uur oponthoud gehad. Zondag eigenlijk ook geen grote tegenslagen en na 950 kilometer in Spanje bij Salamanca een bedje gezocht. Ben je 1800 kilometer van huis, tref je daar een Nederlandse collega motorrijder die ook aan de ISDE mee doet. Ook maandag de laatste 450 km naar Portugal geen groot oponthoud en om twaalf uur kwamen we aan bij ons appartement. Na ons daar eerst geïnstalleerd te hebben, begonnen we met

het verkennen van de stad. Dinsdag, woensdag en donderdag tijdcontroles, cross- en enduroproeven verkend, zodat er tijdens de wedstrijden geen grote verrassingen opduiken.

Vrijdag

Vandaag 2 belangrijke zaken, administratieve en technische controle. Voordat er gereden kan worden moeten eerst alle paperassen in orde zijn, denk hierbij aan paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs, licentie en inschrijving. Door het geblesseerd raken van 2 Nederlanders kreeg ik twee weken voor de wedstrijd te horen dat ik samen met twee Duitse jongens een team ging vormen. Wanneer je 9 maanden aan het voorbereiden ben geweest, door onder andere wekelijks twee keer naar fitness te gaan, twee keer aan het trainen bent op een crossbaan en nog een keer aan het mountainbiken bent, laat je het daar door echt niet overgaan. Dit leverde echter voor de administratieve controle geen grote problemen op. Wel een nieuw startnummer, waardoor iedereen denkt dat ik onder Duitse vlag rijdt. Een uur later de technische keuring, na de nummers op de motor te hebben geplakt wordt de motor gekeurd. Hier blijkt dat ik mijn huiswerk goed heb gedaan, want de motor gaat probleemloos door de keuring.

Zaterdag

Op zaterdag worden de landen door het organiserende land welkom geheten door middel van een intocht. Hierbij worden de belangrijkste rijders per land voorgesteld en zijn daar om heen verschillende activiteiten. Wanneer je door een haag van duizenden toeschouwers loopt, voel je je wel erg speciaal. Als afsluiting van de dag een mega vuurwerk van wel 15 minuten lang.

Zondag

Een rustdag voor dat het echte werk gaat beginnen. Nog wat kleine zaken als brillen en kleding in orde gemaakt. Voor de recreatie zijn temperaturen tussen de 22 en 30 graden best lekker, voor mij mag het wel wat koeler. Om deze reden heb ik besloten om te rijden met een camelbag. Dit is een rugzak met water, zodat ik tijdens het rijden kan drinken. Dit om vocht tekort te voorkomen

Maandag

Dag 1, een route richting het zuiden met een totale lengte van 250 km. Eerst een stuk straat. Hierna begint de lus van 120 km welke 2 maal gereden moet worden. Direct de eerste crossproef in, een zandbak nog erger dan Havelte. Wat een zware proef, toch ben je als Nederlander wel in het voordeel, aangezien je weet hoe je in zand moet rijden. Na een route welke vooral bestaat uit harde ondergrond naar de tweede proef langs een berghelling. Een hele mooie enduroproef, met afstapjes, opstapjes, stenen en door een verlaten dorpje. Hierna begint de route met een harde ondergrond met steile klimmen. Het eind van de route is 20 km duinzand met nog een proef er in.

Dinsdag

Dag 2, ook weer 250 km, dezelfde route als dag 1. Je merkt na elke ronde dat de route en proeven zwaarder worden. Ik kan wel binnen mijn tijd rijden, al heb ik af en toe maar 1 minuut over. Ik heb dus geen straftijd opgelopen en sta nu in het overal klassement op plek 282.

Woensdag

Dag 3, een nieuwe route richting het noorden en in totaal 260 km. Eerst een stukje straat daarna begint de lus van 125 km. Vandaag 2 harde proeven en 1 klapzand proef bij het strand. De route is mooier door de grotere hoogteverschillen, maar in combinatie met het grote aantal zand kilometers ook zwaarder. De laatste harde proef is echt uitdagend, door wel 12 keer echt steil omhoog en naar beneden te moeten sturen. Wanneer je hier een fout maakt, kan dat grote gevolgen voor de rest van de dagen hebben. De eerste ronde is de route goed te doen. In de tweede ronde is de route veel zwaarder. Een wasbord van 40 km lang is ontstaan in het zand. Aan het eind van de dag pak ik vier minuten straftijd.

Donderdag

Dag 4, ook weer 260 km, dezelfde route als dag 3. Begin nu te merken dat ik lichamelijk nog niet geheel uitgerust ben. Vandaag de zwaarste dag uit de gehele 6-daagse. De zand kilometers zijn moordend en ik pak nu 9 minuten straftijd. In een steile klim zo'n 35 km voor de finish rijd ik in een diep spoor mijn versnellingspook krom. Kan er wel mee door rijden en besluit de pook niet direct te vervangen, maar pas in de 15 minuten sleutel tijd tussen de pre-finish en de finish. Mijn eerste probleem in de wedstrijd en naar later zou blijken ook de enige. Vandaag 9 minuten straftijd en ik zak naar plek 328.

Vrijdag

Dag 5, een nieuwe route naar het oosten en in totaal 240 km. Eerst een stukje straat daarna begint de lus van 115 km. Een verraderlijke route, bestaand uit 30 km klapzand met boomwortels er tussen en een harde ondergrond met zeer snelle en langzame stukken. Ook deze dag weer veel stof. In de route 2 zand proeven en 1 harde proef. De lichamelijke krachten worden steeds minder en ik besluit voor uitrijden te gaan. Ik heb geen enkel risico genomen en neem de 12 minuten straf tijd gelaten. Bezit nu plek 341 overal.

Zaterdag

Dag 6, een nieuwe route naar het noord-oosten en in totaal 85 km route naar een Grandprix crossbaan. Op deze baan 6 rondjes slotcross. De meeste deelnemers zuchten nog een klein stukje en dan hebben we het gehaald. Het einde is pas daar als de finish vlag is gevallen. Het venijn zit hem in de staart. Ik begin direct agressief op de route welke bestaat uit grotendeels zand. Het eerste stuk gaat over een bekend stuk zand met daarna een nieuwe route. Waar mogelijk haal ik voorgangers in. Na een stuk of 12 mensen ingehaald te hebben wordt de route smaller en stoffiger, waardoor inhalen niet meer gaat. Op de slotcross doe ik geen gekke zaken en rijd onder luid applaus van de Nederlanders en Duitsers naar mijn eerste zesdaagse-medaille. Mijn tactiek heeft vandaag gewerkt en ik kan zonder tijdstraf de dag volbrengen en eindig op de 312 plek overal en 86 in mijn klasse.

Zondag en de week erna

Uitslapen en rustig aan terug naar huis. Heb even geen zin aan drukte aan mijn lijf.

Grote belevenis

Door de temperatuur, het extreem losse duinzand, het stof, de moeilijke stukken, het mooie landschap, de unieke plekken waar ik geweest ben, de geweldig gastvrije mensen, was het een bizarre mix van afzien en genieten.

Voldoening

Doordat ik de reis zelf had geregeld, de eerst keer naar Portugal, de motor goed had voorbereid, ben je zelf ook voldoende voorbereid. Het was van vertrek tot thuiskomst een grote belevenis. De voldoening is dan ook bijzonder groot wanneer je na 9 maanden van voorbereiding zonder grote kleerscheuren met een medaille thuis komt.

Roel Diever

Marjolein Bakker van Boijlerweg 58 wil u graag iets vertellen over haar vrijwilligerswerk.

Op 11 februari 2010 vlieg ik samen met een studiegenoot van mijn opleiding pedagogiek naar Sri Lanka. Hier ga ik in het Don Bosco Boys Home in Magonna 2 weken vrijwilligerswerk doen.

Het weeshuis heeft een capaciteit van 40 kinderen maar door de tsunami in 2004 wonen er nu bijna 100 jongens. Deze jongens zijn tussen de 4 en 18 jaar oud. In het weeshuis werkt slechts één man die de zorg heeft voor al deze kinderen. U begrijpt dat het voor deze man onmogelijk is om al deze jongens aandacht te geven! Daarnaast krijgt deze broeder slechts € 1,60 per maand, per kind van de staat. Veel te weinig om de kinderen in hun basisbehoeften te voorzien!

Daarom wil ik u vragen om mij te helpen. Ik wil proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen zodat ik ter plekke de jongens kan helpen. Er zijn veel dingen nodig zoals verbandmaterialen, spel- en lesmateriaal, (school)kleding etc. Door de spullen ter plaatse te kopen help ik bovendien de plaatselijke winkeliers die ook erg arm zijn. **Wilt u meehelpen??** Dat kan door een bedrag over te maken op mijn bankrekening nummer of door een envelop met inhoud aan mij te geven. **Iedere cent die u geeft wordt ter plekke goed besteed. Niets ervan komt in een stichting terecht!**

Ik zal mijn verslag vastleggen op internet met foto's u kunt mij volgen op:

<http://heleenmarjolein.waarbenijj.nu>

Alvast bedankt voor uw hulp.

Marjolein Bakker tel. 420880

Dit was het dan weer!

Voor iedereen prettige feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Annie

PROTESTANTSE GEMEENTE



In en rond de kerk...

TWEE FEESTEN

Deze maand zijn er twee feesten waar veel inwoners van Boijl iets aan doen. Voor sommigen vallen ze samen. Op school vroeg ik aan een meisje 'wat doen jullie met Sinterklaas'. Ze zei: dan trekken we lootjes voor Kerst. Misschien niet eens zo gek. Want zowel Sinterklaas als Jezus delen wat ze hebben met mensen die wat tekort komen. Met beide feesten krijg je ook iets cadeau.

Er zijn ook verschillen. Sinterklaas vier je in de privésfeer. Kerst vier je thuis en in de kerk. Op Kerstavond is er om 19.00 uur een feestelijke kerkdienst in Boijl met het kinderkoor en op Eerste Kerstdag is er om 10.00 uur een feestelijke dienst voor jong en oud met een gelegenheidskoor gevormd door de leden van de streekkerkenraad in Makkinga. De voorbereiding voor beide diensten is al aan de gang. Er wordt geoefend door het zangkoor en de kinderen. Zij kijken uit naar het optreden. Ik hoop dat ook u zich met hen en mij verheugt op dit feest in de kerk.

Wie moeite heeft met het kerkelijk kerstfeest, kan een van de 4 adventsdiensten meemaken. Het helpt u toe te leven naar de komst van een bijzonder kind van God in onze mensenwereld.

Toen de herders dat kind in de stal gingen opzoeken, waren ze angstig en blij te gelijk. Ze voelden zich niet thuis in de kraamkamer. U voelt zich misschien niet thuis in de kerk. Maar als u wel gaat, gaat u net als de herder blij naar huis.

ONTSTAAN VAN KERST

De gangbare opvatting is dat de kerk de geboorte van Jezus op 25 december heeft geplaatst om het Romeinse zonnewendefeest te verdrijven. Van origine is dat een heidens feest. Toch is de symbooltaal van het komende Licht niet overgenomen uit het heidendom van die tijd.

Die taal is eeuwen ouder en was al verwoord in de kleuren van het aanbreekende ochtendlicht van de in Israël op het oosten gerichte tabernakel. Ook in de hogepriesterlijke zegen uit Numeri, waar deze komst verbeeld is als de opgaande Zon van gerechtigheid. In de psalmen en bij de profeten komen we het licht vaak tegen, net als bij de uitspraken van Jezus zélf.

Alle grote joodse feesten spreken van het komende heil. Dit Licht der wereld schijnt nog steeds, terwijl de heidense zonnegoden allang zijn gedoofd.

Van ons Paas- en Pinksterfeest zijn de Joodse wortels duidelijk, voor het Kerstfeest ligt dat lastiger. Israël kende al vóór de komst van Jezus een Lichtfeest dat in december valt. Het is Chanoeka, het feest van de inwijding van de Tempel. Johannes vertelt dat Jezus naar dat feest komt en het meeviert. Tijdens dát feest en in de tempel presenteert Jezus zich als Zoon van God.

Chanoeka heeft een historische bron. In 168 v.Chr. plundert de Grieks-Syrische koning Antiochus Epifanus Jeruzalem. Twee jaar later wil hij het Jodendom helemaal afschaffen. Hij stelt de doodstraf op de besnijdenis, het houden van de sabbat en bezit van de Torah. Bij het brandofferaltaar komt een beeld van de Olympische Zeus en worden zwijnen geofferd. Hij krijgt de bijnaam 'Epimanes' (de gek).

Onder aanvoering van Judas de Makkabeeër vechten Joodse opstandelingen met succes tegen de bezetters. Ze besluiten de tempel weer te herstellen en te reinigen. Precies drie jaar na de ontwijding, vieren de Joden acht dagen het feest van de herinwijding. De lichten worden aangestoken. Er is grote vreugde over de herwonnen godsdienstvrijheid. Men besluit dit lichtfeest jaarlijks te vieren. Het is een feest van bevrijding en verlossing; méér dan men kon en durfde te hopen.

Het Lichtfeest was bij wet ingesteld en ook Jezus nam er aan deel. Voor de volgelingen van Christus zal het een extra dimensie hebben gekregen. Na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 raakte

het bij hen in verval. Maar toen de kerk vanaf de vierde eeuw wegens de felle strijd tegen de Arianen (wie is Jezus; God en/of mens?) het geboortefeest van het 'Licht der wereld' meer wilde benadrukken, was de 25^e dag van de maand waarin Israël het 'lichtfeest' vierde, het meest geschikt.

De kerk heeft alle grote feesten gebaseerd op de geschiedenis van het Joodse volk en zijn heilige boeken. Ook het Poerimfeest heeft zijn christelijke opvolger in het verhaal van de bruiloft te Kana, dat Johannes vertelt. Men leest dan het boek Esther. Esther trouwt met de buitenlandse koning en behoedt zo haar volksgenoten voor de gevolgen van de uitbarsting van jodenhaat. Opvallend is dat de naam van God niet wordt genoemd in dat bijbelboek.

Kerst is het Feest van de lichten. Het heeft joodse wortels. Het is ook het herinwijdingsfeest! Als je dat weet, dan is Kerst ook een opdracht. Jezus heeft die opdracht waar gemaakt. Hij is het licht zelf. Wij mogen in zijn joodse voetsporen gaan. Dan wordt ons leven, ons dorp én de wereld verlicht.

BIJ DE DIENSTEN

24 December om 19.00 uur is er traditiegetrouw de **kerstavonddienst**. In deze dienst mag ik de kerstmeditatie houden. Jongeren en kinderen hebben ook een plek tijdens de viering. Het kinderkoor o.l.v. Mirjam Cornelisse werkt ook weer mee. Zij komen door de gehele dienst heen geregeld aan bod



door het zingen van hun kerstliederen. Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk met een kerstkransje. Het belooft een mooie, afwisselende en boeiende kerstdienst te worden. U bent van harte uitgenodigd.

25 december is er om **10.00 uur** een feestelijke kerstmorgendienst in **Makkinga**. Deze dienst is voor heel de streekgemeente met medewerking van een **ad hoc koor gevormd door leden van de Streekkerkenraad**. Het wordt een kindvriendelijke dienst. Dus jong en oud zijn welkom op kerstmorgen.

Zondag 27 december is er om 10.00 uur dienst in Makkinga. Voor deze zondag tussen Kerst en Oud en Nieuw heb ik mezelf ingeroosterd. Uit ervaring weet ik dat het kerkbezoek dan minder is. Dat is voor een gastpredikant niet zo leuk. Toch roept juist de lezing van die zondag op om naar de kerk te gaan. Jozef en Maria gaan naar de tempel om God een offer te brengen. Daar ontmoeten ze Simeon en Hanna die met Jezus in zijn armen God begint te loven. Doet u met mee?

31 december om 19.30 uur Op de laatste dag van het jaar staan we stil bij wie ons ontvielen. We steken kaarsen aan voor hen die nu alleen nog in ons hart voortleven. Bij moeite, gemis en verdriet wens ik u van harte toe dat troost, liefde en licht niet ontbreken in het nieuwe jaar.

3 januari is er 's morgens om 10.00 uur een viering voor alle inwoners. De dienst is voorbereid met de ouderlingen uit de drie dorpen. In een uur gaan we het kerkelijk jaar door aan de hand van symbolen die bij de grote feesten horen. Er wordt niet gepreekt, maar we zoeken bij elk feest een verhaal of gedicht en een lied. Het symbool dat daarbij hoort krijgt een plekje in de kerk.

Na afloop, of als u vroeg bent vooraf, is er volop gelegenheid om elkaar nieuwjaar te wensen. We doen dat onder het genot van een kop koffie met wat lekkers en en wie weet net als vorig jaar met een glaasje boerenjongens.



ALPHA CURSUS

Vanaf januari 2010 zal ik op maandagavond voor belangstellenden binnen én buiten de kerk aan Alpha cursus houden. Deze cursus is ook geschikt als voorbereiding op het **belijdenis doen**.

De cursus duurt tien avonden en een dag. In een open sfeer kan ontdekt worden wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding. In deze inleidingen gaat het over de kernpunten van het christelijk geloof, waarover we in gesprek gaan. De opzet is enerzijds informatief, anderzijds is er tijd voor gesprek en ontmoeting.

Een Alpha cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven. Het cursusmateriaal

veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God. Laten we nu al elkaar bemoedigen om zelf mee te doen of anderen daarvoor uit te nodigen. De start is **11 januari** 18.00 uur tot 20.00 uur. Daarna om de veertien dagen, niet in de schoolvakantie, bij mij thuis. U kunt zich **opgeven** voor het eind van dit jaar. De cursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Kosten 5 euro per avond incl. maaltijd.



FILMMIDDAG

16 december van 13.30-15.00 uur is er voor kinderen vanaf groep 5 en hun opa's en oma's (ouders mogen ook) een filmmiddag. We laten een speelfilm zien die het verhaal volgt de geboorte van Jezus. Vorig jaar lieten we de film 'Waarom Kerst' zien voor volwassenen. Nu dus ook voor de kinderen. Heeft u als volwassenen de film gemist, kom dan gerust kijken. Ook al bent u nog nooit binnen geweest. De entree is vrij en de drempel van de kerk is laag. Na de film is er wat te drinken en te eten.

FILMAVOND

Opnieuw draaien we een mooie speelfilm in de kerk voor héél het dorp. Dit keer de film **Amazing Grace** op **donderdag 4 februari 2010**. Het is het inspirerende en meeslepende verhaal van de man die vocht voor de afschaffing van de slavernij. De 18e-eeuwse politicus William Wilberforce (Ioan Gruffudd, bekend uit Hornblower) raakt als jongeman in de ban van predikant John Newton (Albert Finney), die achtervolgd wordt door zijn verleden als kapitein van een slavenboot. Newton spoort Wilberforce aan om zijn leven te wijden aan de afschaffing van de slavernij. Maar de politiek lijkt niet klaar voor zijn boodschap. Na enkele jaren strijd keert Wilberforce ziek en gedesilluseerd terug naar het platteland, waar hij kennismaakt met de beeldschone Barbara. Door zijn liefde voor haar, vindt hij nieuwe kracht om zijn strijd voort te zetten. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Om 20.00 uur start de film.

KLOKKEN LUIDEN VOOR HET KLIMAAT

Alle kerken in Nederland en ook wereldwijd worden opgeroepen om op zondag 13 december om 15.00 uur hun klokken te luiden voor een rechtvaardig klimaatverdrag. Met deze actie vragen de kerken in Nederland de wereldleiders op om in actie te komen voor het klimaat en een boodschap van rechtvaardigheid te laten klinken in solidariteit met de armen in deze wereld. De wereldleiders komen van 7 - 18 december bijeen in Kopenhagen om een nieuw klimaatakkoord te sluiten. Op 13 december worden in Kopenhagen op het stadhuisplein alle handtekeningen van de klimaatbelofte overhandigd aan een hoofdonderhandelaar.

Wereldwijd worden kerken opgeroepen om 350 keer de klokken, gongs, schalen of drums te luiden. 350 verwijst naar de 350 CO2 deeltjes per miljoen in onze atmosfeer. 350 is veilig volgens de meeste klimaatexperts. De huidige concentratie is 390 deeltjes. De kerkklokken zullen in alle tijdzones luiden, te beginnen om 15.00 uur lokale tijd in Fiji in de Stille Zuidzee. Ook de kerk van Boijl heeft zich aangemeld en zal meedoen.

BIJBELLEESGROEP

Deze maand komen we op **dinsdag 15 december en 19 januari** bij elkaar in het Karkehus. We drinken eerst koffie om 9.45 uur en om 10.00 uur lezen we verder in het bijbelboek: Esther. Zoals u boven hebt kunnen lezen, hoort dit boek bij decembermaand.

Je kunt het boekje lezen als het verhaal over bange mensen die uiteindelijk voor hun identiteit uitkomen, een verhaal van mensen voor wie het verdraaid lastig is om overeind te blijven in een vijandige omgeving. Je kunt het echter ook lezen als het verhaal over mensen die zich hebben geassimileerd en die uiteindelijk ontdekken dat ze ook nog jood zijn; voor hen is het echter niet nodig is terug te grijpen op de godsnaam. De naam van God wordt dan ook niet genoemd. 'Hij' komt niet meer als een duveltje uit een doosje kijken. Voor wie twijfelt 'zal ik eens meedoen', kom ontdekken een oude verhaal vertelt.

Sjalom, Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Friesland's End
tel 0516 44 14 77 e-mail de.pastorije@hetnet.nl

INGEZONDEN

NEVA ENSEMBLE VERZORGT KERSTCONCERT IN ZORGLIED

Het Neva ensemble uit St. Petersburg geeft in Zorgvlied op zaterdag 26 december (tweede kerstdag) een kerstconcert in de RK parochiekerk H. Andreas, Dorpsstraat 31. Aanvang 20.00 uur

Het Neva ensemble is een klein koor dat bestaat uit zes personen: drie dames en drie heren.

Dit ensemble heeft zich gespecialiseerd in het zingen van Russische kerkmuziek. Daarnaast wordt dit repertoire aangevuld met beroemde liederen uit de folklore van het land en een licht klassiek repertoire.

Alle leden van het ensemble hebben een professionele zangopleiding aan het conservatorium genoten en als zanggroep heeft het ensemble zich een techniek eigen gemaakt die uitmunt in vocaal evenwicht.

De eigen interpretatie van de Slavisch Russische muziek wordt dan ook overal bijzonder gewaardeerd

De kerkmuziek is meer dan zeventig jaren verboden geweest in Rusland, maar het volk is altijd blijven zingen, al was het in het verborgene.

Na 1990 brak een geweldige opleving van het godsdienstig leven los in Rusland. Oude tradities werden in ere hersteld.

SAMENSTELLING

Nu kan weer met de oeroude Slavisch-Russische muziek worden opgetreden

Het Neva ensemble doet dat met een meesterlijke stembeheersing en een overtuigende bevlogenheid en bestaat uit: Irena Shasheva (sopraan), Ekatarina Alabina (mezzosopraan,) Valerya Matygulina (muzikale begeleiding), Vladimir Matygulin (Countertenor), Dmitre Taneev (bariton)en Sergej Ordinez (bas)

BOEKENLEGGERS ALS ENTREEBEWIJS

Mede dankzij een financiële bijdrage van Stichting Cultureel Westerveld, Hotel restaurant Villa Nova en ontwerpburo Tekst in Beeld, beiden uit Zorgvlied, waarvan laatstgenoemden ontwerp en drukkosten voor hun rekening genomen hebben van het entreebewijs dat als boekenlegger is ontworpen en een fraaie herinnering blijft voor dit unieke optreden.

EEN UNIEK CONCERT IN EEN SFEERVOLLE AMBIANCE

Het beeldbepalend kerkgebouw uit 1923 dat onder monumentenzorg valt heeft een bescheiden maar sfeervol interieur en beschikt over een fraaie akoestiek

Met het optreden van dit vermaarde ensemble in de Andreaskerk sluit de RK parochie op onderscheidende wijze de festiviteiten rond haar 125 jarig bestaan af.

INFORMATIE EN TOEGANGSBEWIJZEN

Hiervoor kunnen belangstellenden zich wenden tot de heer A. Gaastra, Dorpsstraat 15b, Zorgvlied
Tel. 0521 388166 of H. Jak, Hoofdweg 39, Elsloo tel. 0561 421833

GEVONDEN - GEVONDEN - GEVONDEN - GEVONDEN - GEVONDEN

Een herenpolshorloge met kapotte band op de Kerkweg

Afhalen bij K. de Vries
Kerkweg30
Boijl

Help ons de berg op



ik voel de pijn met je mee,
vanaf nu sta je niet meer alleen.
ik ben serieus en zeg wat ik meen,
want samen sta je sterker als alleen.
1persoon kan IETS bereiken,
1 persoon kan IETS alleen.
maar samen sta je toch veel sterker,
want samen word alles 1

Wij gaan 03-06-2010 voor KWF kanker bestrijding de Alpe d'Huzes berijden. Hiermee willen we geld inzamelen zodat er eerder een medicijn gemaakt kan worden tegen genezing van kanker. En dat kunnen wij niet alleen dus

HELPT U ONS MEE?

Giro 749384832

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar:

alpe-d-Huzes@hotmail.com

We hopen op deze manier een steentje bij te dragen en rekenen ook op uw hulp!

Manon Schuurmans, Karina Marks, Hanneke Jager, Melanie v/d Meulen, Esmee v/d Laan

Knieperties "anders"

Al heel lang is het een oude (goede) gewoonte om met de jaarwisseling 'knieperties' te bakken al smaken ze trouwens het hele jaar door wel goed! Meestal worden ze gebakken volgens een algemeen basis recept. Er zijn echter nog meer mogelijkheden. Al jaren lang ben ik in het bezit van een (Zwitsers) receptenboekje met heel andere variaties op de ons wel welbekende 'kniepers' alleen heten ze daar dan 'Brezeli' Vaak hoor ik: 'hé wat is dat lekker en wat is dat voor smaak' Voor de liefhebber voor 'knieperties anders' hierbij wat van deze recepten.

Kaas kniepers:

75 gr. boter, 150 gr. geraspte kaas (b.v. belegen Goudse) 300 gr. meel, wat zout, 350 water. Evt. wat extra water toevoegen. Het deeg moet een beetje soepel zijn als bij cake deeg.

Boter wat zacht laten worden en mengen met de geraspte kaas. Water en zout erbij en dan het meel toevoegen. Laat het deeg een uur rusten in de koelkast. Een klontje deeg in het midden van je ijzer leggen en een mooie bruine wafel bakken.

Recept is voor ± 25 stuks mooie stevige wafels. Ze kunnen niet opgerold worden.

De Zwitsers vermelden (uiteraard) Gruyère of Appenzeller kaas maar met onze Goudse gaat het ook heel goed. Kaas bevat vrij veel vet dus leg wel even keukenpapier of een krant onder je wafelijzer.



Hazelnoot kniepers:

100 gr. boter, 100 gr. suiker, zakje vanille suiker, beetje zout, 1 ei en 1 eigeel, 200 gr. meel, 30 gr. gemalen hazelnoten, 125 melk.

Boter, eieren en suiker schuimig roeren, rest toevoegen, dan meel en de noten er door mengen.

Deeg direct verwerken. ± 50 stuks. Kunnen niet opgerold worden.

Hartige kniepers:

1 koffielepel zout, 2 eieren, 1 dl room, 1 dl. olijfolie, 500 gr. meel, 6 à 7 dl water.

Eieren, room en olie schuimig roeren. Meel, zout en water toevoegen. Op kamertemperatuur het deeg 30 min rusten laten. Geeft ruim 100 stuks. evt. half recept nemen.

Variatie: fijngehakte uien of gemalen peper toevoegen.

Kunnen niet opgerold worden.



Zoete room kniepers:

60 gr. boter, 100 gr. suiker, 1 ei, 1 eigeel, ¼ l slagroom, iets zout, 200 gr. meel.

Boter met de suiker schuimig roeren en de rest toevoegen. Als laatste het meel erbij. Deeg direct verwerken. Kunnen niet opgerold worden. ± 30 stuks.

Wijn kniepers:

250 slagroom, 250 witte wijn, beetje zout, 250 gr. suiker, 250 gr. meel.

Alles samen tot een deeg mengen en 1 uur in de koelkast laten rusten. Als het deeg te dun is, wat extra meel en boter toevoegen. Geeft ± 45 wafels.

Kunnen worden opgerold. (gaat goed rondom de steel van een roerlepel)

Er staan nog veel meer recepten in zoals komijn, met zoetstof, ham, citroen, vanille, chocola enz. Succes! Je kunt eventueel bellen, tel. 421435.

Jelly Menger



Nationale Vereniging

DE ZONNEBLOEM
AL 60 JAAR GOED VOOR ELKAAR

UITSLAG

NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2009

Datum trekking: 9 november 2009

Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2009.
De Nationale Zonnebloemloterij 2009 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
(C601/1061604 d.d. 06 februari 2009)

PRIJSNR	LOTNR	PRIJSBEDRAG	PRIJSNR	LOTNR	PRIJSBEDRAG
1e prijs	0016899	€ 15.000,00	14e prijs	0513858	€ 1.000,00
2e prijs	1352509	€ 10.000,00	15e prijs	0231653	€ 1.000,00
3e prijs	0090372	€ 10.000,00	16e prijs	0641819	€ 450,00
4e prijs	0164106	€ 5.000,00	17e prijs	0708911	€ 450,00
5e prijs	0672412	€ 5.000,00	18e prijs	1102200	€ 450,00
6e prijs	0086719	€ 5.000,00	19e prijs	1222808	€ 450,00
7e prijs	0307764	€ 2.500,00	20e prijs	1226162	€ 450,00
8e prijs	1086199	€ 2.500,00	21e prijs	1002658	€ 450,00
9e prijs	0902818	€ 2.500,00	22e prijs	1234980	€ 450,00
10e prijs	0236314	€ 2.500,00	23e prijs	1036190	€ 450,00
11e prijs	0484650	€ 1.000,00	24e prijs	1197043	€ 450,00
12e prijs	1263291	€ 1.000,00	25e prijs	0079201	€ 450,00
13e prijs	0576197	€ 1.000,00			

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *

26e prijs	91457	€ 100,00
27e prijs	58932	€ 100,00
28e prijs	98583	€ 100,00
29e prijs	2119	€ 50,00
30e prijs	4067	€ 50,00
31e prijs	6269	€ 50,00
32e prijs	975	€ 15,00
33e prijs	528	€ 15,00
34e prijs	523	€ 15,00

*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

(onder voorbehoud van typfouten)

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

VERENIGINGSLEVEN



Dorpshuis De Tille

Er is de laatste tijd enorm veel werk verzet om ons dorpshuis draaiende te houden en vooral een moderner aanzicht te geven. Liters verf heeft het klusteam van Tineke op de muren, deuren en kozijnen aangebracht, er zijn nieuwe gordijnen genaaid en het resultaat mag er zijn! Ook langs deze weg willen wij alle vrijwilligers, waarvan er een aantal wel héél vaak te vinden was in De Tille met een kwast in hun hand, heel hartelijk bedanken voor hun enthousiasme en inzet!

Zoals u waarschijnlijk weet, is Dorpsbelang eigenaar van het dorpshuis. Omdat wij geld nodig hadden om de opknappbeurt van de Tille en de aanloopkosten voor de nieuwe beheersvorm te bekostigen, hebben we een beroep gedaan op de 'Zelfbeheer groenpot'. Er is een vergadering belegd met de bewoners van de bebouwde kom (zij zorgen immers door hun zelfwerkzaamheid dat de pot gevuld wordt door de gemeente) en daarin is afgesproken dat de buurten € 3500,- schenken aan het dorpshuis en dat er € 5000,- gebruikt mag worden als werkkapitaal totdat het dorpshuis op eigen benen kan staan. Het bestuur is erg verheugd met deze regeling.



Wil Krol en Rient Menger

Frans Mooy, Henk Roeles en Janneke Baylé



Jacob Veldmeijer

Doordat het de laatste weken wat rommelig en stoffig is geweest in De Tille vanwege het klussen, is een schema voor bijvoorbeeld regelmatige schoonmaak nog niet goed van de grond gekomen. In het nieuwe jaar wordt daar aan gewerkt en krijgen de vrijwilligers nader bericht van ons. Er is in de tussentijd veel energie gestoken in de nieuwe beheersvorm, de toekomst van De Tille en alles wat daarbij komt kijken, dat de mogelijke oprichting van een Stichtingsbestuur nog niet serieus aan de orde is geweest. Ook hiervan houden we u op de hoogte wanneer daar aanleiding voor is.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de vernieuwde Tille, dan is de toneeluitvoering van 19 december een goede aanleiding om een kijkje te komen nemen. Daarmee steunt u natuurlijk ook gelijk de exploitatie door eens goed te proosten op ons dorpshuis!



In dit verband wijzen we u ook op de Bonte Avond van 27 maart a.s. Het is voor de inkomsten van het dorpshuis belangrijk dat dit soort feestavonden doorgang kunnen vinden. Doe eens gek.....en geef u op met de buurman/vrouw, de hele buurt of een vriend en doe mee! Want alleen bij voldoende deelname gaat deze altijd gezellige en hilarische avond door.

Bekers

De prijzenkasten zijn uit de hal en de zaal van het dorpshuis verwijderd. Veel van de bekers zijn jaren geleden gewonnen en zeiden niet veel mensen meer iets. Ze zijn echter nog wel bewaard gebleven en wachten op een liefhebber. Heeft u belangstelling voor de bekers, neem dan gerust contact op met Tineke van der Walle.



Heeft u verder vragen of opmerkingen over het dorpshuis, of wilt u lid worden van Dorpsbelang Boijl, u kunt altijd een bestuurslid benaderen.

Tot slot willen wij alle Boijligers hele fijne feestdagen toewensen en een gezond 2010!

Het bestuur,
Geert Pijlman, Albert Sijbesma, Dox Poiesz, Ben Lubberdink,
Lucie Gorter en Anne-Marie van der Geest.

Koersballen in Boijl

In een van de vorige uitgave van **EVEN BI'J PRAOTEN IN BOIJL** hebben we u het een en ander laten weten over het spel koersballen wat we willen gaan spelen in ons dorp.

We zijn inmiddels enthousiast met zo'n 28 deelnemers vanaf september j.l ons tweede seizoen ingegaan. Door dit enthousiasme, (we spelen elke woensdagmiddag) en het overbrengen hiervan hebben we zelfs deelnemers uit Oosterstreek die bij ons zijn komen spelen.

Ook hebben we al contact gehad met de koersbalvereniging in Elsloo om met elkaar dit leuke spel te spelen, en zijn we in november j.l. met 22 deelnemers van ons wezen koersballen in Elsloo.

Wat hieruit is ontstaan is dat er afgesproken is om dit met voort te zetten, en hebben we het plan om in het voorjaar van 2010 elkaar weer te ontmoeten, maar dan bij ons in Boijl.

Zoals u kunt lezen is het goed dat er op deze manier weer wat extra's in het dorp gebeurd. Mogelijk heeft dit artikeltje uw interesse opgewekt, en denkt u daar zou ik wel wat meer van willen weten, of wellicht het spel willen meespelen aarzel dan niet en kom naar een van onze **speelwoensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur in de grote zaal van de Tille.**

We starten in het nieuwe jaar weer op woensdag 6 januari 2010.

Wellicht ten overvloedigen melden wij u dat koersbal spelen een spel is wat niet aan leeftijd of wat dan ook gebonden is.

Namens de onofficiële leiding van de club met vriendelijke groeten,
Arie van der Sel en Wim van de Hoef.

Bingo TWW- kinderwerk Boijl

27 November stond er een Bingo op het programma van TWW Kinderwerk. Deze werd gehouden in de Tille, en werd bezocht door 16 kinderen uit de groepen 1/2 en 13 kinderen uit de groepen 3/4.



Alle kinderen konden na afloop met een gewonnen prijs naar huis.



Zo af en toe was het erg spannend!



Hierbij willen de medewerkers van TWW alle kinderen bedankten voor het meedoen aan de Bingo, en hopelijk tot de volgende keer.

Zumba/Karaoke TWW- kinderwerk Boijl

27 november stond er een Zumba/Karaoke avond op het programma van TWW Kinderwerk. Deze werd gehouden in de Tille, en werd bezocht door ca. 15 kinderen.



Instructrice Joyce van der Helm laat de kinderen kennis maken met de allernieuwste rage Zumba. Na een aarzelend begin gingen alle kids uit hun dak!



De mannen.....



Tegen de dames.....



Het eerste nummer van de Karaoke
Er is er één jarig

Hierbij willen de medewerkers van TWW alle kinderen bedanken, en hopelijk tot de volgende keer.

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door het beschikbaar stellen van tv's en bekabeling door fa. Bottema en microfoons door Westra geluid.



OJP gaat weer de lucht in...



Het is al weer een tijdje geleden dat wij wat van ons hebben laten horen, maar de nieuwjaarsviering staat binnenkort alweer voor de deur en dat is voor ons het sein om als oudejaarsploeg weer actief te worden. Daarom willen wij iedereen graag informeren over waar de OJP voor staat en wat de OJP zoal doet.

OJPfm

Vorig jaar hebben we uw leven (ether) verrijkt met knotsgekke uitzendingen en schitterende, al dan niet door u aangevraagde, muziek. Ondanks de erbarmelijke omstandigheden 's nachts (veel te veel graden onder nul) zijn we toch weer erg enthousiast om samen met het dorp de laatste drie dagen van 2009 swingend af te sluiten...!!!

Echter zijn we er ook zeker van bewust dat er niet mee weg komen het hierbij te laten. Zonder alles uit de spreekwoordelijke doeken te doen, raden we u ten zeerste aan het jaar in ons dorps huis af te sluiten. Voor degene die nog niet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen; het dorps huis is afgelopen maanden schitterend opgeknapt door vele vrijwilligers die met behang, zweet en verf 'de Tille' te lijf zijn gegaan.

Na de 'stunt' is er voor iedereen de mogelijkheid om het nieuwe jaar te vieren in het dorps huis van Boijl. Dit feest wordt georganiseerd door de OJP. Het is van belang dat u weet, dat het bedrag dat u tekent op de lijst niet wordt gebruikt om het feest te kunnen bekostigen.

Dit jaar gaan we weer voor het concept wat vorig jaar werd geïntroduceerd, wat betekent dat je gewoon munten kan halen voor een euro. Stel, u bestelt voor 20 euro bier, dan krijgt u een afgemeten 20 bier. Neemt u slechts de helft hiervan, dan hoeft u slechts 10 euro te betalen waar u dan vanzelfsprekend ook 10 bier voor krijgt. Gaat u echter voor het dubbele, dan krijgt u 40 mooie biertjes voor uw 40 zuur verdiende centen. Een vrij simpel concept, naar wij dachten.

Oprichting

Al meer dan 54 jaar verzorgt OJP 't Zwaantje de festiviteiten rondom de nieuwjaarsviering. De reden van de oprichting is ontstaan door twee oorzaken. Eén oorzaak was het 'togen' in Boijl. In Boijl was het namelijk de gewoonte om alles wat los en vast zat naar het schoolplein te slepen. De omvang van het togen nam steeds grotere vormen aan. Met trekkers en opleggers werd Boijl en omgeving afgestruind. De spullen die verzameld waren, werden dan op het schoolplein neergezet. Deze konden dan nieuwjaarsdag weer opgehaald worden. Tijdens het togen ging er ook wel eens wat kapot. Deze reparaties werden altijd keurig vergoed. Politie de Vries, destijds de dorpsagent in Boijl, was de bemiddelaar in deze gevallen. Alle onkosten/schades werden door de toenmalige club uit eigen zak betaald.

Voor 8 vrijgezelle mannen was dit alles de aanleiding om een oudejaarsploeg op te richten. Die zorgde ervoor dat het togen een halt toegeroepen werd. Bovendien was de gedachte: het geld dat eerst gebruikt werd om de schadegevallen te betalen, kon voor een veel beter doel gebruikt worden. Deze twee doelstellingen werden door de 8 vrijgezelle mannen nagestreefd en ondanks dat het begin moeilijk was, werd toch hun doel bereikt.

En nog steeds is de vereniging springlevend. Bestond de OJP bij de oprichting uit 8 man, op dit moment telt ons ledenbestand 30 jonge ongetrouwde mannen. Hierbij komt ook nog eens dat alle vergaderingen druk bezocht worden en dat iedereen zijn steentje bijdraagt om alles tot een succes te laten worden.

Nieuwjaarsviering

In de loop van de jaren zijn de activiteiten van de OJP wel wat veranderd. Het togen wordt al lang niet meer gedaan, maar nog steeds zorgt de OJP ervoor dat alles rondom de nieuwjaarsviering soepel verloopt. Hierbij spelen de activiteiten zich de laatste jaren rondom de kroeg af. Rond 00:30 uur wordt



begonnen met een spectaculaire vuurwerkshow. Ook doen er altijd wel een paar bekende en minder bekende mensen Boijl aan tijdens de zogenoemde 'stunt'. Dit zorgt elk jaar weer voor hilarische taferelen.

Verenigingsleven

Een ander jaarlijks ritueel zijn de cadeaus voor de verschillende verenigingen in Boijl. Op dit moment zijn er zo'n 20 verenigingen. Hier worden ook de Basisschool en Peuterspeelzaal bij gerekend. Elk jaar mogen alle verenigingen een lijstje inleveren waarin aangegeven wordt welk cadeau ze graag zouden willen ontvangen. Wanneer alle wensen op een rijtje gezet zijn, wordt er een keuze gemaakt welke verenigingen in aanmerking komen voor een cadeau. Hierbij staat van te voren vast dat de OJP geen geldbedragen weggeeft. Geprobeerd wordt om ieder jaar zoveel mogelijk verenigingen tevreden te stellen. Tot op heden is dit aardig gelukt. Enkele sprekende voorbeelden zijn de grote kerkklok in Boijl, de gordijnen in de achterzaal van de Tille en de A.E.D.-kast van vorig jaar.

65+-pakketjes

Naast de cadeaus voor de verenigingen wordt ook rekening gehouden met de oudere bewoners in Boijl. De OJP zorgt ervoor dat alle mensen die 65 jaar en ouder zijn een 'overlevingspakketje' krijgen. Hierin zitten vooral kwalitatief goede eten- en drinkenswaren. Nu is het niet zo dat zonder dit pakketje de mensen de winter niet doorkomen. Maar ieder jaar horen wij dat dit pakket voor veel mensen een verrassende aanvulling is, een pakketje dat zeer welkom is bij de mensen.

Lijstlopen

Zoals u wel zal weten, kunnen er geen activiteiten worden gedaan zonder financiële steun. En dat is ook binnen onze vereniging het geval. Het is belangrijk om te weten dat binnen de OJP alles op vrijwillige basis wordt gedaan. Daarbij komt dat veel dingen waar wij gebruik van maken, niet bekostigd hoeven te worden. Hierbij speelt de kroeg 't Zwaantje' altijd een belangrijke rol.

Voor veel mensen is het daarom niet onbekend dat de OJP tussen Sinterklaas en Kerst langs de deuren gaat met een intekenlijst. Via deze intekenlijst worden alle acties gefinancierd. De opbrengst van deze lijst wordt voor de volledige 100% besteed aan cadeaus, 65+-pakketjes en de stunt. Iedereen die de OJP een warm hart toedraagt mag een vrij bedrag tekenen. Hier is geen minimaal en al helemaal geen maximaal bedrag aan gekoppeld.

Ieder jaar wordt er netjes getekend op deze lijst, hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Wij hopen dat u dit jaar ook weer uw steentje kunt bijdragen. Want zonder deze steun kunnen wij de activiteiten niet tot een succes maken.

Wij hopen dat we u voldoende hebben geïnformeerd over de gang van zaken wat betreft de Oudejaarsploeg in Boijl. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen wanneer we bij u aan de deur komen tussen Sinterklaas en Kerst. Samen met uw bijdrage hopen wij de start van het nieuwe jaar weer goed te kunnen laten verlopen en iedereen in het dorp tevreden te kunnen stellen.

Graag zien wij u terug bij de nieuwjaarsviering om 00.30 uur buiten, naast het café 'de Tille', voor onze befaamde vuurwerkshow. Vervolgens bent u welkom in het dorps huis 'De Tille' voor stunt, uitreiking van cadeaus en instuif.

KOMT ALLEN!!!

Met vriendelijke groeten,

OJP 't Zwaantje





OUDEJAARSPLOEG 'T ZWAANTJE



Elkaar een goed 2010 wensen,
Even gezellig samenzijn,

Kom dan het nieuwe jaar inluiden samen met de OJP

Programma

- 0.30 uur - Aanvang
- Vuurwerkshow (buiten, naast dorps huis "de Tille")
- Stunt (dorps huis "de Tille")
- Cadeaus verenigingen (dorps huis "de Tille")

Heeft u na afloop nog zin in een feestje?
Dan zien we u graag bij de instuif **in het dorps huis!**

KOMT ALLEN!!!

Gemengd Koor Boijl

De recreatiezaal van Lindestede in Wolvega was goed gevuld met bewoners van dit Zorgcentrum. Zichtbaar genoten ze van de zang van het Gemengd Koor Boijl, dat een dag van tevoren precies 70 jaar bestond, wat gevierd wordt met een jubileumconcert in januari 2010 in Boijl.

Het programma begon met "Verlangen" van A. Dvorák dat ingetogen en mooi gezongen werd en door het publiek met een luidop "prachtig" werd gewaardeerd. Verder o.a. pas ingestudeerde gedeelten uit "The Sound of Music" van R. Rogers zoals "Climb every mountain". In het mooie lied "El Grillo" (de krekel) van J. Desprez houdt de krekel niet op over liefde te zingen. De verliefde tenor-krekels voerden de boventoon. Uit de operette "Glückliche Reise" werd o.a. ten gehore gebracht "Nacht muss es sein" en "Das leben ist ein Karussell".

Het uit het koor gevormde damesgroepje "Femmes Vocales" zongen o.a. het ingetogen "Ave Maria Stella" van E. Grieg en "My dearest, my fairest" van D. Purcell. Het programma werd aan elkaar gepresenteerd door dirigente Annemarie Bax uit Drachten en Trix de Waal uit Donkerbroek verzorgde de pianobegeleiding.

Het koor werd bedankt met waarderende woorden en het verzoek nog eens terug te komen. Gemengd Koor Boijl staat altijd open voor nieuwe leden, vooral bassen en tenoren.

Namens het koor: Aukje Hoekstra, Oosterwolde. Inlichtingen voor potentiële leden tel. 0516-520401.

SPORT

Voetbal

HERFSTKAMPIOEN!

Op zaterdag 28 november zijn de F4-pupillen van BOZO herfstkampioen geworden!

De laatste wedstrijd was nog best spannend en werd nipt met 3-2 gewonnen. Alle andere wedstrijden werden met grotere uitslagen gewonnen. Dit betekent echter wel dat de ongeslagen status gehandhaafd bleef. Geen geringe prestatie dus. (24 punten uit 8 wedstrijden)

De sfeer rond de wedstrijd was geweldig, compleet met spandoek, fotosessie en na afloop uit eten, gevolgd door een rondrit door het dorp.



De selectie van de F4 bestaat uit Isil de Vries, Mike Elsinga, Remco Jager, Wesley Rooks, Danny Sijbesma, Yinka Cremer, Rens Aberson (topscorer), Eline van der Lelie en Chantal de Vries.

We gaan nu tijdens de wintermaanden eerst zaalvoetbal spelen. Voor de jeugd organiseren de voetbalverenigingen van Weststellingwerf sinds jaar en dag al een zaalcompetitie. Altijd een leuke onderbreking tijdens de koude wintermaanden en daarna beginnen we vol goede moed weer aan de voorjaarsreeks. Hopelijk weer met evenveel succes. Doe jullie best jongens en meisjes!

Aize
Ronny
Koos

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT

vrijwilligers sportvereniging DOS

*Vrijwilligers van 16 jaar en ouder die willen helpen met het
venten van de oliebollen kunnen zich melden bij:*

Geertje de Vries, tel. 420778

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT

OLIEBOLLENACTIE

Op dinsdag 29 december a.s. heeft sportvereniging DOS haar oliebolactie. Deze jarenlange traditie draait op vrijwilligers die de sport een warm hart toedragen.



Ook u kunt ons helpen de sport draaiende te houden door olieballen te kopen van onze venters, of rechtstreeks af te halen in de sportkantine in Boijl, of te kopen op ons verkooppunt bij de AHB.

De eerste venters starten 's morgens om 9.30 uur en zullen de volgende buurten bezoeken: Boekelte, Rijsberkamp, Bekhofweg, richting Zandhuizen, Doldersumsestraat, Boijlerstraat, Alteveersweg, Schoollaan, Oostvierdeparten, richting Vledderveen, Boijlerweg, Reeweg, Verwersweg.

's Middags zullen de volgende buurten bezocht worden door onze venters: De Daaken, Groene Zoom, Boschoordweg, Boijlerweg, Brink, Klokkeweg, Kerkeweg. Tevens zal er vanaf 13.00 uur een verkooppunt zijn bij de AHB in Boijl.

Ook kunt u olieballen vooraf bestellen mocht u denken deze mis te lopen, waarna deze af te halen zijn in de sportkantine. Bestellen kan bij Lammie Jongbloed tot dinsdag 29 december, tel. 421408.

**DUS MOGELIJKHEDEN GENOEG VOOR U
OM AAN ONZE HEERLIJKE OLIEBOLLEN TE KOMEN
EN ZO SMULLEND HET OUDE JAAR UIT TE LUIDEN!!**



OLIEBOLLEN PER ZAK

WIT € 3,- OF MET KRENTEN € 3,50

TE BESTELLEN BIJ LAMMIE JONGBLOED, TEL. 421408



Nieuwjaarsborrel vv Boijl

2 januari 2010

In café
"Het Zwaantje"
Zaterdag van 20.00 tot
22.00 uur



Genodigden:
leden,
donateurs, sponsoren,
vrijwilligers en een

ieder die zich tot de sport betrokken voelt!

Volleybal

VOLLEYBAL, DICHTBIJ HUIS SAMEN SPORTIEF BEZIG ZIJN, WIE ZIJN WIJ?



Volleybalvereniging SDO (Samenspel Doet Overwinnen) is een vereniging die in 2004 is ontstaan uit de volleybalverenigingen VV Boijl en NOVO'81 uit Noordwolde. Wij willen de bewoners van Boijl, Noordwolde en omstreken een teamsport bieden, waarin de sportieve prestaties hand in hand gaan met de saamhorigheid en gezelligheid.

WAAROM JE VOOR SDO ZOU MOETEN KIEZEN!

Volleybal is een dynamische sport, waarbij je fysieke conditie verbetert, je reactievermogen groeit en je lichaam maximaal getraind wordt. Bij SDO krijg je ruim de mogelijkheden om je volleybalkwaliteiten te verbeteren en uit te bouwen. Een staf van trainers met ondersteuning van de NeVoBo helpen je daarbij. Naast de verbetering van je sportieve prestaties krijg je ook de mogelijkheid je contacten in de buurt uit te breiden. Het is prettig elkaar in een sportieve sfeer te ontmoeten en beter te leren kennen. Niet alleen de sport accommodatie is uitstekend, ook de bijbehorende kantine onderstreept de gemoedelijke sfeer waarin we elkaar kunnen ontmoeten.

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN

Vanaf september tot mei trainen de Dames, Recreanten, Jeugd en Mini's op iedere woensdagavond. De Heren trainen op maandagavond. Op vrijdagavond spelen we de competitiewedstrijden in het rayon Heerenveen. De trainingen en thuiswedstrijden vinden plaats in de sporthal De Duker te Noordwolde.

ANDERE ACTIVITEITEN

Om de saamhorigheid tussen de leden te benadrukken houden we jaarlijks een oliebollentoernooi. Ook organiseren we jaarlijks het 'Vlechterstoernooi' voor de lokale ondernemers en overige inwoners van Boijl, Noordwolde en omstreken. Hierbij willen wij proberen volleybal te promoten en zo nieuwe leden en sponsors te krijgen. Dit jaar wordt het Vlechterstoernooi gehouden op 3 maart 2010, meer informatie daarover is binnenkort te vinden op www.vv-sdo.nl en opgeven kan via pr@vv-sdo.nl.

LEDEN

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Jong en oud, getraind en ongetraind, jullie zijn allemaal van harte welkom. Ook mensen die in recreatieverband willen volleyballen nodigen wij uit om gezellig te trainen op de woensdagavond. Meer weten? Kom langs! Neem je sportkleding mee, dan kun je meteen meetrainen. Eerst kijken mag natuurlijk ook. Je kan vier keer gratis mee trainen om kennis te maken.

TRAINER

Daarnaast zijn we voor het nieuwe seizoen ook op zoek naar een nieuwe trainer voor het mix B jeugdteam. Het gaat om een jong en enthousiast team dat graag nieuwe dingen wil leren. De trainingsavond is op woensdag.

Kijk voor meer nog meer informatie op www.vv-sdo.nl of stuur ons een e-mail: info@vv-sdo.nl.

Het Bestuur



Peuternieuws



SCHOOLREIS

Onze schoolreis ging afgelopen jaar naar het "Kabouterpad" in Appelscha bij het infocentrum van Staatsbosbeheer. Knapzakje mee, kaboutermuts op en we konden op pad.

Bloempjes, bijtjes, 2 lieve ezeltjes en zelfs een aantal babyvogeltjes. Over een wiebelbruggetje en natuurlijk even klauteren op bomen en zandheuvelds. Het was erg leuk en zeker voor herhaling vatbaar. Nog even grappig: groep 5 t/m 8 van de basisschool hielden even pauze bij het infocentrum op weg naar hun schoolreis.

LAATSTE SCHOOLDAG



En al vlug was daar ook de laatste schooldag. Met het knutselen hadden we al piratendingen gemaakt. Gelukkig was het mooi weer en kon de piratenboot bij ons aanleggen (basisschool bedankt voor de boot!) Piratenkoek en een schatkist sloten de dag en het schooljaar gezellig af.

Hierbij wil ik ook alle ouders en natuurlijk onze "grasmaaiopa" hartelijk danken voor de hulp en inzet van het afgelopen jaar.



AFSCHEID JUFFEN

Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van onze lieve vrijwilligsters Juf Jannie Jongedijk en Juf Rina Kremer. We zullen ze zeker missen! En er zijn ook kinderen geweest die afscheid hebben genomen van de peuters. Deze kids zijn alweer 4 jaar en mogen naar de basisschool. We wensen Tessa Mulder, Madelief de Vries en Gideon Verboom heel veel plezier en succes toe in groep 1!

NIEUWE KINDJES

Dit schooljaar is begonnen met 6 nieuwe kindjes. Gelukkig maar, want we hadden een beetje last van leegloop. Maar nu zijn Berend en Wimpie Wolters, Keano en Percy Rijszen, Sterre Bakker, Lieke Tolman, Daniel Derks en Beau Peters er gezellig bijgekomen. Wat een feest is het om jullie erbij te hebben! We hopen dat jullie het hartstikke leuk zullen hebben op de peuterspeelzaal!

de Oosterbrink

NAAR DE VOORSTELLING

Op 9 oktober zijn we met bijna alle peuters naar een voorstelling van Speelwerk geweest. Het was een leuk poppentheater over Bommies het eendje. Bommies beleefde allemaal avonturen in de grote sloot samen met zijn vriendjes. Alleen de reiger die plotseling overvloog was voor sommige kinderen wel érg spannend!



SINT MAARTEN

Op 11 november was het weer Sint Maarten. Alle kinderen hadden een prachtige olifanten-lampion gemaakt. Nadat we ons allemaal in de Oosterbrink hadden verzameld, hebben we naar een mooi verhaal geluisterd. Toen mochten we nog wat liedjes zingen en uiteindelijk gingen we lekker de straat op! Alle kinderen gingen in bolderkarren want zo'n optocht is wel leuk, maar ook wel ver hoor! Aan het einde van de optocht kregen we allemaal nog wat te drinken en natuurlijk....wat lekkers!

VERJAARDAGEN

Op 12 oktober werd Julia van der Wijk 3 jaar,
op 21 december wordt Sterre Bakker 3 jaar en
op 5 februari wordt Mirre Mulder 3 jaar
Gefeliciteerd meiden!!

Tenslotte nog een laatste belangrijke mededeling voor alle kindjes die binnenkort twee gaan worden.

Vanaf augustus 2010 moeten alle kinderen die aangemeld worden bij Speelwerk twee ochtenden op de peuterspeelzaal ingeschreven staan. Drie ochtenden mag uiteraard ook, maar één ochtend mag na deze datum niet meer.

Denkt u erover uw kind aan te melden voor de peuterspeelzaal? Wacht dan zeker niet te lang, want vanaf de zomer van 2010 gaat de plaatsing van nieuwe kinderen op volgorde van aanmelding!

Het aanmelden van uw kind kan tenslotte niet meer bij de leidster van 't Speulhokkien maar gaat via het hoofdkantoor in Meppel. Inschrijven kan via de site www.speelwerkgroep.net



Alle peuters van 't Speulhokkien, de leidster en de oudercommissie wensen u fijne kerstdagen en een mooi 2010!!

NIEUWBOUW SCHOOL

De nieuwbouw van de school in Boijl is in de laatste planningsfase gekomen, met de presentatie van de plannen en tekeningen op 30 november aan de ouders en omwonenden.

Op deze avond heeft dhr. Trompetter, wethouder onderwijs van de gemeente Weststellingwerf, kort iets verteld over de procedure en waar de verantwoordelijkheden van de gemeente en Comperio liggen. Na deze korte beschouwing was het woord aan dhr. Tromp, van architectenbureau Tromp en partners. Aan de hand van een presentatie op het digibord liet hij de ouders en omwonenden het proces zien, hoe het uiteindelijk ontwerp tot stand is gekomen. In heldere bewoordingen wist hij duidelijk te maken hoe er aan de verschillende belangen was gedacht. Eén belangrijk item was het tegemoetkomen aan de wens van de school om de Daltonwerkwijze te kunnen realiseren. Met o.a. de mogelijkheid om verschillende werkruimten te kunnen creëren zijn de architecten daar goed in geslaagd.

Maar wanneer gaat de school dan gebouwd worden??

Dhr. Trompetter liet weten dat het de bedoeling is om de bouw en de voorbereidingen daarvan te laten plaatsvinden rond de meivakantie 2010. In het tweede kwartaal van 2011 zouden we dan het nieuwe gebouw in gebruik kunnen nemen. E.e.a. natuurlijk afhankelijk van de werkbare dagen in de winterperiode.

Omdat de nieuwe school op de locatie komt van de huidige school, moeten we een tijdelijke huisvesting hebben. Daarin zal worden voorzien en het is vrijwel zeker dat die tijdelijke huisvesting gerealiseerd zal worden achter de tennisbaan in Boijl.



Inmiddels hebben we in de hal bij de hoofdingang van school de tekeningen opgehangen. Kom gerust eens kijken en voor eventuele vragen is de directeur van school in principe op maandag, dinsdag en woensdag beschikbaar.

Het is een lang proces geweest, maar met een resultaat dat er mag zijn. Boijl heeft straks een mooie nieuwe, school waar nog heel lang onderwijs van uitstekende kwaliteit genoten kan worden.



Achtergevel



Linkergevel



Voorgevel Boijlweg



Rechtergevel



EEN JAAR BOIJL

Mijn eerste jaar in Boijl zit er bijna op, tijd om eens kort terug te blikken.

Op 5 januari van dit jaar begon ik aan een tijdelijke betrekking op de Oosterbrink. Geert Pijlman, daarvoor vele jaren directeur van de school, had besloten gebruik te maken van zijn recht om terug te treden. Er moest dus een nieuwe directeur worden benoemd. Besloten werd om tot de zomervakantie gebruik te maken van een directeur a.i.. Dit, om personeel en MR de gelegenheid te geven goed te kunnen overdenken wat voor een directeur de komende jaren, samen met hen, het gezicht van school zou gaan bepalen. Tot die tijd zou ik in ieder geval de honneurs waarnemen en ingezet beleid continueren. Ik moet zeggen dat ik mij vanaf het begin thuis heb gevoeld in Boijl. Ik trof een hardwerkend team, een actieve MR en OR en positieve en meedenkende ouders aan op de Oosterbrink.

Aangezien het geen volledige betrekking betrof, was ik niet alle dagen de gehele dag op school. Geen probleem met een team als dat van de Oosterbrink.

Natuurlijk was het eerst wel wennen aan al die nieuwe gezichten. Maar zowel de kinderen als de ouders hebben hun best gedaan mij te leren kennen.

Inmiddels ben ik kort voor de zomervakantie vast benoemd op de Oosterbrink en ik kan u zeggen dat ik daar zeer mee ben ingenomen. De reis van St. Nyk naar Boijl heen en terug is dan ook nog geen enkele dag een probleem voor mij geweest. Aangezien ik in Boijl drie dagen op school ben, was er voor mij een kans om nog twee dagen bij Comperio (het bestuur van openbaar onderwijs in de Stellingwerven) aan de slag te gaan. Deze dagen werk ik op de Tjongeling in Oldeberkoop, ook met veel plezier.

Er is veel gebeurd dit jaar. In januari mocht de Barbara Ohman Prijs in ontvangst worden genomen. Dit n.a.v. het project: Boijl goes China in augustus 2008. In februari het jubileum van juf Gerri. In maart vierden we de "Comperiodag" met een ballonnenwedstrijd en in april natuurlijk de feestavond (wat een acteertalent in Boijl) en de grote rommelmarkt op Koninginnedag. In mei en juni natuurlijk de schoolreizen en in juni het afscheid van groep 8 met allerlei feestelijkheden en de traditionele partij slagbal die deze keer door de combinatie team/OR werd gewonnen. Augustus begon met de dreiging van de Mexicaanse griep. Het lijkt hier wat mee te vallen. In september het voetbaltoernooi. Oktober de Kinderboekenweek, met als thema: "Aan tafel". Vervolgens in november St. Maarten en het grote schaaktoernooi en in december het Sinterklaasfeest en natuurlijk nog de gebeurtenissen rond Kerst.

Verder nog de excursies, de kinderpostzegelactie, de MR en OR vergaderingen, al het werk van de commissies, cursussen van het team en vele andere activiteiten. Het mooie op de Oosterbrink is, dat bij al die zaken onze eerste en belangrijkste taak, het onderwijs aan uw kinderen, nooit uit het oog wordt verloren.

Ondertussen is er rond de nieuwbouw van school meer duidelijkheid gekomen. Hierover las u hierboven.

Ik stop met mijn "overdenking". Ik heb een prachtig jaar gehad in Boijl en hoop dat er nog vele volgen. Namens het team en de kinderen van de Oosterbrink wens ik u fijne Kerstdagen en alvast een Gelukkig Nieuwjaar.

Roel van Nijen

REMCO HEITE SCHAAKTOERNOOI 2009

Wat een dag! Wat een toernooi! Wat waren wij ontzettend...

Nou ja, we hebben helaas niet de overwinningskrans aan onze zegekar kunnen binden. Toch kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd schaaktoernooi. Er deden dit jaar maar liefst 26 teams mee. De Oosterbrink was met twee teams vertegenwoordigd. En we moeten zeggen dat ze hun uiterste best hebben gedaan.

Team 1 De Torenstrijders (Jesper, Ruben, Selma en Vincent), begonnen voortvarend: De eerste wedstrijd werd door het team gewonnen met 3,5 tegen 0,5. Een duidelijke en sterke overwinning. De tweede partij werd zelfs 4-0 voor onze kampioenen. Ook het patat eten strooide nog geen zand in de Oosterbrinkraderen. De derde partij werd ook met een klinkende overwinning afgesloten. De Torenstrijders leken voor een verrassing te gaan zorgen. Helaas sloeg de tegenstander in de vierde ronde dan toch toe: Er werd verloren. Ook in de vijfde ronde moesten de Torenstrijders hun meerdere erkennen in het team van de Drie Dorpen. Gelukkig hervonden ze zichzelf in ronde zes en zeven: deze werden beide gelijk gespeeld.

Team 2 De Paardenspringers (Esmee, Jesse, Sanne en Sietse), had het in de eerste drie rondes erg moeilijk. Vooral met zichzelf. Maar dat was eigenlijk nergens voor nodig: want in het verloop van de

overige rondes bleek al snel dat ze heel goed in staat waren om ook hun partijen te winnen. Steeds vaker kwamen de Paardespringers bij mij langs met de melding dat ze weer een partij gewonnen hadden. Jammer dat in de eerste drie rondes toch de zenuwen de overhand hadden. Hoe anders had het kunnen lopen. Maar ontzettend mooi om te zien hoe een enkele zege het zelfvertrouwen opkrikt. Als we de score per speler bekijken deden De Paardespringers nauwelijks onder voor De Torenstrijders. De Paardespringers hadden alleen de pech dat hun overwinningen verdeeld over de rondes zaten en sleepte zo weinig team punten in de wacht.

Een en ander resulteerde in een mooie gedeelde 8^e plaats voor De Torenstrijders en een mooie 20^e plaats voor de Paardespringers.

Laten we hopen dat we voor volgend jaar weer twee teams met gemotiveerde schakers op de been kunnen brengen! We gaan daar vanaf januari enorm ons best voor doen!

Esmee, Jesper, Jesse, Ruben, Sanne, Selma, Sietse, Vincent hartstikke bedankt voor deze geweldige dag!

Schaakcoach, vicekampioen schaaktweekamp van Gosse Fontanel (Frankrijk), Frank Spijkers



Noot van de leerkrachten: Frank Spijkers was naast coach ook schaaktrainer. Hij kwam wekelijks de leerlingen voorbereiden op het toernooi. Thea de Groot en Linda Siersema waren de begeleiders van team 2.

TECHNIEK

Zoals u ook in voorgaande dorpskranten heeft kunnen lezen is De Oosterbrink druk bezig met techniekonderwijs. Dit betekent dat wij inmiddels twee techniekcoördinatoren hebben te weten juf Herma Jorritsma en juf Albertina Spijkers. Op dit moment zijn we in het stadium dat het hele team scholing krijgt. Het komend half jaar krijgen we maandelijks een middag cursus op school.

In juni moeten wij dan onze resultaten aan andere scholen laten zien. De eerste les hebben we het gehad over onze visie op techniek en ook hebben we proefjes gedaan.

Op bijgaande foto's ziet u ons druk in actie.



Daarnaast gaan de lessen techniek gewoon door.

Zo zit er dit schooljaar veel techniek in het handvaardigheidscircuit.

Zo geeft Bas Swildens – vader van Jesse uit groep 2 – elektrotechniek. De leerlingen leren in drie lessen wat een stroomkring is en hoe ze dit kunnen toepassen. Ze maken tenslotte een bibberspiraal compleet met geluid.

Daarnaast wordt er in drie lessen een houten bootje gemaakt dat in de derde les getest wordt in de watertafel van de kleuters. Het bootje beweegt zich voort door middel van een schoeprad, dat op spanning wordt gebracht door middel van een elastiek. Ook hier was het een enthousiaste ouder die met het idee kwam. Tineke Veening – moeder van Niels uit groep 6 – zag het bootje tijdens haar vakantie in Denemarken.

Zij maakt echter niet zelf het bootje, want Tineke is met een heel ander stuk techniek bezig. Zij zorgt er wekelijks voor dat de leerlingen de kooktechniek onder de knie krijgen. In drie weken worden er heel lekkere dingen gemaakt.

Toch wil ik de andere leden van het handvaardigheidscircuit ook nog even voorstellen. Ook deze begeleiders zijn met techniek bezig alleen op andere gebieden. Carolien Reijnbergen leert de kinderen schilderen, Adri Hilhorst – moeder van Tjeerd uit groep 6 – maakt met de leerlingen een mobiel, Annette Nieuwenburg – moeder van Josanne en Melissa uit de middenbouw - maakt kaarten, juf Gerri breit en juf Albertina maakt het eerder genoemde bootje.

Tenslotte nog een foto van de leerlingen van groep 7. Zij maakten tijdens de afwezigheid van de leerlingen van groep 8 in een extra techniekles een handschudmachine. Deze werkt doormiddel van een krukas.



EIGENSCHAPPEN

Zoals u weet zijn we al weer enige jaren met de eigenschappentaal bezig. Zo besteden we in de lessen aandacht aan een eigenschap in het bijzonder en in het gewone taalgebruik komen veel eigenschappen langs. De eigenschappen worden ook gebruikt om te corrigeren of om andere problemen binnen de groep op te lossen.

De leerlingen gaan steeds beter met de eigenschappen om en in hun taalgebruik komen ze ook steeds vaker terug.

Iedere maand staat er een eigenschap centraal in de school. Aan het begin van het schooljaar hebben we alle eigenschappen die we tot dan toe geleerd hebben opgefrist en in oktober zijn we weer begonnen met een 'nieuwe' eigenschap. Dit was de eigenschap reinheid. Deze eigenschap hebben we aan de actualiteit gekoppeld. Namelijk aan de voorzorgsmaatregelen die men moest treffen om geen Mexicaanse griep te krijgen. In elke groep werd er op eigen niveau aandacht aan de eigenschap besteed.

In november stond de eigenschap vrijgevigheid centraal. Deze eigenschap hebben we in relatie gebracht met

St. Maarten. De vrijgevigheid zelve. De maand december staat de eigenschap geduld centraal.

Ook nu weer zal een leerkracht wekelijks op de info vertellen over deze eigenschap. Zo komen door het schooljaar heen alle leerkrachten aan de beurt om een eigenschap onder de aandacht van de ouders te brengen. We hopen daarmee te bereiken dat ook ouders thuis het met hun kind(eren) over de eigenschappen zullen hebben.

SINT MAARTEN

De Sint Maartenoptocht is een echte traditie op De Oosterbrink. Samen met de peuters en de groepen 1 tot en met 4 gaan ze met zelfgemaakte lampionnen in optocht door het dorp.

De hele dag regen en nog eens regen zelfs vlak voordat de optocht zou beginnen regende het nog. De juffen waren extra vroeg naar school gekomen om de lampionnen te voorzien van een regenjas want het zou toch zonde zijn wanneer de lampionnen kapot zouden gaan door de regen. Er was heel veel werk verzet door de kinderen. Ze hadden geweldig hun best gedaan en het resultaat was er dan ook naar. Groep 1 en 2 hadden De mooiste vis van de zee gemaakt. Dat is een vis, die spannende verhalen beleeft. We hebben een aantal boekjes over deze vis.

De groepen 3 en 4 hadden een vissenkomp gemaakt. Met daarin allemaal zelfgemaakte vissen en waterplanten. Na het bekijken van elkaars lampionnen, het zingen van Sint-Maartensliedjes en het luisteren naar een verhaal was het tijd voor de optocht. En gelukkig was het droog!

De peuters met hun mooie olifantlampionnen gingen voorop. Helemaal voorop in de optocht ging de bakfiets met daarop de geluidsinstallatie. Enkele jaren geleden hebben de toenmalige groep 2 leerlingen o.l.v. Hans Minnaert en in zijn studio een CD met Sint Maartenliedjes opgenomen. Zo trok er een vrolijke stoet door het dorp! Veel mensen kwamen naar buiten om een kijkje te nemen.

Terug op school hadden we wel zin in een bekertje drinken, bij het naar huis gaan kreeg ieder kind een zakje met lekkers. Waarna de meeste kinderen nog "even" langs de deuren gingen.

De kleuters hebben met hun lampion en de kijktafel meegedaan met een wedstrijd, uitgeschreven door de uitgever van de boekjes van De mooiste vis van de zee. In januari horen we of we een prijs hebben gewonnen.

DEMONSTRATIE HARP EN LUIT IN GROEP 7 EN 8

In het kader van (muziek)geschiedenis en Stellingwerf 700 is woensdagochtend, 18 november 2009, de heer Gerhard Bos in groep 7 en 8 geweest. Hij heeft uitleg gegeven over de herkomst en de bouw van de luit en de harp. Hij heeft verschillende houtsoorten en materialen, die hij gebruikt, laten zien.

Het rozet van de luit heeft als symbool een davidster. De leerlingen hebben het rozet van de luit van heel dichtbij kunnen bekijken en ze hebben een werkblad gekregen, waarop ze de davidster kunnen inkleuren.

De heer Bos, verkled als monnik, bespeelde de luit en ook de harp. Een aantal leerlingen mochten proberen op de harp. Vader Jacob te spelen. Dat was best lastig, maar met een beetje hulp, lukte dat best. Na de vragenronde werd de heer Bos bedankt voor interessante en leerzame demonstratie.



SCHOOLSCHAATSEN

De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben ook dit jaar weer meegedaan aan het Schoolschaatsen. Ze hebben enthousiast vier lessen gevolgd onder begeleiding van schaatsinstructeurs. Dit Schoolschaatsen wordt door verschillende bedrijven gesponsord en van de school wordt dan nog een kleine bijdrage per kind gevraagd, die door de ouderraad is betaald.

Met een luxe touringcar werden de kinderen vanaf school naar Thialf vervoerd. Er werd op drie niveaus les gegeven. De groep voor gevorderden was gegroeid t.o.v. vorig jaar, met dank aan de afgelopen schaatswinter. De laatste les werd afgesloten met een Elfstedentocht (inclusief wak, klúnen en elfstedenbruggetje). Na afloop kreeg iedereen een schaatsdiploma.



KINDERPOSTZEGELS

De kinderpostzegels waren dit jaar weer een groot succes. In heel Nederland is voor het fantastische bedrag van 9,6 miljoen euro aan bestellingen en donaties verzameld. Een prachtig resultaat! De opbrengst komt ten goede aan de ontwikkeling en veiligheid van heel veel kwetsbare kinderen die onze steun hard nodig hebben.

Leerlingen van groep 7 en 8 hartstikke bedankt voor jullie inzet en inwoners van Boijl hartstikke bedankt voor uw gulle gave.

Volgend jaar doen wij natuurlijk weer mee met de kinderpostzegelactie.

KINDERBOEKENWEEK

Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar "Aan Tafel". Op school is hier aandacht aan geschonken van 5 t/m 16 oktober. De week werd geopend met een kooklied wat door het personeel werd voorgedragen. De versiercommissie had in de hal een mooie kookhoek ingericht. Alle groepen hebben een bezoek gebracht aan het kookmuseum in Appelscha. Hier mochten de kinderen koekjes bakken en was er een rondleiding door het museum en na afloop mochten de kinderen de eigenaar van het museum nog allerlei vragen stellen over wat ze hadden gezien. Het was een leuke en leerzame excursie. Verder is er tijdens de Kinderboekenweek in alle klassen nog aandacht geschonken aan het thema.





THEATERBEZOEK GROEP 3 EN 4

In het kader van de Kinderboekenweek gingen de kinderen van groep 3 en 4 op uitnodiging van de bibliotheek dinsdagmiddag 13 oktober naar het Vlechtwerk te Noordwolde voor een poppentoonstelling.

De voorstelling Apie Japie en de wandeltocht werd verzorgd door theater Ronzebons.

Met een rugzak ging Apie Japie op pad en tijdens de wandeltocht beleefde hij verschillende avonturen met o.a. een eekhoorn, een heks en niet te vergeten een boef!

De kinderen hebben genoten van de voorstelling.

STAMPPOT SCHMIDT 25 NOVEMBER IN HET VLECHTWERK GROEP 5/6

Op maandagmiddag 25 november is de hele groep 5/6 naar de voorstelling geweest van de toneelvereniging Tryater. Zij hebben voor ons de Nederlandstalige uitvoering opgevoerd van Stampot Schmidt! Het gezelschap bestond uit 3 heren. Twee spelers en een geluidsman wisten ons vanaf het begin te boeien met de gedichten van Annie M G Schmidt. Vooral deze zinnen zijn de kinderen bij gebleven : **Niet zo zeuren 't Kan gebeuren.**

De kinderen hebben een boekje meegekregen waar de versjes in staan.

SINTERKLAASVIERING

Vrijdagochtend 4 december was er al vroeg in het dorp een getoeter van jewelste. Dat waren de chaos Pieten. Met veel herrie maakten ze alle inwoners van het dorp wakker. Bij huizen waar jonge kinderen wonen belden ze aan om pepernoten uit te delen! Zo tegen kwart over acht gingen ze richting school. Op het schoolplein voerden ze de gekste kunsten uit op de klimmaterialen op het voorplein. Gelukkig deelden ze ook veel pepernoten uit! Op een gegeven moment stonden er drie Pieten op het dak. De muziek ging aan en ze gaven een demonstratie Zumba dansen. Alle kinderen, leerkrachten en ouders werden uitgenodigd om mee te doen. Het werd een gezellige boel.

Op een gegeven moment zagen we Sinterklaas aankomen maar tot onze grote verbazing stopte Zwarte Piet niet bij school maar met Sinterklaas in de bakfiets fietste hij gewoon de Oosterbrink voorbij!

Even later stopte er een auto met daarin twee Pieten. Ze kwamen het schoolplein op en waren hoogst verbaasd dat Sinterklaas er niet was. Volgens hen zat er maar één ding op. Met elkaar sinterklaasliedjes zingen totdat Sinterklaas weer teug kwam. We zongen uit volle borst het ene liedje na het andere en warempel het hielp.

Eenmaal op het plein vertelde Sinterklaas dat de grapjespiet een "grapje" had uitgehaald door niet bij school te stoppen. Sint was ook heel blij dat hij nu eindelijk op De Oosterbrink was. De chaos Pieten vertrokken naar het volgende dorp om daar de boel op stelten te zetten. Sinterklaas en zijn beide Pieten gingen bij alle groepen op bezoek. In de onderbouw deelde Sinterklaas en zijn Pieten pakjes uit en in de bovenbouw bewonderden ze de surprises."s Middags stond er een verrassing op het programma. Peter van Pagée van het verteltheater Niels Holgerson vertelde aan alle kinderen het verhaal van Reinaard de Vos. Geboeid luisterde groot en klein naar dit prachtige verhaal.

Bij het schoolhek

Op wie sta je te wachten:

Op ons zoontje Danny die in groep 3 zit.

Wat is je naam:

Dominique Sijbesma-Ramaekers.

Getrouwd met:

Albert Sijbesma



Jullie wonen aan de Boijlerweg in Boijl, waarom hebben jullie die woonplek uitgekozen:

We wonen nu 5 ½ jaar aan de Boijlerweg, daarvoor woonden we aan de Boekelterweg. Dichter bij het dorp en hier zijn alle mogelijkheden om mijn beroep uit te oefenen, wonen hier dan ook met veel plezier.

Wat wilde je vroeger worden en is dat uitgekomen:

Ik wilde schooljuf worden.

Uiteindelijk ben ik wel juf geworden, maar in de paardenbak.

Ik heb mijn opleiding als instructrice in Deurne (4 jaar) gevolgd.

Op de verschillende stageplaatsen heb ik veel geleerd en ben uiteindelijk voor mezelf begonnen.

Voordat Danny geboren werd, was ik heel actief in de paardensport. Ik heb met mijn paard Picasso op internationaal niveau gereden.

Na de geboorte van Danny kwam dit op een laag pitje te staan en sinds vorig jaar heb ik het weer opgepakt, Z₁ gestart en meteen Fries Kampioen geworden!

Nu rijd ik regelmatig wedstrijden in de Z₂ dressuur.

Ik geef privélessen en ik rij en corrigeer paarden. Mijn dagen zijn dan ook grotendeels gevuld met de paarden.



Wat vond je leuk toen jezelf op de basisschool zat:

Weet ik eerlijk gezegd niet zoveel meer van, ik woonde in die periode in Nigeria i.v.m. het werk van mijn vader. Ik heb daar mijn lagere school jaren doorgebracht.

Ik weet nog wel dat ik steeds met één jongen in dezelfde klas zat en met alle klassen samen in één lokaal.

Wat vind je leuke activiteiten op de basisschool "De Oosterbrink"

Ik vind eigenlijk alles wel leuk en probeer dan ook aan zoveel mogelijk dingen mee te doen en te helpen waar mogelijk is, de betrokkenheid vind ik belangrijk.

Dominique, bedankt voor de medewerking, ik wens je veel succes bij de wedstrijden.

Thea Pijlman

LEG DEZE DATUM VAST

	Eerste dag	Laatste dag
Kerstvakantie	21 december	1 januari
Voorjaarsvakantie	22 februari	26 februari
Pasen	2 april	5 april
Meivakantie (Hemelvaartsdag + de vrije dag vallen hierin)	30 april	14 mei
Pinksteren	24 mei	24 mei
Zomervakantie	12 juli	20 augustus

VERJAARDAGEN

DECEMBER	JANUARI	FEBRUARI	MAART
2 Silvan Bergsma	6 Denny Kat	9 Niels Minnaert	10 Rob Klaverboer
10 Talitha Blum	6 Yeliz Yalci	10 Marnix Drent	12 Justus Aberson
13 Julius Veenstra	8 Jesse van der Wijk	12 Ryan Tummers	13 Mike van Oort
21 Jarno van der Helm	8 Marit Siersema	13 Guus Dam	15 Annemiek Jager
29 Danny Sijbesma	9 Nynke Veenhouwer	16 Thijs Tolman	17 Remco Jager
31 Anna Spoelstra	11 Jamy Verboom	21 Loes Slot	18 Chris Dumoulin
	17 Rens Aberson	22 Fen-Yi Klaassen	18 Sanne de Groot
	18 Ellart Jongedijk	27 Vincent Spijkers	25 Tjeerd Hilhorst
	20 Sam Slot		27 Tiemo Oosterveld
	24 Wesley Rooks		28 Eline van der Lelie

oud papier

Op 5 januari en 2 februari komen wij weer het oud papier bij u ophalen.

Hieronder een kleine foto-impressie van het Sinterklaasfeest buiten bij school.



Sint Maarten 2009 (groep 1 en 2)

Op 11 november hebben de peuters en leerlingen van de basisschool weer in een optocht, onder muzikale begeleiding, door het dorp Boijl gelopen. Er was veel belangstelling voor de optocht in het dorp.

Alle kinderen hadden zelf een lampion gemaakt.

De leerlingen van gr. 1 en 2 hadden een " Regenboogvis " gemaakt n.a.v. de boeken van de uitgeverij "De Vier Windstreken "

Deze uitgeverij had een wedstrijd uitgeschreven: Wie maakt de mooiste diepzee en glinster vissen.

Wij hebben enorm ons best gedaan en zijn met zijn allen met lampion op de foto gezet en deze foto hebben we opgestuurd naar de uitgeverij.

Misschien hebben we een prijs gewonnen, maar dat weten we pas in januari 2010!!!!!!

De leerlingen van gr. 1 en 2 vertellen zelf hoe ze het Sint Maarten feest beleefd hebben.

Talitha: Ik ben bij Renate geweest, ik heb ook een lolly gekregen, ik heb alles bewaard alleen een paar spekjes opgegeten.

Jesse Sjoerd: Bij Bastiaan en Ruben geweest, bij ieder huis twee liedjes gezongen, bij mama thuis alle liedjes. Ik heb pepernoten, schuimpjes en twee mandarijnen gekregen.

Sam: Ik heb met Rens en Danny gelopen, ik ben bij beppe Aukje in Oldeberkoop geweest en bij Oma Slot in de Menning. Ik kreeg Fruitella en centjes. En ook nog bij de oma van Danny Sijbesma.

José: Ik ben bij Talitha, opa en oma en juf Thea geweest. Ik heb heel veel lekkers gekregen.

Julus: Ik ben bij Sandrijn geweest. Ik heb met Tiemo en Velthe gelopen, ik kreeg kauwgom, een lolly en een chocoladereep. Ik ben ook bij meester Pijlman geweest.

Lieke: Ik ben bij Mark geweest, ze vonden mijn lampion erg mooi, ik heb alles bewaard en ga na het zwemlessen iets opeten.

Jamy: Ik ben bij Renate, bij de buurman, bij opa en oma en bij Talitha en Esmée geweest. Ik heb veel lekkers gekregen.

Jesse Swildens: Ik was bij Janne geweest en bij Nathalie. Ik heb wat chips en spekjes en chocola opgegeten.

Damian: Ik heb ook met de lampion gelopen, ik heb een mandarijn opgegeten en veel snoep gekregen. Ik ben niet de hele buurt langs geweest.

Chris: Bij Anne, Jan Willem, opa en oma en onszelf geweest en bij meester Pijlman. Ik heb: "11 november is de dag" gezongen en heb Smarties gekregen.

Annemiek: Ik heb met Lieke gelopen en heb mandarijntjes gekregen.

Denny: Ik ben bij meester Pijlman geweest en heb "Sint Maarten de koeien hebben staarten" gezongen. Ik ben ook in Oosterstreek geweest.

Thijs: Ik ben bij opa en oma geweest en bij mijn buurman. Het lekkerste wat ik kreeg was: snoep en chips.

Tessa: Naar opa en oma Mulder, oma Hennie, juf Jannie en Esmée. Een lolly, twee mandarijntjes en chocola heb ik gekregen.

Nynke: Ik heb met Jildou gelopen en ben bij juf Thea geweest en nog meer mensen. Ik kreeg spekjes en lolly's.

Yaslin: Ik ben in Boijl en Oosterstreek geweest, ik heb veel snoep gekregen.

Madelief: Ik ben bij oma Hennie geweest, ook bij Esmée en Aäron en Henk en Mirjam. Een lolly, smarties, chocola en een mandarijn.

Gidion: Naar opa en oma en oma Hennie. "Hier boven ons schijnen de sterren" heb ik gezongen, samen met Jamy.

Ellart: Ik kreeg een snoep tandenborstel. Ik ben ook bij juf Thea geweest. In Oosterstreek heb ik met Nynke en Jildou gelopen.



Deze foto hebben we ook opgestuurd naar de uitgeverij: "De Vier Windstreken"

We staan trots met de eigengemaakte lampion op de foto.

Misschien hebben we een prijs gewonnen!!!!!!



Groep 3

Onze mooiste Sinterklaascadeaus

- Loes: de cd van "Kinderen voor kinderen"
vind ik erg leuk.
- Isil: ik vind alle cadeautjes erg leuk.
- Velhe: ik vind alles van Sinterklaas wel leuk.
- Tiemo: ik ben heel erg blij met mijn spelcomputer.
- Sumeyra: ik heb een hele mooie tas gekregen.
- Danny: de hakselaar vind ik het allermooiste cadeau.
- Fen-Yi: ik heb een mooi modellenboek gekregen.
- Ryan: ik heb veel lego gekregen en daar speel
ik ook graag mee.
- Jildou: ik heb klei gekregen en ik knutsel ook graag.
- Rens: ik vind alle cadeautjes heel leuk
- Jonas: ik ben ook blij met alle cadeautjes.



Groep 4

Onze mooiste Sinterklaascadeaus

- Sandrijn: alle cadeautjes vind ik heel mooi.
Eline: wij hebben een wii gekregen. De wii is voor ons allemaal.
Wesley: wij hebben ook een wii gekregen.
Mani: ik ben heel erg blij met mijn skeelers.
Mike: ik heb allemaal leuke cadeautjes gekregen en ik speel graag met de lego.
Yinka: mijn nieuwe dekbedovertrek vind ik wel heel erg mooi.
Chantal: de nintendo ds vind ik het allermooiste cadeau.
Tristan: ik ben heel erg blij met mijn nieuwe gereedschapskist.
Anna: ik heb een mooie ring gekregen en ik bewaar de ring in mijn sieradendoosje.
Marret: ik ben blij met alle cadeautjes. Ik ga piano leren spelen en ik ben ook erg blij met het lesboek.

Groep 5

Thomas van Bennekom
Speelhoeken vind ik leuk.

1. Je mag achter de computer.
2. Je mag race of andere spelletjes doen.

Ik ben Justus Aberson
Ik ga wat schrijven voor de dorpskrant.
Wat vond ik leuk Stampot Schmidt en
speelhoeken en morgen komt
Sinterklaas.



Ik ben Nikky Siersema
Ik ben naar Stampot Schmidt geweest.
En dat was leuk. Wij hadden ook
speelhoeken en dat was zo leuk.
En toen hadden wij nog
kinderboekenweek was
ook heel leuk



Ik ben Mandy Goddijn
Bij speelhoeken mag je op de computer.
Ik vind spelletjes leuk op leerwereld.

Ik ben Tristan Jongedijk
Speelhoeken is leuk.
Alleen we doen het omstebeurt.
Want groep 6, 7 en 8 doen dat ook.

Ik ben Josanne Nieuwenburg
Sinterklaas
Sinterklaas is in het land.
Je mag je schoen zetten.
Elke kind is heel blij dat de Sint weer in
het land is.
Sint en piet stoppen altijd iets leuks in je
schoen en dat vinden ze heel leuk om te
doen.

Ik ben Gijs Slot
Ik vond de speelhoeken het leukst.
Ik ging het meest achter de computer.
Op een dag mocht Loes mee spelen.
Want op die dag was mijn vader er niet.
Toen gingen we met breiboks.
Sinterklaas is er bijna.
Wat wil je voor de pakjesavond?.



Ik ben Myron
Visser
Speelhoeken
Ik speel dan op de
computer.
En ik speel dan Batman, McDonalds, of
alias runner.
En dan mag je tot vier uur op school
blijven.

Ik ben Jesse de
Weert
Wij voetballen op
elke zondag.
En wij hebben
best een leuk
team, maar ons
team heet Bozo maar als je op voetbal
zit moet je ook trainen. Ik train drie
keer per week.



Ik ben Remco Jager
Ik vond de spelletjes van leerwereld
leuk.
Want er was robot zoeken dat is
moeilijk.
En er was een race spel.



Groep 6

Merijn de Vries

We hebben geschaatst dat was leuk. We gingen 4 keer.

We zijn ook naar Stampot Schmidt. Dat was leuk.

Sinterklaas was ook leuk.



Jeffrey Elzinga

Het schaatsen was leuk in Thialf en het elfstedentocht leuk.

En het estafette was ook heel leuk en Stampot Schmidt was ook heel leuk

Marnix Drent

SCHAATSEN

Iedere donderdag gingen we naar Thialf. Ik zat in groep één.

Het was leuk super leuk. De laatste keer gingen we elfstedentocht doen.

Ik schaatste samen met Julian.

Ik had het wel gehaald.

Je kreeg ook en diploma.

Lin Klaassen

SINTERKLAAS

Sinterklaas kwam bij ons op school.

En er waren heel veel surprises.

Ik kreeg een sporthal.



Jarno v/d Helm

SCHAATSEN

We gingen elke donderdag schoolschaatsen. Dat was leuk.

Ik zat in groep drie. Op de laatste keer gingen we de elfstedentocht doen.

Dat was leuk

Silvan Bergsma

Bij speelhoek mag je alles doen.

Computeren.

Maakt niks uit wat je doet.

Tim Koorneef

Sinterklaas kwam vrijdag bij ons, dat was grote lol. maar de middag was ook leuk want Peter van Pagee vertelde 's middags nog een verhaal.

Giverny de Wolf

Ik ben naar het prinsmeer geweest.

En onze hond was ook mee ik en mijn moeder gingen één dag naar het zwembad en ik kreeg ook een sluchpupie.

En er was ook een spooktocht.

Het was een hele leuke week.

Niels Veening

Ik ging met Merijn, Tim, Jesper, yemie, en ik naar een voetbalclinic in Heerenveen. We kregen een rondleiding en een training.

Guus Dam

Thialf, Stampot Schmidt, kookmuseum waren leuk maar dat papa weer naar Zweden gaat is niet leuk en Sinterklaas was ook leuk.

Melissa Nieuwenburg

Wij zijn vier keer met de bus naar Thialf geweest.

We kregen daar les.

De laatste keer deden we de elfstedentocht.

Je moest steeds rondjes schaatsen.

Dat was erg leuk

De leerlingen van groep 7 en 8 stellen zich voor.

Ik ben Ramon
Ik heb bruin haar.
Ik heb blauwe ogen.
Ik hou van pannenkoeken.
Mijn hobby is trekker rijden en voetballen.
Mijn lievelingsdieren koeien en katten.
Dit ben ik.

Ik ben Leonie.
Ik heb blond haar. En blauwe ogen. Mijn hobby is voetbal.
Mijn lievelingsdier is een hond. En mijn lievelings eten is chinees. Ik ben fan van SC Heerenveen!!
Dit ben ik

Ik ben Jackie.
Ik heb blond haar
Ik heb groen blauwe ogen. Mijn lievelings-eten is alles met een P
Mijn hobby's zijn motorcross en voetballen. Mijn lievelingsdier is een hond en een kat en kippen. Ik hou van motorcrosswedstrijd
Dit ben ik

Ik ben Deamen
Ik heb bruin haar.
Ik heb blauwe ogen.
Ik hou van patat.
Mijn hobby is tekenen en kleuren, voetballen.
Mijn lievelingsdieren katten.
Ik houd van spelen.
Dit ben ik.

Ik ben Martine.
Ik heb blond haar.
Ik heb blauwe ogen.
Ik houd van lasagne.
Mijn hobby is voetbal en volleybal.
Mijn lievelingsdier is een poes.
Ik hou van buitenspelen en ik houd van op de boerderij spelen.



Ik ben Rick Dumoulin.
Ik heb donkerblond haar.
Ik heb bruinen ogen, en geen bril.
Mijn lievelingseten is pizza, en spruitjes.
Mijn hobby is voetballen en met papa op de vrachtwagen me.
Mijn lievelingsdier is een hond.
Ik hou van het Ballatonmeer om met mijn vader en moeder en broertje op de waterfiets te gaan.
Dit ben ik!!!

Ik ben Ruben.
Ik heb donker blond.
Ik heb groene ogen.
Ik houd van pannenkoeken van oma.
Mijn hobby is trekkerrijden.
Mijn lievelingsdier is koe en een kat
Ik houd van mama helpen met het nieuwe huis.

Ik ben Richard, ik ben blond en ik ben 1,38 meter lang en heb blauwe ogen. Ik hou van pizza en mijn sport is voetbal. Verder is de haai mijn lievelingsdier en ik vind computeren ook leuk.
Dit ben ik

Ik ben Julian
Ik heb donker/blond haar
Ik heb blauwe ogen
Ik houd van patat
Mijn hobby is voetbal
Mijn lievelingsdier is een varken
Ik houd van buiten spelen
Dit ben ik

Ik ben Jesse
Ik heb bruin haar
Ik heb groene ogen
Mijn lievelings eten is patat en pizza
Mijn hobby is elektrische gitaar
Mijn lievelings dier is een poes en hond
Ik houd van elektrische gitaar
Dit ben ik

groep 7



Met groep 7 en 8 het jaar 2009 uit !!!

(Een terugblik in 2009 en vooruitkijken in 2010)



Leuke dingen op school: schoolvoetbaltoernooi, Histotolk, schaatsen, schoolreis.

Leuke dingen thuis: verjaardag, vakantie, pakjesavond.

Minder leuke dingen op school: dictee.

Minder leuke dingen thuis: dictee oefenen.

Ik wens dat ik een puch krijg.

Julian Gorter, groep 7



Leuke dingen op school: schoolvoetbaltoernooi, schoolreisje, Histotolk, Peter van handvaardigheid, Sint en Piet.

Leuke dingen thuis: spelen, verjaardag, pakjesavond, vakantie.

Minder leuke dingen op school: goed gelezen toets.

Minder leuke dingen thuis: konijn dood.

Ik wens dat ik in 2010 een Kawasaki krijg.

Deamen Ouwerkerk, groep 7

Leuke dingen op school: schoolvoetbaltoernooi, schoolschaatsen, schoolreisje.

Leuke dingen thuis: verjaardag, vakantie, voetbalschool Noord, pakjesavond.

Minder leuke dingen op school: Harp en luitmaker.

Minder leuke dingen thuis: kamer opruimen.

Ik wens dat ik in 2010 bij het team van de KNVB zit.

Leonie de Weert, groep 7

Leuke dingen op school: schaatsen, tennis, lezen en schoolreisje, naar het kookmuseum.

Leuke dingen thuis: verjaardag en nieuwe vogel.

Minder leuke dingen op school: de toetsen en cito en dictee.

Minder leuke dingen thuis: niets

Ik wens dat ik doorga naar groep 8 en dat mijn vogel mak wordt.

Jackie Rooks, groep 7

Leuke dingen op school: schaaktoernooi, Histotolk, luitenmaker, sinterklaas

Leuke dingen thuis: pakjesavond, computer gekregen, hamster.

Minder leuke dingen op school: schaatsen.

Minder leuke dingen thuis: verhuizing, playstation 2 kapot.

Ik wens dat ik in 2010 een minibike krijg en een laptop.

Jesse Siersema, groep 7

Op 28 november was het schaaktoernooi van Remco Heite. We werden 11^{de} met ons team.

Er waren ook minder leuke dingen want mijn moeder had haar enkelbanden gescheurd. Mijn moeder heeft ook nog wat met de longen.

Het schoolschaatsen was ook leuk en in de laatste les hadden we de Elfsteden tocht.

Ook het school voetbal toernooi was leuk we hadden alles gelijk gespeeld. Ik wens dat 2010 een leuk jaar wordt

Ruben de Jonge, groep 8

Leuke dingen op school: schoolschaatsen, standbeeldje, luitenmaker, schoolvoetbaltoernooi, tennislessen, schoolreisje, Histotolk, techniek, handvaardigheid, gym, sinterklaasfeest.

Leuke dingen thuis: verjaardag, logeren, vakantie, buiten spelen, papa helpen met de koeien, mama helpen bij het nieuwe huis.

Minder leuke dingen op school: toetsen van geschiedenis.

Minder leuke dingen thuis: klusjes doen.

Ik wens dat ik in 2010 het huis klaar is en dat we kunnen schaatsen met kerst.

Martine Kleinhoven, groep 7

Leuke dingen op school: schoolvoetbaltoernooi, Histotolk, schoolreisje, sinterklaas.

Leuke dingen thuis: verjaardag, vakantie, feestje.

Minder leuke dingen op school: goed gelezen toets en dictee.

Minder leuke dingen thuis: ruzie met Peter.

Ik wens dat ik in 2010 meer geluk heb.

Richard Eijbergen, groep 7

Leuke dingen op school: schoolvoetbaltoernooi, schoolreisje, tennissen, Histotolk, techniek, sportdag.

Leuke dingen thuis: verjaardag, huis bouwen, vakantie, poesjes geboren, sinterklaas.

Minder leuke dingen op school: toneelstuk sinterklaasdag en toetsen.

Minder leuke dingen thuis: bouwstop, poes overleden.

Ik wens dat ik een mooie school en een mooi huis dat wens ik voor 2010.

Ruben Kleinhoven, groep 7

Leuke dingen op school: handvaardigheid, schoolreisje, schoolvoetbal.

Leuke dingen thuis: verjaardag, vakantie, sinterklaas.

Minder leuke dingen op school: voor straf naar meester Roel.

Minder leuke dingen thuis: mijn konijn ging dood.

Ik wens dat we in 2010 lieve jonge poesjes krijgen en dat ik alle spellen van de Wii krijg.

Ramon Ouwerkerk, groep 7

Leuke dingen op school: schoolvoetbaltoernooi.

Leuke dingen thuis: verjaardag, vakantie, sinterklaas.

Minder leuke dingen op school: dictee.

Minder leuke dingen thuis: niets.

Ik wens dat ik in 2010 weer kampioen met voetbal word.

Rick Dumoulin groep 7

Ik heb/ ben dit jaar...

...thuis kippen gekregen

...zumba gedanst in de Tille

...meegedaan met het schaaktoernooi

...op schoolreis geweest

...11 geworden (nu al bijna weer 12)

...sint- maarten gelopen met Martine, Leonie, Jackie en Moniek

...sinterklaas in het schoolbosje gezien ☺☺☺

...weer veel cadeautjes van de sint gekregen

... naar Walibi World geweest

En ik hoop dat 2010 een leuk jaar wordt en dat ik veel leuke dingen ga doen!!! **Selma van der Lelie, groep 8**





Terugblik op 2009 op school:

Het schoolreisje denk ik nog vaak aan terug,
want dat vond ik erg leuk.

Terugblik op 2009:

Mijn oom Erik is 2^e in het Nederlands kampioenschap grasbaan geworden, 9^e van Europa en
18^e van de wereld.

Vooruitblik op 2009:

Ik krijg een afstandbestuurbare tractor van SIKU.

Vooruitblik op 2010:

Dan hoop ik dat ik een elektrische kiepkar (van SIKU) krijg of kan kopen.

Peter Eijbergen, groep 8

Hieronder opnieuw nog Sint en Piet foto's



Een van de leuke dingen die we dit jaar gedaan hebben waren:
De schaatslessen in het ijsstadion Thialf.
Verder hadden we ook een voetbaltoernooi, waar we alles gelijk speelden!!
En natuurlijk niet te vergeten het schaaktoernooi.
Verder hoop ik dat er in 2010 weer net zo leuke dingen gebeuren.

Vincent Spijkers, groep 8



Leuke dingen op school waren:

Het schaaktoernooi op 28 november
Voetbaltoernooi, Schoolreisje, Sinterklaas, Kerst

Leuke dingen thuis waren:

oppassen op Yanniek, Jurjen en Jarn (nichtje en neefjes), voetballen, spelen met Jackie, konijnen ophalen, naar Center Parc met Jesse, Mama, Papa, Jackie, en Jense, de verbouwing van ons huis en mijn kamer

minder leuke dingen thuis waren:

dat opa boos werd, dat Jarn een gat in zijn hoofd kreeg dat 2 konijntjes dood gingen

Ik hoop dat in 2010:

ik een nichtje krijg, dat ik een hamstertje krijg dat Jan en Angelique gaan trouwen

van Sanne de Groot, groep 8

16 september gingen we naar het voetbaltoernooi we waren 2^{de} geworden.

29 oktober gingen we schaatsen dat was leuk.

In mei zijn met de klas naar schoolreisje geweest.

We hebben Sinterklaas gevierd leuk!

Vooruitblik op het jaar 2010

1 januari gaan we oud en nieuw vieren veel vuurwerk dus.

We gaan ook naar Limburg naar het hotel Van Der Valk.

We gaan mijn verjaardag ook nog vieren veel cadeautjes.

Mijn kamer gaan we helemaal nieuw maken!!!

Niels Minnaert, groep 8

Leuke dingen in 2009

Schoolschaatsen in Thialf Heerenveen.

Zomer vakantie op vakantie in Italië. Sinterklaas

Sint-Maarten Kerst

Weekend

Woensdagmiddag als oma oppast!

Minder leuke dingen.

Onze hamster is dit jaar dood gegaan. ☹☹☹

Ik hoop dat ik in 2010

Ik hoop dat ik een goed cijfer haal op de CITO eindtoets!

©Moniek© Drent, groep 8



De leuke dingen op school waren:

Het schoolvoetbaltoernooi

Het schoolschaatsen

Het schaaktoernooi ,

Het schoolreisje

Leuke dingen thuis waren:

Op vakantie gaan

Dat ik twee nieuwe katten kreeg Dat ik een lammetje en een geitje kreeg

Minder leuke dingen op school zijn : Die heb ik niet

Minder leuke dingen thuis zijn: dat mijn kip dood ging en dat mijn moeder de vinger brak.

Ik hoop dat ik in 2010: nog een lammetje krijg

Jesper Kraakman, groep 8

Leuke dingen op school: schoolschaatsen, schoolschaken

Leuke dingen thuis: We gingen op vakantie.

Ook is Peter Eijbergen blijven logeren.

We hebben op 5 december 2009 Sinterklaas gevierd.

Vooruitblik 2010

Ik hoop dat ik een afstand bestuurbare trekker van SIKU krijg.

Sietse Bosma, groep 8



Leuke dingen op school waren: Het schoolvoetbaltoernooi, het schoolschaatsen en het schoolreisje.

Leuke dingen thuis waren: De Demodagen te Papendal daar hadden ze tuinmachines van verschillende fabrikanten en het krijgen van mijn afstands bestuurbare John Deere rupstrekker van siku.

Minder leuke dingen op school waren: Die heb ik eigenlijk niet.

Minder leuke dingen thuis waren: Dat mijn vader een stuk van zijn vinger had, door een zitmaaier in de motor.

Vooruitkijken op 2010

Ik hoop dat ik in 2010: Een mooi nieuw huis krijg.

Rob Klaverboer, groep 8

Leuke dingen op school: *schoolschaatsen en schaaktoernooi*

Leuke dingen thuis: *naar het concert van Krezip geweest in Amsterdam. (:*

Minder leuke dingen op school: *toetsen en cito!*

Minder leuke dingen thuis: *er zijn geen minder leuke*

dingen thuis!

Ik hoop of wens in 2010: *naar een muziekschool te*

gaan.

Esmeé Dam, groep 8



Leuke dingen:

Pony rijden, wedstrijden rijden, pony's verzorgen, naar pretparken gaan, alles met pony's/paarden (eigenlijk)

crossen/Sgw/Eventing, springen., Htc

nieuwe pony (Let's Dance), pony drachtig (Boogie)

Julia mijn vriendin, mijn moeder

Minder leuke dingen waren:

Dat mijn pony niet meer beter word (Boogie)

dat ik mijn vriendinnen moest achterlaten

dat pony's weg moesten (verschillend)

Vooruitblik op het jaar 2010:

Dat ik een goede carrière krijg.

Marit Siersema, groep 8

Ik vond het schoolvoetbaltoernooi erg leuk het was in wolvega op 16 september we hadden dit jaar geen prijs gewonnen.

We hebben dit jaar op weer geschoolschaatst in Thialf Het begon op 29 oktober we hebben het 4 keer achter elkaar gedaan.

Ik vond schoolreisje in Roderesch ook erg leuk het was op 29/30/31 mei we gingen er op de fiets op heen

Ik vond niet zo leuk dat alle vakanties altijd heel snel voorbij gingen, vooral de zomervakantie.

Ik heb zin om in 2010 bij papa's werk rondom het pand te gaan straten.

Jenno Kremer, groep 8



26 december '09
27 december '09
29 december '09

20.00 uur Kerstconcert in kerk Zorgvlied
20.00 uur Prijskaarten
Oliebollenactie

** 2010 ** 2010 ** 2010 ** 2010 ** 2010 ** 2010 ** 2010 **

31 dec - 1 jan
1 januari '10

00.00 uur Spectaculair Vuurwerk OJP
00.30 uur STUNT OJP
Gevolgd door Oudejaarsfeest in "de Tille"

2 januari '10
5 januari '10

20.00 uur Nieuwjaarsborrel vv Boijl

6 januari '10
2 februari '10

13.00 uur OUD PAPIER

2 maart '10

14.00 uur start koersbal

6 maart '10

13.00 uur OUD PAPIER

27 maart '10

13.00 uur OUD PAPIER

18.30 uur Junior Wampex Dorpsgemeenschap

20.00 uur Bonte Avond Dorpsgemeenschap

De redactie en alle medewerkers
wensen alle lezers van
't Even Bijpraoten

Prettige Kerstdagen
en een gelukkig en Liefdevol
Nieuwjaar

Inleverdatum Kopy

19 februari 2010

Het is tijd
voor een bank
waar je lid van
kunt worden.

Het is tijd voor de Rabobank.



Rabobank