

Blik op Boijl



IJclub 'De VOLHARDING' BOIJL

Onze ijsclub is de oudste vereniging van het dorp. In december 1887 werd de oprichtingsvergadering gehouden. Aanwezig: 43 toekomstige leden. We kunnen het niet precies nazien want het eerste notulenboek is zoek. Wél hebben we in oude krantenartikelen gevonden dat de oprichters waren: G Schieving, Fr. Russchen, J. de Boer, J Bijlsma, S Jonkers, H Bosma en H Onrust. De laatste was ook de naamgever van de club. In de vereniging werden (worden) tal van functies uitgeoefend. Naast het bestuur: keurmeesters, baancommissarissen, aanzegger ledenrijderij, inner van contributie. Voor deze laatste 2 functies werd op de jaarvergadering ingeschreven en de laagste inschrijver mocht op pad.

De jaarvergaderingen werden bij toerbeurt gehouden in de drie plaatselijke café 's. Tijdens deze vergaderingen werd er steevast een verloting gehouden met als prijzen, rookwaren en wilde konijnen.

In het begin werden er alleen rijderijen voor kinderen georganiseerd. Dit gebeurde aan de 'Builiger Diek (Kerkweg) Echter toen er allerlei waterlosingen kwamen verhuisde de ijsbaan naar 'Hilberts Duinen' 'de duunegies' achter de boerderij van (nu) Boijlerweg 124. Bij zo'n ijsfeest ging het in optocht van en naar de baan. Gerrit Beun ging dan al spelend met zijn harmonica voorop. Nadien verzorgde hij ook de dansmuziek.

Bij de aanleg van de spoorbaan voor de tram in 1913 werd zand gewonnen uit 'de Duinen' en er ontstond een meertje wat in de winter dienst deed als ijsbaan. Omdat deze nieuwe locatie in een zanderig gebied lag (bij wind veel zand op het ijs) nam men in 1938 in overweging om samen te gaan met ijsclub Boschoord die hun ijsbaan op het Blauwe Gat had.

Dit voorstel haalde de meerderheid niet. In 1954 bestond ijsclub Boschoord 50 jaar.

Het zandprobleem bleef en men vond in 1945 dat de baan té zanderig en ook te klein was. De plas in het Kerkenveld leek geschikt maar de meerderheid van de leden zag hem liever bij het sportveld en dit werd in 1946 gerealiseerd. Om de kosten te dekken werd o.a. een bazaar gehouden en aan de dorpsgenoten werd gevraagd hiervoor goederen in te brengen.

In 1955 toen het sportveld gerenoveerd werd, werd ook de ijsbaan zuidwaarts verlengd.

Tijdens de jaarvergadering werd het aantal te houden wedstrijden vastgesteld. Voor elke wedstrijd werd ingeschreven om de koek - en zopie tent te runnen. De tent was eigendom van de club en werd zomers tegen betaling

(inschrijving) bij een lid opgeborgen. Dit verviel in 1957 want toen kreeg de voetbalvereniging een clubgebouw en kon ook de ijsclub hier gebruik van maken.

Tijdens de oorlogsjaren 1942 stopten de activiteiten omdat er schaarste was op allerlei gebied.

Militairen hoefden tijdens de mobilisatie geen contributie te betalen.

De opkomst van ledenbijeenkomst was variabel. Er werd ooit melding gemaakt van 53 leden maar in 1971 was alleen het bestuur aanwezig en kwamen er 0 leden opdagen. In 1981 werd Klaas de Vries met algemene stemmen (de 2 aanwezige leden) herkozen in het bestuur.



De IJclub „Volharding“ te Boijl herdacht haar 50-jarig bestaan.

ijsclub bestuur 1937. Staande: M van Dam, J Veurman, I de Nekker, J.E. Jonkers. Zittend: Sj v.d. Berg, S Jonkers en J Blok.

In 1949 sloot onze club zich aan bij de KNSB. Men kreeg dan wedstrijden toegewezen met een vastgesteld prijzengeld. Een topjaar was wel 1956 met 16 rijderijen en 226 leden.

IJclub >Volharding< te Boijl

ALG. LEDENVERGADERING
op Zaterdag 8 October 1949, des
avonds 7.30 uur bij H. Knol, Boijl.

AGENDA:

1. Opening.
2. Notulen.
3. Rekening en verantw. penningmeester.
4. Verkiezing bestuur.
Altr. A. Punter en J. Blaauwbroek.
5. Verk. keurmeesters en baancommissie.
6. Aansluiting K.N.S.B.? Bespr. rijderijen.
7. Bespreking aanschaffing elektrische
pompinstallatie.
8. Inning contributie.
9. Aanbesteden tentopbergen.
10. Rondzegging ledenrijderij.
11. Verloting.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

HET BESTUUR.

Aller opkomst dringend gewenst!

In 1967 zag het toenmalige bestuur de samenwerking met de KNSB niet meer zitten want er werd verlangd dat de baan aangepast moest worden voor langebaanwedstrijden.

Jubilea: Uiteraard werden deze gevierd.

25 jaar in 1912. Meester Mulders schreef een lied en het werd verder gevierd met een maskerade rijderij

50 jaar in 1937. Een avondfeest.

60 jaar in 1947. Een feestelijke avond waar ook burgemeester Huisman van Weststellingwerf aanwezig was. Het lied van meester Mulders van 1912 werd opgepoetst en ten gehore gebracht.

Vertoond werd een 11 stedenfilm 'Wintersport in Friesland'.

100 jaar in 1987. Een feestavond.



Bestuur 1947: Links: Jaap Harmsma, Arend Punter, Bart Venema. Rechtsachter: Hendrik ter Haar, IJbele de Nekker, Jan Blauwbroek.

Heden ten dage bestaat de ijsclub nog uit een nijver volkje. Ijs of geen ijs, de baan moet onder water, de verlichting moet up to date zijn en de baan mag niet lekken. Is er wel ijs dan zijn er veel activiteiten. Korte baan, estafette rijden, marathon, priksleeën, noem maar op. Toen de ijsclub in 2006 niet actief kon zijn en de baan toch nog onder water stond, werd er een wedstrijd georganiseerd met waterfietsen.

Wij als Boijligers zijn blij met onze club want bij winterse omstandigheden staat de ijsclub 'Volharding' voor ons klaar!



Het huidige bestuur v.l.n.r. Jan Ijspeert, Herman Vermeeren, Ep Blauwbroek, Martin Bokkers, en Gerrie Terpstra.

het jubileumlied van 1912 en 1937:

Tekst E Mulders.

Ijsclub „Volharding”

Wijze: „God save the King”.

§

Voor ruim nu zestig jaar,
Kwam men eens bij elkaar
In 't oude Boijl.
Het doel was elk bekend
En vlug had men in 't end,
Dan ook een reglement,
Voor 'n ijsclub klaar.

Nu spitste elk z'n brein,
Wie wist voor 't clubje klein
Een juiste naam?
Maar men dacht aan d'oude Geus,
Beslist was toen de keus.
Want hier ook zou de leus
„Volharding” zijn.

Met deze vlag in top,
Koos 't scheepje het ruime sop,
Bestuur aan 't roer.
Met veertig man aan boord,
Voer 't scheepje ongestoord
En zeilde rustig voort . . .
Naar hoger op.

Veel jaren vloden heen,
Maar wat in Boijl verdween,
„Volharding” niet.
Steeds ging de club vooruit
En wij ook zingen luid,
Het is ons vast besluit:
De club blijft één.

Namens 'Archiefgroep Boijl'

Rient Menger