

EVEN BI'JPRAOTEN

IN BOIJL



JAARGANG 27 nr. 2 Mei 2006

COLOFON

“EVEN BI'JPRAOTEN”

Is een twee-maandelijkse uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerven, Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Redactie: Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

Medewerkers:

Lida Bokkers- Ossendrijver
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee
Lammie Jongbloed-Bolding

Bezorgers:

H. Bijkerk
E. Blaauwbroek
W. Boelen
R. Akkerman
J. Veenhouwer
D. Jager
G. Bovenkamp
A. Bootsma-de Boer

Medewerkers buurtschappen:

Brink
Bezembuurt
Daoken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boijl Centrum
Bi'j Harmke
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.
Kerkweg
Klokkeweg
Bekhof
Westhoek

Elly van Bennekom en Jannette de Vries
Corien Krist
Thea Mooij en Rina Kremer
Juup Bosma
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Liane Russchen
Helga de Vries en Sabine Dam
Annie Winters
Jantje de Vries en Anne-Marie van der Geest
Annie en Anne Marks
Ed Wennink
Immy Slot en Margriet van der Zee
Gré Bovenkamp
Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk
.....

Banknummer 31.02.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.

Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van ons E-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl of u kunt bij Henneke Velzeboer, of op De Oosterbrink terecht.

EVEN BUURTEN



Boijl Centrum

Hier weer enige nieuwtjes uit onze buurt.

Op 1 april is Bert Diever in de vut gegaan en het is echt geen aprilgrap. Na ruim 30 jaar op Hoeve Boschoord te hebben gewerkt, vond hij dat er een punt achter gezet moest worden. Hij heeft nog hobby's genoeg (vooral motorrijden), dan kan hij daar wat meer tijd aan besteden.

Bert, we wensen jouw samen met Lineke nog veel goede jaren toe.

De familie Dijkstra, Jaap en Truus, hebben onze buurt verlaten en zijn verhuisd naar Biddinghuizen. Ze wilden graag wat meer in de buurt van de kinderen wonen en dat is hun nu gelukt.

We wensen hun veel woonplezier in hun nieuwe omgeving.

Een gezellig dagje uit met opa en oma naar de speeltuin liep voor Romana Groen heel anders af dan dat ze gedacht had. Ze gleed uit en kwam zo ongelukkig tegen de glijbaan te vallen dat ze een arm brak. Dat was even balen. Na een aantal weken met de arm in een mitella te hebben gelopen, mag ze nu weer zonder. Ze moet natuurlijk nog wel wat oefeningen doen, maar het komt allemaal gelukkig weer goed. Maar wel voorzichtig zijn hè?

Het pand aan de Boijlerweg 77 (voorheen Jan en Wim) is ook weer bewoond. De nieuwe eigenaars, de familie Van der Laan, komen uit Alphen a/d Rijn. Het echtpaar heeft geen kinderen. Hij is eerst een tijd zeeman geweest en de laatste 8 jaar heeft hij bij de beveiliging gewerkt op Schiphol. Ze hopen samen hier in Boijl nog een hele tijd van de rust en de ruimte te genieten. We wensen hun dan ook veel woonplezier aan de Boijlerweg en dat ze zich hier maar gauw thuis mogen voelen.

Bij de familie Lenstra staat een bord in de tuin: "te Koop" dus daar komt ook verandering. Daar zullen we te zijner tijd wel meer over horen. Ziezo, dit was het dan weer.

Een prettige zomer en tot de volgende keer.

Annie



Alteveer

Het is al weer een tijd geleden dat er een stukje van de Alteveersweg in de dorpskrant heeft gestaan. Vanaf nu zal ik zo nu en dan een stukje voor de dorpskrant schrijven.

Het heeft weinig zin om het oude nieuws van onze straat nu nog op te schrijven. Wat ik niet wil vergeten is de verbouwing bij kwekerij Exceptio, van Bart en Liesbeth Noordhuis. De oude stal en het woonhuis is afgebroken. Daarvoor in de plaats zijn 3 nieuwe opslagloodsen, een kantine met presentatie ruimte en een nieuw woonhuis voor in de plaats gekomen. Na bijna anderhalf jaar slopen en bouwen is het een prachtig nieuw geheel geworden. We wensen Bart en Liesbeth, met hun medewerkers, dan ook veel werk en woonplezier toe.

Ook is er nog wat minder leuk nieuws te melden. Sieta Dolstra moest met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis. Gelukkig gaat het weer goed met haar, en wensen haar alsnog van harte beterschap.

Juup



Dit keer hebben we alleen wat zwemnieuws: Peter Eibergen heeft zijn ABC-diploma én zwaardvisbrons behaald; dus die kan nu zwemmen als de beste! Ook Deamen Ouwerkerk is onlangs trotse bezitter geworden van het zwemdiploma A, prima gedaan mannen!

Meer dan dit sportieve nieuws is er dit keer niet te melden; een fijne zomer allemaal! groetjes van buurt De Wissel,

Helga & Sabine



Bezembuurt

Hallo allemaal!

Alweer een tijdje geleden, maar zeker het vermelden waard, is het buurtfeest dat we 18 februari hebben gehad bij Max en Arien.

Mirjam, Sjoukje en Arien hebben heerlijke stampotten gemaakt, waar we met onze buurt van hebben gesmuld. Lekkere toetjes na en de tijd om weer eens uitgebreid bij te kletsen.

Een geslaagde avond!

Wij wensen iedereen fijne en warme lentedagen toe en tot de volgende keer!

Corien



De Daaken Boschoordweg

Hier weer een aantal nieuwtjes uit onze buurt.

Aaron Dam heeft pech gehad tijdens een spelletje voetbal, zijn middenvoetsbeentje brak, maar intussen huppelt hij weer vrolijk rond.

Klaas Dikstaal heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen en intussen is hij weer thuis.

Op 8 april was er weer een bonte avond. Daar was onze buurt weer goed vertegenwoordigd. Vooraf en ook tijdens de avond hebben we altijd veel lol.

Op 25 april jl. was er gezinsuitbreiding bij Bas en Sascha. Jesse heeft er een zusje bij. Haar naam is Liza Eline. Van harte gefeliciteerd.

Ook bij Rik en Saskia is gezinsuitbreiding. Aaron en Esmee hebben een jong hondje. Haar naam is Lady Pucca.

Op 12 mei is ons jaarlijkse buurtuitje. We gaan naar Koekange om te Pitsch en Putten.

Op 1 juli hebben we weer onze jaarlijkse barbecue. We hopen op een grote opkomst en goed weer.

Zoals jullie vast al hebben gezien, zijn ze alweer met een nieuw huis aan het bouwen. (de op 1 na laatste). Bijna is de Daaken volgebouwd. Op naar de volgende plekken!

De vorige keer hadden we gemeld dat we nieuwe bewoners hebben. Hieronder stellen ze zich voor.

Thea en Rina

Hallo dorpsbewoners,

In de vorige "Even bi'praoten" werd het al aangekondigd. Als nieuwe bewoners van de Daoken 15 zou het verzoek aan ons worden gedaan om ons voor te stellen.

Sinds 1 maart wonen we op het nieuwe adres en het bevalt prima. De buurt bestaat uit veel mensen die nog maar recent in Boijl zijn komen wonen. En wat blijkt, ik ben zowat de enige echte Weststellingwerver.

Van origine kom ik uit Wolvega, aldaar vertrokken op mijn 18^e in verband met studie en werk. Wel bleven de Stellingwerpen trekken en na wat omzwervingen toch weer teruggekeerd om vervolgens 19 jaar lang in Elsloo te wonen.

De omgeving bevalt ons erg goed, vandaar ook dat we in deze regio wilden blijven wonen. De omgeving leent zich erg goed voor onze gezamenlijke hobby; de paarden. Nadat een pension was gevonden voor de paarden wisten we zeker dat Boijl een goede woonomgeving voor ons zou zijn. Grote kans dan ook dat je ons te paard tegen kunt komen in het bos.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de gezondheidszorg. Ik reis dagelijks op en neer naar Meppel en voel me daar als Friezin tussen de Drenten prima thuis. De drukte vanuit het westen zie je de laatste jaren oprukken richting het Noorden, het is dan weer heerlijk thuiskomen op de Daoken. Geen files, langzaam verkeer, maar dat kan ook veroorzaakt worden door die enorme kuilen die we nog voor het huis hebben liggen.

Samen met de kinderen hoop ik op veel woonplezier in Boijl.

Vriendelijke groet,
Junne, Jim, Lizzy en Anne



Klokkeweg

Het is weer tijd voor de krant en daarom ook weer wat nieuwtjes van de Klokkeweg. Klaasje Jager is geopereerd aan haar heup en ze loopt alweer vlot met de krukken. De pijn is weg en dat is fijn voor haar.

Twee leegstaande huizen zijn weer bewoond en als de nieuwe bewoners wat ingeburgerd zijn, stellen ze zich wel even aan u voor.

Verder wensen wij iedereen een mooie zomer toe, een prettige vakantie en voor wie op reis gaat weer een behouden thuiskomst.

Gré Bovenkamp



Na vele onderzoeken in verschillende ziekenhuizen is Roelie Jager geopereerd in Zwolle aan haar hartklep. Ook heeft zij vier omleidingen gekregen.

Roelie is nu herstellende van deze operatie en langzamerhand gaat het steeds wat beter met haar. Langs deze weg willen we haar dan ook héél véél sterkte en gezondheid toewensen voor de komende tijd.

Immy en Margriet



Brinknieuwttjes



Savannah Mooij heeft haar eerste zwemdiploma gehaald, gefeliciteerd kleine waterrat!

Het gaat gelukkig weer wat beter met Jacob Meijer, wij wensen hem een spoedig herstel toe!

Even iets anders:

Het komt regelmatig voor dat er kinderen in het bosje spelen, dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar laten zij het vooral leuk houden.

Het komt steeds vaker voor dat er met vuur wordt gespeeld en je moet er toch niet aan denken wat er kan gebeuren!!

Helaas gaat het niet altijd om kinderen die bij ons bekend zijn van naam, zij wonen niet in onze straat en zijn vaak ook ouder en zij zouden toch zeker beter moeten weten.

**Wij willen jullie dan ook serieus vragen te stoppen om met vuur te spelen voordat er grote ongelukken gebeuren.
Dat wil je toch niet op je geweten hebben?**

Alvast bedankt namens alle buurtbewoners.

Elly en Jannette



Snelshutte

Jaren- en jarenlang hebben ze het goede en het slechte nieuws van de Doldersumsestraat wereldkundig gemaakt en nu vonden ze het welletjes: Klaasje Punter en Karin Dassen. Klaasje zit bovendien al jaar en dag bij de nietgroep van de dorpskrant terwijl Karin lang geleden deel uitmaakte van de redactie. Een enkele keer maakt de redactie nog dankbaar gebruik van de illustraties van haar hand. Veel dank voor deze dames, die bovendien hun opvolgers wisten te ronselen.

Al weer enige tijd sieren de forse zwemdiploma's de huiskamers. Leonie de Weert haalde het ABC-diploma in recordtijd, Martine en Ruben Kleinhoven kregen de waardering voor hun prestaties in april uitgereikt.

Van iets andere aard was de afronding van de HBO-studie bouwtechnische bedrijfskunde, door André Kuik. Na de diploma uitreiking in Enschede is hij aan de slag bij een aannemersbedrijf in Nijeveen.

Het zijn moeizame tijden geweest in huize Kruishaar. Zowel Henk als Hil moesten onder het mes. Gelukkig zijn ze beiden met succes geopereerd.

Begin februari is Johan Kuik in het militaire hospitaal in Utrecht geopereerd aan een nekwervel. Het herstel verloopt maar matig en vooral een kwetsuur aan de rug maakt hem bijzonder weinig mobiel. Hopelijk brengt de volgende operatie, die voor 11 mei is gepland, de oplossing voor de pijn.

Voor een aantal jongedames blijkt Boijl te klein. Eind vorig jaar maakte Sigrid Dassen al gebruik van de mogelijkheid in het kader van haar studie Biotechnologie (die ze volgt in Leeuwarden) een stage te volgen in Wales. Met veel genoegen, al kwam ze voor het kerstreces even terug naar de Doldersumsestraat. Haar plannen om in de nabije toekomst Tropische landbouw in Wageningen te gaan studeren betekenen waarschijnlijk dat het niet haar laatste buitenlandse trip is geweest.

Ook Saskia Kuik had het even gezien in onze omstreken. Vorig jaar werkte ze nog bij een restaurant in Drenthe, nu greep ze de gelegenheid het flink verderop te zoeken. Ze werkt sinds enige tijd in het restaurant van het Britse militaire kamp Shaibah in het zuiden van Irak. Met de militaire zaken heeft ze weliswaar niets te maken, wel dient ze zich bij het geregeld alarm te hullen in helm en kogelvrij vest.

Voor sommigen onder ons lijkt het werken in Sneek al een flink eind buiten de deur, voor Harry Kaal is het nauwelijks de moeite van het rijden. Enkele jaren lang werkte hij namelijk als personeels- en salarisconsulent in het zuiden van het land. Dat betekende dat men hem nauwelijks thuis aantrof, uitgezonderd natuurlijk de vakanties. Dan was het geluid van zaag en hamer ook niet van de lucht: elk jaar zorgt Harry voor een nieuwe schuur. Sinds enkele weken heeft hij een vergelijkbare baan in Sneek: de nieuwe auto staat nu op fatsoenlijke tijden op de eigen oprit.

Een prachtige sfeerfoto van dertig jaar geleden in Aanpakken, herinnert aan de bestrating van de Doldersumseweg. In 1976 werd de bestaande klinkerweg behoorlijk verbreed en de nieuwe poot buiten het dorp werd aangelegd. De eiken aan de oostzijde van de weg werden gerooid, uitgezonderd die ene voor huisnummer 7, die door Tine de Vlieger-Veldstra van de motorzaag werd gered.

De poot werd vorig jaar opnieuw bestraat, ter hoogte van dezelfde beroemde boom is enkele weken geleden gestart met de bestrating tot aan de poot. De noeste werkers van De Nekker denken rond de pinksterdagen gereed te zijn met deze klus. Het resterende deel tot aan de gemeentegrens (bij Snels Hutte) staat volgend jaar bij de gemeente op het lijstje.

Kiekien van de weke



Jeannette Kleinhoven en
Reimer Strikwerda

De bestrating in 1976. Foto Martin van Nieuwenhoven



De Bekhof

We hebben ook nu weer nieuwtjes van onze buurt, we beginnen met Henk Roeles. Deze 64-jarige gepensioneerde buurtbewoner heeft een lintje gekregen en hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit heeft hij verdiend door actief te zijn op allerlei gebied. O.a. in de sport, Plaatselijk Belang, bankwezen, land en natuur en landschapsbeheer. Een uitgebreid verhaal met foto kunt u terug vinden in het nieuwsblad Aanpakken. Gefeliciteerd Henk namens onze buurt.

De volgende die wij feliciteren is Jeffrey, hij heeft zijn A diploma gehaald en is nu alweer voor zijn B diploma bezig. Succes Jeffrey!

En samen met zijn broer Mike gingen ze 6 mei voor het eerst naar een heuse motorcrossbaan om er zelf te crossen, spannend hoor, ja, want ook Mike zie je nu op een vierwiel motorvoertuigje door het weiland crossen. Prachtig met een echte helm op zijn hoofd, lijkt hij een hele piet.

Nog een gelukwens, en die gaat naar Adrie From en Marjan Meuleman. Zij stappen 2 juni 2006 in het huwelijksbootje. Zij blijven mooi in Boijl wonen. Wij als buurtgenoten wensen dit paar heel veel geluk voor de toekomst!

Dan het Paasvuur, dat was deze keer flink groot, de Gutterstrijkjes hadden n.l. de oprijlaan geschoond en daar kwamen wel 5 aanhangers vol snoeihout vandaan, waarvan er een aantal op het Paasvuur belande. Verder zorgde Aize voor een flinke bijdrage aan snoeihout en nog een aantal buurtgenoten wilden wel wat hout kwijt. Zo kwam het dat op eerste Paasdag rond 21.00 uur een flink vuur ontstoken werd. De belangstelling was groot en onder het genot van een drankje en wat paaseitjes werd het een gezellige bijeenkomst.

Het volgende onderwerp is het **Cars of 32 zomertreffen**.

Dit evenement is van **21 juli t/m 23 juli a.s**

Zoals bekend vrijdagavond: "**Een Hollandse avond**", met tal van artiesten zoals **Arne Jansen , Silvia** en vele anderen.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19 .00 uur.

Kaarten in de voorverkoop 10.00 euro, aan de zaal 12.50 euro

Kaarten verkrijgbaar bij de AHB Boijl en Radio-Alteveer Boijl

Voor meer info over de Hollandse avond kijk dan op www.radio-alteveer.tk

Zaterdagmorgen: Aan het eind van de ochtend **de Rondrit**.

Zaterdagavond:"**Rocknight**", met o.a. **De Kouwe Makkers, The Elvis**, en anderen.

Aanvang 19.00 uur, voor de kaarten zie bij vrijdagavond.

Zondag: "**De Familiedag**". Met tal van activiteiten zoals: Kinderdorp, oude tractoren, boerentrekker. Dus haal de tractor van stal en doe mee of kom kijken. Diverse stands en veel Amerikaanse wagens.

Aanvang: 11.00 uur

Entree 5.00 euro p.p.

Kom je met een Amerikaanse wagen, dan is de toegang voor 2 personen gratis.

Voor meer info kijk op : www.carsofroute32.mysites.nl

Het hele gebeuren zal plaats vinden in en rond manege " De Drie Gemeenten" bij familie Veenstra, Boijlerweg 124 in Boijl.

Yvonne en Wim Gutterstrijk hebben spannende tijden achter de rug. Na een fikse verbouwing van het oude kippenhok, hebben zij sinds 1 mei nieuwe bewoners op het erf, n.l. 6 mooie Barnevelders en een pracht van een haan. Zij hopen dat hij niet het buurtje wakker houdt anders gaat hij alsnog in de soeppan. Na een dag in hun hokje om te wennen lagen er al 4 eieren, die zeer smaakvol waren. Verder staat voor de maand juni een pracht van een reis door Australië met 4 maal 4 terreinauto op het programma, dus als het allemaal goed verloopt maken ze er een verslag van.

Dit was voorlopig al het nieuws van ons buurtje, maar we willen als buurtgenoten toch even onze buurman Jantienes veel sterkte wensen met zijn gewonde vinger, dat was niet best. En aan de andere buurkant kregen wij het bericht van het overlijden van Janke Buitinga.

Tot zover het nieuws van de Bekhof, tot de volgende keer.

Gerrie en Yvonne.

PROTESTANTSE KERK

In en rond de kerk...

BEVRIJDING EN VRIJHEID

Zestigplussers kunnen zich de oorlog en de bevrijding in 1945 nog herinneren. De meeste van ons kennen, net als ik, de verhalen en de beelden uit kranten, tijdschriften of van de televisie. Wat betekenen de woorden bevrijding en vrijheid? Ik denk dat die woorden voor ieder een eigen betekenis hebben. Want bevrijding hoeft niet alleen te slaan op het verjagen van de bezetter. Bevrijding is meer dan een militaire actie. Je kunt ook bevrijd worden van een last; geestelijk of lichamelijk. Iedereen kent van die momenten waar een einde komt aan een moeilijke periode. Je ervaart dat als een bevrijding. Het geeft een gevoel van opluchting en ruimte.



Vrijheid is een voorrecht. Zelf sta ik in de mooie Stellingwerven niet dagelijks stil bij de waarde die vrijheid geeft. Rond 5 mei doe ik dat bewust. Dan gedenk ik hoe in tijden van oorlog velen zich hebben ingezet voor onze vrijheid. Een groot aantal van die strijders moest dat met de dood bekopen. Militairen in de Tweede Wereldoorlog, zowel in Europa als in het Verre Oosten, maar ook mensen in het verzet hebben het hoogste offer gebracht. Vanuit de familieverhalen weet ik, dat men grote risico's nam om de bezetter op het verkeerde been te zetten. Men wist dat de strijd voor vrijheid het eigen leven kon kosten en toch was dat geen reden om in de situatie van onvrijheid te berusten.



Dit jaar zal ik op 8 mei in Frankrijk de overledenen van de oorlog herdenken. Elke keer weer word ik geraakt door die lange rij namen van jonge en oude mannen die in de Grote Oorlog, dat is de Eerste Wereldoorlog, gestorven zijn. Bijna elk dorp heeft zo'n monument met namen. Tegenwoordig staat de burgemeester van het Franse dorp stil bij alle slachtoffers van geweld. Vrouwen en mannen die wereldwijd opkwamen voor vrede en veiligheid. Ik verwacht dat er dit jaar ook aandacht zal zijn voor de slachtoffers van het oplaaierende anti-semitisme. Als afsluiting zingen we dan het volkslied en daarna drinken we met de dorpsbewoners een glas wijn. We heffen het glas op het leven dat pas in vrijheid tot volle bloei kan komen.

De vrijheid, die wij in Nederland en ook in Frankrijk, zo vanzelfsprekend vinden, is in veel delen van de wereld verre van vanzelfsprekend. Het is daarom goed dat mensen, organisaties, regeringen en internationale instellingen als de Verenigde Naties zich inzetten voor vrijheid voor iedereen. Nederlandse militairen dragen in verre landen dat ideaal van vrijheid uit.

Wij die thuis blijven, kunnen op eigen terrein en op eigen wijze bijdragen aan verbreiding van de vrijheidsgedachte. Verdraagzaamheid, gerechtigheid en naastenliefde vormen de kern van vrijheid. Je hoeft echt geen verzetsstrijder te zijn om dat in de praktijk te brengen. Als ieder in de eigen straat de vrede leeft, krijgt oorlog geen kans.

VRIJHEID

Vrijheid is verte,
geen weg om te gaan vrijheid is zoeken,
geen veilig bestaan,
geen goed en geen mens die je zegt hoe te leven;
maar je hart en je hand
zonder boei, zonder band
om vrij aan een ander te geven.

Vrijheid: een vogel die vliegt in de wind
vrijheid is vinden, het spel van een kind
geen huis en geen nest om je warmte te geven;
maar je hart en je hand

zonder boei, zonder band
om vrij aan een ander te geven

Vrijheid: de zee door en in de woestijn
brood van vandaag in bezorgdheid en pijn
geen vaste patronen waarin je moet leven;

maar je hart en je hand
zonder boei, zonder band
om vrij aan een ander te geven.

Vrijheid: een stem die je roept in de nacht
vrijheid is gaan waar een mens

op je wacht een stem en een vuur om
richting te geven
en je hart en je hand
zonder boei, zonder band
om vrij aan een ander te geven.

door Jan Verhoef

(BE)STAAN OP EIGEN GROND

De Landelijke PKN kerk heeft een boekje uitgegeven waarin wordt ingegaan op de uitslag van recente onderzoeken over de positie van tuinders en boeren. Hieruit blijkt dat 44% van deze gezinnen leven onder het bestaansminimum. Velen hebben neven-inkomsten uit een baan buitenshuis. Deze verslechtering heeft gevolgen voor de economisch en sociale duurzaamheid. Een boer die voortdurend onder het bestaansminimum leeft, heeft nauwelijks mogelijkheden om aan duurzame ontwikkelingen te werken.



Boeren voelen zich vaak slachtoffer van overheidsbeleid dat zich steeds meer richt op groot-schaligheid. De tragedie is dat de land- en tuinbouw in Nederland ons veel materiële welvaart heeft gebracht. Ons land is het derde exportland van tuinbouwproducten ter wereld. Maar het blijkt niet genoeg om de eigen boerenbevolking toekomstperspectief te bieden op voldoende inkomen en behoud van gezinslandbouw.

Boeren worden ten onrechte aangesproken op voedselschandalen en besmettelijke dierziekten. Zij dragen hiervan de gevolgen. Per dag stoppen zo'n 5 agrarische bedrijven. Dat heeft te maken met de onverkoopbaarheid van bedrijven en moeilijke overname. De psychische en fysieke druk is groot. Ze zitten in een fuik van lage prijzen en sombere toekomst verwachtingen.

Familie- en gezinsbedrijven spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van een leefbaar platteland. Voor de sociale duurzaamheid in de dorpen en om het voorzieningsniveau op peil te houden zijn de bedrijven essentieel. Maar ook hun bijdrage aan het behoud van het cultuurlandschap en het natuurbeheer zijn ze van groot



belang.

Onze kerken willen gezinsbedrijven die boeren op menselijke maat graag steunen. Zij doen dat door overleg met minister Veerman en door predikanten en gemeenten op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de landbouw. De leefbaarheid van het platteland, de voedselvoorzieningen dichtbij huis, de bescherming van bodem, natuur en milieu, waterbeheer, het behoud van de verschillen in landschappen en het behoud van boerderijen als cultureel erfgoed komt ons allen ten goede.

Hoe hoog de nood in het eigen dorp is, weet ik niet. Met het onderstaande gedicht wil ik een signaal afgeven dat als u uw hart wilt luchten, u mij na 15 mei kunt bellen.

Je kunt opgesloten blijven in jezelf
Je kunt denken
alles alleen te moeten uitknobbelen
Je kunt je binnendeur ook op een kier zetten
Je kunt je
Aan iemand toevertrouwen
zonder jezelf uit te leveren
Je kunt ingaan op de uitnodiging
Maar niemand kan je dwingen; het blijft jouw keuze
door Marinus van den Berg



BIJBELLEESGROEP

De vorige keer dat we samenkwamen was dinsdagmorgen 16 mei. We lazen uit Exodus het verhaal over de tiende plaag en het verhaal van de uittocht. Een verhaal over uitbuiting en bevrijding. Het kan niet anders dan deze woorden resoneren ook in ons eigen bestaan.

Voor de uitleg raadpleegden we ook joodse uitleggers. Maar het belangrijkste was het gesprek met elkaar. Wat herkenden wij in dat oude verhaal over onszelf.

GOD EN DE TWEE KONINGEN

God wilde de wijsheid van zijn koningen op de proef stellen. Hij liet een koning komen die om zijn wreedheid en hebzucht bekend stond. Hij zei tegen hem: Ga op zoek naar een waarachtig goed mens en breng hem bij me. De koning gehoorzaamde met tegenzin en ging op zoek. Na vele jaren over de aarde gezworven te hebben, kwam hij terug bij God. Hij zei: Ik ben overal geweest maar ik kan geen enkel waarachtig goed mens vinden. De mensen zijn wreed en hebzuchtig.

God liet een andere koning komen die bekend stond om zijn goedheid en onbaatzuchtigheid en zei tegen hem: Ga op zoek naar een door en door slecht en wreed mens en breng die bij me. Vele jaren zwierf hij over de aarde op zoek naar een slecht mens. Uiteindelijk kwam hij bij God en zei: God, er zijn veel mensen die fouten maken, vaak omdat ze zelf ooit zijn mishandeld, onderdrukt, misleid of omdat ze in onwetendheid zijn opgevoed. Maar ik kon geen enkel mens vinden die door en door slecht en wreed is. In hun hart zijn alle mensen goed.



In de stilte die daarop volgde zagen de twee koningen elkaar. En de wrede en hebzuchtige koning zag in dat naast hem een waarachtig goed mens stond. En in de nabijheid van God werd hem duidelijk dat hij, juist omdat hij deze mens kon herkennen, zelf ook een kern van goedheid in zijn hart moest dragen.



Uit Sleutels tot het hart, verhalen en parabels uit Oost en West, Erich Kaniok

Sjalom, Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Friesland's End
tel. 0516-441477, e-mail de.pastorije@hetnet.nl

PREEKROOSTER FRIESLANDS END

De diensten vangen aan om 10.00 uur, tenzij anders is vermeld en zijn in de dorpen Boijl, Elsloo en Makkinga.

21 mei	Makkinga	mevr. Plomp
28 mei	Boijl	ds. Riemersma (Heilig Avondmaal)
4 juni	Makkinga	mevr. Plomp (Pinksteren)
11 juni	Elsloo	
18 juni	Makkinga	mevr. Plomp
25 juni	Boijl	mevr. Plomp
2 juli	Elsloo	mevr. Plomp
9 juli	Makkinga	mevr. Knol
16 juli	Boijl	mevr. Hartholt (om 19.30 zangdienst)
23 juli	Elsloo	dhr. Harten
30 juli	Makkinga	mevr. Dijkshoorn

OVERIG NIEUWS

Het aangekochte stukje grond bij het kerkhof is daar nu bijgevoegd. Het kan nu ook gebruikt worden.

Na jarenlang werkzaamheden op het kerkhof te hebben verricht heeft de heer A. de Vries, Boijlerweg 31, te kennen gegeven er mee te willen stoppen. Auke, bedankt! Zijn taak is overgenomen door Klaas de Vries, Kerkweg 30.

Kerkenraad,
De Brink 17



VERENIGINGSLEVEN

Biljartvereniging "De Stoters"

Wist u dat er 1x in de week in café "de Tille" een gezellige doch best fanatieke biljartcompetitie wordt gehouden?

De leden van Biljartclub "De Stoters" spelen elke dinsdagavond vanaf 19.45 uur hun partijen. In de maanden met de "R", dus van september tot en met april, wordt er elke week stevig gestreden om het gemiddelde omhoog te spelen. De sfeer onderling is erg goed. En er worden complimentjes uitgedeeld maar ook aanwijzingen en kritiek op een positieve wijze horen erbij. Iedereen wordt op deze manier scherp gehouden. Wij kijken er in ieder geval elke week weer naar uit.

Waar we ook naar uitkijken zijn nieuwe leden.

Op dit moment zijn we met 11 leden en daar zouden we graag een paar nieuwe aan toe willen voegen.

Iedereen vanaf 18 jaar, man of vrouw, is welkom. Wat wij vragen is een serieuze inzet.

Kom eens een avond meedoen. U mag 3 weken meespelen waarna u kunt beslissen of u lid wilt worden.

Uiteraard doen wij ook nog andere dingen dan alleen competitie spelen. Zo hebben we in januari een toernooi en gaan we later in het jaar een gezellige avond uit.

Het thema van het uitje verandert elk jaar en wordt telkens door 2 leden van de club voor zijn rekening genomen onder het mom van: andere mensen, andere ideeën.



Daarom: Kom eens langs en doe eens mee en u begrijpt waarom wij met zoveel plezier "stoten". U bent van harte welkom op dinsdagavond 19.45 uur in "de Tille" in Boijl.

Namens het bestuur van
"de Stoters"

Omdat het voor ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van

Jelmer Bergsma

betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank.

De warme reacties van veel inwoners van Boijl zijn ons tot een enorme steun.

Het is voor ons een grote troost te weten dat Jelmer voor zoveel mensen iets heeft betekend.

Appie, Margreet en Henny Bergsma

Wolvega, mei 2006.

Dorpsgemeenschap

Hier volgt een overzicht van ons seizoen '05/'06.

SPEL-EN QUIZAVOND

We begonnen **19 november** met de welbekende spel-en quizavond. Het was weer een gezellige boel! Met wat hersengymnastiek en lichamelijke behendigheid moesten diverse "problemen" opgelost worden, wat weer voor verschillende hilarische momenten zorgde!

JEUGD-DISCO

Toen was er op **9 december** de eerste jeugddisco. Omdat we in het verleden eens problemen hadden met het alcohol gebruik(van onze te jonge gasten), hebben wij als bestuur besloten om er een alcoholvrije disco van te maken. Wat weer resulteerde in een iets mindere opkomst.

DANSAVOND

18 Februari de dansavond. Met medewerking van het nationaal en internationaal bekende danspaar René van Ewijk en Agnes Piest werden er de sterren van de hemel gedanst! D.m.v. 2 workshops werd de gasten geleerd: de beginselen van de Engelse wals en de Jive. Ook werd het danspaar van de avond gekozen en dit waren Rinus en Mariët van Stee. Hieronder op de foto samen met René en Agnes. Al met al een zéér geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is!!!



JEUGD-DISCO

Zoals altijd met medewerking van discotheek "Walk of live" was er **17 maart** wederom een jeugddisco. Dit keer mocht ook groep 8 van de basisschool op "de late" disco (van half 10 tot 12 uur) komen. Het was een groot succes: bijna heel groep 8 was ook werkelijk aanwezig, en zelfs jeugd uit o.a. Zandhuizen en Wolvega was gekomen met schoolvriendjes mee! Dit wordt door het bestuur zeer gewaardeerd. Daar doen we het uiteindelijk voor!

BONTE-AVOND

Dit keer met een publieksjury, **8 april** bonte-avond. Als er nog iemand twijfels had over de artistieke kwaliteiten van de inwoners van Boijl (en omstreken), dan kan hij die nu toch echt uit z'n hoofd zetten! Wat een talenten op ons podium! Er werd gezongen, geplaybackt, geacteerd, gedanst en wat al niet meer! Hele buurten waren opgetrommeld om "iets" te doen. Het was een geweldige avond met een toch wel verrassende uitslag van de jury: de eerste prijs was voor de dames Alletta de Weert en Mieke Veldkamp, die met twee uiterst knappe mannen het podium over dansten De tweede prijs voor "bij Harmke", daarvan stond zo'n beetje de hele buurt op het podium met het nummer "One day fly". En tenslotte de derde prijs, die ging naar Hans Meijer en Inez v.d. Zee, die op fantastische wijze het nummer "Islands in the Stream" van Kenny Rogers en Dolly Parton playbackten.

JAARVERGADERING

Tenslotte willen wij bij deze aankondigen dat onze jaarvergadering gepland staat op **19 JUNI**. Deze zal worden gehouden bij fam. Bunt in de Swaen. Dit jaar zullen 2 bestuursleden ons verlaten, t.w. Andries Wieldraaijer en Mhairu Blom. Wat dus betekent dat wij op zoek zijn naar een man en een vrouw. Voelt u zich geroepen om ons te helpen met het organiseren van misschien wel de leukste avonden van het seizoen, meldt u dan aan. Dit kan bij Ria, maar ook bij Jos, Tineke, Marc of Jannie.

Namens het bestuur,
Ria Hoffman



HENK ROELES GERIDDERD

Eén van onze leden, Henk Roeles, is tijdens de traditionele lintjesregen t.g.v. Koninginnedag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Als dank voor zijn jarenlange inzet voor allerlei verenigingen en instanties speldde burgemeester Van Klaveren hem in het bijzijn van familieleden en vertegenwoordigers van *zijn* verenigingen de bijbehorende versierselen op. Ook langs deze weg, Henk en Alie, van harte gefeliciteerd. Mooi dat er nog altijd mensen zijn die zich met hart en ziel willen inzetten voor anderen!

LEDENVERGADERING

Onze eind maart gehouden ledenvergadering werd door een teleurstellend aantal mensen bezocht. Dit ondanks het feit dat de actuele situatie rondom de nieuwbouw van de school op dat moment behoorlijk verhit was. Voorzitter Geert Pijlman en penningmeester Gerard Prins werden beiden voor drie jaar herkozen. Het voorstel om de contributie te verhogen naar € 6,- werd aangenomen. Brandweercommandant Jan Tuinstra vertelde boeiend over de dagelijkse gang van zaken bij de Intergemeentelijke Brandweer Oost- en Weststellingwerf.

In de ontwikkelingen rondom de aanleg van een nieuwe riooloverstort aan de Kerkweg is weer een beetje gang gekomen. Op initiatief van DB hebben alle betrokkenen om tafel gezeten en hun wensen en bezwaren nogmaals kenbaar gemaakt. Twee heren van het Waterschap hebben ter plaatse gekeken naar de laaggelegen landerijen waar bij een flinke bui het water rechtstreeks uit het riool op het land zou stromen. Het voorstel is nu om een extra stuw aan te leggen zodat het afstromende water enigszins wordt opgehouden.

OPZOMERWEEK

Tijdens de opzomerweek van eind april zijn de inwoners van de bebouwde kom weer van start gegaan met het schoonhouden van hun eigen buurt. De inwoners van De Daaken hebben zelf een ontwerp gemaakt voor het middenterrein dat aan renovatie toe is. In overleg met de gemeente is afgesproken dat in het najaar verder wordt gepraat over de verdere invulling en realisatie van de plannen. Het tijdstip van eind april was al te laat in de tijd om nog jonge planten te zetten.

Een verzoek van de kant van de commissie groen:

Hondenbezitters, wilt u uw hond alstublieft niet uitlaten in de kleine groenstrookjes in het dorp en langs de Boschoordweg? Voor Boijligers die deze grasstrookjes zelf maaien is het uitermate onsmakelijk als de hondendrollen je om de oren vliegen!

NIEUWBOUW VAN DE SCHOOL: WAAR EN WANNEER????

De nieuwbouw van de school en peuterspeelzaal gaat door! De vraag is alleen waar en wanneer. Na allerlei toezeggingen en principe-uitspraken van gemeentewege om mee te werken aan de realisering van een gebouw aan de Boschoordweg, werden wij op 1 april onaangenaam verrast door het collegevoorstel om te gaan bouwen op de huidige locatie aan de Boijlerweg. Tijdens de raadscommissievergadering van 3 april werd het voorstel door de commissie van tafel geveegd en zelfs "broddelwerk" genoemd. Het resultaat is, dat er opnieuw een projectleider is aangesteld die bijvoorkoor voor de zomervakantie met een plan van aanpak moet komen.

Alle betrokken partijen, de MR van de school, de peuterspeelzaal, Woningstichting en Dorpsbelang, blijven kiezen voor kwaliteit en hebben daarom opnieuw de voorkeur uitgesproken voor de locatie Boschoordweg. Voor nieuwbouw van een Brede School waarbij ook voor nieuwe eisen die in de toekomst aan opvang van kinderen worden gesteld ruimte is, is naar onze mening alleen een groot maagdelijk terrein aan de Boschoordweg geschikt. Alleen hier is ruimte om meer te realiseren dan alleen een school. Dorpsbelang wil blijven vasthouden aan de mogelijkheid van een winkeltje, zorgloket of spreekuur van een ouderenconsulent bv.

In het collegevoorstel werd de mogelijke vertraging genoemd door bezwaren van voornamelijk recreanten van De groene Zoom. Wij hebben echter nu de kans om voor het onderwijs in Boijl een zo optimaal mogelijk gebouw neer te zetten en, hoewel wij elke vertraging ongewenst en uitermate jammer vinden, gaat kwaliteit nu boven tempo. Met het gebouw wat nu gebouwd zal gaan worden moeten we immers de komende 40 jaar verder!

Namens het bestuur,
Anne-Marie van der Geest



BvPF

Vrouwen van Nu

afd. Boyl

mei 2006

Inmiddels is de laatste afdelingsbijeenkomst van mei al weer achter de rug. We beëindigden het seizoen heel goed. Ien Rappoldt uit Vledder toonde ons prachtige stoffen en klederdrachten uit China. Ze bezoekt jaarlijks met een tolk, afgelegen gebieden in China. Alles was volgens oude tradities met de hand gemaakt en minuscule geborduurd. Van het geld dat ze voor een avond vraagt, bekostigt ze de school voor een gezin met 3 (!) meisjes. Een bijzondere avond.

Als doe - middag gingen we samen met Tinie Huisman uit Eesveen paaseieren verven. Er ontstonden fraaie hanen, krokussen enz. op de eieren.

De laatste avond, die van mei, vertelde Marjan Schalekamp uit Noordwolde, over haar dierenartsen praktijk Leuke anekdotes van wat je al zo tegenkomt in de diergeneeskunde. Het is voor een vrouw fysiek best wel pittig om grote operaties bij grote dieren als paarden en koeien te doen. Forse spierpijn nadien, die dagen aan kan houden!



Vorige maand is bij veel vrouwen (40+ ers) een ledenwerf brief bezorgd met als resultaat dat zich een aantal nieuwe leden gemeld hebben. Prachtig! maar.... we hebben nog steeds geen nieuwe bestuurskandidaten gevonden. Een stemming onder de leden leverde in maart ook geen resultaat op. Het voortbestaan van de afdeling hangt na 59 jaar aan een heel dun draadje. Er moeten nu beslissingen genomen worden hoe de toekomst er uit gaat zien.

Januari 2007 blijft er 1 bestuurslid over. Hiermee kan een vereniging met rond de 60 leden niet functioneren.

Is het tijd voor een nieuwe vorm van besturen eventueel met meerdere deel functies? Of voor een vrouwenclub al of niet aangesloten bij de landelijke Bond? Vragen en mogelijkheden die allemaal nog open liggen.

Ons dorp telt heel veel oud leden die veel voor de afdeling betekend hebben. Ze werkten mee aan echt leuke dingen. Is er nog behoefte aan een vrouwenclub, in wat voor vorm dan ook, om met actieve leden samen leuke dingen doen?

Laat het ons weten want het is letterlijk 5 voor 12!

Jo tel. 421400
Mariëtte " 421353
Jelly " 421435



PUZZEL PAGINA

Legpuzzel

3
AAP
ARA
ELK
ETS
IER
MAT
PAD
RAD
REU
ROT
UUR
WEI

4
ADEL
BEST
CAFE
EDEL
EELT
EGEL
ELBE
FILE
HOUT
LOGO
MAMA
NEET
NOTA

5
BRUIN
CAIRO
EDELE
ELAND
EMMER
IMMER
OKAPI
SCHUB
TONER

6
AANEEN
EGMOND
EINDIG
ERDOOR
OUDSTE
SLIERT

OSLO
PACT
POSE
PRAK
ROES
SLEE
SPIN
STUT
THAI

VLEIER
VUILAK

7
AANBOUW
BELOFTE
GEKREUN
HANDVAT
NAMELIJK
ROBUUST
SKICLUB
STEMMER
VITRAGE

8
ERESALVO
INTUITIE
LEIDSTER
LUCHTBED
VATICAAAN

9
ALLIGATOR
BEHUIZING
BROMFIETS
ERTEGENIN
GEVAARVOL

TONER

Schrap zelf alle andere voetbaltermen in het onderstaande raster.

- RECHTHOEK
- AANVALLER
- TRIBUNE
- GRASMAT

- KAMPIOEN
- STRAFSCHOP
- SUPPORTER
- TRAINER

- VERDEDIGERS
- VRIJSCHOP
- DOELEN
- DOELPUNT



KLEURPLAAT



SPORT

Voetbal

DAMES 1

Zoals u wellicht heeft gehoord of gezien in deze dorpskrant, zijn de dames 1 kampioen geworden in hun klasse. Namens het bestuur en de vereniging willen we jullie nog van harte geluk wensen met deze prestatie!



OVERIGE SENIOREN-ELFTALLEN

Het eerste elftal heren heeft het jammer genoeg minder gedaan en degraderen van de 5^e klasse naar de 6^e klasse. Ze hebben veel strijd geleverd maar helaas was dit voor dit seizoen niet genoeg. Van de combinatieploegen met OZC, zijn het 2^e en het 4^e elftal in de middenmoot geëindigd en het 3^e team zoals het nu lijkt op de één na laatste plaats. De dames 2 doen het jammergenoeg net andersom dan hun eerste elftal en staan onderaan.

Al met al hadden we dit jaar op een iets beter resultaat gehoopt maar de dames 1 hebben een hoop goed gemaakt. Mogelijk tot ziens op zaterdagavond 27 mei voor het afsluitend toernooifeest, op het sportveld.

Bestuur voetbalvereniging Boijl

Uitnodiging



Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op:

- dinsdag 6 juni 2006
- aanvang 20.00 uur
- sportkantine Boijl

DAMES 1

De dames zette hun goede start voort. Zij gingen door naar de tweede ronde van de beker. Helaas was De Blesse 1, die 2^e klasse speelt, toch ietwat te hoog gegrepen. Een slechte wedstrijd was het niet, want de dames van Boijl lieten De Blesse niet al te veel doelpunten meenemen. De wedstrijd werd verloren met 0-3.

In de competitie ging het de dames goed af. De ene na de andere wedstrijd wonnen ze. Zij werden op de hielen gevolgd door De Blesse 3. De eerste helft van het seizoen waren de dames De Blesse niet tegengekomen. Door weer en andere omstandigheden werd deze wedstrijd steeds weer afgelast. Op 24 mei kwamen de beide partijen elkaar dan toch eindelijk tegen en kon de krachtmeting beginnen. Met de wetenschap dat als er gewonnen werd de dames van Boijl zich meteen kampioen mochten noemen, gingen ze de confrontatie aan. Na anderhalf uur spanning, sensatie en strijd, konden de dames van Boijl het veld verlaten met bloemen in hun hand. Met nog vier wedstrijden te gaan, kunnen we nu al stellen dat dames 1, Johan, Herman en Jacky het maximale behaald hebben dit seizoen.



DAMES 2

Met veel enthousiasme hebben de dames van het 2^e dit seizoen gevoetbald. In de eerste helft van het seizoen werd er met dikke cijfers verloren, maar gaandeweg werd dit steeds minder tot het moment dat er zelfs een wedstrijd gewonnen werd. Al zijn de dames van het 2^e de hekkensluiters van hun competitie, met veel plezier en enthousiasme wordt er gevoetbald en vooruitgang is te zien. De dames

van het 2^e hebben nu nog vijf wedstrijden te gaan en deze zullen ze dan ook met veel plezier voetballen. Ook voor dames 2, onder leiding van Wessel en met vlagger Roy, was dit een goed seizoen, waarin plezier en enthousiasme voorop stond.

Natuurlijk zijn wij nog op zoek naar meer dames, dus heb je zin om eens een keer mee te trainen, dan ben je van harte welkom. We trainen op het sportveld in Boijl, onder leiding van Johnny. De dames hebben ook een webpagina, met uitslagen, programma's en nieuws. Wil je op de hoogte blijven kijk dan op: <http://home.wanadoo.nl/mhairublom/Homepage>

HEREN 1

"Een ongelukkig jaar voor vv Boijl".

Dit had een ieder geheel niet verwacht, maar toch is het gebeurd. In mijn eerste jaar als eindverantwoordelijke bij een eerste elftal en dan gelijk degraderen. Ja, dat is echt twee keer slikken. We dachten alles op de rails te hebben. We dachten goed voetbal te spelen. We dachten, de punten komen nog wel, als we zo'n progressie maken. Maar nee... het moest zo zijn dat we een klasse lager moeten gaan spelen.

Voor de winterstop speel je een bepaald systeem, dat we in de tweede helft van de competitie hebben veranderd. Dat pakte voetballend, beter uit. Het voetbal werd met de week beter en iedere tegenstander die boven ons stond werd stevig aangepakt met voetballe. Het betere spel werd door Boijl beheerst, maar helaas konden we het geen 90 minuten lang volhouden en hadden we enorm veel pech in de score.

Pech hadden we ook in ons keepers bestand. Blessures, onervarenheid, ongelukkige acties en heel veel pech. Maar desondanks dat alles hadden we toch iedere week een keeper op de goal. Herman Vermeeren was de reddende engel die rust en ervaring achterin bracht. Herman wist met fabelachtige en miraculeuze reddingen ons op meerdere vlakken toch veel steun te geven. Met de komst van Jan Jaap Bakker en het voetballend vermogen van Marc de vries hebben we een koppel, dat nog voor veel mooie momenten in de toekomst zal zorgen. Met de ontwikkelingen van de beide backs, Jos de Vries én Jacob Veldmeijer hebben we twee vaste sluitposten die nóg jáááren mee kunnen. Met onze laatste man, geen oude ervaren rot in het vak maar de benjamin van het team, Roy Ouwerkerk, hebben we een nieuwe sluitpost. Praten en schreeuwen moet onze jongeling nog leren, maar dat hij kan stofzuigen heeft hij de afgelopen wedstrijden bewezen. Renee van Zanden (wederom geblesseerd PECHVOGEL nummer 1) en de van een blessure terugkerende Arend Groen zijn hopelijk nog in het nieuwe seizoen te bewonderen in het eerste team. Arend heeft laten zien dat hij graag wil en hij heeft dan ook de laatste wedstrijden met veel plezier gespeeld. Zijn broertje heeft hem nog in de laatste wedstrijd gesteund. Echte broederliefde was te zien.



De strijd op het middenveld is losgebarsten, want we hebben nu zo'n 6 spelers die daar kunnen opereren. Ze zijn aardig aan elkaar gewaagd en hopelijk kunnen ze de concurrentie aan. Henk van der Laan, topscorer en assist-specialist, was vaak niet te stoppen. Met zijn mooie balbehandelingen en passes was het een genot om het te aanschouwen. Onze trucker was dit jaar weinig op de trainingen te zien, maar wist zijn mannetje te staan in de wedstrijden. Zijn inzet, uitstraling en kracht is zijn specialisme en vaak wist hij dat over te brengen op de jonge garde. Onze balvirtuoos René Terpstra moet gretiger worden, dan kan hij Boijl's grootste en talentvolste speler worden, die bij de Boijligers is ontpopt.

Verder wil ik iedereen die de selectie heeft aangevuld, en met plezier op de trainingen zijn geweest, natuurlijk ook even benadrukken. Zij hebben ons in de breedte natuurlijk gesteund en uit die groep zijn een aantal jongens "bijna" doorgebroken. Door te knokken lukt het wellicht in het nieuwe seizoen. We worden aankomend seizoen aangevuld door drie getalenteerde jeugdspelers. Alsof we er geen genoeg van hebben. Jeroen Bokkers, Geert van de Boer en Hendrik Marks zijn deze jongens, die hun kunsten mogen laten zien. Succes jongens. Verder hebben we een nieuwe keeper, die ook nog erg jong is, en nog vele jaren in Boijl te bewonderen is. Romke de Jong komt van Sport Vereent en heeft enorm veel zin om de selectie te versterken.



Zo, het seizoen zit er bijna op. We hebben nog een aantal activiteiten voor de boeg, waar we Boijl vertegenwoordigen. Op 27 mei aanstaande hebben we het jaarlijkse mix-toernooi, waar we afscheid gaan nemen van de trouwe leider Koos Akkerman. Na 5 jaren vindt hij het welletjes. Ik heb met enorm veel

plezier samengewerkt met Koos en daarom wil ik hem, ook namens de gehele selectie bedanken voor zijn steun en inzet voor het team. Hiltje Ouwerkerk gaat het als verzorgster ook wat rustiger aan doen. Zij heeft dit jaar de functie als verzorgster op zich genomen en dat heeft ze geweldig goed gedaan. Ik heb er geen omkijken aan gehad, hoe zij, haar jongens heeft vertroeteld en opgelapt, wanneer ze weer eens geblesseerd op de grond lagen. Ze heeft aangegeven dat zij bij de thuiswedstrijden wel aanwezig zou zijn, alleen bij de uitwedstrijden hebben we nog een vacature open staan. Wanneer er iemand zich geroepen voelt dit aankomende kampioensteam te willen verzorgen, kan uiteraard contact opnemen met mij.

We gaan verder nog op 3 en 4 juni juni een toernooi afwerken in Enschede, bij vv Drienerlo. Het betreft een internationaal voetbaltoernooi en hopelijk winnen we nu iets meer dan de fair play cup, want die hebben we al twee keer in de zak. Een week later gaan we het seizoen echt afsluiten door te gaan waterskiën en te barbecuen op het Ermerstrand bij Emmen.



Hopelijk wordt het volgende seizoen zo, dat we na een degradatie, het kampioensfeest kunnen vieren. Want als je zo speelt, zoals we de afgelopen weken op de grasmat hebben laten zien, moet je wel minimaal 5e klasse spelen. De groei die we nu doormaken, moeten we doorzetten, en dan... wie weet, zit er nóg wel meer in.

Richard de Boer,
trainer vv Boijl

V•ETBALMIXT•ERN•O•O•I

Zaterdag 27 mei om 19.00 uur

Na afloop tijd voor:

DJ Anne, een hapje en een drankje én spectaculaire prijzen bij
"Schiet je prijs"

Heeft u nog geen loten? Koop ze dan nog op de avond zelf!
Wilt u echter zeker zijn van een kans op die prachtige flat
screen tv en draagt u de sport een warm hart toe, neem dan
geen enkel risico en koop loten in de voorverkoop!

info: Henneke Velzeboer tel. 421448

Graag tot ziens op 27 mei!!!

V•ETBALMIXT•ERN•O•O•I

Schaatsen

IJSCLUB VOLHARDING

Zondagmiddag 19 maart bedacht de ijsclub eens iets anders te gaan doen dan schaatsen. Het water was weer van vaste naar vloeibare toestand veranderd en daarom organiseerde de ijsclub een waterspektakel. Jong en oud, leden en niet-leden konden aan een heuse waterfiets-wedstrijd deelnemen in de ijsbaan van Boijl.



De ruim 60 deelnemers konden strijden in een kortebaan-wedstrijd van plm. 150 meter, in iedere boot zaten twee deelnemers en de kinderen van basisschool konden meevaren. Ze konden kiezen uit de Bereboot en de Beverboot!

De uitslagen zijn als volgt: *Dames*: 1. Ria Hoffman en Elfriede de Jonge; 2. Mariëlle Vermeeren en Janneke Vos; 3. Rina Kremer en Geertje Elzinga. *Heren*: 1. Henk de Weert en Marc Goddijn; 2. Wilmer Terpstra en Michiel de Jong; 3. Yanick Wieldraaier en Antoon de Jong.

Het was een geweldig feest en met veel pret. De ijsclub wil daarom een ieder bedanken voor de deelname en vrijwillige inzet, wij vonden het een geslaagde middag, bedankt!

bestuur ijsclub Volharding



de winnaars
Ria Hoffman
Elfriede de Jonge
Marc Goddijn
Henk de Weert



Peuternieuws

VERJAARDAGEN

Mike Elsinga is vier jaar geworden en mag nu naar de basisschool! Mike, nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag en veel plezier in groep 1.
Jildou Veenhouwer is 22 april drie jaar geworden. Gefeliciteerd Jildou!

NIEUWE KINDEREN

Ynna Vellema, Chris Dumoulin, Velthe en Julius Veenstra. Veel plezier bij de peuterspeelzaal allemaal!

WEETJE

Op www.peuterspeelzaalboijl.tk/ kun je leuke foto's vinden van allerlei activiteiten die we de afgelopen tijd hebben gedaan bij de peuterspeelzaal.

JAARVERGADERING

Op 12 april hebben we, jammergenoeg met een kleine opkomst, weer jaarvergadering gehad. Nadat alle belangrijke zaken besproken waren, hebben we weer traditiegetrouw gefröbeld.
Met als resultaat een prachtig paas/lentestukje!

VRIJWILLIGSTER

Rina Kremer is als nieuwe vrijwilligster werkzaam bij de peuterspeelzaal.
Hartstikke fijn Rina!



Daltononderwijs:

Zeven jaar geleden is De Oosterbrink, na een jarenlang geleidelijk ontwikkelingsproces, een Daltonschool geworden.

Nog steeds zijn wij ervan overtuigd dat het Daltonprincipe voor alle leerlingen een goede ontwikkelingsmogelijkheid is.

Omdat we de afgelopen jaren weinig hebben gecommuniceerd over onze uitgangspunten, volgt hieronder een korte uiteenzetting.

Dalton is een manier van omgaan met elkaar.

De 3 principes: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken vormen het uitgangspunt van de Daltonaanpak. De (dag/week)taak is het middel om die drie principes te verwezenlijken.

De Oosterbrink schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. Zo sluit het leven in de school aan bij het leven buiten school.

Dalton is een uitstekend hulpmiddel om het individuele ontwikkelingsproces van elk kind te begeleiden.

De drie principes van het Dalton-onderwijs.

1. Verantwoordelijkheid.

De opdrachten: stil zitten en mond houden, waren vroeger eigenschappen waarvoor een kind beloond werd. Tegenwoordig is men er zich van bewust dat het aanleren van eigen verantwoordelijkheid essentieel is voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens.

Dus: Het kind moet leren met die verantwoordelijkheid om te gaan.

Een kleuter van vier zal verantwoordelijkheid anders ervaren dan een kind van twaalf jaar. Zij moeten ruimte krijgen om die eigen verantwoordelijkheid aan te leren.

De opgedragen taak is een middel om dat te ontwikkelen.

De opdracht ligt vast.

De verantwoordelijkheid ligt in:

- * de volgorde waarin een kind wil werken.
- * het al of niet raadplegen en de keuze van de hulpbronnen.
- * alleen werken of samenwerken met anderen.
- * de tijd die aan verschillende onderdelen wordt besteed.

In overleg tussen leerkrachten, leerlingen en ouders wordt bekeken en bepaald hoe ver verantwoordelijkheid bij ieder individu kan gaan.

2. Zelfstandigheid.

Een klas moest vroeger luisteren of werken. In stilte.

Na de klassikale instructie volgde het individuele herhalen, oefenen, toepassen. Ruimte om een eigen weg in te slaan was daar niet bij. Toch willen kinderen zelf nieuwe dingen ontdekken. De "taak" in de Daltonschool geeft ze daarvoor de ruimte. Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in. Zelf actief problemen oplossen, leert kinderen zelfstandig nadenken en beter begrijpen.

Deze werkvorm vraagt meer energie van een kind dan het passief repeteren.

Als een leerkracht of team taken samenstelt, is dat ook meer dan het willekeurig uitzoeken van wat thema's of vraagstukken. Behalve inzicht in de opbouw van de leerstof vraagt het aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en voor specifieke leerproblemen. De leerkracht moet zijn leerlingen goed kennen. Pas dan is hij/zij in staat een takenpakket samen te stellen dat kinderen een kans geeft zelfstandig problemen op te lossen. Daardoor leren ze creatief denken en handelen. Hoe zelfstandiger een kind wordt, des te gemakkelijker zal het leren een beredeneerde keuze te maken.

Er zijn grote verschillen tussen kinderen in leermogelijkheden, maar ook in de mate van het aankunnen van de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Hierop worden de taakbrieven aangepast. Leerlingen met een speciale leerproblematiek werken soms in ander methodisch materiaal en kunnen meer individuele begeleiding krijgen.

Immers: als kinderen zelfstandig aan hun taken werken, kun je als leerkracht meer momenten inbouwen voor individuele begeleiding.

3. Samenwerken:

In het dagelijks leven moet men samenwerken met allerlei mensen, die niet altijd zelf gekozen kunnen worden. Bij ons leren we kinderen met elkaar werken op meerdere momenten en bij leerstof, waarbij dat staat aangegeven op de taakbrief.

We leren ze dingen aan elkaar uit te leggen. Dat werkt beter dan alleen maar uit het hoofd leren. Door samenwerken leren kinderen ook dat "afkijken" of "overschrijven" zinloos is.

Leerlingen helpen elkaar door het stellen van vragen aan elkaar, door samen naar een oplossing van een vraagstuk te zoeken en vooral door elkaar te stimuleren en de waarheid te zeggen.

De Taak

De taak vormt het belangrijkste hulpmiddel om de drie hierboven beschreven uitgangspunten aan te leren. In het aantal taken en de tijd waarop er aan gewerkt mag worden zit een geleidelijke opbouw: Van enkele dag- weekopdrachten (vanaf eind groep 1), naar een weektaak met daarin voor een groot aantal vakken een opdracht in groep 7 en 8.

Als u meer informatie wilt over hoe het Daltononderwijs op "De Oosterbrink" wordt toegepast, dan kunt u altijd bij één van de leerkrachten terecht, of maak een afspraak voor een gesprek met de directeur.

Geert Pijlman.



FEESTAVOND

Zet allemaal alvast op uw kalender dat de feestavond van "de Oosterbrink" dit jaar op 14 juli is. Het wordt in de Tille gehouden en het thema is dit jaar "Musical-hits". Het zal een muzikale en swingende voorstelling worden.

AVONDVIERDAAGSE

Wandelsportvereniging "De Blaren" organiseert weer de avondvierdaagse op 29, 30, 31 mei en 1 juni a.s. in Noordwolde en omgeving.

Bij voldoende deelname lopen ook de leerlingen van gr. 5 t/m 8 van onze school weer iedere avond 10 kilometer.

LEGE INKT-CARTRIDGES / BATTERIJEN

De zorg voor het milieu is een onderwerp dat ook bij ons de aandacht krijgt.

Naast het verzamelen van lege batterijen komt het verzamelen van lege inkt-cartridges.

Hiermee kunnen we als school een extra budget verdienen. De firma Ecotone geeft ons n.l. per ingeleverde cartridge een vergoeding. Onze inzamelendozen staan naast de batterijenbakken bij de ingangen van de school. U steunt toch ook het milieu en onze school!!!!!!!

UNICEF

Woensdag 10 april j.l. hebben de leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 meegedaan met de sponsorloop van de werkgroep Unicef Weststellingwerf. In de week voorafgaand aan de sponsorloop zijn de kinderen op pad geweest om zoveel mogelijk sponsors te zoeken. Ze hebben met elkaar maar liefst een bedrag van 1366,60 euro bij elkaar gerend! Een geweldige prestatie!!!! Het geld is bestemd voor onderwijs aan meisjes in Afghanistan. Leerlingen en gulle gevers van harte bedankt!

ROMMELMARKT

Zaterdag 29 april was dit jaar Koninginnedag, de dag begon met wat buien en wind maar het klaarde op tot een prachtig zonnige middag. Omdat de school is uitgebreid met een extra unit is er dit jaar besloten om de markt op het parkeerterrein van het sportveld te houden. Zo rond 12 uur waren alle kramen gevuld en vaak ook het grondoppervlak erom heen, want aan verkoopspullen geen gebrek! Ook de verloting had weer een leuke stand met vele prijzen. Daarnaast waren er weer diverse spelletjes klaargezet, o.a. een sjoelbak van wel 10 meter; en op het terras stond de koffie met overheerlijk gebak klaar en was de eerste patat gebakken. Meteen al om 13.00 uur liep het storm. Het Rad van Avontuur draaide overuren en ook de verkoop per opbod liep gesmeerd.

Alhoewel de temperatuur maar bleef stijgen, bleven de bezoekers gelukkig wel komen én kopen, wat resulteerde in een opbrengst van **€ 4.588,33 bruto!!!**

Hiermee zijn de peuterspeelzaal en de basisschool heel erg blij!!!!

Wij bedanken alle ouders die hebben geholpen! Wat hebben ze dan zoal gedaan? Kniepertjes bakken, karren beschikbaar gesteld, rommel ophalen, sorteren van de rommel, klaarzetten op het plein, verkopen van waar, bij een spelletje staan, opruimen van de rommel en taarten/cakes bakken (voor verkoop op het terras).

De dames Koopstra, Bootsma en Winters willen wij extra bedanken omdat ze al jaren een hele stapel kniepertjes bakken die we op de rommelmarkt kunnen verkopen. Deze dames hebben al vele jaren geen kinderen meer op de peuterzaal of de basisschool!

Verder willen wij langs deze weg alle middenstanders bedanken die prijzen ter beschikking hebben gesteld, zonder deze "gratis" giften zou onze opbrengst een stuk lager zijn.

Uit Boijl: Annie Miedema, Foodshop van Opzeeland, Wellness Centrum "de Swaen", TVA Bottema, Agrarische Handelonderneming Boijl, Café de Tille, Garagebedrijf A. Wever.

Uit Zorgvlied: Cafeteria op de Hoek, **Uit Elsloo:** Winkel Elsloo VOF, Kapsalon Ideaal, Hulzinga wielersport. **Uit Oosterstreek:** Klaas Nieuwenhuis; **Uit Noordwolde:** Bakkerij Kok, Installatietechniek Noordwolde BV, Stocks Freewear, Kapsalon Eugène, Kapsalon Klaas, Kapsalon Pico Bello, Kapsalon Willie Oord, Automatiek-Ijsbuffet de Brug, Fixet, Top Toys, Novy de Jong, Autobedrijf H. Lingeman, Primera - Farnholt; **Uit Oosterwolde:** Blokker.

SCHOOLKORFBALTOERNOOI

Op woensdagmiddag 17 mei a.s. wordt weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gehouden op de velden van korfbalvereniging Leonidas in Noordwolde. Onze school doet dit jaar met drie teams meer en er wordt door de kinderen al flink geoefend. We nodigen u allen uit om de kinderen op deze middag aan te moedigen tijdens hun wedstrijden.

E.H.B.O. EXAMEN

Alle kinderen in groep 8 zijn geslaagd voor het EHBO examen! Juf Gerri Meijer heeft een half jaar lang lesgegeven waarbij de kinderen theorie- en praktijklessen kregen. Er kwam zelfs een ambulance op school die de kinderen hebben mogen bekijken! Het waren leuke, leerzame lessen maar de kinderen hebben er thuis ook hard voor moeten leren. Daarom nogmaals groep 8: GEFELICITEERD!!!

NATIONALE SCHOONMAAKDAG

Boijl is weee schoon! De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben samen met ouders al het vuil uit de bermen, sloten en struiken gehaald. Alhoewel we de Boijligers ook een complimentje moeten geven want we hebben dit jaar niet zo heel veel afval gevonden. Bij deze willen we Albert Kleinhoven, Thea de Groot, R. de Wolf en Jan Dam bedanken voor hun medewerking, want zonder hulp van ouders kunnen we weinig ondernemen.

LUNCH GEWONNEN VOOR GROEP 7/8!

"Typ uw unieke code in en win een gezonde lunch voor uw klas". Zo'n kans laat je niet liggen als juf, zeker niet wanneer je met een project over gezonde voeding bezig bent! Juf Daniëlle schrok wel even toen er groot in beeld "gefeliciteerd" stond. Bij dit pakket zat ook leuk lesmateriaal en een dvd. Het werd aan 1500 winnende basisscholen aangeboden omdat veel jongeren in de brugklas hun lunch weggooien en hiervoor in de plaats gaan snacken. Door deze gezonde lunch hebben we allemaal kunnen ervaren dat gezond ook heel lekker kan zijn.

Foto.....



Foto rommelmarkt



VERJAARDAGEN

JUNI

- 1 Deamen Ouwerkerk
- 1 Ramon Ouwerkerk
- 6 Thomas van Bennekom
- 19 Richard Eijbergen
- 20 Esmee Dam
- 24 Ruben de Jonge
- 26 Jense Bergsma
- 29 Arnold Dassen
- 30 Sietse Bosma

JULI

- 3 Lisa Bergsma
- 6 Jackie Rooks
- 14 Peter Eijbergen
- 15 Lieke Klijnsma
- 15 Jenno Kremer
- 19 Jesse de Weert
- 26 Stefan Goddijn
- 26 Eline Jorritsma
- 30 Stijn Dam

oud papier

Dit schooljaar komen wij nog één keer uw oud papier ophalen, en wel op **6 juli**.

LEG DEZE DATUM VAST

Hemelvaart	25 mei	26 mei
Pinkstervakantie	5 juni	
Zomervakantie	24 juli	1 september



Vorbereidend lezen in groep 1 en 2

De ontwikkeling van fonemisch bewustzijn [taalbewustzijn] is een onderdeel van het voorbereidend lezen in groep 1 en 2.

Alle aspecten van voorbereidend lezen dienen in de kleuterperiode aan bod te komen.

Omdat fonemisch bewustzijn de grootste voorspeller is voor het leren lezen, moet er voldoende tijd voor worden genomen in de kleuterbouw.

In onze groepen besteden we veel tijd aan:

Boekoriëntatie. Kinderen leren met name door voorlezen dat de illustraties en de tekst in een boek samen een verhaal vertellen. Aan de hand van de omslag van een boek kunnen de kinderen al enigszins voorspellen waar het boek over gaat. Ze leren dat boeken van voor naar achteren, van boven naar beneden en regels van links naar rechts gelezen worden.

Verhaalbegrip. Kinderen leren de taal van voorleesboeken te begrijpen. Het begrijpend luisteren wordt gestimuleerd en de woordenschat wordt uitgebreid. Ze leren conclusies te trekken naar aanleiding van een voorgelezen verhaal en kunnen voorspellingen doen over het vervolg. Ook leren de kinderen een verhaal na te vertellen, aanvankelijk nog met steun van de illustraties.

Functies van geschreven taal. Kinderen leren dat geschreven taal zoals briefjes, boeken en tijdschriften een communicatief doel heeft. Ook weten de kinderen dat symbolen zoals logo's [bijvoorbeeld de "M" van Mac Donalds] en pictogrammen verwijzen naar taalhandelingen. Ze leren het onderscheid tussen "lezen" en "schrijven".

Relatie tussen gesproken en geschreven taal. Kinderen leren dat gesproken woorden kunnen worden vastgelegd, op papier en met audio-/visuele middelen [bandje, computer]. Ook leren ze dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken. Vaak kunnen kinderen bepaalde woorden al lezen en schrijven, bijvoorbeeld de eigen naam en namen van voor het kind belangrijke personen, dingen, logo's en merknamen.

Taalbewustzijn. Kinderen kunnen woorden in zinnen onderscheiden. Ze kunnen woorden in lettergrepen verdelen [b.v. door te klappen: kin-der-wa-gen]. Kinderen kunnen reageren op en spelen met bepaalde klankpatronen in woorden; eerst door eindrijm [huis rijmt op muis] en later met behulp van beginrijm [pen en poes beginnen allebei met /p/] en ze leren fonemen als kleinste klankeenheden in woorden onderscheiden [p/-oe/-s/].

Een belangrijke voorbereiding op het leren lezen is dat kinderen ontdekken dat woorden uit klanken bestaan, oftewel het fonemisch bewustzijn ontwikkelen. Dit oefenen we door veel met versjes bezig te zijn, te rijmen en taalspelletjes te doen.

Alfabetisch principe. Kinderen ontdekken dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters met die klanken corresponderen en leggen de klank-letterkoppeling.

Ze kunnen hierdoor woorden die ze nog niet eerder hebben gezien, lezen en schrijven.

Functioneel "lezen". Kinderen "lezen" zelfstandig prentenboeken en eigen en andermans teksten. Bijvoorbeeld door een gelezen verhaal of tekst na te vertellen

Aan de ontwikkeling van taalbewustzijn kan ook in de thuissituatie veel worden gedaan door b.v. uw kind veel met taal in aanraking te laten komen . Veel voorlezen, rijm- en taalspelletjes bevorderen het taalbewustzijn en de vaardigheid om later **succesvol te leren lezen.**

De kinderen in groep 2 hebben zelf een rijmpje bedacht:

Silvan Bergsma: Tim is slim en hij zit op gym.

Cailean Bolle: We gaan naar Gambia op reis, maar zonder Gijs.

Guus Dam: Met Lego maak ik een robot, hij mag niet kapot.

Marnix Drent: Mijn vriend heet Gijs en hij eet geen ijs.

Richard Eijbergen: Merijn, lust geen wijn.

Jeffrey Elsinga: In ons huis loopt een muis.

Jarno van der Helm: Ik ga een auto maken en hij moet niet kraken.

Tjeerd Hilhorst: Ik eet graag vlees en lust ook chinees.

Rowan Jongedijk: Cailean, verander jij maar in een aliën.

Savannah Mooy: Ik ben Savannah en speel graag met Anna.

Josanne Nieuwenburg: De paashaas lust graag kaas.

Melissa Nieuwenburg: De muis zit in het huis.

Mike van Oort: Ik lust graag chinees en heb geen hoogtevrees.

Anna Spoelstra: Een haas lust geen pindakaas.

Niels Veening: Ik wordt later vrachtautochauffeur in een auto met een blauwe deur.

Merijn de Vries: Merijn heeft geen pijn.

Gijs Wesselo: Ik ga naar een nieuw huis en de muizen blijven thuis.

Giverny de Wolf: Serieus ik heb geen pijn aan mijn neus.

Tim Koorneef: Sinterklaas lust speculaas en hij is de baas.

Rijmwoordjes bedacht door de groep 1 leerlingen

Mandy Goddijn: Vrouw / juffrouw, klas / was.

Jesse de Weert: Kyra / myra, papa / rapa.

Justus Aberson: Bench / Rens, krab / pap, Koos / roos.

Wesley Rooks: Koos / boos.

Flynn Bolle: Boris / moris, trekker / mekker.

Tristan Jongedijk: Apen / gapen, boter / poter.

Thomas van Bennekom: Gapen / slapen, muur / vuur.

Remco Jager: Knex / peks, hout / flout.

HOOT

FLOOT

SLIM

BENCH

GYM

RENS

ROBOT

KNEX

KAPOT

PEKS

MERIJN

WIJN

MAKEN

MUUR

KRAKEN

VUUR

CAILEAN

KOOS

ALIËN

ROOS

PAASHAAS

KAAS

TREKKER

CHINEES

MEKKER

HOOGTEVREES

Lente

Groep 3 en 4



Lente

Groep 3 en 4



Lente

Groep 3 en 4



Voedingstips van groep 5 en 6

*Blijf
grond*



Hoe blijf je gezond
Je moet koolhydraten eten
En vitamines en melk
En wat ongezond zoals patat
Niet te veel en zo blijf je gezond.
Saskia de Vries

Het is groen en het zit onder de auto. Nou gaan we lachen
Het antwoord is.....
Welke groente zit erin Vul maar in.....
Antwoorden inleveren bij Jesse de Groot

Tips van Iris Mooy om gezond te eten en te blijven.
Tip 1: beweeg goed, zoals rennen, lopen en fitnesssen
Tip 2: Genoeg vitamines a,b en c
Tip 3: Niet voor de computer, maar goed sporten
Tip 4: twee stukken fruit en groente, ook vlees moet je goed eten.
Tip 5: vergeet niet te drinken



Nou nu zullen jullie Boyligers wel weten om gezond te eten en te leven.
Eet gezond

Sla uw ontbijt niet over, dat is een goed begin van de dag en beweeg veel.
Eet vitamines dat zit vooral in fruit en groente.
Vergeet niet te drinken u moet ongeveer tussen 1 en 1.5 liter per dag drinken.
Eet ook wel vlees maar niet te veel want er zitten veel vetten in.
Snoep weinig 2 koekjes en 1 snoepje kan nog wel, maar niet meer dan wordt u te dik.
Dominique Veenstra

Ik vond het met voeding leuk, ook de spelletjes op de computer
Maar later werd het saai. Ik heb heel veel over voeding geleerd en
ik vond het leuk. Ik wil het nog wel eens doen, maar dan wil ik het
langer doen. Robin de Wolf



Hier de tips over voeding
Tip 1: Eet niet te veel vlees en koolhydraten.
Tip 2: eet elke dag fruit en groente voor vitamines.

Hallo ik ben Lisa en we hebben het over voedingproject
gehad op school. Ik heb samen met Jörny, Manuela en Naomi
een toneelstukje gedaan. Het ging over een dikke meneer , die ging
naar de dokter en de diëtiste en naar de fitnistrainster,
dus het was heel leuk.

En dit was het weer van Joyce v/d Helm



*de schijf van
5. tip: niet te veel snoepjes.*

Tip van Jense Bergsma
Je moet elke dag rennen, sporten en fitnesssen
En gezond vitamine eten. Drink genoeg en drink vitamine.
En dit is het voor de Boyligers in Boyl.

Hoe blijf je dik
Je moet veel patat eten. Als er iemand jarig is moet
je veel taart en chips eten. En je moet veel naar de Mac Donalds gaan.
En daar neem je extra veel patat en een milkshake en een Big Mac.
Sander de Vries



Hoe wordt je dik.
Wat heb je nodig: Patat, frikadellen en chips
Robin de Vries



Welke groente en fruit zit er in?
Kom op Bastiaan je weet het wel.
Het is groen en het gaat met een vaart van de berg af.
Weten jullie het niet , het is een skiwi.
En wat achtervolgt de skiwi? Dat weten jullie ook niet.
Dat is een slawine.
Bastiaan de Groot

Groente is gezond, snoep niet.
Een groot mens moet 2 liter vocht naar binnen krijgen op één dag.
Dat wordt drinken dus. Geen bier. Ik eet gezond jij ook?
Stefan Godijn





Je moet elke dag gezondeten. Tussen door mag je best wel een snoepje... maar niet te veel!
Ik eet niet altijd gezond, maar wel uit elk vakje van de schijf van vijf.

Manuela Groen

Hoe ik dik blijf

Hallo ik ben Pietje Dik.

Ik ga je vertellen hoe je lekker dik wordt voor één dag.

's Morgens een bak chips en een 1/2 liter seven up.

's Middags vijf pannenkoeken.

's Avonds 3 bakken patat.

Jouk Dam



Tips om gezond te blijven van Naomi Groen

Tip 1 eet gevarieerd

Tip 2: eet iedere dag minstens 1 stuk fruit.

Tip 3: Eet gezond (niet iedere dag hoor)

Tip 4. Je mag heus wel eens iets vettigs eten!

Tip 5 Zo blijf je gezond en veilig.

Eet niet te veel vet anders wordt je te dik.

Sport vooral een hele hoop, anders wordt je te dik.

Eet veel fruit en groente daar zitten een hoop vitaminen in.

Arnold Hilhorst

1. 's Morgens twee broodjes en een kopje thee
2. Ga 's middags een stukje fietsen vijf kilometer heen en weer terug.
3. Als je niks te doen hebt ga sporten is heel gezond.
4. als je iets wil eten, eet iets gezonds.
5. En niet te veel achter de computer zitten, is heel erg slecht voor je.

Tips van Jörny Ouwerkerk

Blijf gezond

Beweeg goed en eet niet te vet.

Eet gezond maar niet te veel.

Niet te veel tv en computer.

Stijn Dam

Eet elke dag gezond of uit de schijf van vijf.

En drink goed en gezond. Beweeg goed en elke

Dag op de weegschaal. En let goed op je gewicht.

Edwin Veening

Eet wel gezond. Ik zal jullie wat tips geven. Eet veel fruit, drink ook wel 2 liter en eet groente en vlees.

Helen Gorter

Eet altijd gezond. Je lichaam heeft geen vet nodig.

Daarom eet elke dag wat groente en fruit.

Maar je moet minstens twee liter per dag drinken.

Maar wat ook belangrijk is, is bewegen dan is het gezond.

Nancy Oost

Tips van Kevin de Vries

Eet niet te veel, eet appels, peren, brood en meer gezonde dingen.

Eet niet te veel suiker. Sport veel buiten.

Niet lui naar de televisie kijken. Als je dit allemaal doet blijf je gezond. En niet te dik.

Veel bewegen en niet elke dag hetzelfde eten.

Maar elke dag iets anders eten.

En ook niet te veel fruit en groente.

Ties de Wit

Je moet als je volwassen bent 2 liter vocht naar binnen krijgen.

Kinderen maar 1 en een halve liter vocht.

Je moet veel fruit en groente eten. En niet te veel vet.

Ashley Mooy

a 0 + 1 =
b assp j o p l e
c t e e i z
D K O K o o n o t

antwoorden: a K l o s s u s b o p p e l c s u f f e r t D K o k o
Noo

Groep 8 van de Oosterbrink maakt een krant\

Groep 8 heeft van 1 t/m/ 15 maart een project gedaan over vluchtelingen. Het begon met deze brief:



Redactie KlasseVerhalen geveld door griep

Hé hallo,

*Heb je even? Ik ben eindredacteur van de krant KlasseVerhalen. Ik zit even zwaar in de nesten. Mijn redactie is ziek. Fotografen, redacteurs, journalisten, vormgevers... de een na de ander belde me vanochtend snottend en kuchend op. Ziek. Griep!
Ik heb dringend hulp nodig, want de krant moet uit!*

*Kun jij me helpen bij het maken van goede nieuwsfoto's? Of ben jij misschien beter in het houden van een interview of het schrijven van een verhaal? En ken je iemand die een mooie illustratie kan tekenen?
Ik kan alle hulp gebruiken. Misschien lukt het met jouw hulp om de krant toch nog uit te brengen. Wat denk je, kan ik op je rekenen?*

Op woensdag 1 maart kwam Ragnild bij ons in de klas. Zij werkt voor stichting vluchtelingen werk. We kregen van haar veel uitleg over vluchtelingen. Daarna werden we in redacties ingedeeld om samen een mooie krant te maken. Twee weken hebben we er aan gewerkt. Het was best moeilijk want we mochten geen plaatjes van internet afhalen. Daarvoor hadden we zelf een camera gekregen waarmee we onze eigen foto's hebben gemaakt. Jouke had zich verkleed als protesterende asielzoeker en Dedmer maakte een foto van hem. Marco en Herwin zijn naar iemand toegegaan die op het AZC in Drachten werkt. Ze hebben haar geïnterviewd. Guus en Wiljan hadden een telefonisch interview gehouden. Iedereen maakte zo een mooi artikel. De kinderen hebben naast de info over vluchtelingen ook veel geleerd over het opzoeken van informatie en het telefoneren met instanties om informatie aan te vragen. Na twee weken kwam Ragnild terug samen met iemand die de krant ging samenstellen. Voor sommige kinderen was het niet altijd leuk want de artikelen moesten vaak ingekort worden anders paste het niet allemaal in de krant. Erwin had bijvoorbeeld heel veel informatie opgezocht over het weer in Afganistan maar toen werd het ingekort tot een kort weerbericht. Die ochtend hebben we ook een inburgeringstest gedaan maar wij zijn allemaal niet geslaagd. Probeer het zelf maar eens op internet (zoek via google naar "nationale inburgering test" en kom uit bij de teleac-site) Op blz kunt u het resultaat van onze krant bewonderen.

KlasseVerhalen

Daltonbasisschool De Oosterbrink - Boijl

15 maart 2006

AZC IN DRACHTEN TELT 297 MENSEN

Een azc-medewerker vertelt:

Drachten- Wat voor werk doe je?

Ik werk bij het azc. Ik kijk of er problemen bij de asielzoekers zijn. Als die er zijn dan probeer ik ze op te lossen

Waarom doe je dit werk?

Nou dat was eigenlijk toeval want ik had een opleiding gedaan en toen dacht ik wat voor werk zou ik gaan doen? Toen ben ik bij het azc gaan werken.

Hoeveel mensen zijn er nu in het centrum?

Bijna 300, 297 om precies te zijn.

Is dat een groot verschil ten opzichte van vorig jaar?

Nee het is precies even veel.

Uit welk land komen de meeste asielzoekers in het centrum?

De meeste mensen komen uit Azerbejan en Irak, Afghanistan..

Waarom vluchten die mensen uit hun land?

De mensen vluchten door oorlog, natuurrampen, armoede, en nog veel meer dingen.

Natuurrampen zijn geen reden tot vluchten

Vluchten alleen de arme mensen of ook de rijke mensen?

Ze zeggen dat alleen de rijke mensen vluchten maar ik zou het niet weten.

Er gaan vaak geruchten dat alleen

rijke mensen kunnen vluchten, ik weet het niet zeker of dit ook zo is.

Kan het zijn dat de mensen eerst heel rijk waren en door het vluchten heel arm zijn geworden?

Dat zou ik niet weten maar als je heel rijk bent en toch geen auto hebt zou het kunnen dat je er voor moet betalen.

Ben je voor het vluchten of tegen het vluchten?

Als ik of mijn familie bedreigd zou worden, dan zou ik ook wel vluchten. Dus ja ik voor.

Je moet altijd voor je eigen geluk gaan, veiligheid en gezondheid gaat voor alles.

Als je een asielzoeker bent en je hebt bijna je studie afgemaakt, je moet nog 1 dag. Maar je moet terug naar je eigen land. Mag je dan je studie afmaken?

Nou neem maar van mij aan dat dat nooit gebeurt. Iets genuanceerder: Het is treurig dat dit nu speelt met het meisje in Den Haag of zo? Wanneer dit meisje met valse papieren probeert te blijven kan dit simpelweg niet, of ze daadwerkelijk ook eerder wordt uitgezet weet ik niet...

Red. Guus en Wiljan

MENING JOUKE

Boijl - Ik vind dat ze de asielzoekers te hard aanpakken en ze moeten wat minder streng zijn en er moeten meer huizen komen voor asielzoekers want het is ook maar een mens want zij hebben ook recht op normaal leven want wij hebben het goed en zij hebben het niet goed.



IN DEZE EDITIE:

- INTERVIEW MET REINA
- ASIELPROCEDURE
- HOBBELIGE VELDJES
- OORLOG SOEDAN
- MOORDEN BURUNDI



Advertentie door Silvia en Jiske

ALLEEN OP DE WERELD ZIJN IS NIET LEUK

Hoe is het om je alleen te voelen, een leerling in groep 8 beschrijft het. *alleen voelde.* Op het moment dat ik me alleen op de wereld voelde, was ik net terug van een voetbalwedstrijd. Toen ik thuis kwam waren alle deuren op slot en kon ik er niet in, er was ook niemand thuis. Ik probeerde de deuren open te maken, maar dat lukte niet, ik voelde me hulpeloos. Ik dacht dat er straks wel iemand thuis zou komen. Dat hoopte ik tenminste. Ik hoorde het geluid van, auto's die langs reden en hoorde ook de wind. En de bomen die heen en weer gin-

gen. Op dat moment zag ik verder niets bijzonders. Ik had niks gelezen of gezien ik liep gewoon een beetje te niksen, ik kon echt niets doen, ik was alleen, ik was verlaten zo voelde ik me tenminste. Toen ik na velen minuten, een auto de oprit hoorde oprijden, dacht ik eindelijk ze zijn er. Ik kan naar binnen. Ik denk dat vluchtelingen zich ook wel alleen voelen dat is niet echt leuk. Ik wil dit liever niet nog eens meemaken want het was niet leuk maar ik denk dat ik nog wel eens een keertje zoiets mee zal maken. Door: Matthijs

WAT GEBEURT ER ALS JE IN DE ASIELPROCEDURE TERECHT KOMT

Hiernaast staat een schema over wat er gebeurt als je gevlucht bent uit een land.

Eerst vraag je asiel aan. Daarna komt er een gesprek. Als dat klaar is krijg je een beoordeling, als dat goed is krijg je een verblijfsvergunning. Wanneer dat niet goed is dan gaan ze kijken of je goede redenen hebt om te blijven. Wanneer dat goed is ga je naar de rechtbank. En als het niet goed is, is het over en moet je terug naar het land van waaruit je gevlucht bent. Als het toch goed was en je bent naar de rechtbank gegaan, praten ze nog een keer met je. Dan bepalen ze of je weg moet gaan of dat je nog een kans krijgt. Als ze vinden dat je nog een kans mocht krijgen begint het verhaal weer opnieuw.

Redactie Jiske en Lieke



VLUCHTELINGEN DOOR OORLOG IN SOEDAN



Een kind uit Soedan vlucht het land uit voor zijn leven.

Soedan is het grootse land van Afrika. Soedan ligt naast de Rode zee en onder Egypte.

De tijd is anders dan bij ons een voorbeeld: als het bij ons 9.00 uur is dan is het in Soedan 10.00 uur dat is dan een uur later zoiets heet een wereld-tijd.

In Soedan is ook jaren lang in burgeroorlog geweest daardoor zijn veel kinderen gevlucht sommige met hun

ouders anderen helemaal alleen. De hoofdstad van Soedan is Khartoem.

Er zijn heel veel inwoners in Soedan wel 37 miljoen. De meeste mensen spreken in Soedan Arabisch. Arabisch is dan ook de offiele landtaal. Soedan heeft drie belangrijke godsdiensten: het Islam, de Animisme en het christendom.

Redactie Marjolein en José

RECEPT BASTIAAN

Hieronder staat voorbeeld van een Turks bloemkoolgerecht
 Ingrediënten: 1 bloemkool, 4 tot 5 el olijf- of maiskiemolie, sap van 3 citroenen, 1 tl milde paprikapoeder, zout en vers gemalen peper, ½ bosje verse koriander
 1. Verdeel de bloemkool in kleine stukjes. Kook de bloemkool stukjes in 10 minuten gaar. 2. Doe ze in een vergiet of zeef en laat ze uitlekken en wat afkoelen. 3. Maak van de olie, het citroensap, het paprikapoeder, wat zout en vers gemalen peper een vinaigrette. Schenk de vinaigrette over de nog lauwwarme bloemkoolroosjes. Laat de vinaigrette minstens een halfuur intrekken. 4. Pluk de korianderblaadjes van de steeltjes. Hak de koriander blaadjes fijn. 5. Schep 1 el van het fijn gehakte koriander door de bloemkool-salade.

Eet smakelijk

REINA WERKT MET ASIELZOEKERS

Interview met Reina Broersema Is het druk op het asielzoekerscentrum?

Wat bedoel je met druk, nou zijn er veel mensen, er wonen heel veel mensen. In Boyl wonen 800 mensen en dat is heel weids. Iedereen woont in een kleine ruimten. Ze wonen in 6 of 8 persoons unit. Je hebt gezamenlijke units dat kunnen 2-persoons, 3-persoons en 4-persoons units zijn. Als je geluk hebt kom je bij mensen die de zelfde taal spreken.

Er komt bijvoorbeeld een gezin van 4 en er is een unit van 6 wordt een gezin dan gescheiden

Een gezin wordt niet gescheiden en als er kamers overblijven, komen er anderen bij in. Je moet alles delen behalve je bed.

In welk asielzoekerscentrum werkt

A.Z.C'S IN FRIESLAND



Redactie: Marjolein en Jose

WAT IS WAT

A.Z.C : Asielzoekers centrum.

A.M.A : Alleenstaande minderjarige asielzoeker.

I.N.D : Immigratie- en naturalisatiedienst.

C.O.A : Centraal orgaan opvang asielzoekers.

A.C : Aanmeldcentrum.

V.T.U : Vergunning tot verblijf.

T.N.V : Tijdelijke noodvoorziening.

Unit: Tijdelijke woonplek voor vluchtelingen of asielzoekers.

Asielprocedure: Stap voor stap wat er gebeurd als je bent gevlucht uit een land. Land van herkomst: Land van waaruit je vlucht.

Verblijfsvergunning: Vergunning dat je nodig hebt om in een ander land te gaan leven.

Redactie: Lieke.

u. In het a.z.c in Drachten.

Doe je dat alleen of werk je ook met iemand samen.

Ze werken daar samen.

Wat voor werk is daar te doen

Er zijn 3 groepen. Je hebt de woonbegeleiders de programmabegeleiders en de casemanagers. De woonbegeleiders zorgen voor de units. De programmabegeleiders regelt de activiteiten die er te doen zijn. De casemanagers doen alles wat met de procedure van de mensen heeft te maken.

Uit wat voor landen komen de asielzoekers

Om deze tijd komen er veel mensen uit Rusland. Er komen ook mensen uit Irak. En afrika. Er zijn veel asielzoekers met psychische problemen. Er is

een jongen van 15 jaar. Hij heeft een beurs gestolen van een meester. Dat is dom want dan krijg je problemen. En toen is hij betrapt. En zijn vader was daar zo boos over dat hij hem heeft geslagen en niet te zuinig. En daardoor kwamen die psychische problemen.

Hoe groot is het terrein.

Het is ongeveer 1 hectare groot. Dus dat zijn twee voetbalvelden.

Kunnen de asielzoekers zich goed bewegen.

Er is een klein voetbalveldje maar dat stelt bijna niks voor.

Er is ook een basketbalpaal.

Er staan ook een paar grote betonnen tafeltennistafels.

Door: Marco en Herwin



Reina poseert voor de foto met interviewers Marco en Herwin



striptekenaars: Sabine en Silvia



striptekenaars: Kimberley, Astrid en Lisa

KlasseVerhalen

vluchtelingen puzzel



1. antwoorde 2. vluchteling 3. asiel 4. arm 5. vrijwilliggevangene
6. armode 7. pofftek 8. lachan 9. emodonot

Door: Guus en Wiljan

MOORDEN BURUNDI

De Pygmeeën waren de eerste bewoners van Burundi. Later kwamen de Hutu's naar het gebied en in de 16^e eeuw kwam ook het Tutsi volk. Toen Burundi in 1962 zelfstandig werd, kregen de tutsi's meer macht. De Hutu's waren het er niet mee eens en werden steeds ontevredener. Daarom kwamen ze in van de opstand. Het werd een bloederige oorlog. Een Hutu, Melchior Ndadaye, won in 1991 de eerste presidentsverkiezingen in het land. Maar hij werd in 1993 vermoord. Door de aanslag werden de ruzies weer erger. In de oorlog werden weer tienduizenden Hutu's en Tutsi's vermoord. Hutu-rebellen, die plunderend door het land trokken, dwongen de mensen om aan hen voedsel te geven. De Tutsi-regering beschuldigde deze mensen van samenwerking met de rebellen. President Buyoya bracht het volk naar kampen zodat zij de rebellen niet meer konden helpen. Weer honderdduizenden Burundezen verlieten hun land. De Hutu's en de Tutsi's willen allebei een president van hun eigen volk. Om dit probleem op te lossen mogen ze nu om de beurt een regerings hoofd geven. Helemaal vrede is het nooit geworden. Redactie: Astrid, Lisa, Kimberley

Weer Afghanistan met Erwin
De temperaturen verschillen van -25graden tot 46graden. De zon schijnt ruim 2 keer zo lang als in ons land. De neerslag is zo'n 30 tot 70mm per maand. Er zijn stofstormen met een snelheid van 160km/h

HOBBELIGE VELDJES

De voetbalvelden in krottenwijken, of andere plaatsen waar arme mensen wonen, bestaat alleen maar uit zandveldjes en hobbelige velden, maar toch zie je dat daar toch echt geweldige voetballers vandaan komen. Een paar voorbeelden. Maradonna: Argentijn Pele: Braziliaan. Ronaldinho: Braziliaan Crespo: Argentijn Dat zijn ook hele goeie voetballers. Waarom trainen die voetballers zo goed in arme landen op die zand en hobbelige veldjes. Dat komt omdat ze weinig geld hebben. Dat kleine beetje geld stoppen de ouders in het voetbal van hun kind. En als dat kind bij een vereniging voetbalt, ontdekt wordt kan hij profvoetballer worden. En als hij dat is kan hij zijn gezin makkelijk onderhouden. Redactie: Dedmer



De Kinderen van de Oosterbrink zijn dagen druk geweest met KlasseVerhalen.

Deze editie is gemaakt door:

Astrid Bruursema
Lisa Bergsma
Lieke Klijnsma
Matthijs de Jonge
Jouke de Jong
Bastiaan Russchen
Jose de Vries
Kimberley van Oort
Sabine Spijkers

Erwin Boekhoudt
Dedmer Kraakman
Wiljan Veening
Jiske Dassn
Herwin Marks
Marco Asma
Marjolein Reinbergen
Silvia van den Berg
Guus de Wit
Danielle van Peer

KlasseVerhalen is een project van



Vluchtelingenwerk
Fryslân gemaakt door
Terp 10
Communicatie.



AGENDA:

27 mei 19.00 uur Voetbalmixtoernooi en "schiet-je-prijs"

6 juni 20.00 uur Ledenvergadering Sport in sportkantine

19 juni 20.00 uur Jaarvergadering Dorpsgemeenschap in de Swaen

6 juli OUD PAPIER





Het is tijd voor een goede buur.

Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou eenmaal bij u in de straat, om de hoek, in de wijk. Daarom sponsort de Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen we graag. Het is tenslotte ook onze buurt.

Het is tijd voor de Rabobank.



Rabobank