

EVEN BI'J PRAOTEN

IN BOIJL



nr. 4 - 2011

COLOFON

“EVEN BI’JPRAOTEN”

Is een tweemaandelijks uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerfen, Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Redactie:



Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

Medewerkers:

Lida Bokkers-Ossendrijver
Marrie Marks-de Wit
Elske Marks-Blaauwbroek
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee
Lammie Jongbloed-Bolding

Bezorgers:

H. Bijkerk
E. Blaauwbroek
R. Boelen
H. Roeles
A. Bootsma-de Boer
Y. Gutterswijk
A. Thalen
A. Marks
L. Bokkers

Medewerkers buurtschappen:

Brink
Bezembuurt
Daaken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boijl Centrum
Bi’j Harmke
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.
Kerkweg
Klokkeweg
Bekhof

Abelien Thalen
Corien Krist
Thea Mooij en Rina Kremer
Juur Bosma
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Liane Russchen
Helga de Vries en Sabine Dam
Annie Winters
Jantje de Vries en Anne-Marie van der Geest
Annie en Anne Marks
Wilma Bouman
Rudy Klesman en Corrie de Vries
Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk

Banknummer 3102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi’jproaten te Boijl.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van ons E-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl of u kunt uw kopij inleveren bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2c.

Even Buurten



Meuleveldweg Rijsberkamp

Jeroen Bokkers is afgelopen zomer geslaagd voor sport en management aan de Hanzehogeschool in Groningen.. van harte gefeliciteerd.

Een aantal buurtjes zijn weer een jaartje ouder geworden Lida 51, Luuts 44, Fenny 66 en ja hoor Hennie is 40 jaar geworden hieper de piep hoera... proficiat allemaal. Hennie gaf samen met Luuts een feest met BBQ in hun prachtige nieuwe geïsoleerde achterhuis... Het gezellige feest werd druk bezocht door familie vrienden en kennissen en ging tot het late uur door....

De kleinkinderen van Jan en Fenny hoeven zich nooit te vervelen,
Zo waren ze op 4 augustus in de speeltuin van Havelte aan het spelen
Daar bij de faken was het gezellig warm en druk, ze moesten overal staan
En was het wachten of er nog mensen weg zouden gaan
Eindelijk kwam er een bankje in de schaduw vrij
Fenny liep met ferme pas, zodat ze als eerste bij het bankje was
Snel gaan zitten was haar plan, ...oh oh wat doe je nou toch, zei Jan
Maar Fenny kiepelde omhoog en op zij en lag er al snel op de grond bij
Om haar vreemde val wat op te vangen
Had ze haar handen nog wel uitgestoken maar helaas haar pols is toen gebroken
Bij de dokterspost keek ze wel wat pips, want haar pols moest vier weken in het gips
Het herstel verliep voorspoedig man, ze werd dan ook uitermate goed verzorgd door butler Jan
Haar pols is nog wel een beetje dik, maar Fenny heeft met de kleinkinderen al weer schik....

Martin en Lida Bokkers hebben na 28 jaar besloten om te stoppen met het melken van hun koeien.
Ze hebben hun zestig tal koeien aan een boer in Heemserveen verkocht. Martin en Jeroen zijn mee geweest toen de koeien naar hun nieuwe plek werden gebracht. Ondertussen heeft de boer laten weten dat hij zeer blij is met de goed opgevoede koeien uit Boijl.
Ook hebben ze 25 hectare land verkocht aan de familie van 't Klooster, die daar ontzettend blij mee is. Voorlopig gaan ze jongvee op fokken tot twee jaar en vervolgens worden deze als drachtige vaarzen verkocht.
We wensen Lida en Martin veel plezier met hun nieuwe vorm van boeren.
Koba 110 van de familie Bokkers heeft nog meegedaan met schijt je rijk...
Gea van Zanden heeft daar vervolgens een VIP arrangement gewonnen bij SC Heerenveen..
Daar gaat ze nu samen met Franke heen.

Wilma Bouwman



Na een toch erg natte zomer en een geslaagd voetbalfeest hebben we op de buurt toch ook een feestje gehad.
Hiltje de Vries op Boijlerweg 103 vierde begin september haar 40^e verjaardag. Aan die mijlpaal werd in de tuin toch maar mooi even de aandacht op gevestigd!
Nog van harte hé!

Wel willen we nog een herhaald oproepje doen, wie wil onze buurtpen overnemen? Laat het ons weten.
Een fijne herfst allemaal!

Groetjes van Helga en Sabine



Op 10 september heeft de bezembuurt een buurtfeestje gevierd bij de familie Tijs aan de Oostvierdeparten. Zo kon iedereen weer even bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Merijn de Vries deed op deze dag mee aan de jaarlijkse kalverkeuring van Ring Sud en haalde hierbij twee keer een reservekampioen, een kampioen, een algemeen kampioen en kampioen bedrijfscollectie. Van harte gefeliciteerd Merijn!

Via deze weg wil ik vragen wie er vanuit de bezembuurt, tijd en zin heeft, de "pen" van me over te nemen om de stukjes te schrijven voor de dorpskrant. Mailen kan naar corienkrist@gmail.com

groeten Corien



Tragisch was het nieuws dat Margret Wijntjes op 15 mei is overleden.

Peter, Margret, Rick, Richard, Danny en Daphne waren jaren actief in onze buurt en met name Margret heeft camping `de Bosfluiters` vanuit het niets opgebouwd tot een goed lopende minicamping. Margret was erg trots op hun nieuwe uitdaging: 4 jaar geleden hebben ze loonbedrijf Vink in Lhee overgenomen, zodat ze daar met het hele gezin konden werken. Helaas dus zonder Margret... En inderdaad, het leven gaat verder...

We hebben 2 geslaagden op de buurt: Monika Edema is geslaagd voor MBO verpleegkunde en Joyce Binnendijk voor de Pabo.

Verder is Daphne Quak kampioen geworden met korfbal en hoorde ik dat Lin en FenYi een hele rondreis door China hebben gemaakt.

Er waren heel wat feestjes te vieren: Rinus en Marjet werden allebei 60, Hennie en Jos allebei 50 en ook Hans en Marjan werden samen 100.

Robin en Roy kregen een dochter: Joan en ik zal ze vragen zich nog voor te stellen. Peter en Cindy doen dat nu alvast.

Groet Tea

Hallo wij zijn Peter de Vries (27jaar) en Cindy Gorter (25 jaar) en wonen op de Boijlerweg 175, Op 18 Juni 2010 hebben we de sleutel van ons huis gekregen en we wonen hier nu sinds 18 december 2010. Het huis bestond eigenlijk alleen uit de buiten muren verder zat er nog niks in. Boven was het huis wel al in kamers ingedeeld en op de muren zaten gipsplaten. Beneden hebben we de hele vloer er nog uit gehaald. Een hele klus dus, achteraf zijn we eigenlijk maar precies zes maanden bezig geweest. En kunnen we nu gaan genieten in ons eerste huis samen.

Peter is geboren in Dokkum en werkt bij Mts van Zanden in Boijl dus dat is elke dag een klein stukje fietsen naar het werk. Als hobby voetbalt hij bij Boijl/OZC elke zondag bijna.

Cindy is geboren in Elsloo en werkt bij Dierenkliniek Noordwolde als Dierenartsassistent. Verder heeft zij als hobby paardrijden op de manege Ludanchelo Hoeve in Wateren. Zij rijdt wedstrijden met twee paarden in de richting Dressuur. In de klasse ZZ-licht met een acht jarige merrie en L2 met een vijfjarige merrie op dit moment.



Dit was ons verhaal.

Groetjes Peter en Cindy



Op 3 september jl. vond de jaarlijkse barbecue plaats, ditmaal bij de familie Platje.

's Middags werd door een aantal vrijwilligers al voorzichtig begonnen met het opzetten van de partytent met feestverlichting, de tafels, stoelen en banken. En toen was het al heel gezellig. Vanaf vijf uur voegden zich de rest van de buurtbewoners erbij. Natuurlijk werden er weer sterke verhalen verteld. Klaas de Vries had voor de aanschaf van het bier gezorgd; hij was voor 8 kratjes speciaal naar de Dirk gereden omdat daar een zak gratis chips per krat in de aanbieding was. Maar o wat een strop, er was nog maar slechts één zak te geef en ja, op=op!

De avond verliep heel gemoedelijk en gezellig. Er werd lekker gegeten en gedronken en veel gelachen. Zelfs de haan van Joop en Tineke is nog even ten tonele verschenen. Zo konden de deskundige onder ons (Klaas en Anne) het ras van het beestje vaststellen. Aan het eind van de avond zijn er nog LP's gedraaid uit de verzameling van de familie Platje, lekker ouderwets op de pick-up.

Al met al een super leuke avond waarvan hieronder een foto voor het bewijs.

Corrie en Rudy



Boijl Centrum

Hier weer enige nieuwtjes uit onze buurt.

Na veel voorgangers is Jan v.d. Helm ook toegetreten tot de grote club van 65+.

Ja, Jan dat zit even mee, lekker genieten van je AOW.

De woning Boijlerweg 67a (voorheen K. Marks) is verkocht. De nieuwe bewoners hopen zich in de volgende dorpskrant even voor te stellen. Ze zijn druk bezig om alles weer een plaatsje te geven en wat op orde te krijgen.

We wensen hun alvast veel woonplezier in onze buurt en dat ze zich hier maar gauw thuis mogen voelen.

Jan Jaap en Marjolein Bakker hebben er voor gezorgd dat onze buurt weer is uitgebreid met de geboorte van een jonge dochter. Haar naam is Isabel Inge. Ook Sterre is blij met haar zusje. Gefeliciteerd en dat de kleine meid maar voorspoedig op mag groeien.

Godelieve Ramaekers heeft haar huishoudinkje ook uitgebreid met de aanschaf van een jong hondje, Doggy is zijn naam. Ze heeft het er maar druk mee om er een lieve en gehoorzame hond van te maken. Veel succes gewenst met de opvoeding.

Annie

De Bekhof



Hallo dorpsgenoten,

Weer een stapje verder in het jaar, na de vakantieavonturen van die en gene, gaan we weer verder in ons dagelijks ritme en de kinderen weer naar hun "nieuwe school".

Op ons buurtje is deze keer niet zo veel nieuws, wat er uitspringt is natuurlijk de verhuizing van onze buurtgenoot "buurvrouw Jonkers"

Weer een rasechte Boijliger vertrokken

Na ruim 60 jaar in Boijl gewoond te hebben is buurvrouw Jonkers 10 september naar Wolvega verhuisd.

Ze woont nu in een aanleunwoning bij Berkenstede.

Wij hopen dat ze zich spoedig thuis zal voelen in haar nieuwe woning, ook voor ons moet het wennen dat we haar niet meer in en om haar huisje zien.

Voor diegene die haar nog eens wil bezoeken, of een kaartje wil sturen is dit haar nieuwe adres,

Mevr. W. Jonkers-Hoogeveen,

Hortensiastraat 5, 8471 KK Wolvega.

Een telefoontje zal ze ook leuk vinden.

Haar telefoonnummer blijft hetzelfde 0561-421231.

Verder is Auke de Vries een kleine week in het ziekenhuis in Drachten geweest.

Het beviel hem daar wel goed, maar gelukkig is hij inmiddels weer thuis en loopt hij heel rustig wat rondom het huis om conditie op te bouwen.

We wensen hem veel sterkte.

Goed nieuws van Carolien v.d. Berg, zij is eind juni afgestudeerd voor chemisch fysisch analist in Leeuwarden aan het Friesland college.

Sinds 1 juli heeft ze een fulltime baan bij Vitablend in Wolvega.

Namens de buurtgenoten: Carolien, gefeliciteerd en heel veel succes in je baan.

Zo dat was het weer voor deze keer.

Gerrie en Yvonne

Hierbij wil ik graag iedereen bedanken voor de attenties, kaarten en telefoontjes tijdens mijn ziekenhuisopname en daarna.

Marina v.d. Berg.



Brinknieuws



Hierbij enkele minder leuke berichten van de Brink.

De heer Hofman heeft enkele weken in het ziekenhuis gelegen, maar is gelukkig weer aan de beterende hand.

Er zijn ook een aantal valpartijen geweest bij buurtbewoonsters. Zo is mevrouw Bos enige tijd geleden ten val gekomen, zij heeft er enkele kneuzingen aan overgehouden, maar het gaat gelukkig weer goed.

Tevens loopt Ilse van Zanden met haar hand in het gips en is daar nog wel enkele weken zoet mee.

Bij deze wens ik ieder van harte beterschap en dat het weer snel beter met hen gaat en zij zich weer zo gezond voelen als een vis.

Nu genoeg getreurd en op naar het vrolijke en gezellige bericht:

Begin september hadden we weer onze jaarlijkse buurtbarbecue. De weergoden zaten ons ontzettend mee en het was weer berengezellig, op naar de volgende.

Nou dit was het dan weer en tot het volgende nieuwsblok.

Abelien en Ilse

De Daaken Boschoordweg

Deze ronde heeft onze buurt weinig nieuws te vertellen.

Rik Dumoulin had aan het begin van de vakantie al grote pech.

Wat een gezellige avond in het zwembad had moeten worden, eindigde niet zo leuk voor hem. Rik kwam raar ten val vanaf een springkussen en brak zijn kuit en scheenbeen.

Je begrijpt dat hij de hele vakantie met krukken heeft moeten doorbrengen. Ook nu hij naar het Linde College gaat heeft hij deze nog steeds nodig.

Anne Slot wist op 27 augustus niet wat hij zag toen hij zijn bed uitkwam. De tuin geheel versierd. Wat was er aan de hand?

Anne was 50 jaar geworden en dat heeft hij geweten!

Verder is ons weinig ter ore gekomen deze ronde. Dus nogmaals een verzoek:

“Heb je iets te vertellen wat leuk is voor ons buurtnieuws, meldt het ons”.

Groeten Rina & Thea



Bi’j Harmke

Op 23 juli was er regen en nog eens regen! Alsof de voorzienigheid wist dat de 3 buurvrouwen, die hun neuzen bij elkaar hadden gestoken om een plan te bedenken voor het jaarlijkse buurtgebeuren, nu een buurtstoefpot wilden organiseren. Gelukkig kon daarom alles binnen plaatsvinden bij Els de Niet.

Marije Duijker had een Thaise stoefpot gemaakt en Els een Hongaarse. De meeste buurtgenoten hadden zelf lekkere bijgerechten meegenomen. Jellie Menger was druk in de weer geweest om een DVD te maken met filmbeelden van 25 jaar dorpsfeesten. Er was een kleine bioscoopruimte gemaakt in het atelier en met behulp van Rient Menger en Rene Russchen kon de voorstelling beginnen. Het was leuk om de meeste buurtgenoten op jongere leeftijd te zien werken aan de praalwagens, de wedstrijden en te zien wie er niet meer in het dorp woont. Kortom: een feest van herkenning en een geslaagde buurtontmoeting!

Els de Niet

Jan Mailly heeft intussen een mooie verzameling konijnen achter het huis, waarmee volop gefokt wordt. Soms ontsnapt een deurtje aan de aandacht van Jan en grijpt het konijn zijn kans om de rest van de buurt te verkennen. Best een gevaarlijke onderneming, want de katten van de burens lusten wel een lekker hapje.... Gewapend met twee schepnetten gaan Mieke, Barry, Inge en Anne-Marie dan, op de knieën tussen de struiken, achter het konijntje aan. Het duurde wel een half uurtje, maar toen kon hij veilig en wel weer in het hok.

Omrop Fryslân heeft deze zomer regelmatig 's morgens vroeg uitgezonden vanuit een dorp in de provincie onder de noemer “de Doarpsomropper”. Op woensdag 24 augustus was Boijl aan de beurt en stond de zendwagen van de omroep om 6:30 uur al op het erf bij Van der Geest. De verslaggeefster had Anne-Marie gevraagd om als Dorpsgids te fungeren en eerst iets over haarzelf en het dorp te vertellen. Daarna werd de nieuwe school bezocht. Directeur Roel van Nijen was al vroeg uit St. Nicolaasga gekomen om een rondleiding te geven en ook Thea Pijlman kwam aan het woord over haar afscheid van de school.

Het laatste item van de uitzending kwam om 8:45 uur vanaf Camping Te Hooi en Te Gras van Bert en Anja van Starckenburg. De verslaggeefster was onder de indruk van de gezellige sfeer op het terrein en de aandacht die er voor elke gast is. De plaggenhutten konden tot haar spijt niet bekeken worden want die waren (gelukkig) allemaal bezet door vakantiegangers.

Tot de volgende keer,
Jantje en Anne-Marie



PROTESTANTSE GEMEENTE

In en rond de kerk...



CAMPINGDIENST IN BOIJL

Gefeliciteerd! Je mag er zijn! Zondag 21 augustus 2011 was er de jaarlijkse campingdienst van onze gemeente Friesland's End in Boijl. Deze werd gehouden op het terrein van camping Te Hooi en Te Gras van Bert en Anja van Starckenburg.

Ongeveer vijftig bezoekers, oud en jong, zaten in een sfeervolle omgeving naar Erica Plomp-den Uijl, te luisteren. De dienst werd muzikaal begeleid door Elly Zuiderveld-Nieman met een zevental kinderen, wonende in de omgeving van Boijl. Zij zongen liederen zoals: Gefeliciteerd, jij mag er zijn, en Zoals klei in de hand van de pottenbakker, teksten en muziek van Elly en Rikkert Zuiderveld. Erica verwoordde de liederen weer naar de gemeenteleden toe met aansprekende teksten en verhalen. Het afsluitende lied, Johannes de Heer lied 57, werd letterlijk met een stortbui vergezeld en de bezoekers vonden dit toch wel heel toepasselijk. De liederen van de samenzang begeleidde Minnie Diever-Rooks.

Na afloop van de dienst was er onder genot van een kop koffie even tijd om bij te praten. Al met al een geslaagde buitendienst.

Liane Russchen, ouderling

TENTDIENST

Op 11 september hield de Streekgemeente Friesland's End een dienst in de feesttent op het sportparkterrein in Boijl. Dit ter ere van het 75-jarige bestaan van de plaatselijke voetbalvereniging. De kerkenraad van Boijl was erg blij met deze uitnodiging. De muziekgroep United in Christ uit Noordwolde verleende haar medewerking. Zij zongen alleen en met ons liederen uit Opwekking. Als thema koos ik de afwezige vader. Het verhaal uit Lucas 15 over een vader met twee zonen stond centraal. Zo'n tentdienst vraagt om een vervolg.

Voor we samen gingen bidden vertelde ik dit verhaal uit de Joodse traditie.

Er was eens een Jood die voor de grote feestdagen naar de stad Jeruzalem kwam. Bidden kon hij niet, het enige wat hij geleerd had was het alfabet. Verder niets.

Toen de gemeente begon te zingen, ging hij naar de heilige ark en sprak tot God: Ik kan niet lezen, want ik ben analfabeet. Tijd om te leren en studeren heb ik niet, want ik ben dag en nacht bezig droog brood te verdienen voor mijn arme familie. Maar u weet toch wat ik nodig heb. Ik zal nu de letters van het alfabet voor u opzeggen en ik vraag u om van deze letters de goede zinnen te vormen.

Toen klonk er een stem uit de hemel: Je wens zal vervuld worden. God wil niet het gebed. God wil het hart.

DE UITDAGING

Wat is de missie van de kerk? Wat hebben volgelingen van Jezus te melden aan hun medemensen? En wat heeft de kerk te bieden? Gastvrijheid? Gemeenschap? Inspiratie? Richting in morele vraagstukken? Hulp bij rituelen? Begeleiding van mensen?

Elke generatie doet dit op haar eigen manier. Soms is er een tijd van grote woorden. Dan weer is er een tijd van eenvoudig doen wat je te doen hebt. Soms is er een tijd van protest en verzet. Dan weer komt er een tijd van aanpassing en gewoon deel uitmaken van de samenleving.

De kerk is een plek met én zonder muren.

Met muren... Je moet je thuis voelen bij zielsverwanten. Je moet je veilig voelen met jouw manier van geloven. Je moet kunnen zingen, bidden, openstaan en inkeren. In alle rust en vertrouwen.

Zonder muren... Je hebt iets te vertellen. Je laat zien wat je bezielt. Je getuigt van je geloof als het er op aankomt. Je helpt als het nodig is. Je zegt of doet wat je denkt dat de liefde van God je gebiedt.

*'Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broers en zusters bijeen te wonen.
Daar geeft de EEUWIGE zijn zegen
leven voor altijd.'*

VORMING EN TOERUSTING

***Ons resten geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste
daarvan is de liefde.***



Paulus spreekt in zijn eerste brief aan de mensen in de Griekse stad Korinthe, het New York van zijn tijd, vol geestdrift over de liefde. Al sprak je alle talen, al doorgrondde je alle geheimen, al bezat je alle kennis, zonder liefde ben je niets. En daar kunnen wij ons ook nu nog helemaal in vinden. Wat zouden wij, inwoners van Appelscha, Donkerbroek, Friesland's End en Oosterwolde zijn zonder de liefde?! Deze kleurt dan ook alle activiteiten van dit nieuwe seizoen, al is het alleen al de passie waarmee wij als commissie Vorming & Toerusting het nieuwe programma voor 2011-2012 hebben samengesteld! We hopen dan ook mensen uit Boijl te kunnen begroeten op één van de bijeenkomsten. Alleen degene die het kerkblad thuis in de bus krijgen, hebben het rode boekje van Vorming en Toerusting met alle activiteiten in de bus gekregen. Maar ik kan me voorstellen dat ook u nieuwsgierig bent naar die activiteiten, zo ja laat het mij of een van de leden van het kerkbestuur dan weten. Dan ontvangt u het boekje per mail of in de brievenbus. Er zijn nog activiteiten waar aan u kunt mee doen.

KOSTEN

Afgesproken is om bij alle activiteiten een koffie- en theeprijs te hanteren van € 0,50. Verder zijn de activiteiten gratis. Bij enkele activiteiten wordt soms er een kleine vergoeding gevraagd voor materiaal. Tot ziens bij één van de bijeenkomsten.

Hieronder vindt u twee activiteiten die ik leid en waar nog enkele mensen bij kunnen.

JOODSE LITERATUUR

Op 4 oktober van 9.30-11.30 uur bespreken we bij mij thuis, Bûterheideveld 27 te Makkinga, het boek *De thuiskomst* van Jossel Wassermann door Edgar Hilsenrath. In de nazomer van 1939 vertelt Jossel Wassermann bij het opmaken van zijn testament over de wereld waar hij vandaan komt: de kleine sjtetl aan de rivier de Pruth, aan de oostgrens van de oude Donaumonarchie. Het is een wereld die alleen uit verhalen schijnt te bestaan, verhalen waar geen eind aan lijkt te komen, maar waarvan de gruwelijke afloop toch al vaststaat. Deze roman vormt een aaneenschakeling van geruchten, anekdotes en wetenswaardigheden uit het leven van de bewoners van een kleine gemeenschap: over waterdrager Jankl en zijn heimelijke liefde voor Rifke, de oude vogelverschrikker en de beroemde geschiedenis van de joodse pekelharing en de Oostenrijkse keizer. Betoverend en vol weemoed vertelt Edgar Hilsenrath zijn verhalen. Het is een ode aan zijn achtergrond.

Op 29 november van 9.30 tot 11.30 uur bespreken we bij mij thuis, Bûterheideveld 27 te Makkinga, het boek *Huize Rajani* door Alon Hilu, *Huize Rajani* is een historische roman waarin twee zeer verschillende dagboeken door elkaar gevlochten worden: een Joods en een Arabisch. De schrijvers ontmoeten elkaar, worden vrienden, maar groeien door onbegrip ook weer langzaam uit elkaar. De wrede en verwarrende toekomst schemert door in de dramatische wending die hun relatie uiteindelijk zal nemen. *Huize Rajani* is een lyrische roman die een levendig beeld schetst van een vroege periode uit de jonge geschiedenis van Israël, toen het land officieel nog niet eens bestond: het einde van de 19e eeuw. De Zionistische beweging was bezig om in het Midden-Oosten land op te kopen, om daarmee het ideaal van een Joodse staat dichterbij te brengen. Land dat in bezit was van Arabieren met een heel eigen cultuur en gewoontes.

LIEFDE VOOR DE NATUUR

Op woensdagavond 5 en 12 oktober, 9, 23 en 30 november van 20.00 – 22.00 uur geef ik de volgende cursus in de Gereformeerde kerk te Donkerbroek.

Liefde voor de aarde waarop je leeft, is ook eigenbelang. Waar je van houdt, daar ben je zuinig op, zeker als je gelooft dat God de schepper is van al wat is. Niet zo gek dat mensen vanouds God hebben ervaren in de natuur. Ze ontmoeten het goddelijke in de kracht van water, aarde, lucht en vuur. Ook wij zijn opgebouwd uit die elementen. Al is de ene mens meer een aardmens dan een vuurmens. Een gezonde natuur is van levensbelang voor ons voortbestaan. In de natuur is altijd alles in beweging. Beweging is nodig voor creatieve ontwikkeling. Met elkaar willen we onze eigen creativiteit stimu-

leren door in 'gesprek' te gaan met de natuur rondom ons en in ons. We doen dat vanuit een houding van liefde en respect. Zoals een bloem haar hart opent naar alle windstreken, zo mogen ook wij ons openstellen voor de elementen die in en rondom ons zijn.

Werkwijze: De eerste bijeenkomst verkennen we de vier elementen. Daarna staat er steeds één centraal. We gebruiken verhalen ter inspiratie. We doen oefeningen waarin de buitenwereld gebruikt wordt als spiegel van onze binnenwereld. En we gaan creatief aan de slag. We besluiten de avond met een uitwisseling van onze ervaringen.

LUISTERAVONDEN OUDE MUZIEK

Maandagavond 7, 14 en 21 november van 19.30 tot 21.30 uur verzorgt mijn man Gert Plomp in de Dorpskerk van Makkinga drie luisteravonden oude muziek.

Al vanaf de **eerste avond** speelt liefde een grote rol. Componisten hebben zich laten inspireren op het lied der liederen. Soms zijn er letterlijk teksten vanuit Hooglied op muziek gezet maar veelal zijn er missen gebaseerd op verloren gegane melodieën. Zo zijn er de missen *Negra sum* (zwart ben ik) en *Sicut lillium inter spinas* (als een lelie tussen de doornen). Maar er zijn meer liederen die over de liefde gaan; bijv. de liefde voor Maria. Wereldlijke liefdesliederen worden vergeleken met geestelijke liefdesliederen. Op de **tweede avond** staat het Gloria centraal. Het Gloria is de naam van het tweede gezang van de Mis. Het eerste gedeelte bestaat uit de Latijnse vertaling van het loflied van de engelen na de aankondiging van de geboorte van Jezus aan de herders. De afsluitende acclamatie in de vespers heet ook wel kleine doxologie of klein Gloria. In onze kerken wordt dit na de groet gezongen. De **laatste avond** gaat over het Sanctus en het Agnus Dei. Het Sanctus bestaat uit twee delen. Het Sanctus is overgenomen uit de liturgie van de synagoge, waar het op de sabbatmorgen gezongen wordt. Het is door Paus Sixtus I (115-125 AD) ingevoerd in de liturgie en werd door priester en volk samen gezongen. Het is daarmee waarschijnlijk het oudste stuk volkszang tijdens de mis. De tekst van het Benedictus is ontleend aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het Agnus Dei staat voor het *Lam Gods* en verwijst naar Jezus Christus in zijn rol als verzoener.

De luisteravonden zijn bedoeld om mensen te laten (leren) luisteren naar oude muziek. Leren luisteren is ook de verschillen horen tussen ensembles en uitvoeringen. Vandaar dat aan het einde van de derde avond een vergelijk wordt gehouden onder het motto: Verstaat gij wat gij hoort.

FILM KIJKEN IN DE KERK

Op **donderdagavond 17 november** draaien we in de kerk van Boijl de film *Haar naam was Sarah*. Een film die je gezien moet hebben of nog een keer wilt zien. Velen van u zullen dit boek gelezen hebben of er anderen over hebben horen praten.

De verfilming is zeer indrukwekkend en blijft je lang bij. Het is een drama met Kristin Scott Thomas als Amerikaanse journaliste die onderzoek doet naar een joodse familie die is gedeporteerd in Parijs.

De tienjarige Sarah wordt in de nacht van 16 juli 1942 samen met haar ouders opgepakt en naar het Vélodrome d'Hiver in Parijs gebracht, waar duizenden joden worden verzameld voor deportatie. Niemand heeft echter gezien dat Sarah haar kleine broertje Michel in een kast opsloot, net voordat de politie het appartement binnendrong. Zestig jaar later krijgt Julia Jarmond, een Amerikaanse journaliste in Parijs, de opdracht een artikel te schrijven over deze razzia, een inktzwarte bladzijde in de Franse geschiedenis. Ze gaat op zoek in archieven en via het dossier van Sarah ontdekt ze een goed verborgen geheim van haar eigen schoonfamilie. Haar naam was Sarah is de ontroerende verfilming van de bestseller van Tatiana de Rosnay over het grote drama dat zich in Parijs voltrok.

Aanvang Om 19.30 uur staat de koffie klaar. De film begint om 20.00 uur en duurt 111 minuten. Na afloop kunt u onder het genot van een glaasje nog na praten.

Ik geloof in God zoals
een blinde gelooft in
de zon:

KERK OP ZONDAG

Op zondag is er in onze streekgemeente afwisselend kerk in Makkinga, Elsloo en Boijl. Er is een vaste kern van mensen die wekelijks van dorp naar dorp reizen. Andere bezoeken alleen de dienst in hun eigen dorp. In de zomermaanden zijn er vaak vakantiegangers aanwezig. Regelmatig verwelkomen we ook mensen uit buurtdorpen.

Het is elke zondag weer een verrassing 'wie en met hoeveel we' aanwezig zijn. Maar altijd is het goed om samen te komen op zo'n historische plek. Wilt u ook eens een dienst meemaken? Kom gerust vrijblijvend binnen. U wordt zeker gezien en wij horen graag uw reactie. Wie wil doorpraten of een gesprekspartner zoekt, kan mij bellen. Ook niet-lidmaten kunnen een beroep doen op de kerk en op mij.

niet omdat hij haar
ziet, maar omdat hij
haar voelt.

Visje

Sjalom, Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Friesland's End
tel 0516 44 14 77; e-mail de.pastorije@hetnet.nl

INGEZONDEN

KERSTCONCERT

BOIJL - In de Dorpskerk wordt zondagmiddag 11 december om 14.30 uur een kerstconcert gegeven door de Keuningsbaarger Muziekaanten uit Oldeholtpade.

Op het repertoire staan gezellige meezingers tot licht klassieke nummers. Er worden verschillende instrumenten bespeeld: gitaar, mandoline, ukelele, keyboard en accordeon. Naast liederen met zang door leden en dirigent worden er ook instrumentale nummers gespeeld.

Toegang tot het concert is gratis, tijdens de pauze is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De Keuningsbaarger Muziekaanten is opgericht in 1988 door dhr. H. Dubling. De naam Keuningsbaarger is ontleent aan een stukje natuur nabij Oldeholtpade en is bedacht door Henk Westerhof één van de leden.

De Keuningsbaarger Muziekaanten treden regelmatig op bij ANBO, Bejaardentehuizen en Dorpsfeesten.

Op dit moment telt de groep 15 leden maar nieuwe leden zijn van harte welkom. De repetities zijn op woensdagavond bij café "De Rustende Jager" in Oldeholtpade.



VERENIGINGSLEVEN

Gemengd Koor Boijl

Zondag 6 november geeft Gemengd Koor Boijl een concert in de Dorpskerk in Oosterwolde. Er wordt een gevarieerd programma gebracht, van mis tot musical. **Aanvang 14.30 uur.** Inwoners van Boijl en omstreken, komt u luisteren ? Misschien lijkt het u wat lid te worden. De repetitieavond is op maandag in het kerkje van Boijl. Alle stemmen hebben versterking nodig.

Wilt u meer inlichtingen, bel dan Aukje Hoekstra, tel. 0516-520401.



Damesgymclub 55+ zoekt nieuwe leden

Elke woensdagmorgen (van september t/m april) gymmen we in ons dorpshuis van 9.15 – 10.15 uur.

Dit seizoen zijn we begonnen op 7 september met een nieuwe lerares: Maja Kuit.

We beginnen met lopen op muziek en doen ondertussen allerlei oefeningen.

Daarna komen andere spieren aan bod en gaan we materialen gebruiken, zoals ballen, touwen, stokken, vangnetjes en nog vele andere. Ieder doet zoveel zij kan.

We voelen ons er goed bij en het is erg gezellig, zodat ook de lachspieren een beurt krijgen.

De beste manier om te weten te komen of het iets voor u is, is een keer meedoen.

U kunt meedoen vanaf 50 jaar en de eerste 2 lessen zijn vrijblijvend en gratis.

U kunt zich opgeven bij de volgende personen:

Annie Winters tel. 0561 421658

Janny Ouwerkerk 06- 30544348

Mariëtte van Stee 0561 421353

Toneelvereniging “Nut en Genoegen”

Op **10 en 17 december** spelen wij onze jaarlijkse uitvoering. Dit jaar hebben wij gekozen voor het stuk “Roef Radtie op vekaansie” geschreven door Ben Gomboldt vertaald en bewerkt door Ben ten Velde. Het is een komisch stuk opa, pa & moe en dochter gaan naar Spanje met vakantie maar kunnen geen afscheid kan nemen van alle Nederlandse gebruiken. We hopen dat u allemaal weer komt kijken de 10^e 's middags vanaf 14.00 uur of 17 december 's avonds vanaf 20.00 uur in ons dorpshuis de Tille.

Op 14 januari 2012 spelen wij in het Vlechtwerk in Noordwolde tijdens de nieuwjaarsinstuif, georganiseerd door de Stellingwarver Schrieversronte die hiermee de “aftrap” geeft voor hun jubileumjaar. Wij zoeken nog tenminste 1 man en 2 vrouwen die voor 1 keer mee willen doen aan een 1 akter en bij voorkeur het Stellingwarfs kunnen spreken. Het zijn kleine rollen en het stuk kan binnen een maand ingestudeerd worden. U kunt contact opnemen met Alletta de Weert, 0561-421887.

Onze toneelvereniging is sowieso aan “verjonging” toe lijkt toneelspelen je leuk kom dan op dinsdagavond een keer kijken in de Tille tijdens onze repetities.

Commissie monument

In de pers, op bijeenkomsten en zelfs in ons dorp zijn er mensen die van mening zijn dat vrijwilligerswerk afneemt. Ik waag dat te betwijfelen, met name voor het vrijwilligerswerk in ons dorp.

Zie alleen maar naar recente activiteiten op dit gebied. Bijvoorbeeld: Het feestweekend van de voetbal kon mede door de inzet van vele vrijwilligers zo goed verlopen. Bij het nieuwe brede schoolgebouw wordt momenteel met man en macht door vrijwilligers gewerkt om de speeltoestellen te plaatsen. Ook de muurtjes bij de ingang van het plein worden door vrijwilligers gemetseld.

Direct toen er sprake was van de sloop van de oude school is er op initiatief van enkele oud leerlingen (Klaas de Vries en Douwe Wijnalda) een commissie monument ingesteld. Deze heeft bedacht, met instemming van vele betrokkenen, om bij de ingang van het nieuwe gebouw twee muurtjes te (laten) metselen. Hierin zijn ook stenen van de oude school verwerkt en er komt t.z.t. nog een plaquette in.

Hieronder enkele foto's van de metselaars. (Niet op de foto: Roelof de Nekker, die de fundering heeft gemaakt en Douwe de Vries en Anne v.d. Helm voor grondwerk)

Geert Pijlman. (voorzitter commissie)



Metselaars:
Rene v. Zanden
en Wim vd Walle

Opperman: Klaas de Vries



SPORT

Voetbal

75-JARIG BESTAAN V.V. BOIJL

V.V. BOIJL, een club om trots op te zijn!!!

Het bestuur van voetbalvereniging Boijl en de jubileumcommissie 75-jarig bestaan, wil alle vrijwilligers uit de grond van haar hart bedanken voor de fantastische hulp tijdens de feestelijkheden.

Ongelooflijk wat een berg werk er is verzet maar wat hebben wij er allemaal voor terug gekregen: feest, feest en nog eens feest!

Goed voor prachtige momenten en herinneringen.

Met elkaar hebben we dat toch maar mooi gedaan!!!

Edwin Kraakman
Voorzitter v.v. Boijl

Bij het samenstellen van de dorpskrant waren nog niet alle foto's beschikbaar, daarom slechts een kleine impressie van een fantastisch gezellig weekend.

Houdt u voor meer foto's de site van de voetbalvereniging in de gaten.

www.vvboijl.nl (kopje algemeen)





DE KANTINE WORDT OPGEKNAPT

Sinds een aantal weken wordt er elke zaterdag flink geklust in de kantine. Met steigerhouten meubilair, Western Red Cedar lambrisering en de tinten ossenbloedrood gecombineerd met warm grijs, wordt de kantine omgetoverd tot een sfeervolle accommodatie. Natuurlijk maken spelers & toeschouwers de gezelligheid maar een mooie en knusse kantine werkt zeker sfeerverhogend!!



Peuternieuws



NIEUW SCHOOLJAAR

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. We hebben afscheid genomen van ons mooie plekje achter de sportkantine. De laatste dagen voor de vakantie zijn we druk geweest met inpakken, verhuizen en natuurlijk weer uitpakken en inrichten. In een mooi en licht en fris groen lokaal. Nog een beetje gehorig maar we hopen dat daar nog wat aan gedaan kan worden.

DE OPENING

En dan eindelijk de feestelijke opening. Een erg gezellige ochtend voor alle kinderen. Een goochelaar die jonge en oudere kinderen prima heeft vermaakt. Ook de juffen en meester hebben met erg veel plezier het optreden bijgewoond. (evt. foto's zijn wel op school)

Samen verder in 1 gebouw. Opvang, peuterspeelzaal, basisschool en buitenschoolse opvang.

Bovendien is er een nieuwe naam voor de hele kinderopvang n.l. **Speelhuus**.

Het schooljaar is nog maar net begonnen maar we hebben het eerste feestje alweer achter de rug.

De peuterspeelzaal bestond n.l. 30 jaar in Boijl.

Samen met de ouders hebben we er een gezellige ochtend van gemaakt met cake versieren en een Dora DVD.

Graag wil ik de leerkrachten van de basisschool bedanken voor de cadeaubon en de kleuters en de kinderen van groep 3 en 4 voor de mooie kaart. De cadeaubon gaat gebruikt worden voor een nieuwe dokterkoffer.



SPEELTOESTELLEN

Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn ze op de schoolpleinen begonnen om de speeltoestellen te plaatsen. Een aantal handige vaders zijn bezig om alle klim- en speeltoestellen op de aangegeven plaats neer te zetten, zodat alle kinderen zich weer prima kunnen vermaken in de pauze.

Misschien staan ze wel bij het verschijnen van deze dorpskrant.

PRIETPRAAT

De komende weken gaan we werken aan het project mijn lichaam.

In dat kader hadden we een gesprekje over het gezicht. En ja hoor...je kon er ook gekke snoeten mee trekken. Een van de kinderen had het niet zo goed begrepen of verstaan, want de voet kwam op de knie te liggen met de opmerking dat ze ook rare voeten had.

Persoonlijk kwam ik niet verder dan een klein voetje in een vrolijk schoentje, maar ...gek nee in elk geval niet.

JARIG

Wouter Zuil wordt 29 september 4 jaar. Dan mag hij eindelijk ook naar de basisschool.

Hij heeft er zin in, dus Wouter succes, maar vooral veel plezier bij juf Geke.

SCHOOLNIEUWS

Een nieuw schooljaar in.....de nieuwe school.

Dat was voor velen wel even wennen, die eerste schooldag en niet alleen voor de kinderen hoor. De echte eerste schooldag dan, op dinsdag 6 september. Want maandag 5 september was een feestelijke ochtend, met een optreden van een echte goochelaar.

Wat ook wennen is, maar wel heel mooi, is het feit dat de kinderopvang en BSO ook direct van start zijn gegaan. Eerst wel vreemd hoor, "jouw"school delen met andere gebruikers. Maar het gaat helemaal goed komen. Binnenkort hebben we een eerste



bijeenkomst van alle personeel dat werkt onder het dak van Kindcentrum Boijl.

Natuurlijk zijn er ook nog zaken die afgemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld het plein. Op het moment dat ik dit schrijf, 15 september, is bekend dat er aanstaande zaterdag begonnen wordt met de aankleding van het plein. De toestellen zijn er, de rubbertegels liggen gereed in Wolvega en de vrijwilligers onder leiding van Isaak Jacob Mulder staan klaar met de schep, meetlint of stratershamer.

Vrijwilligers dus. Dat betekent dat de aankleding van het plein waarschijnlijk niet volgende week al klaar zal zijn. Niet omdat de vrijwilligers dat niet zouden kunnen, maar het moet wel allemaal in hun vrije tijd gebeuren. Dus nog even geduld.

Datzelfde geldt ook voor de mensen die de muurtjes hebben gemaakt en dan hadden die ook nog flink last van de weersomstandigheden.



Er wordt vaak gevraagd of er ook nog beplanting komt.

Jazeker komt die er. Alleen....dat kan niet eerder dan in de herfst, waarschijnlijk in de maand november. Laten we er

maar van uit gaan dat de schoolomgeving komend voorjaar helemaal gereed is.

De werkzaamheden voor de parkeergelegenheid op het parkeerterrein van de sport zijn ook in volle gang. De kabels voor de verlichting zijn aangelegd en de dam ligt al over de sloot. De sport gaat nog het pad tussen het voetbalveld en de sloot verbreden. Als dat ook klaar is kan daar, op het parkeerterrein, geparkeerd worden en niet meer langs de Boijlerweg. Het is de bedoeling dat het toegangsweggetje naar de sportvelden in de herfstvakantie wordt herstraat. Dan worden ook de "passeervakken" aangebracht.



Dan zal er aan de situatie van de weg voor school nog het een en ander aangepast moeten worden. Wanneer dat gaat gebeuren en hoe dat gaat worden is op dit moment nog niet bekend. Ook volgt er nog een officiële opening natuurlijk. Ook daarvoor zijn de eerste stappen gezet. We denken u in de volgende Dorpskrant meer hierover te kunnen vertellen.

Het afscheid van juf Thea van De Oosterbrink op 22 juli jl.

Juf Thea heeft gebruik van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. Haar afscheid was verweven in de feestelijkheden van de laatste schooldag. Juf Thea is onder begeleiding van haar kleuters in een Mercedes cabrio van huis gehaald. Bij school stond een erehaag gevormd door alle leerlingen. Op een versierde stoel werd ze eerst toegesproken door de directeur meester Roel. Daarna was de directeur van Comperio, de heer Sake Saakstra aan de beurt met een toespraak bloemen en een enveloppe met inhoud. Inmiddels stonden de kleuters opgesteld om in groepjes van drie een couplet van het lied en een cadeautje aan te bieden. Hierna kon het levend ganzenbord, georganiseerd door de commissie laatste schooldag, beginnen. Hierin vervulde juf Thea een belangrijke rol, want.....Intussen had juf Thea had zich verkleed als ganzenhoedster. En verschillende groepjes kinderen kwamen bij haar langs om vragen te stellen of om haar te laten raden wat ze uitbeelden. Halverwege de ochtend trakteerde juf Thea op snoepaarten. En laten daar nu alle kinderen gek op zijn! Na de leuke spelletjes hebben we lekker met elkaar gegeten. Juf Thea moest opnieuw op de versierde stoel gaan zitten. Ze werd toegezongen door alle leerlingen en kreeg nog meer cadeaus. Daar zaten ook twee mooi versierde albums bij met daarin bladen die door de ouders waren gemaakt. Juf Thea, namens ons allen van de Oosterbrink nogmaals bedankt voor je grote inzet voor onze school.

De foto's die een beeld vormen van deze geslaagde dag kunt u vinden op onze website www.deoosterbrink.nl, onder het kopje: Albums, afscheid van juf Thea en laatste schooldag.

NAAR DE CAMPING "DE BEKHOFSCHANS"



De leerlingen van groep 1 en 2 hebben als afsluiting van het thema: "Kamperen" een bezoek gebracht aan camping De Bekhofschans. De camping van de ouders van Beau. Gezien de slechte weersvoorspelling voor woensdag besloten we maandagmiddag om op dinsdag te gaan. Maar ja, dan moet het vervoer nog wel even geregeld worden.

Daar wist de familie Peters wel raad op. Een echte touringcar van Coulant Touring kwam ons ophalen. Wat een voorpret bij de kinderen! Op de camping zijn we gestart in het speeltuintje. Ook stond er een tafel met lekker drinken en heerlijke cakejes klaar! Dat viel goed in de smaak. Tijd voor de rondleiding! We hebben een tent, een caravan, een trekkershut en ook nog een camper bekeken. In de camper konden we zien hoe een tafel en banken veranderde in een bed. Daarna brachten we een bezoekje aan het sanitair. En zo vreemd opeens moest iedereen plassen!

Tot slot liet Dirk zien welk materiaal er gebruikt werd voor de klusjes op de camping. Dirk en Marianne: we bedanken jullie langs deze weg nogmaals heel hartelijk voor de fantastische ontvangst en niet te vergeten voor de busreis!

Als dank hebben we voor de ouders van Beau een hele mooie kaart gemaakt en ze verwend met een bloemetje!



Op de website: www.deoosterbrink.nl kunt u nog meer foto's en reacties van de kinderen van groep 1 en 2 zien.

OUD PAPIER

U bewaart toch ook het oud papier voor onze school?

Hieronder het schema, wanneer het oud papier opgehaald wordt.

Oud papier schema 2011-2012		starttijd
1-nov	Jos Nieuwenburg en Rene Hilhorst	13.00 uur
6-dec	John de Vries en Marcel Verboom	13.00 uur

3-jan	Jacco Spijker en Bram Mulder	13.00 uur
7-feb	Jack Bergsma en Jaap Jager	13.00 uur
6-mrt	Remo de Wolf en Albert Goettsch	13.00 uur
3-apr	Pieter de Vries en Hielke Boersma	17.00 uur
1-mei	Bjorn van der Lelie en Jasper Noordam	18.00 uur
5-jun	Ace Dumoulin en Richard Drent	18.00 uur
3-jul	Anne Slot en Hendrik Visser	18.00 uur

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Klaas Tolman.

GROEP 8

Wist u dat.....

groep 8 traditiegetrouw een bezoek heeft gebracht aan de kleuters.
zij zich prima vermaakt hebben.



AFSCHEID GROEP 8

Maandag 18 juli 2011, de laatste schooldag voor negen groep achters. Het was ook een bijzondere dag, omdat juf Thea afscheid nam van groep 8 en het de laatste dag in de noodunits was.

's Ochtends werd afscheid genomen van de leerlingen van groep 1 tot en met 7. De leerlingen van groep 8 hadden een toneelstukje ingestudeerd.

Meester Roel kreeg een mooi afscheidscadeau aangeboden, dat in de nieuwe school een plekje zal vinden.

's Avonds ging door de weersomstandigheden de traditionele partij slagbal niet door.

Om half acht kwamen de leerlingen en hun ouders en het team in het speellokaal om afscheid te nemen.

Voor iedere leerling was er een persoonlijk afscheidswoord.

Leuk was ook, dat de leerlingen van groep 8 aan juf Thea gedacht hebben en haar een bos rozen aanboden.

Juf Thea had ook voor iedere leerling en voor sommige van hun ouders, die vroeger bij juf Thea in de klas hebben gezeten, een persoonlijk woord.

De afscheidnemende leerlingen en het team hebben als afsluiting van de laatste schooldag gezellig gegourmet.

Tineke Veening bedankt voor het inkopen en klaarzetten van alles. Het zag er mooi uit en het smaakte heerlijk.

In de vorige dorpskrant hebben de leerlingen verteld naar welke school van voortgezet onderwijs ze gaan. Ze hebben inmiddels hun start daar gemaakt en we wensen ze nogmaals veel plezier en succes in het voortgezet onderwijs.



JUFFENMIDDAG

Maandagmiddag, 18 juli 2011 was het zover! Alle juffen en meester vierden hun verjaardag! Eerst zijn we in het speellokaal door alle kinderen toe gezongen! Hierna ging het programma voort in de eigen klas. Meester en de juffen zijn verwend met heel veel cadeautjes. Het feestprogramma werd regelmatig onderbroken voor een traktatie. En de middag vloog om. Meester en de juffen bedanken iedereen voor de mooie cadeautjes, knutselwerken en tekeningen!



LAATSTE SCHOOLDAG

Ook dit jaar hadden de kinderen vanwege de nieuwbouw van onze school 3 dagen eerder grote vakantie en wel op dinsdag 19 juli. Het thema van deze dag was Levend Ganzenbord. Juf Thea wilde graag op deze dag afscheid nemen van onze school Haar wens was om samen met de kinderen dit te vieren. De laatste schooldagcommissie had allemaal opdrachten bedacht in het spel waarbij juf Thea betrokken werd. Verkleed als ganzenhoedster paste ze goed op haar gansjes en konden de kinderen haar overal goed vinden op het voetbalveld, waar het spel door groepjes kinderen werd gespeeld. Het weer hield zich deze dag ook in en liet zich van de zonnige kant zien, zodat het een leuke afscheidsdag werd. Aan het eind van de ochtend was er een lopend buffet voor de kinderen. Daarna nog een afscheidswoord en de kinderen gingen naar huis om van hun welverdiende vakantie te gaan genieten.

SCHOOLREIS GROEP 5 TOT EN MET 8

Van 13 juli 2011 tot en met 15 juli 2011 gingen we op schoolreis naar groepsaccommodatie "De Hooge Haer" in Lhee.

Wat hebben we..... de eerste dag een regen gehad..... dat mocht echter de pret niet drukken...
 Wat hebben we..... geluk gehad dat we alleen maar met een rugzak op hoefden te fietsen. Annemieke Menger heeft zowel de heenreis als de terugreis gezorgd voor het vervoer van de "grote" bagage.
 Wat hebben we..... een leuke activiteiten gedaan (Planetron, Koloniehof, door de sluisen met een boot (groep 5/6), kaarsen trekken (groep 5/6), naar herinneringskamp Westerbork (groep 7/8)
 Wat hebben we.... een mooi speelterrein bij de accommodatie. Helaas door de regen hebben we er te weinig gebruik van kunnen maken.
 Wat hebben we..... lekker gegeten.
 Wat hebben we..... lekker geslapen.
 Wat hebben we..... 's avonds leuke teamspelletjes gedaan: levend cluedo, tekenestafette.
 Wat hebben we..... de laatste avond een lol gehad tijdens de bonte avond, waarbij we afscheid namen van Mary en Jos.
 Wat hebben we..... weinig pech gehad onderweg, slechts een paar lekke banden en af en toe een ketting eraf.
 Wat hebben wede ouders op vrijdag lang laten wachten, maar gelukkig om 17.00 uur kwamen we met zon en een lach op ons gezicht weer heelhuids aan in Boijl.
 Wat hebben we..... ondanks de regen een mooie schoolreis gehad.

Begeleiders, kok en organisatoren: HARTELIJK BEDANKT !!!!!!!!!!!!!



Meer foto's op de website.....

De leerlingen vertellen zelf ook hun verhaal aan u in deze krant.

De groepen 1 en 2 zijn erg blij met de nieuwe school!
 Aan de hand van foto's kunt u ook zien hoe mooi het is geworden.



Eline, Sasja, Julia en Sterre voor de huishoek.

Felicia, Mirre, Eva, Eline en Niels bij de klei.



Landon, Juan, Lieke en Ilse bij de blokjes



Beau, Armando, Jesse en Pijke in de bouwhoek

LEG DEZE DATUM VAST

Herfstvakantie
 Kerstvakantie
 Voorjaarsvakantie
 Paasvakantie
 Koninginnedag + Meivakantie
 Hemelvaart
 Pinksteren
 Zomervakantie

Eerste dag
 17 oktober
 26 december
 27 februari
 6 april
 30 april
 17 mei
 28 mei
 23 juli

Laatste dag
 21 oktober
 6 januari
 2 maart
 9 april
 4 mei
 18 mei
 31 augustus

BATTERIJEN

De batterijen-tonnen staan ook in de nieuwe school, en wachten om gevuld te worden. U doet toch óók weer mee?



Dit zijn wij weer allemaal in ons nieuwe speellokaal, op de grijze cirkel!

Weet u wat wij zo mooi vinden in onze nieuwe school?

Beau: dat de computers weer boven staan.

Eline Goettsch: dat onze tweeling naar de opvang gaan tegenover onze klas!

Niels: ik vind de school zo leuk.

Armando: dat de bouwhoek in het tussenlokaal is.

Ilse: de huishoek is heel mooi.

Mirre: dat we boven kunnen gaan computeren.

Julia: de huishoek is heel gezellig in het speelhuis.

Sasja: het plein is heel groot.

Pijke: dat we een digibord in de klas hebben.

Eva: dat we nog een nieuwe glijbaan krijgen!

Sterre: dat we een echt gymlokaal hebben.

Lieke: dat we mooie nieuwe tafels hebben. Stoeltjes zijn rood!

Eline Swildens: er hangen veel meer kleren in de huishoek en hakschoenen.

Fennick: dat we een verfbord hebben.

Jesse: ik vind de gymzaal leuk.

Juan: er zijn paardjes bij de blokjes.

Landon: de schutkokers, komt er steeds een andere kleur.

Felicia: er zit allemaal speelgoed in dat hokje. (bedoelt de buitenberging)



EVEN VOORSTELLEN

Groep 3 en 4

Wat zijn onze hobby's

Talitha Blum:

Hobby: paardrijden en zumba.

Mijn lievelingskleur is groen.

Mijn lievelingseten : spruitjes

Ik wil paardrijdster worden.

Chris Dumoulin:

Voetballen vind ik erg leuk.

Lievelingskleur: zilver.

Mijn lievelingseten: lasagne en patat.

Ik wil profvoetballer worden.

Jules Veenstra:

Ik voetbal erg graag.

Mijn lievelingskleur is brons.

Mijn lievelingseten: pizza

Ik wil dansleraar worden.

Jamy Verboom:

Ik hou van paardrijden en zumba.

Groen is mijn lievelingskleur.

Mijn lievelingseten: soep, sla en patat.

Ik wil later paardrijdster worden.

José Visser

Ik hou van zumba dansen.

Mijn lievelingskleur is groen.

Mijn lievelingseten: soep, patat en pannenkoeken.

Ik wil later zumba leraar worden.

Wat zijn onze lievelingskleuren.

Wat eten wij het liefst

Wat willen wij later worden

Denise Moes:

Mijn hobby: judo.

Mijn lievelingskleur is lichtblauw.

Mijn lievelingseten: boerenkool en pannenkoeken

Ik wil later in het leger werken.

Sam Slot:

Voetballen en dansen vind ik erg leuk.

Rood is mijn lievelingskleur.

Mijn lievelingseten: chinees en spaghetti.

Ik wil voetballer of karate leraar worden.

Jesse Swildens:

Hobby: voetballen.

Brons is mijn lievelingskleur.

Mijn lievelingseten: boerenkool en spaghetti.

Ik wil botenbouwer worden.

Damian de Vries:

Ik voetbal graag.

Mijn lievelingskleur is brons.

Mijn lievelingseten: patat.

Ik wil later voetbaltrainer worden.

Jesse Sjoerd van der Wijk:

Ik voetbal ook erg graag.

Brons is mijn lievelingskleur.

Mijn lievelingseten: lasagne en patat.

Ik wil profvoetballer of politieagent worden.



Groep 3

Brent Groen:

Mijn hobby: karate

Geel is mijn lievelingskleur.

Mijn lievelingseten : spinazie en patat.

Il wil later schatgraver worden.

Ellart Jongedijk:

Karate en judo vind ik leuk.

Mijn lievelingskleur is zwart.

Mijn lievelingseten: patat

Ik wil later bij de politie werken.

Annemiek Jager:

Mijn hobby is paardrijden.

Rose is mijn lievelingskleur.

Mijn lievelingseten: pannenkoeken

Ik wil later paardrijles geven.

Thijs Tolman:

Mijn favoriete sport is boksen.

Mijn lievelingskleur is oranje.

Mijn lievelingseten: pasta

Ik wil later onderzoeker worden.

Tessa Mulder:

Ik ga graag pony rijden.

Mijn lievelingskleur is paars.

Patat is mijn lievelingseten.

Ik weet nog niet wat ik wil worden.

Thomas Zuil:

Hutten bouwen vind ik erg leuk.

Mijn lievelingskleur is blauw.

Mijn lievelingseten is patat.

Ik wil later vliegtuigspuiter worden.



Groep 4

Nynke Veenhouwer:

Ik vind acrogym erg leuk.

Rose is mijn lievelingskleur.

Mijn lievelingseten: een gehaktbal.

Ik ga later bij de politie werken.

Lieke Jager:

Ik vind paardrijden erg leuk.

Mijn lievelingskleur is ook rose.

Pannenkoeken en pizza vind ik erg lekker.

Ik wil later graag paardrijles geven.

Gidion Verboom:

Karate vind ik leuk.

Groen is mijn lievelingskleur.

Mijn lievelingseten: kip

Ik weet nog niet wat ik wil worden.

Madelief de Vries:

Mijn favoriete sport is gymnastiek.

Mijn lievelingskleur is blauw.

Mijn lievelingseten: chinees.

Ik wil turnster worden.

Yaslin Westerlaan:

Paardrijden vind ik erg leuk.

Mijn lievelingskleur: goud.

Mijn lievelingseten: spinazie.

Ik wil later paardrijles geven.



Schoolreisje groep 5 en 6 juli 2011

Groep 5:

Ik vond schoolreis wel leuk, we gingen met zijn alle naar het koloniehof. En we gingen met zijn alle in de avond op schoolreisje. Maar toen gingen we met ze alle een spel spelen in de avond en daarna ging ik naar bed. De volgende dag gingen we weer fietsen.
Chantal de vries.

Woensdag gingen we op de heenweg naar de koloniehof. Donderdag gingen we naar het planetron. De kampeerboerderij heet de Hoog haar. En we gingen nog kaarsen maken. Wesley Rooks.

We zijn naar het planetron geweest en naar het koloniehof. We moesten s'ochtends brood smeren voor de hele dag, behalve de heenweg. Na het koloniehof naar de kaarsenmakerij, het regende veel dat was niet leuk. Maar gelukkig was het met de terugweg best droog. Ik vond het avond eten lekker. We hebben 15 km. gefietst, fietsen is wel nodig want met de boot is erg duur.
Sanderijn zat bij mij in het groepje en op de kamer.
Eline v/d lelie

Het planetron was het leukst, daarna koloniehof, en daarna de sluis want ik zag toen de toren van Smilde branden. Het was wel jammer dat we moesten fietsen. De bonte avond was leuk. En de spelletjesavond was ook best wel leuk. Ik heb een mini zaklampje op zonne-energie gekocht en een mini puzzel van dieren. Ik had een gezellige

groep+slaapkamer. En Eline zat bij mij in het groepje+slaapkamer. Het schoolreisje was heel leuk.
Sandrijn Poisz

Het was leuk op schoolreis. We gingen een snoep gevest doen. We gingen als eerst naar de Koloniehof nadat gingen we naar de Kampeerboerderij, toen gingen we feesten en de volgende dag gingen we planeron daarna kaasmakerij. Toen gingen we weer naar de kampeerboerderij. S'avonds was de bonte avond. De volgende dag gingen we een vaartochtje maken op de Drentse Hoofdvaart, Toen hebben we nog een zendmast gezien die in de brand stond.
Mike Elsinga.

Schoolreisje was wel leuk. We gingen onderweg ook leuke dingen doen zoals: koloniehof, Planetron, kaarsmakerij en een vaartochtje op de Drentse Hoofdvaart. En toen we op de boot zaten, zagen we ook de televisietoren in storten. Er kwam rook vanaf en we zagen ook helikopters vliegen. De kampeerboerderij 'De Hooge haar'.
Yinka Kremer.

Op dinsdag gingen we weg, het was best fietsen. We waren naar de Hooge Haar. Er was een hele grote eetzaal. Ik moest mijn kamer delen samen met Chantal, Yinka, Marret, Mandy en Mery. We hadden elke avond feest, en moesten elke avond dansen. Ik heb ook nog volleybal gespeeld en op het springkussen ben ik ook geweest. Onderweg zijn we ook nog bij het Koloniehof geweest. Het was super!!
Mani Algra

Het schoolreisje was wel leuk. Het was wel erg ver maar we hadden onderweg wel een paar leuke dingen gedaan zoals: Koloniehof, speeltuin en nog meer. We hebben verder andere dingen gedaan toen we de kampeerboerderij hadden bezocht: Planetron, kaarsmakerij en een boottochtje. En toen we bij dat boottochtje pauze hadden zagen we de toren in Hoogersmilde afbranden, en die is ingestort. Maar alles was heel leuk!!
Marret v/d Wijk

Woensdag op half 10 vertrokken we naar het Koloniehof, daar hebben we iets geleerd over de kolonie, dat zijn allemaal dezelfde huizen. Ze hebben dezelfde hoeveelheid grond. In de huizen wonen Kolonisten, ze waren staartarm. Ze hebben onderdag door de M.v.W. Zijn sturen de mensen op. Generaal v/d Bosch had dit allemaal bedacht. En toen gingen we naar de Hooge Haar. De volgende morgen gingen we naar de kaarsenmakerij. Dat was heel erg leuk. Toen gingen we naar het Planetron dat was heel erg leuk.
Tristan Verdam.



Ik ben op schoolreis geweest, eerste gingen we fietsen naar de Koloniehof. Ik vond dat niet zo leuk, en daarna gingen we naar de kampeerboerderij de Hooge Haar. We aten ook heel veel snoep, dat was lekker. De volgende dag gingen we naar het Planetron, en die middag gingen we kaarsen maken dat vond ik heet aller leukst. De volgende dag moesten we opruimen. En toen gingen we met een boot varen.
Justus Aberson.

We gingen woensdag tot vrijdag op schoolreis. We gingen op de fiets. We gingen eerst naar het koloniehof. Toen gingen we naar de kampeerboerderij. We gingen eerst alles uitpakken en daarna gingen we eten, na het eten gingen we spelletjes, dat was erg leuk. Toen gingen we naar onze slaapkamers. Het was een heel leuk en gezellig schoolreisje,
Josanne Nieuwenburg

We gingen met de klas op schoolreisje, en dat was in Lhee achter Dwingeloo en ik had een leuk kamer groepje dat was met: Remco, Justus, Wesley Mike en Bram. En op de heenweg gingen we naar het koloniehof in Frederiksoord en toen gingen we naar de kampeerboerderij, daarna gingen we de kamer inrichten en dat was niks aan. Remco en ik gingen midden in de nacht nog een potje kaarten en van bed naar bed springen. Ook heb ik nog een spookverhaal verteld.
Jesse de weert.

We zijn woensdag op 9.30 vertrokken en we zijn naar de Koloniehof gefietst en daarna waren we er bijna. Om 15.30 waren we bij de Kampeerboerderij de Hooge Haar. We zijn de volgende dag naar het Planetron geweest, en nog naar de kaarsenmakerij, daar hebben we mooie kaarsen gemaakt. En toen was het alweer vrijdag om 10.30 gingen we al naar huis, maar onderweg gingen we nog even naar een sluis met een boot en om 16.30 waren we weer op school.
Gijs slot

We zijn op schoolreisje geweest. Ik vond dat leuk, op de kamer sliep ik samen met: Marret, Yinka, Mani en Chantal dat was wel leuk, en we gingen op een boot een stukje varen en toen hebben we de toren af zien branden.
Mandy Goddijn.

Op schoolreisje zijn we eerst naar de koloniehof geweest en daarna naar de Kampeerboerderij. En de volgende dag naar het Planetron, daarna gingen we terug naar de Kampeerboerderij. De volgende dan naar een Kaarsenmakkerij. En daarna een vaartochtje gemaakt.
Myron Visser

We gingen half 10 weg, we gingen de heenweg naar het Koloniehof. Het ging over de eerste bewoners in Drenthe. De volgende dag gingen we naar het Planetron, het was jammer dat ik ziek werd door die film. Maar ik zag veel van de ruimte en er was een knex achtbaan. De volgende dag gingen we varen, we zijn door twee sluzen geweest. Twee keer omhoog en twee keer naar beneden. We zagen de televisiemast vallen.
Remco Jager

We gingen met de klas op schoolreisje. Om 9.30 op de fiets. Toen gingen we naar de koloniehof we kregen een rondleiding door het museum, en toen gingen we naar een klein koloniehuisje. Toen kwamen we bij de Kampeerboerderij. Eerst de bedden opmaken en dan feesten. Toen gingen we slapen. De volgende morgen gingen we eerst ontbijten en brood voor onderweg maken. Want we gingen naar het Planetron en daarna kaarsen maken in de Polle. Vrijdag gingen we nog met de boot varen en zagen de tv toren afbranden.
Tristan Jongedijk



Groep 5-6 September 2011

Vakantie 2011 ik ben naar speelland geweest en ik heb bij Miloe en Noor geslapen.
Sumeyra Yalci.

School is leuk in groep 6, en de vakantie in Turkije vond ik ook erg leuk.
Wesley Rooks.

Hoi ik ben Mike En de school is wel mooi geworden maar de tafels schuiven wel snel weg, het is ook wel leuk in groep 6.
Mike Elsinga

Mijn vakantie gaat over Terschelling, het was heel erg leuk op Terschelling. Ik had ook een vriendje en we zijn in een hele leuke ballenbak geweest. En ook op het strand geweest.
Isil de vries.



Ik ging weer naar school het was ook heel erg leuk. De klas is ook heel mooi en ik vind ook boven heel erg mooi want de vloer heeft een mooie kleur, de trap is ook heel mooi. Het digibord vind ik ook erg mooi.

Chantal de vries
Ik vind de school erg mooi geworden en ook heel erg leuk. De vakantie vond ik ook heel erg leuk, ik ben naar Frankrijk geweest.
Timo Oosterveld.

Hallo ik heet velthe
Ik ben naar Sardinië geweest en ik heb hele mooie vissen gezien ook heb ik gesnorkeld. Ook heb ik een koraal gevonden.
Velthe Veenstra
Ik vond het heel leuk op vakantie en ik vind de nieuwe school ook heel leuk. Het

is ook heel leuk in groep 5, de klas is heel mooi geworden.

Danny Sijbesma

De vakantie was leuk. Ik ben naar een dierenpark geweest en heb ook andere leuke dingen gedaan. Ik ben wel weer blij dat ik naar school mag, en om in groep 6 te zitten.

Eline v/d Lelie

Nieuwe school. Ik ben heel blij. De nieuwe school is heel mooi geworden. En in groep 6 is het heel leuk maar het is ook moeilijk het werk is wel leuk.

En ik ben blij met wat ik heb en alle juffen zijn net zo lief als vorig jaar.

Mani Alice Algra

Ik vind de nieuwe school heel leuk want ik zit ook in groep 5. Ik ben wel 2 keer op vakantie geweest naar Sardinië en naar de Huttenheugte.

Rens Aberson

Ik vind de nieuwe school heel mooi geworden het is echt hyper modern. En ik had een leuke lange vakantie.

Ik ben met Gijs naar opa en oma geweest en dat was leuk. Ik ben met papa en mama en Gijs naar zeeland geweest en we hebben gezwommen en dat was leuk. Loes slot.

Jonas Russel

Wij gingen ook naar de woestijn daar gingen we op de kamelen rijden en dat vond ik heel leuk maar het was wel heel erg warm.

Fen Yi Klassen.

Ik vind de nieuwe school heel mooi. We hebben ook allemaal nieuwe dingen. En een bovenverdieping. Dat is de zelfstandig ruimte. Ik zit in groep 6 en ik zit ook weer naast Marret.

Yinka Kremer.

We zitten nu in de nieuwe school en het is super leuk. Ik zit in groep 6. En doe dus niveau 7. En in de klas hebben we een digibord en we hebben een 2^{de} verdieping. Een hele leuke school dus. Marret v/d Wijk



VERJAARDAGEN

OKTOBER

7 Jonas Russel
10 Gideon Verboom
12 Julia van der Wijk
14 Niels Boersma
19 Lieke Jager
20 Tristan Jongedijk
23 Yinka Kremer

NOVEMBER

11 Sandrijn Poeisz
14 Savannah Mooy
20 Lin Klaassen
27 Mandy Goddijn

DECEMBER

2 Silvan Bergsma
10 Talitha Blum
13 Julus Veenstra
21 Jarno van der Helm
21 Sterre Bakker
22 Jellis Groen
26 Landon Moes
29 Danny Sijbesma
31 Anna Spoelstra

BEDANKJE JUF THEA

'De cirkel is rond'.

Mijn onderwijsloopbaan begon ik in 1969 als hoofdleidster aan de toenmalige kleuterschool in Boijl.

Eind vorig schooljaar ben ik gestopt met mijn werk als groepsleerkracht op "De Oosterbrink".

Op 19 juli jl. heb ik een prachtig afscheid gehad.

's Morgens van huis gehaald door de leerlingen van groep 1 en 2. Ik mocht plaatsnemen in een prachtige cabrio en werd zo naar de noodschool gereden. Daar werd ik opgewacht door iedereen en stond er een prachtig versierde "troon" op het sportveld klaar!

Toegesproken door de directeur Roel v. Nijen en Sake Saakstra (directeur van Comperio).



Groep 1 en 2 had een prachtig lied ingestudeerd en tussendoor boden ze me een mand met mooie cadeaus aan.

Als "ganzenhoedster" heb ik daarna genoten van alle prachtige spelletjes, behorend bij het "levend ganzenbord"

Na een heerlijk buffet, nog een keer op de "troon".

Namens de ouderraad bood Griet Slot- de Jong me een prachtig cadeau aan.

Nogmaals toegezongen door alle leerlingen en opnieuw cadeaus, waaronder twee prachtige mappen met daarin geweldige bladzijden met mooie teksten, foto's, tekeningen, enz. van

leerlingen, ouders en collega's.

Op 30 augustus heb ik tijdens een gezellige 'High tea' in de Buytenplaets te Noordwolde informeel afscheid genomen van mijn collega's.

Ouders, leerlingen, collega's hartelijk dank voor deze prachtige afsluiting, waar ik met hele warme gevoelens op terug kijk.

Vriendelijke groeten: Thea Pijlman.



Schoolreis naar Lhee verslagen door de leerlingen van groep 7 en 8

Rick en Julian de heenreis:



Om half 10 gingen we weg op de fiets. Het regende keihard en het was woensdagochtend. Op weg naar Lhee. We gingen langs het onderduikershol. Daar gingen we lunchen. Even later waren we in het bos. Bij de boerderij aangekomen gingen we op de kamers feesten.

Over het Planetron schrijven Lin en Giverny:

We zijn naar het Planetron geweest. Dat is een dat museum over de ruimte gaat. We gingen naar de expositieruimte. Daar mochten we even rond kijken. Daarna keken we naar een film over Alaska. Dat was best gaaf!! Daarna deden we een speurtocht. Sommige vragen waren moeilijk, andere vragen waren makkelijk. Als je klaar was kreeg je een diploma.



Niels, Savannah en Jarno schrijven over het fietsen:

Het was 27 kilometer naar het kamp. Ondertussen gingen we allemaal dingen doen. We waren één keer verkeerd gefietst. We gingen langs het onderduikershol. Het was er donker en toen waren er een paar met een zaklamp en er waren ook gaten om uit te klimmen en er was ook een gang waar kinderen je lieten schrikken.

Terug was ook saai, we gingen naar de Koloniehof, daar was een doolhof en een leuke schommel en er waren allemaal huizen.

De eerste avond door Tim en Marnix:

Die avond gingen we levend cluedo doen, want we konden niet naar buiten omdat het regende. Mijn groepje vond alleen het wapen en dat was wel geinig. Na het spel moest groep 5 en 6 naar bed en daarna gingen wij douchen en naar bed. Tim vond cluedo saai, maar de tekenestafette daarna vond hij leuk.

Op de kamer hebben we gefeest totdat juf kwam. Toen werd het minder leuk. Toen ging het licht uit. Er fluisterde iemand: pssst hee!, daarna werd juf een beetje boel boos. Toen gingen we slapen, maar er waren ook kinderen die waker bleven.

Tjeerd en Guus vertellen over het ontbijt:

Tjeerd: Ik zat in het groepje met Silvan, Leonie, Niels, Melissa en niet te vergeten de belangrijkste man van Boijl, onze leider, Jan Dam. Bij het ontbijt, was er wit en bruin brood, suikerbrood, beschuit, thee en fristi en melk, hagel en gekleurde hagel. We kregen ook een plastic zakje om een lunchpakketje klaar te maken. En onderweg kregen we ook nog drinken en koek mee.

Guus: Ik zat bij Marnix, Ramon, Martine, Anna en juf Gerri. Ik was de enige van mijn groepje die fristi dronk. Toen de thee op was was er grote paniek en we hadden in het begin geen theelepels. Ik at alleen maar bruin brood.



Fietsen naar Westerbork door Ruben en Ramon:

We gingen de tweede dag fietsen naar Westerbork. Dat was heel ver fietsen. Op het laatste stuk kreeg Martine een lekke band en Jackie viel efn moest huilen, want ze had al een gekneusde voet. En de terugweg deden we een andere route en we gingen eerst over de hei en terug niet.



Bezoek Westerbork door Deamen/Jackie en Martine/Leonie:

Het museum: Deamen en Jackie

We waren bij het museum in Westerbork. We gingen eerst film kijken over een man die een waar verhaal vertelde over vroeger hoe hij in Westerbork terecht was gekomen en hoe hij het overleefd had. Later moesten we opdrachten invullen in het museum. Jackie werd in een rolstoel rond gereden, omdat ze last had van haar voet.



Het kamp Westerbork: Leonie en Martine

We gingen met de fiets naar het kamp. Bij het kamp mochten we eerst even eten en later gingen we met de gids op pad. Die gaf ons een rondleiding door het hele kamp. We gingen ook bij 102.000 steentjes kijken, dat was best wel indrukwekkend. We gingen ook nog bij het treinspoor kijken en de aardappelkelder. Die gids was vet groot, Jarno ging met de man op de foto. Hij kon ook een beetje New Kids nadoen. Toen gingen we kijken bij het huis van de commandant, daar had tot 2007 iemand gewoond. Nu weten we veel meer over het kamp.

De warme maaltijden: (Silvan en Merijn)

Silvan zat bij Tjeerd, Niels, Leonie, Melissa en Jan.

Merijn zat bij Rick, Julian, Tim, Jeffrey en Ria. We kregen de eerste dag macaroni met kaas en de tweede dag gehaktbal met rijst met kerriesaus en sperziebonen. Tjeerd wilde wel de hele pan leegeten, maar dat mocht niet van Jan, onze groepsleider.

Jeffrey en Richard schrijven over de bonte avond:

Met de bonte avond op schoolreisje in Lhee gingen we weer allemaal liedjes en moppen doen. En juf had een dom kapsel, omdat ze ging presenteren. Iedereen van groep 7 en 8 deed iets en sommige kinderen van groep 5/6 ook. Toen het afgelopen was gingen we onze eigen muziek opzetten en ook hardcore en toen gingen sommige van groep 5/6 en 7/8 hakken en dat was best grappig. Op het laatste gingen groep 5/6 en 7 naar boven en toen ging groep 8 nog apart feesten met de juffen en begeleiders.

De derde dag door Mike en Rowan:

We werden wakker in de ochtend en we gingen eerst opruimen en toen eten. Daarna gingen we weer opruimen. En daarna moesten we de koffers naar beneden doen en in de bus stoppen. Toen moesten we de kamer verder opruimen en dat moest Rowan alleen doen. Dat was niet leuk. De stofzuiger hebben we James genoemd en toen schopte Guus Mike van bed. Toen vertrokken we.

De Koloniehof door Melissa en Anna:

We zijn naar de Koloniehof in Frederiksoord geweest. We kregen een powerpoint presentatie te zien over de koloniën in Frederiksoord. Daarna zijn we als groep in tweeën gesplitst en kregen we een rondleiding door het museum. Ons groepje ging eerst naar buiten in een huis kijken. We zagen oude gereedschappen, machines die ze vroeger in de landbouw gebruikten. De meneer vertelde dat de vloer van leem was. We zagen hoe ze een bedstee lagen met z'n achten. Toen gingen we naar het museum. Hij vertelde ook nog wat over de koloniën. En toen gingen we naar het doolhof. Bijna iedereen kon de weg vinden. We hadden ook nog een ijsje gekregen en toen gingen we naar school terug.



De leerlingen van groep 7 en 8 stellen zich aan u voor.

Wij zijn groep 7.

Hallo ik ben Myron Visser
ik ben 10 jaar .
En woon op de Boylerweg .
mijn hobby is scouting.

Hallo ik ben Thomas .v. Bennekom. ik
ben 10 jaar. Mijn hobby is judo en
zwemmen, tennis. En ik woon in Boijl.

Hallo ik ben Tristan Jongedijk ik
ben 9 jaar
En woon in Oosterstreek.
mijn hobby's zijn voetbal en
scouting.

Ik ben Jesse de Weert.
Mijn hobby is voetballen
en mijn lievelingsmuziek is
hardcore en ik ben voor de
voetbalclub
Ajax.

Hallo, ik ben Justus
Aberson.
Ik ben 10 jaar ik woon in
Boijl.
Mijn hobby's zijn
voetbal. Ik ga meestal op
vakantie naar Italië.

Hallo ik ben Remco
Jager.
Mijn hobby is
voetbal.
Ik woon in Boijl.
Ik ben tien jaar oud.

Ik ben Josanne
Nieuwenburg.
Ik ben 10 jaar.
Ik woon in Boyl
Mijn vakantieland
is Frankrijk.
Mijn lieveling dier is
de hond.

Naam: Niels Veening
Leeftijd: 11
Jarig: 14 september
Vakantielanden:
Oostenrijk
Denemarken Noord-
Holland
Duitsland

Ik ben Gijs Slot.
Mijn hobby is in het bos
spelen.
Ik ga vaak naar Frankrijk.

Hallo ik ben Mandy
Goddijn. Ik ben 10
jaar oud en mijn
hobby's zijn: pony
rijden en zingen en
turnen.



Wij zijn groep 8.

Goedendag even ..Ik ben Jeffrey Elsinga. Mijn hobby is voetbal. Mijn lievelingseten is frikadel met pindasaus met mayo o en nog een weetje ik ben 11!!!

Hallo ik ben Guus Dam en mijn hobby is voetbal.Mijn lievelingseten is patat en woon in Boijl

Hallo ik ben Merijn de Vries. Mijn leeftijd is 11 Ik zit op schaatsen Mijn hobby's zijn trekker rijden en mijn vader helpen op de boerderij. Ik heb zelf kippen

Hallo ik ben Marnix Drent.Ik ben 11 jaar oud. Mijn hobby's zijn voetbal, buiten spelen en nog meer. Mijn lievelingseten is patat met een frikadel en saté. En ik ben voor Ajax

Hoi ik ben Tim Koorneef. ik ben 11 jaar en mijn hobby is voetballen. Mijn lievelingsmuziek is Zatox Kicki'n ass en ik ben voor AJAX !!!!!!!!!!!!!!!

Hallo.. ik ben Savannah Mooy en mijn hobby's zijn paardrijden, motorcrossen en ik word 12 jaar.

Hoi ik ben Melissa Nieuwenburg. Ik ben 10 jaar bijna 11. Mijn hobby's zijn: zingen, met onze honden spelen, lezen en buiten spelen. Mijn favoriete dier is een hond

Hoiii Ik ben Giverny de Wolf. Ik ben 11 jaar en mijn hobby is draven Ik houd van paarden En van eteeee! Ik eet het liefst.....Vissss

Hallo ik ben Tjeerd Hilhorst ..ik kom uit Boijl en ben 11 en een half. Mijn hobby is spelen en rond kijken naar alles Tot ziens!!!!!!!!!!!!

Hoi ik ben Rowan Jongedijk en ik ben 11 jaar. Ik heb een hond die Isa heet en ik heb een konijn die Kolonel Pluisebol heet . Ik eet ook graag datat.

Hoi, ik ben Mike van Oort.. 11 jaar Wij hebben 2 honden thuis. Mijn lievelingseten is pannenkoeken. Ik zit op school.

Hoi ik ben Lin Klaassen. Ik ben 10 jaar Mijn hobby is tekenen, buiten spelen. mijn lievelings sport is turnen. Mijn favoriete dier is een hond.

Hallo ik ben Jarmo van der Helm. Ik ben 11 jaar. Mijn lievelingseten is een frikadel. Mijn hobby is voetbal En motorcross.

Hallo, ik ben Anna Spoelstra en ik ben 11 jaar en mijn hobby's zijn zingen pianospelen en volleyballen tekenen en buiten spelen. lievelingsdier is een hond en mijn lievelings eten zijn pannenkoeken en mijn lieveling groente is ruwe andijvie in zoetzuur en spekjes.

Hoi ik ben Silvan Bergsma. Ik woon in Boijl. Mijn hobby is voetballen , maar ook motorcross. Wij hebben achter een mooie motorcrossbaan van wel 200 meter en een spring heuvel!!!!!!!!!!!!!!



Agenda

4 oktober	OUD PAPIER
1 november	OUD PAPIER
6 november	Gemengd Koor Boijl, Oosterwolde
17 november	Film in de Kerk vanaf 19.30 uur
6 december	OUD PAPIER
10 december	Toneeluitvoering 14.00 uur
17 december	Toneeluitvoering 20.00 uur
11 december	Kerstconcert in Kerk van De Keuningsbaarger Muziekaanten 14.30 uur
14 januari	Toneelvereniging Boijl en Oosterstreek Spelen Eenakters in Vlechtwerk Noordwolde



**Kopij inleverdatum
Vrijdag 9 december**



Rabobank de Stellingwerven streeft naar het leveren van duurzame klantwaarde. Een voorwaarde om dat te kunnen bereiken is dat we door onze lokale betrokkenheid goed op de hoogte zijn van wat onze klanten nodig hebben en op prijs stellen. Daar zetten we ons iedere dag volledig voor in.

Rabobank. Een bank met ideeën.

(0516) 43 83 43
www.rabobankdestellingwerven.nl



Rabobank