

EVEN BI'JPRAOTEN

IN BOIJL



COLOFON

"EVEN BI'JPRAOTEN"

Is een twee-maandelijkse uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerven, Dalton basisschool "de Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

REDACTIE: Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

MEDEWERKERS:

Fennie Mulder-Flobbe
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hengie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee
Lammie Jongbloed – Bolding

BEZORGERS:

H. Bijkerk
J. Jonkers
W. Boelen
R. Akkerman
R.C. Bos
K. Dikstaal
D. Jager
G. Bovenkamp
A. Bootsma-de Boer

MEDEWERKERS BUURTSCHAPPEN:

Brink
Bezembuurt
Daoken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boijl Centrum
Bi'j Harmke
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.
Kerkweg
Klokkeweg
Westhoek
Bekhof

Elly van Bennekom en Jannette de Vries
Sjoukje Hazeloop en Mirjam Koorneef
Thea Mooij en Carla Derks
Feikje de Vries en Sierd Dolstra
Klaasje Punter en Karin Dassen
Margret Wijntjes en Carin Binnendijk
Helga de Vries en Sabine Dam
Annie Winters
Jantje de Vries en Anne-Marie van der Geest
Annie en Anne Marks
Wilma Bouman en Lida Bokkers
Immy Slot en Margriet van der Zee
Gré Bovenkamp
.....
.....

Banknummer 31.02.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.

Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u terecht bij Henneke Velzeboer of op school.

VAN DE REDACTIE



Vrijwillige bijdrage

Zoals u door de jaren heen inmiddels wel van ons gewend bent, komen de buurtvertegenwoordigers rond april/mei bij u langs voor een vrijwillige bijdrage.

Ook dit jaar ligt dat in de bedoeling, want zonder uw gulle gaven lukt het niet om onze dorpskrant in deze vorm in stand te houden!

Wij hopen dat wij ook dit jaar weer op kunnen en mogen rekenen, zodat u verzekert bent van weer een jaar lang 't Even Bi'jpraoten in de bus!!!

Alvast onze vriendelijke dank!

Data inleveren kopy

Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken u te houden aan de in lever datum zoals deze achter in de krant staat vermeld!

Het kan best eens voorkomen dat u onze deadline niet haalt, máár laat het alstublieft geen gewoonte worden.....!!

Het werkt voor ons enorm lastig als er in de loop van de week nog kopy wordt aangeleverd, want hoewel we ooit als regel gesteld hebben "te laat is te laat", brengen wij dit zelden in de praktijk omdat we gewoon weg álles willen plaatsen!

Nieuwtjes en wetenswaardigheden die nóg eens twee maanden op de plank blijven liggen tot de volgende krant, zijn dan écht geen nieuws meer.

En hoewel wij maar om de twee maanden verschijnen, willen wij voor de lezers wel een beetje 'up to date' blijven!!!

Nog even een geheugensteuntje:

—
— 25 juni — 10 september — 3 december —
—

Bij de voorplaat

De heer Rijkele Akkerman met zijn pas ontvangen Koninklijke onderscheiding...

Hij werd op 17 april j.l. door Burgemeester Heite benoemd tot 'lid in de orde van Oranje Nassau'.



EVEN BUURTEN



Hebben jullie Kees Bos in "Hart van Nederland" gezien bij SBS-6?

De oudste disc-jockey van Friesland en misschien wel van Nederland, is met zijn 86 jaar nog volop aan het plaatjes draaien in zijn wekelijkse radioprogramma "Oud maar niet versleten" bij Radio Centraal. Elke donderdag van 17.00 tot 18.00 uur en zondags van 9.00 tot 10.00 uur. Allemaal luisteren!!

En dan nog wat vreemds:

De brievenbus van Wim en Alie Kleinhoven is aan de wandel gegaan in de nacht van 13 op 14 april. Maar hij is z'n sleutel vergeten en dan kan-ie z'n werk niet goed doen. Deze sleutel kan alsnog worden opgehaald bij W. Kleinhoven, Boijlerweg 125. Alvast bedankt!

Op 20 april mocht Robin de Vries voor diploma C afzwemmen. En wat denk je, geslaagd natuurlijk. Robin van harte gefeliciteerd!

En toen kwam buurvrouw Lammie nog met een nieuwtje:

Gita Jongbloed en haar Cor stapten woensdag 21 april in het huwelijksbootje. Gefeliciteerd!!

Helga en Sabine



Boekelte

Op 10 april was er op de buurt weer wat te doen bij de HBC stal. Zij hadden weer hun jaarlijkse hengstenshow en veiling, deze werd door ca. 3000 mensen bezocht.

De show werd vanwege het wisselvallige weer in een megatent gehouden.

Er werden weer vele mooie hengsten geshowd, waaronder dressuurhengst Scandic, een vos, die alle voorrondes van de hengstencompetitie deze winter wist te winnen, ook werden er 2 mooie Friese hengsten getoond.

Door de heer Schep zelf werden er nog een zestal fokproducten geveild, deze werden voor leuke prijzen vlot verkocht.

Al met al weer een geslaagde dag in Boekelte.

Anne en Annie



Brinknieuwtje



Hier weer een berichtje van de Brinkbewoners. Vorige keer hadden wij helemaal geen nieuws ontvangen, vandaar dat wij ook ontbraken in de vorige Bijpraoten.

Hopelijk is dat wel de laatste keer, want het is toch hartstikke leuk als we van alle nieuwtjes op de hoogte kunnen blijven. We wonen tenslotte in een kleine gemeenschap.

Het is best wel sneu om de bedankjes in de krant te lezen en wij als zogenaamde nieuwsverzamelaars hiervan niet op de hoogte zijn gebracht. Dus nogmaals een oproepje: als er nieuws is, meld het ons alstublieft.

Het eerste nieuws is dat Nathalie de Jong inmiddels al zo groot gegroeid is, dat zij op zichzelf is gaan wonen samen met haar vriend Harry. Zij zijn verhuisd naar een leuk stulpje in Noordwolde. Wij wensen haar en haar vriend heel veel geluk voor de toekomst toe.

Nu wat minder leuk nieuws, de heer Hartsuiker is van het keldertrapje gevallen en heeft zich lelijk bezeerd. Na onderzoek bij de arts, bleek dat er een scheurtje was ontstaan in de nekwerfel. We hopen dat hij snel zal herstellen en wensen hem het allerbeste.

Het was helemaal een beetje een lappenmandstraatje geworden, want Pieta werd gesignaleerd met een gipsarm. Wat een pech. We hopen dat ze al weer goed hersteld is en ook haar wensen wij alle goeds.

Dan nog een persoonlijk berichtje van Jannette:

Ik erger mij groen en geel aan de hondenpoep in perkjes. Ik heb zelf ook een hond en als die gepoept heeft, dan ruim ik dat netjes op. Want ik wil graag dat mijn kindertjes gewoon vrijuit kunnen spelen zonder in de hondenpoep te belanden. Dit geldt overigens niet alleen voor de Brink, maar voor het hele dorp. Dus mijn oproep aan alle hondenbezitters:

"Doe de kindertjes een lol en pak op die hondendrol!"

Met de lentegroeten van Elly en Jannette



Rijsberkamp/Meuleveld

Tijdens een bezoek aan zijn dochter is Ab v.d. Wal onwel geworden. Hij is voor een weekje opgenomen geweest in het ziekenhuis.

Inmiddels is Ab weer thuis en loopt alweer rond de boerderij.

Wij wensen hem namens iedereen een spoedig herstel toe.

Gea van Zanden heeft haar motorrijbewijs gehaald! Van harte gefeliciteerd.

Binnenkort zien wij haar vast wel eens langs gaan op haar Kawasaki.

Let wel: de snelheid op de Rijsberkamperweg is nu per direct teruggebracht naar 60 km per uur.

Wilma en Lida



Boijl ost

Ik merk het nu aan alle kanten, het voorjaar is er. Je ziet tulpen en narcissen in bloei en de knoppen van de forsythia springen open. Overal zijn lammetjes geboren en ze springen monter met vier benen de lucht in. Als je ze ziet word je er vrolijk van.

Helaas heb je ook momenten waar je verdrietig bent. In maart zijn vlak achter elkaar Thijs en Wiebigje de Vecht overleden. Thijs heeft jaren voor zijn zieke vrouw gezorgd. En ondanks zijn hoge leeftijd zagen we de buurman altijd rondom huis bezig, weer of geen weer.

*'Weinig nemen en veel geven
altijd hartelijk en warm.'*

*Als de mensen waren zoals zij
was de wereld niet zo arm.'*

Ons medeleven gaat naar hun kinderen en verdere familie.

Langs deze weg wil de familie de Vecht bedanken voor alle lidmaatschappen van alle verenigingen in het dorp.

Op Boijlerweg 169 is Ellen begonnen met een tweedehands spullenwinkeltje.

Attente mensen hebben zeker al het bordje bij de weg zien staan. "Elle Belle" is de naam van het zaakje en ik zou zeggen: Ga eens kijken, je vindt er van alles. Vandaag de dag is alles duur en soms kun je net zo goed tweedehands spulletjes kopen. Ellen's specialiteit zijn kinderboeken. Misschien is dit een leuk idee voor een cadeau.



Een deel van de opbrengst is voor Aidswezen in Kasisi, Zambia. Ellen is bekend met dit project en heeft daarover een fotoreportage in haar winkeltje.

'Elle Belle' is open op woensdag van 13.00 tot 17.00 en zaterdag van 10.00 tot 17.00.

Je kunt natuurlijk ook bellen voor een afspraak:

06-44674290



Wisten jullie dat er in maart een paar wedstrijden in manege "De Drie Gemeenten" bij Harm-Jan georganiseerd werden?

En dat Harm-Jan en Margreet één van de wedstrijden meededen? En dat ze daarvoor een net beleerde vurige tuiger kozen? En dat Margreet het beter deed als Harm-Jan en dat hij dat niet zo leuk vond? Nou ik zou zeggen, kom op Harm-Jan, de volgende keer gewoon beter.

Op minicamping "de Bosfluter" is de afgelopen tijd hard gewerkt. Margret en Peter hebben er een nieuwe hartstikke mooie sanitaire faciliteit neer gezet. Nu kan ook de minder valide campinggast zoals een rolstoelgebruiker, of zelfs een heel gezin uitgebreid onder de douche zitten/staan zingen.

Het huisje van mevr. Roelofje Haaisma is inmiddels verkocht. We wensen de nieuwe bewoner veel woonplezier op Boijl Oost.

Nou beste mensen, dat is het weer voor deze keer. Als er wat te melden valt, hoor ik dat graag van de buurt. Iedereen wens ik een gezond en productief voorjaar en "Hou je taai", zoals mijn pake zei.

Liane



Klokkeweg



Het is weer tijd voor de krant en daarom ook weer wat nieuwtjes van de Klokkeweg.

Zoals we in de vorige krant al schreven, zijn hier heel wat nieuwe bewoners gekomen, want alle huizen zijn al weer bezet.

Wel een teken, dat ons mooie dorp in trek is, ondanks de weinige voorzieningen.

Veel mensen vinden de rust en de saamhorigheid erg belangrijk. De meeste van hen stellen zich zelf even aan u voor en die stukjes vindt u hieronder.

In de volgende krant hoort u iets van de bewoners van Klokkeweg 7 en 12.

Alle nieuwe dorpsgenoten willen wij een hartelijk welkom toeroepen.

Dit was het dan weer voor deze keer.

G. Bovenkamp

Hallo,

Mij is gevraagd om me even voor te stellen.

Ik ben Henk Smit, geboren te Wijnjewoude op 26 maart 1944. Ik heb daar mijn hele jeugd doorgebracht.

Op mijn 19^e ontmoette ik mijn eerste vrouw. We hebben twee kinderen gekregen, in Noordwolde. Na het overlijden van mijn vrouw, heb ik 13 jaar in Scherpenzeel gewoond. Sinds twee maanden woon ik naar tevredenheid op Klokkeweg 35. Ik ben schilder van beroep. Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn kinderen en kleinkinderen.

Henk Smit



Hallo allemaal, graag stellen wij ons even voor.

Sinds 15 maart wonen wij aan de Klokkeweg 20. Wij, zijn Marije, Casper, Betsie en Doetje.

Marije is 28 jaar en werkzaam als "begeleider wonen" in een huis voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Betsie is een vreselijk dikke poes met rode en zwarte vlekken, die erg bang is voor alle mensen behalve voor mij. Doetje is een klein donker schildpad poesje die helaas op haar eerste dag buiten hier aan de Klokkeweg een ongeluk heeft gehad en nu haar staartje moet missen.



Als iemand het ongeluk gezien heeft hoor ik het graag want het blijft een raadsel. Casper is een klein wit hondje van 12 jaar uit Rotterdam die zijn oude dag hier bij ons op het platteland mag slijten. Hij geniet met volle teugen.

Velen hebben mij vast al eens gezien want mijn ouders zijn 9 jaar geleden in het "Hemelrijk" aan de Boijlerweg komen wonen (al hebben we begrepen dat het inmiddels is omgedoopt tot het Ezelrijk.) In de weekenden en vakanties kwam ik steeds vaker deze kant op om stallen te mesten en te genieten van de omgeving hier. Al snel heb ik besloten dat ik ook graag hier zou willen wonen. Na wat omzwervingen in o.a. Meppel en Elsloo heb ik nu eindelijk een huisje in Boijl zelf, op loop/skate-afstand van onze ezels. Ik hoop hier nog vele jaren te kunnen genieten.

Marije



Wij willen ons even voorstellen aan de bewoners van Boijl.

Wij zijn Piet en Ada van Gilst en hebben de laatste 6½ jaar in Hellevoetsluis gewoond, daarvoor ons hele leven in Rotterdam.

Wij zijn in Boijl terechtgekomen door mijn zoon en schoondochter.

Na de drukte nu de rust.

Een rustig dorp en een mooie omgeving daar gaan wij voor.

Wij hebben het hier reuze naar onze zin en kunnen hier mooie tochtjes maken.

Wij weten zeker dat we hier oud willen worden.

Piet en Ada van Gilst
Klokkeweg 21



Bi'j Harmke

Rob Klaverboer wordt een echte waterrat. Ook het diploma C is binnen, gefeliciteerd!

Bij familie van der Geest is het voorjaar goed begonnen. Zij hebben twee lamschape die, een week na elkaar, allebei een vierling kregen. Zeven rammen en één ootje, waarvan er wel een aantal bijgevoerd moeten worden met de fles. Een mooi gezicht.

Tot de volgende keer
Jantje en Annie-Marie

De Daaken/ Boschoordweg



We beginnen met de jongste telg van de Daaken:



Hallo ik ben Chantal Derks en ben op 1 februari 2004
in deze wereld gekomen en woon op de Daaken 34
bij mijn papa en mama,
ik wil graag iedereen bedanken
voor alle kaartjes en kadootjes

Groetjes Chantal Derks



Er zijn inmiddels nog meer nieuwe bewoners in de buurt komen wonen, o.a. de vriendin van Koos met haar dochter.

*Hallo dorpsgenoten,
Bij deze wil ik me even voorstellen.*

Ik heet Tilly van der Meulen en geboren in Heerenveen. Ik ben in 1980 naar Noordwolde gekomen, wat mij zeer goed is bevallen, door de vriendelijkheid en dat mensen toch erg behulpzaam zijn.

In Heerenveen was dat vroeger ook zo in bepaalde straten, maar later niet meer. Zo ken je je eigen bovenbewoners niet eens.

In oktober ging ik samen met mijn nichtje naar de Champinobar in Drachten. Daar ontmoette ik Koos Akkerman. Hij had het maar over Boijl en dat hij daar niet weg ging. Ik dacht, wacht maar, maar het is niet gelukt, dus ben ik maar naar Boijl gekomen. En wel samen met mijn dochter Noraly (9 jaar.)

Zij gaat nu nog in Noordwolde op school, maar als het haar hier bevalt, gaat ze na de zomervakantie hier naar school.

Zo dit was even iets in het kort. Wie meer wil weten of kennis wil maken, kom gerust om een kopje koffie.

Tilly en Noraly

Ap en Roelie Boertje zijn na vele jaren uit Boijl vertrokken en hebben een nieuwe stek in Noordwolde gevonden.. De nieuwe bewoners van hun huis zijn druk aan het klussen. We vragen of zij zich de volgende keer voor willen stellen. We wensen iedereen veel woonplezier toe.

Ook op de "nieuwe" Daoken zijn weer mensen komen wonen en zullen zich ook even voorstellen. Intussen wordt er aan de nieuwe woningen hard gewerkt en zullen hopelijk ook snel bewoond zijn.

Hallo ik zal ons even voorstellen,



Wij zijn Bas en Sacha Swildens en wonen sinds 1 december op de Daoken 23.

We zijn op dit moment net als veel andere dorpsbewoners druk bezig met onze tuin.

In de uurtjes dat we niet in de tuin kunnen werken is Bas als PLC programmeur aan het werk in Steenwijk en geeft hij in de restanten van zijn uurtjes ook nog duikopleidingen.

Ik begeleid een groep verstandelijk beperkte senioren tijdens hun dagelijkse besommingen.

In september verwachten wij ons eerste kindje, hier kijken we met veel plezier naar uit.

Graag willen wij ook nog even gebruik maken van deze ruimte om de buurtvereniging te bedanken voor hun welkomstbloemetje.



Bas en Sacha

En nu de ziekenboeg.

Arie v.d. Sel en Saskia Dam hebben enkele dagen in het ziekenhuis moeten doorbrengen en zijn nu weer herstellende thuis.

Ook Baukje Visser sukkel al een tijdje met haar gezondheid en heeft besloten haar winkel te sluiten. Zoals jullie misschien ook hebben gezien, liep Robin Dam met zijn arm in het gips in verband met een scheurtje. Gelukkig is inmiddels het gips er weer af. We wensen iedereen veel beterschap en een spoedig herstel.

Dan hebben we nog te vermelden dat Sander de Vries met zwemmen zijn C-diploma heeft behaald. Van harte gefeliciteerd!

Het heeft lang geduurd, maar na een jaar in het donker te hebben gezeten, hebben de mensen van de "nieuwe" Daoken ook een straatlantaarn gekregen. Het ziet er 's avonds een stuk gezelliger uit.

Als deze dorpskrant uitkomt, zijn we met de buurt wezen kanovaren in Giethoorn. Wie er in het water is gevallen hoor je de volgende keer.

Nog even ter herinnering: Denken jullie aan 3 juli, de buurtbarbecue? We verwachten een hoge opkomst!

Als je iets nieuws hebt te melden voor de volgende dorpskrant, meld het dan even bij Carla (nr. 34 of Thea nr. 1).

P.S. denken we nog aan onze spelende kinderen in de straat?? (en de snelheid van onze auto).

Thea en Carla



NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE



In en om de kerk...

INKEER

We leven nu in de tijd na Pasen. Deze tijd heeft geen speciale naam. De tijd voor Pasen heeft dat wel. Het heet de veertigdagentijd. Zes zondagen lang bereiden we ons voor op het paasfeest. Want je kunt alleen maar feestvieren als je ook weet wat je viert. Het levensverhaal van Jezus helpt ons daarbij. Vroeger was het een tijd van vasten en ook vandaag zijn er mensen die uit eigen wil 40 dagen soberder leven. Jarenlang heb ik dat ook gedaan. Dit jaar lukte me dat niet.

Ik zocht een andere manier en gunde me zelf stille tijd. Tijd om stil te staan waar het in het leven om gaat en welke rol de liefde van God geleefd door Jezus Christus in mij werkt. Ook het lezen van verhalen helpt mij de stilte te vinden zoals in het onderstaande verhaal. Het begint als een verhaal voor kinderen, maar eindigt als een zeer volwassen verhaal. Leest u maar met me mee. Het helpt de rust ook na Pasen vast te houden.



GEDULD DOORBOORT MARMER

Stel je voor dat je met je opa reist door de woestijn. Het is een hete dag. Je opa heeft een ontzettende dorst en hij is moe. Jullie zijn bij een bijna uitgedroogde oase aangekomen waar hier en daar wat palmbomen zijn. Je opa wil daar uitrusten. Hij vraagt je: "Mijn kind, ga jij een kilometer of drie terug naar die kleine oase waar wij langs kwamen. Breng me wat water, neem mijn kruik mee. Je ziet dat deze oase helemaal droog is. Ik heb dorst en ik ben moe."

Jij gaat terug, maar als je bij de oase aankomt, blijken er een paar kamelen doorheen gereden te zijn en die hebben de oase modderig gemaakt. Dode bladeren die op de bodem lagen, zijn naar boven gewoeld. Dit water is ondrinkbaar geworden, het is vuil. Jij komt zonder water bij je opa terug en zegt: "U zult nog even moeten wachten. Ik ga vooruit. Ik heb gehoord dat er een paar kilometer verderop nog een oase is. Ik ga daar water halen."



Maar je opa dringt aan. Hij zegt: "Ga terug en breng me water uit die oase." Jij begrijpt dat aandringen niet, maar je weet dat als je ouders of je grootouders het zo zeggen, kleine kinderen of jongeren moeten gehoorzamen. Zelfs wanneer je vindt dat het onzin is. Weer twee of drie kilometer afleggen voor water dat niet te drinken is. Maar toch ga jij het wel halen. En terwijl je vertrekt, zegt je opa: "En kom niet terug zolang het water nog vuil is. Zolang het vuil is, ga je gewoon aan de oever zitten. Doe niets, ga het water niet in. Ga stil aan de oever zitten en kijk. Vroeg of laat wordt het water weer helder, vul dan de kruik en kom terug."

Toen je bij de oase kwam zei je: "Opa heeft gelijk: het water is bijna helder, de bladeren zijn weg en de modder is naar de bodem gezonken." Maar het is nog niet helemaal helder. Dus ga je aan de oever zitten en ziet dat de oase langzaam kristalhelder wordt. Dansend ga je terug. Pas nu begrijp je waarom je opa zo aandrong. Er zat een boodschap voor je in en je hebt de boodschap begrepen. Je geeft je opa de kruik met water en uit respect kus je zijn hand om hem te danken voor dat wat je van hem hebt geleerd.

Je opa zegt: "Wat doe je? Ik moet jou bedanken dat je water voor me hebt gehaald." Maar jij zegt: "Ik heb het nu pas begrepen. Eerst was ik boos, ik liet het niet merken, maar ik was boos omdat het onzin was om terug te keren. Maar nu begrijp ik de boodschap." Het is precies wat je nodig had op dat moment dat je boos was.

Met je geest is het net zo: terwijl je daar aan de oever van die oase zat, werd jij je dat bewust. Als je in het water springt, maak je het zelf weer troebel. Als je in de geest springt, creëer je meer lawaai en komen de problemen naar boven. Toen je aan de kant zat, leerde je de techniek. Nu ga je ook aan de oever van je geest zitten kijken naar het 'vuil' en de problemen van je geest, de dorre bladeren, de pijn en de wonden, de herinneringen en de verlangens. Zonder erbij betrokken te raken, op een afstand ga je aan de oever zitten wachten tot alles weer helder wordt. En dat gebeurt vanzelf. Het vraagt je om geduldig te zijn, want met geduld bereik je wat eigenlijk niemand anders kan bereiken. Op dergelijke bewuste momenten word je met jezelf geconfronteerd en doet zich een gelegenheid voor om je in jezelf te verdiepen, je zelfkennis te vergroten en weer een stap verder te zetten in je persoonlijke groei.

Uit: 'De kracht van verhalen voor verandering' van Abdeslam Chakir

PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND START 1 MEI 2004

De Nederlandse hervormde kerk, de gereformeerde kerken in Nederland en de evangelisch-Lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden gaan per 1 mei 2004 gezamenlijk verder onder de naam Protestantse Kerk in Nederland. Daartoe hebben de drie afzonderlijke synoden vrijdag 12 december te Utrecht besloten.

Voor een geldig besluit was in de hervormde en de gereformeerde synoden (ieder 75 leden) een meerderheid vereist van tweederde van de uitgebrachte stemmen. De hervormde synode aanvaardde het fusievoorstel met 51 stemmen voor en 24 tegen. De gereformeerde synodeleden gingen akkoord met 66 stemmen voor en 6 tegen. In de lutherse synode (36 leden) was een meerderheid van driekwart nodig. Bij de lutheranen stemden 30 synodeleden voor en 6 tegen. In totaal stemden 147 synodeleden voor en 36 tegen de kerkfusie.

In het verenigingsbesluit aanvaardden de synoden een nieuwe kerkorde voor de Protestantse Kerk in Nederland. Dit zal de rechtsopvolger zijn van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK). In de overeenkomst staat onder meer dat alle gemeenten van de drie kerken tot de nieuwe kerk gaan behoren. Wie lid is van één van deze gemeenten, zal straks automatisch ook lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland.



ONTSTAAN DRIE KERKEN

De Nederlandse hervormde kerk en de evangelisch-Lutherse kerk zijn voortgekomen uit de kerkhervorming in de Nederlanden in de 16^e eeuw en bestonden sindsdien naast elkaar. De gereformeerde kerken in Nederland ontstonden in 1892 uit de fusie van twee kerkengroepen, die waren ontstaan door kerkscheuringen in de Nederlandse hervormde kerk: de Afscheiding in 1834 en de Doleantie van 1886.

Hervormden en gereformeerden groeiden vooral sinds de Tweede Wereldoorlog dichter naar elkaar toe. In 1961 gaven negen hervormde en negen gereformeerde predikanten de verdere impuls tot een Samen op Weg-proces, door gezamenlijk de verklaring van "De Achttien" uit te geven. Sindsdien hebben de synoden van beide kerken stapje voor stapje toenadering gezocht. In 1986 spraken zij uit 'in staat van hereniging' te zijn. Vanaf dat jaar was ook de evangelisch-Lutherse Kerk in het proces van vereniging betrokken.

Voor actuele informatie verenigingsbesluit: [zie website www.sowkerken.nl](http://www.sowkerken.nl)

NIEUW BEELDMERK PKN

Tijdens de eerste vergadering van haar Generale Synode, 12 maart 2004, is het nieuwe beeldmerk van de Protestantse Kerk in Nederland gepresenteerd. In het beeldmerk staan het kruis en de duif centraal, als christelijke symbolen bij uitstek.

Protestantse Kerk



Daarnaast is in het beeldmerk de cirkel een belangrijk element, als symbool voor de eenheid. De Protestantse Kerk in Nederland zal op 1 mei aanstaande een feit zijn. Dan verenigen de Nederlandse hervormde kerk, de gereformeerde kerken in Nederland en de evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden zich onder deze nieuwe naam. Het beeldmerk en

de daarbij behorende huisstijl van de Protestantse Kerk in Nederland worden vanaf 1 mei a.s. in gebruik genomen. Ook plaatselijke gemeenten zullen vanaf die datum over het beeldmerk kunnen beschikken. Achtergrondinformatie over het nieuwe beeldmerk en een animatiefilmpje over de totstandkoming is te vinden op website www.sowkerken.nl

EXPOSITIES EN MUZIEK

Graag wijs ik u op vijf exposities in de drie kerken waar ik werkzaam ben. Ze zijn te bezichtigen op zondag 13, 20 en 27 juni van 11.00 uur tot 15.30 uur.

Op elke zondag is er in één dorpskerk een concert. Aanvang 14.30 uur.

13 juni in Makkinga; koperkwartet;

20 juni in Boijl; piano en cello;

27 juni in Elsloo; alt-, tenor- en baschalumeau en orgel.

In Elsloo speelt de eigen organist elke zondag vanaf 13.30

uur. Tevens is er een fietsroute verkrijgbaar die de drie kerken aandoet.

U kunt vanaf 11.00 uur in elke kerk starten.



In de weekbladen vindt u begin juni uitgebreide informatie over de tentoonstellingen en concerten. Gezien de belangstelling vorig jaar kan ik me voorstellen dat u graag op tijd op de hoogte wordt gesteld, zodat u niets hoeft te missen.

Tot slot een hartelijke groet vooral voor de velen die in het dorp op dit moment ziek zijn. Ik wens u en uw familie en vrienden Gods kracht toe om te dragen wat het dagelijkse leven brengt. Maar u mag zich juist na Pasen gedragen weten door de liefde van God én mensen.

Mocht u mij persoonlijk willen spreken, belt u mij dan of spreek uw verzoek in op mijn voice-mail. Dan bel ik u terug. Vanaf 30 april t/m 21 mei ben ik op vakantie en zal er familie op huis en tuin passen.

Erica Plomp-den Uijt; tel. 0516-441477; e-mail de.pastorije@hetnet

PREEKROOSTER FRIESLANDS END

De diensten zijn in Boijl, Elsloo en Makkinga en vangen aan om 10.00 uur, tenzij anders is vermeld.

2 mei	Elsloo	ds. E.C. Vellinga
9 mei	Makkinga	ds. G. Hoekstra, om 19.30 uur Fryske tsjinst
16 mei	Boijl	da. G. Silvis
23 mei	Elsloo	ds. A.J. Jonker
30 mei	Makkinga	mevr. E. Plomp, Pinksteren
6 juni	Boijl	ds. E.J. Struif
13 juni	Elsloo	mevr. E. Plomp
20 juni	Makkinga	mevr. E. Plomp
	Boijl	mevr. E. Plomp, om 19.30 uur zomeringavond
27 juni	Boijl	ds. V. Top

VERNIELINGEN

De dorpsklok is het slachtoffer moment wordt er bekeken of er nog geval zijn, dan is er voorlopig geen



geworden van erge vernielzucht. Op dit reparatie mogelijk is. Mocht dat niet het dorpsklok meer. Erg jammer.

Op het kerkhof is een kraan van de graven. Deze kraan is het niet te gebruiken. We zullen proberen herstellen.

aanwezig. Deze is er voor de verzorging doelwit geworden van vernieling; en dus om zo snel als mogelijk is, deze te

Verder was er op de toegangsdeur de afdruk te zien van een schoenzool. Men wilde waarschijnlijk de toegang forceren. De politie is op de hoogte gebracht.

De Kerkenraad.



DORPSNIEUWS

Rommelmarkt op Koninginnedag

Op vrijdag 30 april is het weer tijd voor de traditionele Boijliger rommelmarkt! Dit jaarlijks terugkerende evenement is inmiddels uitgegroeid tot één van de meest populaire rommelmarkten in de wijde omgeving! De rommelmarktcommissie, kortweg RomCom, doet ieder jaar weer haar uiterste best om er weer een attractieve rommelmarkt van te maken en aan de, al jaren bijzonder grote opkomst te bemerken, hanteren we de juiste formule. Wij hopen dan ook dit jaar weer te mogen rekenen op veel belangstellenden en als de zon ons weer eens een jaartje goed gezind is, verwachten wij dat het weer een ware happening gaat worden!!! De opbrengst van de rommelmarkt komt ten goede aan Daltonbasisschool "de Oosterbrink" en Peuterspeelzaal "t Speulhokkien"

RomCom



Volgend jaar weer Dorpsfeest!

Een enquête onder alle buurtvertegenwoordigers en commissieleden leverde een overduidelijke uitslag op. Laat dit jaar (2004) maar zitten en we gaan voor 2005!

Marein Boekhoudt, het enige bestuurslid van de commissie Dorpsfeest heeft begin maart een enquête gehouden. Er werden in totaal 45 formulieren uitgezet bij buurtvertegenwoordigers en de commissieleden van sport, kinderspelen, stratenquiz e.d. Hierin stond de vraag centraal: doen we het dit jaar nog of slaan we een jaar over?

Van de terugontvangen 36 formulieren waren 27 mensen het eens: we slaan dit jaar gewoon over. Slechts 5 mensen waren van mening dat het Dorpsfeest dit jaar moest doorgaan en 4 mensen hadden hier geen mening over.

Zeventien betrokkenen zijn van mening dat we het een jaar moeten uitstellen naar 2005; negen mensen waren van mening dat uitstel tot 2006 ook wel mogelijk was; ook hier hadden 5 personen geen voorkeur.

De derde vraag ging over de datum: 17 geënquêteerden hebben hun voorkeur voor begin juni, maar dan niet in hetzelfde weekend als Elsloo. Negen personen hadden geen voorkeur en van 6 mensen mag het ook wel eind augustus/begin september.

Nu de grote voorkeur ligt bij een Dorpsfeest in 2005, lopen we niet gelijk met Elsloo en hebben we de vrije keuze voor de eerste of tweede week van juni!

Eind oktober 2004 zal Marein alle overgebleven buurtvertegenwoordigers en commissieleden voor een vergadering uitnodigen, ter voorbereiding van het Dorpsfeest 2005. Dat wordt nog een leuke kluit, want er zijn nog geen nieuwe bestuursleden aangemeld en diverse commissies hebben ook aanvulling nodig!!!

Marein Boekhoudt.
Penningmeester Dorpsfeestbestuur



INGEZONDEN



Geïnteresseerd in een draadloze internetaansluiting in Boijl?

Beste inwoner van Boijl,

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang is uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden en bereikbaarheid van internet voor alle inwoners van Boijl. Een kleine werkgroep heeft de taak op zich genomen om een inventarisatie te maken van de huidige mogelijkheden (en kosten) om een snelle internetverbinding voor alle inwoners van Boijl mogelijk te maken.

Op dit moment kunnen de bewoners van de kern van Boijl een keuze maken voor ADSL en/of kabelverbinding. Deze verbinding is snel en de kosten zijn op dit moment redelijk voor de geboden dienstverlening (tenminste € 300,- per jaar). Daarnaast is er wel sprake van een datalimiet, bij overschrijding moet je vaak (achteraf) bijbetalen en bij beëindiging van het contract moet je vaak nog afsluitkosten betalen. Op de korte termijn is (zeker vanwege de aanbiedingen op dit moment) een dergelijke aansluiting bij KPN of een andere provider voor de bewoners van de kern Boijl een goede mogelijkheid om over een snelle internetverbinding te kunnen beschikken.

Er is echter ook een alternatief. Een alternatief wellicht voor een deel van de bewoners van de dorpskern, maar zeker een (betaalbaar) alternatief voor de bewoners van het buitengebied. Dat is draadloos internet. Wij willen de mogelijkheden van de aanleg van een draadloos internetsysteem in Boijl e.o. gaan onderzoeken. Op basis van een eerste verkenning kunnen wij nu al zeggen dat er een aantal voordelen aan deze verbinding zitten. Het is (en blijft) snel, het bereikt ook de inwoners van het buitengebied en de prijs is, zeker op de langere termijn, concurrerend.

In deze regio is bijv. het bedrijf Bridge4U bezig om draadloos internetverbindingen aan te leggen. Dit bedrijf is op dit moment bezig om Zorgvlied van snel en draadloos internet te voorzien en gaat waarschijnlijk ook een dergelijke voorziening in Elsloo realiseren. Wat biedt dit bedrijf voor mogelijkheden? De aansluitkosten bedragen éénmalig voor alle geïnteresseerden (in Elsloo gaat het bedrijf e.e.a. al aanleggen als er 15 personen meedoen) € 300,-. Dat lijkt misschien veel, maar als je het vergelijkt met de bedragen die tijdens de voorlichtingsavond van Dorpsbelang werden genoemd (€10.000 voor de aanleg van een eigen systeem) zeker concurrerend.

De aansluiting kan zeer divers zijn. Bij de één is een klein kastje voldoende, een ander heeft misschien een antennemast nodig. Dat zit allemaal in deze prijs inbegrepen (de ontvangstapparatuur blijft overigens wel eigendom van Bridge4U).

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de aansluiting en het beheer en onderhoud van het systeem. Iedere geïnteresseerde sluit zelf een contract met Bridge4U en kan zelf in- en uitreden wanneer hij/zij maar wil. Belangrijk is ook dat naast de aansluitkosten er een, zeker met ADSL te vergelijken, snelle verbinding wordt gerealiseerd die per maand € 25,- kost (=vergelijkbaar met ADSL). Wil je ongelimiteerd met internet aan de slag dan kun je voor € 100,- extra op jaarbasis ongelimiteerd down- en uploaden. Tenslotte krijgen alle gezinsleden een eigen mailadres geleverd. Volgens ons is dit een goede aanbieding, maar vindt u dat ook???

Om de mogelijkheid van de aanleg van een dergelijke internetverbinding nader te onderzoeken en om eventueel (bij voldoende belangstelling) een voorlichtings-avond te organiseren willen wij graag een beeld hebben van de behoefte. Als u serieus geïnteresseerd bent in een draadloze internetverbinding dan kunt u dat, geheel vrijblijvend, kenbaar maken aan een van de leden van de werkgroep. Bij voldoende belangstelling zullen wij u dan op zo kort mogelijke termijn nadere informatie verstrekken.

U kunt uw belangstelling tot 10 mei kenbaar maken bij onderstaande adressen of te mailen.

A. van der Geest,
B. Lubberdink
H. Aberson

Boijlerweg 51
De Daoken 42
Alteveersweg 42

w.j.vd.geest@comveeweb.nl
bjlubberdi@daxis.nl
info@solaroilsystems.nl



Wij zullen u vervolgens op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De werkgroep

Verenigingsleven

Toneelvereniging "Nut en Genoegen"



"EEUWFEST" – 17 april 2004

100

Op 17 april j.l. vierden wij het 100-jarig bestaan van onze toneelvereniging. 's Middags werd er een receptie gehouden voor leden, oud-leden met partners en genodigden van gemeente en verenigingen uit Boijl.

Veel van onze oud leden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging en konden bijna niet wachten met het even bijpraoten. Hoe ist mit joe, goh wat heb ik je lange niet zien..... en meer van die uitspraken waren te horen. Het bestuur had zich uitgedost in kleding van de jaren 20 (Charleston stijl) omdat ze zich toch ietwat opgelaten voelden om in hun "gewone kloffie" de felicitaties in ontvangst te nemen. Per slot van rekening is het niet alleen hun verdienste dat de toneelvereniging al 100 jaar bestaat.



Voorzitter Meint Postma kon om 15.15 uur, in totaal ± 90 personen welkom heten. In zijn speech gaf hij een overzicht van de afgelopen honderd jaren. Vanaf de oprichting door juffrouw A.H. de Jong, Jan Evert Jonkers, Trijntje Pander Brouwer en Engbert Russchen waren er meerdere personen die in de loop der jaren veel voor de toneelvereniging hebben betekend. Velen van hen zijn al niet meer onder ons maar we waren bijzonder blij dat ons oudste oud-lid mevrouw Netty Roos-van Riezen met haar 87 jaar, Hannie Beun, erelid en oud-secretaresse, Trijntje Lijsten-Meijer, erelid en oud-souffleur, en alle andere oud-leden deze middag in ons midden waren.

Na een kopje koffie met cake en/of een borrel kwam burgemeester Heite aan het woord. Hij feliciteerde ons met dit behaalde jubileum en overhandigde namens de gemeente een envelop met inhoud, voor elk jaar 1 euro.....geweldig. Maar het hoogtepunt van deze receptie was natuurlijk het feit dat niemand minder dan Riek Akkerman gehuldigd werd met een koninklijke onderscheiding. In aanwezigheid van zijn vrouw Geertje, kinderen met aanhang en kleinkinderen werd hij verrast en onderscheiden met een lintje en benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Door zijn inzet op agrarisch gebied, voor de sport, het bankwezen en het toneel (meer dan 50 jaar lid, voorzitter, regisseur en grimeur). Burgemeester Heite noemde Akkerman iemand met een duidelijke mening, vooral niet wars van vernieuwende ontwikkelingen. "Een man die die mening ook niet onder stoelen en banken stak en van een grote betrokkenheid getuigde". Maar ook zo voegde Heite er aan toe, een man die zo aardig gevonden werd door de dames. Met die woorden begon Riek zijn dankwoord, "Ik vind het geweldig mooi om te horen dat de dames me zo graag mogen".....Maar ik had dit alles niet kunnen doen als mijn vrouw niet altijd achter me had gestaan. Tot slot van deze ceremonie benoemde Meint, Riek oudste lid van onze vereniging, tot erelid.



Verder voerden namens Dorpsbelang, Geert Pijlman nog het woord en Jelke de Vries, oud-voorzitter. Aan het eind werd door alle leden van de toneelvereniging een lied gezongen geschreven en gecomponeerd door Hans Meijer, waarna Meint de genodigden bedankte voor hun aanwezigheid en giften.

Met 60 personen hebben we de goed verzorgde broodmaaltijd genuttigd en was er even tijd om lekker bij te kletsen en ons op te maken voor de feestavond.

Terwijl de muziek aan het opbouwen was, de toneelspelers geschminkt werden, liep de zaal behoorlijk vol met uitgenodigde donateurs die met een cocktail werden ontvangen. Om 20.30 uur kon onze cocktailshaker, Menno, zo'n 150 personen welkom heten. De "Vrolijke Toneel Cocktail" geschreven en opgevoerd door onze eigen leden met gastoptredens van o.a. Opa Postma (Meint) met zijn kleindochter (Hiltje), Frans Bauer (Stevan met op de achtergrond Gea en Alletta) en Plien en Bianca



(Karin en Elfriede) met postbode Siemen (Anne) viel in goed in de smaak bij het publiek. De video-filmjes van de reporters uit Oostenrijk (Thea), Indonesië (Jacqueline) en Italië (Hans) en verder een impressie van de verwickelingen achter het toneel waren gemaakt en voorzien van muziek door Hans Minnaert. Zonder zijn hulp door zijn kennis van techniek en geluid zou het niet zijn geworden wat het nu was en daarvoor werd hij bedankt met een attentie en een bos bloemen.

Tot slot werd wederom het lied gezongen en konden de voetjes van de vloer.

Ook de fototentoonstelling heeft ons veel positieve reacties opgeleverd. De foto's waren afkomstig van diverse oud-leden die wij langs deze weg ook nog hartelijk willen bedanken voor het beschikbaar stellen hiervan. Griet Slot heeft een avond lang bij de copy shop al deze foto's uitvergroot zodat iedereen zichzelf goed kon herkennen, nogmaals dank daarvoor. Verder willen wij Hans Jongedijk die de foto's heeft gemaakt, Karin, Imke en Jacoba en Jan Willem bedanken voor het maken van de video opnamen.

Wij kunnen met z'n allen terug zien op een zeer geslaagde middag en avond en hopen nog lang door te gaan met elkaar om samen het 125 jarig jubileum te kunnen vieren. Want zoals we in ons lied al zongen:

Nut en Genoegen, Theater in Boijl
 Wat smink op je koppie,
 een pruikie te leen
 Nut en Genoegen, Honderd jaar Toneel
 Je doet het met z'n allen,
 Het wordt ons nooit teveel.

Namens Het Bestuur
 Alletta de Weert



Dorpsbelang Boijl

JAARVERGADERING 22 maart 2004

Voor aanvang van de vergadering vraagt voorzitter Geert Pijlman de aanwezigen één minuut stil te zijn ter nagedachtenis aan onze, zaterdag 20 maart overleden, oud-vorstin Juliana.

Hierna heet hij de ruim dertig belangstellenden van harte welkom, in het bijzonder erelid Gerard Prins.

De voorzitter haalt een aantal punten aan, waar het bestuur zich mee bezig heeft gehouden. Er is teleurstelling over het feit, dat er na het opheffen van de klussendienst, ondanks gevraagd verleg met de gemeente, toch geen dorps hulp beschikbaar werd gesteld voor hulpbehoevende mensen in Boijl. Een gemiste kans van de gemeente, om de leefbaarheid in het dorp in stand te houden.

De dorpenplannen blijven de gemoederen bezig houden. Het gemeentebestuur blijft maar twijfelen over de opzet, uitvoering en financiering van de plannen. Pijlman spreekt het vermoeden uit, dat de gemeente bang is voor de uitvoering, die onvermijdelijk geld gaat kosten. Begin april moeten er in de commissie- vergadering knopen doorgehakt worden. Hoewel Dorpsbelang Boijl de gemeente begin 2001 al een dorpsvisie heeft aangeboden, waar overigens niets mee is gebeurd, is het bestuur wel bereid weer mee te werken aan het opstellen van nieuwe plannen.

Aan het nieuwe plan De Daoken worden momenteel twee onder een kap- huurwoningen gebouwd door de Woningstichting. De voortgang van de nieuwbouwplannen voor een multifunctioneel schoolgebouw en woningen aan de Boschoordweg verloopt traag. Op ambtelijk niveau wordt momenteel bekeken wat de invulling van de oude schoollocatie zou kunnen worden en of de rode contour aan de Boschoordweg een aantal meters kan worden verlegd. De architect van het schoolgebouw gaat intussen wel door; de toekomstige gebruikers van het multifunctionele gebouw hebben onlangs de tweede schets beoordeeld. Voor er officiële procedures worden opgestart, zullen eerst de Boijligers de plannen voorgelegd krijgen.



De opzomerweek zal dit jaar eind april gehouden worden. Elf jaar geleden werd in Boijl, in het kader van de sociale vernieuwing, het zelfbeheer van het groen in de bebouwde kom gestart. In de eerste plaats om de saamhorigheid in de vijf straten te bevorderen, maar ook vanwege het financiële voordeel dat deze zelfwerkzaamheid oplevert, zo'n € 1500,- per jaar. Geld, dat in samenspraak met de buurten aan zaken van algemeen belang kan worden besteed. Er wordt besloten, dat dit jaar de voliëre aan de Klokkeweg wordt opgeknapt. Overigens hebben ambtenaren van de gemeente al voorzichtig aangekondigd, dat in verband met bezuinigingen, de stimuleringspremie van € 681,- volgend jaar wellicht geschrapt wordt. Een ontwikkeling,

waar het bestuur zich ernstig zorgen over maakt. De commissie zelfbeheer groen heeft onder de inwoners geïnventariseerd, wat zij graag opgeknapt zien worden tijdens de opzomerweek. Dit lijstje, met zaken als kuilen in de weg, vernieuwen van groenbeplanting, renovatie van het bushokje, snelheidsremmende maatregelen, aanleg van een trottoir en straatverlichting is doorgestuurd naar de betreffende afdelingen in het gemeentehuis. In goed overleg met de commissie wordt dan bekeken, welke zaken aangepakt kunnen worden. De gemeente heeft al min of meer toegezegd, dat er een drempel komt in de Boschoordweg ter hoogte van de verplaatste ingang van de bebouwde kom.

Penningmeester Gerard Prins geeft kort een uitleg bij het financieel verslag. Er zijn drie rekeningen, te weten van Dorpsbelang Boijl, Dorpshuis en Zelfbeheer. De rekening van DB is momenteel bijna leeg; de nieuwe contributie komt er echter aan. Op de rekening van het zelfbeheer worden de gemeentelijke subsidies gestort voor de verenigingen. DB geeft dit weer door minus 10%; dit wordt in een gezamenlijke pot bewaard voor bijzondere uitgaven.

Het bestuur van Dorpsbelang had deze avond officieel afscheid willen nemen van de voormalige beheerster van het dorps huis. Hoewel Tineke van der Walle verhinderd is, spreekt Geert Pijlman toch zijn dank uit voor de jaren waarin Tineke het de gebruikers van het dorps huis zoveel mogelijk naar de zin heeft weten te maken, hoewel dit niet altijd even makkelijk was. Hij brengt Tineke binnenkort alsnog de bloemen en een attentie en wenst de nieuwe beheerders, Klaas en Geke Compagner nogmaals veel succes.



Pier de Jong is aftredend als bestuurslid, en wordt, na 26 jaar, wederom voor drie jaar herkozen.

Ook Liesbeth Dolstra is aftredend, maar zij stelt zich, in verband met drukke werkzaamheden, niet meer herkiesbaar. Zij wordt, voorzien van bloemen en een gegraveerde spiegel, door de voorzitter hartelijk bedankt voor haar inzet gedurende de laatste negen jaar, vooral in de Agrarische commissie, en haar prettig kritische houding in het bestuur.

Het bestuur heeft Lucy Gorter-Nolles bereid gevonden haar op te volgen.

- B. Slot vraagt naar het licht- en geluidsplan. Hans Minnaert uit De Brink is hierbij als deskundige ingeschakeld. Via zijn connecties in de theaterwereld kan hij waarschijnlijk aan extra toneelampen komen. De versterker wordt gerepareerd of vernieuwd en men streeft naar een permanent bedienings-paneel op een verhoging achter in de zaal.
- H. Aberson vraagt naar de voortgang van de bouw aan De Daaken. Het plan is onlangs de tweede fase in gegaan. Tot 2010 kunnen daar nog acht koopwoningen worden gebouwd. Eén kavel is al verkocht.
- W. v.d. Geest vraagt of de rioolwateroverstort nu bij de waterlossing aan de Kerkweg komt. Waarschijnlijk wel, omdat hij definitief niet aan de Boschoordweg blijft. DB heeft verzocht een groot bassin te plaatsen, zodat er geen rioolwater rechtstreeks in de sloot wordt geloosd. Wanneer de waterlossing uitgebaggerd wordt, moet het slib afgevoerd worden, zodat aangrenzende boeren het niet op hun land hoeven te accepteren.

30/60 KM STICKERS

Via de Vereniging Kleine Dorpen kunt u 30 km, 60 km rood of 60 km groen stickers bestellen voor op uw twee vuilcontainers. De VKD probeert eerst te inventariseren hoeveel mensen zulke stickers willen hebben, waarna zij een offerte kunnen laten maken bij een bedrijf.

De juiste prijs is dus nog niet bekend, maar bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich opgeven bij Anne-Marie van der Geest, tel 421290.



TPG POST BRIEVENBUS

Het is u waarschijnlijk al opgevallen dat TPG Post een andere, veel kleinere brievenbus heeft geplaatst in het dorp. We hebben gehoord, dat deze bus op sommige dagen te klein blijkt te zijn, waardoor de post uit de bus steekt.

Ook het tijdstip van lichting is veranderd; werd voorheen de bus om 17:00 uur gelicht, nu gebeurt dit tijdens de bestelling van de post. Dit is dus meestal al 's morgens. Post voor maandag moet nu al zaterdagochtend vroeg gepost zijn. Al met al een behoorlijke verslechtering van de service van TPG Post. Voor het bestuur aanleiding om in een brief aan TPG opheldering te vragen over de precieze tijden van lichting en vooral ook onze verontrusting uit te spreken over het feit dat de bus soms overvol is. U hoort van ons, als we meer weten.

TABAKSWET

Onlangs kregen we van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een uitleg over de nieuwe regels in de tabakswet, die op 1 januari 2004 zijn ingegaan. Hierin staat dat elke werknemer recht heeft op een rookvrije werkplek. In praktijk komt het er op neer, dat er **in het hele dorps huis** gebouw **niet meer gerookt mag worden**. Overtredingen kunnen worden beboet met bedragen van € 300 tot € 2400.

Bezoekt u het dorps huis en wordt u het roken verboden, bedenk dan dat wij deze regels ook niet verzonnen hebben!!!

Anne-Marie van der Geest.



Vrouwen van NU

afd. BOYL

april 2004



Zagen we in januari als afdeling de toekomst nog niet helemaal rooskleurig tegemoet, het tij is inmiddels gekeerd. De maandelijkse samenwerking met de contactvrouwen verloopt boven verwachting. Er heeft zich een kandidaat bestuurslid gemeld en het programma voor het nieuwe seizoen is klaar.

Toch verliep in de afgelopen maanden niet alles zoals gepland. Werden we in februari getraakteerd op een onverwachte portie ster reclame, bij het Wouda gemaal in Lemmer liet de gids ons voor wat we waren en kwam ondanks een afspraak en een schriftelijke bevestiging daarvan, niet opdagen..... Onderweg raakten we ook nog eens een auto uit de groep kwijt, nou ja, dat kon er ook nog wel bij..... maar, het is een mooi gebouw.....!



Op de bijeenkomst van februari vertelde de heer de Boer uit Wolvega ons prachtige veelal zelf geschreven winterverhalen. Een creatief en boeiend verteller.



In maart verzorgden de leden Yvonne Gutterwijk en Sjoukje Hazeloop een leuke gevarieerde middag rond het thema "water". De scheikundige proeven allen met water waren schitterend. Inkt bleef als een wolk hangen in water, rozijnen schoten op en neer en gekookt zout water kan toch weer zoet water opleveren.

In april kwam Ans Klok uit Dwingeloo met humor in het Drents. Leuke kleine gedichten en verhalen over dingen die rondom ons gebeuren. Een mooie avond. In de pauze werden de aanwezigen getraakteerd op lekkere hapjes. (omdat alles zo goed verloopt) Geke Compagner kreeg de opsteker van de maand voor de plezierige samenwerking. In mei laten we ons verrassen door het één dags bestuur.

Het bestuur.

Het Gemengd Koor – Boijl

We beginnen met een rectificatie. Heintje Bijkerk is op de jaarvergadering van 19 januari j.l. niet voor 40 maar voor 45 jaar lidmaatschap gehuldigd.

Na ons traditionele nieuwjaarsconcert in de Tille hebben we alweer een theeconcert achter de rug. Dit keer een concert in de parochiekerk van Veenhuizen. De pas gerenoveerde neogotische kerk met zijn mooie beschilderingen was een lust voor het oog en een mooie plaats voor het concert. Vol aandacht luisterde het publiek naar de liederen die ten gehore gebracht werden door het Gemengd Koor, Het Mannenkoor, Con Amore en Het Kinderkoor van Boijl.

Na de succesvolle samenwerking tijdens het nieuwjaarsconcert was ook deze samenwerking met Het Kinderkoor een feest. De liedjes van Harrie Bannink spetterden en de samenzang met liedjes uit "The Sound of Music" was perfect.

Het Mannenkoor was goed op dreef met het priesterkoor uit "Die Zauberflöte" en Con Amore met liederen van Brahms. Het Gemengd Koor vertolkte met verve onder andere een aantal liederen van Strauss, het Zigeunerkoor van Verdi en het mooie Ierse lied "May the road".

Het Kinderkoor stond onder leiding van een enthousiast dirigerende Mirjam Cornelisse en werd op de piano begeleid door Minnie Diever. Ons Koor, het mannenkoor en Con Amore stonden onder de immer bezielende leiding van Monique Sturing en werden op de piano begeleid door Trix van der Veen.

Op 16 mei a.s. is er weer een gelegenheid om ons te zien en te beluisteren met een gedeeltelijk nieuw repertoire in de Nederlandse Hervormde Kerk te Vledder. Het is wederom een theeconcert en het begint om 14.30 uur. De toegang is gratis.

Het Bestuur.

Kinderwerk Boijl

Op Vrijdag 27 februari werd er weer de jaarlijkse miniplaybackshow gehouden in "de Tille". Presentatie van deze avond was, zoals al enkele jaren, in vertrouwde handen van Herman Vermeeren.

Er deden 45 kinderen mee in 25 acts. Het was een bijzonder gezellige avond. De zaal zat vol met familie en vrienden van de deelnemers. De kinderen hadden veel geoefend en de optredens verliepen voor iedereen uitstekend. De jury had dan ook een hele zware taak om uit al die optredens de winnaars te kiezen.

De jury bestond uit Marcel Hankel, Janet Marks en Jasper Japink.

Het geluid werd weer prima verzorgd door Paul Molenaar, het licht scheen weer stralend op de deelnemers dankzij Gerrie Beun en Gea van Zanden, en de kinderen zagen er weer prachtig uit dankzij de dames van de schmink, namelijk Thea Mooij en Jacoba de Vries.

Er was een eerste, tweede en derde prijs voor de groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8.

De gelukkige winnaars in de categorie 1 t/m 4:



1ste prijs voor Joyce van der Helm met het liedje "Dechanté" van Kate Ryan.

2de prijs voor José en Sander de Vries, Sabine Spijker en Bastiaan de Groot met "Waterloo" van Abba, en de 3de prijs voor Iris Mooij, Manuela Groen en Saskia de Vries met "De 3 biggetjes" van K3.

In de categorie 5 t/m 8 waren de gelukkige winnaars:

1ste prijs voor Jiske Dassen met "Objection Tango" van Shakira.

2de prijs voor Winfred Boekhoudt, Yanick Wieldraaijer, Robin Dam en Danny Wijntjes met "The Final Countdown" van Europe.

3de prijs voor Mark Bos, Davey en Patrick de

Nekker met "Jive Talking" van de Bee Gees.

Zij kregen allemaal een schitterende beker uitgereikt.

Alle andere deelnemers kregen gelukkig nog een prachtige medaille, zodat ook zij niet met lege handen naar huis hoefden.

Het was een zeer geslaagde playbackshow en we hopen er volgend jaar weer zo'n feest van te maken met z'n allen.

Verder willen we iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft meegeholpen om deze fijne avond weer tot een succes te maken.

Kinderwerk Boijl.



PUZZELPAGINA

Plaats onderstaande woorden zodanig in het diagram, dat een ingevulde doorloper ontstaat. Om u een beetje op weg te helpen, zijn enkele letters en enkele dikke streepjes, die aangeven waar twee woorden elkaar raken, gegeven.

HORIZONTAAL

AAI	ES	PER
AKTE	GEKERM	PIL
AMATEUR	GENT	REISSOM
ANIMO	IMPALA	REUK
APIN	INDIA	ROZE
AR	KIEL	RIJM
ARA*	KNEDER	SEC
AREN	KRAMP	SI
BAAN	KROOST	STOK
BED	KWAAD	TOE
BELANG	LEE	TOLWEG
DEGENE	MEE	UI
DIEPZEE	MORTEL	UK
EE	NAPRET	VELG
EER	NOEN	WET
EIK	NOOIT	USTIJD
EL	ON	ZESDE
EN	OOI	
EPE	ORKA	

VERTICAAL

AANLEG	KAARS	RADIJS
ALOE	KAKI	RAKI
ALOM	KEET	RE
AMNESIE	KEI	REE
ARMOE	KENIA	REK
BOON	KNAP	ROER
BUIIG	KRAP	SAP
CELLO	LID	SKI
DE	MEMO	SPIT
EDAM	MIER	TANGENT
EG	MOKER	TANTE
EI	MURW	TE
EPOS	NAREDE	TENUE
ER	OB	TOESTAND
EREZETEL	ORDELOOS	UW
EVENZO	PAD	WIE
GETUJ	PALING	ZEE
INEEN	PIJ	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																	
2																	
3						R		D									
4																	
5																	
6															K		
7																	
8								E									
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	



Wilde dieren

Vul met behulp van de omschrijvingen de namen van wilde dieren in het rooster in.

Horizontaal

- 1 Ik ben de koning van de dieren.
- 5 Ik heb zwarte en witte strepen.
- 7 Ik ben het kleinste vogeltje.
- 8 Ik ben heel sterk en heb gele en bruine strepen.
- 10 Ik ben heel groot en heb een lange nek.
- 11 Ik leef in de bomen en eet graag bananen.
- 12 Ik ben de grootste vogel en kan snel lopen.

Verticaal

- 1 Ik ben de koningin van de dieren.
- 2 Ik eet graag gras en kan heel snel lopen.
- 3 Ik ben het grootste reptiel dat in het water leeft.
- 4 Ik ben de grootste aap en ben ook heel sterk.
- 6 Ik heb een lange slurf.
- 9 Ik heb twee bulten op mijn rug.



KLEURPLAAT



SPORT



Voetbal

MIDZOMERNACHTFEEST OP ZATERDAG 22 MEI!!!

Voetbalclub DOS Boijl organiseert als afsluiting van het seizoen een mixtoernooi voor de A en B jeugd elftallen, dames en senioren!!! De opgave briefjes zijn al rond en velen hebben zich ook al opgegeven maar nog niet iedereen. Dus... dames en heren meld je bij je leider vóór 10 mei!!

Het mixtoernooi begint om 19.00 uur en rond ± 21.30 uur denken we de laatste wedstrijd gespeeld te hebben. Er is dan gelegenheid voor een frisse douche, waarna om 22.00 uur de bekendmaking volgt van de "Speler van het Jaar" en achtereenvolgens de prijsuitreiking plaatsvindt.

Uiteraard mag op zo'n sportieve avond een gezellig terras om de dorst te lessen en een goed stukje muziek niet ontbreken. De verzorging hiervan ligt in handen van Herman Vermeeren, Anne Slot en Tineke van de Walle.



De inwendige mens wordt verzorgd door tante Corry, want zij slaat voor alle hongerige magen aan het bakken en braden.

Voor een beetje éxtra geluk is iedereen deze avond óók op de juiste plek, want we kunnen allemaal ons geluk beproeven bij het Rad van Fortuin, o.l.v. de enige echte(?) "Hans en Leontien".....



**Dus, kom zaterdag 22 mei allen naar het sportveld,
alwaar het bijzonder gezellig beloofd te worden!!**

SAMENWERKING JEUGDOPLEIDING

Al ruim vijf jaar bestaat er een samenwerking in de jeugdopleiding tussen de voetbalverenigingen Boijl en Zandhuizen. Sinds het seizoen 2003/2004 doen hier ook al spelers mee van de voetbalverenigingen OZC (C en B elftal) en Oosterstreek (D elftal, welke najaarskampioen is geworden). In de toekomst willen wij de jeugdopleiding verbeteren door met de jeugd van de verenigingen OZC, Oosterstreek, Zandhuizen en Boijl volledig samen te gaan werken!!

Vanaf januari dit jaar zijn hierover een aantal besprekingen geweest. Binnen het huidige jeugdbestuur is de intentie om deze verdere samenwerking uit te gaan werken en voor te leggen op 19 april aan de vier besturen van deze verenigingen. Nadat de besturen hun goedkeuring hebben gegeven gaan wij samen verder voor wat betreft de jeugdopleiding. Ook de KNVB ondersteunt het initiatief en is zeer enthousiast over deze samenwerking tussen een aantal dorpen.

Wat heeft dit voor consequenties voor jullie? Een ieder blijft lid van de eigen vereniging, je speelt met je eigen leeftijdsgenoten en op jouw eigen niveau. Het is tevens de bedoeling dat de allerjongste jeugd zoveel mogelijk voetbalt in het eigen of naastliggende dorp. Met name vanaf de D pupillen kunnen wij door deze samenwerking meer gaan kijken naar leeftijd en speelniveau, zodat het plezier in voetballen zal toenemen en de kwaliteit zal verhogen.

In deze samenwerking kunnen wij de volgende 11 teams samenstellen:



1 A elftal – 2 B elftallen – 1 C elftal – 1 D elftal – 1 D 7-tal – 3 E 7-tallen en 2 F 7-tallen

Het jeugdbestuur staat op dit moment voor de zeer mooie en uitdagende taak om tussen de vier dorpen **goede afspraken** te maken en deze samenwerking tot een geslaagd eind te brengen. Tevens hoop ik dat een ieder, net als het jeugdbestuur, enthousiast mee zal werken aan deze samenwerking!



Voorzitter Jeugdbestuur, Bertus Blauwbroek

BEDANKT!

Er is de laatste tijd veel gebeurd op en om het sportveld in Boijl.....

Ongeloflijk!

- Zo is door vrijwilligers het bos naast het sportveld opgeschoond.
- Heeft het loonbedrijf de Samenwerking gratis de houtversnipperaar ter beschikking gesteld.
- De kantine van aanzien veranderd door aanpassing van het interieur en verbouwing van de bar.
- Uit de opbrengst van loten is een nieuwe televisie aangeschaft.

Alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt.

Tevens bedanken wij Primera Farnholt uit Noordwolde heel hartelijk voor de overgooiers die wij hebben gekregen welke gebruikt kunnen worden tijdens de training!!

Stichting Sportcentrum / Voetbalvereniging Boijl



Volleybal

VOLLEYBAL DOS/BOIJL

Onder de paraplu van onze omni-vereniging bestaat de afdeling volleybal binnenkort 25 jaar. Op naar de volgende 25 zou je zeggen, maar de teamsporten staan landelijk onder druk. Steeds minder mensen willen deelnemen aan sporten in teamverband. Individuele sporten zijn in opgang. Immers teamsport doe je op vastgestelde tijden op vastgestelde plaatsen. Belangstelling hiervoor is tanende!

De neergaande spiraal voor onze afdeling volleybal werd vorig jaar al in gang gezet. We konden niet alle leden onderbrengen in een team. Omdat we veronderstelden dat buurtverenigingen wel eens met hetzelfde euvel zouden kunnen zitten zochten wij contact met NOVO 81 (Noordwolde).

Ook zij hadden hetzelfde probleem. Beide verenigingen besloten tot samenwerking. Eerst in het compleet maken van teams door onderlinge ledenuitwisseling, maar omdat Hoeve Bosschoord (waar we trinden) ging verbouwen moesten we tevens noodgedwongen omzien naar een andere zaal. Voor de hand liggend kwamen we ook weer uit bij NOVO 81. Samen één zaal en zowel voor de heren als de dames een aparte trainer. Uit oogpunt van kosten een gezonde oplossing!

Echter het ging verder. Om de sport volleybal goed te kunnen beoefenen is het noodzakelijk wat grootschaliger te opereren dan DOS/Boijl de laatste jaren heeft gedaan. Dit heeft niet aan onze vereniging gelegen maar aan het aantal leden dat deze sport wilde doen.

Na goed overleg met onze besturen en onze gezamenlijke leden hebben we besloten vanaf het volgend seizoen voorgoed samen te gaan. Dit houdt in dat we onze vereniging in Boijl gaan verlaten en dat DOS en NOVO een nieuwe vereniging gaan oprichten. Er werd een onafhankelijke commissie ingesteld (met leden uit beider vereniging) om de twee besturen omtrent de samensmelting van advies te voorzien, dit om te voorkomen dat de besturen van partijdigheid zouden kunnen worden beticht.

Het heeft goed gewerkt. Op een gezamenlijke bijeenkomst werd het vereiste aantal stemmen gehaald (noodzakelijk om bij de notaris een wijziging van de statuten te bewerkstelligen) om groen licht te krijgen voor de nieuwe vereniging.

Ook was er een prijsvraag uitgedeeld om een nieuwe naam en een nieuw shirt te bedenken. De voorstellen werden vooraf door de leden bekeken en later op de avond werd er gestemd.

Om u een indruk te geven uit de keuzemogelijkheden van de nieuwe naam, willen we u graag een aantal noemen:

Time out / Set Up / WV Het Netje / Novo-Dos / VVDS (Volleybal Vereniging De Stellingwerven) / United / Reflex / SDO (Samenspel Doet Overwinnen) / De Werven / De twee dorpen

Met grote meerderheid werd gekozen voor SDO met een daarbij behorend tenue!!!

Laat het overgaan naar een nieuwe vereniging niet een beletsel zijn om toch te gaan volleyballen. Vooral de jeugd kan in de nieuwe situatie beter terecht dan de vorige.

Dus hoort of leest u in het vervolg volleybalnieuws over SDO dan kunt u ervan uitgaan dat er Boijligers bij zijn betrokken!!!

Het bestuur



Tennis



TENNISSEIZOEN IS WEER BEGONNEN

Beste tennisvrienden, nu we weer uit de winterslaap zijn ontwaakt kijken we weer vooruit naar het nieuwe tennisseizoen.

We hopen dat we weer zo'n mooie zomer krijgen en volop kunnen tennissen in ons kleine maar sportieve dorp want de tennisbaan ligt er weer goed bij.

De open dagen zijn een succes, de tennissen zijn weer begonnen, nieuwe leden hebben zich aangemeld, dus.....de vooruitzichten zijn hoopvol!

Ook zijn er verschillende toernooien voor onze leden. Zo doen we mee aan het vierdorpen toernooi samen met Wijnjewoude, Bakkeveen en Langezwaag en dit álles in ontspannen sfeer!

Dús mensen, als je belangstelling hebt om te tennissen met vrienden, kom dan gerust langs. Er zijn altijd mensen aanwezig om je te helpen.

Natuurlijk hopen wij ook dat de jeugd zich laat horen, zodat wij ook voor de jongeren iets kunnen doen!!!



Namens de Tennisvereniging,
Jan Streek

Biljartvereniging "de Stooters"



OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN

Biljartvereniging "de Stooters" is nog steeds op zoek naar nieuwe leden! Wij zijn een vereniging die op plezierige wijze iedere maandagavond graag een potje biljarten. Hoewel de gezelligheid voorop staat is een beetje competitie c.q. strijd wel aangenaam, máár daar ben je wél leden voor nodig!

Dus, vind je het leuk om te biljarten en lijkt het je gezellig om deze sport iedere maandagavond vanaf 20.00 uur in café "de Tille" in competitieverband te beoefenen?? Neem dan contact op met Wessel de Vries, tel. 421713

Tot ziens!
Biljartvereniging "de Stooters"



E.K. VOETBAL

Vanaf 1 juni zijn er Oranje kaarten te koop à € 5 p.p.!! Deze kaart geeft je bij café "de Tille" recht op een zitplaats en korting op de drankjes tijdens de wedstrijden waarbij de Oranje elf uitkomen. De kaarten zijn naamsgebonden!!!! Uiteraard worden alle voetbalwedstrijden uitgezonden op het mega grote beeldscherm van 2 bij 2 meter. Ook vindt er 'n verkiezing plaats voor de leukst verkleedde Oranje-fan. Dus...doe allen je best en laat zien dat je voor Oranje bent!!!

Tot ziens bij café "de Tille".



Motorclub de "FUN RIDERS"

Hou je van motorrijden en lijkt een rit met meerdere motorliefhebbers je wel wat????

Ga dan gezellig mee, maakt niet uit op wat voor motor, kom gewoon naar "de Tille"!!!

Voor inlichtingen kun je terecht bij Wim van de Walle tel. 421285, Jaap Ouwerkerk tel. 421597 of bel even naar café "de Tille" tel. 421285.

Hopelijk tot ziens op één van onderstaande avonden of dagen!!

WOENSDAGAVOND

(± 100 km) van 19.00 uur (stipt) tot ± 22.00 uur;

5 en 19 mei, 2-16 en 30 juni, 14 en 28 juli, 11 en 25 augustus en 8 september.

DAGTOCHT

vertrek ± 09.30 uur vanaf "de Tille"

13 juni – IJsselmeer en 11 juli – Nijmegen

LANG WEEKEND

vertrek ????????

25 t/m 28 juni of 2 t/m 5 juli



Hierbij bedank ik ieder die ons met hulp hebben bijgestaan in welke vorm dan ook tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Allemaal de groeten
Henk en Alie Hoogeveen

Langs deze weg willen wij alle mensen in Boijl bedanken voor het medeleven van mijn ziekte in de vorm van telefoontjes, kaarten en de vele andere attenties. Wij zullen dit niet gauw vergeten. Noodgedwongen moesten wij verhuizen.

Tevens bedanken wij voor alle lidmaatschappen.

Ons nieuwe adres is:
Rietvlechtstraat 6
8391 BE Noordwolde

Ap en Roeli Boertje

*Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de
Bezoekjes, bloemen, kaarten, fruitmanden en telefoontjes,
Die wij mochten ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis
en bij mijn thuiskomst!!!*

Trijn en Arie van der Sel



Peuternieuws

NAAR DE BASISCHOOL

Mike van Oort, Tjeerd Hilhorst, Rowan Jongedijk en Tim Koomeef zijn alle vier naar de basisschool gegaan. Veel plezier daar bij juf Geke en juf Thea jongens!

VERJAARDAGEN

Merijn de Vries	3 mei	4 jaar
Richard Eijbergen	19 juni	4 jaar



OPGAVE PEUTERSPELZAAL

Wilt u een keer komen kijken met uw kind op de peuterzaal? Dat kan. Neem even contact op met Corien Krist, tel. 421946.

BESTUURSWISSELINGEN

Wij hebben twee nieuwe bestuursleden. Corien Krist en Patricia Wermink. Dit betekent dat er twee andere leden afscheid nemen. Dat zijn Lucie Gorter en Annemieke Menger. Het ziet er nu zo uit:

Jannie Kist	voorzitter
Brenda van Beek	secretaris
Aukje Jager	penningmeester
Corien Krist	lid
Patricia Wermink	lid



VAKANTIE

Meivakantie	30 april t/m 7 mei
Hemelvaart	20 mei t/m 21 mei
Pinksteren	31 mei
Zomervakantie	12 juli t/m 20 augustus





Dalton basisschool

de Oosterbrink

NIEUWBOUW AAN DE BOSCHOORDWEG

Aan de voorbereiding van de officiële plannen wordt, door de ambtenaren op het gemeentehuis, nog steeds gewerkt.

Het ligt in de bedoeling dat er eind mei meer duidelijkheid is. In die zin, dat de voorbereidende werkzaamheden dan zover zijn dat de plannen klaar zijn voor de inspraak.

Ondertussen komt er tussen de eventuele gebruikers van de "multifunctionele ruimte" en de architect steeds meer overeenstemming over de definitieve indeling van het gebouw. Alle partijen werken aan een zo optimaal mogelijke indeling.

Een positief punt is, dat de wethouder van RO, Dhr. Plekkenpol, bij de provincie al een aantal extra woningen voor Boijl heeft weten te verkrijgen. Ook voor de financiële onderbouwing van het geheel is dit gunstig.

UURCULTUUR VAN GROEP 5 EN 6

De kinderen van groep 5 en 6 zijn op Dinsdag 6 april naar het Posthuis in Heerenveen geweest. Ze hebben daar de voorstelling "de Oerknal" van slagwerkgroep STOK bijgewoond.

De kinderen maakten kennis met verschillende slaginstrumenten. In een soort toneelstuk kregen de kinderen de instrumenten te horen, ook werd hun duidelijk gemaakt hoe muziekstukken worden gecomponeerd. Verder in deze krant kunt u lezen wat de kinderen ervan vonden.



BATTERIJEN

Als school doen we nog steeds mee aan het project "lege batterijen? Lever ze in!". Dit project is een initiatief van Stibat (Stichting Batterijen). Stibat zorgt voor de inzameling en verwerking van batterijen in Nederland.

Wat we wél inzamelen:

- staafbatterijen
- knooppellen
- batterijenpacks uit bijv. boormachines
- GSM-telefoons en draagbare computers



Wat we niet inzamelen:

- batterijen die geroest, kapot of lek zijn
 - batterijen die zwaarder zijn dan 1 kg
 - auto-accu's en gelijksoortige typen
- Deze batterijen kunnen worden afgeleverd bij het KCA-depot of de milieustraat van de gemeente.*

Zowel in de hal van de onderbouw als in de hal van de bovenbouw van school staat een inzamelton. Wij kunnen hiermee leuke spullen verdienen én we sparen het milieu.

U bent inwoner van Boijl en heeft geen kinderen bij ons op school, maar wilt wél graag uw batterijen inleveren? Dat kan tijdens schooltijden.

Alvast bedankt!

oud papier

Op de volgende data komen wij weer oud papier bij u ophalen:
Donderdag 3 juni en donderdag 8 juli



OPEN DAGEN

Op Dinsdag 17 en Woensdag 18 februari j.l. hielden we "Open ochtenden". Velen, (toekomstige) ouders en niet-ouders, hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om een kijkje te nemen in de school.

Men kon met leerlingen en leerkrachten praten.

Op beide dagen waren er dames van de ouderraad aanwezig om koffie en thee te schenken.

In het gastenboek stonden veel leuke reacties. Hieruit blijkt, dat deze ochtenden in een behoefte voorzien.



Het lijkt mij een fijne school. Leuk om de kinderen zo te zien werken.

Erg leuk. Goede sfeer

Open dag; zeer goed idee
Leuk (ook voor de kinderen) en leerzaam

Het is leuk om kind te zijn deze dag

Ga zo door! Heel leuk!



Goede sfeer! Leuk om de kinderen zo bezig te zien

Leuk idee open dag, weten we ook hoe er les gegeven wordt

Heel leuk en vooral de kinderen vinden het prachtig

Erg goed ontvangen, lekkere koffie

Leuk om de kinderen

Heel leerzaam



Wij vonden het leuk, dat we even mochten kijken, en vonden het erg leuk om met onze kleinkinderen te genieten van deze dag!

Mooi!

Jammer dat de school te klein is

Gezellige school. Leuke leerkrachten

FEESTAVOND VAN DE OOSTERBRINK

Gezondheid was dit jaar het thema van de feestavond.

Groep 3/4 opende de avond met liedjes over *vinger in je neus en duim in je mond* dat is pas gezond. De presentatoren moesten even overleggen of dit ook wel zo gezond was ??? Daarna zongen zij over *eet je bi ba boe ba bord nu leeg* en zagen we hen gezond op zwemies gaan.

Vervolgens kwam de schoolarts op bezoek bij groep 5 en 6. Deze constateerde dat de kinderen veel te dik waren. De kinderen moesten meer gaan sporten. De zwemjuf kreeg het hele publiek mee met haar opwarming. De hele zaal rekte en strekte de spieren op swingende muziek. We zagen de kinderen in een voetbaldans en een ijsdans, ze zongen over zwemmen, kortom het was een vrolijke en sportieve voorstelling.

Na de pauze zagen we groep 7/8 in de musical *Heartbreakers*. Deze musical is geschreven door Paul van Loon en Biest van Ede. Natuurlijk mochten de kinderen ook dit jaar weer hun eigen ideeën toevoegen, zelfs tijdens de voorstelling hadden enkelen het lef om hun tekst nog iets te wijzigen. Het was een griezelmusical waarin twee maffe vampierkinderen op zoek gingen naar 7 ongezonde harten. Met deze harten konden zij hun vader, Graaf Griezelstein, weer tot leven wekken. De musical opende met een skeletten-dans en eindigde vrolijk met een klas vol gezonde kinderen.

Het publiek heeft kunnen genieten van een vrolijke, sportieve en griezelige avond!!!!!!



SCHOONMAAKDAG

De gemeentelijke schoonmaakdag werd gehouden op 2 april 2004.

De groepen 6 tot en met 8 van onze school deden hieraan mee.

Zij gingen in groepjes, voorzien van werkhandschoenen, vuilniszakken en prikpenen, alle zwerfvuil verzamelen.

Alle zwerfvuil werd verzameld bij school. De gemeentelijke vuilnisdienst haalde dit later op de dag op.

Ons dorp Boijl ziet er weer uit als om door een ringetje te halen.

Boijl zwerfvuil vrij! Houden zo!

VERJAARDAGEN

JUNI

1 Deamen Ouwerkerk
1 Ramon Ouwerkerk
13 Davey de Nekker
17 Josje Veldmeijer
20 Esmee Dam
24 Ruben de Jonge
26 Jense Bergsma
29 Arnold Dassen
30 Sietse Bosma

JULI

1 Yanick Wieldraayer
3 Lisa Bergsma
6 Jackie Rooks
8 André Jager
8 Bertine de Vries
10 Evelien Asma
14 Peter Eijbergen
15 Lieve Klijnsma
15 Jenno Kremer
26 Stefan Goddijn
26 Eline Jorritsma
30 Stijn Dam



LEG DEZE DATUM VAST

Meivakantie	30 april 2004	7 mei 2004
Hemelvaart	20 mei 2004	21 mei 2004
Pinkstervakantie	31 mei 2004	
Zomervakantie	12 juli 2004	20 augustus 2004
Herfstvakantie	18 oktober 2004	22 oktober 2004
Kerstvakantie	27 december 2004	7 januari 2005
Voorjaarsvakantie	14 februari 2005	18 februari 2005
Paasvakantie	25 maart 2005	28 maart 2005
Meivakantie	2 mei 2005	6 mei 2005
Hemelvaart	5 mei 2005	6 mei 2005
Pinkstervakantie	16 mei 2005	
Zomervakantie	25 juli 2005	2 september 2005



10 VRAGEN AAN: INGE JANSMA, GROEPSLEERKRACHT OP "DE OOSTERBRINK"

1. Wat is jouw taak op de "De Oosterbrink"?

In juni 2003 ben ik afgestudeerd aan de Pabo. Omdat je hier in het noorden niet direct uitzicht hebt op een vaste baan, heb ik mij bij diverse gemeentes, waaronder Weststellingwerf, in laten schrijven voor invalwerk. Direct na de zomervakantie kon ik al aan de slag op "De Oosterbrink". Op dit moment geef ik nog op donderdag en vrijdag les aan groep 5.

2. Op welke scholen heb je zelf gezeten?

De eerste elf jaar van mijn leven heb ik in Mildam gewoond waar ik ook naar de basisschool ging "de Tjongerschool". In groep 8 ben ik verhuisd naar Oudehome, maar gelukkig kon ik dat jaar nog op "De Tjongerschool" blijven. Hierna heb ik het atheneum gedaan aan de OSG Sevenwolden in Heerenveen. Na mijn examen ging ik naar Leeuwarden waar ik de Pabo heb gedaan.

3. Heb je een relatie/kinderen?

Het eerste wel, sinds 3 jaar. Het tweede nog niet, maar misschien als dezelfde vraag mij over 10 jaar weer gesteld wordt, dat ik daar dan een ander antwoord op kan geven!!
Ik woon momenteel nog bij mijn ouders in Oudehome, maar mijn vriend is in juni klaar met studeren en dan willen we gaan samenwonen.

4. Wat zijn je hobby's?

Mijn grootste vrijetijdsbesteding is volleybal, af en toe denk ik bijna dat ik in de sporthal woon. Ik train zelf 2x per week en speel competitie op zaterdag. Hiernaast train en coach ik een herenteam en de mini's (jongste jeugd). Daarnaast zit ik in de jeugd- en technische commissie wat veel vergaderavonden in beslag neemt, maar wat wel erg leuk is.



5. Wat is je favoriete eigengemaakte gerecht?

Ik vind het leuk om gerechten als lasagne, wraps of taco's te maken en hierbij van alles in de pan te gooien en er een leuk en lekker mixje van te maken.
Op vakantie maken we er een sport van om 14 dagen lang elke dag iets anders te fabriceren op ons 2-pits gasfornuisje, afgelopen jaar in Callantsoog is ons dit gelukt!

6. Welk t.v.-programma heeft je voorkeur?

Ik kijk naar veel verschillende programma's. Wat ik niet wil missen is op zaterdag Kopspijkers en door de week GTST. Ook kijk ik graag naar één van de vele ziekenhuisseries zoals Spoed of Medicopter of een Crimi: Baantjer, Commissaris Rex. Daarnaast kijk ik graag sport en films.

7. Welk boek heeft een onvergetelijke indruk op je gemaakt?

Ik lees helaas veel te weinig maar toch heb ik wel mooie boeken gelezen. Ik vond the Horse Whisperer erg mooi en ook een ander boek over een autistisch kind waarvan ik de titel kwijt ben, heeft veel indruk op mij gemaakt.



8. Naar welk land ga je het liefst op vakantie?

Ik houd meer van natuur dan van cultuur, dus stedentripjes zijn niet echt aan mij besteed, hoewel ik aan het uitstapje naar de stad Budapest tijdens een vakantie in Hongarije, goede herinneringen bewaar. Twee jaar geleden hebben we gekampeerd in de Belgische Ardennen waar we hebben gemountainbiked, gewandeld, gekanood en gesurvivald. Dit gaan we zeker nog een keer doen. Ook willen we nog graag een keer naar Canada, waar familie van mijn vriend woont.

9. Houd je van sport?

Uit het antwoord op de vraag wat mijn hobby's zijn blijkt dit natuurlijk al. Behalve volleybal heb ik (ooit) ook geturnd, getennist en heel lang fanatiek ponygereden. Maar tegenwoordig doe ik alleen volleybal en af en toe doe ik een korfbaltraining mee bij een studentenvereniging waar mijn vriend ook bij traint. Verder probeer ik in de zomer met hardlopen wat aan mijn conditie te doen. Ook doe ik binnenkort mee aan een survivalrun. Naast zelf sporten vind ik kijken naar sport ook erg leuk, op tv of langs de lijn.

10. Welke gebeurtenis op "De Oosterbrink" heeft je erg aangesproken?

Wat ik van "De Oosterbrink" lang zal onthouden zijn de "feestelijke" activiteiten die ik dit jaar tot nog toe heb meegemaakt. De Sinterklaas- en de kerstviering, vooral ook de feestavond en straks de rommelmarkt.

Muziek in de groepen 1 en 2.

De vader van onze leerling Niels – Hans Minnaert – heeft 9 maart een muziekles gegeven aan de kinderen van groep 1 en 2.

Hij had ontzettend veel instrumenten meegenomen welke hij ons allemaal liet horen. Tot het grote plezier van de kinderen mochten ze ook allemaal zelf een instrument uitkiezen om te bespelen. Zo vormden ze onder leiding van dirigent Hans een echt orkest. Het klonk fantastisch!

Uit de reacties bleek later welk instrument ze het leukste vonden.

Moniek Drent, Sietse Bosma,
Rob Klaverboer, Jacky Rooks
en Lisanne Bron vonden de
gitaar het leukst.

Daniël Reinbergen: de toeter
waar ik op mocht blazen.
Niels Minnaert: de saxofoon.



Esmée Dam: de blokfluit.
Peter Eijbergen en Jenno Kremer
hielden van trommelen.

Daisy Mieras en Sanne de Groot:
de mondharp.
Vincent Spijkers: de mondharmonica.

Jos Spoelstra en Jesper Kraakman
vonden de trompet mooi.

Dion van Oosten: de dwarsfluit.

Ruben Kleinhoven, Silvan Bergsma,
Cailean Bolle, Ramon Ouwerkerk,
Jarno van der Helm en Deamen
Ouwerkerk vonden gitaar spelen
erg mooi.

Martine Kleinhoven hield
van trommelen.
Leonie de Weert: de mondharmonica.



Julian Gorter, Ruben de Groot
en Anna Spoelstra vonden de
blokfluit leuk.
Guus Dam: de xylofoon.

Savannah Mooy: de balletjes
met het zachte geluid.
Mamix Drent: de accordeon.



Samen op de foto tijdens de "Open dagen"
Ruben en Martine Kleinhoven met hun mama en twee oma's

Lente

Groep 3 en 4



Lente

Groep 3 en 4



Feestavond

Ik vind de feestavond heel leuk.
Ik doe mee aan het zwemlied en ik
ben jarig in het schoolklasje. Ik hoop
dat het heel goed gaat. En het wordt
hoop ik nog een hele leuke avond.

Arnold

Ik doe mee aan de ijsdans. Het lied is
echt heel leuk hoor. We moeten een
keer vallen en Romana is de juf van
het schoolklasje. Het wordt echt een
knalfeest.

Daphne

De Oerknal

Ik vond de oerknal leuk en grappig en
spannend. En ik vond dat gedrum nog
het leukst. En ik vond dat je er wat
over slaginstrumenten kon leren. En
ik weet nu ook wat slaginstrumenten
zijn.

Roy

Pasen

Ik vind pasen leuk want we gaan pasen
altijd vieren bij mijn oma. We gaan
dan paaseitjes zoeken en we gaan er
meestal eten en vorig jaar vierden wij
de verjaardag van mijn zus en niet
ook bij oma. Dat was erg gezellig.

Eline

Ik hou van de pasen. Want je mag dan
Eieren zoeken en eieren verven dat vind
ik heel leuk.

Romana



Dat wordt heel leuk. Een knaller wordt
dat en ik ben schooldokter. En ik hoop
dat alles goed gaat.

Jorn

De feestavond is leuk. We hebben al
een week ge oefend. Ik ben een
jongetje. Leuk hè, de feestavond.

Ruurd

Er waren drie drumstellen en drie
mensen en een vrouw. En het waren
wel 10 liedjes. En het was heel leuk.

Aäron

De drumstellen waren vet gaaf. En
de muziek schoot in mijn oren. Het
was vet gaaf. Ik vond het echt leuk.
Die zachte vond ik ook leuk. En het
mooiste was het einde.



Hessel

Ik vind pasen leuk omdat je dan
eieren mag gaan zoeken en je mag ze
verven.

Jeffrey

Ik vind pasen wel een leuk feest,
maar Sinterklaas vind ik leuker.
Maar met pasen krijgen we altijd een
paastak en die mag ik dan versieren.
Dan hangen er allemaal kuikentjes en
andere dingen in.

Jan Pieter

De feestavond

Groep 6

PASEN

Het oefenen voor de feestavond ging best wel goed.

Ik deed zelf mee met: judoles en voetbaldans

Wij waren in de speeltuin geweest in het bos
Daar hadden we paaseieren gezocht en toen
We klaar waren gingen we nog voetballen
En toen ging ik naar huis en daar hadden
We ook nog paaseieren gezocht

wiljan



Oerknal

Dedmer



De Oerknal was een toneelstuk.

Die door vijf mensen gespeelt werd.

En het ging over astronaut en luide mieziek en die op het.

Een speciale stagiaire.

Wij hadden een stagiaire.

Die heet albertina.

Dat is mijn moeder.

Het was speciaal maar leuk.

We deden leuke dingen.

Het was wel gek om juf te zeggen.

Laatst was het hardst en het leukst.

Maar ik kreeg heel erg pijn in mijn oren want

De buisjes kregen te veel
Lawaai.



Groetjes TIM de Vries

De oerknal

Sabine



juf albertina

Ik vond het leuk en mooi,
toen we naar het Posthuis in Herenveen gingen want ze maakten hele mooie muziek,
ze drumde en op een vibrafoon
plus het was slagwerk muziek.



Erwin

Schoonmaakdag

We hadden heel veel gevonden.

Ons groepje moest het schoolbosje en het sportveld schoonmaken.

Vooral in de sloten lag veel troep.

We hadden ook een trekker band gevonden.

José

Groep 6

Ik vond schoonmaakdag leuk.
 We vonden een hele grote zak.
 Die lag bijna in de sloot het was een bouwvakkers zak.
 Daar deden we het aval in.
 En toen gingen we weer terug naar de school.
 En we gooiden de berg met aval op het andere aval.



Van Matthijs de jongen

Schoonmaakdag

Schoonmaakdag

Met de schoonmaak dag toen
 Hadden we een sleep band ge vende
 En een hek en we hadden
 Ses sakenvol

matco



Ik ben Jouke de Jong.

Ik vond het leuk ik had mijn zak helemaal vol maar er waren ook
 schoonmaak mannen.
 En die hadden het hele bos opgeruimd en toen hadden we een hut
 Gevonden en toen moesten we naar school



Pasen

Eieren zoeken

Eieren gaan verven

Paashaas komt met eieren

Het is passen .

De pashaas heeft eieren verstopt.

Voor de kleintjes.

Dus de kinderen kunnen gaan zoeken .

Pasen

Astrid

Pasen

Paashaas kwibus is best wel dom hij haalt vissen uit de kom.
 Ooo paashaas kwibus dom.



SILVIA V/D BERG

Paashazen, paashazen
 Reizen met hun mandje
 Door het land ze
 Hebben zo in tien
 Minuten hun eigen
 Paasband
 Alle paashazen zitten
 Te springen en ze
 Schilderen allerlei pasendingen!!!



Pasen

Paas eieren

Paas eieren zoeken

pasen
 remon v/d velde



Pasen

Paas haas

Paas haas hip

Pasen

Groetjes Lisa

Van Jiske dassen





De leerlingen van groep 7 en 8 vertellen over de feestavond. De eerste letter van de zin is van boven naar beneden de naam van hun toneelrol.



Jonas was ik bij de musical.
Ook dokter was ik.
Niemand vond het saai.
Altijd deed ik mijn handen in de zakken.
Steeds wist ik mijn tekst niet meer.

André Jager, groep 7

Joost was mijn naam in de musical.
Oh maar zenuwachtig was ik niet.
Ook vond ik het hartstikke leuk.
Stil moesten we zijn achter het podium.
Toch vond ik dat niet erg.

Jelmer Klijnsma, groep 7



Jamal was ik in de musical.
Aha jamal dat was ik echt.
Maar ik verloor wel mijn hart in de musical.
Alle kinderen deden het goed.
Leuk was het echt.

Danny Wijntjes, groep 7

Jeroen was ik in de musical
En de musical ging over gezond eten
Rampen veroorzaakten de patatboeren
Ook raakte sommige kinderen hun hart kwijt
En het was leuk
Niemand vond het saai

Joey Bergsma, groep 7



Jaap was ik in de musical
Aan de rookrap deed ik mee
Aan plaatjes sparen deed ik mee voor een
 heartwish
Patatboeren gaven me een three double big
 cheese bacon burger het was lekker maar
 ongezond

Uilke Bosma, groep 7

Mila, zo heette ik in de musical..
In de hele musical was ik zenuwachtig..
Leuke, leuke musical !!
Alsmaar zeuren wanneer moet ik weer??

Nienke van Zanden, groep 7



Jelle was mijn vriend en begreep mij.
Ik speelde Jim in de musical.
Mijn rol was heel erg leuk en het ging erg goed

Sommige vergaten iets.
Patatboeren die engerds.
En sommige kinderen hadden heartbreakers.
En wij hadden magic cards.
Lastig was de musical wel.

Winfred Boekhoudt, groep 7

Magda was mijn rol in de musical.
Applaus gaf haast iedereen.
Gelukkig is de musical goed afgelopen.
De generale was het leukst.
Aandacht gaf iedereen wel.

Sieta Dolstra, Groep 8

Mijn rol was om een stoere meid te spelen.
Een meid die rookt.
Iemand die best wel brutaal is.
Kunnen we het nog een keer over doen!
Een andere rol wel, natuurlijk niet dezelfde!

Josje Veldmeijer, groep 7



Joris was mijn naam in de musical.
Ongelofelijk eigenwijs was ik wel.
Rennen hoefde ik niet vaak.
Ik raakte mijn hart kwijt.
Sparen deed ik ook.

Jerko Lenstra, groep 7



Manja was ik in de musical.
 Alle dagen had ik felle kleren aan.
Niemand wist dat het niet goed was bij "de vette
 hap".
Ja, ik wist het wel.
Ach alles liep toch nog goed af.

Maria van der Zee, groep 8



Marijke dat was ik in de musical
Altijd dacht ik aan gezond
Ruzie over cheeseburgers
Ik zat met de musical in de klas
Je kon kaarten ruilen
Kunt je ook zomaar iets gebeuren
En de musical was leuk

Karina Marks, groep 8



Je wist zeker wel dat het een leuke musical
 zal worden.
Aan ons kon je zien dat we er zin in hadden.
Niemand vond het saai.

Hidde Kloosterman (Jan), groep 7



Patatboer dat was ik in de musical.
Bart zo heette ik in de musical.

Berend dat was mijn broertje.
Ardig waren we absoluut niet.
Robin zo heet ik echt.
Toen het afgelopen was hadden wij geen hartjes meer
 dat was wel jammer.

Robin Dam, groep 8





M ariëlle speelde ik in de musical.
A t een drie dubbel baconburger.
R are patatboeren zeiden Jelle en Jim.
I k was het niet met ze eens
E n ik was ook een zombi.
L even was niet mogelijk als zombi.
L euke musical had juf Daniëlle ervan
gemaakt.
E n het was heel gaaf.

De groeten Debora Roelofsen, groep 8

Merel dat was ik met de musical.
Een leuke rol vond ik zelf.
Rond het podium moest het heel stil zijn.
En ik was ook tuttige dame.
Leuk heel leuk zo'n musical.

Groetjes Bertine de Vries Groep 7

Z ombie was ik in de musical.
O veral in de zaal zaten mensen.
M ensen die ik ken en niet ken.
B ehalve zombie had ik nog een rol.
I k was ook Moenja in de musical
E en kind uit de klas.

Jetske Kloosterman, groep 8

S kelet was ik in de musical.
K oud was het niet in deze pakken.
E n de pakken waren ook heel hard.
L evende skeletten bestaan toch niet
E igelijk zijn we opgeroepen
T egelijk was ik Maartje in de musical.

Evelien Asma, groep 8

Jelle was ik in de musical:HAERTBREAKER.
Een verstandig iemand
Leuk vond ik die musical wel
Leuk vond ik mijn rol
En in deze musical hadden we veel lol

Davey de Nekker, groep 8

B ij de musical was ik patatboer.
E n heette Berend.
R obin was Bart mijn broertje.
E n wij verzamelden harten.
N atuurlijk gaven wij die aan vader.
D us onze vader was dood en wij probeerde hem
weer levend te krijgen.
I k moest samen met Robin 7 ongezonde harten
hebben.
K on vader pas weer leven worden; jammer genoeg
mislukte dat.

Yanick Wieldraaijer, groep 8

O pa dat was ik.
P ardon ik moet die pijp weg doen want ik moet gaan
lezen.
A angenaam kennis te maken meneer.

V ampier dat was ik ook.
A ndere kant was het leuk de ander kant was ik heel
zenuwachtig.
M aar ik heb het gehaald .
P ardon mag ik er langs ik moet op.
I edereen ging aan de kant.
E n ik ging op het podium staan.
R are ogen keken me aan geen wonder ik had een
masker op.

Jentje Russchen, groep 8

Mieke speelde ik in de musical.
Ik vond de rookrap heel leuk.
Een skelet spelen was heel leuk.
Kind in de klas was ik ook.
En ik vond het een leuke musical.

Silvia Beun groep 7

M oeder dat was ik.
O ok nog van drie kinderen.
N u ben ik zenuwachtig.
I k weet niet waarom.
E n gelukkig ik ben klaar.
K laar, toch jammer.

Frida Bergsma, groep 7

M irna was ik, maar sommige stukjes waren
saai.
I k vond het hartstikke leuk.
R ond het podium moest je stil zijn.
N aar school gaan en liedjes zingen vond ik
leuk.

A ardig leuk vond ik het.

Groetjes Sylvia de Vries, groep 7

M eester was ik in de Musical.
E erst wilde ik patatboer zijn.
E n nu was ik een stoere meester.
S toer maar streng.
T oen wilde ik piloot worden in de Musical.
E n dit stukje is gemaakt door Mark Bos uit groep 8.
R aar maar een mooi einde van de Musical.

J oep was ik
O ok kon je kaarten sparen voor een heartwish
E n ik vond die kaarten top
P atatboeren mesten je vet. Ra, ra.....

Liam Bergsma, groep 8

M aaike zo heette ik met de musical.
A ndere kinderen van groep 3/4 en 5/6 zaten in de zaal.
A llemaal mensen keken naar ons.
I k speelde mijn rol met een paar andere kinderen.
K leine kinderen zaten op het puntje van hun stoel.
E n later kregen we een beker met een chocolade ei.

Judith van den Berg, groep 7



AGENDA

APRIL

26 t/m 1 mei
30

Dorpsbelang "Opzomerweek"
ROMMELMARKT

MEI

12
16
22

Plattelandsvrouwen
Gemengd Koor
VV Boijl

Eendagsbestuur
Optreden in Vledder
Voetbal mixtoernooi

JUNI

3

OUD PAPIER

JULI

8

OUD PAPIER

AUGUSTUS

31

Plattelandsvrouwen Busreisje naar Groningen





Het is tijd voor een goede buur.

Als bank heb je verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint thuis in de buurt. Het is tijd om de buurt om de hoek te betrouwen. Daarom sponsort de Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven. In dat doel we gaan graag samen met jou en onze buurt.

Het is tijd voor de Rabobank.



Rabobank

Rabobank De Stellingwerven, ☎ (0516) 438343