

EVEN BI'JPRAOTEN

IN BOIJL



JAARGANG 25 NR. 4 SEPTEMBER 2004

COLOFON

"EVEN BI'JPRAOTEN"

Is een twee-maandelijks uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerven, Dalton basisschool "de Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

REDACTIE: Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Aletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

MEDEWERKERS:

Fennie Mulder-Flobbe
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee
Lammie Jongbloed – Bolding

BEZORGERS:

H. Bijkerk
J. Jonkers
W. Boelen
R. Akkerman
R.C. Bos
K. Dikstaal
D. Jager
G. Bovenkamp
A. Bootsma-de Boer

MEDEWERKERS BUURTSCHAPPEN:

Brink
Bezembuurt
Daaken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boijl Centrum
Bi'j Harmke
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.
Kerkweg
Klokkeweg
Westhoek
Bekhof

Elly van Bennekom en Jannette de Vries
Sjoukje Hazeloop en Mirjam Koorneef
Thea Mooij en Carla Derks
Feikje de Vries en Sierd Dolstra
Klaasje Punter en Karin Dassen
Margret Wijntjes en Carin Binnendijk
Helga de Vries en Sabine Dam
Annie Winters
Jantje de Vries en Anne-Marie van der Geest
Annie en Anne Marks
Wilma Bouman en Lida Bokkers
Immy Slot en Margriet van der Zee
Gré Bovenkamp
.....
.....

Banknummer 31.02.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.

Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).

Voor het inleveren van kopij kunt u terecht bij Henneke Velzeboer of op school.

EVEN BUURTEN



Klokkeweg

Het is weer tijd voor de krant en daarom ook weer wat nieuwtjes van de Klokkeweg. De heer Stal, die op Klokkeweg 16 woonde, is vertrokken naar Steenwijk. Er zijn geruchten, dat er al weer een nieuwe bewoner in zicht is. Ook nr. 37 is weer bewoond en deze nieuwe bewoonster stelt zichzelf even aan u voor. Wij wensen haar en haar kinderen een fijne tijd toe in Boijl.

Hallo allemaal,

Als we onze leeftijden bij elkaar optellen behoren we tot de doelgroep van de senioren-woningen aan de Klokkeweg, maar eigenlijk zijn we veel te jong.....

Toch zijn wij, Rianne, Iris en Robin, heel blij dat we op 1 juli de sleutel van het knusse huisje op nummer 37 gekregen hebben.

Rianne is als leerkracht werkzaam aan de Vensterschool in Noordwolde. Iris is bijna 12 en heeft haar basisschooltijd voor de grote vakantie afgesloten. Zij fietst nu dagelijks naar de RSG in Steenwijk.

Robin is net 9 geworden. Hoewel OBS de Oosterbrink een gezellige school is en bovendien aantrekkelijk dichtbij, hebben we ervoor gekozen om Robin op de Vensterschool te laten. Er zijn de afgelopen tijd al zoveel veranderingen geweest. Natuurlijk wil hij na schooltijd ook graag met kinderen uit Boijl spelen!

Wij denken dat we hier voorlopig met heel veel plezier zullen wonen en een ieder die nader met ons kennis wil maken is van harte welkom!

*Rianne Hofma,
Iris en Robin Popkema*

U weet het misschien niet, maar er woont heel wat talent bij ons in de straat.

De heer van Herk kan goed tuinieren. Vooral boontjes zijn zijn specialiteit en wij als burens profiteren daarvan mee.

Soms ben je weg geweest en dan hangt er weer een lekker maaltje aan de deur. Fijn hoor!

Rinze en Appie Span zijn goed in het organiseren van een feestje. Dat hebben we zaterdagmiddag weer gemerkt.

De buurt is daar op een geweldige gezellige manier bijeen geweest.

Het was erg warm, maar met behulp van veel Klokkewegsters was er een heel gezellig soort terras gemaakt met een partytent en parasols. Zo was er toch voor iedereen een schaduwplekje.

Voor het natje en droogje was op een fantastische manier gezorgd.

Lekkere salades, stokbrood en allerlei hartige hapjes stonden voor ons klaar. Ook op drankjesgebied was er voor elk wat wils.

Er is heel wat afgepraat en gelachen en ik denk, dat iedereen elkaar hierdoor beter heeft leren kennen.

Ook onze accordeoniste Riekje Marinus droeg haar steentje bij, zodat het een heel gezellige boel werd.

Namens iedereen wil ik dus Rinze en Appie en alle helpers hartelijk bedanken voor de fijne middag.

Dat was het dan weer, tot de volgende keer.





In de vorige Bijpraoten was er nog geen berichtje over de fantastische fietstocht welke op 29 mei werd gedaan. Wij hadden de kopij niet op tijd klaar, waarvoor onze excuses.

Het was een prachtige dag en veel aanmeldingen. Bijna alle bewoners hebben meegedaan en er zijn gelukkig geen calamiteiten geweest. Mevrouw Hofman heeft nog wel een onfortuinlijke buiteling gemaakt, maar heeft daar gelukkig geen letsel aan overgehouden. Wij hopen dan ook dat zij ook volgende keer weer van de partij is. Tijdens de rit werd er gezorgd voor een hapje en een drankje, wat bij iedereen wel in de smaak viel.

Ook de barbecue was zeer geslaagd. Lekker vlees, salades en stokbrood. Er was overal ruim voldoende van en het weer werkte zeer goed mee, waardoor het een zeer geslaagde dag is geweest. Hulde voor de organisatoren, wat ook werd onderstreept door een kleine speech van de heer Akkerman, onze dank hiervoor.

Tijdens die kleine speech heeft de heer Akkerman de straatbewoners ook nog even bedankt voor de felicitaties en bloemen welke zij mochten ontvangen voor hun trouwdag.

Wij hebben gemerkt dat er nieuwe bewoners zijn gekomen op nummer 12. Wij zullen ze binnenkort verwelkomen met een bloemetje en vragen of zij zich even aan u voor willen stellen. Uiteraard heten wij de nieuwe bewoners welkom en hopen dat zij met plezier in de Brink zullen wonen.

Eind vorig jaar kwamen er nieuwe bewoners op nr. 28 en door omstandigheden is het er niet van gekomen om ze eerder aan u voor te stellen, alsnog bij deze:

Mogen wij ons nog even voorstellen?

Hallo,

Wij willen ons nog even voorstellen, dat is er nog niet van gekomen ook al wonen wij al vanaf 1 oktober 2003 op de Brink 28.

Wij zijn Henry Kielstra en Marloes Schutte. Wij hebben altijd in Noordwolde en Heixen gewoond en hebben nu ons stekkie hier gevonden.

Onze hobby's zijn Koikarpers, sporten en natuurlijk de hond Max.

De reden dat het ons wel leuk leek om hier te wonen was dat Boijl een klein rustgevend dorpje is en ten opzichte van ons werk gunstig gelegen, dus is dit de ideale woonplaats.

Wij hopen met dit kleine stukje in 't Bijpraoten een beetje een beeld te kunnen geven wie wij zijn, dat is wel zo leuk.

Ook willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om duidelijk te maken dat er kortgeleden nogal wat onduidelijkheid was met betrekking tot de omgang met onze honden. Een paar buurtbewoners dachten dat wij de honden niet helemaal behandelden zoals het hoort met als gevolg dat de dierenbescherming bij ons is geweest. Gelukkig heeft die geconstateerd dat er helemaal niets aan de hand was en één van onze honden nogal lichtgeraakt reageert, waardoor het lijkt of hij mishandeld wordt. Wij kunnen u verzekeren dat dat niet zo is, wij betreuren dan ook deze gang van zaken.

Als er iemand in de straat denkt dat er wat bij ons aan de hand is, bel alstublieft aan en trek niet te snel conclusies.

Inmiddels is het met een aantal bewoners uitgepraat en duidelijk geworden, wij hopen dat dit in de toekomst ook zo zal blijven.

In ieder geval wonen wij hier erg naar ons zin en hopen wij hier nog lang met plezier te kunnen blijven wonen.

Tot zover onze kennismaking en wie weet komen we elkaar tijdens het honden uitlaten wel een keer tegen.

Groeten van Henry, Marloes en Max.

Verder kwam ons nog ter ore dat mevrouw Bos is gevallen. Na een korte ziekenhuisopname is zij gelukkig weer thuis. Wij hopen dat alles weer goed gaat en u snel weer op de been bent. Sterkte.

Nog even dit:



Wij hebben heel veel moeite om aan nieuwtjes te komen voor 't Bijpraoten, ook is hier al door enige bewoners commentaar op geweest. Natuurlijk vinden wij het ook niet leuk als er geen nieuws gemeld kan worden over de Brink, maar wij schrijven geen roddels en verzinnen geen items.

Als u wilt dat wij doorgaan met het schrijven van de nieuwtjes, dan nogmaals een oproep.

Meld het alstublieft aan Elly (nr. 32) of Jannette (nr.34), zodat wij de leuke en wellicht minder leuke nieuwtjes, verhalen, ervaringen, weetjes kunnen melden in ons stukje. Gooi briefjes bij ons in de bus desnoods. Anders zien wij ons toch genoodzaakt de pen over te dragen aan een nieuwe vrijwilliger. Mocht u overigens interesse hebben om het over te nemen, zeg het ons. Wellicht is een frisse wind noodzakelijk.

Groeten van Elly en Jannette



Boijl Centrum

Begin juli was het bij de familie Brinkman feest. De jongste dochter Claudette is in het huwelijksbootje gestapt met Aron Tissink. Het jonge paar woont in Steenwijk. Nog van harte gefeliciteerd en veel geluk voor nu en in de toekomst.

Davey de Nekker heeft de basisschool periode ook afgesloten en gaat nu voor verdere ontwikkeling naar de R.S.G. in Steenwijk. Veel succes en doe je best.

Op 21 Augustus werd er door Boijl Centrum een gezellige buurtavond georganiseerd. Het was al enkele jaren geleden dat dit had plaatsgevonden vandaar dat er wel belangstelling voor was.

Om 17.00 uur werden we in café "de Tille" verwacht en ontvangen met een heerlijke kop koffie.

Janny en Marietje hadden zich er voor ingezet om alles goed te laten verlopen. Toen iedereen aanwezig was werden we in 6 groepen verdeeld want we gingen klootschieten. Een heel gezellig spel, maar ja de bal kwam ook wel eens in de sloot terecht en vind hem dan maar eens weer. Er was zelfs nog iemand die even de schoenen en de sokken uit trok om hem toch maar te vinden en het lukte.

Bij terugkomst stond de barbecue al klaar. 't Was allemaal goed verzorgd en het smaakte uitstekend. Al met al een goed geslaagde avond die erg bij de buurtgenoten in de smaak viel. Er waren zelfs twee dames, Renate en Fronie, die zich spontaan opgaven om volgend jaar weer zo'n avond te organiseren.

Bert Diever bracht naar voren dat de feestcommissie in de problemen zat. Gebrek aan leden. Gelukkig melde zich daar ook iemand voor aan zodat die voorlopig ook weer verder kunnen.

Er werd nog een kaart met alle namen erop gestuurd naar Henny Greaveslord. Ze heeft in 't ziekenhuis in Groningen gelegen en daar een zware operatie ondergaan, maar is nu weer aan de beterende hand en gelukkig weer thuis. We wensen haar beterschap en sterkte.

Dan wil ik nog de buurtcommissie bedanken voor de verassing die ze voor mij in petto hadden, n.l. een mooi bloemetje, omdat ik al zo lang de nieuwtjes van Boijl Centrum verzorg in de dorpskrant. Ze vonden dat dat wel een bloemetje verdiende. Nou daar word je toch even stil van, want dat verwacht je niet, maar 't was wel erg leuk. Nogmaals mijn hartelijke dank hiervoor.

Annie



Rijsberkamp/Meuleveldweg

Hallo buurtgenootjes,

Onze ex-buurman Bram Mulder, is in het huwelijksbootje getreden met Manou van Heerden. Ze woonden al een tijdje samen in Zorgvlied, maar het grote bruiloftsfeest heeft nog plaats gevonden op de Rijsberkamp aan de aardappelboulevard. Bram en Manou, we wensen jullie veel geluk voor de toekomst.

Ilse van Zanden is in de vakantie weer aan haar voet geopereerd. In totaal is ze nu al 4x geopereerd aan haar voeten, dus nu mogen we toch hopen dat het goed komt met haar voetjes. Haar tweelingbroer René heeft zijn auto-rijbewijs gehaald, gefeliciteerd en rij voorzichtig.

Ab van de Wal heeft tijdens de menwedstrijd in Noordwolde de 4e prijs gewonnen met zijn tweespan bruine paarden een knappe prestatie gefeliciteerd Ab!

Vanaf heden neemt Gerda Parmentier onze taak over en zal zij voortaan een stukje in ons krantje schrijven dus heb je nieuwtjes, dan kun je ze aan Gerda melden.

Lida en Wilma



Boijl Ost

De scholen zijn weer een tijdje bezig en dat is wennen – zeker voor de brugpiepers en de moeders! Vroeg je warme nest uit en dan met een superzware tas achter op je fiets naar Oosterwolde of Wolvega fietsen. Dat valt tegen! Maar tijdens het fietsen tank je genoeg zuurstof, dan ben je klaar wakker of doodmoe als je op school aan komt. En dan krijg je nog eens een adrenalinestoot omdat alles nieuw en spannend is.

Velen herkennen dit wel van hun eerste schooldag op de middelbare school:” Ja hoor, bij wind en regen en in de kou – geeft niks – dat hebben we allemaal gedaan!”

Maar goed – ik vind het hartstikke knap van de kids!

Hierbij wil ik dan ook onze nieuwe brugpiepers Jetske, Deborah en Jentje een goede tijd en veel plezier op hun nieuwe school wensen. En deze wens geldt natuurlijk ook voor alle andere leerlingen.

Op 21 augustus hing bij familie Veenstra de vlag uit. Op de nationale tuigpaardendag in Ermelo werd in de afsluitende finale van de rubrieken in tuig de 'Topsportmerrie' van het jaar gekozen.

En dat werd 'Trea van Bote Pander', voorgebracht door Harm-Jan Veenstra. Dat was reden genoeg voor een feestje!

Terwijl ik dit stukje schrijf - buiten in het zonnetje - worden hier naast mij de aardappelen uit het land gehaald. Na al die regen eindelijk weer een paar dagen zon, zodat ook de piepers droog van het land kunnen.

Elders wordt druk gemaaid om kuil te maken. Net afgemaaid, lichtgroen grasland afgewisseld met vers opengebroken akker. Wat een mooi contrast!

Valt het jullie ook op?

De groetjes Liane



De Daaken / Boschoordweg



Net voor de vakantie hadden we onze jaarlijkse barbecue, dit was zeer geslaagd en er was een goede opkomst! Volgend jaar 1^e zaterdag van juli weer??

Zoals wij hebben gehoord heeft een ieder een goede vakantie gehad en dan nu weer verder met de orde van de dag.

Esmee en Lianne hebben hun zwemdiploma C gehaald. Gefeliciteerd ermee dames.

Robin Dam heeft de lagere school verlaten en is doorgegaan naar het Linde College in Wolvega.

Rick Dam is van het Stellingwerf College ook overgestapt naar het Linde College.

Bij de familie De Vries wordt het nu wel heel erg rustig in huis. Marc en Jos zitten allebei op kamers in verband met hun studie. Veel studentenplezier!



Er zijn nog een aantal nieuwe bewoners die zich willen voorstellen:

Hallo allemaal,

Mag ik ons even voorstellen, wij zijn Wil en Gerard Dekker. Wij komen uit Beverwijk (jawel van de Zwarte Markt).

Wil is 42 en ik ben 41 jaar.

Wil is door een ongeluk in Beverwijk niet meer in staat om te werken en ik werk op onze nationale luchthaven Schiphol.

Ik werk voor de ELAL waar ik een leiding gevende functie bekleed.

Wij zijn hier terecht gekomen door goede vrienden van ons, die zelf in Ossenzijl wonen.

Doordat wij al heel vaak in Ossenzijl zaten, zijn wij een beetje (zeg maar gerust een beetje boel) van de rust om ons heen gaan houden.

Na ruim 2 jaar hebben wij de knoop doorgemaakt en hebben ons ingeschreven voor een woning.

Dat het zo snel zou gaan hadden wij niet verwacht maar na een half jaar werd dit ons aangeboden, en we hebben het gedaan. De rust, de stilte, heerlijk.

Geen overvliegende vliegtuigen, geen stank van de Hoogovens, geen drukke straat waar je om half 5 in de morgen wakker wordt van vrachtverkeer.

Ik hoop dat wij hier nog lang van de rust mogen genieten en dat wij er samen met jullie hier een gezellige buurt van kunnen maken.

Wil en Gerard Dekker,

De Daoken 19

Wat? Roepen onze vrienden uit. Hoe? Vragen ze verbaasd als we ons nieuwe adres noemen.

'Boijl' hebben ze nog nooit van gehoord, en een adres als 'De Daoken' is ze al helemaal vreemd. Maar wat zijn wij blij met de woning op dat vreemde adres in dat onbekende dorp. Want wij, Gino Smit en Noortje Russel met zoontje Jonas (bijna 1 jaar) wilden dolgraag in een rustig dorp wonen, dichtbij het bos. Nou, een rustig dorp is Boijl zeker, en het bos is uitgestrekt en prachtig. Te voet, op de fiets en te paard zullen wij het volop gaan verkennen, en we hopen van harte ook in het dorp zelf geen vreemden te blijven.

Als antiquaar en freelance redacteur/tekstschrijver werken wij veel van huis uit, en zijn altijd in voor een koffie- of theepauze. Dus wie zin heeft om eens te komen kennismaken, is van harte welkom op nummer 21!

Gino, Noortje en Jonas



BI'J HARMKE

Na een (voor sommige studenten) lange vakantie, komt iedereen weer een beetje in het gewone ritme. Zo ging Barry Mailly weer op de fiets naar school in Wolvega en op zaterdag lekker voetballen. Maar wat heet lekker, als je een bal hard op je pols krijgt en het dan erg veel pijn doet! Naar het ziekenhuis voor foto's en, hoewel het door de zwelling op dit moment nog niet goed te zien is, waarschijnlijk de pols gescheurd of gebroken. In het gips dus en voorlopig niet fietsen en voetballen, Barry!

Een "oude" bekende van onze buurt, is afgelopen zomer net buiten onze buurtgrenzen komen wonen met haar man en twee zoontjes. We wensen Karin (Marks), Kees, Jeffry en Mike veel geluk en gezondheid toe op nummer 34.

We hoorden dat Rient en Jelly Menger, na familiebezoek, vanuit Zwitserland terug naar huis zijn komen fietsen. Een mooie bijzondere prestatie waarvan zij, op ons verzoek, zelf verslag doen:





Per fiets van Zwitserland naar Boijl



Eigenlijk begon het met een opmerking meer als geintje, wat je allemaal kunt gaan doen, eenmaal gepensioneerd. "We zouden wel op de fiets naar Zwitserland kunnen gaan."

Onze oudste zoon woont er nu met zijn gezin, sinds 1994 en een aantal keren per jaar rijden we er heen.

Na een tijdje was het: "Waarom ook niet!" Dus getraind, de nodige routes gefietst en in mei de Elfstedentocht als generale. Toen we de routeboekjes kochten bleek dat de beschrijving van Zwitserland naar Rotterdam ging, dus treinden we begin juni met onze fietsen Steenwijk – Utrecht – Zurich – Winterthur. De laatste 18 km naar Frauenfeld in noordoost Zwitserland maar vast gefietst voor het aanwennen.

De route terug pakten we op in Stein am Rhein, even na de Bodensee en via de waterval van Schaffhausen (altijd weer imponerend) naar Bazel. Een prachtige route, soms wel even flink klimmen maar dan was er de afdaling als beloning.

We fietsten tussen graanakkers, weilanden, industriegebieden (kilometers Fordfabrieken), door echt hele grote steden, dan weer tussen de wijnstokken of fruitgebieden door, met steeds weer terugkerend de Rijn als gezelschap.

De eerste 5 dagen was het prachtig fietsweer, daarna regen we aardig routine in snel de regenkleding aantrekken. Gelukkig duurden de buien maar kort maar er kwam wel veel water uit!

We fietsten per dag gemiddeld zo'n 90 km soms meer, soms minder. Langs de Rijn liggen nogal wat grote steden en in no time ben je de routebordjes kwijt. Zo ontdek je dan dat de straten in het centrum van Mannheim geen namen hebben maar nummers en letters. Lezen, zoeken, verkeerd fietsen en vragen. Soms staken we met een van de vele veerponten over naar Frankrijk zodat we om een grote stad heen konden en toen bleek opeens dat de route midden door de grote containerhaven van Karlsruhe liep! De grote bruggen over de Rijn zijn meest bij de grote steden en die zijn echt hoog als je er met heel harde wind over fietst! Ten zuiden van Koblenz is 85 km lang geen enkele brug over de Rijn. Wanneer je op de bruggen staat waar de grote zijrivieren in de Rijn komen (Aahre, Neckar, Main, en Moezel realiseer je je pas, hoeveel water er met de Rijn ons land binnen komt.

Tot Mainz gaat de fietsroute zowel links als rechts van de Rijn en het verveelt nooit al die schepen zo vlak bij. Grote passagiersboten, hele lange duwbakken (ze moeten stoppen voor een scherpe bocht, draaien het achterschip zijwaarts bij en nemen dan de bocht.) Schepen met meer dan 100 containers er op, anderen vol met oud ijzer, heel veel zand en grint vervoer en boten met dichte luiken die soms zo zwaar geladen waren dat de neus onder water lag.

Gelukkig konden we het EK voetbal goed volgen. In Mainz vierden de Portugezen al toeterend hun overwinning. Later in Bonn zag de binnenstad er heel gezellig uit. Volle terrassen en grote videoschermen. Na de eerste goal was het de beurt van de Duitsers maar oooooo wat was het stil toen ze die avond uitgeschakeld werden!



Schaffhausen waterval

Zo tegen 5 uur zochten we dagelijks onderdak in een pension of hotelletje. Best wel een gek gezicht onze fietsen in een grote parkeergarage onder het hotel (Mainz.) Op de helft van de tocht bij de Loreley hielden we een rustdag. Een heel mooi bergachtig deel van de reis waar we dagenlang alleen maar pal naast de Rijn fietsten en verrassend, helemaal vlak dus!

Bij Millingen kwamen we weer in het land en toen via de mooie Hanzeroute tot Zwolle waar we voor het laatst overnachtten.

Na 1365 km, 3 lekke banden, 14 fietsdagen (+ 1 rustdag) kwamen we gezond, fit en zeer voldaan weer in Boijl aan.

Rient en Jelly Menger.

NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE



In en om de kerk...

Zondag 19 september wordt Liane Russchen bevestigd als ouderling. Het is fijn om bij de start van het nieuwe seizoen de kerkenraad te kunnen versterken. Zij zal samen met mij het bezoekwerk gaan doen. De jongerengroep 12 plus start op dinsdag 12 oktober om 19.00 uur. De jongerengroep vanaf 15 jaar start op dinsdag 12 oktober om 20.00 uur.



KINDERKOOR BOIJL

Op 4 september is het kinderkoor weer begonnen. Afgelopen seizoen hebben we op 3 juli een slotconcert gegeven voor ouders, familie en vrienden in de theatertuin van de zus van Mirjam in Langedijke. Op dat moment hadden we 15 kinderen op het koor, uit Boijl, Oosterstreek en Vledderveen. In april hadden we al afscheid genomen van Mirjam de Vries en Suzanne Spijkers. We beginnen eerst met stemvorming en daarna zingen we liedjes van o.a. Harry Bannink en Annie M.G.Schmidt en liedjes uit "The sound of music". Nieuwe leden zijn van harte welkom en ook ouders mogen blijven kijken. Kosten zijn € 5.00 per maand. Te betalen op de eerste zaterdag van de maand. De repetitie is elke zaterdagmorgen van half tien tot kwart over tien.

Mirjam en Minnie

DINSDAGMIDDAGCLUB

Op 21 september a.s. beginnen we weer met de club. De club is er iedere dinsdag als er school is van half vier tot kwart voor vijf. Eerst is er tijd voor thee of limonade een koekje en een praatje met de kinderen, daarna wordt er een verhaal verteld en zingen we liedjes. Hierna zoeken de kinderen allemaal een plekje op, hetzij in de consistorie, de hal of in de kerk. Ze kunnen bijvoorbeeld spelletjes spelen, sjoelen, kleuren, knippen, plakken of met K'nex spelen. Vorig seizoen was het vaak chaotisch door het grote aantal kinderen (28) dat op club kwam. We hebben dan ook dringend behoefte aan meer leiding of hulp van ouders, grootouders of wie het dan ook maar leuk vind om ons te komen helpen. Kom gerust eens een keertje kijken!



Sanna en Minnie

STARTZONDAG

Op de startzondag (26 september) gaan wij elkaar bevragen, een beetje zoals die mensen op weg naar Emmaüs. Niet in de dienst, maar daarna. Met de auto worden we gedropt om al wandelend terug te gaan naar de kerk waar de lunch wacht, net zoals destijds de wandelaars naar Emmaüs. Die wandeling is onderdeel van de eredienst van deze morgen. Onderweg moet het immers gebeuren. Voor wie slecht ter been is, is er een chauffeur met een luisterend oor. In de kerk in Elsloo komt Johan Veenstra van 14.00 tot 14.45 uur Stellingwerfse verhalen vertellen.

"God schiep de mens omdat hij van verhalen houdt", zei Elie Wiesel. Laten we eraan toevoegen: wie zijn verhaal vertelt, leven schiept.

Programma

- 10.00 kerkdienst in Elsloo en zondagschool
- 11.00 koffiedrinken en springen op het springkussen
- 11.30 dropping en wandelend elkaars verhaal delen
- 13.00 broodmaaltijd
- 14.00 afsluiting in de kerk met Stellingwerfse verhalen verteld door Johan Veenstra

NAJAARSOCHTEND VAN VROUW EN KERK



In verwachting zijn van een kind: "Gods toekomst in je dragen" is het thema van de Najaarsochtend van Vrouw en Kerk. Op deze ochtend zal da. A.C. Reichman-Scheffer, predikante van de Lutherse Gemeente te Leeuwarden, bovengenoemd thema behandelen. Moeder zijn van..... is bijbels gesproken breder dan ons biologisch moederschap. Alle vrouwen kunnen zich met dat moederschap identificeren. Via vrouwen uit de bijbel zullen er lijnen worden getrokken naar ons eigen leven. Het is verrassend hoe modern onze bijbel is en het is verheugend hoe sterk vrouwen zijn. Zwanger raken van Gods toekomst, is dat niet de uitdaging in onze tijd? Het belooft een waardevolle ochtend te worden.

Datum: woensdag 22 september 2004
Tijd: 9.30-12.30 uur
Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden
Kosten: € 6
Organisatie: Vrouw en Kerk Fryslân
Opgave: bij Erica

BIJBELLEESGROEP

We zijn al een keer bij elkaar geweest. Dit jaar komen wij verder bij elkaar op dinsdagmorgen 19 oktober, 9 november en 7 december van 10.00 tot 11.30 uur in het Karkehus in Elsloo.

De koffie staat voor tienden klaar.

Op 19 oktober praten we over 2 Koningen 2: 1-18. Het is het verhaal van Elia's Hemelvaart. Het overlijden van Elia is geen tragisch verhaal. In het liedboek staat in gezang 454 vers 2 deze prachtige zin "Wie kan aarden hier beneden als er geen open hemel is?" Samen praten we over wat die open hemel voor Elia en voor ons vandaag betekent. Iedereen die van verhalen houdt en niet bang is om iets van zichzelf te laten zien is van harte welkom. Dat geldt ook als u nog niet eerder meedeed.



BELIJDENISCATECHESGROEP

Net als vorig jaar geef ik ook dit seizoen belijdeniscatechese. We werken aan de hand van een boek. Wie belijdenis heeft gedaan, maar nog niet uitgeleerd is, is net zo welkom als zij die overwegen in de toekomst belijdenis te doen. We starten op maandag 11 oktober om 20.00 uur in Elsloo en komen 1 keer per maand bij elkaar.

JONGVOLWASSENENGROEP

Deze avond is bestemd voor twintigers en dertigers uit onze gemeente. Het doel is elkaar te ontmoeten en te praten over wat ons bezighoudt. Voor wie op zondag andere dingen doet dan naar de kerk gaan, is dit ook een zinvolle vorm van kerkzijn. We komen 1 keer per maand bij elkaar. De eerste keer maandagavond 25 oktober om 20.00 uur in Elsloo. Mocht je niet kunnen, maar wel mee willen doen, meld je dan even bij mij. Misschien is er meer mogelijk.

RAAD VAN KERKEN ROEPT OP TOT GEBEDSDAG VOOR DE VREDE



De Raad van Kerken in Nederland vraagt zijn lidkerken zondag 19 september 2004 uit te roepen tot Internationale Gebedsdag voor de Vrede, en daarbij bijzondere aandacht te schenken aan de situatie in Irak en in Soedan. In een brief aan zijn lidkerken schrijft de Raad: "Bidden voor vrede is meer dan ooit nodig en oecumenische initiatieven hiertoe verdienen alle steun."

Met deze oproep kiest de Raad voor een eigen Nederlandse invulling van het verzoek van de Wereldraad van Kerken om 21 september uit te roepen tot Internationale Gebedsdag voor de Vrede. Deze dag is door de Verenigde Naties tot Internationale Dag voor de Vrede verklaard. De Wereldraad meent dat een Internationale Gebedsdag voor de Vrede een goede manier is om het getuigenis van kerken en geloofsgemeenschappen te verbinden met de vele krachten in de internationale gemeenschap die streven naar vrede en gerechtigheid. Daar in Nederland Prinsjesdag dit jaar op 21

september valt, heeft de Nederlandse Raad gekozen voor zondag 19 september, de eerste zondag van de jaarlijkse Vredesweek. Veel parochies en gemeenten zijn al gewoon op die zondag extra aandacht te schenken aan het vredeswerk en te bidden voor vrede.

De woorden van de monnik geboren in 1182 wijzen ons vandaag de weg naar vrede.

Heer, maak ons tot werktuigen van uw vrede:

waar haat heerst, laat ons liefde brengen;

waar onrecht is, vergeving;

waar twijfel is, geloof;

waar wanhoop is, hoop;

waar duisternis is, licht;

waar droefheid is, vreugde.

O goddelijke meester,

laat ons proberen te troosten

in plaats van getroost te worden,

laat ons proberen te begrijpen

in plaats van begrepen te worden,

laat ons proberen te beminnen

In plaats van bemind te worden.

Want wanneer we geven, ontvangen we,

wanneer we vergeven, krijgen we vergiffenis,

en wanneer we sterven, worden we geboren in het eeuwige leven.

Gebed van Franciscus van Assisi

IKV VREDESKRANT: "(BE)WEGEN NAAR VREDE"

Ieder jaar organiseert het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) samen met Pax Christi de Vredesweek. Het motto van de Vredesweek, die van 18-26 september a.s. wordt gehouden, is: (Be)wegen naar vrede. Ter ondersteuning van dit initiatief is er de Vredeskrant. De Vredeskrant 2004 concentreert zich op de rol van Europa met betrekking tot diverse conflict- en spanningsgebieden, zoals Irak, Israël en Armenië.

Juist dat laatste land heeft mijn speciale belangstelling vanwege de familie Mamikonjan die vanuit Armenië naar Nederland gevlucht zijn en nu vol spanning wachten op een verblijfsvergunning. De trauma's die deze mensen opgelopen hebben in Armenië mogen hier officieel niet verwerkt en behandeld worden. Na het gesleep van het ene naar het andere AZC kwamen zij in Boijl wonen. Inmiddels wonen zij in Wolvega in een woning die binnenkort afgebroken wordt. De IND lijkt er vooralsnog geen probleem mee te hebben om doodzieke mensen terug te sturen naar een land dat voor hen onveilig is. Ik vraag me af wat er gedaan wordt met de rechten van de kinderen?

In de Vredeskrant wordt in een fotocollage de geschiedenis van de Europese Unie geschetst die leidde tot duurzame vrede tussen de landen die lid zijn van de Europese Unie. De visie van partners van het IKV op de relatie van hun land met Europa staat daarbij centraal. Als 'leermoment' wordt daarbij gewezen op de noodzakelijke rol van een derde partij in een vredesproces en de verandering van een uitsluitingsmentaliteit naar een win-win denken. De positie van de kerken in één van de nieuw toegetreden landen, Tsjechië, komt aan bod evenals de mening van netwerken van burgergroeperingen in landen die op de nominatie staan om toe te treden, zoals de landen in de Balkan en Turkije. De Vredeskrant (€ 0,80), de Liturgiekrant 2004 (€ 2,50), een uitgebreid informatiepakket over de vredesweekmanifestatie (gratis) en een affiche (€ 1,50) kan worden besteld bij het IKV, tel. 070-3507100, e-mail ikv@ikv.nl.



LEVEN NA HET VERLIES

De werkgroep Senioren Weduwen en Weduwnaars (SWW) organiseert een ontmoetingsdag over het thema: "Leven na het verlies". De dag is bedoeld voor mannen en vrouwen in de leeftijd van ca. 50-75 jaar, uit Friesland, Groningen en Drenthe, die hun levenspartner door overlijden hebben verloren. De ontmoetingsdag vindt plaats op zaterdag 23 oktober 2004 in de Arke, Flevo 161 te Drachten.



Verder leven na het verlies van je partner is een ingrijpende gebeurtenis. Na alle drukte rond het afscheid nemen komt de stilte. Je staat er nu alleen voor. Je moet verder zonder die hand op je schouder, die arm om je heen. Je verdriet en gevoelens delen met anderen dat doe je niet zomaar. Daar is moed en wederzijds vertrouwen voor nodig. Soms zijn er mensen in je omgeving die er voor je willen zijn. Ze geven ruimte aan je verdriet en pijn, ze proberen je tot steun te zijn om verder te kunnen met je leven. Daarnaast is het waardevol mensen te ontmoeten, die hetzelfde als jij hebben doorgemaakt. Daarom zal deze dag in het teken staan van "elkaar ontmoeten in leven na het verlies"

Pastor Nelly Sluis is onze gastspreker. In haar inleidend woord zal pastor Sluis ingaan op vragen zoals:

- *Leren omgaan met verlies, hoe doe je dat?*
- *Hoe vind je weer evenwicht in je leven, geef je weer zin aan je bestaan?*
- *Welke verwachtingen heb je ten aanzien van kinderen, familie en omgeving?*
- *De betekenis van bepaalde dagen, hoe ga je daar mee om?*

Na de lunch gaat pastor Sluis met ons in gesprek over wat ons is overkomen en onder andere welke plaats God inneemt in deze moeilijke periode in ons leven. De dag wordt afgesloten met een korte viering. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Er wordt een bijdrage in de kosten ad. € 13,00 gevraagd. Koffie/ thee en lunch zijn daarbij inbegrepen. Zijn de kosten een belemmering dan is altijd reductie mogelijk.

Opgave is mogelijk t/m 8 oktober a.s. bij Coby Petersen, Flevo 6, 9204 JN Drachten, tel. 0512-520847. Enkele dagen voor de ontmoetingsdag ontvangt u een bevestiging, programma, deelnemerslijst en routebeschrijving. De werkgroep wordt ondersteund vanuit het Protestants Diensten Centrum Fryslân te Leeuwarden.



CONFERENTIE JEUGDWERKLOOSHEID OP DONDERDAG 14 OKTOBER

In Kerkinformatie van mei jl. werd een conferentie over jeugdwerkloosheid aangekondigd voor 17 juni. Vanwege alle drukte rond de Kerkdag moest deze bijeenkomst worden uitgesteld. Inmiddels is een nieuwe datum gekozen, nl. donderdag 14 oktober. De werkdag vindt plaats in het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht en is bestemd voor iedereen die wil meedenken over de mogelijkheden die in en vanuit de kerken gevonden kunnen worden om dit grote sociale probleem aan te pakken.

Het is georganiseerd door het bureau Dienst in de Samenleving van Kerkinactie Binnenland/Diaconaat en het landelijk bureau DISK (arbeidspastoraat). Medewerking wordt verleend door de landelijke "Taskforce Jeugdwerkloosheid". Inlichtingen en opgave: Marijke Gaastra, tel. 030-8801886; e-mailadres: m.gaastra@kerkinactie.nl



HUISELIJK GEWELD TEGEN KINDEREN

Van de 3,5 miljoen kinderen tussen de 0 en 17 jaar in ons land zijn er 74.000 de dupe van verwaarlozing en mishandeling, als gevolg waarvan er per jaar 150 overlijden. Ook in ons dorp kunnen er kinderen zijn die te maken hebben met huiselijk geweld, een loodzwaar en eenzaam geheim dat ze vaak niet mogen doorvertellen. Een vertrouwenspersoon voor deze kinderen hoeft geen professionele hulpverlener te zijn,

maar moet wel de weg weten naar diverse hulpverleningsinstanties.

Kerken kunnen hierin een rol spelen. Het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Nederland heeft materiaal ontwikkeld om huiselijk geweld bespreekbaar te maken onder de titel "Niet doorvertellen!?" Het bestaat uit een praktische handleiding voor leidinggevenden en een werkboekje voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Handleiding (€ 4,50) en werkboekje (€ 0,95 per stuk) vormen samen één geheel. Dit seizoen zal dit thema ook op de clubs ter sprake komen. Het materiaal is ook geschikt voor scholen. Het is te bestellen bij de Protestantse Kerk in Nederland, tel. 030-8801724, e-mail brochureverkoop@pkn.nl

THEMADAG VOOR FAMILIE EN VRIENDEN VAN MENSEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN

Thema: geloven en vergeven. Zaterdag 9 oktober 2004 van 10.00 uur tot 16.00 uur in De Schakel Havingastate 7 Leeuwarden.

Eens in het jaar organiseert Labyrinth/In Perspectief een themadag rond geloofsvragen.

Geloofsvragen die kunnen ontstaan wanneer mensen in hun naaste omgeving te maken hebben met psychische ziekte. De bijeenkomsten hebben tot doel om temidden van de drukte van het bestaan van alledag even tot rust te komen, letterlijk en figuurlijk stil te staan om op adem te komen. Waar mensen op adem komen ontstaat ruimte voor bezinning, voor gedachtes en verhalen, die anders zo vaak in de bedrijvigheid van het dagelijkse onder dreigen te gaan. Het doel is om deze gedachten en verhalen uit te

wisselen en hierover met elkaar in gesprek te gaan om zo weer een stukje verder het spanningsveld te verkennen tussen geloven en het psychisch ziek zijn van een naaste. Aan deze themadagen nemen mensen uit verschillende geloofstradities en met uiteenlopende geloofsbelevingen deel.

Ds. Katrin Hansen, geestelijk verzorger binnen de GGZ Friesland, zal de inleiding verzorgen. Zij zal ingaan op de vraag of het christelijke ideaal van vergeving ("Vergeeft elkaar, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft", Eph 4:32) bevrijding is of gesel - of misschien soms ook allebei.

Vergeving komt in beeld waar wij worstelen met vragen als: hoe ga ik om met mijn psychisch zieke naaste? Hoe geef ik vorm aan mijn leven nu het zo anders gaat? Hoe ga ik om met mijn geloofsvragen? Kan ik nog vergeven? Is er nog uitzicht in mijn leven?

Rond deze en andere vragen gaan wij met elkaar op zoek, voorzichtig en tastend... Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de heer K. Krol, tel. 0511-476213.



Tot zo ver de activiteiten van het kerkelijke leven dichtbij en verder weg. Wilt u mij spreken over leven of dood dan kunt u een afspraak maken.

Erica Plomp-den Uijl, tel. 0516-441477, e-mail de.pastorije@hetnet.nl

**PREEKROOSTER STREEKGEMEENTE FRIESLANDS END,
voor de dorpen Boijl, Elsloo en Makkinga, aanvang 10.00 uur, tenzij anders is vermeld**

26 september	Elsloo	mevr. E. Plomp	start winterseizoen 2004-2005
3 oktober	Makkinga	mevr. W. Hartholt	
10 oktober	Boijl	ds. V. Top	
17 oktober	Elsloo	ds. mevr. Drop	
24 oktober	Makkinga	mevr. E. Plomp	
31 oktober	Boijl	ds. Schonewille	Heilig Avondmaal
3 november	Elsloo	mevr. E. Plomp	dankstond gewas en arbeid, 19.30 uur
7 november	Elsloo	mevr. W. Hartholt	
14 november	Makkinga	ds. E.J. Struif	
21 november	Boijl	mevr. E. Plomp	

Kerkenraad Protestantse Gemeente Boijl



INGEZONDEN



Zonnebloem zoekt medewerkers voor vakanties

Ook in 2005 zal de Zonnebloem weer een aantal vakantieweken organiseren bestemd voor mensen die vanwege langdurige ziekte, lichamelijke handicap of ouderdom op begeleiding en verpleegzorg en begeleiding. Naast de landelijke opgezette weken, worden er ook een aantal weken georganiseerd voor en door mensen uit Fryslân. Het vakantieaanbod van de Zonnebloem wordt meer gevarieerd. Zo is er een week voor gehandicapten van 20-45 jaar, voor oudere gehandicapten en voor mensen die graag met een bus op pad gaan.

Om deze weken ook daadwerkelijk mogelijk te maken zijn wij op zoek naar vrijwillige medewerkers (minimum leeftijd 18 jaar). De begeleidingsgroep van een vakantieweek bestaat uit een aantal verplegenden en een aantal medewerkers zonder een specifieke verpleegopleiding. Doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers optimale aandacht en steun krijgen tijdens de week, die loopt van Maandag tot Zaterdag. Aan deelname zijn voor de vrijwilligers geen kosten verbonden.

Alhoewel de data van de vakanties nu nog niet bekend zijn, willen wij graag nu al in contact komen met mensen, die belangstelling hebben om aan deze weken mede vorm te geven.

Geïnteresseerd? Belangstellenden kunnen contact opnemen met Gerry Reinink, tel. 0521-302131, e-mail: jreinink@planet.nl of met het districtshoofd van de Zonnebloem in Fryslân, de heer Paul In der Rieden tel.: 0515-577876, e-mail: paul.inderrieden@zonnebloem.nl

De opbrengst van de
collecte Kankerbestrijding in Boijl
was dit jaar €723,62

**KWF
KANKER
BESTRIJDING**



VERENIGINGSLEVEN

Dorpsgemeenschap

PROGRAMMA 2004 - 2005

De zomer ligt nog maar net achter ons of ons winterprogramma wordt u al weer voorgeschoteld.....

Ook dit jaar hebben wij als bestuur ons best gedaan om een leuk programma samen te stellen in de hoop u allen te kunnen begroeten in ons dorps huis "de Tille"!

Helaas zijn bij het samenstellen van de krant alle data waarop wij u trakteren op een gezellige dorpswinteravond nog niet helemaal rond en daarom kunnen wij u in deze Even Bi'jpraoten 'slechts' mededelen wát u dit winterseizoen kunt verwachten maar nog niet exact wánneer!!!

- **25 OKTOBER** : **Ledenvergadering**
Op deze avond zijn alle leden van harte welkom in de tussenzaal van "de Tille".
Aanvang 20.00 uur
- **?? NOVEMBER** : **Kinder- en Jeugd disco**
Springen, dansen en 'lekker uit je dak' gaan voor iedereen op allerlei soorten muziek die natuurlijk weer verzorgd wordt door Discotheek "Walk of Live".
Aanvang 19.00 uur tot 21.30 uur voor groep 3 t/m 8 basisschool / Entree niet-leden € 2,50
22.00 uur tot 01.00 uur voor 13 jaar en ouder(en) / Entree niet-leden € 2,50
- **27 NOVEMBER** : **Spel & Quiz Avond**
Bij iedereen onderhand wel bekend... de avond dat men mag proeven, voelen, ruiken, luisteren, lachen, zweten, schrijven en vooral veel en diep nadenken!
Aanvang 20.00 uur / Entree niet-leden € 5,-
- **?? FEBRUARI** : **Cabaret met dansmuziek na!!!**
Aanvang 20.00 uur / Entree niet-leden € 7,-
- **?? MAART** : **Kinder- en Jeugd disco**
Zie november
- **18 MAART** : **Generale repetitie voor de Bonte Avond**
Aanvang 19.00 uur
- **19 MAART** : **Bonte Avond**
Een playback/soundmix avond voor en door dorpsgenoten. Dus mobiliseer uw vriendenkring, straat of buurt en geef u op bij het bestuur!
Aanvang 20.00 uur / Entree € 5,-



Toneelvereniging "Nut en Genoegen"

De leescommissie is er weer uit. Na de "vrolijke toneel cocktail" ter ere van ons 100-jarig bestaan, is het moeilijk kiezen uit de bestaande stukken. Maar het is gelukt. Dit jaar spelen we een blijspel in drie bedrijven door Frans Schaurer met een titel waar je je van alles bij kunt bedenken:

"Zonder haar in de twijfelaar". Over de exacte inhoud gaan we natuurlijk niets vertellen, we hopen wel dat u allemaal weer naar de uitvoeringen op **9 en 11 december 2004** in de Tille komt zoals altijd beginnen we om 20.00 uur. Op de donderdagavond hebben we geen muziek op zaterdagavond kan er gedanst worden. De donateurs kaarten worden bezorgd.

Hierbij doen we gelijk een oproep speciaal aan de **HEREN** (vanaf 16 jaar) mocht u denken, hé dat lijkt me ook wel wat om samen met allemaal leuke gezellige vrouwen en heren toneel te spelen of technische ondersteuning te verlenen (licht, geluid, decorbouw), kom dan op dinsdagavond een keer langs tijdens de repetitie avonden in dorps huis de Tille. Tussen 8 en 11 uur zijn we daar aanwezig of neem contact op met voorzitter Meint Postma (421691) of Alletta de Weert (421887). Dames zijn natuurlijk ook van harte welkom!!



50- jarige bestaan OJP

Zoals velen wel gemerkt hebben was er in het weekend van 28 augustus feest in Boijl. De aanleiding hiervoor was het 50-jarig bestaan van de OJP.

We wilden deze gelegenheid niet ongemerkt voorbij laten gaan en besloten daarom om iets te organiseren!

Het leek ons wel een leuk idee om het in een feesttent te houden....

Op vrijdagavond werd een discoavond gehouden voor het dorp. Die avond was gezellig druk, maar het was slechts een extraatje want het ging natuurlijk om de zaterdag..... vanaf 14.30 waren alle oud-leden van harte welkom!

De middag werd gevuld d.m.v. twee sprekers namelijk Jan Hofman, één van de oprichters, en Geert Pijlman die nog maar eens benadrukte wat de OJP voor het dorp betekent.

Tussen de sprekers door werden er door de OJP leden zelf kleine toneelstukjes opgevoerd. Deze gingen over het ontstaan, het midden en de OJP vandaag de dag. Later op de middag werden de oprichters naar voren geroepen. De reden daarvoor was dat ze werden beëdigd als erelid van de OJP.

Tussendoor kon iedereen onder het genot van een drankje de verhalen van vroeger nog eens vertellen en naarmate de middag vorderde werden ze al sterker!

Nadat het officiële gedeelte van de middag was afgerond, konden de mensen, die zich daar voor opgegeven hadden, een warm en koud buffet krijgen. Daarna werd de inrichting wat aangepast en kon om 21.00 uur de feestavond beginnen die voor iedereen toegankelijk was.

Op de avond was er een optreden van "Mr. Blank" en de "Drive In Show" zorgde tijdens de pauzes dat iedereen in beweging kon blijven!

Maar aan alles komt een eind dus ook aan deze zeer geslaagde dag/avond!!







BvPF

Vrouwen van Nu

afd. BOIJL

De zomer loopt al weer ten einde, het had beter gekund met het weer. Zo heeft de tuinclub 2x een activiteit door weersomstandigheden af moeten lassen. Een kleine groep enthousiaste fietsers maakte op de dinsdagen leuke tochtjes en werd er weer even bij gepraat.

Tijd om te starten met het nieuwe programma.

Gym (iedere woensdagmorgen in de Tille) en de volksdansgroep zouden graag een aantal nieuwe leden verwelkomen. Voor de gym is Annie Winters contactlid en voor volksdansen Jannie Prins.

31 augustus reisden een bus vol Plattelandsvrouwen naar Groningen voor een dagje uit. De gezamenlijke fietstocht van vorig jaar met Elsloo, Makkinga en Langedijke kreeg zo een vervolg.



Er bleken zoveel aanmeldingen te zijn dat de bus gevolgd werd door een taxi busje! Bij het Groninger museum werd koffie gedronken waarna een rondvaart door Groningen werd gemaakt. (Jammer dat de uitleg zo slecht te verstaan was (of werd er wat al te luid gekwebbeld.....????))

De bus bracht ons weer naar het centrum waar ieder, voorzien van een plattegrond, zijn middag programma zelf in kon vullen. Diverse musea, een stadswandeling, winkelen enz. Enkele enthousiastelingen beklommen de Martinitoren. Een geslaagde dag.

Half september ging een groep naar Appelscha naar het culinair kookmuseum om daar gezamenlijk nostalgisch te koken.

16 oktober beginnen de maandelijks afdelingsbijeenkomsten weer. Mevrouw Deutekom uit Diever komt dan een indringend verhaal vertellen n.a.v. de fatale verslavingen van haar dochter.

De maand daarop gaan we creatief bezig o.l.v. de tuinclub.

Het bestuur.

Dorpsbelang Boijl

De vakantie is weer voorbij, dus ook het bestuur van Dorpsbelang gaat weer met frisse moed beginnen aan een nieuw seizoen. Een periode, waarin er nogal wat op ons afkomt.

Een overzicht:

Nieuwbouwplannen

Tijdens de zomervakantie is er overleg geweest met de gemeente en de Woningstichting over de voortgang van de bouwplannen aan de Boschoordweg. Er komt nu wat schot in, maar het blijft een zaak van de lange adem. (zie verder bij het schoolnieuws).

Dorpen tafels



U heeft misschien in de kranten gelezen, dat de gemeente graag de contacten en de communicatie tussen gemeente en de kleine dorpen wil verbeteren. Er ligt nu een plan van B&W op tafel, de zogenaamde dorpen tafels, waarbij een dorpencoördinator, samen met enige ambtenaren en een wethouder elk dorp jaarlijks bezoekt en inventariseert wat er in een dorp leeft en wat de wensen zijn. Er hangt wel een behoorlijk kostenplaatje aan dit voorstel. Vooral de aanstelling van een dorpencoördinator en de ambtelijke organisatie er omheen omvat een groot deel van het budget. Geld, dat misschien beter aan praktische zaken besteed zou kunnen worden. Aangezien de gemeenteraad spoedig een besluit wil nemen, probeert de Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf nu, samen met de aangesloten Dorpsbelangen, een alternatief plan aan te dragen. Wordt vervolgd...

Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf

De VKD heeft, door verschillende oorzaken, al enige tijd te maken met een ernstig tekort aan bestuursleden. Deze vereniging, die vooral zaken bespreekt met de gemeente die van belang zijn voor alle dorpen, zoals de rioolproblematiek, de invulling van de Groene Ruimten in het buitengebied, bouw mogelijkheden in de dorpen en de Dorpentafels, wordt bedreigd met opheffing of met de status van "slapend". Op 21 september a.s. moet het huidige bestuur van twee leden, uitgebreid worden met minimaal twee leden om de zaak op gang te houden. Het zou een slechte zaak zijn voor de belangenbehartiging van de kleine dorpen wanneer dit niet zou lukken.

Uitstel septictanks in buitengebied

De 900 percelen in het buitengebied van Weststellingwerf, die niet op het riool worden aangesloten, krijgen tot 1 januari 2008 de tijd om te voldoen aan de lozings-eisen voor afvalwater. Wetterskip Fryslân heeft besloten tot die tijd slechts voor te lichten en te waarschuwen en pas in 2008 te gaan handhaven als er dan, in niet kwetsbaar gebied, bij een lozer nog geen 6 m³ septictank of een gelijkwaardige voorziening is geplaatst.

Snelheidsmetingen in Boijl!

In onze gemeente is in de bebouwde kom van de dorpen een maximum snelheid ingevoerd van 30 km per uur. Nu deze snelheid al enige tijd geldt, heeft het bestuur van Dorpsbelang 3VO gevraagd om eens de snelheid te meten van de voertuigen die in het "centrum" van het dorp rijden. Samen met dhr. Tilstra van 3VO heeft ondergetekende deze metingen gedaan met een lasergun ter hoogte van het bushokje. Tussen half drie en vier uur in de middag bleek het overgrote deel van de automobilisten tussen de 30 en 50 km per uur te rijden, dus eigenlijk allemaal harder dan toegestaan. Met geparkeerde auto's langs de kant en een uitkomende school was deze meting misschien niet helemaal representatief. Vooral het verkeer dat in of uit Boijl gaat, rijdt vaak nog schrikbarend veel harder! In samenspraak met 3VO komt er wellicht een vervolg op deze actie, maar dan op een andere plaats in het dorp.

Let dus op uw teller!



Namens het bestuur,
Anne-Marie van der Geest.

ANBO afd. Boijl

De kinderen zijn weer naar school en de meeste ouderen zijn weer terug van hun vakantie zodat we weer aan de activiteiten van de maanden met de R erin beginnen.



Onze eerste dag is gepland op Zaterdag 2 oktober en wel een ouderen sportmiddag in sporthal "De Steense" te Wolvega, waar we al een paar jaar met veel plezier aan meedoen. Aanvang 14.00 uur.

Onze eerste middag thuis is op 21 Oktober. Dan komt de heer Hans Baron uit Terwispel, hij zal een diamiddag voor ons verzorgen. Aanvang: 14.00 uur in dorps-huis "De Tille".

Op Donderdag 25 november is er, onder voorbehoud, een spelmiddag met o.a. bingo. Ook deze middag begint om 14.00 uur in het dorps-huis.

Alle mensen, ouder dan 50 jaar, die belangstelling hebben voor het bijwonen van één van deze activiteiten zijn van harte welkom. Het verplicht u tot niets maar we hopen dat ons ledental zal stijgen. Veel van onze leden zijn vertrokken naar elders en we zien graag dat de ANBO in ons dorp kan blijven bestaan omdat ze toch veel voor de ouderen doen.



PUZZELPAGINA

M	S	R	E	T	S	I	S	R	E	G	N	A	B	E	H	T	K
E	A	F	O	O	T	B	A	L	L	F	A	N	A	A	T	V	T
L	S	E	M	I	T	D	L	O	E	K	I	L	S	M	E	E	S
V	S	S	E	Y	H	S	E	R	E	S	N	A	D	R	A	B	L
I	W	U	E	P	T	D	S	Y	S	O	T	O	M	C	R	O	R
N	O	H	N	R	I	T	T	B	S	I	V	A	H	I	S	E	R
F	O	E	S	O	E	E	A	E	R	E	A	T	E	A	T	E	E
R	S	R	I	M	N	T	K	E	R	K	E	V	N	T	D	I	L
A	I	B	T	O	O	C	N	B	B	R	E	G	I	W	T	T	D
N	E	E	U	T	A	H	O	I	V	N	E	S	R	N	T	A	I
K	K	R	A	I	A	A	T	O	E	L	E	A	A	R	V	L	M
B	U	T	T	E	R	F	L	I	E	S	A	R	E	F	R	E	E
S	R	R	I	D	D	G	I	S	U	K	G	A	R	N	G	R	T
L	T	O	E	O	I	L	M	O	N	E	G	O	L	A	I	D	T
U	Z	S	S	N	G	D	H	R	E	A	C	T	I	E	W	I	E
W	E	S	G	H	A	N	E	L	E	H	C	E	I	G	W	N	B

De overgebleven letters vormen een zin.

AARDIG

ACHTERVOLGING

BETTE MIDLER

BRIEVEN

BUTTERFLIES ARE

FREE

BIJRØL

DANSERES

DIALOGEN

FOOTBALLFANAAT

GIECHELEN

HERBERT ROSS

HOUSESITTER

INTERESSE

LEE GRANT

LOS ANGELES

MELVIN FRANK

MILTON KATSELAS

OVERBOARD

PROMOTIE

REACTIE

RELATIE

SATIRE

SEEMS LIKE OLD

TIMES

SITUATIES

SLUW

SWOOSIE KURTZ

THE BANGER SISTERS

VERMAAK

WARREN BEATTY

WRAAK



Sam heeft zo'n zin in een ijsje!
 Help hem er één te eten door hem de weg naar het ijskarretje te wijzen.



Alle sommetjes in de wolken horen bij een zonnetje.
 Geef de zon en het bijhorende wolkje dezelfde kleur.

 37-12=	 50-26=	 53	 18+11=	
 29	 2	 35+26=	 22+13=	 24
 57-13=	 25	 44	 30+30=	
 61	 9+44=	 60	 20-18=	 35

KLEURPLAAT



SPORT

De 38^e internationale Nuttert van der Heide Rit van 5 september

Het is "the day after" als ik dit aan het papier toevertrouw. Nog een beetje duf na een druk weekend, maar terugkijkend met een gevoel van grote tevredenheid. Want laten we eerlijk zijn: wat hadden we een mazzel met het weer bijvoorbeeld. De natste augustusmaand van de afgelopen honderd jaar en dan precies op 1 september 2004 wordt het droog en ook nog eens zomers warm. Maar goed ook, want het sportveld/trainingsveld was doordrenkt en zo ook het land van de familie Derks. Door de plotselinge weersomslag lukte het toch nog om de meeste deelnemers aan de Nuttert van der Heide Rit een droog plekje te bieden op de velden. Een paar "vroegkomers" waren inmiddels al uitgeweken naar camping De Bosfluit, want camping Te Hooi En Te Gras stond aan het begin van een ingrijpende "verbouwing" van het campingterrein en was al helemaal ontruimd.



Het gebruik van het land van de familie Derks lukte nog niet, maar we hebben er alle vertrouwen in, dat we volgend jaar zo nodig weer alle medewerking van hen zullen krijgen.

Ja, en als dan alle deelnemers zo in de loop van de vrijdag en zaterdag aankomen en zondagmorgen de laatste inschrijvers zich melden, dan wordt het echt gezellig druk op het sportpark en dat niet alleen door de motoren, maar ook door een aanzienlijk aantal toeschouwers.

En dat, terwijl er op de zaterdag in Gorredijk bij de rit aldaar nauwelijks enige publieke belangstelling bestaat. Ook bij de pauze en finish bij De Tille was het gezellig druk. Het terras bij Tineke en Ramona zat stampvol met belangstellenden.



Als extraatje hadden we dit jaar voorafgaande aan de start van de motoren een achttal leden van de vereniging Dutch Peace Army met hun legervoertuigen uitgenodigd. Eén van de leden, de heer Oosterveld, gaf voor hun vertrek deskundige uitleg over de Willy's en de GMC's en nog een aantal modellen waarvan ik helaas de naam nu even kwijt ben. Oosterveld had overigens de gehele rit niet te klagen over belangstelling, want de laadbak van zijn truck zat

afgeladen vol met jongeren uit Boijl. Ook zij genoten zichtbaar van de belangstelling bij de start, pauze en langs de route. Jan Smit uit Zorgvlied reed samen met zijn schoonzuster Geertje Nolles in een Burton sportwagen. Een kant en klaar gekocht exemplaar, maar de Burton van Appie en Nelleke Zwiers uit Wateren was geheel zelf gemonteerd door Appie en zijn zoon Jan. Echte sportwagens zijn het niet, want het onderstel en de motor komen van de vroeger overbekende "Lelijke Eend" van Citroën. Dus geen topsnelheden, maar qua model zeker niet onder doende voor de wel "snelle jongens".

Ja, en om 11.00 uur dan de start van de eerste drie motoren. Gelijk ook de oudsten, n.l. de Rex uit 1904 van Johan Beenen uit Gorredijk gevolgd door de Auto Fauteuil uit 1908 van Eije Beukema uit Smilde. Na hen volgden nog 110 deelnemers. Boijl was dit jaar alleen vertegenwoordigd door Anne Dassen op zijn Indian uit 1940. Daarmee voldoet zijn motor precies aan de leeftijdsgrens voor deelname, want motoren die na 31-12-1941 zijn gemaakt, mogen niet deelnemen. Ook daar maken we echter wel eens een uitzondering op. Bijvoorbeeld voor de dochter van Piet Oud, die haar vader (75 jaar inmiddels) graag een beetje in de gaten houdt en hem dus volgde op een BMW uit 1953. En als de zoon van Ina Elfring en haar echtgenoot Gerard van der Veen (beiden vaste deelnemers) ons vraagt of hij met pa en ma mee mag rijden op een Rex-bromfiets van 1954 dan is dat natuurlijk ook prima. Maar zowel de dochter van Piet Oud als Erik van der Veen reden wel buiten mededinging mee.



Toen om ongeveer half vier de laatste deelnemers terugkeerden aan de finish bij De Tille was de rekenkamer al vrij snel klaar met de berekening van de uitslagen. Om ieder echter nog even de gelegenheid te geven de motoren weer op de kar te zetten, begon de prijsuitreiking om kwart over vier.



Naast de gebruikelijke klasseprijzen werd door een schoonzoon van Nuttert van der Heide, Sjoerd Hoekstein uit Haren, een herinnering aangeboden aan "een trouwe deelnemer". Dit jaar viel de eer te beurt aan iemand die helaas ten gevolge van een hem in september 2003 overkomen ernstig verkeersongeval dit jaar niet mee kon rijden, maar wel de gehele dag lopende op krukken in Boijl aanwezig was. Onder een daverend applaus en hier en daar een traantje werd de herinnering uitgereikt aan Sjouke Blokstra uit Jubbega, die de wens uitsprak dat hij volgend jaar weer als deelnemer aanwezig zal kunnen zijn.

Het was inmiddels vijf uur, toen ondergetekende namens alle medewerkers van Sportcentrum Boijl en een grote groep vrijwilligers, de dag afsloot met een wel thuis aan alle aanwezigen en een tot ziens op de eerste zondag van september 2005 bij de 39e editie van de internationale Nuttert van der Heide Rit.

Uitslagen:

Klasse 1 en 2 (motoren tot en met 1914):

1. Ginus Sloots uit Borger met een Armac uit 1908, 4 punten; 2. Peter Pietersma uit Grootegast met een Rover TT uit 1913, 5 punten; 3. Herman Noorman uit Exloo met een Blackburne uit 1914, 4 punten. **Klasse 3 (motoren tot en met 1924):** 1. Peter van Burk uit Hengelo (Gld.) met een Raleigh uit 1923, 3 punten; 2. Berend van der Spoel uit Ureterp met een Gillet Herstal uit 1921, 4 punten; 3. Jaap Bosma uit Silvolde met een Humber uit 1924, 4 punten. **Klasse 4 (motoren tot en met 1930):** 1. Karel Nijboer uit Hengelo met een Harley Davidson uit 1929, 1 punt; 2. Wietze Buma uit Jonkersvaart met een Peugeot uit 1928, 3 punten; 3. Theo Boerboom uit Doetinchem met een Peugeot uit 1929, 3 punten. **Klasse 5 (motoren tot en met 1940):** 1. Henk Posthumus uit Marum met een BSA Silverstar uit 1939, 2 punten; 2. André van der Zwan uit Heemstede met een BSA uit 1939, 2 punten; 3. Ynze Schievink uit Drogeham met een Peugeot uit 1932, 4 punten.

Beste zijspan: Freek van Teijen uit Tijnje met een Triumph uit 1932, 3 punten.

Winnaar van de Aanpakken-wisseltrofee voor de beste dagprestatie: Karel Nijboer uit Hengelo met een Harley Davidson uit 1929, 1 punt.

Resultaten regio-rijders:

Hidde Wapstra uit Noordwolde met een Automoto uit 1924, 4 punten; Andries Meijer uit Noordwolde met een BSA uit 1939, 8 punten; Bart Roeles uit Noordwolde-Zuid met een Motoconfort T4 uit 1930, 8 punten; Anne Dassen uit Boijl met een Indian uit 1940, 9 punten; Johan Roffelsen uit Wilhelminaoord met een DKW uit 1939, 10 punten; Jan van Wieren uit De Blesse met een NSU uit 1937, 9 punten; Simon Schram uit Wolvega met een Harley Davidson uit 1926, 7 punten; Jan de Jong uit Oosterwolde met een Husqvarna uit 1929, 5 punten; Bram Rusch uit Oosterwolde met een DKW uit 1936, 7 punten.



En tenslotte, in aansluiting op mijn oproep in de vorige dorpskrant: als er mensen zijn die zich in willen zetten voor de Nuttert van der Heide Rit, die toch na 40 jaar niet zo maar uit Boijl zou moeten verdwijnen, meld je aan bij de bestuursleden van Stichting Sportcentrum.

Je bent van harte welkom!

Namens Stichting Sportcentrum,
Jan Veldhuizen.



Peuternieuws

NAAR DE BASISCHOOL

Niels Veening zit al op school en binnenkort komt Gijs Wesselo ook. Veel plezier daar.

NIEUWE PEUTERS

Er zijn twee nieuwe peuters: Mike Elzinga en Justus Aberson.

PEUTERPRAAT

We zitten lekker samen ons fruit te eten. De een heeft een appeltje een ander een lekkere banaan. En Carlos heeft een mamaloen (meloen)

VERJAARDAGEN

Niels Veening	14 september	4 jaar
Gijs Wesselo	24 september	4 jaar
Carlos Wermink	9 oktober	3 jaar
Tristan Jongedijk	20 oktober	3 jaar
Flynn Bolle	7 november	3 jaar



LAATSTE SCHOOLDAG

Wij sluiten dit schooljaar met een klein groepje af.

Een aantal kinderen is al aan de vakantie begonnen. De kinderen komen als stoere cowboys en mooie indianenmeisjes en zelfs eentje met een 'echte' tipi.

Het is een mooie dag, dus we kunnen de hele morgen lekker buiten spelen en kunnen in de tent eten en drinken.

Om 11.00 uur komen de mamma's en de pappa's en samen sluiten we 't schooljaar gezellig af.

NIEUWE STAGIAIRE

Hoi lieve mensen,

Mag ik me even voorstellen: ik ben Anneke Tissink.

Getrouwd met Jeroen en samen hebben we drie kinderen, een zoon en dochter van 24 jaar, waarvan de zoon afgelopen zomer is getrouwd en een zoon van 21 jaar.

Alle drie de deur uit, maar gelukkig waaien we regelmatig bij elkaar aan. Ook heb ik twee honden waar ik graag mee ga wandelen.

De komende tijd kom ik 2 of 3 ochtenden per week bij "t Speulhokkien" stage lopen.

Dit is omdat ik 7 september met de opleiding SPW (sociaal pedagogisch werker) ben begonnen in Heerenveen.

Ik heb eerder een jaar bij een peuterspeelzaal gewerkt en op dit moment geef ik nog Technika10-lessen bij SWW. T10 is een club voor meisjes tussen 10-12 jaar die daarin kennis kunnen maken met de beginselen van techniek.

Ik hoop op een hele gezellige leerzame tijd met-en bij jullie, samen met juf Jannie en de kinderen.

Hartelijke groeten van Anneke Tissink.

RESTJES VERF

Zijn er ook mensen die nog restjes buitenverf over hebben.

We willen onze koe opknappen, met allemaal vrolijke kleuren.



BEDANKT

Ouderhulp:

Beste ouders, we waarderen het heel erg dat jullie ons bij willen staan op de peuterspeelzaal als ouderhulp. Jullie hulp hebben we hard nodig.

Daarom willen we jullie daar voor bedanken, dat we op jullie kunnen rekenen.

KLUSJES

Alle ouders die een klusje hebben gedaan voor de peuterspeelzaal, heel erg bedankt.



Jesse



Flynn



Carlos



Mandy



Thomas

NIEUWBOUW

Ondanks herhaald aandringen is de aanvraag van de Woningstichting en Dorpsbelang van november 2003, om te komen tot de realisatie van enkele woningen en een nieuw gebouw met daarin de school, de peuterspeelzaal, enkele kantoor- en winkelruimtes, pas op 2 september j.l. in een overleg met gemeente aan de orde geweest.

Toen is vastgesteld dat er eerst een haalbaarheidsonderzoek moet plaatsvinden t.a.v. de volgende aspecten:

- * de planologische en ruimtelijke mogelijkheden van de bestaande en beoogde nieuwe locatie.
- * de technische en onderwijskundige noodzaak voor nieuwbouw.
- * de financiële mogelijkheden en consequenties.
- * milieuaspecten.
- * verkeerskundige aspecten.

Benodigde gegevens zullen door de verschillende partijen worden aangeleverd. Daarna wordt er een eindrapportage opgesteld. Dit rapport zal dienen als basis voor de besluitvorming van het college van B en W om al of niet een definitief plan verder uit te gaan werken.

Deze feuilleton wordt vervolgd.

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

Momenteel werken wij met hele grote combinatiegroepen. Alle 4 zijn of komen dit schooljaar op een grootte van 28 tot 33 leerlingen.

Gelukkig hebben we in goed overleg met ons bovenschools managementteam het zo kunnen regelen dat alle groepen bijna iedere ochtend gesplitst kunnen worden. Een en ander houdt in dat er één extra leerkracht nl. Lydia Jongbloed en voor 2 ochtenden een onderwijsassistent is/wordt benoemd.

Lydia is eerder als vakleerkracht muzikale vorming bij ons werkzaam geweest en kert de school dus al enigszins. Naar een onderwijsassistent wordt nog gezocht.

Deze noodzakelijke personeelsuitbreiding heeft wel tot gevolg dat we te kampen hebben met ruimtegebrek: Goede lesruimtes ontbreken. Alle hoeken van gang keuken, garderobe enz. worden benut, maar toch....

Samen met ons bestuur zijn we aan het bekijken of er ook voor dit probleem een goede oplossing te bedenken is.

JUBILEUM

Op vrijdag, 1 oktober 2004 vieren wij feest. Geert Pijlman is dan 25 jaar directeur aan onze school en is dan tevens 25 jaar in dienst van de gemeente Weststellingwerf.

Overeenkomstig de wens van de jubilaris vieren we 's ochtends feest met de leerlingen. 's Middags van 16.00 uur - 18.00 uur is er een gezellig samenzijn met genodigden.

Het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad feliciteren Geert met dit jubileum.

BATTERIJEN INZAMELING

Sinds de start van "Lege batterijen? Lever ze in!" doen ongeveer 3200 basisscholen mee aan het project. De formule van dit project is als volgt: voor elke ingezamelde kilo batterijen ontvangt de school één spaarpunt. Met deze punten kunnen we sparen voor leuke artikelen.

De afgelopen jaren hebben we flink gespaard en de punten ingewisseld voor: K'nex basiskoffer, jongleerballen, springtouwen en een skippy-bal.

Natuurlijk gaan we door met sparen, de inzameltonnen staan bij de ingangen van de onder- en bovenbouw in de school.

SINT-MAARTEN

Dit jaar zal onze jaarlijkse Sint-Maarten optocht plaatsvinden op **donderdag 11 november**. De optocht is voor alle kinderen van de Peuterspeelzaal en die uit de groepen 1 t/m 4 van de basisschool.

De lampionnen die de kinderen meenemen, hebben ze zelf op school gemaakt.

De aanvang van de tocht is om 18.00 uur, in de school.

U komt toch ook even kijken?

Na afloop van de optocht gaan de kinderen weer in school, waar ze een traktatie krijgen.



SCHOOLVOETBALTOERNOOI

Op woensdagmiddag 29 september a.s. doen een jongens elftal en een meisjes zevental van onze school mee aan het schoolvoetbaltoernooi van Weststellingwerf. Het toernooi wordt gehouden op sportpark "Molenwiek" te Wolvega.

U komt toch ook even onze leerlingen aanmoedigen?

VERJAARDAGEN

SEPTEMBER

6 Roy van Oort
14 Naomi Groen
20 Silvia Beun
20 Ralph Kamphuis
26 Marco Asma



OKTOBER

2 Kevin de Vries
3 Bastiaan Russchen
11 Jerko Lenstra
17 Dominique Veenstra
20 Jesper Kraakman
29 Leonie de Weert
30 Judith v.d. Berg
31 Manuela Groen

NOVEMBER

9 Marjolein Reinbergen
10 Winfred Boekhoudt
12 Joey Bergsma
14 Dedmer Kraakman
14 Savannah Mooy
14 Arnold Hilhorst
15 Robin de Vries
26 Jiske Dassen
26 Helen Gorter
28 Nancy Oost
29 Jouk Dam

DECEMBER

2 Silvan Bergsma
4 Sander de Vries
21 Jamo v.d. Helm
28 Julia de Jonge
31 Anna Spoelstra

LEG DEZE DATUM VAST

Herfstvakantie	18 oktober	tot en met	22 oktober
Kerstvakantie	27 december		7 januari
Voorjaarsvakantie	14 februari		18 februari
Paasvakantie	25 maart		28 maart
Meivakantie	2 mei		6 mei
Hemelvaart	5 mei		6 mei
Pinkstervakantie	16 mei		
Zomervakantie	25 juli		2 september

OUD PAPIER

De data, waarop oud papier opgehaald wordt in het schooljaar 2004/2005:

zaterdag 30 oktober
zaterdag 11 december
zaterdag 5 februari



donderdag 31 maart
donderdag 19 mei
donderdag 14 juli



"Tien vragen aan": Geert Pijlman, op 1 oktober a.s. 25 jaar als directeur verbonden aan de Dalton basisschool "De Oosterbrink".

1. Wat is jouw taak op de school in Boijl?

Mijn taak op "De Oosterbrink" is om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk geregeld is. Natuurlijk kan ik dat niet alleen. Gezamenlijk (leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel, medezeggenschapsraad, ouderraad en ouders) dragen we verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van een zo soepel mogelijk draaiende organisatie.

2. Op welke scholen heb je zelf gezeten?

Ik ben geboren in Heerenveen en heb daar ook mijn hele schooltijd doorgebracht. Na de lagere school en de ULO, ben ik naar de Rijkskweekschool gegaan en daar in 1969 afgestudeerd.

3. Heb je een relatie / kinderen?

Al meer dan dertig jaar ben ik getrouwd met Thea. Samen hebben we twee zonen. Jelmer, de oudste, woont samen met Anneke in Groningen en werkt als medewerker Griffie op het Provinciehuis in Zwolle. Erik, ook woonachtig in Groningen, is aan de RUG bezig met zijn laatste jaar Technische Planologie.

4. Wat zijn je hobby's?

Eigenlijk is voor het grootste deel mijn werk mijn hobby, nl. het organiseren van zaken. Daarnaast vind ik veel voldoening in: tuinieren, terwijl ook sport een favoriete bezigheid is. Tegenwoordig actief met tennis, skiën en fietsen en passief met voetbal (SC Heerenveen).

5. Wat is voor jou het mooiste plekje in het dorp Boijl?

Boijl is een mooi dorp met een prachtige omgeving. Er zijn meerdere mooie plekjes. Om er één als voorbeeld te noemen: het wandelpad vanaf de Doldersumsestraat (schuin tegenover de boerderij van Kleinhoven) naar de Boijlerweg. Je hebt daar vele soorten natuur bij elkaar, akkers, weilanden, stukjes bos, poelen enz.

6. Welk tv. programma heeft je voorkeur?

Er zijn 3 soorten programma's die mijn voorkeur hebben: sport, nieuws / actualiteiten en satire, zoals bv.: "Kopspijkers", "Dit was het nieuws" en cabaretprogramma's.

7. Welk boek heeft een onvergetelijke indruk op je gemaakt?

Aan het lezen van veel boeken kom ik niet toe. Wel heb ik de laatste jaren een aantal boeken van de schrijver Wilbur Smith gelezen. Een boek wat me recentelijk erg heeft geboeid is: De Da Vinci Code van Dan Brown, met veel verrassende feiten over kunst, religie en geschiedenis.

8. Naar welk land ga je het liefst op vakantie?

De Alpenlanden hebben mijn voorkeur. Daarvan in het bijzonder Oostenrijk en Zwitserland vanwege de rust, ruimte en natuur. Daarnaast heeft ook onze reis naar Egypte van een aantal jaren geleden een onuitwisbare indruk op mij gemaakt.

9. Wat spreekt je op "De Oosterbrink" erg aan?

Een van de dingen die mij erg aanspreekt is de medewerking van ouders. Eén voorbeeld: de in 1996 met elkaar gerealiseerde aanbouw van de school. Tientallen ouders hebben toen belangeloos meegeholpen. Hierdoor kon veel meer ruimte worden gerealiseerd dan oorspronkelijk de bedoeling was.

10. Heb je nog een wens voor "De Oosterbrink"?

Het zou voor de toekomst van het geven van goed onderwijs in Boijl een belangrijke stap voorwaarts zijn als dat op korte termijn zou kunnen plaatsvinden in een gebouw met meerdere functies. Naast onderwijs, functies die het dorp ook in economisch en sociaal opzicht weer een stap vooruit zouden kunnen brengen.



Even voorstellen
wij zijn de
leerlingen
in groep 1 en 2.



Anna Spoelstra



Savannah Mooy



Julian Gorter



Ruben Kleinhoven



Martine Kleinhoven



Marnix Drent



Mike van Oort



Deamen Ouwerkerk



Tjeerd Hilhorst



Guus Dam



Ramon Ouwerkerk



Richard Eijbergen

Onze juffen zijn:
juf Thea
en juf Geke.



Cailean Bolle



Jarno van der Helm



Leonie de Weert



Silvan Bergsma



Merijn de Vries



Tim Koorneef



Jeffrey Elsinga



Rowan Jongedijk



Dit schooljaar ...



komen er nog 10



klasgenootjes bij



in onze groep.

Even
voorstellen



Sietse Bosma



Lisanne Bron

Groep
3 en 4



Esmeé Dam



Moniek Drent



Peter Eijbergen



Ralph Galesloot



Sanne de Groot



Serge Kamphuis



Rob Klaverboer



Jesper Kraakman



Jenno Kremer



Daisy Mieras



Niels Minnaert



Dion van Oosten

**Even
voorstellen**



Daniel Reinbergen



Jackie Rooks

**Groep
3 en 4**



Vincent Spijkers



Jos Spoelstra



Stijn Dam



Helen Gorter



Naomi Groen



Arnold Hilhorst



Ruben de Jonge



Ashley Mooy



Nancy Oost



Jörnny Ouwerkerk



Edwin Veening



Kevin de Vries

Vakantie groep 5 en 6

Ik ben naar Callantsoog.
Ik ben leuk aan het spelen
Met mijn vriendjes.
Robin de Vries



We hebben een zwembad gekregen.
En we zijn naar het Canadameer geweest.
Dennis Rooks



Ik ben naar Frankrijk geweest,
Dat vond ik heel leuk en we
Hadden een heel leuk huisje met
een zwembad.

Bastiaan de Groot



Hoi ik ben Amber en ik ben naar
Het strand geweest. Het strand
van Makkum. Het water was
niet koud. Ik ben ook verhuisd
Amber Galesloot

We zijn gaan zwemmen en dat was leuk.
De laatste dag was het leuk, want toen jarig.
Toen kreeg ik caddootjes op de vakantie.
Stefan Goddijn.



Ik vond het heel leuk toen ik met
Jesse en Sanne en Tea met de bosbus gingen.
Toen gingen we naar het sterrencentrum.

Iris Mooy

Ik was niet op vakantie, want we moesten verhuizen naar hier.
En het leukste van de vakantie vond ik in de hut spelen.
Mandy Kamphuis



Wij zijn niet op vakantie gegaan.
Want wij hebben heel veel paarden thuis.
Dus we hadden het veel te druk.
Groetjes Dominique



Ik heb veel gezwommen.
En ik heb gezond en gespeeld.
En naar de dierentuin gweest.
En gespeeld met Jan Pieter en
Arnold en Jorn
Roy van Oort



Ik vond het wel leuk in Zeeland.
En ik vond het leuk dat we elke dag weg gingen.
Saskia de Vries

De familie Bosma is op vakantie geweest.
Ze zijn naar Zweden geweest. Het was er leuk.
We zijn op twee campings geweest. De eerste was leuk.
En op de laatste gingen we een vuur maken.
Ruurd Bosma





Ik heb een zus
En die heet José.
En ik zit op voetbal.
En mijn hobis zijn teevée kijken
en computeren.
Sander de Vries



De camping was leuk.
Vooral de jungle zwembad.
Ook al was het maar voor
twee en een halve dag.
We zijn ook naar het dorp in Hardenberg
geweest. Naar het verkeerspark hebben
we in de jeep gezeten.
Jesse de Groot



Het leukste van de vakantie
vond ik de Valkenier.
De Valkenier in Limburg,
Dat is een hele grote speeltuin.
En een grot
Joyce v/d Helm

Ik vond op de camping de Oude willem het leukste dat we konden zwemmen.
Patrick de Nekker



Ik ging 's morgens naar Eline haar verjaardag
Toen mocht ik daar blijven eten.
Daarna gingen we een soort slagbal doen.
Dat was leuk. Daphne Wijntjes



Ik was naar Speelstad Oranje in de achtbaan,
Die gaat erg snel. Hessel Hilhorst



Ik ben op vakantie geweest naar Zeeland.
Ik ben ook jarig geweest in de vakantie.
Ik heb toen veel geld gekregen.
Eline Jorritsma

Het motorcrossen met Dennis.
Dat was hartstikke leuk. Jorn Klaverboer



Ik ben op een berg geweest en mama had hoogtevrees.
En ik heb gevist. Romana Groen



In het Olde Landschap was een nepspeek
En die moest je zoeken.
Mij zat bij het piratenschip.
Jense Bergsma



Ik ging met Indy elke dag spelen. We speelden in het zwembad en op het klimrek.
Ik vond het de hele vakantie verder leuk. Manuela Groen

Mijn vader heeft in de vakantie mijn trekker gerepareerd. En hij heeft hem groen gemaakt.
En mijn moeder heeft de letters erop geplakt. En nu rijdt hij weer. Jan Pieter Hielkema



Ik vond de glijbaan leuk, wat ging die snel.
En het was er heel warm in Limburg.
En ik ging elke dag naar het zwembad.
En we zijn naar Maastricht geweest. Jeffrey Mieras



GROEP 7 EN 8

Via een rondeel stellen **groep 7 en 8** zich voor.
Een rondeel is een gedicht.
Regel 1, 4 en 7 zijn gelijk.
Via een rondeel stellen **groep 7 en 8** zich voor.
Regel 2 en 8 zijn gelijk.
Het rondeel is kort, bondig en zonder rijm.
Via een rondeel stellen **groep 7 en 8** zich voor.
Een rondeel is een gedicht.

Macro Asma is mijn naam
Ik heb twee beugels
Ik heb blauwe ogen en blonde haar
Macro Asma is mijn naam
Ik ben goed in accordeon spelen
Mijn hobby is trekker rijden
Macro Asma is mijn naam
Ik heb twee beugels



José de Vries is mijn naam
Mijn haar is blond en ik heb blauwe ogen
En gitaar spelen dat vind ik leuk
José de Vries mijn naam
Knutselen vind ik ook leuk
Ook ben ik goed in skeeleren
José de Vries is mijn naam
Mijn haar is blond en ik heb blauwe ogen



Ik ben Jiske Dassen
Ik heb bruine ogen en rood,bruin haar!!
Ik wiebel heel vaak met m'n tenen!
Ik ben Jiske Dassen
Mijn lievelingsdier is een hond
En ik doe graag toneel.
Ik ben Jiske Dassen
Ik heb bruine ogen en rood,bruin haar!!



Ik heet Bastiaan Russchen .
Ik heb blauwe ogen en blonde haren.
Ik draag een staartje .
Ik heet Bastiaan Russchen .
Oorlog vind ik vreeslijk.
Voetballen doe ik graag.
Ik heet Bastiaan Russchen .
Ik heb blauwe ogen en blonde haren.



Ik heet Astrid Bruursema
Mijn hobby is pony rijden
Ik heb bruine ogen en mijn haar is ook bruin
Ik heet Astrid Bruursema
Meestal heb ik een staart in
Ik heb ook een pony die Mandy heet
Ik heet Astrid Bruursema
Mijn hobby is pony rijden.



Ik ben Silvia v/d Berg.
Ik heb donkerblond haar.
En ik heb blauwe ogen.
Ik ben Silvia v/d Berg.
Mijn hobby is pony rijden.
Ik kan goed de honden vermaken.
Ik ben Silvia v/d Berg.
Ik heb donkerblond haar.



Wiljan Veening is de naam.
Ik heb een bril en heb donker blond haar.
Blauwe ogen heb ik ook.
Wiljan Veening is de naam.
Ik ben goed in bouwen.
En computer graag.
Wiljan Veening is de naam.
Ik heb een bril en heb donker blond haar.



Mijn naam is Lieke Klijnsma.
Ik heb blond haar en ben erg lang.
Ik zit in Boyl op school.
Mijn naam is Lieke Klijnsma.
Ik heb ook een broer en ouders.
En we hebben ook Noorse Boskatten.
Mijn naam is Lieke Klijnsma.
Ik heb blond haar en ben erg lang.



Mijn naam is Dedmer Kraakman
Ik heb blauwe ogen en mijn haar is blond
Voetballen doe ik graag
Mijn naam is Dedmer Kraakman
Leren vind ik vreselijk
Rekenen vind ik wel leuk
Mijn naam is Dedmer Kraakman
Ik heb blauwe ogen en mijn haar is blond



Mijn naam is Jouke de Jong
Ik heb blauwe ogen en blond haar
Ik heb geen bril
Ik zit in groep 7
Ik tennis en voetbal graag
Mijn naam is Jouke de Jong
Ik heb blauwe ogen en blond haar
Mijn naam is Jouke de Jong



Ik heet Matthijs de Jonge.
Ik heb bruine ogen en bruin haar.
Ik vind voetbal leuk.
Ik heet Matthijs de Jonge
Ik zit ook op tennis en met mijn gameboy spelen.
Ruud van Nistelrooij is mijn idool.
Ik heet Matthijs de Jonge.
Ik heb bruine ogen en bruin haar.





Marjolein Reinbergen is mijn naam.
Ik heb blonde haren en groen blauwe ogen.

Ook heb ik best lang haar.

Marjolein Reinbergen is mijn naam.
Mijn hobby's zijn knutselen en met pony's en paarden werken.

Mijn kamer opruimen daar heb ik een hekel aan.

Marjolein Reinbergen is mijn naam.
Ik heb blonde haren en groen blauwe ogen.



Ik ben Lisa Bergsma.
Mijn hobby's is pony rijden
Ik heb blond haar
Ik ben Lisa Bergsma.

Ik vind het leukste springen met de pony's
Mijn pony's heten PERRY <<SCHIMPIE >> <<PICASSO

Ik ben Lisa Bergsma
Mijn hobby' is pony rijden



Ik ben Herwin Marks.
Skeelers en schaatsen is mijn hobby.

Ik ben tien jaar.
Ik ben Herwin Marks.
Ik zit in groep 7.

Ik woon op een boerderij.
Ik ben Herwin Marks.

Skeelers en schaatsen is mijn hobby.



Mijn naam is Erwin Boekhoudt.
Ik heb blauwe ogen en mijn haar is blond.

Ook heb een matige conditie.
Mijn naam is Erwin Boekhoudt.
Barbeceuen vind ik niet leuk.

Voetballen doe ik graag.
Mijn naam is Erwin Boekhoudt.
Ik heb blauwe ogen en mijn haar is blond.



Ik heet Sabine Spijkers
Mijn haar is blond en mijn ogen zijn blauw

Ik ben goed in tekenen en gitaarspelen

Ik heet Sabine Spijkers
Buitenspelen vind ik leuk

Mijn lievelingseten is lasagne

Ik heet Sabine Spijkers
Mijn haar is blond en mijn ogen zijn blauw.



Mijn naam is Kimberley van Oort
Ik heb blauw groenen ogen en blond haar

Ik heb en blauwen bril

Mijn naam is Kimberley van Oort

Mijn hobby is ponyrijden

Mijn pony heet Dempsey

Mijn naam is Kimberley van Oort
Ik heb blauw groenen ogen en blond haar



Ik heet Danny Wijntjes.
Ik heb blauwe ogen een blond haar.

Ik ben 11 jaar.

Ik heet Danny Wijntjes.

IK zit in groep acht.

Ik heb stekel haar.

Ik heet Danny Wijntjes.

Ik heb blauwe ogen een blond haar



Hoi ik ben Frida Bergsma!
Ik houd van dieren.
Vooral van cavia's en konijnen.
Hoi ik ben Frida Bergsma!
En ik ben gek op computers.
Ik ben 11 jaar en zit in groep 8.
Hoi ik ben Frida Bergsma!
Ik houd van dieren.



Ik ben Hidde Kloosterman.
En ik vind timmeren leuk.
Ik draag altijd een bril.
Ik ben Hidde Kloosterman.
Bij voetbal ben ik keeper.
En mijn lievelingspeler is Bergkamp.
Ik ben Hidde Kloosterman.
En timmeren vind ik leuk.



Ik ben liam bergsma.
Ik heb blauwe ogen en blond haar.
Ik kan goed blokfluiten.
Ik ben liam bergsma.
Ik heb 6 zwemdiploma's
Ik weet veel van dinosaurussen.
Ik ben liam bergsma.
Ik heb blauwe ogen en blond haar



Ik ben Jerko Lenstra
En heb blauwe ogen
Ook houd ik van bieten
Ik ben Jerko Lenstra
Ik ben soms wel grappig
En haat spruiten en barbie dingen
Ik ben Jerko Lenstra
En heb blauwe ogen.



Mijn naam is Uilke Bosma
Ik ben geboren op 11-1-1993
Ik ben nu 11 jaar
Mijn naam is Uilke Bosma
Ik zit in groep 8 op de Oosterbrink in Boyl
Rekenen vindt ik het leukste vak
Mijn naam is Uilke Bosma
Ik ben geboren op 11-1-1993





Mijn naam is winfred boekhoudt
 Mijn ogen zijn blauw en mijn haar is blond
 Ik voetbal ook heel graag
 Mijn naam is winfred boekhoudt
 Ik kan niet tegen vechten
 Maar ik kan hard rennen
 Mijn naam is winfred boekhoudt
 Mijn ogen zijn blauw en mijn haar is blond



Ik heet Silvia Beun.
 Ik heb bruine ogen en blond haar.
 Mijn lievelingskleuren zijn rood en blauw.
 Ik heet Silvia Beun.
 Mijn lievelingsdier is een dolfin.
 Buiten spelen vind ik leuk.
 Ik heet Silvia Beun.
 Ik heb bruine ogen en blond haar.



Ik ben André Jager .
 Ik zit in groep 8 .
 Ik vind het leuk in de natuur te spelen .
 Ik ben Andre Jager .
 Werken vind ik soms leuk .
 Rekenen is mijn lievelingsvak .
 Ik ben André Jager .
 Ik zit in groep 8



Nienke van Zanden, dat ben ik,
 Paardrijden, dat vind ik hartstikke leuk,
 Ik heb blauwe ogen en ik heb blond haar,
 Nienke van Zanden, dat ben ik,
 Mijn vriendin heet Astrid,
 Ik ben vaak bij de paarden te vinden met Astrid,
 Nienke van Zanden, dat ben ik,
 Paardrijden vind ik hartstikke leuk.



Ik heb de naam Judith van den Berg gekregen.
 Ik ben een beetje verlegen.
 Ik heb blond haar en blauwe ogen.
 Ik heb de naam Judith van den Berg gekregen.
 Ik hoop later veel te kunnen doen.
 Ik wil later heel veel poen .
 Ik heb naam Judith den Berg gekregen.
 Ik ben een beetje verlegen.



Hallo ik ben Josje Veldmeijer
 Ik houd heel erg van dieren
 en durf heel veel
 Hallo ik ben Josje Veldmeijer
 Ik ben niet bang in het donker
 ik houd veel van avonturen en vrolijk zijn
 Hallo ik ben Josje Veldmeijer
 Ik hou heel erg van dieren



Ik heet joey bergsma
 Hutten bouwen vind ik leuk
 Ik zit op voetbal
 Ik heet joey bergsma
 Werken op school vind ik niet leuk
 Het leukste op school vind ik gym
 Ik heet joey bergsma
 Hutten bouwen vind ik leuk



Jelmer Klijsma is mijn naam
 Ik heb donker bruine ogen en blond haar
 The lord of the rings vind ik gaaf
 Jelmer Klijsma is mijn naam ik heb een hekel aan
 uitslapen
 En handboogschieten wil ik graag
 Jelmer Klijsma is mijn naam
 Ik heb donker bruine ogen en blond haar.



Ik ben Sylvia de Vries.
 Mijn kleur haar is blond en ik heb bruine groene ogen.
 Ik houd van Volleybal.
 Ik ben Sylvia de Vries
 Ook heb ik een beugel en een bril.
 Zwemmen vind ik leuk.
 Ik ben Sylvia de Vries.
 Mijn kleur haar is blond en ik heb bruine groene ogen.

Bertine de Vries is mijn naam.
 Ik heb mooie blauwe ogen en ik heb donker blond haar.
 Pony rijden en met dieren omgaan vind ik ook erg leuk.
 Bertine de Vries is mijn naam.
 Leren doe ik niet graag maar het moet wel .
 Met kleine kinderen omgaan vind ik erg leuk.
 Bertine de Vries is mijn naam.
 Ik heb mooie blauwe ogen en donker blond haar.





- | | |
|-------------|--|
| 2 oktober | ouderensportmiddag ANBO "De Steense" Wolvega |
| 16 oktober | afdelingsbijeenkomst B.v.P.F. |
| 21 oktober | ANBO-middag 14.00 uur |
| 25 oktober | ledenverg. Dorpsgemeenschap |
| 30 oktober | oud papier |
| 11 november | Sint Maarten-optocht |
| ?? november | kinder- en jeugd disco Dorpsgemeenschap |
| 25 november | ANBO-spelmiddag 14.00 uur |
| 27 november | Spel- en quizavond Dorpsgemeenschap |
| 9 december | toneeluitvoering "Nut en Genoegen" |
| 11 december | oud papier |
| 11 december | toneeluitvoering "Nut en Genoegen" |





Rabo Internetbankieren.
Redenen genoeg.



Dan heb je 't zelf voor het zeggen.

40



Rabobank