

EVEN BI'J PRAOTEN

IN BOIJL



nr. 3 - 2007

COLOFON

"EVEN BI'JPRAOTEN"

Is een twee-maandelijke uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerfen, Dalton basisschool "de Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Redactie:

Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

Medewerkers:

Lida Bokkers-Ossendrijver
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee
Lammie Jongbloed-Bolding

Bezorgers:

H. Bijkerk
E. Blaauwbroek
W. Boelen
R. Akkerman
J. Veenhouwer
D. Jager
A. Bootsma-de Boer
Y. Gutterswijk
H. van Schaijck

Medewerkers buurtschappen:

Brink
Bezembuurt
Daoken/Boschoordweg
Alteveer
Snels Hutte
Boijl Oost
De Wissel
Boijl Centrum
Bi'j Harmke
Boekelte
Rijsberkamp/Meuleveld e.o.
Kerkweg
Klokkeweg
Bekhof
Westhoek

Elly van Bennekom en Jannette de Vries
Corien Krist
Thea Mooij en Rina Kremer
Juup Bosma
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Liane Russchen
Helga de Vries en Sabine Dam
Annie Winters
Jantje de Vries en Anne-Marie van der Geest
Annie en Anne Marks
Ed Wennink
Rudy Klesman en Corrie de Vries
Nettie van Schaijck
Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk
.....

Banknummer 3102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jproaten te Boijl.

Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.

Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).



EVEN BUURTEN

Daoken Boschoordweg

Hier wat nieuwtjes van de Daoken/ Boschoorweg...

Op 29 april jl. was het 25 jaar geleden dat Yntze en Nellie in het huwelijksbootje stapten. Dit feest is gevierd met familie en vrienden. Wij wensen jullie nog veel geluk.

We hebben weer een wereldreiziger op de buurt.
Jos is al een tijdje in Afrika. Zodra hij thuis is geniet hij nog even van de rust en gaat dan naar Zweden voor zijn studie.

Op 12 mei hadden wij ons jaarlijkse buurtuitje.
We zijn wezen klootschieten en toen dat klaar was hebben we onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig nagezeten in de Tillen.
Ook staat de buurtbarbecue weer voor de deur (30 juni.)

Tijdens het dorpsfeest hebben we helaas geen geluk gehad en zijn niet in de prijzen gevallen, maar het was wel super gezellig.

Theo Kremer was de grote pechvogel van het mixtoernooi. Hij raakte geblesseerd aan zijn knie. En heeft daar nu nog de naweeën van... Theo veel beterschap.

Noortje Russel met zoontje Jonas hebben de Daoken 21 verlaten en hebben een nieuw onderkomen gevonden aan de Rijsberkamperweg in Boijl. We wensen hen daar veel woonplezier .

Dan nu een aantal geslaagden:
Aäron : diploma van verkeer.
Rik en Herman : scheidsrechter (dat waren we de vorige keer vergeten)
Rianne : A.O.C. Terra. Ze gaat nu naar het Friesland college en wensen haar veel succes.
Frans : V.C.A
Allemaal gefeliciteerd.

Op 2 juni kwam de Pieter Stuyvesant kuiertocht door Boijl. Er deden ook een aantal Boijligers aan mee, uit onze buurt waren dit Herman en Jacoba. Zij hebben de eindstreep gehaald. Een hele prestatie. Gefeliciteerd.

Dit waren de laatste nieuwtjes.
We wensen iedereen een fijne vakantie.
Heb je nog een nieuwtje meld het ons zonder jullie weten we niet alles.

Rina & Thea

```

*****
*
* Zaterdagmorgen 28 april werden wij s` morgens "verrast"
* met een prachtige versierde poort voor ons huis.
* Dit ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk.
* Buurtgenoten bedankt daarvoor!
* Verder willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de bloemen ,
* felicitaties, kaarten en kado`s die wij mochten ontvangen.
*
* Yntze en Nellie de Vries.
*
*****

```

Buurt Boekelte



Na 87 jaar aan de Boekelterweg gewoond te hebben, heeft mevr. A. Marks-Bos, om gezondheidsredenen haar huisje verruild voor een appartement in Zorgcentrum Lindestede. We wensen haar veel woonplezier in haar nieuwe omgeving.

groetjes Anne en Annie



Zo kort voor de grote vakantie hebben ook wij nog wat nieuwtjes te melden.

Eind juni zullen Richard Eijbergen en Guus Dam gaan diplomazwemmen, Richard voor B en Guus voor C, prima jongens! Peter Eijbergen heeft het diploma dofijn/diamant behaald. Dit is het laatste diploma in de rij van 10. Geweldige prestatie!

Ook heeft Geert van de Boer hard zitten blokken want hij heeft zijn VWO-diploma behaald, van harte gefeliciteerd.

Met Wim Mooy gaat het weer wat beter nadat hij weer thuis is gekomen van zijn ziekenhuisverblijf, beterschap vanaf onze kant.

Tenslotte hebben we met z'n allen een geweldig dorpsfeest beleefd. Op De Wissel zijn vele handen bezig geweest met de versierde wagen, helaas vielen we niet in de prijzen maar De Bezemwagen met bijbehorende fietsoptocht trok toch veel bekijks. De straatversiering werd ditmaal uitgebreid met prachtige bloemstuk-bezems, natuurlijk met een knipoog naar de Bezemwagen. Na de dorpspicknick was onze buurt met 3 teams vertegenwoordigd tijdens de beddenrace en 's avonds hebben we met z'n allen gefeest bij het geweldige concert van Puik.

Met trots kunnen we afsluiten door te melden dat we de stratenquiz hebben gewonnen en alle goede antwoorden worden natuurlijk nog eens doorgenomen tijdens onze aankomende buurtbarbecue, georganiseerd door onze buurtvertegenwoordigers Tineke en Helga.

Een fijne vakantie allemaal!

Buurtgenoten, hebben jullie nieuwtjes voor het buurtnieuws, laat het ons weten!

groetjes van Helga en Sabine

Op 11 mei vertrokken een aantal buurtbewoners vanaf huize de 4 de Grootjes naar de Reeweg voor een partij voetbalgolf. Het eerste stukje werden ze vergezeld door een fikse regenbui maar daarna bleef het droog. Sommigen probeerden de bal wel heel ver weg te trappen wat voor de nodige hilariteit zorgde. Na afloop was het bijkomen bij Thea en Martin, daar werd bij koffie en thee met wat lekkers nog even gezellig bij gekletst. Familie de Groot, nog bedankt voor de organisatie.

Tweede Pinksterdag waren Jos en Henny precies 12½ jaar getrouwd en kennen zij elkaar 25 jaar. Dit was wel reden voor een feestje. Nou feestje... De genodigde gasten gingen op een heuse wereldreis, zelfs met geldige paspoorten. Finland, Schotland, Griekenland, Engeland, ga zo maar door. In Japan kon je zelf je Sushi maken en in Amerika je vlees barbecuen. In België speelde een live band met jawel Jos achter het keyboard. Jos en Henny hebben deze dag geweldig georganiseerd en het is dan ook een onvergetelijke mooie dag geworden. We zijn benieuwd waar de reis met de 25 jarige trouwdag heen gaat!

Bij het dorpsfeest heeft Boijl Oost deze keer geen versierde wagen gemaakt. De animo ervoor was te laag, best jammer, gezien de optocht met de leuke ideeën.

Maar de buurt deed mee met de stratenquiz, gehouden bij Sietse en Jolijn. Daar waren ze fanatiek bezig en de moeite werd beloond met een 4^e plek.

Het dorpsfeest had de weergoden mee en het was dan ook grandioos geslaagd.

Wie bij het dorpsfeest de coverband "Puik" gemist heeft, krijgt nog een tweede kans in juli, in de manege van Harm Jan Veenstra. Daar doen zij een optreden op zaterdag, 21 juli in het weekend van de Amerikaanse auto's.

12 juni, precies op zijn verjaardag is buurman Martinus verhuisd naar Vledder. We wensen hem daar veel woonplezier toe en nog vele jaren in goede gezondheid.

Het huis van Martinus krijgt geen tijd om leeg te staan want de nieuwe bewoner is Jan Jager uit Boijl. In de volgende krant zal hij zich even voorstellen.

Bij ons in de buurt zijn er ook een aantal mensen geslaagd :

Melissa Jorritsma is geslaagd voor Atheneum aan het Stellingwerf College, met ingang van 1 september gaat zij Accountancy and Controlling studeren aan de NIVRA-Nijenrode Business Universiteit in Breukelen.

Stefan Edema heeft zijn HAVO Diploma op zak en begint straks een studie Vrijtijdsmanagement aan de CHL Leeuwarden.

Monika Edema is voor haar VMBO Diploma geslaagd en gaat de opleiding Verpleegkundige niveau 4 aan de Friese Poort in Drachten volgen.

Grietje Edema is voor haar opleiding Zorg en Welzijn geslaagd aan het Friesland College en ze werkt bij Thuiszorg De Friese Wouden.

Iedereen van harte gefeliciteerd met het behalen van zijn diploma en veel plezier en succes met de volgende studie.

Dit was het van Boijl Oost, hebben jullie wat te melden, dan hoor ik dat graag.

We hebben al heel wat mooie zonnige dagen gehad maar ik wens jullie een fijne zomer met veel zonneuurtjes. Zweet ze! En tot de volgende keer.

Liane



Klokkeweg



Als deze krant uitkomt is het dorpsfeest alweer een paar weken voorbij.

Wat hebben we geboft met het weer, mede daardoor was het een geweldig feest. Hoewel de Klokkeweg wederom als laatste eindigde met de stratenquiz, was de avond waarop wij de quiz gezamenlijk probeerden op te lossen, in de tuin van Jolanda en Loes, erg gezellig. Er waren een flink aantal bewoners van onze straat aanwezig. Ook tante Wil (mevrouw Horchner) in de rolstoel heeft meegedaan, zij heeft trouwens van bijna alle onderdelen genoten net als velen van ons.

De organisatie was geweldig en ook Mat en Corine hebben een extra compliment verdient, zij hadden de boel goed voor elkaar bij "de Tille".

Dan nu alweer heel wat veranderingen aan de Klokkeweg:

Martha en Folkert Bergsma zijn inmiddels naar Noordwolde vertrokken, hun nieuwe adres is:

Dominee Reitsmastraat 9, 8392 BT Noordwolde.

Rinze Span is alweer herstellende van zijn heupoperatie, verderop een berichtje van hem. Nog voorspoedig herstel voor Rinze toegewenst.

Voor nr. 8 zijn nog geen nieuwe bewoners bekend en staat dus nog leeg.

De nieuwe bewoners van nr. 13 (het huis waar Kees v. Herk woonde) zijn er inmiddels ingetrokken, zij stellen zich verderop even voor.

Ook Loes de Block van Klokkeweg van 2^e zal zich nog aan u voorstellen.

Zoals reeds bij velen bekend, staat het huis op nr 41 ook weer leeg.

De heer Dekker is overleden en dat is niet zonder enige ophef aan ons voorbij gegaan.

Zo zijn er in korte tijd veel veranderingen in de bewoning van de Klokkeweg.

Waarom willen mensen hier niet meer wonen, vraag je je af? Is het toch omdat de voorzieningen te wensen overlaat? Nog slechts 1 winkel rest ons en die is slechts 1 dag per week geopend. Het openbaar vervoer is er nog, maar wel erg beperkt, zodat wij aangewezen zijn op eigen vervoer of hulp van anderen.

Tot slot nog even dit, omdat er geen "Vrouwen van Nu" vereniging meer is en ook geen ANBO zijn er voor ouderen veel minder contactmogelijkheden. De ouderenmiddag van het Dorpsfeest was een groot succes, mede door het optreden van Jain'z. Het was echt heel leuk dames.

Kunnen we niet weer zoiets als een "Soos" opzetten?

Hettie

Even voorstellen:

Ik wil mij toch wat uitgebreider voorstellen.

Mijn naam is Loes de Block. Ik ben geboren in Amsterdam en ben daar ook getrouwd, en daar is mijn dochter ook geboren.

Daarna zijn we naar Volendam verhuisd, daar is onze zoon geboren.

Na 30 jaar wilden we wel iets anders en kwamen in Oosterwolde terecht. Daar hebben we met plezier gewoond. Mijn man is daar ook overleden.

We hadden net een kleinzoon en ook ons 40 jarig huwelijksgeviert. Daarna heb ik nog even in Alkmaar gewoond, maar dat was helemaal niets.

Inmiddels woon ik hier en heb pas een kleindochter erbij. Ik geniet erg van mijn kleinkinderen en van mijn hondje waar ik druk mee ben en begin hier aardig te wennen.

Ik hoop hier nog vele jaren te wonen.

Loes de Block

Een grote stap

Wij nemen stilzwijgend aan dat de dorpsomroeper zijn taak niet heeft laten versloffen en dat het dus reeds onder de bewoners overduidelijk bekend is, dat er op de Klokkeweg nr. 13 het nodige is veranderd.

Het is dan ook niet nodig, dat het van de kerktoren geschreeuwd gaat worden om er nog meer bekendheid aan te geven. Maar de Klokkeweg nr. 13 is inderdaad weer bewoonbaar verklaard.

Ondanks het historische bijgeloof voor wat het getal nummer 13 kan betekenen.

Wie zijn wij en wat zijn wij? Heel simpel, man en vrouw, een echtpaar dus.

Met de familienaam Visser en al jarenlang de roepnaam hanterend van Diana resp. Rob (Robert).

Volgens de burgerlijke stand zijn wij reeds op een respectabele leeftijd en mogen wonen in een levensbestendige woning c.q. seniorenwoning.

De leeftijd is dan ook in dit verband niet van direct belang, doordat wij ons toch nog steeds jeugdiger voelen dan het aantal jaren gehanteerd door de burgerlijke stand.

Wij hebben het mogen beleven om opgevoed en grootgebracht te zijn in de voor velen overbekende wereldhavenstad Rotterdam. Waar wij dan ook een graantje van hebben kunnen mee pikken, zodat er een redelijke boterham verdiend kon worden.

Zij door middel van diverse administratieve kantoorfuncties, hij als specialist in scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie en weer later de offshore wereld. Doordat de meeste vrij tijd gezamenlijk buiten de grote stad werd doorgebracht, is dan ook het gevoel ontstaan, zodra de mogelijkheid zich mocht voordoen, om daar zeer zeker meer gebruik van te gaan maken.

Na enige jaren van plannen en zoeken en doordat er geen afhankelijkheid meer was van een werkgever o.i.d. was het dan ook voor ons mogelijk om aan de Klokkeweg nr. 13 invulling te geven.

Ook de toekomst zien wij met vertrouwen tegemoet, betreffende deze gewijzigde levensloop. Ondanks de aankomende en onvermijdelijke rustige winterperiode, is dat voor ons nog geen hiaat. Daar de genoemde periode is in te vullen met de hobby's welke gericht op computerspecialiteit en toepassingen, de diverse handvaardigheden en volleybal (Diana).

Het geheel eigenhandig vervaardigen van radiografische bestuurbare modelvoertuigen in de schaal 1:12, waarbij benadrukt wordt dat deze modellen geheel gelijk zijn aan een echt voertuig (Rob).

Tevens promoten wij waar mogelijk de grootste modelbouwvereniging van Nederland, genaamd N.V.M. (Nederlandse vereniging van modelbouwers).

Wij Diana en Robert gaan er bij deze nog stilzwijgend vanuit, mede ook gezien de reacties, dat wij gelukkig geen extreme storende verhuis- en herinrichtings overlast veroorzaakt hebben.

Gericht op de toekomst beleven wij dan ook nu al en dat reeds na zes weken, de geneugten van een landelijke gemeente met name Boijl, zeker ten opzichte van de eerder genoemde wereldstad.

Gebruik makend van dit epistel, wensen wij een ieder heel veel gezonde levensjaren en woonsituatie toe in het landelijke dorp Boijl.

*
* Rinze en Appie Span *
*
* Willen een ieder, familie, vrienden, kennissen en buurtjes hartelijk bedanken voor alle *
* attenties in wat voor vorm dan ook tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuiskomst, het was *
* geweldig. *
*
* Tevens willen wij bij deze gebruik maken, om te bedanken voor alle donaties van de *
* verenigingen waar wij donateur van waren. *
*
* Rest ons één ding indien mogelijk dat wij ± aug./sept. gaan verhuizen naar Stiens, *
* maar dat wij ruim 20 jaar met plezier aan de Klokkeweg hebben gewoond. *
*
* PS ons nieuwe adres luidt: Burmaniawei 26, 9051 BP, Stiens *
*

Boijl Centrum



Tot onze grote schrik hebben we vernomen dat onze vroegere buurtgenote Jacobien, dochter van Roelof en Hennie Boelen, bij een boerderijbrand in Groenlo om het leven is gekomen. Bij een poging om haar schoonouders te waarschuwen werd zij door het vuur gegrepen. Haar man Ted en haar twee dochtertjes Nikky en Yaniek moeten nu zonder haar verder.

We wensen de familie veel sterkte met het verwerken van het grote verlies en dat ze de moed en de kracht mogen vinden om verder te gaan.

Nu heb ik nog een plezieriger bericht, namelijk dat Wilmer Terpstra geslaagd is aan het A.O.C. Terra in Wolvega en Hendrik Marks heeft z'n Havo diploma gehaald aan het Lindecollege ook in Wolvega.

Verder hebben we een gezellig dorpsfeest gehad. Onze buurt was goed vertegenwoordigd en het is echt voor herhaling vatbaar.

Annie



Rijsberkamp

Meuleveld

Wat nieuwtjes uit de Rijsberkamp/Meuleveld hoek.

Deze keer even van mijn hand - Nettie - want mijn man Ed is gevloerd door een galoperatie. Het viel wat tegen want hij heeft nog koorts, maar gelukkig mag ik hem vandaag ophalen. En thuis ben je toch het snelste beter, zeker op zo'n mooie plek als waar wij wonen!

Verder goed nieuws van de Kerkweg, want Ronnie en Katja Aberson hebben een gezonde dochter, Eva gekregen. Van harte gefeliciteerd en wij wensen haar een fantastische jeugd toe bij jullie.

Gea Veenstra heeft Boijl verlaten en is naar Nijeholtpade verhuisd.

Jeroen Bokkers verdient een dubbele felicitatie, hij is geslaagd voor zijn middelbare schoolopleiding en voor zijn rijbewijs. Van harte proficiat!

Verder heeft onze buurt met zeer veel plezier en vereende krachten aan de Safari-wagen gewerkt. We zijn allemaal apen en giraffentrots op de derde prijs die we kregen.

Nettie



Snels Hutte

Goed nieuws vanuit de Doldersumsestraat: de weg is nu geheel opnieuw bestraat. Trekkerrijders klagen nog over enige oneffenheden, maar die zullen – zo leren ons de deskundigen – over enige tijd en onder invloed van het verkeer verdwijnen. Nu de bermen nog en dan kunnen we jaren vooruit.

Net buiten de prijzen vielen we tijdens het dorpsfeest. Maar dat nam niet weg dat er met veel plezier is gewerkt aan de wagen (vierde prijs), op een zwoele avond heftig is gedacht over de quiz (vijfde plaats) en driftig is geduwd aan het bed door Albert, Yannick en Guus.

Nog enkele palmbomen herinneren aan de geslaagde bijdrage door de 'oude' bewoners en de beide nieuwe gezinnen, die we hierbij voorstellen.

Nieuwe bewoners – nieuwe ondernemers

Onder het motto 'Een huis kun je verbouwen, maar het plekje moet je direct aanspreken', zijn Gerard (50) en Gea (48) Vollerling in januari naar de Doldersumsestraat 12 gekomen. Toen Gerard een jaar of vier geleden een eigen zaak begon en Gea hem administratief ter zijde stond, besloten ze uit Vlaardingen te verhuizen. Ze zochten en zochten, in alle 'mooie' provincies, Drenthe vooral. Tot iemand hen attendeerde op de Stellingwerven. Gea: 'Ik herinnerde me Friesland als een koud oord, waar je de mensen niet verstaat', maar toen we in deze omgeving kwamen zagen we meteen alles door een roze bril.'

Omdat ze ook plaats wilden voor hun Quarterpaarden, vielen ze helemaal voor de boerderij, die door Thijs en Hannie de Jong in de handel was gezet, vanwege hun Zweedse emigratieplannen.

Gerard Vollerling is geboren en getogen in Vlaardingen, waar zijn technische opleiding resulteerde in een baan bij een ingenieursbureau waar warmtewisselaars worden vervaardigd. Toen het Duitse moederbedrijf de Nederlandse dochter afstootte ging Gerard een eigen bedrijf opstarten. Onder de naam Warmtetransport.nl BV ontwerpt hij installaties die elders worden gemaakt en geïnstalleerd.

Gea, geboren in Veendam, was voornamelijk werkzaam in het onderwijs, terwijl ze ook enige tijd in het bankwezen actief was. Die laatste kennis komt haar prima van pas, nu ze de administratie verzorgt van het eigen bedrijf.

De echtelieden – ooit ontmoetten ze elkaar tijdens een vakantie op Benidorm – hebben de woonkamer een nieuw verfje gegeven en de bovenverdieping geïsoleerd. Daar, op zolder, is nu het kantoor gevestigd. Maar, er staan voor de komende vijf jaar hele andere plannen op het programma. Gerard en Gea zijn van plan in de toekomst het schuurdeel om te bouwen tot woning, terwijl de huidige woonkamer kantoorruimte gaat worden. Ach, ze hebben geen haast. In de eerste plaats moet het huis in Vlaardingen nog verkocht worden en dan moet de zware bezoldering van het stalgedeelte worden afgebroken. Ze zien het al helemaal voor zich: vanuit de nieuwe huiskamer hebben ze uitzicht over hun weiland, waar de paarden lopen. Nu zijn het twee merries en drie veulens, Quarterpaarden met mooie afstammingen, straks misschien een nog groter koppel. Want niet voor niets liggen de hengstencatalogi op tafel: de partners worden met zorg gekozen.

Hoe het hen bevalt in Boijl, vragen we. 'Geweldig', zeggen ze. Gea wandelt met haar eigen hond en die van de buurvrouw, de kat van Thijs – wiens naam hij intussen ook draagt – kan het prima vinden met de nieuwe baasjes en een van de kippen verscheen een dezer dagen met een flinke toom kuikens. 'Elke dag kent een eigen verrassing in Boijl', zeggen de Vollerings. Nog altijd lopen ze rond met een roze bril.



Het verlangen naar rust, ruimte en natuur heeft hen naar Boijl gebracht. Hans van Dooren (59) werd geboren in Twente, waar hij verrukt was van het coulisselandschap. Maar toen hij na een leven vol werk in de personeelsbegeleiding zijn oude streek bekeek, zag hij dat die danig was veranderd. In de Stellingwerven trof hij weer het vertrouwde landschap.

Columba van Geldorp (47) kwam ooit vanuit de drukke omgeving van Haarlem naar de rust van Boijl. Ze heeft haar naam van oma Columba, klassiek genoemd naar diens eigen oma Duifje.

De woning nummer 4, die ze kochten van Johan en Annette Kuik, is behoorlijk onder handen genomen. Veel binnenmuren zijn weggehaald, zodat er een grote leefruimte is gekomen voor Hans en Columba en voor de drie kinderen: Annelot (15) en Guus (13) – beiden studenten aan het Linde college – en Ties (10) die in groep 6 van de basisschool in Boijl zit.

Met de nieuwe bewoners zijn twee ondernemingen in het dorp gekomen. Hans heeft sinds 1999 zijn eigen bedrijf Norach, waarin hij samen met enkele participanten veranderingsprocessen in organisaties en coaching van individuele werknemers of groepen begeleidt. De klanten komen uit heel het land en soms ook uit het buitenland.

Samen hebben Hans en Columba pas de organisatie Vreizein opgericht. Die is vooral gestoeld op de twintigjarige ervaring van Columba in mandaltekens, astrologie en tarot. Voor cursussen van individuen of groepen is in de achtertuin een Finse kota opgericht, maar ook wordt er elders op lokatie graag gewerkt aan een nieuwe kijk op oude levensvragen.

Ook voor deze activiteiten achtten de nieuwe bewoners de omgeving inspirerend.

Ze zitten vol nieuwe ideeën. Hans wil op grond van zijn vele ervaringen een boek op de markt brengen en voor de liefhebbers van natuurlijke vrijheid heeft Vreizein pas een open dag georganiseerd. Voor wie dat heeft gemist, hierbij nog even de belangrijkste gegevens.

Jeannette en Reimer



Wil je eens iets anders?

Altijd al willen weten wat jouw horoscoop te vertellen heeft?
Neem eens deel aan of organiseer zelf een AstroParty,
een leuke, gezellige manier om kennis te maken
met je eigen horoscoop.

Kijk op www.vreizein.nl of neem eens contact op met
Columba van Geldorp of Hans van Dooren,
Doldersumsestraat 4 in Boijl,
tel. 0561 851073.



Jeugdvoetbalteam BOZO E2 is kampioen geworden!

Bewoners van de Kerkweg kunnen dan ook super trots zijn op de keeper van dit team, onze eigen Edwin van der Sar..... Edwin Veening natuurlijk. Gefeliciteerd jongen, we hopen nog veel van je te horen in de toekomst.

Patrick Veenstra en Monique Worst van Klokkeweg 20 hebben het huis van Immy Slot gekocht. Voor 1 juli denken ze er in te trekken. In de volgende editie van de dorpskrant zullen zij zich voorstellen.

Marieke van der Molen moest zich dit jaar helaas afmelden voor de stratenquiz. Ze was door hernia geveld en moest sterke pijnstillers slikken. Marieke alsnog van harte beterschap gewenst, we hopen dat je intussen pijnvrij bent!

Voor de uitslag was het ook een beetje jammer dat je niet mee kon doen want met jou erbij waren we vast hoger geëindigd dan de negende plaats.

Namens de bewoners van de Kerkweg hebben Louis en Erwin gezorgd voor een extra lange optocht zoals jullie ongetwijfeld hebben gezien. Een beetje manoeuvreren in de bochten, maar het is toch maar gelukt. Bedankt mannen!

Corrie en Rudy



Brinknieuws



We hebben het dorpsfeest in De Brink nog niet geëvalueerd, maar uit de reacties kunnen we nu eigenlijk wel opmaken dat we terug kunnen kijken op een zeer geslaagd dorpsfeest.

Zo zagen we het maken van een wagen als een bijna niet te nemen hindernis. Om geen spelbreker te zijn, en niet op ons geweten te willen hebben dat door ons de versierde wagens niet door zou kunnen gaan hebben we toch besloten om mee te doen met een voertuig(je). Het eerste idee was een versierde skateboard, het tweede een bakfiets, en uiteindelijk is het toch nog een aanhangwagen geworden.

Als we deze lijn doorzetten dan opent het weer perspectief voor over vier jaar.

Naar mate de datum van het feest dichterbij kwam werden de ideeën steeds wilder en de animo steeds groter.

Zo werd er door Hans Minnaert een echte 'Brink-barbecue-rap' gemaakt.

Hans is hier vele nachtelijke uren mee bezig geweest, namens de buurt hartelijk dank hiervoor.

Het was daarom jammer dat het geluid van ons tractortje deze mooie 'rap' enigszins overstemde, waardoor slechts weinigen het hebben gehoord.

De stratenquiz is door ons minder goed gemaakt dan anders.
Dit is waarschijnlijk veroorzaakt omdat het op de vrijdagavond was.
Voorheen was het op de zondagmorgen.
De doping die we dan op de avond ervoor tot ons hadden genomen moet dan toch wel haast een positief effect hebben gehad op het eindresultaat.

Na alle feestelijkheden toch helaas ook een vervelend bericht.
Mevrouw Bos is gevallen en ligt nu in het ziekenhuis met een gebroken schouder en heup.
Haar andere schouder was nog niet hersteld van een eerdere val.
Hierdoor kan ze beide armen dus niet gebruiken en het oefenen met lopen wordt daardoor ook behoorlijk bemoeilijkt.
We hopen toch dat ze spoedig herstelt.

Inmiddels heeft Savannah haar zoveelste zwemdiploma al weer gehaald, nl. zwaardvis. Wat zal zij gaan zwemmen deze zomer!

Ook zien we overal in de straat vlaggen met schooltassen verschijnen. We willen iedereen die geslaagd is dan ook van harte feliciteren en succes voor de toekomst wensen!

Gelukkig was dit weer een uitgebreider nieuws na alle stilte uit de Brink. Wij bedanken dan ook Margriet en Berend Slot voor hun verslag over het dorpsfeest en zijn blij met dit ingezonden stuk. Hopelijk kunnen we de volgende keer ook weer wat nieuws brengen, dat kan alleen maar met uw hulp! Dus van ons een verzoek: "Heeft u nieuws, stuur het naar ron.elly@planet.nl" en wij zorgen ervoor dat het in de dorpskrant komt!"

Elly en Jannette



Bi'j Harmke

Als buurt hebben we, net als de meeste buurten, een drukke periode achter de rug. Een dorpsfeest met versierde wagens geeft natuurlijk altijd de nodige drukte, maar zeker ook veel gezelligheid wanneer je met elkaar aan het werk bent. Het skutsje, wat wij tijdens het dorpsfeest "te water" hebben gelaten, werd op het sportpark op de valreep eerst nog gedoopt met een echte fles champagne door Harmke Mailly. Het zal u niet verbazen dat zij daarna de naam "*Bi'j Harmke*" op ons skutsje onthulde. Alles met elkaar hebben wij genoten van het dorpsfeest, mede door het prachtige weer.

Verder is het op de huizenmarkt in onze buurt wat onrustig. Jan en Brenda Bolle hebben het huis verkocht en vertrekken naar Appelscha. Liesbeth en Reinder Bottema kunnen we feliciteren dat ook hun huis (eindelijk) verkocht is. Zij blijven wonen in Boijl en Reinder zet zijn activiteiten voorlopig voort vanaf Boijlerweg 21a. Jan en Geke Klaverboer hopen hun huis te verkopen en dan te verkassen naar de ouderlijke woning van Jan in Oosterstreek.

Henk de Vries, die na zijn grote hartoperatie van afgelopen najaar in eerste instantie zo goed herstelde, is afgelopen voorjaar toch weer in de lappenmand geraakt. Gelukkig zijn de berichten uit het ziekenhuis niet direct alarmerend en hopen we dat Henk weer helemaal aansterkt. Van harte beterschap en alle goeds voor jullie samen.

Dan nog goed nieuws van het schoolfront: Barry Mailly is geslaagd voor zijn VMBO diploma en gaat volgend schooljaar in Meppel verder aan de studie. Gefeliciteerd van ons allemaal!

Jantje en Anne-Marie



PROTESTANTSE GEMEENTE



In en rond de kerk...

EEN PAREL IN GODS OGEN

In Zweden, Engeland en Duitsland lopen duizenden jongeren rond met de Levensparels: als armband of in hun tas of broekzak. Deze parels blijken een goed hulpmiddel te zijn voor concentratie, bezinning en het verdiepen van je geloofsleven. Deze armband is ontworpen door bisschop Lönnebo van de Lutherse Kerk in Zweden. Hij dacht na over de tijd waarin we leven en ving signalen op van jonge mensen die duidelijk behoefte hebben aan spirituele verdieping, maar niet weten waar ze dat verlangen op kunnen richten. Lönnebo zocht naar een handvat, letterlijk en figuurlijk en zo ontstonden de Levensparels.



Het is een armband met achttien parels, ze hebben allemaal verschillende kleuren en vormen. Elke parel heeft een betekenis: stelt een levensvraag, bepaalt je bij een gedachte, kan aanleiding zijn voor een gebed. Het mooie is dat deze betekenis in het persoonlijk gebruik, in de onderlinge gesprekken verdiept wordt. De parels zeggen niet wat je moet doen, maar bepalen je bij wie je bent: een parel in Gods ogen. Ze stellen de vraag naar wat je belangrijk vindt, waar je hart naar uit gaat.

In het oog springt de grote gouden parel die begin en einde vormt van de armband: de Godsparel. Deze parel staat symbool voor de schepper van leven, brengt te binnen dat er een hand is die ons draagt. Naast de gouden parel zit de ik-parel: deze wil herinneren aan hoe mensen geschapen zijn als beelddrager van God. Er zijn twee rode parels, die gaan over liefde. Twee, want je hebt liefde te geven en er is liefde te ontvangen. Er is een zwarte parel: als beeld van de nacht, het donker, de angst of eenzaamheid die je ervaren kunt. Naast deze parel zit de parel die herinnert aan de opstanding. Deze parel brengt licht en leven, hoop en geloof. Er zijn stilteparels, er is een woestijnparel, een ontspannings- en geluksparel en ook ontbreekt de geheimenparel niet.

De armband is te bestellen via de website van de PKN en is een hulpmiddel bij meditatie. Hieronder vindt u enkele gedachten bij de verschillende kralen.

- ✓ *De gouden parel van God.* Er is een Aanwezige die ons roept en naar ons verlangt. Er is een levensbron; begin en einde van leven. *Concentreer je op wat essentieel in je leven is.*
- ✓ *De parels van de stilte.* We leven in een wereld vol snelheid en drukte, beweging en lawaai. Het is het goed om daaruit terug te trekken en stilte te zoeken en rust. *Doe niets, je hoeft er alleen te zijn.*
- ✓ *De kleine parelmoeren ik-parel.* Je bent als mens kostbaar, ook al ben je beperkt en breekbaar. Je bent een parel in Gods hand. *Kijk naar jezelf in liefde.*
- ✓ *De witte parel van de doop.* Je er mag zijn, zoals je bent. Doop staat voor het maken van een nieuwe start, een nieuw leven. Het gaat om durven loslaten en opnieuw beginnen. *Zeg ja tegen het leven en tegen jou.*
- ✓ *De zandkleurige woestijn-parel.* Leven lijkt soms een woestijn: droog en eenzaam. De woestijn is een plaats van afwezigheid, geen water, geen groei. Het is een plaats waar je verlangt naar wat je mist. *Wat heb ik nodig om te leven?*
- ✓ *De blauwe parel van zorgeloosheid.* Denk aan de gelukkige momenten in je leven. Voel even geen moeite of geen druk. *Koester de momenten van vrede en geluk en haal ze terug in je herinnering.*
- ✓ *De rode parels van liefde.* Liefde is het grootste geschenk, een bron van eeuwige vreugde. In liefde zijn we de gevende en de ontvangende. De eerste rode parel gaat over de liefde die je ontvangt, de liefde die tot je komt. De tweede rode parel staat voor de liefde die je door kunt geven. *In het leven krijg je liefde en geef je liefde door. Voel de warmte.*

✓ *De kleine parels van mijn geheimen.* Er zijn geheimen die we niet delen met anderen. Het kunnen dromen, diepste gedachten of verlangens zijn. Voor God hoeft niets verborgen te blijven; je kunt je gedachten en gevoelens delen in gebed. *Spreek je in stilte uit.*

✓ *De zwarte parel van de nacht.* De donkere momenten van het leven gaan over bang zijn, twijfel en angst. Het gaat over schaduwkanten van het leven. Je voelt je soms door God verlaten. God ziet je tranen, hoort je *schreeuw*. *Voel het donker op weg naar het licht.*

✓ *De witte parel van opstanding.* Deze parel is met de zwarte parel verbonden. Het is de parel van de hoop. Deze parel wijst op mogelijkheden in het midden van problemen. Soms tegen beter weten in. Laat de hoop niet los. *Verlang naar het licht.* De gouden parel van God. Steeds weer keren we terug tot God die groter is dan alles.



POEZIEDIENST

Zondag 1 juli is er in Makkinga om 10.00 uur een poëziedienst. Het is een dienst anders dan anders. Er is geen preek, wel zijn er korte teksten en veel gedichten. De dichteres Hiltsje Jongsma (1958) uit Elsloo zal haar eigen gedichten voordragen. Sinds een paar jaar boort zij een innerlijke bron aan, waaruit ze met regelmaat gedachten en gevoelens put. In originele beelden en nauw luisterende taal maakt ze deze tot poëzie. In juni 2006 won ze met haar tweetalige gedicht *Viertij* – *Fiertij* de eerste prijs in een poëzie wedstrijd van de NCRV. Sindsdien heeft ze een aantal voordrachten gehouden in Amsterdam tijdens dichtersbijeenkomsten en onlangs tijdens de landmarkt in het kerkje van Elsloo samen met organist Philip Feij.

Haar ziel en zaligheid legt ze op een vaak verrassende wijze bloot en altijd met voldoende vingervijzingen voor de aandachtige lezer of luisteraar om zelf in mee te kunnen gaan.



Sinneskyn, zoals haar dichtersnaam luidt, neemt je in haar poëzie mee op een reis door haar ongeunstelde gevoelvolle leven, een leven van de ziel, waarin ze de lezer laat delen. Ze laat haar oog vallen op wat een mens kan verwonderen in de natuur en gaat in herinnering terug naar wat mooi was en minder mooi, maar altijd zijn het intens beleefde ervaringen.

Haar verzenboom kent twee gelijke takken, die het Fries en het Nederlands omhoog houden, beide op hun eigen wijze. De gedichten ontspruiten aan dezelfde wortels, worden gevoed door dezelfde stam. De laatste tijd heeft ook het Stellingwarfs haar

aandacht. *Viertij*, haar eerste bundel, die binnenkort zal verschijnen, is een kennismaking met poëzie, die indruk maakt op wie openstaat voor de mogelijkheden en magie van taal en tekens. In het najaar zal de cd 'Dichters tonen' verschijnen, waarop tien dichters hun gedichten voordragen met muziek. Hierop zijn ook een vijftal gedichten van Sinneskyn te beluisteren. De opnames hiervoor zijn in volle gang.

Het is fijn om met haar als gast in onze dienst te hebben. De bezoekers krijgen de teksten van de gedichten. Hieronder het gedicht waarmee Hiltsje vorig jaar de 1^e prijs won.

Viertij

*In een landschap van groen en blauw
drijven witte zwanen in vervoering*

*druppels zoet water,
weerspiegelen een zee van ruimte
op een golf van ontroering, speelt licht*

met twee harten, die vibreren
in een waar meesterstuk
monden pure klanken uit in avondrood.

°sinneskyn

JE EIGEN WEG GAAN

Huib Klamer over de zoektocht naar zingeving
(ingekort)

Sinds de grote levensbeschouwelijke tradities aan gezag hebben verloren, zijn mensen meer op zichzelf aangewezen als het gaat om zingeving. Zingeving wordt een persoonlijk project waarbij ieder zijn of haar eigen weg moet vinden. Dat is de prijs van individualisering en emancipatie. Ondanks secularisatie blijft de behoefte aan zingeving breed aanwezig. Veel mensen ontlenen die zingeving aan materiële goederen of diensten (merkartikelen, reizen), de sociale groep waartoe zij behoren, amusement, werk. Zingeving is niet beperkt tot religie. Maar zingevingnood ontstaat als juist het materiële niet meer bevredigt. "De mens is ongeneeslijk religieus", zei de theoloog Harry Kuitert. Of, zoals de humanistische psycholoog Maslow het zei: *mensen hebben behoefte aan zelf-ontplooiing, maar ook aan zelf-transcendentie.*



De vraag of je het leven leidt dat je ten diepste wenst, moet je niet ontwijken. Want dan stel je na veel jaren misschien vast dat je met de verkeerde dingen bezig bent geweest. Zoals Augustinus zei: "God, veel te laat heb ik je lief gekregen". Het is niet altijd gemakkelijk om voor jezelf een keuze te maken welke weg je zult gaan. Daarom zijn er nu zo veel 'zoekers' en 'ietsisten'.

Het is belangrijk om op je weg op een zeker moment eigen keuze te maken. Daarbij kan ieder elementen uit meerdere tradities meenemen. De vele spirituele tradities bieden wegwijzers voor ieders persoonlijke zoektocht. In de christelijke traditie legt de Benedictijnse spiritualiteit haar nadruk op ervaring en praktische aanwijzingen voor leven en werken. En de Oosterse traditie speelt het lichaam een centrale rol speelt - het aannemen van de juiste houding, zitten, ademen en lopen. Ook de transpersoonlijke psychologie biedt aanknopingspunten - bijvoorbeeld de psychosynthese van Assagioli met zijn aanwijzingen voor persoonlijke ontwikkeling.

Zingeving is niet voorbehouden aan de godsdiensten. Een concreet handvat bieden de vragen die Elizabeth Kübler-Ross aanreikt in haar bekende werk over het levenseinde: "Wanneer mensen terugkijken op hun leven, stellen zij zich drie vragen die bepalend zijn voor hun aanvoelen of hun leven al dan niet zinvol was. Heb ik liefde gegeven en ontvangen? Ben ik ten volle mezelf geworden? Heb ik de planeet een beetje beter achter gelaten?" Die vragen kan ieder zichzelf stellen - al is het misschien nuttig om een partner of vriend te vragen klankbord te willen zijn.

Steeds meer wordt werk voor veel mensen een bron van zingeving. Wat de kerk bood, zoeken mensen nu vaak in het werk. In het boek 'Breng spirit in je werk' is geprobeerd een aantal concrete handvatten aan te reiken hoe zin te vinden in je werk. Bijvoorbeeld in Benedictijnse werkhoudingen (Wil Derkse), de uitdaging om inspirerend leiding te geven (Lenette Schuijt), vaststellen van persoonlijke waarden (conform de lessen van Covey), verhalen in de organisatie, coachen, mediteren op het werk.

Huib Klamer (1950) studeerde rechten en arbeids- en organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit.

CAMPINGDIENST



Zondag 19 augustus is de streekgemeente Friesland's End te gast bij de camping Te Hooi en Te Gras te Boijl. Ook voorgaande jaren hielden we in augustus een kerkdienst in de openlucht. Helemaal waar is dat niet. Vorig jaar zijn we halverwege naar binnen gevlucht voor de regen. Dit jaar gaan we voor mooi weer, voor veel publieke belangstelling, voor mooie muziek en verrassende woorden. Ik zal iets vertellen over Esther. Zij leefde ver voor onze jaartelling in Perzië. Haar levensverhaal staat in de bijbel. Het is een verhaal vol jodenhaat.

De naam van het boek komt van de naam van het meisje, dat als intermediair tussen de koning en Mordekaj de hoofdrol speelt. Haar naam vertelt al het een en ander. Ester komt van Astarte. In het Latijn betekent dat ster. Ester is inderdaad de ster van het verhaal. Van huis uit is Ester geen joodse naam. Haar echte naam wordt vermeld een keer genoemd: Hadassa. Vandaag is in Israel deze naam erg geliefd en staat voor vrouwenemancipatie.



In het boekje Ester komt de godsnaam niet voor. In de geschiedenis van de canon is daarover eindelijk gebakkeleid. Ester en haar oom Mordekaj zijn er om hun volk in het leven te houden. Het boekje Ester kan je lezen als het verhaal over bange mensen die uiteindelijk voor hun identiteit uitkomen, een verhaal van mensen voor wie het verdraaid lastig is om overeind te blijven in een vijandige omgeving.

Je kunt het echter ook lezen als het verhaal over mensen die zich hebben geassimileerd en die uiteindelijk ontdekken dat ze ook nog jood zijn; voor hen is het echter niet nodig is terug te grijpen op de godsnaam.

Sjalom, Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Friesland's End
Tel. 0516-441477, e-mail de.pastorije@hetnet.nl

PREEKROOSTER FRIESLANDS END

voor de dorpen Boijl, Elsloo en Makkinga, aanvang 10.00 uur

1 juli	Makkinga	mevr. W.H. Plomp
8 juli	Boijl	ds. P.A. Crom
15 juli	Elsloo	mevr. W. Hartholt
22 juli	Makkinga	mevr. H. Knol
29 juli	Boijl	dhr. J. Koops
5 augustus	Elsloo	mevr. Van Dijk
12 augustus	Makkinga	ds. P.A. Crom
19 augustus	Boijl	mevr. W.H. Plomp
26 augustus	Elsloo	mevr. W.H. Plomp
2 september	Makkinga	ds. A.K.W. Douma (Fryske tsjinst)
9 september	Boijl	mevr. Van Dijk
16 september	Elsloo	mevr. W.H. Plomp (startzondag)

INGEZONDEN

Zomeravondvertelfestival 2007

In de zomer zal in ons eigen Openluchttheater in Oosterstreek voor de dertiende keer het Zomeravondvertelfestival worden gehouden.

In onze tuin, aan de rand van het natuurgebied in wording, worden er bij het vallen van de avond verhalen verteld door Peter van Pagée. Als het na de pauze donker wordt, wordt het vuur aangestoken en zorgt de toneelverlichting voor een intieme sfeer.

Ieder jaar blijkt weer dat volwassenen net zoveel genieten als de kinderen.

Alle avonden beginnen om half negen en zijn rond half elf afgelopen. In de pauze krijgt u een drankje aangeboden.

De verhalen van Ayli en de tocht van de rendierjagers en Ridder Vlok zijn geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, Michiel de Ruyter en Ellert en Brammert voor kinderen vanaf 8 jaar. De opera is voor volwassenen en kinderen die daar aan toe zijn.

- 31 juli **Ayli en de tocht van de rendierjagers**
- 04 aug **Aan de stok met ridder Vlok**
- 07 aug **Michiel de Ruyter: Willen is Kunnen**
- 09 aug **Ellert en Brammert en andere streekverhalen**
- 11 aug **Opera Der Holzdieb**

De opera Der Holzdieb van Marschner (tijdgenoot van Mozart) wordt uitgevoerd door operagezelschap Triantha en verteller Peter van Pagée.

Aanvang avonden: 20.30 uur

Volwassenen € 8,50

Kinderen (basisschoolleeftijd) € 7,00

Kaartjes opera 11 augustus: € 17,50

De prijzen zijn incl. consumptie

Reserveren: atelier@nielsholgersson.nl of 0561-432669
We raden u aan z.s.m. te reserveren!



GEZOCHT: BEZORGER VAN DE TELEGRAAF

Met ingang van 1 september a.s. ga ik stage lopen in Wijhe en daarom op kamers in Zwolle. Wie wil van mij de bezorging van het ochtendblad De Telegraaf overnemen?? Het gaat om maandag t/m zaterdag, de krant moet voor 7:00 uur bezorgd zijn en het kost je ongeveer 40 minuten.

Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met:
Inge van der Geest, tel. 421290
Email: inge_geest@hotmail.com

Een enorme boerderijbrand teisterde zondag 20 mei j.l.
het anders zo rustieke stadje Groenlo in de Achterhoek.
Hierbij liet onze lieve, lieve dochter

Jacobien
het leven.

Nog maar 35 jaar oud, een fijne man en twee
fantastische kindertjes achterlatend.

Het lijkt alsof je leven stopt !!



Maar de vele bezoeken van familie, vrienden, buren,
dorpsgenoten, bekenden en minder bekenden deden
ons anders beseffen.

Een hand, een knuffel, een arm om je toe, een schouder
om op uit te huilen, het viel als een warme deken
om ons heen. Ook werden we overstelpt met vele, vele
kaartjes, vaak beschreven met lieve woordjes.

En niet te vergeten de vele telefoontjes met aan de
andere kant van de lijn een luisterend oor.

Heel, veel warmte en medeleven hebben we ondervonden
en dat geeft veel steun. Het draagt je de eerste periode
over het ergste verdriet heen en geeft je kracht om
toch de draad weer enigszins op te pakken.

Lieve mensen, hierbij willen we laten weten dat we het
erg fijn vonden dat jullie er in deze moeilijke tijd voor
ons waren. En de tijd die nog voor ons ligt er misschien
nog voor ons wilt zijn. Want al denken we (redelijk)
positief, we zijn er nog lang niet.

Maar jullie waren en zijn onze lichtpuntjes !!
Altemaal reuze bedankt.

Roelof en Henny

juni 2007

Roelof en Henny Boelen
Boylersweg 76
8392 NK Boyl

dorpsfeest

7-8-9- & 10 juni 2007

Het dorpsfeest zit er weer op. Wat ons betreft was het een bijzonder geslaagd en gezellig feest. Mooi weer, een record aantal deelnemers op verschillende programmaonderdelen en een mooie bonte stoet versierde wagens, fietsen en ezels en geen ongelukken of wanklank te horen. Wat wil je als bestuur nog meer!

Na een goede voorbereiding met alle dorpsfeestmedewerkers beten de "ouderen" het spits af op donderdagmiddag.

DE 60+ MIDDAG

Geen traditionele spelletjesmiddag deze keer want de organisatie had gekozen voor een mix van muziek, quiz en bingo. Nadat dorpshuis De Tille redelijk volgestroomd was met oudere Boijligers heette Tineke van der Walle iedereen van harte welkom en was het de beurt aan de kinderen van groep 1 van basisschool De Oosterbrink om het dorpsfeest officieel te openen. Dit deden zij door allemaal een kleurige strandbal de zaal in te gooien, passend bij het dorpsfeestthema Recreatie en Vrije tijd. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een stukje overheerlijk gebak kon men luisteren en genieten van oude bekende liedjes, gezongen door het Boijliger trio Jolanda, Inez en Jannie.

DE KINDERSPELEN

De spelletjesmiddag, die zoals altijd op vrijdagmiddag op het sportveld werd gehouden, stond in het thema van Strandfeest. Dox, Helga en Lotte hadden spelletjes voorbereid met zwembadjes, badeendjes, strandlakens, zwemvlindertjes, vakantiepuzzels, kortom alles in het teken van een zonnige vakantie. En zonnig was het die middag en daarbij ook nog eens tropisch warm. Maar ook de kinderen en de vele vrijwilligers lieten zich van hun zonnigste kant zien waardoor het een geslaagde en gezellige middag werd. Er was deze keer geen competitie verbonden aan de spelletjes. Wanneer een spelletje was afgewerkt, kreeg iedereen op zijn eigen scorekaart een sticker bij het betreffende onderdeel. Was de scorekaart vol dan mocht deze mee naar huis.

DE STRATENQUIZ



De stratenquiz werd ook deze dorpsfeesteditie gehouden op de vrijdagavond. Vanaf het terras van café de Tille deelden Henneke en Alletta de formulieren uit aan de buurtvertegenwoordigers en namen ze daar twee uur later ook weer in. Alle buurten werden uitgenodigd om een zelf bedachte cocktail klaar te maken en deze zo passend mogelijk te presenteren. Ook hier waren punten mee te verdienen. (uitslag en antwoorden elders in deze krant)

OPTOCHT VERSIERDE WAGENS, KARRETJES, FIETSEN EN EZELS

Zaterdagmorgen was het al vroeg een drukte van belang in het dorp. De laatste hand werd gelegd aan de wagens en dan naar buiten met de handel! Dat viel niet mee hier en daar. Bij de buurt Bekhof had men het groots aangepakt met de wagen. Een héél breed stacaravanonderstel met daarop een grote raket en een ticketbox voor een reis naar Mars, Pluto of de Maan. In de bebouwde kom aangekomen bleek de versmalling bij school in eerste instantie een onoverkomelijke hindernis richting sportpark. Filevorming in Boijl en een organisatie die zich vertwijfeld afvroeg wat te doen als er onverhoopt een ambulance of andere hulpdienst in of door het dorp zou moeten. Met enig kunst en vliegwerk en een wat aangepaste route kon deze wagen gelukkig toch meerijden met de optocht waarna er een bonte stoet vrolijk versierde Boijligers door de bebouwde kom trok. Hoewel van te voren wel eens heel diep gezocht wordt door de buurtvertegenwoordigers wanneer het onderwerp "versierde wagens" op de agenda staat, waren de meeste buurten toch weer creatief aan de slag gegaan. En het resultaat mocht er wezen!



Uitslag optocht versierde wagens/fietsen Boijl 09-06-2007



<u>Groep</u>	<u>Thema</u>	<u>Punten</u>
1. Bekhof	Vakantie 2070	118
2. Boijl centrum	Strandleven	114
3. Rijsberkampen	Op safari	112
4. Snelshutte Alteveer	Zon zee strand	111
5. Boekelte	Ganzenborden	110
6. Bij Harmke	Skûtsjesilen	109,5
7. De Wissel	Fietsclub bezemwagen	102
8. De Stoeterij		98
9. Daaken Boschoordweg	Recreëren is creperen	96
10. De Brink	BBQ	91
11. Kerkweg	dubbele fiets	90,5
12. OJP	bierfiets	90

DORSPICKNICK

Aansluitend aan de optocht werd op het sportpark voor het eerst een heuse dorpspicknick gehouden. Zo'n 325 mensen hadden zich van te voren opgegeven bij hun buurtvertegenwoordiger en voor € 1,50 p.p. een consumptiebonnetje ontvangen waarmee ze een kopje soep, twee broodjes en een krentenbol konden ophalen. Op het veld werd vanaf lange tafels de lunch uitgeserveerd door een aantal vrijwilligers. Ook kon men melk, karnemelk, koffie of thee meenemen naar het uitgespreide picknickkleedje. Mede door het prachtige weer en de heerlijke soep en broodjes van Streekslagerij Huisman werd het een doorslaand succes en zeker voor herhaling vatbaar.

BEDDENRACE

Het sportieve deel van de zaterdagmiddag bestond uit een behendigheidswedstrijd met ziekenhuisbedden. De afgedankte bedden waren deskundig voorzien van vier wieltjes en moesten geduwd worden langs een parcours door twee mensen. Voordat men mocht gaan lopen, moest "de patiënt" eerst een tweedelige pyjama aantrekken, deze onderweg weer uitdoen en in een wasmand gooien die aan het eind van het traject stond.

De organisatie had zich verkeken op de stuurmanskunst van de duwers want al gauw bleek dat de wielconstructie niet bestand was tegen het geweld. Na een uurtje oponthoud, waarbij met vereende krachten de boel werd verstevigd en hersteld, kon de beddenrace weer verder gaan. Uiteindelijk ging het team Bekhof 1 met de beker naar huis. Dit team bestond uit Henk-Jan de Jong, Arnoud van 't Klooster en Judith van de Berg. Tweede werden Alex van Daatselaar, Adrie From en Silvia Beun, ook van Bekhof. Derde werden Evert Buitenhuis, Martin Bokkers en Nienke van Zanden van de Rijsberkamp. Tot slot werden Wim van der Geest, Lucie Gorter en Maaike van der Geest van Bij Harmke vierde.

FEESTAVOND MET PUIK

De knaller van het dorpsfeest was voor veel mensen toch wel het optreden van "onze jongens" van PUik. Jasper Japink, Pieter Bottema, Erik Pijlman, Mark Oosterveld en Jan Willem de Vries maakten er een prachtige show van en zetten de bomvolle Tille op z'n kop. Veel Boijligers waren nieuwsgierig naar de (muzikale) groei die de jongens doorgemaakt hadden sinds zij als basisschoolleerlingen achter op het schoolplein hun eerste optredens verzorgden tijdens de rommelmarkt. Er waren dan ook veel mensen op de been, ook die de laatste jaren niet meer gesignaleerd waren tijdens feestavonden in De Tille. Zij stelden met elkaar vast dat het met de muzikale kwaliteiten van de mannen wel goed zit! Een prima avond dus, mede door de goede organisatie eromheen van Mat en Corine Platje en hun medewerkers.

FIETSTOCHT

Nadat iedereen was uitgeslapen en bijgekomen van het feest kon er zondagmiddag gestart worden voor een mooie fietstocht door het Drents-Friese Wold. Jan Streek en Roelie Groen hadden de tocht voor de eerste keer uitgezet en ervoor gekozen om er nu eens geen puzzeltocht van te maken. Het was dus relaxed fietsen voor jong en oud. Ook nu was het prachtig, windstil weer en velen maakten van de gelegenheid gebruik om pootje te baden bij het Canadameer of onderweg te stoppen voor een ijsje of een wafel met ijs en warme kersen. Zo'n 170 deelnemers kwamen een routekaart ophalen bij De Tille.

BAL NA

Ja, hoe moet je dit onderdeel van het feest nog noemen? Na de fietstocht was er gelegenheid om te barbecuen bij Mat en Corine op het terras bij het dorps huis. Dick Leerling was present om met gezellige muziek de sfeer te verhogen en dat lukte hem goed. Omdat het feest buiten was, liep de middag ongemerkt over in de avond. Ook de muziek bleef buiten, dus de "rustige dansavond" zoals sommigen misschien graag gezien zouden hebben, kwam niet goed uit de verf. Wel was er natuurlijk volop gelegenheid om na te praten en om de laatste uitslag bekend te maken. Henneke en Alletta prezen alle buurten die weer meegedaan hadden aan de stratenquiz. Niet in het minst de Klokkeweg omdat zij, ondanks het feit dat zij meestal hekkensluiter zijn, toch iedere keer weer meedoen. Want, meedoen is immers belangrijker dan winnen! Winnaar werd deze keer De Wissel, op de voet gevolgd door Boijl Centrum en Bij Harmke.

Rest ons als dorpsfeestbestuur om iedereen, die op welke manier dan ook meegeholpen heeft om dit dorpsfeest tot een succes te maken, heel hartelijk te bedanken.

Zonder vrijwilligers zijn we nergens!

Graag tot over twee jaar!

Marein Boekhoudt, Tineke van der Walle en Anne-Marie van der Geest.

opening & 60+ middag



gobb kinderspelen insgo



stratenquiz



versierde wagens



picknick



beddenrace



PUik



fietstocht





Stratenquiz - vrijdag 8 juni 2007

We hadden al aangegeven dat de komst van internet het er voor ons niet gemakkelijker op heeft gemaakt, want praktisch alles, zo niet alles, is te vinden als je even gaat 'googlen'!!

Dit jaar hadden we de Koningin dan ook een beetje gelaten voor wie ze is, waren we met liefde de politiek vergeten en hadden de sportrubrieken minimaal doorgespit..... kortom we lieten jullie dit jaar gewoon extra veel rondtoeren door Boijl en hadden opdrachten en vragen bedacht waarvoor jullie je laptop niet mee hadden hoeven sjouwen naar de buurvrouw, het café, de kantine of waar jullie ook maar gezellig samendromden!!

Aan de reacties hebben we gelukkig kunnen vernemen dat de quiz in deze vorm gewaardeerd werd en opdrachten en vragen in en over Boijl de voorkeur hebben boven het surfen op het net.

Wij hebben altijd enorm veel voorpret bij het maken van de quiz en verheugden ons dit jaar met name op de allereerste vraag, de cocktails, en de allerlaatste vraag, de foto's!

Wat de cocktails betreft..... we hebben ze allemaal geproefd! Van de één een slokje en van de ander tot aan het laatste drupje!! Over smaak valt niet te twisten en na 13 cocktails waren ze allemáál wel oké dus de uitvoering en originaliteit gaf in deze de doorslag.

Wat de foto's betreft..... het was leuk te zien hoe iedereen elkaar ineens van héél dichtbij wilde bekijken en sommige zelfs hun partner niet herkende?!

Dat een fotovraag als laatste vraag bij het café een succes is bleek overigens ook dit jaar weer aan de grote opkomst en het gezellige napraten natijd!!

Het nakijken is altijd een hele (leuke) klus want hoe goed voorbereid we ook zijn we lopen altijd wel tegen een "kleinigheidje" aan, zo ook dit jaar..... de som in het Skoelebos.

Het heeft u waarschijnlijk flink wat hoofdbrekens gekost máár we hebben hem níet meegerekend!

Verder viel er niet veel te twisten over de antwoorden en uiteindelijk was er één duidelijke winnaar. De wisselbeker is nog steeds spoorloos en dat is erg jammer, maar mocht iemand hem vandaag of morgen vinden op de schoorsteenmantel dan horen wij dat graag en zullen hem na het graveren een prominent plekje geven in café "de Tille".

Wij hebben een paar leuke weken gehad, u hopelijk een leuke avond dussss tot over twee jaar!!!

Alletta & Henneke

De taart en de eer kwam dit jaar toe aan de buurt "de Wissel" met 154 punten!!

2) Boijl Centrum	152 pnt	8) de Brink	130 pnt
3) Bi'j Harmke	148 pnt	9) Kerkweg	124,5 pnt
4) Boijl Oost	145 pnt	10) Alteveer	122 pnt
5) Snels Hutte	143,5 pnt	11) Bekhof	119,5 pnt
6) Daaken	143 pnt	12) Boekelte	106 pnt
7) Rijsberkamp	142,5 pnt	13) Klokkeweg	98 pnt

OPDRACHTEN & VRAGEN IN EN OVER BOIJL



1. Bereid een lekkere alcoholische versnapering (lees: Cocktail), bedenk een **toepasselijke naam** en breng de cocktail vervolgens **direct** naar het terras/café. Wij keuren op vervolgens op smaak, uitvoering en originaliteit dus er zijn flink wat punten te verdienen!!
Naam cocktail : **Harmke's Sweety won op uitvoering & originaliteit**
2. Noem zoveel mogelijk Boijligers die op zaterdag 2 juni deelnamen aan de Pieter Stuyvestant Kuiertocht! **Jan Riemersma, Herman Vermeeren, Tineke van de Walle, Jan Streek, Roelie Groen, Annius Jongbloed, Eize Marks, Jolijn Jorritsma, Thea de Groot, Jacoba de Vries, Liesbeth Dolstra**
3. Wie zat altijd in de olmen maar is nu uit ander hout gesneden? **Een Uil**
4. Wat werden Lisa Bergsma en Picasso? **Fries Kampioen**
5. Waar in Boijl staan onderstaande bordjes (binnen de bebouwde kom)?



Kerkweg



Boijlerweg

6. Hoeveel prullenbakken staan er langs het sportveld? **4 (3 nieuwe groene & 1 grijze zinken)**
7. Bij wie was zaterdag 12 mei het huis open? **Arend en Lolita; fam. Klaverboer; fam. van der Zouwen**
8. Welke Paashaas gooide paaseitjes bij vele burens door de brievenbus? **Menno Visser**
9. Hoe vaak vindt u het cijfer 8 op het sportterrein?
10. Waar hangt dit wapen van Boijl? **Bij Harmke**



11. Waar staat de "Heide-Hoeve"? **Alteveersweg 18**
12. Welke familie is een half jaartje geleden naar Zweden verhuist? **de Jong**
13. Wie willen op de Groene Zoom geen ongeadresseerd reclamedrukwerk maar wel huis aan huisbladen ontvangen? **Jan Riemersma, fam. Vinkenbrink, fam. Mathee**
14. Hoeveel pompeblède vindt u bij mts. J&G Jorritsma? **6**
15. Hoeveel treden telt de middelste lichtmast op het sportveld? **41**
16. Hoeveel personen wonen er op de Kerkweg? **45**
17. En als u toch op de Kerkweg bent.....
Wat is de som van de getallen op het paaltje op de kruising Kerkepad/Boekelterweg? **166**
18. Waar hangt dit paardenhoofd? **Luuts Mulder**



19. Waar verhuizen de Bosfluiters naar toe? **Lheebroek**
20. In welke buurt staat "Monte Cristo"? **Oostvierdeparten 60**
21. In welke buurt zijn er Drie en 4 van? **Boijl-Oost**
22. Waar staat de woning "Spring Cottage"? **Boijlerweg 101**
23. Waar staat dit idyllische tuinhuisje én wat klopt er niet op de foto? **Groene Zoom – Spiegelbeeld**



24. In het Skoelebos zijn in totaal 14 kaartjes met letters & cijfers verstopt.
Als u deze gevonden heeft vormen de letters een uitdrukking én op volgorde gelegd kunt u van de gevonden cijfers een som maken!

Uitdrukking : **Lachen is gezond**

(Uitkomst som : **2007**)

"RECLAME" BOIJL

**Reklame
advies
op maat!**



1. **Wie hebben verse scharreleieren te koop? Jannie en Roelof Groen**
2. Waar zeggen ze "krek dat is't"? **fam. Wijntjes**
3. Bij wie komt er iets "zo uit de klei"? **Jan de Vrij**



4. Van wie is dit logo? **Mark Goddijn**
5. Waar kunt u terecht voor een intermezzo? **fam. Bakker**
6. Welke "zaak deugt"? **Anne Wever**



7. Waar staat dit reclamebord? **Tennisbaan**
8. Op welk adres raken we 'opgefokt'? **Bekhofweg 2**



ALGEMENE VRAGEN – BINNENLAND

- a) Wanneer en waar werd de eerste HEMA geopend? **1926 in de Kalverstraat**
b) Wat betekenen de letters HEMA? **Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij**
- De kijker wordt voor allerlei scènes met geweld, sex of grof taalgebruik middels een symbool gewaarschuwd.
Onderstaand symbool staat voor 'discriminatie' maar sinds kort wordt dit symbool ook specifiek als waarschuwing voor andere (discriminerende) films/scènes gebruikt.

Wat voor type films/scènes bedoelen wij?
Vrouwonvriendelijke



3. Waarom kreeg een zwembad in prov. Groningen een dwangsom opgelegd? **Teveel in geplast**
4. In Schiedam worden door de politie ter voorkoming van vernielzucht na een avondje stappen chocoladerepen uitgedeeld aan jongeren.
- Waarom juist chocolade-repen? **Chocolade heeft een kalmerende werking**
5. Welke zeer besmettelijke ziekte brak vorig jaar uit in het Big Brother huis? **Schurft**
6. Wat voor 'regen' daalde neer in Dwingeloo in de nacht van 19 op 20 mei? **Condoomregen**



ALGEMENE VRAGEN – BUITENLAND

1. Vorig jaar overleed de Australiër Steve Irwin "in het harnas".
 - a) Wat was de bijnaam van Steve Irwin? **The Crocodile Hunter**
 - b) Waaraan (op welke wijze) stierf de 44-jarige natuurbeschermmer? **Gestoken door pijlstaartrog**
 - c) Welke 5 levensgevaarlijke zeebeesten spelen de hoofdrol in Ocean's Deadliest, zijn laatste documentaire? **Witte Haai; Steenvis; Zeekrokodil; Zeeslang; Blauwring Octopus**
2. De Marokkaanse Koning Mohammed verleende onlangs een recordaantal gevangenen amnestie.
- Wat was hiervan de reden? **De geboorte van zijn dochter, prinses Lalla Khadija**
3. Een Amerikaanse filmster is niet van nature bedeed met een gigantische spiermassa en heeft toegegeven groeihormonen te gebruiken en bekend deze ingevoerd te hebben in Australië.
- Wat is de naam van deze bekende filmster? **Sylvester Stallone**
4. In het weekend van 12 mei werd er voor het stadhuis van Toronto een 'gevecht' gehouden.
- Wat was dit voor een 'gevecht'? **Kussengevecht**
5. In de buurt van het Weens operahuis in Wenen stonden vorig jaar nog urinoirs die een toeristische trekpleister moesten zijn. Op verzoek van vrouwelijke politica zijn de urinoirs echter verwijderd en uiteindelijk als "kunstwerken" geveild.
- Hoe zagen deze urinoirs er uit? **Wijd opengesperde rode lippen**
6. Het wordt wel "het 8^e wereldwonder" genoemd, 11 uit steen gehouwen kerken uit 12^e & 13^e eeuw.
- In welk land staat dit "8^e wereldwonder"? **Ethiopië**
7. In Denemarken is er kritiek op een reclamefilmpje uitgebracht door het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het reclame filmpje waarin een naakt stelletje de daad verricht en wordt getroffen door een kokosnoot, wordt als te sexy beschouwd!
- Wat is (was) het doel van deze reclame? **Goede reisverzekering afsluiten**
8. In de Verenigde Arabische Emiraten is onlangs een 29-jarige Indiër voor diefstal veroordeeld tot een celstraf van 3 maanden en vervolgens zal hij na het uitzitten van zijn straf het land worden uitgezet.
- Wat stal deze jonge man van de waslijnen? **Damesondergoed**

9. In Peking hebben een Chinese ondernemer en zijn vrouw een boete gekregen van omgerekend 60.000 euro na het krijgen van hun tweede kind.
- Wat is de politieke gedachte achter deze boete? **Eén-kind-politiek / geboortebeperking**
10. Op gratis plattegronden van het Katholieke bedevaartsoord Fatima in Portugal staan seksadvertenties.
Op de achterkant wordt reclame gemaakt voor seksspeeltjes en middeltes die de geslachtsdrift zouden prikkelen.
- Welke afbeelding prijkt op de voorkant? **De Maagd Maria**



PAAR SPORTVRAAGJES

1. Welke prijs ontving Sven Kramer dit jaar uit handen vd comm. vd Koningin? **Sportwisselprijs '06**
2. Welke Europese keeper vertegenwoordigde z'n land bij voetbal & bij basketbal? **Darrel Randolph**
3. a) Wie werd dit jaar "voetballer van het jaar"? **Alfonso Alves**
b) Wie werd "voetballer van het jaar" in Boijl? **Geert van de Boer**
4. Hoe heet de nieuwe voetbaltrainer van het 1^{er}? **Jelle Drenth**
5. De heren hebben tenminste twee dingen gemeen; ze komen alle 5 uit Friesland en werden kampioen. We noemen: Falko Zandstra, Sven Kramer, Rintje Ritsma, Ids Postma
- Welke schaatser ontbreekt in dit illustere rijtje v 5 schaatskampioenen? **Hilbert van der Duim**
6. a) Bij welke sport ziet men de penhoudergreep? **Tafeltennissen**
b) Bij welke balsport wordt de mattekloppergreep soms gebruikt? **Tennis (of Badminton)**
7. Hoe heette het damesteam dat in actie kwam op 19 mei bij het voetbal-mixtoernooi? **Höle Meute**
8. In welke sportkledij worstelden de oude Grieken? **Geen enkele, zij worstelden naakt**
9. Hoe heet het Friese pikschieten in Twente? **Klootschiet**



WAAR OF NIET WAAR

1. Anna Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik VIII, had 3 borsten en 11 vingers.
WAAR *Toen Hendrik van haar af wilde, voerde hij haar misvorming aan als bewijs dat ze een heks was.*
2. In de middeleeuwen was het volstrekt normaal als een heer zijn tafeldame het hof maakte door met een vork zachtjes in haar dij te prikken.
NIET WAAR *In de middeleeuwen gebruikte men geen vorken maar at men met de vingers.*
3. Eén menselijke eicel weegt ongeveer evenveel als 175.000 zaadcellen.
WAAR *De eicel is de grootste van alle menselijke lichaamcellen.*
4. Na de Franse Revolutie werd Madame Tussaud in de gevangenis opgesloten. Daar moest ze wasmodellen maken van door de guillotine afgehakte hoofden.
WAAR *Voor de Revolutie was ze lid van de hofhouding en de meeste hoofden waren v mensen die ze kende. Ze maakte ook de hoofden van de koning & koningin.*
5. Een Italiaanse vrachtwagenchauffeur bezocht een bordeel in een naburige stad. De vrouw die hij koos bleek naderhand zijn eigen vrouw te zijn.
WAAR *Dit gebeurde in 1990 in Teramo en leidde tot echtscheiding.*
6. Een man die in Londen een boot stal werd al snel gepakt. Er was namelijk een havenstaking gaande en zijn boot was de enige die voer.
WAAR *Het gebeurde op de Theems in 1972.*
7. Mannen die jarenlang geen seksuele omgang hebben, kunnen getroffen worden door steatopygia, een ziekte waardoor de neus groeit tot het formaat van een aardappel.
NIET WAAR
8. Als je jezelf van top tot teen in een spiegel wilt bekijken, moet die tenminste half zo groot zijn als jijzelf.
WAAR *Het maakt niet uit hoe ver de spiegel van je af staat.*

9. De Romeinen parfumeerden hun lippen om lekker te ruiken bij het kussen.
WAAR Ze gebruikten oosterse kruiden. Romeinen hadden de gewoonte elkaar te kussen als ze elkaar op straat tegenkwamen.

10. Volgens een Amerikaans onderzoek lijden verliefde mensen aan dezelfde verschijnselen als drugsverslaafden.
WAAR Iemand die verliefd is kan zijn werk minder goed doen, wordt vergeetachtig en het aantal schrijffouten neemt aanmerkelijk toe.



VRAGEN OVER HET JUBILEUMBOEK EVEN BI'JPRAOTEN

1. Welk maandblad drukte de omslag van onze dorpskrant af? **De Friesland Post**
2. Welk getal staat er op de koe van het Schijffestijn? **8325**
3. In welk jaar werden de borden "Denk aan ons" in Boijl geplaatst? **1985**
4. a) Wie waren de oprichters van de band die tegenwoordig onder de naam PUIK furore maakt?
Jasper Japink, Jelle Gutterswijk, Erik Pijlman en Mark Oosterveld
 b) Welke naam droeg de band toen? **JJEM-band**
5. Wanneer deed circus "Nomade" Boijl aan? **1997**
6. Welke drie tweelingen haalden de Leeuwarder Courant? **Nieuwenburg, Ouwerkerk, Kleinhoven**
7. Wat was er zo bijzonder aan de 15^e VMC rally in Boijl? **Heet voor t eerst Nuttert van der Heide**
8. Wie haalden de 'Telesport pagina van de Telegraaf' waarbij melding werd gemaakt dat hij meer oog had voor zijn teamgenote dan voor zijn tegenstander? **Henk van de Boer en Elske Bos**
9. In welk jaar werd het dorpsfeest een jaar verschoven en wat was hier de reden van? **2001 - MKZ**
10. Welk jaar maakten wij (Alletta & Henneke) voor het eerst de Stratenquiz? **1986**
11. **HERINNERT U ZICH DEZE NOG?**

Zo zagen de kids van groep 1 & 2 zichzelf destijds! Schrijf zijn/haar naam in het juiste rondje!!!



12.

ZOEK DE 13 VERSCHILLEN

De bovenste foto is de originele foto van de samenstellers van het Jubileumboek!
Omcirkel op de onderste foto de 13 verschillen!!



tekst vest Jan, radiator, klok, ketting Sabine, bril Reimer, hand Henneke, topje Alletta,
plant achter Geert, schilderij, haarlok Jacoba, krant op tafel, theelepel en foto gedraaid

LEKKER ETEN



1. Wat is het traditionele gerecht dat wordt opgediend op Wimbledon? **Aardbeien met slagroom**
2. Welk vrouwelijk hondje is om en om gebakken lekker om te eten? **Wentelteefje**
3. Zitten er in originele vogelnestjessoep echte vogelnestjes? **Ja**
4. Als men een scharretje eet, welk soort dier eet men dan? **Een zeevis**
5. Wat voor eetbaar product is een pompernikkel? **Een broodsoort**
6. Op welk gedroogd druifje kan men zitten? **Krent**
7. Wat voor soort worstje is een *Rotterdammer*? **Metworstje (of droge worst)**



GAAT ER BIJ U OOK EEN LICHTJE BRANDEN??

We geven 10 omschrijvingen met het juiste aantal letters en één letter cadeau!
Wat is de juiste naam van het dier of de plant?

1. Middelgrote goed klimmende en springende gedrongen antilope. Leeft in de bovenste woudzone van het Europese hooggebergte.
De naam van dit dier is **GEMS**
2. Geslacht uit de familie der Amaryllisachtigen met ca. 30 soorten. Is een voorjaarsplant.
Deze plant heet **NARCIS**
3. Deze dieren gebruiken uitsluitend plantaardig voedsel. Het zijn vooral hoef- en knaagdieren.
De verzamelnaam voor deze dieren is **HERBIVOREN**
4. Grote gierachtige roofvogel van de Andes. Deze vogel heeft maar liefst vleugelspanwijdte van 4m.
De naam van deze roofvogel is **CONDOR**
5. Deze bijzondere ooievaar komt uit Afrika, heeft een naakte hals en blauwgrijze veren onder zijn staart. De Latijnse naam is *Leptoptilos Cumeniferus*.
Deze ooievaar heet **MARABOE**
6. Dit Zuid-Amerikaanse kameelachtige dier heeft geen bulten. Het dier is klein, het vrouwtje levert wol en het mannetje wordt als lastdier in de bergen gebruikt. In Tibet heeft de boeddhistische geestelijke dezelfde naam.
Dit naam van dit dier is **LAMA**
7. Familie met 4000 soorten waartoe, behalve de graan leverende planten, o.a. ook suikerriet en bamboe behoren.
We zoeken de familie **GRASSEN**
8. Grote, voornamelijk aan de kust levend dier uit het Noordpoolgebied. Volkomen toegerust aan het verblijf aldaar met haren in de naden van zijn voetzolen, zwemvliezen tussen de tenen, dichte ondervacht en dikke speklaag. Uitstekende zwemmer.
We bedoelen hier de **IJSBEER**
9. Een grote plevier met lange puntige kuif. Een grillige vlucht, broedt op bouw- en grasland, duinen en heide.
Dit is uiteraard de **KIEVIT**
10. In de spreektaal naam van enkele geslachten der reigerachtige. Bij de oude Egyptenaren een heilige vogel. De belangrijkste soort is de Nimmerzat.
Geef een andere naam voor de Nimmerzat **IBIS**

LANDEN & EXPORTPRODUCTEN

Europa heeft 27 lidstaten.
Hieronder ziet u er 8 met een typisch exportproduct. Welk land bedoelen we?



1. Naam land : **Oostenrijk**



2. Naam land : **Finland**



3. Naam land : **Italië**



4. Naam land : **Luxemburg**



5. Naam land : **Roemenië**



6. Naam land : **Spanje**



7. Naam land : **Cyprus**



8. Naam land : **Frankrijk**



Wie houden zich schuil in het Bos?

Mieke Veldkamp & Herman Vermeeren



Wie loeren door de schutting?

Corine Platje & Koos Rooks



Wie zijn deze twee verfromfraaide Boijligers? **Ria Hoffman & Jan IJspeerd**



Wie is wie bij deze drie?

Douwe, Wessel & Klaas de Vries



Wie zijn deze twee look-a-likes?

Gea van Zanden & Lucie Nolles



Wie is er 'geknipt' voor een scary movie? **Mat Platje**

VERENIGINGSLEVEN



BESTUURSWISSELING

Tijdens de laatste jaarvergadering heeft het bestuur afscheid genomen van Gerard Prins. In de eerstvolgende bestuursvergadering daarna is Remo de Wolf bereid gevonden om het penningmeesterschap van Gerard over te nemen.

NIEUWBOUW SCHOOL EN PEUTERSPEELZAAL

De gemeente heeft Woningstichting Weststellingwerf onlangs verzocht om een huuraanbod te formuleren voor een school en PSZ op de locaties Boijlerweg en Boschoordweg. Zodra hierover meer bekend is, hoort u dit van ons.

PIETER STUYVESANT KUIERTOCHT

Onder stralende omstandigheden trokken zo'n 3000 deelnemers aan de Pieter Stuyvesant Kuiertocht op 2 juni j.l. al vroeg door Boijl. Daarom hadden vanaf 7:15 uur de vrijwilligers, stempelaars en verkeersregelaars, zich al verzameld bij de Tille voor de laatste instructies. Enige dagen eerder volgden alle verkeersregelaars zelfs al een speedcursus "verkeerregelen" op het politiebureau in Wolvega.

Mede door de inzet van de vrijwilligers, de sponsors, medewerkers van De Tille en het plaatselijke organisatiecomité bestaande uit Lucie Gorter, Jannie Westerveen en Tineke van der Walle verliep het Boijliger gedeelte van de tocht vlekkeloos. Iedereen bedankt daarvoor!

OPZOMERWEEK

Tijdens de Opzomerweek, eind april, is er een lijstje met werkzaamheden die de gemeente uit moest/kon voeren naar de Infolijn gestuurd. Om onduidelijke reden zijn deze werkzaamheden niet door alle betreffende afdelingen gedaan. De commissie Zelfbeheer Groen heeft er bij de gemeente op aangedrongen deze werkzaamheden alsnog binnenkort uit te voeren.

CONTACT

Bent u nog niet bezocht door een bestuurslid en wilt u toch graag lid worden van Dorpsbelang, dan kunt u altijd contact op nemen met het bestuur. Ook vragen en opmerkingen zijn welkom!

Het bestuur bestaat momenteel uit: Geert Pijlman vz., Anne-Marie van der Geest secr., Remo de Wolf pen., Lucie Gorter, Ben Lubberdink, Pier de Jong en Dox Poiesz.

Tot slot, mede namens het bestuur, wens ik u een mooie zomer en een fijne vakantie toe.

Anne-Marie van der Geest.

Vogelwacht Boijl e.o.

Toen ons, door één van de bestuursleden van de Hervormde Kerk te Boijl, gevraagd werd om een paar nestkastjes op te hangen in het schoolbos, hebben we daar direct gehoor aangegeven. Het was ook echt noodzakelijk, want ik had het laatste kastje nog niet opgehangen of in de eerste was al een koolmees bezig het kastje te inspecteren. De woningnood was dus wel erg hoog. Daarna ging ik een tijdje terug naar het schoolbos om de kastjes te controleren en zag tot mijn verbazing dat op één na alle kastjes bewoond waren door kool- en pimpelmezen. Dat deed mij veel plezier. Zo zie je maar weer dat de Vogelwacht nuttige dingen doet.

Ook u kunt onze vogelkastjes bij uw woning plaatsen, neem hiervoor contact op met K. de Vries. De kosten zijn € 5,- per stuk. Wilt u lid worden van onze Vogelwacht dan krijgt u het kastje voor € 2,50. Alvast veel vogelplezier.

Namens Vogelwacht Boijl
Klaas de Vries.
Telefoon: 0561-421713

Hierbij vraagt de vogelwacht uw aandacht voor het volgende stuk geplaatst in een vakblad.

Ruimte voor de zwaluw

Biotoop van actieve vliegenvanger op boerenerf verslechtert

De zwaluw staat onder druk. Het vlijtige vogeltje kan steeds moeilijker een plekje vinden om een nest te maken. Daarnaast zijn er steeds minder insecten beschikbaar voor de zwaluwen. Reden voor de vogelliefhebbers om ze een handje te helpen.

Verschillende organisaties trekken zich het lot van de zwaluw aan en geven voorlichting over de hulp die de vogels kan worden geboden bij het bouwen van hun nest en het grootbrengen van de jongen. Het gaat dan met name over het bieden van nestgelegenheden en het verbeteren van de biotoop.

Landschapsbeheer Friesland hield onlangs samen met de commissie Broedzorg van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFW) enkele voorlichtingsavonden in Zuidoost-Friesland. Gast spreker was Bennie van den Brink uit

het Gelderse Noordeinde, die al jarenlang onderzoek doet naar zwaluwen in Nederland en Afrika. In Nederland komen 4 verschillende soorten zwaluwen voor die ieder op hun eigen wijze een nest maken. De gierzwaluw die vooral nestelt onder dakpannen en in kieren en scheuren in oude gebouwen. De oeverzwaluw maakt het nest in een steile wand. De boerenzwaluw en huiszwaluw zijn echte metselaars die modder en leem nodig hebben om hun nest te kunnen bouwen. De huiszwaluw metselt het nest aan de buitenmuur onder een oversteek, zoals een dakgoot, terwijl de boerenzwaluw kiest voor een komvormig nest in een schuur of stal en soms ook onder bruggen en duikers.



INSECTEN

Tweederde van de boerenzwaluwen komt voor op rundveebedrijven. Het vee trekt insecten aan en daarmee ook zwaluwen. De vogeltjes pakken de insecten in de vlucht en zijn ideale natuurlijke vliegenvangers. De aanwezigheid van insecten is een belangrijke levensvoorwaarde voor de zwaluwen, stelt Van den Brink. Hoe goed de nestgelegenheden ook is, als er niet genoeg insecten zijn, zal de zwaluw er geen gebruik van maken. "Minder insecten betekent minder zwaluwen".

De vogeltjes hebben een voorkeur voor oude stallen en schuurtjes om hun nest te metselen. Voor dat nest is een steuntje nodig, zoals een leiding, uitstekende balk of een klein plankje. Belangrijk ook is dat ze vrij in en uit kunnen vliegen zonder obstakels. De boerenzwaluw houdt van een donkere plek om een nest te maken. "Ze nestelen ook wel in ligboxenstallen, maar onderzoek heeft uitgewezen dat de jongen in een kleine ruimte meer kans hebben om groot te worden. Gemiddeld scheelt het een jong paar", vertelt Van den Brink.

Een "rommelig" erf met modder om hun nest te metselen en een kruiden- en bomenrijke omgeving met veel insecten maken de leefomgeving optimaal voor de zwaluw.

TROUW

De vogeltjes zijn erg trouw in plaats en tijd, wet de kenner uit onderzoek en ervaring. De mannetjes komen als eerste terug en zijn erg plaatstrouw. Ze vestigen zich binnen een straal van anderhalve kilometer van waar ze geboren zijn en komen daar ieder jaar weer terug. Ze zijn te onderscheiden van de vrouwtjes door hun lang staart. Hoe langer de staart, des te meer aanzien ze hebben bij de vrouwtjes. Deze vrouwtjes zijn minder plaatstrouw en zoeken het mannetje uit. De vogels produceren in de zomermaanden twee broedsels, in juni en begin augustus. De ouders



zijn de hele zomer in touw om deze jongen van insecten te voorzien en groot te brengen. Om een jonge boerenzwaluw na drie weken uit te laten vliegen zijn 150.000 insecten nodig. De laatste jongen zijn net op tijd vliegrijp om vanaf half september mee te gaan met de grote trek naar het zuiden.

Aan de hand van onderzoek en ringgegevens is te achterhalen dat de vogels in Afrika overwinteren. De meeste exemplaren uit Nederland brengen de winter door in westelijk Afrika in landen als Ghana en Nigeria. Er zijn er echter ook die doorvliegen tot in Zuid-Afrika.

Van den Brink ging samen met andere onderzoekers naar Botswana om de zwaluwen daar op te zoeken en te onderzoeken hoe ze de winter doorkomen. Hij ontdekte dat ze drie maanden nodig hebben om volledig te ruien en in puike conditie te komen voor de lange terugtocht van duizenden kilometers. Gerekend met een trektocht van zes weken heen en zes terug, kan de zwaluw zich dan soms op de dag nauwkeurig weer melden in de Nederlandse schuur om zijn nest te gaan bouwen.

SPORT

Volleybal



NIEUWS VAN VOLLEYBALVERENIGING SDO

De volleybalvereniging SDO heeft afgelopen seizoen zeker niet stil gezeten. De verschillende teams hebben veel wedstrijden in de competitie gespeeld. Daarnaast heeft het bestuur nog allerlei andere dingen er om heen georganiseerd.

COMPETITIE

De beide herenteams hebben ondanks weinig spelers een goed seizoen gedraaid. Heren 1 is derde geworden van de 3^{de} klasse met 40 punten. Dit was een felle eindstrijd want er zijn 4 teams geëindigd met 40 punten. Heren 2 is op een nette 4^{de} geëindigd ondanks dat er regelmatig vervangende spelers gezocht moesten worden.

De damesteams hebben een wat moeizaam seizoen gespeeld. Aan het eind van het seizoen moest dames 1 nog oppassen dat zij niet zouden degraderen. Uiteindelijk is dit gelukkig niet gebeurd en zijn zij op de één na laatste plek geëindigd. Ook dames 2 hebben zichzelf naar deze plek gespeeld.



VLECHTERSTOERNOOI

De meeste mensen zullen wel gemerkt hebben afgelopen seizoen, dat wij hard aan de weg hebben getimmerd qua promotie. Zo hebben wij in februari voor ondernemers, andere belangstellenden en leden het eerste Vlechters-toernooi georganiseerd. Deze avond is een zeer sportieve strijd geleverd door 14 deelnemende teams en uiteindelijk gewonnen door een afvaardiging van Rabobank De Stellingwerven. Dit toernooi zal zeker volgend seizoen een vervolg krijgen en hopelijk gaan er nog meer teams deelnemen.



VOLLEYBALCLINIC

Eind maart hebben we opnieuw als SDO een visitekaartje afgegeven, door in de Duker voor alle lokale basisscholen een volleybalclinic te organiseren. Primair doel was om de kinderen en scholen te attenderen op de volleybalsport in Boijl, Noordwolde en omgeving. De Vensterschool, De Velden, De Oosterbrink, De Klaeter en Stichting Matthijsje hadden zich allemaal bereid gevonden om aan de clinics mee te werken. Zo kon aan de groepen 5 t/m 8 een volleyballes worden gegeven

door trainers van SDO. In de korte lestijd van maximaal een uur konden de kinderen snuffelen aan de volleybalsport. Afsluitend werd elk lesuur een wedstrijdje gespeeld. Op het hoogtepunt van de clinics speelden er 72 kinderen een wedstrijd tegen elkaar in de Duker. In totaal kon SDO op deze manier 340 kinderen bekend maken met het volleyballen en met SDO als lokale vereniging.

GROTE CLUB-ACTIE EN KOEKVENT-ACTIE

Verder hebben we ook 2 acties gehouden om onze clubkas te spekken. In het najaar zijn een groot deel van de leden bij inwoners van de dorpen met loten van de grote clubactie rond gegaan. Aan deze actie hebben we ongeveer € 300,- overgehouden. En in maart hebben we, zoals de meeste gemerkt hebben, heerlijke Molkwarder Koeke gevent langs de huizen. Al heel snel waren we al los van de koeken en hebben we hieraan ook een dikke € 300,- aan verdiend. En dat in een paar uur. Kopers en verkopers bedankt!

TOEKOMST

Ondertussen zijn we alweer druk met de start van het volgende seizoen. We hebben al teams op moeten geven. Doordat er een aantal seniorenleden stoppen met volleybal, kunnen we zoals het nu lijkt maar 1 dames- en herenteam over houden. Ondanks al onze inzet voor het krijgen van nieuwe leden. Graag zouden wij dit weer naar meer teams willen brengen. Voor de heren gaat het maar om 1 of 2 spelers die we nodig hebben. Heb je dus zin om te gaan volleyballen, laat het dan zo snel mogelijk horen. Misschien kunnen we dan weer meer teams opgeven voor de competitie.

Bij de jeugd is het een ander verhaal. Daar hebben we afgelopen seizoen alleen maar meer leden bij gekregen en begint het nu een leuk clubje te worden. Maar ook hier kunnen we meer leden gebruiken. Dus ben je enthousiast geworden na de clinics, laat het dan ook weten of kom eind augustus langs op woensdagavond in de Duker.

Daarnaast willen wij als bestuur weer graag een recreantenteam oprichten. We hebben al een paar aanmeldingen voor dit team, maar eigenlijk nog te weinig om iedere week te gaan spelen/trainen. Dus heb je geen zin in wedstrijden, maar wel in een gezellig potje volleybal op woensdagavond, laat het dan ook weten.



Kortom nog even op een rijtje en wat moet u meer weten:

- Wij trainen iedere woensdagavond
- Vrijdagavond zijn er competitiewedstrijden
- Dit vindt plaats in de sporthal De Duker in Noordwolde
- Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Jong en oud, getraind en ongetraind.
- Je mag vier keer gratis mee trainen.
- Kijk voor meer informatie op www.vv-sdo.nl of mail naar pr@vv-sdo.nl. Bellen kan natuurlijk ook naar Jeannette Kleinhoven 421387 of Maaïke van der Geest 421290.

OPROEP:

volleybalvereniging SDO zoekt nieuwe leden

Voor het aankomende seizoen kunnen we nog wat nieuwe leden gebruiken. Waar zijn we naar op zoek?

Minimaal 1 of 2 nieuwe heren

Voor uitbereiding van de jeugdteams naar jeugdleden in alle leeftijden

Voor een nieuw op te richten recreantenteam zijn wij op zoek naar recreanten

kijk op www.vv-sdo.nl



Biljarten



JAARLIJKS UITJE BILJARTCLUB DE STOTERS

Na weer een gezellig biljartseizoen van de dinsdagavondploeg was het in mei weer zover, het jaarlijkse uitje van de biljartclub "de Stoters". Met mooi weer en zeker goede zin verzamelden we om 13.00 uur voor De Tille vanwaar we vertrokken naar Ruinen. Het werd een leuke verrassing, we stopten in Ruinen bij een boerderij waar in de grote tuin rijen solexen stonden. We gingen toeren op een Solex, en wat een lol hebben we gehad!

Bijna allemaal voorzien van leren jas (loodzwaar) en "Willempie helm" gingen we op weg. Min of meer achter elkaar reden we door de mooie omgeving via Ansen naar Dwingeloo. De een iets harder dan de ander, terwijl ook windje mee of tegen een grote rol speelde.

Alie had iets minder geluk, zij trof een Solex die er geen zin in had en moest de meeste tijd hard meefietsen. Goed voor de conditie, maar slecht voor je enthousiasme. Dus toen we in Dwingeloo stopten voor een lekkere bak koffie, werd zij voorzien van een ander voertuig. Nou, dat hebben we geweten, zij ging het hardst van ons allemaal.

Maar we waren het allemaal met elkaar eens, dit was hartstikke leuk!

Om ongeveer 17.00 uur keerden we weer terug bij De Tille, waar, na een kleine opfrisbeurt thuis, gezellig werd geborrelt en gebarbecued. Ook waren er spelletjes, zoals sjoelen om een hoekje, 4 op een rij en nog andere leuke activiteiten.

Het werd een lange dag waarin veel gebeurde en waar we veel lol hebben gehad. Feestcommissie, hartelijk dank, goed georganiseerd! Wat staat ons volgend jaar te wachten?



Wandelsport



PIETER STUYVESANT KUIERTOCHT

Iedereen hartstikke bedankt!



Het was heerlijk weer, een mooie route en allemaal vrolijke mensen. En dan hebben we het natuurlijk over de Pieter Stuyvesant Kuiertocht! Het zit er weer op en het was een zeer geslaagde dag. Hier en daar een bestuurder met een (nogal) kort lontje, maar verder is het allemaal goed gegaan. Natuurlijk hadden wij dit alles zonder de inzet van alle vrijwilligers niet kunnen realiseren. Dus daarom nogmaals een dankwoord richting alle vrijwilligers;

JULLIE WAREN GEWELDIG!!!

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Jannie, Tineke en Lucie

Voetbal



AFTREDEN BESTUURSLEDEN

Hierbij een bericht van onze voetbalvereniging. Eerst even wat berichten van huishoudelijke aard. Door het aftreden van twee bestuursleden, onze voorzitter Anne Gorter en ons langzittende bestuurslid Anne Marks, zijn er twee bestuursplekken vrij gekomen. Aangezien bij het schrijven van dit bericht zich nog geen kandidaten hebben gemeld, doen we hierbij een dringende oproep aan al onze leden om hun verantwoordelijkheid en betrokkenheid te tonen naar onze club, om zich aan te melden als bestuurslid.



Naast het vertrek van deze twee bestuursleden zijn er nog twee bestuursplekken vacant, en wel bij onze "dochter"-vereniging BOZO. Een van deze bestuursplekken is vrij gekomen door het vertrek van Marein Boekhoudt. Marein is een van de oprichters van BOZO, die na jaren in het bestuur te hebben gezeten, er ook mee stopt. Ook hierbij doen we een dringende oproep aan onze leden, vooral ouders van jeugdleden, om zich aan te melden als bestuurslid. Het zal toch jammer zijn dat deze unieke samenwerking zonder een voltallig bestuur verder moet.

Verder rest ons te melden dat na twee jaar onze trainer Richard de Boer er mee is gestopt, voor hem hebben we Jelle Drenth bereid gevonden om onze heren te gaan trainen. Jelle komt uit Donkerbroek en is na jaren actief te hebben gevoetbald, trainer geworden en heeft vorig jaar voetbalvereniging Donkerbroek getraind. We wensen Jelle en zijn spelers veel succes toe voor het komende seizoen en hopende op een klassering in de bovenste regio.

Het bestuur

EEN MOOI LEERZAME PERIODE BIJ VV BOIJL

Nu het einde van de competitie is genaderd, is het tijd om terug te kijken op een mooie en leerzame periode bij de voetbalvereniging Boijl. Vorig seizoen zijn we helaas gedegradeerd naar de 6^e klasse B, en de verwachtingen voor dit seizoen was bij de spelersgroep erg hoog. Ook voor mij lag het kampioenschap als doelstelling voor dit seizoen vast. De spelersgroep, de technische staf, het bestuur en de trainersstaf waren het unaniem mee eens. We gaan er stevig tegenaan! Helaas moeten we een ieder die vv Boijl een warm hart toedraagt, teleurstellen, voor wat betreft onze doelstelling.

Verder hebben we in deze twee afgelopen seizoenen ontzettend veel geleerd en de meeste spelers, hebben naar mijns inziens, hun kwaliteiten verbreedt. Enkele spelers hebben hun plaats binnen het team gevonden en niet meer afgegeven. Dat zijn tevens de steunpilaren voor komende seizoenen. Hopelijk kunnen de talenten van vv Boijl de strijd de komende periode aan en zullen ze routiniers als Henk de Weert en Arend Groen uit het vlaggenschip verdrijven. Dat zou een gezonde situatie zijn. Alleen moeten ze wel met een zeer goede en sterke instelling het strijdpaneel aangaan, want beide oudgedienden zullen er alles aan doen, om hun plaats in het eerste vast te houden.

Ik ga nu enkele spelers in het zonnetje zetten. Zo ga ik beginnen met mijn leider van afgelopen seizoen. René Veldhuizen heeft zijn functie als leider van het vlaggenschip voortreffelijk ingevuld. Samen met interim leider Johan Ouwerkerk vormden ze een goed koppel, wat resulteerde in kritische, maar sfeervolle momenten.



De achterhoede bestaande uit Arend Groen, aanvoerder tot het einde, Jos de Vries, Cameroense pitbull aan de linker zijde, Renee van Zanden, de blessuregevoelige bouwvakker, en de knappe boomlange linkspoot Jacob Veldmeijer. Deze 4 verdedigers hebben veel wedstrijden met elkaar samen gespeeld en vormden dit seizoen een blok in de achterste lijn. De achterste lijn werd uiteraard door onze nieuwkomer van dit seizoen Romke de Jong ingevuld. Zijn atletisch jonge lichaam deed menig vrouwenhart sneller kloppen. Zijn reflexen waren goed en er belooft voor de komende jaren een mooie sluitpost voor de blauwgele formatie. Zijn vervanger staat overigens al klaar. Wilmer Terpstra mag dan jong zijn, 16 jaar, maar staat nu al zijn mannetje in de B-junioren én in het tweede elftal van Boijl. Verder staan er een aantal concurrenten voor de achterhoede met ongemeen veel

talent hun opwachting te maken. *Jan Jaap Bakker* die al bewezen heeft een basisplaats te kunnen grijpen, en *Jorrit de Vries*, die de laatste wedstrijden zijn rentree in het eerste heeft gemaakt.



Op het middenveld hebben we de nieuwe routiniers lopen. Te weten *Herman Mailly*, *Marc de Vries* en *Ron Peter Wormgoor*. Alle drie de spelers waren/zijn van enorm onschatbare waarde voor het team. Vaak beschikken ze over zoveel talent en inzet dat menige tegenstanders moeten zoeken waar ze zijn. Anderzijds zijn ze steunpilaren van het team, waar alles om gaat en dan wil het wel eens verkeerd gaan. Maar deze spelers zijn relatief nog erg jong en kunnen nog veel mooie dingen laten zien voor de Boijligers. De jongelingen *Geert van de Boer* en *Jeroen Bokkers* hebben zich al vaak van hun positieve kant laten zien. Eerstgenoemde heeft bijna alle wedstrijden in de hoofdmacht volbracht en dat deed hij met ongekend veel talent. Deze jongen heeft zoveel in zijn mars, maar kan veel meer dan hij wellicht zelf weet. Met een hartslag van rond de 130/140 doet hij hetzelfde als medespelers die op een hartslag van rond de 180/200 zitten. Conditioneel en inzet moeten de komende jaren voor de balvirtuوس het podium worden, dan kan Boijl een groot talent voortbrengen. Jeroen is op de training ontzettend aanwezig met zijn harde gerichte onhoudbare schoten op het doel, allen moet deze jonge sprintkoning werken aan attitude (teveel respect voor de tegenstander) en brutaliteit. Dan kan Boijl ook aan deze jeugdspeler veel plezier beleven.



Dan zijn we aangekomen bij de gevaarlijke voorhoede, waar naast de routinier *Henk de Weert*, weer goed voor 13 doelpunten, de strijd wordt aangegaan met de nieuwkomer *Harry Donker*, overgekomen van Olyphia. Beide spitsen zijn totaal verschillende spelers, maar kunnen toch een mooi koppel vormen. *Roy Ouwerkerk* en *René Terpstra* zijn toch wel heel mooie talenten die uit de voetbalschool van Boijl zijn gegroeid. Ook beide spelers hebben hun eigen kwaliteiten. De één gaat op snelheid en inzet zijn tegenstander te lijf, terwijl de ander een sierlijke schijnbeweging inzet om vervolgens weer een tegenstander op het verkeerde been te zetten. Doeltreffendheid wint Roy het toch van René, maar laatstgenoemde heeft wel ontzettend veel mooie assists op zijn naam staan. Zo zijn we aan het einde gekomen van de selectie van de vv Boijl. Een team om trots op te zijn. Ondanks de degradatie naar een lagere klasse heeft de vriendschap tussen de spelers niet beïnvloed. Hopelijk kunnen de spelers dit jarenlang vol houden, dan zal het alleen maar groeien tot een formatie die wellicht 4^e klasse waardig is. Daar geloof ik heilig in.

Nu we aan het einde zijn gekomen van dit seizoen, staan er nog een aantal leuke zaken op het programma. Op 17 mei waren we te bewonderen op het toernooi in en tegen Old Forward. Twee dagen later was het familie/mixtoernooi op ons eigen sportpark. In het weekend van 26 en 27 mei gingen we voor de tweede maal naar het internationale Studenten toernooi in Drienerlo/VU Twente te Enschede. Als laatste stond het strobalo toernooi op 2 juni in en tegen Olyphia. Dat was een 6:6 toernooi. Daar werd Boijl vertegenwoordigd met maar liefst 2 teams.

Als afsluiting wil ik toch even aangeven dat ik volgend jaar de clubkleuren van DVSV te Darp, ga vertegenwoordigen. Deze sportieve uitdaging in de 4^e klasse ga ik, hopelijk, met dezelfde spelvreugde en inzet tegemoet, als de periode hier in Boijl.

De strijd zal wellicht harder zijn en ik ga me wellicht verder ontwikkelen als trainer/coach op een iets hoger vlak. Ik kijk, nogmaals, met enorm veel plezier uit naar de afgelopen periode hier in Boijl en ik hoop dat ik me dat ook kan wensen in Darp.

Ik wil dan ook iedereen, via deze weg, ontzettend bedanken voor alles van de afgelopen periode. Er zijn er zoveel om op te noemen, maar in het bijzonder wil ik toch onze koffiemiep Ep Blaauwbroek, bedanken. Hij waakte als "Opa" altijd over de groep en was er ook altijd voor mij, als trainer. Maar nogmaals, naast deze kanjer, is de voetbalvereniging Boijl rijk met zo ontzettend veel positieve vrijwilligers, waar menig andere vereniging jaloers op kan zijn. Tevens wil ik mijn opvolger, Jelle Drenth, veel succes toewensen het komende seizoen.



Zo dat was het dan. Succes de komende jaren en wellicht tot ziens!

Richard de Boer
trainer vv Boijl



BOZO JEUGDCOMPETITIE SEIZOEN 2007-2008

Op 23 mei is in de vergadering met de leiders en trainers besloten dat we voor het seizoen 2007-2008 de volgende teams inschrijven voor de competitie: B1, C1, D1, D2, E1, E2, F1, F2, F3 en F4. Net als dit seizoen weer 10 teams, maar de teams zitten ruimer in de spelers. We konden net geen tweede C-team inschrijven. Alleen B1 en D1 schrijven we in voor het bekervoetbal. Dat gaat op zaterdag 18 augustus van start. De competities starten op zaterdag 1 september 2007. De trainingen gaan van start in de week van 20 augustus.

KAMPIOENSCHAP BOZO E2

Afgelopen voorjaar is het E2-team is kampioen geworden, gefeliciteerd met deze geweldige prestatie! Op de foto staan voor de leiders Arnold Hilhorst, Khalal, Edwin Veening, Sam, voor hen Leon, Nynke, Doeke en Mark.



TEAM BOZO E3

Het voetbalseizoen is weer ten einde. Het begon dit jaar niet zo goed als E2, we waren te hoog ingedeeld en verloren daarom vaak met dubbele cijfers. Na de winterstop zijn we opnieuw ingedeeld en als E3 gingen we weer met goede moed en opgestroopte mouwen (Naomi Groen en Kevin de Vries) de strijd aan.

Onze verdediging bestaande uit Kevin, Ruben de Jonge en Stijn Dam stond als een huis. De tegenstander kon er vaak niet omheen en probeerde daarom er maar dwars doorheen te komen, wat voor onze achterhoede soms pijnlijk was. Een beetje water over de pijnlijke plek en de heren gingen de strijd weer aan.

Het middenveld, bemand door Daisy Mieras, Naomi en Jörny Ouwerkerk, vond het de eerste helft van de competitie een beetje moeilijk "Rik, waar moet ik nu weer staan" of "Rik, als ik naar voren loop waarom moet ik daarna weer terug lopen?". Gelukkig hebben we in de kleedkamer een mooi bord waar wij (Rik en Jan) elke week alles probeerden uit te leggen. Na veel uitleg en natuurlijk veel wedstrijden spelen, wist het middenveld de 2^e helft van de competitie wat men moest doen en deed dat met grote inzet.

Natuurlijk hadden we ook een keeper, eerst was dat Ruben en later was dat Pedro Zeefat of Chiel Platje. Ja, aan keepers hadden we dit seizoen geen gebrek. En er waren reddingen bij, in Steenwijk hield de sluitpost van BOZO ons in de race voor de 2^e plaats.

Maar de keeper kan nog zo goed zijn, zonder doelpunten wordt het natuurlijk nooit wat en die zijn er gevallen, 33 stuks. Chiel is onze topscoorder met Pedro vlak achter hem. Gevolgd door onze Esmeé Dam, die dapper haar mannetje stond. Ze stond vaak helemaal alleen in de voorhoede. Giethoorn en Steenwijk stonden dicht achter ons op de ranglijst maar doordat we de laatste wedstrijd wonnen van de koploper met een mooie eindstand van 1-5, behaalden we de 2^e plaats.

Rik is er volgend jaar niet meer bij als leider, maar zal als vaste supporter ons vaak aanmoedigen bij de thuiswedstrijden. Ook Chiel en Pedro zitten volgend jaar niet meer bij ons in het team, want zij gaan naar de D's.

Volgend jaar staan we er met een nieuw E1-team en zullen we er weer met veel inzet een leuk voetbalseizoen van maken. Tot volgend seizoen!

Rik en Jan Dam
leiders BOZO E3



ZOMERTRAINING

De echte fanatiekelingen kunnen vanaf 1 augustus weer meedoen aan de zomertrainingen van Michael Hardeman: op dinsdag voor alle D's: 18:15-19:30 uur in Oosterstreek. Op donderdag voor de B's en C's: 18.30-20.00 uur in Oosterstreek. Alle informatie over het nieuwe seizoen is op de website te vinden.

OVERLEG LEIDERS/TRAINERS

Zaterdag 25 augustus met aansluitend BBQ als start voor het seizoen!

VACATURES

We zoeken nog belangstellenden om te helpen met het verzorgen van de trainers. Bijna alle teams hebben op dit moment minstens één trainer, maar we zoeken naar versterking van de trainersstaf. CIOS-leerlingen kunnen onder begeleiding stage bij BOZO lopen! Bij een aantal teams zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen bij de begeleiding.

Met ingang van het komende seizoen stopt Marein Boekhoudt na jaren trouwe dienst met zijn werk voor BOZO. Marein was één van de steunpilaren van BOZO. Het laatste seizoen was Marein voorzitter en wedstrijdsecretaris.

We zijn dus **dringend** op zoek naar een voorzitter en een wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris heeft een belangrijke schakelfunctie binnen iedere voetbalclub, die goed vanuit huis uit kan worden uitgevoerd. Eventueel kan de taak opgedeeld worden in een wedstrijdsecretariaat voor de pupillen en voor de junioren.

Verder zoeken we nog een penningmeester.

Belangstellenden kunnen zich melden bij
Sander Hupkes,
tel. 0521-388477 of mail naar:
sander@vv-bozo.nl (zie www.vv-bozo.nl).



PUZZELPAGINA

horizontaal

2 oude Nederlandse munt 8 van adel 15 Algemeene Voorschriften 17 opdracht 19 enig 20 germanium 21 spinsel van een rups 23 beeldig 26 voormuur 28 vuur 29 deel van een boom 30 evenzo 32 zonderling 33 prul 34 ontkenning 35 vlaktemaat 37 pausennaam 39 steen 40 specerij 42 Hongaars componist 44 plaats in de Verenigde Staten 47 woonschip 48 zonder energie, slap 50 grootmoeder 52 koker 54 luidsprekerkast 55 eenkleurig 57 verbond 59 lichamelijke opvoeding 60 versmaat 61 deel van een fiets 62 maanstand 63 Griekse kaassoort 65 pijn 67 naar aanleiding van 68 deel van een open haard 70 eigentijds 72 huiveringwekkend 75 Zuid-Afrikaanse partij 76 plaats in Australië 78 tuinkamer 79 prent in steendruk 81 Spaanse uitroep 82 hoogste punt 84 lage temperatuur 85 schraal 86 plaats in Duitsland 88 lichte overjas 90 hoge hoed 92 eenheid 94 behoeftig persoon 95 partij in rechtszaak 97 aanneming als kind 99 bouwland 100 niet even 101 familielid 103 aanvanke-lijk 105 neon 106 wintersport 107 bericht in de krant.

verticaal

1 kant van een zaak 3 klank 4 aarden vaas 5 hetzelfde 6 versterkte plaats 7 nadien 9 oude munt 10 hemelgeest 11 Chinese maat 12 vogeleigen- schap 13 beroep 14 ingedikt sap 16 in overvloed 18 mij 20 gereedschap 22 geschenk 24 het rij- den langs een omweg 25 uitroep van tevreden- heid 27 specialist 29 Sociaal-Economische Raad 31 moeder (Fries) 34 deel van de hals 36 hoofd- stad van Noorwegen 38 onderzoeker in oplei- ding (afk.) 41 in de eerste plaats 42 weelderig 43 rondreis van een artiest 45 gemakkelijk 46 één van twee gelijke delen 48 riviervis 49 deel van een viool 51 uitgeput 53 gesloten 54 soort om- zetbelasting 56 in plaats van 58 schraal 64 rivier in Engeland 66 Europese munt 69 boef 71 voor- malig staatsbedrijf 73 reptiel 74 gewelddadig 75 houding 76 open ruimte 77 bergplaats 79 loterijbriefje 80 van zekere houtsoort 81 muziek- tempel 83 Grieks wijsgeer 85 leefregel 87 vogel 89 een beetje 91 bloedvat 93 inwendig orgaan 94 bedrijf van een toneelstuk 96 soort 98 plaats 99 Aankoopsubsidie Kunstwerken (afk.) 102 niet parkeren 104 het Romeinse Rijk.



Wilde dieren

Zoek de volgende woorden in het rooster. Volg het voorbeeld.

- | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> AAP | <input type="checkbox"/> GEVAAR | <input type="checkbox"/> KOALA | <input type="checkbox"/> PANDA |
| <input type="checkbox"/> BAOBAB | <input type="checkbox"/> GIRAF | <input type="checkbox"/> LEEUW | <input type="checkbox"/> PANTER |
| <input type="checkbox"/> BEER | <input type="checkbox"/> GORILLA | <input type="checkbox"/> LIAAN | <input type="checkbox"/> SLANG |
| <input type="checkbox"/> BUFFEL | <input type="checkbox"/> JAGER | <input type="checkbox"/> OERWOUD | <input type="checkbox"/> WATERVAL |
| <input type="checkbox"/> GAZELLE | <input type="checkbox"/> KAAIMAN | <input type="checkbox"/> ORKAAN | <input type="checkbox"/> ZON |



Leven ijsberen op de noordpool of op de zuidpool?

Op de noordpool



KLEURPLAAT



Peuternieuws



SCHOOLREIS

We zijn met de huifkar weggeweest en hebben ons verzameld. Toen iedereen er was, mochten de kinderen in de huifkar gaan zitten.

Ze hebben de paarden ervoor gedaan en toen iedereen goed zat konden we gaan. De kinderen vonden het wel spannend.

We zijn eerst een stukje gaan rijden, en toen hebben we een plekje opgezocht en konden de kinderen even lekker spelen en wat drinken en eten (de tijd ging snel). We hebben ons weer verzameld en zijn weer teruggereden naar de manege, waar de ouders of opa's en oma's de kinderen stonden op te wachten. Al met al een geslaagde ochtend!



LAATSTE SCHOOLDAG

Ja ja kinderen het schiet al bijna weer op naar de laatste schooldag voor de vakantie, wij zijn druk bezig om iets te gaan doen met als thema "Peter Pan en Tinkerbel"...

NAAR DE BASISCHOOL

Inmiddels heeft Isil de Vries de peuterspeelzaal verlaten. Wij wensen hem heel veel plezier toe op de basisschool.

VERRASSING

Tot mijn grote verbazing werd ik vrijdag 24 april meegelokt naar het gemeentehuis in Wolvega. Daar aangekomen werd mij nietsvermoedend meegedeeld dat het Hare Majesteit had behaagd om mij te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Verrassend en verbaasd was ik, omdat ik me er terdege van bewust ben dat de activiteiten waarvoor je deze onderscheiding krijgt alleen maar gerealiseerd kunnen worden met medewerking van al diegenen om je heen. Langs deze weg wil ik een ieder daarvoor bedanken. Ook heel veel dank aan allen die mij, d.m.v. een kaartje, bloemen en/of een persoonlijk woord, hiermee hebben gefeliciteerd.

Geert Pijlman.

SPORTDAG

Op woensdag morgen 6 juni hielden we samen met de scholen uit Noordwolde onze jaarlijkse sportdag voor de groepen 3 t/m 8. Het sportgebeuren vond plaats op het korfbalveld van Leonidas in Noordwolde. De weergoden waren ons deze ochtend prima gezind. De kinderen hebben enthousiast hardgelopen, gesprongen en diverse balspelen gespeeld. Alle kinderen hebben een diploma ontvangen.

AVONDVIERDAAGSE

Dit schooljaar hebben 58 leerlingen van onze school de "Avondvierdaagse" gelopen. Er deden twee groepen mee; de 5 en de 10 km. groep o.l.v. ouderraadsleden en ouders. Er is iedere avond onder ideale weersomstandigheden gelopen in de omgeving van Noordwolde. Iedereen haalde de finish en werd de laatste avond door ouders/familie "bedolven" onder bloemen. Ook stond onze groep prachtig op de foto in het weekblad "Aanpakken".

NOORD NEDERLANDS ORKEST

Groep 7 en 8 gingen dinsdagochtend 19 juni met acht begeleiders naar Drachten om naar een concert van het Noord Nederlands Orkest te luisteren. West Side Story stond op het programma. Wat de leerlingen niet wisten was dat het verhaal van West Side Story verteld en uitgespeeld werd door René Groothof. René Groothof stelde op een grappige manier het orkest aan ons voor en legde uit wie waar zat en waarom. Daarna begon hij het verhaal te vertellen, waarbij hij steeds ondersteund werd door het orkest. Sommige kinderen herkenden het liedje van "Maria" dat hij zong. De voorstelling werd heel wisselend ervaren. De een vond het hartstikke leuk, de ander vond het saai. Toch was het een goede manier om weer met een stukje cultuur kennis te maken.

In memoriam

*Opnieuw werden wij opgeschrikt door het overlijden van een "oud" leerling.
Op 20 mei jl. liet tijdens een grote brand Jacobien Boelen het leven.
Ze is maar 35 jaar geworden. Veel te jong dus. In 1983 had ze onze school verlaten.
Wij herinneren ons Jacobien als een rustige, aardige, hardwerkende leerling.
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte.*

*Team, MR en OR van
Dalton Basisschool "De Oosterbrink".*

NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Dit schooljaar verlaten 14 leerlingen "De Oosterbrink". Hieronder kunt u zien waar ze naar toe gaan:



AOC Terra in Wolvega



Patrick de Nekker Jeffrey Mieras Romana Groen



Ruurd Bosma

Linde College in Wolvega

regionale scholengemeenschap

stad + esch

o,
iv



in Diever



Daphne Wijntjes



Hessel Hilhorst Aäron Dam Pedro Zeefat

steppingwerf
college in Oosterwolde



Jan Pieter Hielkema Eline Jorritsma Jorn Klaverboer



Tim de Vries Roy van Oort Arnold Dassen

Veel succes en plezier op jullie nieuwe school!

AFSCHEID GROEP 8

De 14 leerlingen van groep 8 nemen op 3 juli a.s. afscheid van "De Oosterbrink"

's Ochtends nemen ze afscheid van de andere leerlingen en 's avonds spelen ze slagbal tegen het team aangevuld met ouderraadsleden. Wilt u kijke nemen? Dat kan. We starten om 19.00 uur. Na het slagballen is er in school een kort samenzijn met de ouders en de kinderen. Daarna gaan de ouders naar huis en gaan de kinderen met de leerkrachten gourmetten.....en dan VAKANTIEdáááááá basisschool scholen van voortgezet onderwijs tot in augustus wij komen eraan.

SCHOOLKORFBAL

Na een lange oefenperiode en zelfs nog een oefenwedstrijd in Elsloo konden de kinderen van de Oosterbrink eindelijk het echte werk laten zien op de sportvelden van Leonidas op woensdag 23 mei. Rond de 800 kinderen deden mee aan het schoolkorfbaltoernooi van Weststellingwerf. Bij prachtig weer werden de wedstrijden in een vlot tempo gespeeld. Wij deden met 4 teams mee, dit is voor ons



een geweldig aantal. Volgend jaar 5???? Iedereen heeft met veel inzet en plezier gespeeld, waarbij er ook een enkele keer een wedstrijd werd gewonnen. Tijdens de wedstrijden raakten de kinderen steeds beter op elkaar ingespeeld en werd er ook vaker gescoord. Ook het publiek was in vrij grote getale komen opdagen en

moedigde onze jeugd fanatiek aan. Team 4 won hierdoor de laatste wedstrijd met 2-0 en naar later pas bleek behaalden ze mede door dit resultaat de eerste prijs. Wanneer u dit verslag leest hopen we dat de prijs dan in ons bezit is. Het 1^e team wist de tweede prijs in de wacht te slepen. Verder hebben de andere teams wel wedstrijdpunten behaald, maar ze vielen net buiten de prijzen. Na afloop kregen alle kinderen een zonnepet. Marieke willen we nog in het bijzonder bedanken voor haar inzet, omdat ze iedere donderdag heeft geholpen met de korfbaltraining. Ellen Limburg ook bedankt voor het coachen en de algehele verzorging van onze teams.



Vakantierooster 2007 - 2008		
	Eerste dag	Laatste dag
Herfstvakantie	15 oktober 2007	19 oktober 2007
Kerstvakantie	24 december 2007	4 januari 2008
Voorjaarsvakantie	25 februari 2008	29 februari 2008
Pasen	21 maart 2008	24 maart 2008
Meivakantie (hemelvaartsdag en tweede pinksterdag vallen in deze vakantie)	28 april 2008	12 mei 2008
Zomervakantie	30 juni 2008	8 augustus 2008

Variabele dagen: maandag 2 juni 2007 (alleen de middag)
vrijdag 27 juni 2008 (de hele dag)

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN

Op 24 mei 2007 vertrokken de leerlingen van groep 8 op de fiets naar Noordwolde voor het praktische verkeersexamen. Spannend? Ja best wel, want nu moest je met een nummer op je rug, in je eentje de route fietsen en onderweg waren ook nog allemaal controleposten.



(Op 15 mei hadden we in 2 kleine groepjes de route van het praktisch verkeersexamen verkend en geoefend, maar nu was het pas echt).

Nog spannender was het op school, want was iedereen wel geslaagd en had iedereen zijn theoretisch verkeersexamen van 19 april met voldoende punten afgerond? Al snel werd het duidelijk: **IEDEREEN WAS GESLAAGD.**

Alle leerlingen van groep 8 gefeliciteerd met het behalen van je verkeersdiploma!
Veel succes in het verkeer!

JARIG

Het was groot feest op school op maandagmiddag 18 juni j.l. Alle juffen en meesters vierden hun verjaardag. De leerkrachten werden buiten op het plein eerst toegezongen door de leerlingen. Daarna gingen de kinderen met hun eigen leerkrachten mee. Iedere klas had zijn eigen programma. In de tussenruimte was een lopend buffet ingericht.



Jammer, dat de juffen en meesters niet alle dagen jarig zijn, want wat gaat zo'n middag snel voorbij.

ROMMELMARKT 30 APRIL

Traditiegetrouw werd ook dit jaar in Boijl onze gezellige rommelmarkt gevierd. De opbrengst van deze rommelmarkt komt ten goede van Dalton basisschool "de Oosterbrink" en peuterspeelzaal

"t Speulhokkien" en heeft dit jaar maar liefst 4664,79 euro bruto opgeleverd!

Naast allerhande rommel en snuisterijen, draaide ook dit jaar het rad van Fortuin weer met prachtige prijzen, evenals de spectaculaire verloting. Voor de kinderen waren er dit jaar weer een aantal leuke attracties.



Op het terras kon men meedingen bij de "verkoop per opbod", en werd er genoten van de overheerlijke, versgebakken "knieperties".



Ook was er dit jaar weer een kinderrommelmarkt!

De leerlingen van de basisschool mochten er een eigen hoekje creëren om hun spulletjes te verkopen. Natuurlijk was deze opbrengst voor de kinderen zelf.

Het was weer een geweldige dag!

Tot volgend jaar, want ook in 2008 zal er weer een rommelmarkt zijn!

De rommelmarktcommissie



VERJAARDAGEN

JULI

30 Stijn Dam

AUGUSTUS

3 Julian Gorter
6 Iris Mooij
16 Martine Kleinhoven
16 Ruben Kleinhoven
20 Robin de Wolf

SEPTEMBER

6 Roy van Oort
9 Mani Algra
14 Naomi Groen
14 Niels Veening
18 Velthe Veenstra
18 Ties de Wit
21 Chantal de Vries
27 Josanne Nieuwenburg
27 Melissa Nieuwenburg
29 Marret van der Wijk

TIEN VRAGEN AAN

Deze keer 10 vragen aan Nicky van den Bosch.

1. *Wat is jouw taak op de Oosterbrink?*
Ik loop stage in groep 1 & 2. Ik help de lerares en doe opdrachten voor mijn opleiding:
Onderwijsassistent.
2. *Op welke scholen heb je zelf gezeten?*
Ik heb op OBS de Lindeboom en het Linde College gezeten. Nu zit ik op het Friesland College.
3. *Heb je een relatie/kinderen?*
Nee.
4. *Wat doe je in je vrije tijd?*
Waar ik op dat moment zin in heb!
5. *Wat is je favoriete eigengemaakte gerecht?*
Ik ben slecht in koken!
6. *Welk t.v. programma heeft je voorkeur?*
"Shoef shoef" de serie.
7. *Welk boek heeft een onvergetelijke indruk op je gemaakt?*
De boeken van Tess Gerritsen.
8. *Wat is je lievelingshuisdier?*
We hebben alleen 2 vissen, dus die dan maar.
9. *Hou je van sport?*
Ja, ik zit op voetbal in Oldeberkoop.
10. *Welke gebeurtenis op de Oosterbrink vond je erg leuk?*
Ik vond het Sinterklaasfeest heel leuk.

UUR CULTUUR "VAN 'S MORGENS VROEG TOT 'S NACHTS"



We gingen op vrijdag 11 mei naar een optreden van de "MuziekJanBand"

In hun één uur durend optreden met als titel: "Van 's morgens vroeg tot 's nachts"

bezingt de band een doordeweekse kinderdag. Liedjes over wakker worden, tandenpoetsen en dan naar school gaan, passeerden de revue. De kinderen in de zaal werden bij het optreden betrokken. Zo mocht Pedro Zeefat rappen, Chiel Platje en Lisa Ploeg lieten zien hoe goed en lang zij konden jump stylen. Sander de Vries mocht drummen, terwijl vader Jan Willem gitaar speelde. Alle leerlingen vonden het een leuk optreden.

SCHOOLREISJES

Als u deze krant in de bus krijgt zijn ook de leerlingen van groep 1 en 2 met de huifkar op schoolreis geweest.

De voorspellingen voor 14 juni waren zo slecht, dat deze schoolreis is verschoven naar 21 juni.

De leerlingen van groep 3 tot en met 8 doen in deze dorpskrant verslag van hun schoolreis. Groep 3 en 4 zijn één dag naar de dierentuin in Emmen geweest en groep 5 tot en met 8 zijn voor hun driedaagse reis op de fiets naar groepsaccommodatie "De Zwerfsteen" in Roderesch geweest.

BIBLIOTHEEK BEZOEK

De groepen 5 en 6 hebben op 16 mei een bezoek gebracht aan de bibliotheek in Noordwolde. Hier werd aan de kinderen uitgelegd op welke manieren je een boek uit kunt zoeken. Na een korte presentatie, gingen de kinderen met zoekopdrachten en vragenlijsten aan het werk. In kleine groepjes voerden ze de opdrachten uit. Er werd enthousiast gewerkt en het uur was dan helaas snel voorbij. Daarna stapte iedereen weer op de fiets richting Boijl.

LAATSTE SCHOOLDAG

De laatste schooldag valt dit jaar op donderdag 5 juli en het thema is sprookjes. In de vorm van een speurtocht gaan de kinderen o.l.v. de kinderen van groep 7 allemaal spelletjes doen, die te maken hebben met sprookjes. Deze spelletjes staan door het bos verspreid. Er wordt momenteel druk gewerkt om de alles op tijd klaar te krijgen voor deze dag. De laatste schooldagcommissie heeft het er erg druk mee om alles op tijd klaar te krijgen, maar dat zal wel lukken. Alvast veel plezier allemaal.

Wij zijn verhuisd!

Ons nieuwe adres is: Ds. Reitsmastr. 9, 8391 BT, NOORDWOLDE.

Tevens willen wij bij deze bedanken voor donateur- en lidmaatschappen van plaatselijke verenigingen.

Folkert & Martha Bergsma

DAVERENDE HEROPENING "BEKHOFSCHANS"



Op uitnodiging van de "Stallingwarver Schrieversronte" waren wij (groep 7 en 8), samen met de leerlingen van nog drie buurtscholen, aanwezig bij de heropening van de Bekhofschans. We werden om half 2 opgehaald door een bus. Aäron Dam, Arnold Dassen en Stefan Goddijn mochten met Dragonders van Bourtagne, "meevechten". Onder het toeziend oog van veel publiek werd de veldslag van 1673 nagespeeld.

Aan beide kanten van de Linde rukten troepen op. Aan de Oostzijde voerde burgemeester Oosterman van Ooststellingwerf de troepen aan en aan de westkant had loco- burgemeester Plekkenpol van Weststellingwerf het bevel.

De beide partijen knalden er met hun kanonnen en musketten lustig op los. Het gaf een oorverdovend lawaai.

Uiteindelijk gaven beide

partijen elkaar de hand. Nadat we de schans hadden bekeken, bracht de bus ons om half vier weer terug. Voor iedere leerling was er bij het uitstappen van de bus een pakje drinken en iets lekkers.

Voor de leerlingen, die al voorbereid waren door het optreden van de Histotolk en het werken in het boekje over de Bekhofschans, een stukje regionale geschiedenis waar geen lesboek tegenop kan.



PROJECTEN KEUNSTWERK

Tijdens de feestavond hebben de leerlingen van groep 8 meegedaan aan een project. Dit project is onderdeel van Keunstwurk. De opdracht was, combineer ICT met cultuur. Wij hebben ICT ingezet d.m.v. de Powerpoint presentatie tijdens de voorstelling en een Powerpoint presentatie als collage van de hele voorstelling. Deze twee presentaties hebben wij opgestuurd en juf Albertina heeft alle vragen over ons project ingevuld. Met dit project heeft onze school € 400,00 verdiend. Wilt u meer weten over dit project kijk dan op: www.grassroots.nl klik op etalage, dan op Keunstwurk en dan kun je naar ons project: Aliëns en ICT hoe valt dat te rijmen? De € 400,00 komt ten goede aan de feestavond in 2008.

Als u deze dorpskrant leest zijn er nog twee projecten afgerond.

Groep 7 heeft meegedaan met een project waarbij ICT en cultuur gecombineerd worden tijdens het vak Aardrijkskunde. De leerlingen hebben in tweetallen een Powerpoint presentatie gemaakt over een door hen zelf gekozen Europees land. Waarbij ook weer het accent werd gelegd op cultuur.

De leerlingen van groep 2 hebben mooie bloemen in het computerprogramma Paint gemaakt. Ook bij deze projecten hopen we weer geld voor de school te verdienen.

OUD PAPIER

3 juli

7 augustus, let op !!! dus ook in de vakantie

4 september

Dorpsfeest 2007

De leerlingen uit groep 1 en 2 hebben verteld wat ze het leukste vonden tijdens het dorpsfeest in Boijl.

Remco: De versierde wagens en we hebben ook nog de eerste prijs gewonnen. Het ging over maanmannetjes, ik was ook een maanmannetje. Er was ook een raket bij.

Jesse: De fietstocht, ik heb zelf 20 km. gefietst. Niemand heeft me geduwd en ik heb twee ijsjes gehad.

Mandy: Ons eigen liedje op de versierde wagen was grappig. We hadden een barbecue en de papa's gingen bakken.

Anna: De spelletjes, het spel met de eendjes was het leukst. Het springkussen was ook leuk.

Rens: De versierde wagens, wij hadden de derde prijs. Ik was de kleine leeuw, papa de grote en Justus een aap. We waren ook geschminkt. De wagen heette: de aapjes.

Justus: Wij hadden ook nog een hokje van hooi gemaakt en een palmboom met bananen eraan getimmerd. De bananen hebben we opgegeten.

Tiemo: De kar van Justus en Rens was de mooiste. Met de spelletjes had ik een hartje. De spelletjes met de eendjes was het mooiste.

Yinka: De fietstocht, ik zat bij Thea achterop. We konden onderweg ook wat krijgen. De spelletjes waren ook leuk. Marret en ik hadden dezelfde pen.

Isil: Madelief heeft waterpokken. Ik heb ook naar de versierde wagens gekeken. Het fietsen was het mooiste.

Jildou: Toen ik met de bal in de zaal mocht gooien. Spelletjes waren ook leuk. Toen we eendjes gingen vangen was dat het leukst.

Marret: Eendjes vangen was een leuk spelletje, ik heb er zes gevangen. Ik ging met Cailean.

Mike: Een heleboel, kijk er zat een raket op de wagen en je moest er heel snel instappen, want anders was hij nep naar boven gevlogen. Je moest op de maan rondzweven, dat vond ik leuk.

Josanne: Ik vond het mooi op de versierde wagen te zitten, een strandwagen. Ik zat op een stoel in mijn gewone kleren. Wel hele mooie kleren en ik had ook oogschaduw, lippenstift en glitters.

Thomas: Dat ze mij, ik was een panter, achterna gingen rennen. Dat was op de versierde wagen, de kar van de dieren.

Sandrijn: Eenden vangen, dat kon ik goed, ik heb er vijf gevangen. Het springkussen was ook leuk en ik mocht snoepjes naar de kinderen op de versierde wagen gooien. Onze wagen ging over landen die niet bekend zijn, daar wonen gekke mensen.

Tristan Jongedijk: Het spel met de eendjes vond ik leuk, ik heb er zes gevangen. Het luchtkussen vond ik ook leuk. Ik heb de optocht ook gezien, dat was mooi.

Ryan: De optocht van de versierde wagens was mooi om naar te kijken. Dat ze twee kanten opgingen, ik vond ze allemaal leuk.

Lin: Heel leuk, vooral met de badeendjes was leuk. Het springkussen was ook leuk en de puzzel en de hoepelrace ook.

Danny: Ik vond de versierde wagens het leukst en het fietsen ook.

Chantal: Wandelen met onze hond Milou, toen zag ik mijn kar er nog bijstaan en ook alle andere karren. Onze kar was versierd.

Flynn: Ik vond alle wagens mooi, maar die van Remco het allermooist. De spelletjes waren ook leuk.

Mani: Spelletjes waren leuk. Eendjes vangen was het leukste. Ik vond nog een spelletje leuk: het springkussen.

Wesley: Op de versierde wagen zitten was leuk. We hadden een strandwagen en ik moest iedereen nat spuiten.

Velthe: Er was een boot met een vlag met een doodskop erop. Dat vond ik de mooiste wagen.

Fen-Yi: De eendjes die moest je vangen met een hengel, dat was het leukste spelletje. En het springkussen, daar heb ik op gesprongen.

Max was helaas ziek, evenals **Tristan**.

De leerlingen van groep 1 mochten op de donderdagmiddag in: "De Tille" het dorpsfeest openen door grote strandballen in de zaal te gooien! Dit vonden ze echt geweldig. Alle kinderen hebben genoten van het dorpsfeest.

Dorpsfeestcommissie: BEDANKT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Het "Eendjesspel" getekend door Lin Klaassen.



De "Versierde wagens" getekend door Thomas van Bennekom.

Schoolreis groep 3 en 4 naar de dierentuin in Emmen.

Guus: De tijgers vond ik leuk, de kleine tijgertjes waren zo lief., en de grote tijger had punten op de oren.
De vlinders in de vlindertuin waren ook leuk.

Cailean: De apen met de roze billen vond ik leuk. Er waren ook een soort hamsters, die zaten achter glas, die gingen me steeds achterna. De pinguïns zaten in het water.

Giverny: Ik mocht bij papa in de auto samen met Mike, Savannah en Marnix. De kangoeroes waren leuk, die zitten ook weleens bij ons in de tuin. Mijn papa vond het ook heel leuk.

Jarno: Ik vond de haaien en de krokodillen leuk. In de vlindertuin ging er een vlinder op mijn oor zitten.
Bij de pinguïns was ook leuk, er pikte een in mijn schoen. De leeuwen waren ook leuk.

Tjeerd: De olifanten waren leuk en de slingerende apen ook. Ik ben op de foto gezet door de papa van Giverny. De vlindertuin en de speeltuin waren ook mooi.

Niels: De apen met de roze billen waren leuk, er waren ook twee kleintjes, die waren pas geboren. Een aap gooide een tak op Rowan. De olifanten hadden grote slagstanden wel twee meter.
Bij de speeltuin was een stuk bijgebouwd, er was ook een stuk met spoken. We hebben ook ijs gehad.

Jeffrey: Bij de haaien was leuk [zaten achter glas] Soms ging de vin boven water. In de vlindertuin was ook mooi, twee vlinders gingen op het hoofd van de vader van Giverny zitten. De beren en de slangen waren ook leuk. Bij de slangen lag een dode rat.

Anna: Bij de ringstaartmaki's [soort apen] en de wilde poezen was het leuk. In de vlindertuin was het hartstikke warm! Er waren daar ook veel bloemen. De orang-oetangs waren erg leuk.

Mike: In de vlindertuin was het leuk. Een vlinder ging me steeds achterna. Ik zat in de auto bij de vader van Giverny. Ik heb ook een krentenbol gehad. Een pinguïn ging een ei leggen.

Rowan: Ik was met Tim aan het praten toen een aap een takje naar mij gooide. We kwamen ook langs slangen en een slang stak zijn tong uit. Je kon een kwis doen op een computertje, ik had er 10 van de 15 goed. Ik weet veel over slangen.

Silvan: De giraffen vond ik leuk en de apen konden goed klauteren. Bij de haaien was een witte haai. De panter lag te slapen en de bizon was heel groot.

Tim: Ik vond de apen met de rode billen wel leuk. De ringstaartmaki's waren leuk en de haaien wel mooi. De pinguïns wel grappig en de struisvogels mooi. Het was een superdag!

Merijn: Ik vond het leuk dat mijn papa mee was. Het was een superdag! De vlindertuin was heel mooi. Twee vlinders zijn mijn vriendjes. Er zat een op mijn hand en bij Jarno zat er een op zijn oor.

Marnix: Het was leuk dat we naar de apen gingen. Bij de pinguïns kon je vakken open doen en daar zat een tekening in. In de vlindertuin was een hele mooie vlinder.

Melissa: Ik was ziek, toen ging ik naar oma. Ik ben weleens in de dierentuin geweest met onze familie.
Ik vond het toen heel leuk. Ik ga nog een keer een keer met juf Geesje.

Savannah: Ik heb gezien: een krokodil, haaien, kangoeroes, nijlpaarden, zebra's, marmotjes, vissen, hagedissen, elanden, herten, vlinders, slangen, wilde poesen, apen op een eiland. De apen waren niet meer bang.

Het was een hele leuke, spannende dag!!!!!!!!!!!!!!

Naar de dierentuin.

Mark, Joep en Sanna gaan met hun vader en moeder naar de dierentuin in Emmen.

Sanna vond het op de roltrap leuk!

Toen ze naar de kassa gingen om kaartjes te kopen zag Joep dat hij een euro te weinig had. Joep 's moeder ging dat betalen.

Ze gingen eerst naar de olifanten, ze zagen ook een jong olifantje.

Er waren ook apen in de boom aan het slingeren. Toen gingen ze naar de leeuwen. Er was een leeuw met een groot stuk vlees in de bek.

Vader, moeder, Sanna en Mark gingen naar de vlindertuin, maar Joep liep de andere kant uit.

Joep ging naar de pinguïns en klom daar stiekem op de rotsen en viel in het water bij de pinguïns.

De pinguïns pikten naar Joep, hij riep: "Help, help!"

Er kwamen nog meer pinguïns aan, die pikten ook.

Toen kwam er hulp aan, de oppasser haalde Joep uit het water. Joep was kletsnat.

De oppasser zei: "Waar zijn je vader en moeder?"

"Ik weet het niet, ik ben verdwaald." zei Joep.

"Hoe heet je?"

"Ik ben Joep Beukenoot".

De oppasser zei "Ik haal hulp en roep je vader en moeder op".

"Attentie, attentie, wie is zijn kind kwijt, hij heet Joep Beukenoot".

Vader, moeder Sanna en Mark schrikken, nu zien ze dat ze Joep kwijt zijn.

Ze lopen snel naar de pinguïns, ze zien dat Joep kletsnat is. Ze zijn erg boos!

Joep zegt: "Sorry, mama, ik zal het nooit meer doen en ik heb het erg koud".

Mama zegt: "Eigen schuld, je mocht niet op de rotsen klimmen".

Ze gaan in Emmen naar een winkel en kopen nieuwe kleren.

Sanna en Mark vragen "Hoe was het bij de pinguïns?"

"Best leuk, maar niet dat ze zaten te pikken".

Eindelijk heeft Joep nieuwe kleren aan.

Ze gaan terug naar de dierentuin, ze gaan eten en nog naar de speeltuin waar ze piraatje spelen.

Dan horen ze: "Attentie, alle mensen moeten de dierentuin verlaten, we gaan sluiten.

Om half zes gaan ze naar huis. Het was een mooie dag.

Dit fantasie verhaaltje is bedacht door de leerlingen van groep 4.

Deamen, Ramon, Jackie, Julian, Martine, Rick, Richard, Leonie en Ruben.



Groep 5 & 6

Sportdag

Sportdag was heel leuk. We gingen met de grote en de kleine bal gooien. We moesten ook touwtje springen, maar daar kon ik niks van. We hebben ook lijmbal gedaan, dat was ook heel leuk.

Grenswerpbal was ook heel leuk. We hebben ook 60 meter gesprint en hindernisbaan gedaan dat was ook heel leuk.
Jesper

We hebben laatst gekorfbald dat vond ik leuk. We zijn in onze poule eerste geworden.
Peter

Schoolreisje

Het was leuk. We zijn er op de fiets heen gegaan en toen we er waren mochten we meteen naar binnen. Daarna gingen we weer naar buiten. Daarna mochten we een kamer uit kiezen. We gingen naar onze kamers en we moesten onze bedden opmaken. Het was leuk op de Roderesch.
Jos

Avondvierdaagse

We hebben bij elkaar 20 kilometer gelopen. Donderdag was het de leukste keer, toen moesten we achter een drumband aanlopen. Vrijdag op school kregen we ook nog een tas met cadeautjes.
Moniek

Vakantie

We gaan op vakantie naar Frankrijk. We gaan in een paardenhuisje slapen enzo... We sparen met z'n allen geld om daar leuke dingen te doen. We blijven er 2 weken. Oma, opa, papa, mama, Jeffrey en ik gaan allemaal mee.
Daisy

Vakantie

Ik weet niet waar wij heen gaan. Maar het lijkt me wel leuk.
Rob

Sportdag

Ik vond sportdag leuk. We hebben lijnbal, grenswerpbal, gehockeyd en 60 meter gesprint.

Jenno

We deden korfbal. We hadden gewonnen met 2-1 er waren wel supporters. Toen gingen we een ijsje eten
Lisanne

Ik ben bijna jarig dan wordt ik 10 jaar. Ik krijg een nieuwe step en nog veel meer. Ik ben deze woensdag jarig en ben zenuwachtig.
Esmeé

Wij gaan naar Center Parcs op vakantie. Met de honden en Loohorst vlak bij het water en bij de honden. We gaan daar veel zwemmen en met de honden wandelen.
Sanne

Schoolreisje

De heenweg heb ik naast Rob gefietst. En de zelfde dag hebben we heel veel snoep verzameld. We hadden met zijn zevenen al het snoep op gegeten bij Rob en en mij in de kamer. De terug weg heb ik naast Peter gefietst.
Daniël

Ik ben voor het eerst op kamp geweest en het was leuk. We zijn naar de zwerfsteen geweest en ook nog naar het speelgoedmuseum. De terug weg zijn we nog naar het gevangenis museum geweest. Daarna zijn we verder naar school gefietst.
Sietse

We gingen op schoolreis naar Roderesch.

Om 9 uur gingen we weg. We fietsen 45 kilometer. Toen we er waren werden we bij elkaar in een kamer gezet. Jesper en ik waren over dus mochten we kiezen waar we sliepen. We kozen voor boven. 's Avonds aten we macaroni. De volgende dag gingen we naar het speelgoed museum. Op de terug weg gingen we naar het gevangenis museum. Na een hele tijd fietsen waren we thuis.

Vincent

Schoolreisje Roderesch
We zijn naar Roderesch geweest dat was 45 kilometer fietsen. Daar waren ook kamers van 6 personen. Daar sliepen Edwin, Jörnny, Ties, Arnold, Kevin en ik. Onze leiders waren Rik en Jan. We zijn naar het speelgoedmuseum geweest. De bonte avond was ook leuk. De terugweg was leuk want we gingen naar het gevangenis museum.
Stijn

Dorpsfeest

Het dorpsfeest was leuk. We hadden de 2^e prijs met versierde wagens. We hadden een strand gemaakt. Ik vond het heel leuk. We spotten met waterpistooltjes. Het was heel leuk. De 1^e prijs ging naar de wagen van de raket.
Naomi

Schoolreis

We moesten eerst 45 kilometer fietsen. Toen we er waren mochten we dingen verkennen.

Toen hebben we de spullen uitgepakt en 's avonds deden we spelletjes. We bleven 2 nachten logeren. We zijn naar een speelgoedmuseum en een gevangenis museum geweest. Weer was ook nog een bonte avond. Ik heb samen met Ashley iets gedaan en dat was heel leuk. We zijn ook naar een vogelhuis toren geweest. En dat leek op een zee. De rest van het schoolreisje was ook leuk
Jörny

Schoolreis

30 mei gingen we op schoolreis naar Roderesch. Dat was leuk en ik sliep bij Stijn, Jörny, Kevin, Arnold, Ties en bij Jan en Rik. Het gevangenis museum was cool en het speelgoedmuseum ook
Edwin

Schoolreis.

Schoolreis was echt heel leuk.

Van 30 mei t/m 1 juni. 's Avonds 30 mei waren Jörny, Ties, Stijn, Edwin, Arnold en ik een kussengevecht aan het doen dat was heel leuk. Ties die zei steeds pinguïnstank daar moesten we erg om lachen. De volgende avond was het bonte avond. Dat was ook wel leuk. Ik was ook een keer gekozen in een quiz. Ik moest toen dansen en playbacken. Ik deed maak me gek van Gerard Joling.
Kevin.

Korfbal

Bijna iedereen deed mee met het schoolkorfbal. De eerste wedstrijd speelden we 0-0, daarna hadden we pauze. De 2^e wedstrijd verloren we met 3-0 dat waren we basketballers. Dat was niet zo leuk dat we hadden verloren. Daarna moesten we een wedstrijd spelen waar een irritant jongetje bij zat. Hij zei steeds wat tegen mij. Die wedstrijd verloren we met 2-1, daarna kregen we nog een ijsje.
Ties.

Sportdag was heel leuk. Er waren heel veel leuke spelletjes zoals de hindernisbaan, grote en kleine bal gooien 60 meter sprint en grenswerpbal. In de pauze kreeg je een ijsje en wat drinken, maar je moest zelf ook eten meenemen. Wij zijn er met de fiets naartoe gegaan.

We kregen ook nog 2 tennisrackets.

Nancy

We zijn 30 mei t/m 1 juni op schoolreisje geweest. Het was heel leuk. We zijn naar het speelgoedmuseum geweest en naar het gevangenis museum in Veenhuizen. Het was er best luxe en er was bij elke kamer een douche en een wc. We bleven er 2 nachtjes slapen. We hebben er macaroni en soep gegeten. Het fietsen was best veel het was 45 kilometer.

Arnold

Op schoolreisje

De heenreis moesten we 45 kilometer fietsen. De datum was toen 30 mei. We zijn bij een grote uitkijktoren geweest. Toen we er waren moesten we alles uitpakken. We bleven er 2 nachtjes slapen. De laatste dag moesten we alles weer inpakken. Toen we klaar waren met inpakken gingen we weer op weg naar huis.

Ashley

Vakantie

We gaan op vakantie. Volgens mij gaan we dan naar Italië en daar heb ik heel veel zin in. Maar wat ik ook wel leuk vind maar ook weer niet is dat we zo ver moeten rijden. En dan moeten we ook nog naar Duitsland en Duitsland is heel groot. Ik heb ook nog in een boek gezien dat er campings zijn met glijbanen en daar wil ik heel graag heen want ik hou van glijbanen.

Helen

De kinderen van groep 7 en 8 vertellen over het schoolreisje.



Fietstocht heen en excursie met de boswachter

Op de heenreis had juf Albertina pech met haar fiets, maar gelukkig was Tea de Groot haar redder. Ze leende juf haar fiets en ging zelf op de kapotte fiets naar huis terug. Toen we aankwamen in Appelscha zijn we een pauze gaan houden bij het Drents Friese Wold. We kregen een rondleiding door het bos van de boswachter. De meneer die ons rondleidde vertelde over verschillende bomen en we zagen ook nog een eekhoorn.

Eventjes later zaten we weer op de fiets weer op weg naar de kampeerboerderij in Roderesch. Om half vier was iedereen bij "De Zwerfsteen". 's Avonds deden we Zweeds renspel. Door: Jense Bergsma, Sander de Vries, Chiel Platje, Hessel Hilhorst, Joyce v.d. Helm en Romana Groen.



Kanoën bingo en winkelen:

We zouden de 2^e dag gaan kanoën alleen het werd later, omdat het regende. We gingen eerst op de boerderij bingo doen dat was heel gezellig.

Daarna moesten we ons omkleden want we gingen kanoën en van te voren winkelen. Het winkelen was wel leuk we gingen in allerlei winkels kijken en je werd niet op je hielen gezeten door je begeleiding, alleen Patrick was even de groep kwijt, want hij was nog op de koffie bij de papagaai. Want toen wij naar de andere straat waren, was hij nog in de dierenwinkel.

Toen kwamen we er ineens achter dat Patrick er niet was. Dus gingen we hem zoeken en toen zat hij voor de dierenwinkel.

Daarna gingen we kanoën alleen het water was heel koud. Twee kinderen waren gevallen Jesse en Patrick. En Jan Pieter was z'n peddel verloren.

Maar gelukkig had iemand hem al gepakt hij lag aan de kant. Gelukkig.

Toen we terug fietsten begon het te regenen. Dat was niet fijn bijna iedereen was daar kleddernat van geworden.

Van: Ruurd Bosma, Patrick de Nekker, Jouk Dam, Stefan Goddijn, Daphne Wijntjes en Dominique Veenstra





Het gevangenis museum en het terugfietsen

De reis van Roderesch naar het gevangenis museum verliep goed. Bij het museum kregen we een rondrit in de boevenbus. Dat was leuk. We namen ook een kijkje in een elektragebouw. Dat was een beetje saai. Er waren maar twee machines. Niet spannend dus.... Toen waren we klaar en ging we verder terug naar school. De weg terug was er een soort wedstrijd tussen groep 5/6 en groep 7/8. Het ging over wie als eerste op school zou

aankomen. Groep 5/6 fietste een stukje om en daardoor won groep 7/8.

Gemaakt door: Iris Mooy, Eline Jorritsma, Robin de Vries, Tim de Vries, Jan Pieter Hielkema en Lisa v.d. Ploeg.

Eten, slapen en de accommodatie.



Jan Dam en Jannie Bosma kookten.

De eerste dag aten we macaroni met saus, augurkjes en geraspte kaas. Als toetje aten we vlaflip. De tweede dag hadden we groentesoep of tomatensoep naar keuze vooraf. De hoofdmaaltijd bestond uit worteltjes met doppertjes, een schnitzel en gebakken aardappelen. We



kregen ijs na.

We hebben 's ochtends lekker ontbeten. De eerste keer kregen we een eitje bij het ontbijt. Het slapen ging erg leuk (maar van het slapen kwam "niks") en we hebben op onze kamer een echte poker night georganiseerd.

De boerderij was leuk ingericht en de kamers waren best luxe met eigen wc en douches. De omgeving was ook erg groot en leuk: er was een groot voetbalveld, een volleybalveld en er waren schommels.

Door: Pedro Zeefat, Aäron Dam, Robin de Wolf, Dennis Rooks, Bastiaan de Groot en Jorn Klaverboer



Bonte avond.

Er deden veel kinderen mee met de bonte avond.

Hunkie en Punkie waren er ook. Zij presenteerden de avond. Zij waren juf Tineke en juf Albertina. Ze waren keigoed of was het nu steengoed. Er waren quizen en dansen. Groep 8 deed ook een stukje, want ze gaan naar de hogere school.

Jan Pieter was de juf en las een verhaal voor.

Na de bonte avond was er disco. We gingen ook jump stylen. Het was erg leuk.

Door: Julia de Jonge, Jesse de Groot, Arnold Dassen, Roy van Oort, Jeffrey Mieras en Manuela Groen.



AGENDA

Oud Papier – ledere 1^e dinsdag van de maand ook
in de vakantieperiode

1 augustus 2007 – start voetbaltrainingen BOZO

19 augustus 2007 – Campingdienst NH kerk Boijl
Bij camping Te Hooi en Te Gras

Nuttert van der Heide rally –
1^e zondag in september

***De redactieleden wensen u een
fijne zonnige vakantie***

KOPIJ INLEVEREN

14 SEPTEMBER 2007

E-mail adres: dorpskrant@deoosterbrink.nl

Of in de bus bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2c te Boijl



Het is tijd voor een goede buur.

Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou eenmaal bij u in de straat, om de hoek, in de wijk. Daarom sponsort de Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen we graag. Het is tenslotte ook onze buurt.

Het is tijd voor de Rabobank.



Rabobank