

Blik op Boijl

de Boijliger Bakkers



Sietse Oosterhof 1907-1999, zoon van een Noordwoldiger stoelenmaker, was de bakker van 'boven Boijl'

Hij liep in zijn jonge jaren stage bij een bakker in Ureterp en begon voor zich zelf een bakkerij in 1935 aan de OVP. Dat was in de woning/winkel van Tinus v.d. Helm (alias Tinus Gort, die later een winkel had hoek Grensweg)

De bakkersoven werd gestookt met takken. Het bos tegenover hun, leverde die. Ze werden vóór gedroogd in de oven. Later werd die gestookt met olie. Sietse runde de bakkerij samen met zijn vrouw Wietske en een knecht.

In 1938 werd zoon Popke geboren. Na zijn lagere school kwam de vraag: 'en wat wil jij gaan doen?' 'Bakker worden', was zijn antwoord. De dagelijks werkdag begon om 5 uur en zaterdag's om 3 uur.

Hun klanten woonden verspreid in een groot gebied: Vledderveen, Doldersum, Boschoord, het Oosterseveld, Boijl, Noordwolde, Zuiderweg en Wilhelminaoord. De verste gebieden bezorgden ze op bepaalde dagen in de week.

Sinterklaas en Kerst, hele drukke tijden. Taai poppen, speculaas vissen, harten enz. en soms werd er een hele nacht door gebakken!



Zo 50 jaar geleden waren de winters strenger dan nu. Bij de school van Vledderveen moesten 70 – 80 speculaaspoppen afgeleverd, slecht weer en ze besloten om 's avonds de bestelling vast te brengen.

Glad, koud en Popke ging ze samen met zijn moeder brengen. Korf achter

op de fiets en lopend naar Vledderveen. Daar ging de doek van de mand en de speculaas poppen grotendeels aan barrels..... meester Hoekstra: 'Je zorgt maar dat ik morgenvroeg nieuwe heb!' Ja..... en daar werd inderdaad voor gezorgd....! -Klant is koning!-

Op een wintermiddag waren de wegen door zware sneeuwval bijna onbegaanbaar. Popke had bezorgd in Noordwolde en moest met zijn bakfiets lopend naar huis. Maar.... het Boijligerveld, en Doldersum moesten nog bezorgd. Hij zag dat niet meer zitten maar de klanten rekenden wel op hun brood!

Echter, melkboer Veldhuizen van Vledderveen had een paard en dat mocht geleend. Het werd voor een ladder gespannen, daarop de korf vastgemaakt en zo werd het brood toch afgeleverd!

Bij de bakkerij hadden ze ook nog 1½ha. land voor aardappelen, bieten of rogge. En o wee als je daar



op zondag op werkte! Het leverde Sietse een boete op van de plaatselijke veldwachter, jawel!

In 1956 kwam er een auto om te venten en dat werd een stuk gemakkelijker.

In de jaren '50 werden heel veel huizen uit het Oosterseveld afgebroken, (het gebied tussen de Alteveersweg en de O.V.P.) Gezinnen waren niet meer zo kinderrijk en de supermarkt was in opkomst en die konden het brood tegen een veel lagere prijs leveren. Popke kreeg de raad



van zijn vader: 'Ga maar wat anders zoeken'. De bakkerij werd in 1957 opgeheven. Popke had inmiddels een gezin met zijn Tiny. Ze woonden eerst in de salonwaggen naast de bakkerij. Hij solliciteerde bij het spoor en werkte daar tot hij als hoofdconductor met pensioen ging. De bakkerij aan de O.V.P. werd woonhuis.

Aan de Boijlerweg waren tientallen jaren ook 2 bakkerijen. Op het oost vestigde Klaas Trompetter zich in 1910. Hij werkte er met een knecht en later kwam zijn zoon Jaap meehelpen in de zaak. Trompetter ging met de tijd mee, volgens een krantenartikel van 1921 vraagt hij een vergunning aan voor een benzinemotor met kneedmachine. Omwonenden kunnen er eventueel bezwaar tegen aantekenen.



Bakkerij - Boijl.
 Ondergeteekende bericht aan de geachte ingezetenen van **Boijl** en **Omstreken**, dat hij zich heeft gevestigd als **Brood-, Koek-, Beschuit- en Banketbakker te Boijl.**
 Hij hoopt door eene nette en promptte bediening zich het vertrouwen waardig te maken en beveelt zich beleefd aan in ieders gunst.
K. TROMPETTER.

Trompetter Sr. woonde later in het huis ernaast op nr. 92 en zoon Jaap runde de bakkerij samen met zijn vrouw Betje. Harm Veenstra bezorgde lang brood voor hun. Later was dat Kees Veldhuizen.

Jaap vertrok met Betje rond 1966 naar Beilen en verhuurde de bakkerij tot 1972 aan familie Demmink. Hun opvolgers waren Kees en Jenny Veldhuizen. Na Trompetter werd er zelf geen brood meer gebakken en werd alleen nog bezorgd. Na het vertrek van Kees

en Jenny werd de bakkerij een woonhuis. Eerst voor Dirk Hoogewoning met zijn gezin en daarna Chris Graves Lord.

TE KOOP
EEN ZWARE KEDDE
 (merrie) bijzonder mak.
K. TROMPETTER — Boijl



In 1937 had Trompetter een 'zware kedde' te koop maar vandaag de dag is er op nr. 94 nog steeds het één en ander te koop...! Met Chris zijn handel in 2^e handsspullen, begonnen vanuit zijn huis, is het ietwat uit de hand gelopen. Zijn burens rondom, gedogen het met mildheid.

Boijlerweg 63 naast de meelfabriek, (AHB) was decennia lang ook een bakkerij. J Tietema was er de bakker begin vorige eeuw. Hij bood zijn bakkerij te koop aan in 1926 maar die werd onderhands gekocht door Tiede Prakken.

Prakken runde de bakkerij tot 1946 waarna Izaäk de Vries de bakkerij van hem kocht. Deze was in Drachten 'ovenist' (stookte de ovens) bij een grote broodfabriek. Hij zou 40 jaar lang de inwoners van Boijl en omstreken van 'brood en banket' voorzien.

Bakkerij - Boijl.
 De op Donderdag 16 December 1926 bepaalde veiling van het **winkelhuis met bakkerij en weiland te Boijl**, ten verzoeke van den heer **J. TIETEMA**, aldaar, **gaat niet door**, als zijnde het perceel uit de hand verkocht.
 Nots. **KIEWIET DE JONGE**,
 Oldeberkoop.

Wiebe Dokter en later Wim Vogelzang waren bakker/bezorger bij hem. Zoon Karel kwam op zijn 16e in de zaak werken.

Met opgroeiende kinderen en een winkel, was een hulp in de huishouding onontbeerlijk. Heintje Bijkerk kwam in 1953 'Jeltje van de bakker' als hulp bijstaan en ze bleef bij hun werken tot na hun pensioen in 1986. Ze zag door de jaren veel dingen veranderen. De takkenbulten achter het huis verdwenen toen de oven gas gestookt werd. Toen in 1948 de bakfiets met korf vervangen werd



door een bestelauto, (met op de zijkant een bakker mét muts) werd het bezorgen een stuk gemakkelijker.

Als jonge jongen belandde Karel eens met bakfiets en al in de sloot in bocht van de Kerkweg.



Er zit daar ijzeroer in het grondwater en Karel klom deels oranje gekleurd mét een gebroken arm weer op de wal...

(het jaartal van deze foto is onbekend, boven de deur staat



T(iede)W Prakken. Links de oude paardenstal van de meelfabriek.



Het zijraam van de bakkerij wat uitkeek op de meelfabriek, was zeer populair bij de jeugd van Boijl. Eén van de producten was zoetelief en stijve koek. Dit werd op platen gebakken waarna de randen werden bijgesneden. Dan kreeg je 'korstekoeke' en die vond gretig aftrek bij de Builiger jeugd!

Op de maandagen werd roggebrood gebakken. De ingrediënten gingen in een grote kookpot in de afkoelende oven en later in vormen. Dit bleef een nacht staan garen en de volgende morgen had je roggebrood.

Na het vertrek van de bakker/bezorger Wim Vogelzang nam Karel de



bezorging geheel voor zijn rekening en hielp Heintje vaak mee in de bakkerij. De beide dochters Lucy en Ineke hielpen met hun gezinnen jarenlang om beurten op de zaterdag met venten.

De tijd tikte door en bakker de Vries (een van de oude stempel, die alle recepten uit het hoofd kende!) kreeg gezondheidsproblemen.

De laatste warme bakker van Boijl sloot in 1986 zijn deuren en ook dit pand werd een woonhuis.